

PHAN CHÂU TRINH

Toàn tập ★★



NHÀ XUẤT BẢN
ĐÀ NẴNG

PHAN CHÂU TRINH

TOÀN TẬP

Tập II

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG
2005

PHAN CHÂU TRINH TOÀN TẬP
Tập II

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếp theo Tập I dành riêng cho việc tập hợp biên soạn toàn bộ *Văn vần* của Phan Châu Trinh; đến Tập II và Tập III dành cho toàn bộ *Văn xuôi* của Cụ.

Trong số tác phẩm đa dạng ở Tập II này, theo thời gian xuất hiện từ 1904 - 1918 gồm: Một số ít truyện ngắn, tiểu phẩm, một vở tuồng có tính chất văn chương; số còn lại là các bài phỏng vấn, thư từ trao đổi và có mấy tác phẩm dài hơi thuộc thể tài chuyên luận, chuyên khảo về những vấn đề chính trị xã hội khá tiêu biểu, như:

- . *Đầu Pháp chính phủ thư* (Thư gửi Toàn quyền Đông Dương)
- . *Điều trần gửi Hội Nhân quyền*
- . *Trung Kỳ dân biến tung oan thi mạt ký* (Tập ký kêu oan kể đầu đuôi vụ dân biến ở Trung Kỳ)
- . *Trung Kỳ điền thổ thuế ngạch hà trọng thi mạt chi tình hình* (tình hình đầu đuôi về sự hà khắc của ngạch thuế ruộng đất ở Trung Kỳ).
- . *Đông Dương chính trị luận* (Bàn về chính trị ở Đông Dương).

Chúng tôi tạm cắt ngang số trang *Văn xuôi* dành cho Tập II vào năm 1918, tức là thời gian hoạt động của Cụ Phan đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc. Thực ra thì cũng trong thời gian trước 1918, Phan Châu Trinh còn có biên khảo một số tác phẩm chữ Hán khác nữa như *Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam* và *Đại Việt sử ký toàn thư* (bản khắc in tại Nhật Bản), nhưng vì chưa xác định được thời gian xuất hiện cụ thể, hơn nữa cũng dành những tác phẩm này cho vào Tập III (1919 - 1926) để giữ tỷ lệ số trang tương đối cân xứng cho bộ *Toàn Tập* gồm ba tập.

Lấy năm 1918 làm mốc, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Những tác phẩm lớn nhỏ của Phan Châu Trinh từ đầu (1904) đến năm 1918, phản ánh trung thành, nhất quán tư tưởng chính trị đòi "dân chủ, dân quyền và dân sinh" mà Cụ hằng xác định và theo đuổi. Biểu hiện rõ nhất, và hệ thống nhất là tập trung ở những đề tài về đời sống cơ cực của nông dân dưới ách thống trị của Chính phủ Bảo hộ và bè lũ quan lại tay sai của chúng.

Cũng xin được lưu ý bạn đọc rằng, trong Tập II, chúng tôi có đưa bài viết của cố Giáo sư Nguyễn Văn Kiệm có tựa đề: *Những hoạt động của Phan*

Châu Trinh ở Pháp (1911 - 1925). Đây là một tiểu luận nghiên cứu của Giáo sư thực hiện vào dịp bà Phan Thị Minh (tức Lê Thị Kinh) nhờ đọc, thẩm định giúp khôi phục "tài liệu mới được sưu tầm" ở Pháp mang về trước năm 2000. Bài này, trước ngày qua đời không lâu, Giáo sư Kiệm đã gửi "*tặng GS. Chương Thâu ngày 21-8-2003*". Trân trọng tình bạn quý mến nhau, tôi chưa kịp có ý kiến góp ý cho tập "tiểu luận" này, nhưng nhận thấy đây là một tài liệu nghiên cứu đạt chất lượng cao, nên xin phép gia đình Giáo sư Nguyễn Văn Kiệm sử dụng và đặt đúng chỗ tại đây, coi là **Lời giới thiệu chung** cho cả hai tập II và III để bạn đọc tham khảo.

Hà Nội, tháng 12 - 2004

CHƯƠNG THÂU

LỜI GIỚI THIỆU

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHAN CHÂU TRINH Ở PHÁP (1911 - 1925)

I. BỐI CẢNH

Từ những năm 1911 đến năm 1925, thời gian Phan Châu Trinh sống và hoạt động ở Pháp, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đã diễn ra những sự kiện lịch sử, mà theo nhận xét của chúng tôi, đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới tư tưởng và hoạt động của ông.

Xin lược thuật sau đây những sự kiện đáng lưu ý nhất:

I.1. Trên thế giới

Trước hết đó là cuộc cách mạng Tân Hợi bùng nổ ở Trung Quốc tháng 10 năm 1911, chỉ 5 hoặc 6 tháng sau khi Phan Châu Trinh sang Pháp (chuyến tàu ngày 1 tháng 4 năm 1911). Mặc dù cuộc cách mạng diễn ra phức tạp, thành quả hạn chế, song nó đã hoàn thành một sứ mạng lịch sử vĩ đại là lật đổ chế độ phong kiến đã tồn tại ở đây hàng mấy nghìn năm và là một trong những biểu hiện cụ thể, sinh động của sự thức tỉnh của Châu Á về một nền dân chủ tiến bộ như nhận định, đánh giá của Lenin. Hiện không có tài liệu nào nói về phản ứng của Phan Châu Trinh đối với cuộc cách mạng này, song trong rất nhiều buổi diễn thuyết của ông ở Pháp trước đồng bào mình, Phan Châu Trinh thường nêu trường hợp của Trung Quốc và Nhật Bản như những ví dụ điển hình về sự thức tỉnh của Châu Á và thường nói rằng hiện nay ở Châu Á chỉ còn Việt Nam và Philippin là đang mê ngủ. Ông thiết tha kêu gọi mọi người hãy nhận ra điều đó, hãy thức tỉnh và làm cho cả nước cùng thức tỉnh để tiến vào đường văn minh và tiến bộ theo gương Nhật Bản và Trung Quốc.

Chỉ sau 3 năm khi Phan Châu Trinh sang Pháp, cuộc chiến tranh thế giới I bùng nổ mà Pháp là một trong số những nước tham chiến sớm và trực tiếp. Để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh, chính phủ mở chiến dịch huy động

người và của cải ở các thuộc địa mà Đông Dương (chủ yếu là Việt Nam) sẽ có sự đóng góp quan trọng nhất. Trong thư gửi cho Đại úy Roux ngày 15-10-1913, Phan Châu Trinh cho biết ông tán thành việc huy động binh lính Việt Nam sang chiến đấu bên cạnh lính Pháp và cho rằng việc đó chứng tỏ người Việt Nam có sự gắn bó với người Pháp và xứng đáng được nước Pháp coi trọng và có sự đối xử tốt để nâng đỡ người Việt Nam ngày càng tiến bộ. Ông có ý định về nước để cổ vũ cho dự kiến này song sợ có sự bất trắc, nên chỉ hứa viết thư cho bạn bè để giải thích rõ ý nghĩa của dự kiến này⁽¹⁾.

Mặc dù có thiện chí như vậy song tháng 9 năm 1914, Phan Châu Trinh vẫn bị bắt vì bị nghi ngờ có liên hệ với Cường Để và có âm mưu bạo loạn, phải ở tù gần 1 năm (được miễn tố và được thả 15-7-1915). Tuy vậy, ông vẫn tìm cách xoá bỏ sự nghi ngờ của chính phủ Pháp đối với người Việt Nam cũng như với cá nhân mình, bằng cách thông báo cho bộ thuộc địa những người lính An Nam sang Pháp tham chiến đã được thưởng bội tinh, một minh chứng của sự gắn bó và sự đóng góp của người An Nam với Pháp.

Có thể nói chiến tranh thế giới I là cơ hội để Phan Châu Trinh khai thác cho cuộc vận động của ông với chính phủ Pháp nhằm làm cho họ thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá đối với người Việt Nam, qua đó thay đổi chính sách cai trị ở thuộc địa.

Cách mạng Tháng 10 Nga thành công cùng với việc thành lập chính quyền Xô Viết nhằm xây dựng Chủ nghĩa xã hội dường như không gây được ấn tượng mạnh đối với tư tưởng và đường lối chính trị của Phan Châu Trinh - Tuy nhiên, nhiều lần trong các cuộc diễn thuyết hoặc phát biểu ý kiến, ông cũng bày tỏ cảm tình tốt với mục tiêu nhân đạo của cuộc cách mạng này là xây dựng một xã hội tự do và công bằng không có sự phân biệt giàu nghèo, giai cấp...

Nhưng những sự kiện lịch sử tác động mạnh nhất đối với hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp lại chính là những sự kiện đang diễn ra ngay trên mảnh đất này.

Đó là hoạt động mạnh mẽ và có hiệu quả của Liên minh Nhân quyền của các Nghị sĩ cánh tả trong Quốc hội Pháp, đấu tranh cho việc thực thi những nguyên lý dân chủ và nhân đạo đối với con người, là hoạt động mạnh của Đảng Xã hội dân chủ Pháp cùng các tổ chức chính trị khuynh tả khác, là sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp. Đó còn là sự hiện diện của nhiều nhà yêu nước Việt Nam ở Pháp như Phan Văn Trường, Khánh Ký, v.v... và nhất là sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc từ Anh sang năm 1917...; tất cả đã tạo cho Phan Châu Trinh những điều kiện thuận lợi để hoạt động cho mục tiêu chính trị đã hình thành trong ông từ khi còn ở trong nước và vẫn được kiên trì trong suốt thời gian ở Pháp; và, tuy không làm thay đổi căn bản phương thức đấu tranh của Phan Châu Trinh, song những sự kiện trên cũng đã góp

⁽¹⁾ Xem thư *Phan Châu Trinh gửi cho Roux* - Thu Trang. *Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp (1911 - 1925)*. Paris - 1983, các trang từ 78 đến 82.

phần làm cho tầm nhìn của Phan Châu Trinh được mở rộng thêm và trong thực tế cũng đã lôi cuốn Phan Châu Trinh vào những hoạt động thực sự có ý nghĩa cách mạng như tập hợp những người Việt yêu nước trong những tổ chức hợp pháp để tuyên truyền giác ngộ họ, tham gia các cuộc sinh hoạt của Đảng bộ Đảng Xã hội (một bộ phận sau đó chuyển thành Đảng Cộng sản), vận động Việt kiều bỏ phiếu cho các ứng cử viên Nghị sĩ của các Đảng cánh tả, kể cả Đảng Cộng sản, cũng như tham gia vào nhiều tổ chức mang tính chất tiến bộ và cách mạng khác như "Hội liên hiệp thuộc địa", "Ủy ban nghiên cứu các vấn đề thuộc địa" mà Nguyễn Ái Quốc là một trong số các sáng lập viên, v.v...

I.2. Trong nước

Cùng thời gian nói trên, ở Việt Nam cũng diễn ra những sự kiện quan trọng. Đó là việc thành lập Việt Nam Quang Phục Hội do Phan Bội Châu chủ xướng năm 1912 và sau đó là vụ đánh bom ở khách sạn Hà Nội do tổ chức này thực hiện năm 1913.

Cũng trong năm này, Đề Thám, thủ lĩnh của nghĩa quân Yên Thế bị giết; cuộc khởi nghĩa vũ trang của nghĩa quân Yên Thế kéo dài gần 30 năm đã chấm dứt.

Khi chiến tranh thế giới bùng nổ, thực dân Pháp ra sức vơ vét tiền bạc, của cải ở Việt Nam và huy động một số lượng binh lính khá lớn để phục vụ cho chiến tranh, gây căm phẫn trong nhân dân, nhiều cuộc bạo động và khởi nghĩa ở đồng bằng cũng như ở miền núi liên tục nổ ra; đáng chú ý là cuộc khởi nghĩa Thái Phiên, Trần Cao Vân năm 1916 và nhất là cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917... Các cuộc khởi nghĩa nói trên lần lượt thất bại, song đã gây cho địch nhiều khó khăn và đã có những tiếng vang khá lớn. Sau chiến tranh thực dân Pháp ra sức ổn định thuộc địa Việt Nam. Các cuộc bạo động tạm lắng một thời gian, để rồi năm 1924, một sự kiện có thể nói là "kinh thiên động địa" báo hiệu một đợt đấu tranh, cách mạng mới bắt đầu; đó là tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái, định trừ khử toàn quyền Merlin. Tuy thất bại song sự kiện này có tiếng vang rất lớn có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với tinh thần yêu nước và quật khởi của dân tộc.

Đối với những sự kiện lịch sử nói trên xảy ra ở trong nước, thái độ của Phan Châu Trinh không thật mặn mà, song cũng không hoàn toàn thờ ơ. Qua bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo *Le Journal*, Fernand Hanser, đăng trong số ra ngày 3-5-1913, về cuộc đánh bom ở Hà Nội, Phan Châu Trinh tỏ ý lấy làm tiếc là đã xảy ra một vụ việc mà ông không đồng tình, song ông lại nhấn mạnh rằng những sự việc như vậy sẽ còn xảy ra nếu chính phủ Pháp không thay đổi chính sách cai trị ở Đông Dương. Vậy là, tuy không đồng tình với các vụ bạo động trong nước, song Phan Châu Trinh rất có ý thức khai thác chúng như là một áp lực để đòi hỏi chính phủ Pháp phải thực hiện những cải cách dân chủ ở Việt Nam. Và có thể nói những cuộc đấu tranh bằng bạo lực ở trong nước, khách quan đã có tác dụng như

một hậu thuẫn giúp Phan Châu Trinh mạnh dạn đấu tranh hoà bình ở Pháp cho nền độc lập tương lai của đất nước, khiến người ta có cảm giác có một sự giao kết ngẫu nhiên giữa phái bạo lực với cuộc đấu tranh hoà bình của Phan Châu Trinh ở Pháp.

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG NGỜI NGHỈ Ở NHIỀU LĨNH VỰC

II.1. Những kiến nghị không mệt mỏi gửi chính phủ Pháp

Vốn là một nhà yêu nước đã nổi tiếng khi còn ở trong nước, nên khi đến Pháp ông nhanh chóng lập được mối liên hệ với nhiều nhân vật người Pháp có tiếng tăm, có quan điểm tiên bộ đối với các thuộc địa như giáo sư Sylvain Lévy, luật gia Deloustal, Luật gia Pressensé (Hội trưởng Hội nhân quyền), Marius Moutel (Hạ nghị sĩ), v.v... và nhất là Thiếu tá Roux (lúc ông đang còn là Đại úy) là người đã từng ở Việt Nam, đặc biệt rất thân thiết với Phan Châu Trinh và trở thành anh kết nghĩa của Phan, đã giúp đỡ Phan rất nhiều trong khi ông hoạt động ở Pháp.

Lợi dụng sự thuận lợi đó, Phan Châu Trinh khi thì trực tiếp, khi thì thông qua các nhân vật nói trên, liên tục gửi chính phủ Pháp (through qua Bộ thuộc địa, hoặc các cơ quan liên đới) những kiến nghị, lên án bộ máy quan lại Nam triều, sự thiếu trách nhiệm của chính quyền Bảo hộ ở Việt Nam, yêu cầu Chính phủ Pháp thực hiện những cải tổ giúp người Việt Nam tiến bộ về mọi mặt để có thể hưởng chế độ tự trị dưới sự bảo trợ của nước Pháp.

Chỉ ngay sau khi đặt chân trên đất Pháp được ít ngày, ngày 31 tháng 5 năm 1911, Phan Châu Trinh đã gửi ngay cho Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp một kiến nghị xem xét lại các bản án xử các nho sĩ Trung Kỳ. Trong kiến nghị ông tố cáo các quan chức chính quyền bảo hộ và quan lại An Nam đã đổ trách nhiệm cho các nho sĩ Trung Kỳ chủ mưu xúi dân nổi loạn để rồi bắt bớ, kết tội mà không có chứng cứ như trường hợp của Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên, Lê Bá Trinh bị xử cùng tội danh với Phan Châu Trinh, đốc học Bình Thuận Đặng Nguyên Cẩn, Tiến sĩ Ngô Đức Kế bị kết án tù; ông đặc biệt nhấn mạnh trường hợp xử tử một cách bất nhân Trần Quý Cáp mà không tra xét gì! Cuối cùng ông tha thiết yêu cầu Bộ trưởng "lệnh đưa hồ sơ các vụ án dân Trung Kỳ nổi loạn năm 1908 để xem xét lại"⁽¹⁾. Chỉ hai ngày sau, ngày 2-6-1911, ông lại đưa tiếp bản kiến nghị thứ hai, cũng gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, yêu cầu cho phép người An Nam được ra báo và mở những cuộc diễn thuyết để nâng cao dân trí. Trong kiến nghị ông viết: "Tôi xin ngài cho phép ra tờ báo làm kim chỉ nam hướng dẫn cho dân chúng lớp dưới. Bằng cách ấy, các tầng lớp thương lưu cũng được mở rộng tầm nghe thấy, điều đó sẽ giúp các quan chức cai trị xứ này dễ dàng hơn". Ông

⁽¹⁾ Tài liệu số 62 trong sách của Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh): *Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới*. Nxb Đà Nẵng. 2001.

còn nói: "Đám người dốt nát thường hay gây lộn xộn và luôn bị lừa gạt, cho nên tôi xin cho lập các trụ sở diễn thuyết để dạy cho họ con đường ngay thẳng và cách thức trực tiếp cư xử cũng như sự hiểu biết điều hay, dở. Làm như thế cũng là tạo ra sự thuận lợi cho việc cai trị xứ sở"⁽¹⁾.

Hai ngày sau tiếp đó, ngày 4-6-1911, Phan Châu Trinh lại gửi tiếp bản kiến nghị thứ ba, nói về tầm quan trọng của pháp luật, cái lạc hậu và cái tệ hại của việc áp dụng luật cũ. Ông viết: "ở Đông Dương, cái tổn hại tồi tệ nhất là ở chỗ quyền hành chính và quyền tư pháp ở trong cùng một tay"; và ông đề nghị: "Nay, tôi vinh hạnh đề nghị ngài Bộ trưởng, vốn đã biểu lộ ý định tiến hành những cải cách ở Đông Dương, cho cải tổ lại luật pháp, lập lại các Toà án bổ sung và phân quyền. Các quan chức ngạch hành chính lo việc cai trị, quan chức ngạch tư pháp coi xử việc pháp luật. Làm như vậy, những thiệt hại mà dân chúng phải gánh chịu sẽ ngày càng bớt đi"⁽²⁾.

Chỉ một ngày sau, ngày 5-6-1911, Phan Châu Trinh gửi tiếp kiến nghị thứ tư xin bãi bỏ các biện pháp cấm sách Trung Hoa. Trong thư, ông tố cáo chính quyền Đông Dương cấm lưu hành các sách Trung Hoa vì cho rằng những sách ấy kích động dân chúng căm ghét chính phủ Pháp, và ông biện luận: "... người ta đã không thấy được là tất cả những sách ấy đều có ích cho dân như là các sách Châu Âu cũng như sách Pháp đã được dịch sang tiếng Trung Hoa và cũng nhờ có các sách ấy mà người biết chữ Nho được mở mang trí tuệ..." vì vậy, tôi đề nghị bãi bỏ các biện pháp cấm đoán đó và cho lập các hội dịch các sách Trung Hoa sang chữ Quốc ngữ cũng như cho lập các phòng đọc sách để tạo thuận lợi cho những người muốn học"⁽³⁾.

Cũng trong ngày 5-6-1911, Phan Châu Trinh gửi thêm một thư kiến nghị thứ năm phản đối chính quyền ở Trung Kỳ đóng cửa và huỷ bỏ các trường học do dân tự hùn vốn mời thầy dạy. Ông cũng phản đối việc chính quyền ở đây vẫn truy bắt những người trước đây mở hội học, hội buôn nay đang trốn ở nước ngoài. Ông đề nghị: "Còn những người đã bỏ trốn ra nước ngoài, tôi đề nghị xem xét lại, trước hết là không buộc tội họ, vốn họ không có tội gì để buộc,... Ngoài ra, tôi đề nghị trả lại cho dân chúng các trường học do họ đã lập nên và cho phép họ lập thêm các trường khác, để mỗi làng có một trường (vì mỗi tổng chỉ có một trường thì không đủ)"⁽⁴⁾.

Phan Châu Trinh, sau khi gửi các thư kiến nghị nói trên, đã được Bộ trưởng Bộ thuộc địa Messimy tiếp chuyện. Buổi gặp gỡ diễn ra khá lâu; nội dung buổi nói chuyện không được ghi lại trong một văn bản; song ngay sau đó, phóng viên báo *Le Temps* đã gặp và phỏng vấn Phan Châu Trinh; bài phỏng vấn này đăng trên báo *Le Temps* ngày 17 tháng 7 năm 1911 và được báo *Courrier d' Haiphong* đăng lại ngày 26-8-1911. Những điều Phan Châu Trinh nói trong cuộc phỏng vấn này có thể coi như những kiến nghị bổ sung

⁽¹⁾ Tài liệu số 63.

⁽²⁾ Tài liệu số 64.

⁽³⁾ Tài liệu số 65.

⁽⁴⁾ Tài liệu số 66.

của ông với chính phủ Pháp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Phan Châu Trinh nhắc lại yêu cầu sửa đổi lại việc xử án ở Việt Nam, nhất là ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tiếp đó ông yêu cầu sửa đổi cách tuyển dụng viên chức bản xứ.

Ông nói: "... trước khi Pháp chiếm đóng thì các quan lại thường được chọn theo năng lực và chỉ được thăng tiến khi họ cai trị liêm kheết. Ngày nay, ngược lại toàn do sự ưu ái của quan trên, có khi ở chính quốc cũng như toàn quyền cũng không được rõ. Tất cả đều được định giá: mua giá 1.500 đồng một chức tri phủ, tương đương với chức quận phó ở Pháp. Một quan chức chỉ được tăng một bậc khi nộp tiền cho người nắm quyền đặt để chức vụ". Ông đề nghị phải có những trường chuyên nghiệp như Châu Âu để đào tạo và tuyển dụng các quan chức. Tiếp đó Phan Châu Trinh tố cáo sự nhũng lạm của chính quyền Bảo hộ và quan chức Nam Triều trong việc bắt dân chúng đi sâu vào việc thu thuế ruộng đất gây nên sự bất mãn lớn trong dân chúng.

Không dừng lại ở việc trực tiếp đưa kiến nghị, trả lời phỏng vấn, Phan Châu Trinh còn gửi cho Francis de Pressensé bản điều trần xin xoá án cho các tù nhân liên can đến vụ xin xâu ở Trung Kỳ năm 1908 để ông này nhân danh chủ tịch Liên minh Nhân quyền can thiệp để nghị Bộ trưởng thuộc địa xem xét lại các bản án và đáp ứng yêu cầu của Phan Châu Trinh. Bộ trưởng thuộc địa đã lệnh cho Toàn quyền Đông Dương xem xét việc này; trong thư phúc đáp để ngày 29-12-1912, Toàn quyền Sarraut thông báo là đã can thiệp với Nam Triều và đạt kết quả là: 6 người được coi là những "tên phiến loạn chủ chốt" năm 1908 bị xử án khổ sai chung thân được giảm xuống thành 14 năm khổ sai; 36 người bị giam ở các nhà lao Trung Kỳ, có 27 người được xoá án, 9 người được giảm án nhiều năm, 7 người bị giam ở Lao Bảo, có 5 người được ân xá, 2 người được chuyển từ khổ sai chung thân sang 9 năm khổ sai; trong số 46 người bị đầy ra Côn Đảo, có 12 người được xoá án, số còn lại được giảm từ khổ sai chung thân xuống 9 hoặc 13 năm khổ sai. Có thể nói đây là một thành công lớn của Phan Châu Trinh chỉ sau hơn một năm ông hoạt động tại Pháp.

Theo báo cáo của nhân viên tại Edouard để ngày 10-3-1920, Phan Châu Trinh đã xin gặp Bộ trưởng Bộ thuộc địa (lúc này là A.Sarraut) để trình bày quan điểm của ông về những sửa đổi cần thiết trong chính sách ở Đông Dương. Phan Châu Trinh dự định sẽ "yêu cầu phát triển mạnh mẽ và cấp bách giáo dục ở Đông Dương, phát triển giao thông trong nước và nước ngoài. Yêu cầu thay đổi chế độ cai trị ở Trung Kỳ, đặc biệt là hành động và ngân sách của quan cai trị phải được đại diện của dân kiểm tra: "Ông cũng cho rằng nhất thiết cần lập ra trong Hạ viện một Ủy ban Thường trực gồm các đại diện dân cử của các thuộc địa, nhằm giúp cho chính phủ cộng hòa sáng tỏ những ý nguyện của dân bản xứ đặt dưới sự bảo hộ của nước Pháp...".

Phải đến khoảng tháng 7 năm 1920, Phan Châu Trinh mới được Sarraut tiếp. Trong cuộc gặp mặt này, Phan Châu Trinh kiến nghị "cho người An Nam được quyền tự do làm kinh tế,... đừng để cho người Trung

Hoa độc quyền". Ông nói: "... trong vấn đề buôn bán, chính phủ rất rộng rãi đối với người Trung Hoa nhưng lại đối xử rất hà khắc đối với người An Nam". Ông còn đưa ra yêu cầu "cho người An Nam một nền giáo dục cao hơn trước kia, mở ra nhiều trường cao đẳng,...".

Năm 1914, khi bị bắt giam, món trợ cấp hàng tháng (lấy từ ngân sách Đông Dương) cho Phan Châu Trinh bị cắt, ông phải học nghề sửa ảnh để kiếm sống, do thu nhập thấp, cuộc sống của ông rất khó khăn, nên sang năm 1921 ông đã ngỏ ý muốn trở về nước. Ngại rằng, Phan Châu Trinh về nước sẽ gây nhiều bất lợi, chính quyền chính quốc cũng như thuộc địa do dự. Trong khi chờ đợi, Guesde (Tổng Giám đốc quân đội Đông Dương Pháp) đã sắp xếp cho Phan Châu Trinh một chân sửa ảnh ở triển lãm về thuộc địa tại Marseille từ đầu năm 1922.

Dường như cảm thấy sự thờ ơ của chính phủ Pháp đối với các kiến nghị rất có thiện chí của mình, ngày 19-12-1922, Phan Châu Trinh đã viết cho Sarraut (lúc này là Bộ trưởng Bộ thuộc địa) một bức thư khá dài, lời lẽ khá gay gắt bày tỏ sự thất vọng trước thái độ của chính phủ Pháp, đồng thời tố cáo thái độ thiếu tôn trọng của chính quyền chính quốc với cá nhân mình. Trong thư có đoạn: "khi tôi nghĩ đến hoàn cảnh hiện nay của người An Nam ở Đông Dương, và của những người An Nam ở Pháp cũng như hoàn cảnh của chính bản thân mình, tôi nhận thấy, và tôi tin chắc như vậy, là từ lâu nay, tôi sống trong một ảo tưởng mà chẳng hề tự biết". Tuy nhiên, sau khi lược kê những bất công, những sự né tránh lắt léo của chính quyền chính quốc đối với những kiến nghị và nguyện vọng rất chính đáng của cá nhân mình, Phan Châu Trinh kết thúc bức thư bằng những lời lẽ bức bối, song vẫn hy vọng vào thiện chí của Sarraut đối với người An Nam: "Thưa ngài Bộ trưởng, tôi xin chờ được ngài trả lời giải thích cho tôi được rõ. Những mối ngờ vực chỉ có thể tiêu tan khi tôi có được những sự giải thích chính xác. Một mồi vì tất cả những bất công này, đáng lẽ tôi đã phải nói lên cho 40 triệu người Pháp ở nước Pháp biết. Nhưng do tôi còn chút niềm tin vào sự công minh tôi thương của Ngài, cho nên tôi gửi Ngài bức thư này, mà như tôi đã nói là bức thư cuối cùng tôi viết cho Ngài...".

Bức thư này đã không có hồi âm, mà trong thực tế đó cũng là bức thư cuối cùng của Phan Châu Trinh trong một chuỗi những kiến nghị của ông với chính phủ Pháp trong sự mong muốn nước Pháp thể hiện thiện chí đối với tương lai và tiền đồ của nước Việt Nam như ông hằng mong muốn, song không đạt được kết quả nào đáng kể!

II.2. Viết báo và diễn thuyết

II.2.1. Viết báo

Cùng với ý định gây áp lực đối với chính phủ Pháp và tìm kiếm một sự đồng tình của công luận, một sự ủng hộ của Việt kiều ở Pháp, Phan Châu Trinh đã có những hoạt động tích cực và có hiệu quả trong lãnh vực báo chí và tuyên truyền.

Nhằm làm cho người Pháp ở chính quốc hiểu được chính sách cai trị

hỏng, thiếu trách nhiệm của chính phủ bảo hộ ở Đông Dương cũng như sự tàn bạo của bộ máy cai trị Nam Triều được chính phủ bảo hộ dung túng để tác oai tác quái, Phan Châu Trinh đã gửi cho tập san chính thức của Liên minh Nhân quyền bài "Tường trình về biến cố năm 1908 ở Trung Kỳ" và đã được đăng trên 28 trang của tập san số ra ngày 31-10-1912, mà theo báo cáo của Josselme (Marseille 17-6-1920) đã được in thành sách và được lưu hành⁽¹⁾.

Hiện không tìm thấy nguyên bản tiếng Pháp, song bài này sau đó được Phan Châu Trinh viết lại chi tiết hơn với tiêu đề "Trung Kỳ dân biến tung oan thuỷ mạt ký"⁽²⁾. Bài viết kể lại khá cụ thể nguyên nhân cuộc biến, thái độ bực bội của các quan cai trị Pháp, Nam, cuộc đàn áp dã man, những bản án vu khống cho thân sĩ Trung Kỳ xúi dân làm loạn, kẻ thì bị giết, người thì bị khép án rất nặng, bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Kỳ hoặc bị đầy đi Côn Đảo; tiếp đó quan binh kéo đi giải tán hội buôn, phá trường học, sách nhiễu dân chúng bắt người vô tội vạ. Nói tóm lại, bản điều trần phơi bày trước công luận thái độ tàn ác, sự đàn áp dã man của chính quyền địa phương ở Trung Kỳ trước những yêu cầu chính đáng của dân chúng cũng như thái độ đồng tình, vô trách nhiệm của các quan chức người Pháp, nhất là Khâm sứ Lévecque ở Huế đã lệnh cho các tỉnh: "Chẳng cần xét hỏi, cứ thẳng tay trị nặng".

Đầu năm 1912, tuy không phải là người chắp bút, song Phan Châu Trinh đã kể chuyện ở Đông Dương cho một nhà văn Pháp tên Emile Fabre để ông này viết thành một vở kịch nhan đề "Những con châu chấu" (Les sauterelles), chế diễu những chuyện lố lăng, tệ mạt ở Đông Dương. Vở kịch được diễn ở Vandeville, và theo lời kể của Bùi Ký (bản dịch tiếng Pháp trong hồ sơ Ngô Đức Kế) thì "người Nam minh lũ lượt đến xem rất đông. Có một số viên chức thuộc địa cũng đến. Họ đang ức lại càng tức khi thấy người An Nam đến xem một cách hảnh diện. Không biết chúng báo cáo lại Bộ thuộc địa thế nào mà hôm sau có tin là người Nam đến xem đã vỗ tay ầm ĩ đến nỗi các diễn viên không hát được nữa... Sau ông quan ba Roux đã dịch bản kịch này ra tiếng Nam và gửi về nước nhưng hình như bị cầm lưu hành"⁽³⁾.

Trong bức thư của quan ba Roux gửi cho cụ Cử Can đề ngày 5-3-1912 có viết: "Tôi đã bắt đầu dịch vở kịch "Những con châu chấu" mấy hôm nay với vai chính là Nam Triều. Bản dịch ấy sẽ làm xong trong vài ngày tới và nhằm phục vụ người An Nam ở Đông Dương. Tôi sẽ gửi cho ngài một bản dịch của tôi"⁽⁴⁾.

Bản dịch này đã được gửi về Việt Nam, được nhiều người đọc và khiến các quan chức ở đây rất khó chịu. Trong thư của Toàn quyền Đông Dương

⁽¹⁾ (66)- Lưu CAOM:SPCE 372. (Theo Lê Thị Kinh.... sđd).

⁽²⁾ Nguyễn Văn Dương biên soạn: TUYỂN TẬP PHAN CHÂU TRINH - Nxb Đà Nẵng - 1995.

⁽³⁾ Lưu CAOM: SPCE 374.

⁽⁴⁾ Lưu CAOM: SPCE 372.

gửi Bộ trưởng thuộc địa có đoạn: "Từ lâu, chúng tôi đã được thông báo về trạng thái tư tưởng đặc biệt của những tên An Nam đã được học hành ở chính quốc và suy nghĩ của họ đối với các nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương. Sau đây là một ví dụ mới xảy ra, tôi rút từ bài báo chính trị của công sứ một tỉnh Trung Kỳ.

Trong chuyến đi từ Pháp đến, Phó sứ đã bắt gặp một trong các phiên dịch đang đọc bản dịch "Những con châu chấu" của Emile Fabre do một người bạn đang sống ở Paris gửi cho y. Bên lề tập dịch có những lời bút ghi phản ánh rõ ràng ý nhạo báng và sự thích thú thấy chúng ta bị miêu tả xấu xa hoặc lố bịch.

Đặc biệt có những lời bình luận bên cạnh đoạn tác giả nhấn mạnh lai lịch của vợ một quan chức cao cấp từ rạp "Cối xay đỏ" (Le moulin rouge) là nơi có nhiều phụ nữ phóng đãng, tuồng như có nhiều người được đưa qua Đông Dương và trở thành những Bà lớn⁽¹⁾.

Thiết nghĩ tuy không phải là người chấp bút, song hoàn toàn có thể coi Phan Châu Trinh là đồng tác giả của vở kịch, và vở kịch đã có tác động không phải là nhỏ đối với tinh thần yêu nước và chống Pháp của người Việt ở Pháp cũng như ở trong nước. Vở kịch chắc chắn là đã được in và phát hành ở Pháp; tiếc là chúng ta chưa tìm lại được bản nào.

Nhân trả lời phỏng vấn ký giả Fernand Hanser đăng trên báo *Le journal* ngày 3-5-1913 về vụ đánh bom ở Hà Nội, Phan Châu Trinh phát biểu công khai và mạnh dạn suy nghĩ của ông về khả năng những cuộc bạo động sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu chính phủ Pháp không cải tiến chính sách cai trị Việt Nam với lời lẽ chân thành, khẳng khái nhưng cũng đủ độ mềm dẻo, đầy tính thuyết phục, thể hiện một đầu óc tinh tế, một ngôn ngữ phong phú, dễ làm rung động lòng người. Ông nói: "Sự kiện đau đớn đó giống như một hiệu lệnh báo nguy; khi gặp ngài Messimy - Bộ trưởng Thuộc địa và ngài Sarraut toàn quyền Đông Dương, tôi đã báo với họ tình cảnh khốn khổ của đồng bào tôi, tôi đã nói với họ là nếu không cho dân An Nam được hưởng các cải cách đã hứa hẹn thì mọi sự đều có thể xảy ra. Đến nay đã 20 tháng... Từ đó người ta đã làm điều gì lặt vặt cho dân An Nam giống như đưa một cái kẹo dỗ đứa trẻ vừa bị đòn đau. Độc quyền rượu lại được gia hạn sau khi long trọng tuyên bố sẽ chấm dứt; những người yêu nước bị giam cầm ở Côn Đảo vẫn rên xiết ở đó mặc dù đã có hứa hẹn sẽ ân xá, sự học hành mà chúng tôi yêu cầu vẫn bị từ chối, sự khinh miệt mà chúng tôi phàn nàn vẫn tiếp tục được ban phát và người ta thêm vào sai lầm cũ những sai lầm mới, người ta đã xúc phạm phần mộ thiêng liêng của Hoàng đế Tự Đức để tìm của cải... Bây giờ người ta nói cần ban hành một chế độ khủng bố ở nước Nam. Người ta chỉ kích động thêm sự cuồng nộ. Xin đừng nói những điều mình không biết rõ, xin đừng đưa ra những dự kiến vô bổ, dân nước Nam muốn được học hành, muốn được tôn trọng, không muốn bị tống rượu vào họng nữa, họ muốn từng bước được giải phóng.

⁽¹⁾ Tài liệu số 71.

... Ngày mà dân Nam nhờ nước Pháp khai hoá, được nước Pháp trao cho quyền tự trị một cách đương nhiên, thì nước Pháp vì đã chuẩn bị cho chúng tôi tiến lên tự do và giao tự do cho chúng tôi, sẽ giữ được tất cả các quyền lợi ở nước chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục là bạn và đồng minh của Pháp"⁽¹⁾.

Người Việt Nam nói chung, Việt kiều ở nước Pháp và kể cả những người công dân Pháp chân chính, yêu tự do, công bằng, không thể không rung động trước những sự kiện được trình bày tha thiết và chân thành như vậy!

Những vấn đề có liên quan đến chính sách của Pháp ở Đông Dương cũng như mối quan hệ hữu cơ giữa Pháp với Việt Nam có ảnh hưởng tới tiền đồ của Việt Nam, còn được Phan Châu Trinh đề cập tới khá kỹ trong 2 luận văn "Đông Dương chính trị luận" và "Pháp Việt liên hiệp hậu chi Tân Việt Nam" mà chúng tôi không trình bày ở đây⁽²⁾.

Cho đến trước khi về nước, Phan Châu Trinh vẫn thường xuyên viết báo, và đã để lại một sự nghiệp báo chí có thể nói là xuất sắc xung quanh những chủ đề mang tính thời sự đặc biệt. Những bài báo mà chúng tôi đề cập đến dưới đây có thể có bài chưa được ấn hành (hoặc chưa tìm ra bản lưu trên một tờ báo nào đó) song chúng tôi vẫn cứ điểm qua nội dung, để chúng ta thấy được tài năng của ông như một nhà báo chuyên nghiệp và đầy tâm huyết đối với vận mệnh của đất nước. Thêm nữa, các bài báo hoặc luận văn của ông có nhiều bài tuy chưa công bố song vẫn được nhiều Việt Kiều ở Pháp chuyền tay nhau đọc hoặc công bố bằng miệng trong các buổi hội họp hoặc diễn thuyết, và đã có tác động không nhỏ tới tinh thần yêu nước của Việt Kiều.

Vào giữa năm 1913, nhân đọc bài "Cách mạng An Nam đã động" đăng trên báo "Lục Hải Quân nhật báo" một tờ báo của người Hoa, số ra ngày 17 tháng 6, trong đó có những thông tin sai lệch về hoạt động của một Đảng thiểu niênn" ở Việt Nam (tức tổ chức Việt Nam Quang phục Hội) như đào mộ vua Tự Đức để tìm vàng, tổ chức ám sát những người có quyền thế, mưu đánh đổ quan lại Pháp về nước, ... Phan Châu Trinh lập tức viết bài báo lấy tên "Lai cáo canh chính" gửi cho báo này bác bỏ từng điểm một mà tờ báo này đã nêu lên, bằng những bằng chứng xác thực, lời văn sắc sảo.

Về vấn đề thứ nhất, Phan Châu Trinh khẳng định rằng đó là việc làm của người Pháp.

Ông viết: "Than ôi! việc đào mộ vua Tự Đức để tìm kiếm số vàng lớn là việc trộm cướp chính tay người Pháp làm, mà quốc dân nước tôi đều lấy làm đau lòng xót xa, ngày đêm lo nghĩ cách ăn gan uống huyết quân thù, nay quý báo lại lấy việc ấy mà buộc cho Đảng thiểu niênn thì chẳng oan lắm sao? Từ khi người Pháp cướp hai xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ của nước Việt Nam đến nay đã gần 30 năm, máu mồ của quốc dân đã bị vơ vét sạch. May

⁽¹⁾ Tài liệu số 61.

⁽²⁾ Xem Nguyễn Văn Dương, Sđd.

người Pháp tham bạo kia luôn dòm ngó không còn chỗ nào đào bới được nữa, rồi họ nghĩ đến của kín còn chôn giấu trong cung điện nhà vua Việt Nam và nhêu nước miếng thèm thuồng, lo cướp lấy cho được...

Bốn, năm năm nay, người Pháp nghi trong mộ vua Tự Đức còn giấu nhiều vàng muối đào lấy chỉ ngại tục người Việt rất trọng mồ mả, làm còn sợ sinh loạn, nên tạm đình. Năm ngoái, người Pháp tên Ma-hê, nhận chức khâm sứ,... tánh tham lại ngu,... Nay nhờ có phe Đảng, được thăng lên chức trong yếu, vội muốn lập công..., liền âm mưu với Toàn quyền Đông Dương là Xa-rô và được đồng ý, nên ngày 17 tháng giêng dương lịch năm nay, tự đào mộ vua Tự Đức... Việc làm của người Pháp như vậy có phải là việc cướp bóc mà họ gọi là cách văn minh không?

Nay quý báo lại lấy việc ấy mà buộc cho Đảng thiếu niên, há chẳng sai lầm sao?"⁽¹⁾.

Về việc các hội viên Quang Phục Hội giết Tuần phủ Thái Bình Nguyễn Duy Hàn, thì Phan Châu Trinh cho rằng: "... tên tuần vũ nọ là một tên già nua, là đồ bỏ, chỉ vì nó tham bạo vô lý, cam tâm làm chó săn cho người Pháp, dựa thế hút máu mõ đồng bào, để được nhà cao cửa lớn, người nước tôi không chịu nổi, nên Đảng thiếu niên mới huơ tay giết chết choi, để răn được kẻ vô sỉ tham lam mà thôi; nói ngay là giết choi một con chó theo chân người Pháp thì đúng hơn, đâu có phải là người "có quyền thế" đương thời! Còn chủ nghĩa và thủ đoạn của đoàn ám sát, thì là mưu việc lớn kia, chớ đâu có chịu đem hòn ngọc quý của mình mà ném... thứ chuột hôi làm gì?"⁽²⁾.

Về việc các hội viên Quang phục ném tạc đạn chết hết hai tên sĩ quan Pháp đã về hưu, Phan Châu Trinh cho rằng họ chỉ dùng lại thủ đoạn mà người Pháp đã dùng để giết hại Hoàng Hoa Thám mà thôi.

Ông viết: "Kẻ ném tạc đạn chắc tự bảo rằng: chúng không thể đường đường chánh chánh phắt cờ cùng ta rong ruổi trên cương trường mà lại dùng lối ám sát thì ta cũng dùng lối ấy để nhầm giết trước mấy nhân vật trọng yếu, còn như những lũ không khinh trọng đáng kể, thì có hơi đâu mà nhất nhất trừ hết, như mấy tên quân chánh và dân chánh Pháp kia, thì Đảng thiếu niên chúng tôi có kẻ vào đâu, có thù chi một chắc họ mà phải làm cho họ chết hay sao?

Đó là cái lý do thật trong vụ này vậy. Còn nói chạm phải máy đặt ngầm thì không đúng, vì tiệm cà phê vốn là của người Pháp thiết lập, có đâu lại để cho Đảng tôi thung dung bố trí đặt máy ngầm được!"⁽³⁾.

Lời văn thật hùng hồn và đầy uy lực. Thêm nữa, tuy không chủ trương dùng bạo lực, song Phan Châu Trinh đâu có thái độ đối lập với Quang phục Hội. Trái lại, ông lại phát ngôn như chính mình là người của tổ chức này và hết lời bênh vực cho hành động đó của họ!

⁽¹⁾ Xem Nguyễn Văn Dương, Sđd.

⁽²⁾ Xem Nguyễn Văn Dương, Sđd.

⁽³⁾ Xem Nguyễn Văn Dương, Sđd.

Ngay sau bài báo trên (1913), Phan Châu Trinh viết bài "Cải chính sau vụ bom nổ ở Hà Nội", bằng chữ quốc ngữ bác lại lời vu cáo của một người Pháp tên Jean Rhodes, đăng trên một tờ báo Pháp (Phan Châu Trinh không ghi rõ tên) cho rằng ở Paris Phan Châu Trinh diễn thuyết kích động Việt Kiều chống Pháp làm cách mạng, có dính dáng đến vụ đánh bom ở Hà Nội và Phan Châu Trinh là người chống đối nước Pháp, là cùng cánh với Phan Bội Châu, v.v... Đối với lời vu cáo thứ ba, Phan Châu Trinh đã đưa ra một ý kiến mà chúng tôi cho là rất độc đáo và sâu sắc: "Tiếng đua sánh với Phan Bội Châu cũng là câu nói mènh mong nữa, nhưng tôi có thể trả lời rằng: Phan Bội Châu tưởng là ném trái phá thì người nước tôi được sung sướng, ấy là cái ý nghĩ riêng của anh ta, mặc anh ta, còn nước An Nam là nước chung của mươi mấy triệu con người chúng tôi. Cũng không lẽ người ta nói: Người nước tôi chỉ có hai cách, một là vác trái phá ném càn, hai là cúi đầu ngậm miêng làm thịnh, ngoại giả không ai được phép nhúng vào việc chính trị, nghĩ ra một cái chủ nghĩa nào khác gì nữa, nếu có thì phải tội, cho là đua sánh với Phan Bội Châu hay sao?"⁽¹⁾.

Khi chiến tranh thế giới bùng nổ, Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường bị nghi là có liên hệ với Đức, với Cường Để và có âm mưu nổi loạn, bị bắt giam gần 1 năm. Sau khi được miễn tố, Phan Châu Trinh bị cắt trợ cấp, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cho đến đầu năm 1922, khi được Guesde (khâm sứ, tổng kiểm soát quân đội Đông Dương tại Pháp sắp xếp vào làm thư sứ sửa ảnh ở triển lãm Marseille với số tiền trợ cấp 600frcs mỗi tháng, cuộc sống của ông mới tạm ổn.

Khi được tin vua Khải Định sắp được Toàn quyền Đông Dương đưa sang xem triển lãm ở Marseille, Phan Châu Trinh đã triển khai một chiến dịch báo chí để chống lại việc này. Ông đã viết một loạt bài báo liên quan tới sự kiện trên, rồi gửi thư cho Hạ Nghị sĩ Moutet nhờ giúp đỡ cho đăng trên các báo cánh tả tiến bộ ở Paris và Marseille. Ông cũng có thư riêng cho báo *L'oeuvre* của Đảng Xã hội, báo *Humanité* của Đảng Cộng sản Pháp, báo *Le Populaire* của Tổng công đoàn Pháp, song loạt bài báo này đã không được tiếp nhận. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, các bài báo ấy, bằng cách nào đó vẫn được lưu hành trong Việt Kiều ở Pháp và cả ở trong nước và gây được tiếng vang rất lớn.

Dưới đây xin lược qua các bài báo có liên quan tới việc Khải Định sang Pháp.

Trước hết là 2 bài báo: "Một biến cố thuộc địa rất nguy hiểm" và bài "Hoàng đế An Nam ở Pháp"

Hai bài báo này được viết khoảng trước tháng 4 năm 1922, bằng chữ quốc ngữ và được Nguyễn Minh Quang, nguyên Thanh tra tiểu học Nam Kỳ dịch ra tiếng Pháp.

Trong bài thứ nhất, Phan Châu Trinh cho rằng việc toàn quyền Đông Dương đưa Khải Định sang Pháp chỉ là để cao uy tín cá nhân. Phan

⁽¹⁾ Xem Nguyễn Văn Dương, Sđd.

Châu Trinh viết: "Ngài Toàn quyền trù tính dùng hành động này để có chút tự hào nói với nước Pháp: "Tôi đã cai trị thuộc địa thế đó. Ảnh hưởng của tôi đã mạnh đến mức tôi đã đào tận gốc được các tập quán muôn đời...".

Sau đó là tư tưởng phô trương: "trình diễn với nước Pháp, với những kẻ tò mò ở chính quốc,..., một Hoàng Đế da vàng, có bộ mặt được hoá trang, có 8 ngón tay đầy nhẫn kim cương, ..., mặc một bộ đồ y phục tiền sử với đủ thứ trang trí đủ sắc màu..."

Trò phô trương có tính toán, sự thoả mãn tò mò ở chính quốc, mỗi lợi trông đợi, chỉ là những lợi lộc không đáng kể, nhưng nó sẽ đào ra một lỗ hổng trong ngân sách Đông Dương. Lỗ hổng ấy đáng lẽ có thể đem lại những lợi ích to lớn hơn nhiều cho những kẻ đóng thuế nghèo khổ của nước Nam. Lập một trường học, một thư viện, cấp các học bổng, xây dựng một bệnh viện. .., biết bao nhiêu việc công ích có thể dùng khoản tiền dành cho một chuyến di chuyển cái thây ma để vương đó. Đó là cái dở thứ nhất".

Cái dở thứ hai của việc làm này, theo Phan Châu Trinh là sẽ gây cho Khải Định cái ảo tưởng là mình vẫn còn có thực quyền, sẽ tha hồ tự tung, tự tác để làm bậy bạ, gây khổ cho những người An Nam tội nghiệp.

Và cái dở thứ ba, theo Phan Châu Trinh là việc làm đó đã xúc phạm đến thể diện của người dân Nam khi "cho diễu qua trước mặt mọi người cái hình nộm mà dân Nam không muốn nữa, mà dân Nam đã ghét từ trước khi nó chưa là hình nộm, sẽ là xúc phạm lòng tự tôn của dân Nam, là làm thức tỉnh mỗi hận của kẻ thua trận, là làm cho họ thêm xa vời nước Pháp!!!".

Chuyến đi của Hoàng Đế này rõ ràng là một trong những khinh suất rất trầm trọng mà chính quyền thuộc địa đã phạm phải, nhất là vào lúc mà quanh nước Nam, từ Nhật, từ Trung Hoa, từ Triều Tiên, Phi Luật Tân, vang lên những lời kêu gọi tự do, tự chủ, cộng hoà"⁽¹⁾.

Trong bài báo thứ hai nhan đề: "Hoàng Đế An Nam ở Pháp" một lần nữa, Phan Châu Trinh vạch trần tính chất cơ hội của Toàn quyền Đông Dương khi đưa Khải Định sang Pháp, nói rõ rằng tên vua đó chỉ là "một thây ma mà chính phủ Pháp đã không chịu để thổi rữa, mà đã đem ướp xác đi,..., nhằm để tạo thành một con bù nhìn và một kẻ thừa hành cho họ". Kết thúc bài báo, Phan Châu Trinh chia chát nhận xét rằng dân An Nam đã đổ xương máu ở các chiến hào bên cạnh người Pháp, mong được người Pháp sẽ có sự thay đổi về chính trị có lợi cho dân An Nam. Nhưng "chán ngán thay, chúng tôi thấy đâu vẫn hoàn đấy mặc dù những lời nói đẹp đẽ của một vị quan lớn "rất yêu mến người Nam" (ám chỉ Toàn quyền Sarraut) còn vang lên trong tai chúng tôi, nhưng than ôi, hành động còn rất xa những điều được hứa hẹn"⁽²⁾.

Trước khi Khải Định đến thăm triển lãm Marseille (ngày 10 tháng 8 năm 1922), Phan Châu Trinh viết thư "Thất diều" mà tiêu đề chữ Hán là "Việt Nam quốc dân Phan Châu Trinh ký thư ư Việt Nam đương kim

⁽¹⁾ Tài liệu số 129, thư 182, 183 ngày 29-4-1922.

⁽²⁾ Tài liệu số 129, thư 182, 183 ngày 29-4-1922.

Hoàng Đế", có ghi ở trang cuối: "Ngày 14 tháng 7 năm 1922, phát từ thành phố Marseille - Phan Châu Trinh". Trong thư Phan Châu Trinh quy cho Khải Định 7 tội lớn: Tôn lập quân quyền; thưởng phạt không công bình; chuộng sự quỳ lạy; xa xỉ vô độ; phục sức không đúng phép; du hành vô độ; sang Pháp làm việc ám muội. Bức thư này nguyên bản chữ Hán để gửi cho Khải Định; Phan Châu Trinh đích thân dịch thư này ra chữ quốc ngữ để phổ biến cho Việt Kiều, lại nhờ dịch sang tiếng Pháp để đăng trên các báo Pháp và rải truyền đơn. Hiện chưa tìm thấy có tờ báo nào đăng bức thư này, song điều chắc chắn là bức thư đã được in và bằng hình thức rải truyền đơn, tuyên đọc trong các buổi diễn thuyết, đã đến với Việt Kiều và một bộ phận dân chúng Pháp và tác động của nó mạnh đến mức sau khi nhận bức thư này Khải Định đã vội vàng rời nước Pháp. Về sự kiện này báo *Nhân đạo* (Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp số ra ngày 10-8 đã khẳng định trong một bài báo nhan đề "Cuộc chạy trốn của Khải Định"⁽¹⁾.

Chỉ ít ngày sau khi viết bức "Thư bầy diêu" gửi Khải Định, Phan Châu Trinh lại cho đăng trên báo *Le Populaire* (báo của Tổng Công đoàn Pháp) bài "Vì nhân quyền và văn minh, một người An Nam bị xua đuổi, anh dám dùng nhà xí" (bản dịch tiếng Pháp của Nguyễn Minh Quang) viết về trường hợp một họa sĩ người Việt tên Phạm Hiếu Kính được huy động đến làm việc ở triển lãm Marseille, đã bị nhục mạ và bị đuổi việc vì đã dám dùng nhà xí dành riêng cho các viên chức Pháp mà 16 tháng làm ở đây Kính vẫn sử dụng...

Để tạo ấn tượng mạnh tới người đọc, Phan Châu Trinh đã liên hệ sự việc này với câu chuyện ngụ ngôn "Con sói và con cừu" (*Le loup et l'agneau*) của thi hào Pháp nổi tiếng La Fontaine.

Ông viết: "Các bạn có muốn nhìn thấy một biểu hiện sáng chói về sự tôn sùng đối với La Fontaine bất tử không? Đừng đi đâu xa lăm. ở triển lãm thuộc địa tại Marseille, khu Đông Dương, bọn sói vẫn còn lúc nhúc mặc dầu đã qua 3 thế kỷ văn minh, mặc dù đã có tiến bộ về tư tưởng nhân quyền và công lý...". Sau khi lược qua sự việc, Phan Châu Trinh đã phỏng theo cuộc đối thoại của sói và cừu trong bài thơ của La Fontaine để diễn tả: "Ai cho mày làm uế tạp nơi đây?", một con sói nói. Con cừu non phân trần, nêu rõ là không có nơi nào khác... Nhưng một con sói thứ hai đã vụt đến, sau khi chửi Phan Hiếu Kính là "đồ bẩn thỉu" và suýt đánh anh ta, nó đã chạy đi tìm "xếp" (tên là Gourdon). Tên này đến, có 4 cảnh sát đi theo và Kính bị đưa ra cổng khu triển lãm như một kẻ phạm tội, "không có hình thức xét xử nào khác". Và, Phan Châu Trinh chia chát kết luận bài báo:

"Phải chăng có sự phân biệt chủng tộc đến cả trong nhà xí? Người An Nam đã tham gia chiến tranh... đã hiến cho nước Pháp sinh mạng và của cải... đã góp tiền của, từ mồ hôi và máu của mình làm ra để xây dựng lên lâu đài Đông Dương tại triển lãm Marseille, vậy mà họ không có quyền dù

⁽¹⁾ Tài liệu số 134.

chỉ là đặt chân vào nhà xí dành cho người Pháp"⁽¹⁾.

Với ý thức coi báo chí như phương tiện quan trọng để thực hiện cuộc vận động của mình, Phan Châu Trinh dự định sẽ mở một chiến dịch báo chí rộng lớn và nhờ Hạ nghị sĩ Moutet giúp đỡ. Ông này do dự. Sau đó, chắc có nhiều khó khăn khách quan nên Phan Châu Trinh đã không thực hiện được ý đồ của mình.

Dù vậy, có thể coi những gì Phan Châu Trinh đã làm được trong lãnh vực báo chí cho đến lúc này đã là một trong những hoạt động thành công rất lớn của sự nghiệp đấu tranh cho lợi ích tổ quốc của Phan Châu Trinh ở Pháp.

II.2.2. Diễn thuyết

Với những kiến thức mà ông tiếp nhận được qua các sách vở Đông Tây, nhất là thời gian ông ở Pháp, lại thêm có tài hùng biện, Phan Châu Trinh đã phát huy có hiệu quả những mặt mạnh đó của mình để phục vụ cho sự nghiệp ông đang theo đuổi, bằng cách tổ chức những buổi diễn thuyết mà thính giả gồm cả người Việt và người Pháp.

Trên tờ báo *Le Petit Provençal* ngày 22 tháng 8 năm 1822, có đăng tin:

"Thứ năm tới, vào 21 giờ, tại 6, Cours Saint Louis sẽ có một cuộc họp lớn để bàn về tình hình quân chủ tại nước An Nam.

Một cuộc diễn thuyết sẽ do công dân Phan Châu Trinh, tiến sĩ văn chương, người hiểu sâu vấn đề này, phiên dịch là công dân Minh Quang, cử nhân luật.

...

Lời mời thân ái đối với mọi công dân quan tâm đến các vấn đề xã hội, đến những ai muốn hiểu sự thật về chế độ quân chủ ở Đông Dương".

Cũng trên báo *Le Petit Provençal* ngày 28/4/1922, đăng tin "Liên đoàn tỉnh của Đảng Xã hội và chi hội Marseille của Liên minh Nhân quyền xin mời tất cả các đồng chí đến dự buổi diễn thuyết của đồng chí Phan Châu Trinh, tiến sĩ văn chương, sẽ thực hiện vào tối nay lúc 8 giờ, Cours Saint Louis, số 6, lầu 1"...

Buổi thứ nhất do lệnh của quận trưởng bị hoãn lại, nhưng vẫn diễn ra ở Mazargues, "với quy mô nhỏ hơn, trong một ngôi nhà đặc biệt. Mặc dù tiếng Pháp còn lõm mỗ nhưng Phan Châu Trinh vẫn được vỗ tay"⁽²⁾.

Buổi diễn thuyết thứ hai diễn ra vào lúc 21h30 ngày 24/8/1922, dưới sự bảo trợ của Hội Nhân quyền và của Đảng Xã hội ở Marseille.

Thính giả có khoảng 160 người, trong đó có 70 người An Nam, một người Cao Miên, ông hoàng Arenno Yueanthoer, 12 phụ nữ Pháp,...

Chủ tịch Đảng Xã hội nói lời mở đầu và giới thiệu diễn giả Phan Châu Trinh.

Phan Châu Trinh nói tiếng Việt và người dịch là Nguyễn Minh Quang.

⁽¹⁾ Tài liệu số 131.

⁽²⁾ Báo cáo của Josselme, nhân viên theo dõi Phan Châu Trinh. Tài liệu số 133.

Trước hết Phan Châu Trinh xác định mục đích cuộc nói chuyện "không phải là chống chính phủ Pháp mà chống nhà vua An Nam đã chủ trương nền độc tài". Ông cảm ơn nước Pháp đã cho ông cư trú và bảo trợ, cảm ơn Hội Nhân quyền Pháp đã tích cực can thiệp để ông thoát khỏi án tử hình do tòa án Nam triều khép và sau đó được trả tự do và được sang cư trú ở Pháp.

Tiếp đó ông đề nghị Nguyễn Minh Quang dịch và đọc cho thính giả nghe bức thư ông lên án Khải Định.

Trước khi nhường lời cho Nguyễn Minh Quang, Phan Châu Trinh nhắc nhở Việt kiều cần cảnh giác với những kẻ làm tay sai cho Pháp để phản bội đồng bào:

"Để kết thúc, tôi xin lưu ý các đồng chí và các bạn về sự việc một số người An Nam thích nịnh hót người Pháp. Họ tìm cách biết các điều bí mật trong tư tưởng và hành động của các bạn để phản bội các bạn.

Vậy nên tôi xin đồng bào thân mến của tôi hãy đề chừng những tên An Nam đã man này, nhưng mà đừng sợ hãi chúng".

Sau khi dịch những lời phát biểu của Phan Châu Trinh, Nguyễn Minh Quang đọc nguyên văn "Thư bảy điều" của Phan Châu Trinh (đã được dịch sang tiếng Pháp) rồi nhấn mạnh thêm:

"Nếu Hoàng đế An Nam phải vội về nước sớm, chính là vì bức thư của cụ Phan Châu Trinh, đúng như báo *Nhân đạo* ngày 10/8 khẳng định".

"Nam nữ công dân ạ, chưa bao giờ một người An Nam dám đến tận đây lên tiếng chống sự chuyên chế của vua và quan lại của ông ta. Cụ Phan Châu Trinh là người duy nhất đã dám lớn tiếng và công khai trình bày những ý kiến của cụ. "Xin các vị hãy tin rằng tất cả những gì mà cụ Phan vừa nói với các vị là chân lý mà cũng là những gì mà 20 triệu con người An Nam suy nghĩ"⁽¹⁾.

Buổi diễn thuyết được hoan nghênh nhiệt liệt và gây xúc động tới mức một người Pháp (Agranier, đại diện Hội Nhân quyền) đứng dậy và yêu cầu đọc công khai bài báo đăng trên tờ *Le Populaire* ra ngày 22/8 kể lại việc thả hồi một cách vô lý ông Phan Hiểu Kính, họa sĩ tại văn phòng kiến trúc lâm thuộc địa, và đề nghị ông Kính "làm đơn khiếu nại ngay, càng sớm càng tốt, với bằng chứng để chứng minh và xin chuyển đến văn phòng Hội Nhân quyền Marseille... Nếu chúng tôi thấy sự khiếu nại của các vị là đúng thì chúng tôi thưa kiện ngay lập tức với nhà chức trách có thẩm quyền để cho những kẻ hoặc cá nhân nào phạm tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Buổi diễn thuyết này đã được báo *Cấp tiến* (Le Radical) ngày 26/6/1992, và báo *Le Petit Provencal* ngày 28/8/1922, tường thuật lại rất trung thực lời lẽ thể hiện một thái độ rất trân trọng.

Sau buổi diễn thuyết ngày 24/8/1992, Phan Châu Trinh và Nguyễn Minh Quang lại gặp mặt và nói chuyện với khoảng 50 thuỷ thủ ở Vieux Port (Cảng Cũ) ngày 27/8/1922.

⁽¹⁾ Tài liệu số 134.

Trong buổi nói chuyện này, theo yêu cầu của các thuỷ thủ, bức "Thư bảy điều" được dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt để mọi người hiểu được. Phan Châu Trinh và Nguyễn Minh Quang cùng báo cho họ biết cần cảnh giác vì có các sở theo dõi họ. Phan Châu Trinh khuyên họ không nên sợ hãi, nên tránh giao du với những tên đáng ngờ và chớ có làm điều bậy bạ. Ông cũng hứa sẽ bằng mọi cách để xoá bỏ theo dõi này⁽¹⁾.

Năm 1923, sau khi đã về Paris (tháng 7/1923) Phan Châu Trinh vẫn cùng với Trần Lê Luật phân phát ở Marseille truyền đơn thông báo cho Việt kiều biết là sẽ tổ chức một tháng 2 kỳ những cuộc diễn thuyết được mệnh danh là "Diễn đàn Việt kiều". Về mục đích của "Diễn đàn Việt kiều", bản truyền đơn viết: "Lâu nay thật là rõ dại mà quỳ gối trước "Hư không" (ngụ ý nói về những kẻ không giúp gì cho chúng ta cả).

Để tránh tình trạng đó chúng ta thỉnh thoảng phải họp nhau lại để diễn thuyết. Chúng tôi có ý định tìm một nơi để đồng bào ta mỗi tháng 2 lần đến diễn thuyết về các vấn đề cai trị, khoa học, văn học, luật pháp, thương mai, công nghiệp...

Về những người sáng lập, truyền đơn viết: "mọi người đã biết phẩm cách của cụ Phan Châu Trinh là tiến sĩ về Hán học. Cụ muốn nói với ta về mọi điều tai nghe mắt thấy với tuổi tác và kinh nghiệm sống của cụ"; "ông Trần Lê Luật, nguyên là Đội⁽²⁾ phiên dịch hiện làm thủ quĩ kế toán và quản lý một hội thương mại tại Paris"⁽³⁾.

Hiện không có tài liệu nào cho biết dự kiến này của Phan Châu Trinh có được thực hiện như đã hứa hẹn không? Chỉ biết rằng, sau khi về Paris, Phan Châu Trinh vẫn tranh thủ mọi cơ hội để nói chuyện, diễn thuyết, trước Việt kiều và công dân Pháp để truyền đạt sở nguyện của mình, đồng thời cũng là để luôn hâm nóng lòng yêu nước của những người con đất Việt đang ở xa tổ quốc.

Báo cáo của chỉ điểm Désiré đê ngày 1/5/1924 cho biết vào một buổi sáng chủ nhật nhiều người An Nam đã kéo đến thăm Phan Châu Trinh, lúc này đã rời nhà 21 đường Pernety (ông ở đây từ 15/7/1923) về ở số 9 ngõ Cụt Compoin. Phan Châu Trinh đã giữ họ lại dùng cơm trưa và trao đổi rất lâu về cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Pháp. Trong cuộc nói chuyện, Phan Châu Trinh đã yêu cầu mọi người nêu tích cực vận động bà con quen biết bỏ phiếu cho các ứng cử viên cộng sản. Ông nói: "Vì quyền lợi của các thuộc địa, phải làm sao cho nhân dân Pháp thoát khỏi một Hạ viện thuộc "khối quốc gia". Một đa số cộng sản hay thậm chí một đa số của khối cánh tả sẽ không còn cản trở mày may nào là việc tạo lập các nghiệp đoàn thợ thuyền và những nhóm chính trị ở các thuộc địa. "Và nhờ thế, nền chính trị ở thuộc địa sẽ được đổi mới, người dân sẽ được giải phóng khỏi một chế độ cai trị thích hợp cho việc dạy thú dữ hơn là cho việc chỉ huy con người". Sau bữa ăn trưa,

⁽¹⁾ Tài liệu số 137.

⁽²⁾ Tức là sĩ quan phiên dịch.

⁽³⁾ Tài liệu số 158.

Phan Châu Trinh cùng các khách ăn kéo đến số 7 đại lộ Hocke, thăm "Hội những người nấu bếp" đông khoảng 40 người. Ở đây, Phan Châu Trinh cũng nói lại những điều mà ông đã nói trong bữa ăn trưa và cũng khuyên những người này vận động bạn bè mình ủng hộ các ứng cử viên cộng sản.

Trong một cuộc họp ngày 2/1/1925 do các sinh viên An Nam tổ chức tại Salle Des Sociétés Savantes (Phòng các Hội bác học) 28 phố Serpente, hồi 20h30, Phan Châu Trinh được mời dự với tư cách là chủ toạ. Buổi họp có 300 người tham dự trong đó có 200 người An Nam, một khách người Pháp là ông Grandjean".

Ông Grandjean phát biểu đầu tiên, ngỏ lời khen ngợi Phan Châu Trinh đã chịu nhiều hy sinh, khó khăn để đấu tranh cho tương lai đất nước.

Sau đó, Trần Văn Khá kể lại cuộc đời khốn khổ của Phan Châu Trinh từ khi đến Pháp.

Nhân cơ hội này, Phan Châu Trinh sau khi cảm ơn hai người đã tranh thủ phát biểu, kích động lòng yêu nước và tự tôn dân tộc của mọi người, động viên mọi người phải tiếp tục đấu tranh để cải thiện tình hình cai trị trong nước. Ông nói: "Trong nước ta có ít nhất 20 triệu dân mà các nhà bác học cũng có tài năng như người Âu, ấy thế mà, như đàn chó con, chúng ta phải bước theo lệnh người Pháp, đôi khi ngay cả những mệnh lệnh chống lại ngay lợi ích bản thân mình.

Chúng ta đều nhất trí thừa nhận rằng dưới ảnh hưởng của Pháp, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều và chúng ta sung sướng vì nước Pháp đã đặt nền văn minh châu Âu đến nước ta. Tôi rất sung sướng và hân diện nhận thấy thanh niên An Nam ngày càng sang học ở Pháp nhiều. Khi trở về Đông Dương họ sẽ được trang bị tốt hơn để đấu tranh chống các bất công và sai lầm lạm quyền, nhất là những quan lại không chỉ vô tích sự mà còn độc hại. Chúng ta cần phải bằng một cuộc đấu tranh không ngừng để tiễn xoá bỏ nạn quan lại, thuốc phiện, rượu, ba vết thương phá hoại đất nước"⁽¹⁾.

Cũng theo báo cáo của nhân viên chỉ điểm Désiré, ngày 3/1/1925 vào lúc 20h30, tại phòng các Hội Bác học, số 8 đường Danton đã có cuộc họp của tổ chức Liên hiệp Pháp- Đông Dương - Paris thảo luận về "Chính sách bản xứ ở Đông Dương với sự giúp đỡ của các thành viên Ủy ban liên minh dân quyền, dưới sự chủ toạ của các ông F.Buisson (Chủ tịch liên minh) và Phan Châu Trinh, cùng các diễn giả: René Maran nhà văn, Grandjean báo *Tribune indigène*, quan ba Monet (chủ tịch trú xá sinh viên An Nam ở Bắc Kỳ, F. Chalaye, Marius Moutet và Maurice Violette Hạ nghị sĩ và thành viên Ủy ban trung ương liên minh, Henri Guernut Tổng thư ký liên minh, thạc sĩ.

Các diễn giả Pháp Moutet, Violette, quan ba Monet đều bày tỏ cảm tình với con người và đất nước Việt Nam, công kích chính sách cai trị bất công của chính quyền bảo hộ, hy vọng chính phủ canh tả thay đổi chính sách cai trị, giúp cho nước An Nam trở thành "một đất nước của những con

⁽¹⁾ Tài liệu số 184.

người tự do và bình đẳng với người Pháp".

Riêng ông Grandjean thì "khuyên các sinh viên An Nam cố gắng học để trở thành những nhà khoa học, nông học, doanh nhân công nghiệp, chế tạo kim loại, nghệ sĩ... từ đó làm cho Đông Dương trở thành một xứ hiện đại như Trung Hoa và Nhật Bản. Ông cũng khuyên họ không nên trông cậy vào nước Pháp để làm cách mạng mà phải tự mình làm lấy đạn dược, súng ống, (cả đại bác) vì tất cả cái đó sẽ tạo điều kiện cho họ thoát khỏi ách của Châu Âu".

Về phần mình, Phan Châu Trinh "khuyên chính phủ cánh tả nên gửi đến Đông Dương một người công bằng chính trực để cai trị thuộc địa một cách công minh, vì đó là cách duy nhất để văn hồi trật tự và bảo đảm hạnh phúc cho dân bản xứ, nhưng nếu chính phủ khôi cánh tả cứ tiếp tục các sai lầm của các chính phủ trước, cứ gửi đến những người chỉ ủng hộ các quan chức cao cấp, bọn tư sản và bọn bóc lột như kiểu Sarraut hay Merlin thì dân An Nam sẽ mãi mãi nghèo khổ và như vậy sẽ đẩy họ đến việc nổi dậy".

Ngày 22-2-1925 cũng tại trụ sở các hội Bác học, số 28 đường Danton, Hội liên hiệp Pháp - Đông Dương mà Phan Châu Trinh làm Chủ tịch và Trần Văn Khá là Tổng thư ký lại triệu tập tiếp một cuộc họp vào lúc 15h30, có khoảng 200 người dự. Sau khi Trần Văn Khá hướng dẫn mọi người làm hồ sơ xin nhập Pháp tịch, Nguyễn An Ninh giám đốc tờ báo *La cloche fêlée* trình bày chương trình hành động của mình. Ông nói mình không là cộng sản, nhưng tán thành lý thuyết cộng sản vì nếu đảng này nắm được chính quyền là dấu hiệu của việc Đông Dương giành được tự do hoàn toàn. Ông cho rằng "cuộc cách mạng ở Đông Dương sẽ diễn ra trong vài ba năm tới nếu chế độ hiện nay không thay đổi. Vì vậy, ông khuyến cáo phải xây dựng các lực lượng chiến đấu của đất nước mà kêu gọi sinh viên phải hoạt động cho nền độc lập của Đông Dương, và đất nước này nhất định sẽ trở thành một Nhật Bản khác".

Phan Châu Trinh nhận xét rằng chương trình hành động của Ninh đòi hỏi có một quân đội mạnh mà chúng ta không có. Vì vậy, theo ông, trong khi chờ đợi thì người An Nam phải học hỏi, phải phát triển thương mại và công nghiệp. Mặc dù chúng ta có thể được Trung Hoa và Nhật Bản giúp, nhưng, tốt hơn nên tự mình hành động vì phải tránh lại sa vào sự đố hộ của một nước khác, mặc dù là một nước đồng văn, đồng chủng".

Ông "muốn có càng đông càng tốt người An Nam nhập Pháp tịch để có đại diện ở Hạ viện, vì ở Đông Dương có 20 triệu dân, từ đó có thể có số Hạ nghị sĩ khá lớn. Số này có thể thành một nhóm đông và với sự ủng hộ của những người Pháp bênh vực dân bản xứ thì có thể đạt được đa số... và với tư cách đó, chúng ta có thể được giải thoát"⁽¹⁾.

Có thể coi lần phát biểu trên đây là buổi diễn thuyết cuối cùng của Phan Châu Trinh 3 tháng trước khi ông về nước (29-5-1925). Nếu như trong lĩnh vực báo chí, ông đã có những thành công khá lớn, thì trong lĩnh

⁽¹⁾ Tài liệu số 192.

vực tuyên truyền thông qua các cuộc diễn thuyết như đã lược thuật trên đây, nhằm truyền đạt chủ nghĩa của mình, Phan Châu Trinh cũng đạt được những thành tựu không kém. Với một bầu nhiệt huyết không bao giờ suy giảm cộng thêm một khả năng hùng biện hiếm thấy, một trí tuệ minh mẫn, ông không những truyền đạt có hiệu quả những suy nghĩ của mình tới người nghe mà còn kích động mạnh mẽ trong họ lòng yêu công lý, ghét bất công, đặc biệt đã khơi động và hâm nóng lòng yêu nước của những Việt Kiều xa xứ, một việc làm mà vào thời điểm đó ở Pháp (1911 - 1925) đã không ai có thể làm tốt hơn Phan Châu Trinh.

II.2.3. Tham gia các Hội ái hữu và các tổ chức chính trị

Ngoài các hoạt động chủ yếu là gửi các kiến nghị cho chính phủ Pháp, viết báo và diễn thuyết, Phan Châu Trinh còn cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc và một vài người khác tham gia vào các tổ chức ái hữu và chính trị được thành lập ở Pháp những năm từ 1912 đến trước khi ông về nước (1925).

Phan Văn Trường xuất thân từ một dòng họ lớn, ở làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội, có nhiều người đỗ đạt cao.

Cuối năm 1908 để tránh những liên lụy của vụ đàn áp Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội năm 1907 và vụ chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908 ông sang Pháp học luật, đỗ cử nhân (trước chiến tranh) rồi đỗ tiếp tiến sĩ luật khoa (sau chiến tranh). Từ năm 1912 ông đã ghi danh vào đoàn luật sư Paris.

Khi Phan Châu Trinh sang Paris, Phan Văn Trường đang ở số nhà 6 phố Villa des Gobelins, quận 13 Paris - Năm 1912 Phan Văn Trường gặp Phan Châu Trinh (lúc ấy đang ở Galucoque, gần trường thuộc địa) và mời ông về ở chung căn hộ nói trên. Từ đó 2 người trở thành đôi bạn thân, cùng nhau kết hợp hoạt động cho một mục đích cao cả là lợi ích và tiền đồ của tổ quốc Việt Nam, mặc dù về mặt nhận thức và đường lối chính trị giữa hai người không phải lúc nào cũng có sự thống nhất.

Vào ngày 18-1-1912 Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh đã tổ chức một cuộc họp những người Đông Dương tại trường Parangon để thành lập một hội ái hữu lấy tên là "Hội đồng bào thân ái", Hội do Phan Văn Trường làm hội trưởng và Phan Châu Trinh là thành viên trong ban lãnh đạo.

Trong điều lệ của Hội, khoản 1 nói về thành lập hội ghi: "Nay thành lập một hội của người nước Nam có tên gọi: "Hội đồng bào thân ái" - Trụ sở của hội tạm thời đặt tại nhà của vị chủ tịch (nhà của Phan Văn Trường, số 6 Villa des Gobelins - NVK), sau đó nếu muốn di chuyển hoặc thay đổi, sẽ làm theo quyết định của Hội đồng.

Về mục đích của Hội, khoản 2 ghi:

"Mục đích chủ yếu của Hội là:

1. Tạo điều kiện cho những người nước ta đến học từ xa được thường xuyên hội họp, gặp gỡ nhau, quan hệ thân mật và thông cảm với nhau.

2. Thăm hỏi và giúp đỡ lẫn nhau khi có ai gặp khó khăn hay bị ốm đau.

3. Bằng một sự phát triển dần dần tập hợp nỗ lực của họ nhằm giúp họ qui tập, trau dồi trong tất cả các ngành văn học và khoa học.

Khoản 23, qui định: "Các cuộc họp được tổ chức hàng tháng để thắt chặt tình thân. Ở các cuộc họp này, nếu một hội viên nào có một tác phẩm nào đó, sẽ được đọc cho cả Đại hội nghe, sau đó đem in và đưa vào tập san gửi cho mỗi hội viên".

Trong mục "Quy định tài chính - Cứu trợ hội viên".

Khoản 11 quy định: "Những hội viên thuộc loại A ở châu Âu đóng góp mỗi năm 10 phò-răng, ở Đông Dương hay châu Á đóng góp 4 đồng bạc..."

Khoản 13, 14, 15 quy định những trường hợp cần phải cứu trợ đối với những hội viên gặp phải khó khăn, hoạn nạn, đau ốm, qua đời, v.v...

Những điều khoản trích ra ở trên từ điều lệ hội, cho thấy hội Đồng bào thân ái vừa là hội học vừa là hội tương tế.

Có tài liệu cho biết số Việt kiều tham gia Hội lúc đầu chừng 20 người.

Không có tài liệu nào cho thấy đầy đủ các hoạt động cụ thể của Hội trừ một tài liệu (tài liệu số 78) cho thấy ngay sau khi thành lập ít nhất Hội cũng đã có một buổi họp và 2 buổi diễn thuyết.

Theo bản báo cáo này thì trong 2 cuộc diễn thuyết "một cuộc nói về y học do bác sĩ trẻ Hoàng Hữu Phương, cuộc kia nói về bản năng con người do Bùi Ký, học viên trường Thuộc địa. Theo ông Deloustal thì nội dung không có gì đặc biệt, chỉ nhằm mục đích duy nhất là phổ biến khoa học".

Còn thông qua biên bản của cuộc họp (không ghi rõ ngày tháng. Tôi chú thích) thì được biết quan tư Roux cũng được mời dự và có phát biểu ý kiến. Trong cuộc họp này Phan Văn Trường đã trán tinh tinh thần các hội viên, nhất là các hội viên thật thà chỉ vào hội với tinh thần tương trợ" bằng câu tuyên bố sau đây:

"Chúng ta hoạt động công khai, minh bạch, không chút giấu diếm để thực hiện sự nghiệp (tương trợ lẫn nhau và học hỏi). Vậy mà vẫn có những kẻ tìm cách ngăn cản, theo ý tôi và cũng là ý kiến nhiều người khác, chỉ cần không thèm để ý đến sự nghi ngờ không đáng có đó và cứ theo con đường thẳng chúng ta đã vạch sẵn. Những người nước ngoài cứ việc nghi ngờ mục đích của chúng ta, chúng ta chấp nhận..."⁽¹⁾

Tiếp theo, quan tư Roux cũng phát biểu, tỏ ý đồng tình với ý kiến Phan Văn Trường cũng như bày tỏ cảm tình sâu sắc đối với người An Nam.

Lời phát biểu có ý thách thức của Phan Văn Trường cộng thêm những hoạt động bước đầu có kết quả của Hội đã khiến các quan chức Pháp ở chính quốc cũng như ở Đông Dương lo ngại.

Một bản báo cáo cho rằng Hội đồng bào thân ái dưới sự lãnh đạo của Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh tuy chủ yếu hướng hội viên vào việc nâng cao học vấn, nhưng thực chất lại là một tổ chức cách mạng nguy hiểm.

Bản báo cáo viết: "Học vấn cao và đúng hướng sẽ nẩy sinh tư tưởng

⁽¹⁾ Tài liệu số 78.

cách mạng, đó là chủ trương của Hội đồng bào. Có những người Bắc Kỳ đã phát hiện là có những môn học Phương Tây như triết học, văn học Pháp thế kỷ 18, luật học, dễ dàng đưa thanh niên của họ (hay các dân tộc khác) đến ý nguyễn tha thiết thay thế trật tự sẵn có... "Hội Đồng bào năm 1912 có vẻ muốn nối tiếp truyền thống của Hội đồng bào năm 1908 ở Trung Kỳ. Ngay lúc đó họ muốn học đòi các cuộc biểu tình hoà bình của hội trồng nho phía Nam nước Pháp - Ngày nay họ chỉ đòi quyền tự do lấy chương trình giáo dục của chúng ta những gì thích hợp cho họ, và thêm vào đó họ xin được nhập quốc tịch Pháp.

"Chủ trương mới này mang tính lâu dài hơn nhưng còn khôn khéo hơn nhiều, có thể tóm tắt như sau: nấp dưới luật pháp của Pháp để chống chính sách của Pháp ở Đông Dương".

Nhận xét cuối cùng này của bản báo cáo tỏ ra đã nhìn thấy gần đúng mục đích của "Hội đồng bào thân ái".

Chính quyền Pháp ở Đông Dương cũng tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của hội này đối với xứ thuộc địa.

Trong báo cáo của toàn quyền Đông Dương (lúc này là Albert Sarraut) giữ chức bộ trưởng Bộ thuộc địa từ ngày 24-4-1912, có đoạn viết:

"Xem qua nội dung các điều khoản thì không có gì đáng lưu ý. Nhưng đáng ngại là các thành viên trong các phiên họp sẽ có dịp đê mà bình luận theo kiểu những sự kiện chính trị ở Pháp, ở Viễn Đông và có quan hệ bạn bè của họ ở Đông Dương. Từ đó ảnh hưởng xấu đến tư tưởng của đám trí thức trong đó thường có những kẻ tích cực hoạt động chống Pháp. Từ lâu chúng tôi đã được thông báo về trạng thái tư tưởng đặc biệt của những người An Nam đã được học hành ở chính quốc về và suy nghĩ của họ đối với các nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương" ⁽¹⁾.

Trong một báo cáo khác của toàn quyền Đông Dương gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa từ ngày 5-7-1912, có đoạn: "Ủy ban Paul Bert (một ủy ban được lập để theo dõi các hoạt động của người Việt ở Pháp - NVK) sau khi xem xét kỹ điều lệ của Hội đồng bào thân ái đã khẳng định là những em được họ bảo hộ sẽ không được lợi lộc gì trong việc tham gia một hội mà những thành viên chủ chốt Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đã có ý vượt mọi sự kiểm soát để tác động một cách có suy nghĩ, với xu hướng dân tộc mạnh mẽ và rất có thể bất lợi cho quyền lực của chúng ta ở Đông Dương.

Những bất lợi mà tôi đã gọi ra trong một bức thư ngày 24 tháng 4 cũng đã được các vị sáng suốt trong ủy ban Paul Bert đồng tình- Bản thân tôi cũng hoàn toàn nhất trí với các ý kiến ghi trong biên bản họ trình lên ngài. Tôi nghĩ là họ không có một giải pháp nào thích hợp hơn là cấm các em được bảo trợ tham gia Hội Đồng bào thân ái.

Cũng cần lưu ý là Hội này ra đời vào lúc những người An Nam theo đảng phản loạn Cường Để lánh nạn ở Trung Hoa, Xiêm và Hồng Kông, theo những tin tức mới cung cấp, hình như rục rịch tính chuyện quay rối ở Đông

⁽¹⁾ Tài liệu số 71.

Dương...".

Báo cáo cũng phát hiện mối liên hệ thư từ giữa Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Lương Văn Can ở Hà Nội, người mà thực dân Pháp coi là kẻ đối đầu nguy hiểm, và ngại rằng rất có thể là "các thư của Lương Ngọc Can gửi cho Phan Châu Trinh và tri kỷ của y là Phan Văn Trường, sáng lập viên Hội Đồng bào thân ái đã được đọc và bình luận trong Hội và được mọi thành viên biết đến".

"Trong tình hình đó tôi nghĩ rằng cần báo cho Phan Châu Trinh biết là thái độ và những mối quan hệ của ông mà chúng ta đã biết không khớp với những tình cảm chân thành với chúng ta mà ông đã nhiều lần bầy tỏ."⁽¹⁾.

Những dẫn chứng trên đây cho thấy chính quyền Pháp ở chính quốc cũng như ở Đông Dương lo ngại như thế nào về những hoạt động của Hội Đồng bào thân ái và tìm mọi cách gây khó khăn cho Hội; có lẽ đó cũng là một lý do không kém phần quan trọng khiến Hội khó hoạt động, không phát triển được và nó đã tự tan rã vào năm 1914 khi cả Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh, hai người lãnh đạo chủ chốt của Hội bị bắt giam do bị nghi là có âm mưu phản loạn và phải ở tù gần 1 năm⁽²⁾.

Tuy nhiên vai trò tích cực của hai ông đối với Hội cũng như tác dụng tích cực của những hoạt động của Hội phải được ghi nhận như là một thành tích quan trọng trong việc gây dựng tình đoàn kết, lòng yêu nước, chí tiến thủ của Việt kiều ở Pháp trong những năm Hội còn tồn tại.

Theo báo cáo của Devezé, từ năm 1914, Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường và Khánh Ký lập Hội những người yêu nước An Nam. Sau khi ra khỏi tù một thời gian, Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường đã giao quyền lãnh đạo cho Nguyễn Ái Quốc, đã có mặt ở Paris từ năm 1917 và từ 13-7-1919 đã đến ở nhà của Phan Văn Trường số 6, Villa des Gobelins, nhưng vẫn giữ cương vị là những cộng tác viên chính.

Hiện không có tài liệu nào cho biết tôn chỉ, mục đích của Hội này cũng như thời gian tồn tại của nó. Chỉ biết rằng, do một báo viết vào tháng 10 năm 1919 thì: "Hội người An Nam yêu nước đã được thành lập từ nhiều năm nay,... do hai nhà cách mạng chống Pháp là Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh - đó là một nhóm hoạt động rất tích cực - Trong suốt thời kỳ chiến tranh, trụ sở Hội này (số 6, Villa des Gobelins) là nơi tạm trú của rất nhiều binh lính An Nam và hạ sĩ quan cùng sĩ quan có cấp bậc. Hai người trên, Phan Văn Trường và Phan Châu Trinh đã từng bị bắt vì tội chống an ninh quốc gia. Do đó họ vẫn giữ vai trò lãnh đạo Hội một cách không chính thức, nhưng thực tế thì chính Nguyễn Ái Quốc đảm nhận"⁽³⁾.

Và thường xuyên vào buổi tối, rất đông người Đông Dương họp ở nhà ông Phan Văn Trường (6 Villa des Gobelins) nhiều người trong số họ phát biểu bằng tiếng An Nam, và những tiếng hoan hô, ồn ào của những thính

⁽¹⁾ Tài liệu số 72.

⁽²⁾ Có tài liệu nói Hội tự tan rã năm 1916.

⁽³⁾ Trích Thu Trang - *Nguyễn Ái Quốc tại Paris. 1917-1923*. Hà Nội 1989, tr. 34.

giả thường khiến cho các người láng giềng kêu ca phàn nàn. Những cuộc họp này thỉnh thoảng kéo dài đến một hai giờ sáng⁽¹⁾.

Tháng 1-1919, khi Hoà hội Versailles họp mà không có đại diện của Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã đại diện cho những người yêu nước An Nam gửi yêu sách 8 điều đến Hoà hội, mà theo nhiều tài liệu, do Phan Văn Trường viết bằng tiếng Pháp với sự đồng thuận của Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc; Nguyễn Ái Quốc là người ký tên, mang yêu sách đến Hoà hội, cũng như phát tán yêu sách này dưới hình thức truyền đơn với cả ba thứ tiếng Pháp, Hán, Quốc ngữ. Bản yêu sách tám điều (1- Ân xá chính trị phạm, 2 - Cải tổ tư pháp, 3 - Tự do ngôn luận và báo chí, 4 - Tự do hội họp và lập Hội, 5- Tự do cư trú và di chuyển, 6 - Tự do mở trường dạy chữ và dạy nghề, 7- Có hiến pháp thay cho các nghị định và chỉ thi, 8- Cho người An Nam cử đại biểu vào nghị viện Pháp) cũng chỉ là những yêu sách đòi những cải cách dân chủ đối với một thuộc địa, song lại gây tiếng vang lớn ở Pháp cũng như ở Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên những yêu sách của người Việt Nam được công bố ở một Hoà Hội lớn của thế giới cũng như được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn ở nước ngoài; yêu sách đã tạo nên một không khí phấn khởi, tin tưởng cho mọi người Việt Nam chân chính.

Và, có thể coi đây là một thành tích cần phải được ghi nhận một cách trân trọng của tổ chức Hội những người yêu nước An Nam, một tổ chức chính trị được thành lập sớm ở Pháp mà Phan Châu Trinh là một trong số những người lãnh đạo quan trọng và có nhiều ảnh hưởng.

Từ sau sự kiện quan trọng này, Nguyễn Ái Quốc ngày càng có vị trí quan trọng trong phong trào yêu nước của Việt kiều ở Pháp, có sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức chính trị, công khai đi theo xu hướng xã hội chủ nghĩa và chính thức tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp năm 1920.

Về phía Phan Châu Trinh, mặc dù vẫn kiên trì đường lối đấu tranh cũ, nhiều lần tỏ ý không tán thành đường lối chủ trương chính trị của Nguyễn Ái Quốc, song tỏ ra vẫn rất quý trọng người thanh niên yêu nước đầy triển vọng này, vẫn ủng hộ Nguyễn Ái Quốc đi dự Hội nghị Tours và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp cũng như các hoạt động khác của ông.

Phan Châu Trinh tán thành chủ trương của Nguyễn Ái Quốc sát nhập Hội những người yêu nước An Nam với nhóm "Liên minh Pháp để giành quyền công dân cho người bản xứ Madagascar" thành "Nhóm xã hội chủ nghĩa những người gốc dân thuộc địa" (Liên hiệp các thuộc địa) đặt trụ sở ở số 8F đường Monsieur Le Prince.

Ông cũng cùng Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Ủy ban nghiên cứu các vấn đề thuộc địa" mà người sáng lập là ông Sarrotte, một người cộng sản lai da đen, đã cùng Nguyễn Ái Quốc phối hợp với báo *Humanité* của Đảng cộng sản Pháp, triệu tập cuộc họp ngày 13-6-1921. Phan Châu Trinh

⁽¹⁾ Tài liệu số 103, đê ngày 19-12-1919. Số 18 bis.

đã cùng với Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp này để thảo ra tuyên ngôn của Uỷ ban.

Cho đến trước khi đi Marseille (đầu năm 1922), Phan Châu Trinh thỉnh thoảng vẫn cùng Nguyễn Ái Quốc đi dự các cuộc họp hoặc mít tinh của các nhóm cánh tả Đảng Xã hội Pháp.

Theo mật báo của Deveze (6-10-1920), Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, Võ Văn Toản (Marcel), Ba Sóc và Hộ đã từ 6 Villa des Gobelins đi dự cuộc họp tối thứ tư 5-10 của Uỷ ban Đề tam quốc tế, nhóm quận 13, tại 167 Đại lộ Choisy.

Cũng theo mật báo của Deveze (đề ngày 23-10-1920): "ngày thứ năm 21-10, Nguyễn Ái Quốc, Phan Châu Trinh, Võ Văn Toản và Ba Sóc đi dự một cuộc mít tinh của những người xã hội cách mạng cực tả của Quận 13 tại phòng nhạc Excelsior số 13 đường Fagon để bảo vệ các đồng chí bị bắt ngang ngược tại cuộc mít tinh do Anatole France chủ toạ.

Ngày 20-10, Phan Châu Trinh lại cùng Nguyễn Ái Quốc, Võ Văn Toản và Ba Sóc đến dự cuộc họp của chi bộ 13 Đảng xã hội với đề mục là: Phân tích các diễn văn của Lê-nin. Vẫn theo mật báo của Deveze (từ ngày 15-6-1921), tối 13-6-1921, Nguyễn Ái Quốc và Phan Châu Trinh đi dự một cuộc họp của Uỷ ban nghiên cứu thuộc địa (của Hội nhân quyền - NVK) tổ chức tại số 2 đường Racine tại nhà của Ernest Depré.

Có vẻ Nguyễn Ái Quốc muốn chủ động lôi cuốn Phan Châu Trinh vào các cuộc sinh hoạt chính trị của cánh tả của Đảng Xã hội Pháp với hy vọng Phan Châu Trinh sẽ thay đổi chủ thuyết và đi theo con đường cách mạng bạo lực xã hội chủ nghĩa, đồng thời ông cũng tổ chức nhiều cuộc tranh luận ở 6 Villa Des Gobelins cùng với Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, v.v... để thuyết phục mọi người- Phan Văn Trường ngày càng có xu hướng thừa nhận học thuyết Mác-Lênin, còn Phan Châu Trinh tuy có những lúc bày tỏ cảm tình với chủ nghĩa cộng sản bởi tính nhân đạo của nó, song vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Không những thế, ông còn nhiều lần phê phán hướng đi mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn.

Một "cuộc trao đổi ý kiến giữa Nguyễn Ái Quốc, Khánh Ký, Lê Văn Sao và Phan Châu Trinh" đã diễn ra tại số nhà 6 Villa des Gobelins đêm 19-12-1919 về một số vấn đề thời sự chính trị ở An Nam; một chỉ điểm của Pháp có mặt trong cuộc họp này đã ghi lại ý kiến khá dài của Phan Châu Trinh nói với Nguyễn Ái Quốc, có giá trị như một cương lĩnh chính trị:

"Anh Quốc cho tôi lưu ý anh rằng anh còn rất trẻ, người ta thấy anh còn sôi nổi quá. Anh muốn 20 triệu đồng bào ta phải làm gì khi trong tay không có vũ khí để chống lại những vũ khí khủng khiếp của người Châu Âu. Tại sao chúng ta lại tự sát vô ích để chẳng đi đến một kết quả nào cả.

"Phải chăng tốt hơn là chúng ta đòi hỏi một cách mềm mỏng nhưng rất kiên quyết và với lòng kiên nhẫn, nhất là những quyền mà phẩm cách con người cho phép chúng ta đòi hỏi.

Việc chúng ta đòi hỏi ở chính phủ là một nền giáo dục mạnh mẽ nâng lên trình độ cao nhất (bao gồm nền giáo dục sơ đẳng bắt buộc), vì chỉ riêng giáo dục đã có thể cho phép chúng ta vươn lên nhanh chóng ngang trình độ văn minh của các dân tộc Phương Tây. Tấm gương Nhật Bản còn đó để làm hậu thuẫn cho yêu cầu của chúng ta. Trước khi người Pháp chiếm đóng nước ta, chúng ta chẳng kém học thức, kém văn minh hơn người Nhật Bản".

"Thứ hai là dân An Nam yêu cầu nhà cầm quyền Pháp, yêu cầu chính phủ Bảo hộ giúp chúng ta cải tiến càng nhanh càng tốt cách thức cai trị trên toàn cõi An Nam. Tại sao người ta lại không thể làm cho Trung Kỳ và Bắc Kỳ những gì họ đã làm cho Nam Kỳ? Nghĩa là tuyên bố có thể áp dụng trong xứ đạo luật hình của Pháp có sửa đổi, tuyên bố chế độ nhân quyền để cứu vớt dân chúng ra khỏi sự lộng hành và lạm quyền với sự chuyên chế của quan lại và viên chức Pháp mà họ là nạn nhân, cải tổ thôn xã làm sao ngăn ngừa được các hào lý không lộng hành và lạm quyền trên lưng người dân; cuối cùng là thay thế tất cả các quan lại già bằng những người trẻ được tiếp thu học vấn trong các nhà trường Pháp, đồng thời lại biết chữ nho".

Tiếp đó, Phan Châu Trinh khẳng định nếu Chính phủ thực hiện cải cách, sẽ được toàn bộ nhân dân ủng hộ.

Ông cũng gợi ý một vài phương cách cải tổ bộ máy cai trị ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ như giữ nguyên bộ máy cai trị do người An Nam đảm nhận với sự chỉ huy của một quan đầu tỉnh hay liên tỉnh người Pháp với tư cách như "người thanh tra cố vấn"; Ông cũng gợi ý nên trả lương khá cho các quan lại bản xứ để họ giữ được tính liêm khiết và trung thực, cũng như phải trừng phạt thật nghiêm khắc những kẻ tham nhũng..., rồi ông kết luận:

"Tôi không phải là nhà tiên tri - Nhưng tôi dám khẳng định rằng nếu Chính phủ Pháp không thay đổi chính sách trong xứ và không tiến hành các cải cách này, thì dân chúng Đông Dương, nhất là dân An Nam ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ sẽ mệt mỏi với chế độ hiện hành, chắc chắn sẽ phải dùng bạo lực để buộc đương cục cao cấp phải thay đổi cách cai trị trong xứ. Tôi không hề mong ước có sự khốn khổ đó. Nhưng tôi tiên đoán điều đó. Máu sẽ chảy, dân An Nam sẽ chết, tôi cầm chặc điều đó và tôi sẽ đau xót nếu tôi còn sống đến ngày ấy. Trái lại, chắc chắn tôi sẽ vui mừng được trông thấy một cuộc đổi thay có lợi cho dân chúng...".

Lập trường trên đây của Phan Châu Trinh vẫn được ông kiên trì cho đến lúc ông trở về nước (giữa năm 1925).

Người ta còn thấy vào đầu năm 1925 "Dưới sự lãnh đạo của Georges Grandjean và sự chủ trì của Phan Châu Trinh "Nhóm theo chủ nghĩa lập hiến" (Groupe Constitutionaliste) được thành lập ở Paris. Ông Trần Văn Khá làm tổng thư ký (S.G) của nhóm - Toàn bộ sinh viên và thợ thuyền gia nhập vào phong trào này. "Lập Hội! vào quốc tịch!" đó là công thức của Đảng, lấy báo *Diễn đàn* (Tribune) làm cơ quan ngôn luận. Nhóm này chủ trương tập trung tất cả mọi yêu sách, đơn từ của người bản xứ để chuyển lên Bộ trưởng, viết trên báo *Diễn đàn*.

Cùng với những hoạt động đưa kiến nghị cho chính phủ Pháp, viết

báo, diễn thuyết, sự tham gia của ông vào các Hội ái hữu các tổ chức chính trị như đã trình bày trên cho chúng ta thấy hiện ra trước mắt mình một Phan Châu Trinh hoạt động không ngoi nghỉ trong nhiều lĩnh vực vì lợi ích của dân tộc giúp ta có khá đủ những căn cứ để khẳng định rõ hơn vị thế của ông trong sự nghiệp đấu tranh cho lợi ích của dân tộc.

III. NHẬN ĐỊNH

III.1. Những hoạt động quen thuộc với hiệu quả rất cao trên đất khách.

Đưa kiến nghị, viết báo, diễn thuyết, lập Hội (hội buôn, hội học),... đều là những việc Phan Châu Trinh đã từng làm ở trong nước. Mười bốn năm ở Pháp, ông vẫn cứ tập trung chủ yếu vào các hoạt động nói trên, song với một nỗ lực cao hơn trong một môi trường chính trị thuận lợi hơn: Quyền tự do ngôn luận và Hội họp ở Pháp, sự hỗ trợ của những nhà hoạt động chính trị yêu nước khác như Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc,... của những người bạn Pháp như quan tư Roux, Pressensé (hội nhân quyền), Marius Moutet (Hạ nghị sĩ cánh tả)... nên hiệu quả mang lại lớn hơn nhiều.

Những kiến nghị mà Phan Châu Trinh gửi cho bộ Thuộc địa tuy bị làm ngơ khiến cho Phan Châu Trinh có lúc tỏ ra chán ngán, song chí ít nhở có những kiến nghị đó mà chính phủ bảo hộ Pháp cùng với Nam Triều đã phải xem xét lại các án của năm 1908 liên can đến vụ xin xâu, phải xoá án cho nhiều người và giảm án cho những người còn lại; cũng nhờ có những kiến nghị này (có phối hợp với báo chí) những tệ lậu của chính quyền thực dân ở Đông Dương cũng như những đối xử bất công của chính quốc đối với ông và những Việt Kiều yêu nước khác không những được phơi bày công khai trước dư luận mà còn gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa trong phiên họp của Quốc hội Pháp ngày 22 tháng 12 năm 1924 giữa Moutet (Hạ Nghị sĩ đại biểu cho cánh tả) và Outrey, vốn là cựu công sứ một tỉnh ở Đông Dương, nay là hạ nghị sĩ thuộc cánh hữu. Cuộc tranh cãi xoay quanh chủ điểm chính sách cai trị ở thuộc địa Đông Dương có liên quan đến nhà yêu nước Việt Nam Phan Châu Trinh mà cái cớ làm bùng nổ cuộc tranh cãi là vấn đề cấp hộ chiếu cho 3 người Việt Nam ở Pháp trong đó có Phan Châu Trinh. Cuộc tranh cãi được tường thuật trên báo *Quotidien* và được đăng tải lại trên báo *Diễn đàn bản xứ*, cơ quan của Đảng lập hiến (tổ chức do Grandjean và Phan Châu Trinh lập vào đầu năm 1925) với tiêu đề: "Vụ tai tiếng về Đông Dương ở Nghị viện- Outrey như bị hành hình công khai - Sự phục thù của danh dự", với lời mở đầu của Georges Grandjean, thủ lĩnh nhóm Lập Hiến. Cuộc tranh cãi cũng được đăng chi tiết trên báo *Officiel* (Công báo) và được báo *Courrier d'Hải Phòng* (Tin tức Hải Phòng) đăng tải lại trên số Chủ nhật ngày 1/2/1925. Trong cuộc tranh cãi, Hạ Nghị sĩ Moutet đã kịch liệt lên án chính sách cai trị tàn bạo của chính quyền thuộc địa ở Đông Dương mà điển hình là vụ kết án tử hình Phan Châu Trinh và

mấy người bạn, án chung thân và lưu đày nhiều người khác mà không cần xét xử, và đến nay lại tìm cách vu khống là cộng sản và mưu toan hâm hại Phan Châu Trinh, người được Hội Nhân quyền cứu thoát khỏi ngục Côn Lôn, đang sống và hoạt động hợp pháp tại Pháp. Trong buổi tranh luận Moutet đã dành cho Phan Châu Trinh những lời lẽ bênh vực sắc sảo, cảm động, kịch liệt phản bác những lời vu cáo của Outrey. Sau khi lược qua quá trình hoạt động của Phan Châu Trinh, cách đối xử bất công của chính quyền Đông Dương cũng như chính quyền ở Pháp đối với ông, hạ nghị sĩ Moutet nói: "... khi đến với chúng ta, ông là người theo chủ nghĩa quân chủ,... Tình cờ thay, trong không khí này ông ta đã thành cộng hoà".

"... Đến nước ta, ông ấy hiểu rằng cái gọi là "Bảo hộ" này chỉ là những điều tưởng tượng, rằng chính phủ của chúng ta, hay đúng hơn, một số công chức của chúng ta biết chơi trò bù nhìn. Do có học, ông ấy nói "Tôi là người theo cộng hoà". Tôi biết ông ta không phải là cộng sản. Ông ấy cũng có thể là cộng sản, đó là quyền của ông. Tự do tư tưởng vẫn còn trên đất nước ta cơ mà!

... Con người này đã có cuộc đời chìm nổi, đến Pháp để thấy con mình bị chết ở đây vì lao ruột, người thân ở Đông Dương lúc này cũng đã qua đời. Ông ta cô đơn trên hành tinh này, chỉ mong đắm xương tàn sẽ an nghỉ cùng tiên tổ theo lễ nghi mà ông ta rất gắn bó. Ông ta nói với các vị: "Tôi chỉ muốn trở về bên ấy với sự bảo hộ che chở của luật pháp nước Pháp, với tư cách là công dân Pháp". Đó chính là người mà ông kết án, thưa ông Outrey, người mà khiến tôi đứng ra bảo vệ. Cùng với Hội Nhân quyền, đó là chính sách đối với người bản xứ của chúng ta. Không những chúng ta không được từ chối nó, mà đó là điều chúng ta đòi hỏi chính phủ của chúng ta phải thực thi".

Tiếp đó, ông nhắc nhở: "Điều kiện đầu tiên để có một chính sách tốt đối với người bản xứ là mang cho họ công lý, sự công bằng, nhất là khi người ta phát ngôn nhân danh nước Pháp. Các vị đừng quên rằng uy tín lớn của nước ta là tư tưởng bác ái, tình anh em (La Fraternité) mà nước ta đã truyền ra thế giới"⁽¹⁾.

Nếu không có những kiến nghị bền bỉ, thảng thắn của Phan Châu Trinh, sao có được một sự kiện đặc biệt nhường ấy ở Quốc hội Pháp, qua đó những tệ lậu của chính sách cai trị ở Đông Dương được phơi bày một cách trần trụi dưới con mắt của những người "tai to mặt lớn" trong bộ máy chính quyền Pháp!

Viết báo vốn vẫn là thế mạnh của Phan Châu Trinh, song chỉ trong 14 năm ở Pháp, trong một môi trường chính trị thuận lợi, thế mạnh ấy của Phan Châu Trinh mới được phát huy đầy đủ hiệu lực - Cuộc chạy trốn vội vàng của Khải Định trước những đòn sấm sét của các bài báo mà Phan Châu Trinh đã viết là một minh chứng- Trong lĩnh vực báo chí yêu nước của Việt Nam tính cho đến lúc này, một kết quả như thế thật là hy hữu!

⁽¹⁾ Xem thêm chi tiết ở tài liệu số 178, 174, tài liệu tập 1.

Cũng cần nói thêm là, trong lĩnh vực chuyên ngành, những bài báo của Phan Châu Trinh mà chúng ta đã được đọc nguyên gốc hay đã được dịch, đều là những bài báo mẫu mực về văn phong, về ngôn từ, về thể loại, mà báo giới ngày nay cần nghiên cứu và học tập. Những bài báo đã được đăng hay chuyền tay nhau đọc cùng với những thư kiến nghị, những luận văn của ông cũng còn có một giá trị văn học đặc biệt, có thể coi ông như một đại thụ về văn nghị luận và văn chính luận. Phan Châu Trinh không chỉ là một nhân vật lịch sử quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam. Chúng ta phải dành cho ông một chỗ xứng đáng trong lịch sử báo chí và văn học ở Việt Nam!

Diễn thuyết cũng là một thế mạnh nữa của Phan Châu Trinh. Những người được nói chuyện với ông hoặc nghe ông diễn thuyết, người Việt cũng như người Pháp, đều khen ông có duyên, có tài hùng biện, biết hấp dẫn người nghe. Ở Pháp lúc ấy cũng có một số người trình độ học vấn cao, cũng có tài ăn nói, nhưng hiếm người nào tạo được sức hấp dẫn người nghe mạnh như Phan Châu Trinh, hơn thế Phan Châu Trinh lại rất nhiệt tình trong loại hình hoạt động này và rất có ý thức tranh thủ mỗi khi có cơ hội. Cũng có thể nói trong lĩnh vực hoạt động này, những Việt kiều đang hoạt động chính trị ở Pháp ít ai làm hơn được Phan Châu Trinh. Trong các thông báo mời dự các buổi diễn thuyết của ông, tên tuổi ông thường được giới thiệu rất trân trọng - Về buổi diễn thuyết của ông ngày 22/8/1922 ở Marseille, tờ báo *Le Provencal* thông báo:

"Thứ năm tới, vào 21 giờ, tại 6 Cours Saint Louis sẽ có một cuộc họp lớn để bàn về tình hình quân chủ tại nước An Nam.

Một cuộc diễn thuyết sẽ do công dân Phan Châu Trinh, tiến sĩ văn chương, người hiểu sâu vấn đề này..."

Tờ báo này cũng phát lời mời tới dự "buổi diễn thuyết về An Nam" do "đồng chí Phan Châu Trinh, tiến sĩ văn chương, sẽ thực hiện vào tối nay lúc 8 giờ (ngày 24/8/1922) tại Cours Saint Louis, số 6, lầu 1.

Tất cả các thành viên của Liên minh (Nhân quyền), tất cả các đồng chí các chi bộ (Đảng Xã hội),... sẽ coi như có nghĩa vụ đến dự buổi diễn thuyết mà do giá trị cao và uy tín của diễn giả sẽ được xếp vào loại lý thú nhất và có giá trị giáo dục cao nhất".

Những buổi diễn thuyết của Phan Châu Trinh đã giúp ông có nhiều dịp tiếp xúc với Việt kiều cũng như công dân Pháp, để qua đó tố cáo những tệ lậu của việc cai trị ở thuộc địa của chính phủ Bảo hộ, sự thối nát của bộ máy quan lại Nam triều, trình bày và giải thích ý nghĩa những dự kiến cải cách mà ông yêu cầu ở chính phủ Pháp. Đặc biệt là các Việt kiều yêu nước, được nghe ông diễn thuyết, được tiếp xúc trực tiếp với ông, sẽ cảm thấy yêu thương và gần gũi tổ quốc hơn, bớt cô đơn hơn trên đất khách quê người, cần đoàn kết với nhau hơn để tồn tại và giúp ích cho tổ quốc trong khả năng của mỗi người.

Sự hiện diện của Phan Châu Trinh trong các tổ chức thân hữu và chính trị ở Pháp, thường là ở cương vị chủ chốt, là một đảm bảo cho sự trong sáng, lành mạnh, vô tư của tổ chức đó, tạo niềm tin cho những người

tham gia, hướng dẫn cho tư tưởng và hành động của họ vào con đường chân chính, xa rời những cảm xúc thường của một xã hội tư bản tự do cũng như sự lôi kéo của những phần tử Việt kiều có thái độ chính trị xấu. Sự có mặt của Phan Châu Trinh ở cương vị lãnh đạo của Hội Đồng bào thân ái bên cạnh Phan Văn Trường là một đảm bảo cho tổ chức này có sức thu hút mạnh, có những hoạt động bổ ích, khiến kẻ địch phải lo lắng để phòng, đối phó - Chỉ cần đọc những báo cáo, chỉ thị, mệnh lệnh, thư từ trao đổi của các quan chức Pháp cũng như Đông Dương xoay quanh tổ chức này là đủ thấy vai trò của Phan Châu Trinh có tầm quan trọng thế nào! Vai trò đó của ông còn được thể hiện trong việc diễu hành "Hội những người An Nam yêu nước" cùng với Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc, để có sự xuất hiện *Bản yêu sách 8 điều* gửi Hoà Hội Versailles năm 1919...

III.2. Mười bốn năm để tiếp tục bộc lộ một tính cách, một phẩm chất.

Phan Châu Trinh là một người có một tính cách nổi bật, đó là sự tự tin cao độ vào chủ thuyết cứu nước của mình đã được ông hình thành từ khi còn ở trong nước. Đó là chủ trương dựa vào người Pháp, nhờ sự giúp đỡ của họ để nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế, sửa đổi chính trị (lúc đầu là sửa sang bộ máy quan lại Nam Triều, nhưng sau khi sang Pháp thì chủ trương xoá bỏ quân quyền) để Việt Nam trở thành một quốc gia tự trị và dân chủ, phát triển về mọi mặt, dưới sự che chở của người Pháp, để rồi cuối cùng trở thành một quốc gia độc lập giàu mạnh. Ông tin tưởng tuyệt đối rằng đó là con đường duy nhất đúng đắn để cứu vớt dân Việt Nam khỏi ách nô lệ của ngoại bang, cũng như tin rằng một nước Pháp vốn có truyền thống dân chủ, tự do sẽ có đủ thiện chí để làm được việc đó. Vì vậy ông không tán thành dùng biện pháp bạo lực mà theo ông sẽ gây chết chóc vô ích, cũng như chỉ nên tranh thủ sự giúp đỡ của Pháp đang hiện diện ở Việt Nam để tránh rơi vào sự thống trị của một quốc gia khác vốn đang có dã tâm bành trướng thế lực ở Đông Á (ý muốn nói nước Nhật Bản).

Sau mười bốn năm hoạt động ở Pháp trong nhiều lĩnh vực, được tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng khác nhau, với nhiều hoạt động chính trị nổi tiếng, có lúc này, lúc khác ông bày tỏ cảm tình với chủ nghĩa cộng sản, tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ Đảng Xã hội Pháp quận 13, v.v..., song chủ thuyết của ông không hề thay đổi. Ngay vào đầu năm 1925, ông vẫn còn cùng với Grandjean lập nhóm "Lập hiến" dùng báo "Diễn đàn" làm cơ quan ngôn luận để đề đạt mọi yêu sách của người bản xứ chuyển lên bộ trưởng (Bộ thuộc địa - cơ quan trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc địa).

Cụ thể hơn là từ sau năm 1919, tuy ông ủng hộ Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Cộng sản Pháp và luôn tỏ ra rất quý mến người thanh niên yêu nước này, song ông vẫn nhiều lần phê phán phương thức hành động của Nguyễn Ái Quốc và khuyên Nguyễn chỉ nên theo phương thức hành động của ông; mặc dù có lúc ông đã tỏ ra thất vọng trước thái độ thờ ơ của chính phủ Pháp và tự nhận là mình đã từ lâu "sống trong một ảo tưởng mà không

tự biết"⁽¹⁾; song ông vẫn cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó, khi cánh tả chiếm đa số trong quốc hội, chính sách cai trị ở thuộc địa được cải tiến, dân Việt Nam sẽ có cơ hội mở mặt, mở mày! Chính sự quá tin vào chủ thuyết của mình, một trong những tính cách nổi bật của ông, đã khiến ông không thể vượt qua được cái ảo tưởng về sự thiện chí của một nhà nước tư sản (dù là khuynh tả như nhà nước Pháp trong thời kỳ mặt trận bình dân năm 1936) lúc nào cũng có ý thức bảo vệ tối đa lợi ích của giai cấp tư sản chính quốc; mặc dù từ năm 1919 cho đến 1923, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực hỗ trợ cho ông thoát khỏi cái ảo mộng đó, song không thành công.

Điểm thứ hai nổi bật trong tính cách của ông là sự thẳng thắn và bộc trực, luôn thể hiện trong lời ăn tiếng nói cũng như trong hành động của ông trong 14 năm hoạt động ở Pháp.

Chính sự bộc trực và thẳng thắn đó đã giáp ông nói thẳng và nói công khai mọi tệ lậu của chính quyền bảo hộ ở Đông Dương, sự thối nát của bộ máy cai trị Nam triều, khiến chúng không tài nào che giấu được dư luận, buộc chúng phải có một số động thái để xoa dịu. Ngay khi trao đổi thư từ hay đối thoại với các quan chức cao cấp (Bộ trưởng thuộc địa, Toàn quyền Đông Dương v.v...) Phan Châu Trinh cũng vẫn giữ thái độ thẳng thắn, lời nói bộc trực, không hề e ngại, khiến họ không thể né tránh, quanh co, điều mà không phải bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể làm được như Phan Châu Trinh.

Trong cách ứng xử với những người gần gũi và thân thiết với mình như Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc, ông cũng vẫn giữ nguyên tính cách vốn có của mình, thậm chí đôi khi còn đẩy nó tới mức bình thường. Hãy xem một vài đoạn trích trong thư ông viết cho Phan Văn Trường (có ghi là cho cả Nguyễn Ái Quốc) đề ngày 11/4/1923 từ Marseille nói về một bài thơ do ông sáng tác, song không được Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc tán thưởng. Không rõ trong bức thư viết cho Phan Châu Trinh. Phan Văn Trường đã nói gì về bài thơ đó, chỉ biết là trong thư hồi âm, Phan Châu Trinh đã phản ứng rất gay gắt:

"Còn về bài thơ mà tôi đã gửi Nguyễn Ái Quốc, tôi đã biết trước ngay từ ở đây là nó chẳng được ai đồng tình, tuy nhiên tôi không khi nào lại nghĩ rằng tất cả các bạn lại ngu ngốc đến mức độ đọc nó mà chẳng hiểu nghĩa, và vì vậy bạn đã nói về nó thô lỗ như vậy".

Sau khi giải thích rất dài dòng về hai từ "thầy" và "tớ" trong bài thơ, Phan Châu Trinh viết tiếp"

"Tôi nói điều đó chỉ lướt qua thôi, còn về thực chất tư tưởng của tôi thì cả bạn, cả Ái Quốc không hiểu được - tôi giả thiết và tôi cũng chắc chắn rằng với học vấn như bạn, những người thuộc gia đình ngu dốt có thể trở thành bậc "hiền nhân" (ám chỉ biệt danh của Phan Văn Trường)

⁽¹⁾ Xem Thư gửi Bộ trưởng A.Saraut ngày 19/12/1922.

nhưng tôi lại cho rằng những người tự cho mình là hiền nhân lại là kẻ ngu ngốc.

"Tôi cũng nghĩ là, không cần thiết phải đặt tên cho mình là Ái Quốc mới là người yêu nước. Các bạn hãy lấy điều này như là câu trả lời phê bình của các bạn về hai từ trong bài thơ của tôi mà các bạn không hiểu. Vì chưng các bạn ngu dốt nên các bạn không hiểu tôi, tôi tha thứ cho bạn. Nhưng khi bạn gặp Ái Quốc, hãy cùng đến một xó nào đó và hãy nói nhỏ với nhau rằng "Kẻ mà chúng ta coi là dốt nát lại coi chúng ta là ngu đần vì đã không hiểu nghĩa bài viết của hắn và hắn có lý, tôi là tên đại ngốc và anh cũng vậy"⁽¹⁾.

Phan Văn Trường và Nguyễn Ái Quốc, một người là bạn, một người ở hàng con cháu, lại biết rõ tính nết của Phan Châu Trinh, chắc cũng không coi những lời lẽ trên đây là những lời lẽ xúc phạm, song không rõ những người mới biết Phan Châu Trinh, liệu có thông cảm được.

Bùi Kỷ, một người khá gần gũi Phan Châu Trinh đã nói "ông Phan tính thẳng quá", nếu có ai đó định bàn bạc trái ý ông, "đều bị ông bác thẳng cánh, thậm chí cự tuyệt không giao thiệp". Tôi thường nói với ông "Đến Pháp không phải để làm ngự sử!" - Thật ra ông cũng biết ân hận nhưng rất khó sửa, khó tránh được kiểu "Ung chiên trực diêu tước" (Chim ưng đuổi chim sẻ), muốn sửa cũng khó⁽²⁾.

Tính cách này liệu có ảnh hưởng phần nào đến hiệu quả hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp?

Trong 14 năm hoạt động ở Pháp, những phẩm chất tốt đẹp của Phan Châu Trinh cũng được bộc lộ đầy đủ.

Khi còn ở trong nước, ông đã nổi tiếng là một nhà yêu nước thiết tha, kiêu dũng, một mình dám đơn độc chống lại triều đình Huế và bộ máy quan lại thối nát của nó, sẵn sàng đương đầu đối thoại mà không hề run sợ với những quan chức cao cấp của chính phủ bảo hộ - Cái án bất công của Nam triều, 3 năm tù dày ở Côn Đảo, không hề làm ông nhụt chí, đòi được sang Pháp để tiếp tục thực hiện sở nguyện của mình.

Vốn đã là nhà yêu nước nổi tiếng trong nước, khi sang Pháp, ông bị các cơ quan trực thuộc Bộ thuộc địa thường xuyên theo dõi, bao vây, ngăn chặn các hoạt động của ông. Năm 1914, bằng một sự vụ cáo tráng trọng, ông bị chúng bắt giam gần một năm trời; khi ra tù, món phụ cấp ít ỏi cho ông và con trai (Phan Châu Dật đang học tập ở Pháp) bị cắt. Ông lâm vào tình trạng khốn khổn về sinh hoạt, tiếp đó vợ ông ở quê qua đời, rồi Phan Châu Dật bị bệnh lao ruột phải về nước (1920) và mất tại Huế năm 1921. Trong hoàn cảnh như vậy, Phan Châu Trinh không hề nao núng, vẫn cùng các Việt kiều yêu nước hoạt động hăng say trong nhiều lĩnh vực như đã lược thuật ở phần II. Tấm lòng yêu nước thiết tha, kiêu

⁽¹⁾ Tài liệu số 156.

⁽²⁾ Hồ sơ SPCE 374 của Ngô Đức Kế - Tư liệu số 23.

dũng của ông không những vẫn được duy trì mà lại được tô điểm thêm bằng một khả năng tự chế rất cao trước những đau thương mất mát cá nhân, khiến uy tín của ông, cứ ngày càng lớn ở Pháp cũng như ở trong nước. Có thể nói, vào những năm 20, Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu, tuy mỗi người mỗi phương thức hoạt động khác nhau song đều là hai nhà yêu nước tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta. Chắc hẳn đây là lý do cắt nghĩa vì sao cái chết của ông năm 1926, chỉ sau khi về nước được gần một năm (24/3/1926), cũng là một năm sau phong trào đòi tha Phan Bội Châu đã gây nên một niềm xúc động lớn lao trong toàn quốc và "Cuộc để tang Phan Châu Trinh" đã trở thành một biểu tượng của tinh thần yêu nước của dân tộc.

III.3. Đồng bào và bạn bè quý mến, đối phương nể trọng

Với những hoạt động hăng hái, tích cực, có hiệu quả của mình trong 14 năm ở Pháp, Phan Châu Trinh rất được Việt kiều yêu nước ở đây quý mến. Từ các học sinh, sinh viên, đến các lính thợ, thuỷ thủ và cả những người làm bếp (trong Hội những người làm bếp ở Paris) thảy đều tỏ lòng kính mến và muốn được gần gũi ông để được chỉ bảo, dạy dỗ. Tình cảm này của đa số Việt kiều ở Pháp đối với ông đã được chính những tên chỉ điểm Pháp ghi lại hoặc nhận xét.

Báo cáo của chỉ điểm Josselme viết ngày... tháng 5/1920 cho biết: "trong tháng 5/1920, những người bản xứ viết nhiều về cái họ gọi là "việc đòi", nghĩa là chuyện thế giới, chuyện chính trị. Họ luôn viết về lòng người mến mộ đối với người An Nam Phan Châu Trinh mà tên tuổi được biết nhiều ở Pháp cũng như ở bên thuộc địa - Trong mắt họ, đây là một người có thế lực, một nhà yêu nước lớn, một trí tuệ minh mẫn và chỗ dựa cho mọi niềm hy vọng của họ để đạt được chế độ tự trị mà họ tin chắc sẽ đạt được"⁽¹⁾.

Cũng Josselme, trong báo cáo ngày 17/6/1920 cho biết "một số thư trao đổi ở Pháp đã dùng từ ngữ "Ông già giúp nước mình" để chỉ Phan Châu Trinh. Từ ngữ này không được dùng để tuyên truyền mà như một nhận xét về một trạng thái hiển nhiên, không cần tranh luận gì nữa"⁽²⁾.

Cũng lại Josselme trong báo cáo đề ngày 24/1/1921, lại viết: "Phan Châu Trinh,..., rất được quý mến trong giới người Đông Dương đòi tự trị. Ông ta là người duy nhất ở Pháp được người ta gọi là "Cụ Phan", có thể được dịch bởi từ Monsieur với một hình thức tôn kính rất cao; chữ "Ông" dịch nguyên văn từ chữ Monsieur không có một giá trị tương ứng nào trong nhóm từ "Cụ Phan"⁽³⁾.

Còn chỉ điểm Desiré, trong báo cáo ngày 12/5/1925, viết: "Ông

⁽¹⁾ -(65)- lưu CAOM.372-

⁽²⁾ -(66)- Lưu CAOM. SPCE 372-

⁽³⁾ - Tài liệu số 117.

(Phan Châu Trinh) được tất cả đồng bào của ông ở Paris và ở khắp nước Pháp quý mến. Họ coi ông như một nhà nho lớn và nhất là một nhà ái quốc nhiệt tình của Đông Dương⁽¹⁾.

Tình cảm quý mến trên đây của Việt kiều ở Pháp cũng là tình cảm của những bạn bè người Việt thân thiết cùng hoạt động với ông ở Pháp như Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, mặc dù hai ông này không đồng quan điểm chính trị với Phan Châu Trinh và đôi khi cũng đã nổ ra những cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa hai ông với người bạn già Phan Châu Trinh.

Những người Pháp biết ông hoặc có liên hệ với ông cũng rất quý trọng ông, trong số đó đáng nêu tên nhất là hạ nghị sĩ Moutet và quan tư Roux. Ngay từ năm 1909, khi chưa gặp Phan Châu Trinh, chỉ biết tiếng ông qua vụ gửi thư cho Toàn quyền Đông Dương và bị Nam triều xử án, Moutet đã bày tỏ sự quý trọng đặc biệt đối với ông, trong buổi diễn thuyết ở phiên họp đặc biệt của ủy ban trung ương Liên minh Nhân quyền ngày 1/2/1909, ông đã coi Phan Châu Trinh là "một con người mà tất cả cần nhớ tên mặc dù tên rất khó nhớ đối với người Âu chúng ta, vì đó là một người anh hùng thật sự". Trong suốt thời gian Phan Châu Trinh ở Pháp, Moutet là một người Pháp có địa vị trong chính quyền có mối quan hệ thân thiết với Phan Châu Trinh như một người bạn, người cố vấn và người bảo hộ.

Quan tư Roux là một sĩ quan đã phục vụ ở Việt Nam, giỏi chữ Hán, chữ quốc ngữ- Khi trở về Pháp Roux được cử làm giáo viên dạy tiếng Việt trong một trường dạy ngôn ngữ phương Đông, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành quân sự. Ông là một sĩ quan Pháp có cảm tình đặc biệt với dân chúng Việt Nam và hết sức quý mến con người và sự nghiệp của Phan Châu Trinh, tới mức nhận Phan Châu Trinh là em kết nghĩa. Ông thường là người phiên dịch cho Phan Châu Trinh trong các buổi tiếp xúc với các quan chức Pháp, là người dịch sang tiếng Pháp khá nhiều bài viết (thư, báo, thỉnh nguyện,...) của Phan Châu Trinh. Ông là người Pháp duy nhất thường xuyên chăm lo hỗ trợ cho các hoạt động và cuộc sống của Phan Châu Trinh ở Pháp, và cũng là người Pháp duy nhất đã chia sẻ buồn vui với Phan Châu Trinh, ngay cả trong cuộc sống riêng tư.

Về phía đối phương (quan chức Pháp và Nam triều), có thể nói chắc rằng các quan chức Pháp, từ cao cấp như Bộ trưởng thuộc địa, Toàn quyền Đông Dương, Khâm sứ Pháp ở Huế cũng như các viên chức trực thuộc Bộ Thuộc địa, mặc dù coi Phan Châu Trinh là kẻ đối đầu nguy hiểm, song đều tỏ ra trân trọng phẩm chất trong sáng, kiên cường của Phan Châu Trinh, thậm chí có người còn khuyên chính phủ Pháp chọn ông làm người hợp tác, làm cố vấn về các vấn đề cai trị ở Đông Dương.

Các quan lại người Việt đang cộng tác với chính phủ Bảo hộ đương

⁽¹⁾ Tài liệu số 196.

nhiên là những người mang hận với Phan Châu Trinh vì bọn họ đã bị ông vạch trần bộ mặt xấu xa một cách không thương tiếc. Tuy nhiên cũng có một số người tuy không nhiều, bày tỏ sự quý trọng đối với Phan Châu Trinh. Xin nêu trường hợp của Lương Khắc Ninh, uỷ viên hội đồng tư vấn Nam Kỳ, (giám đốc đoàn sân khấu ở triển lãm Marseille) như là một ví dụ:

Sau vụ Khải Định chạy trốn khỏi triển lãm Marseille vì bị Phan Châu Trinh công kích, hạch tội, Lương Khắc Ninh đã gửi cho Phan Châu Trinh một bức thư và một bài thơ để tặng.

Xin ghi lại đây nguyên văn bức thư và bài thơ đó của Lương Khắc Ninh như là một chứng cứ sinh động:

"Kính gửi ngài Phan Châu Trinh"

Thưa ngài

Tạo hoá đã ban cho ngài một trí thông minh tuyệt vời, một sức mạnh không gì lay chuyển nổi. Xưa kia, các nhà bác học và hiền nhân luôn làm việc với lòng dũng cảm và luôn nghĩ xa trông rộng. Còn những kẻ lêu lổng, ngu si cho đến nay vẫn chỉ lo ăn ngon, uống thích.

Ôi! Tất cả những gì mà ngài đã làm đều rất phù hợp, nhất trí với việc làm của hiền giả đời xưa. Sự nghiệp của ngài chẳng có chi là quá đáng, có chi phải giận dữ, sự nghiệp ấy chỉ thể hiện lòng quả cảm và đức kiên trì. Ngài là bậc hiền giả kỳ tài của tỉnh Quảng Nam. Chính người anh hùng mở ra đất nước, chứ không phải đất nước làm ra người anh hùng.

Ngài xứng đáng đứng vào hàng các bậc anh hùng... Ngài chưa có quyền cao chức trọng, nhưng tiếng nói của ngài vang lừng bốn cõi. Ngài chẳng hề lấy gân lấy sức mà hành động của ngài có hiệu lực và toả chiếu. Bỉ nhẫn được ghé qua đây, đã được biết những gì mà ngài đã làm được, Ngài thực sự là bậc hiền nhân mà trong đời bỉ nhẫn đến nay chưa hề hạnh ngộ.

Non sông dài để tiếng Châu Trinh

Tạo vật ganh chi đó một mình

Quản thúc vừa rồi chưa chịu nính

Đoạn đầu đặng khởi chặng làm thịnh

Gay go đói lạnh đâu nao núng

Nhớ nhép phân trần đáng khùng kinh.

Giữa cuộc tang thương đường ấy hiểu

Non sông dài để tiếng Châu Trinh

Ký tên: Di Sử Thị⁽¹⁾

⁽¹⁾ Trích tài liệu số 142- Di Sử Thị là bút danh của Lương Khắc Ninh, có nghĩa là: Người mang tên họ bị lãng quên trong lịch sử. Triều đại nhà Lương - họ của uỷ viên Ninh rất ngắn ngủi, bị sứ Tàu lờ đi. Chú thích của Jolin, người viết báo cáo).

Nhìn một cách tổng quát, trong 14 năm hoạt động ở Pháp, về mặt chủ thuyết cứu nước, Phan Châu Trinh không có sự thay đổi cơ bản, ngoại trừ lời tuyên bố công khai mình là người cộng hoà; đó là mặt hạn chế của ông.

Song những hoạt động của ông trong 14 năm ở Pháp với một sự nỗ lực, một nhiệt tình hiếm có trong nhiều lĩnh vực, phải được coi là những đóng góp rất lớn vào việc nuôi dưỡng và kích thích lòng yêu nước của người dân Việt Nam, ở Pháp cũng như ở trong nước. Thông qua những hoạt động đó, ông đã nêu một tấm gương sáng về tính kiên định, đức hy sinh, lòng quả cảm trong cuộc đấu tranh vì tương lai đất nước. Đó là những thành tựu cơ bản nhất của Phan Châu Trinh trong 14 năm hoạt động ở nước ngoài. Và, có thể khẳng định rằng Phan Châu Trinh cùng với Phan Bội Châu, mỗi người mỗi hướng khác nhau, mỗi người đều có những mặt hạn chế nhất định, song đó là hai gương mặt nổi bật của lịch sử Việt Nam trong hơn 20 năm đầu thế kỷ.

*Hà Nội ngày 05/5/2000
GS. NGUYỄN VĂN KIỆM*

VĂN XUÔI
CỦA
PHAN CHÂU TRINH

CHUYỆN NGƯỜI LƯƠNG DÂN

Tiểu dẫn: Cụ Phan Châu Trinh không chỉ là một nhà chính trị, nhà báo, nhà thơ, mà còn là một người viết tiểu thuyết cùi nuga. Xin dịch “Chuyện người lương dân” dưới đây. Bài này Cụ viết năm 1904, lúc còn ở Kinh, phần đông sĩ phu lúc ấy truyền tụng:

“Người ta đồn nhau rằng, ở tỉnh X, phủ X, làng X có một người tên là Điền Xá Ông. Trước ngõ vào nhà có treo một tấm bảng sơn son đỏ chót, trên có 4 chữ thếp vàng to tướng và bóng nháng: “*sắc tú Lương dân*”. Kẻ qua người lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Có một người khách nghe tiếng đồn, tới xin ra mắt. Đến, thấy một ông già ra đón. Vào, thấy trong nhà bàn ghế, khay hộp đều là đồ xưa, trên tường treo mấy tấm tranh đã cũ rích. Hỏi ông chủ đâu thì té ra ông già ra đón mình chính là người chủ đó. Ngồi yên, sau mấy câu thù ứng rồi cùng nói chuyện, xem ra người chủ ăn nói lù khù, như là nói không ra câu. Khách hỏi:

- Ông thuở nay làm nghề gì?
- Tôi, thuở nhỏ học chữ nho, nhưng học có 10 năm mà không hiểu nghĩa được một chữ gì. (Biết chữ mà không hiểu nghĩa như lão này, thiếu gì!). Cha mẹ giận bắt về đi cày. Tánh lại ưa phong lưu, không muốn chơi với bọn tay lấm chân bùn kia, nên bỏ nghề nông sang làm nghề thương. Có bao nhiêu vốn làm gì lỗ nấy. Sau cũng tưởng nghề thợ dễ ăn, tôi học nghề thợ mộc. Nhưng nó cũng rủi làm sao! Hễ đẽo cây gỗ nào thì hư cây gỗ ấy, cứ bị bác thợ cả mắng chửi mãi. Vì thế nên nay vẫn không có nghề gì.

- Cha mẹ ông thế nào?
- Trước ở đây, nhưng bị nhà quyền hào giàu sụ kia bức hiếp nên dời đi nơi khác.

- Còn anh em?
- Anh em vẫn đông, song vì đói, người đi một nơi, kẻ đi một ngả.
- Vậy thì tấm bảng thép vàng treo trước ngõ đó, vì sao mà có?
- Năm trên xứ này có cái nạn mất mùa, đói, giặc cướp lung tung. Dân đói, làng xóm đây đua nhau theo bọn đó đi giụt cướp của người. Tôi vẫn không bằng lòng đi theo, nhưng bị chúng hiếp bắt đi, bắt đắc dĩ cũng đi chung trong bọn ấy, nhưng không lấy tiền của ai hết. Sau việc yên, có người đem câu chuyện ấy tâu lên Triều đình, nên may được ban cái ân điển “*Lương dân*” này.

Nghe rõ đâu đuôi câu chuyện, người khách vừa có ý khinh bỉ, vừa tức đời, bèn nói lớn như giọng gắt rằng:

- Ông trong nghề tú dân, không được một nghề gì, trong gia đình cũng là người thừa, không còn giúp được việc gì, mà lại được tiếng đời khen, ân vua ban. Vậy sao không xuất gia tư ra giúp cho dân nghèo, khiến bọn vô lại trong làng xóm có nghề làm ăn, để trừ tiệt cái nguồn trộm cướp kia, như thế không những là lấy cái công việc đời già bỏ cái hư của lúc trẻ, mà cũng khiến cho người làng khỏi có lời nhạo báng nầy nọ?

Ông chủ ngâm nghĩ hồi lâu, rồi trả lời một cách chậm rãi rằng:

- Nhà tôi con đông, đương cùng bà hấn lo cho chúng nó có mỗi đứa một ít tư bản cho kha khá mà tìm chưa ra cách. Tôi có phải người ngu dại, không tính đến việc con cái sau này đâu.

Khách đổ giận, bước ra khỏi cửa đi thẳng một mạch. Lão lương dân kia, sau cũng không ai nhắc đến chuyện lão nữa”.

(Huỳnh Thúc Kháng dịch)

Bình luận: Bài này bẩn ý tác giả vẽ ra một cái triều đại mà xã hội lộn xộn, nhân vật hèn hạ. “Cùng đi ăn cướp mà không lấy của người”. Cái đó không phải là tánh đức đáng khen hay là đáng ban thưởng. Người ở trên đời cốt làm sao có công nghiệp giúp ích cho nhân quần xã hội kia. Ở một cái đời mà dư luận và quốc điển biểu dương cho một người “đi ăn cướp không lấy tiền” thì cái thời đại và xã hội ấy nội dung thế nào, không nói cũng rõ. Tuy vậy anh khách kia cũng khai tánh quá, nếu như anh ta thấy hạng người “quốc sự mang đầy” ngày nay thì hơi đâu mà mắng?

Mính Viên

(Tiếng Dân, số 621 – Ngày 6/9/1993)

NGƯỜI NAM NÊN HỌC CHỮ PHÁP

Tiểu dẫn: Trong số báo *Tiếng Dân* ra ngày 24-3-1936, đúng dịp kỷ niệm 10 năm cụ Tây Hồ qua đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng trong bài viết mang tựa đề “*Cụ Tây Hồ với việc Tây học - Chuyện đặt sứ trong khoảng Đông học*”, trong đó có đoạn nhắc lại nguyên văn lời cụ Tây Hồ, như sau:

... “Sau khi đi gặp cụ Sào Nam (1906) về, Cụ nói:

Anh em chưa nên nghe việc ngoài (việc Đông du) vội, trước hết phải học tiếng người ngoài đã. Tôi sang Nhật Bản, đi đâu nhờ có cụ Sào Nam bập bẹ đôi tiếng, gặp người Nhật biết chữ Hán, còn mượn cây bút nói được đôi chuyện, không thì tôi ngồi đối diện với họ như là người câm. Nếu như họ pha nước trà trước mặt mình mà họ chửi hay mắng mình, mình cũng cầm chén uống ngay, mà lại cảm ơn họ nữa. Cái khổ không biết tiếng nói ra thế nào, anh em tưởng tượng cũng biết được”...

Cụ lại nói:

Lúc cụ Sào Nam và mấy người thiếu niên sang Nhật nói chuyện cầu học, Khuyển Dưỡng Nghị hỏi:

- Các ông có biết tiếng Pháp không?

- Thưa chưa.

- Các ông ở chung với người Pháp đã nửa thế kỷ, nước Pháp là một nước văn minh có tiếng trên thế giới, sao lại không học chữ họ? Đó là một khuyết điểm lớn. Người Nhật chúng tôi hễ người Anh tới, chúng tôi học tiếng Anh, người Nga, người Pháp, người Đức đến, chúng tôi học tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức. Chúng tôi lại cho bọn thiếu niên trong nước sang tận xứ họ mà học nữa. Vì mình có biết tiếng họ, chữ họ, đọc được sách vở của họ, mới biết tình hình, chính thể, cùng công việc của họ mà bắt chước theo.

hay của họ chứ. Ông đã lớn tuổi không học được, chớ lớp thiếu niên này sao lại không học tiếng Pháp?

Đại Ôi (Thủ tướng Nhật) nói tiếp:

- Việt Nam thuộc dưới quyền bảo hộ nước Pháp mấy mươi năm nay, mà chúng tôi gặp ông là một người Việt Nam đầu tiên mới tới nước tôi, dù thấy dân tộc các ông ít đi ra ngoài. Đã không ra ngoài, ở trong nước lại không học tiếng Pháp, thì dầu ở bên cạnh mà đối mặt nhau như cách xa ngàn dặm. Các ông mắc phải bệnh “ngột”. Học tiếng Pháp, chữ Pháp, chính là phương thuốc chữa bệnh “ngột” đầu tiên của các ông vậy..."

(Theo *Tiếng Dân*, số 887, 24.3.1936)

MỘT ĐOẠN ĐỐI THOẠI VỚI CỔ ĐẠO M... Ở PHƯỚC KIỀU

Tiểu dẫn: Sau khi ở Nhật Bản về (1906), Phan Châu Trinh muốn nói chuyện với công sứ tỉnh và nhờ Cố đạo M. ở Trà Kiệu làm “trung gian” liên lạc cho. Vì Cố đạo này hẹn ngày giờ tới nhà thờ làng Phước Kiều nói chuyện trước. Sau đây là nội dung cuộc đối thoại đó:

... “Ông Cố hỏi tiên sinh việc đi Nhật Bản có không?

Tiên sinh nói:

- Việc ấy khó nói. Nói có thì người ta cũng không tin, nói không thì người ta lại nghi rằng có, chỉ tôi biết lấy tôi mà thôi, không phải nói nữa.

- Đi Nhật Bản thì đi đằng nào?

- Thế giới giao thông này, đằng nào lại không đi được. Vả, tôi nghĩ giáo sĩ như các ngài đều là người nước văn minh bên Tây, nay sang bên này, ôm một lòng bình đẳng bác ái, lo dùu dắt nhân loại, dò xét thời cuộc, nghĩ việc tương lai, nên tôi muốn hầu chuyện, dặng tỏ tấm lòng uất ức một dội chút, không ai ngờ ngài lại hỏi những câu, không khác chi hồn giọng quan trường An Nam như thế!

Ông Cố biết tiên sinh có ý khích mình, trả lời một cách lạt léo rằng:

- Nhà tôn giáo chỉ quản bên phần hồn mà thôi.

- Tôi vẫn biết rồi, song xác đã không còn, hồn dựa vào đâu? Tôi xem dân nước Nam theo đạo Da Tô có ba phần trong mười, nhà thờ khắp nơi, dân giáo thành chợ, lại có mấy đức giáo sĩ văn minh làm cha làm thầy, chuông sớm trống chiêng, không ngay nào không giảng dạy, thế mà xét nghĩ trong dân dó, thì phong tục hủ bại,

thực nghiệp sơ sài, sinh kế khốn đốn, không khác gì dân ngoài, thỉnh thoảng cũng có trường học, chẳng qua về phần ít, mà những kẻ ở trường ra, thì cũng làm công việc phiên dịch thường thường, chưa thấy có người nào mở mang nền học thức, làm ra công lợi cho công chúng, để làm tiêu biểu cho dân giáo, làm gương tốt cho người An Nam. Có lẽ dân An Nam không phải con chung của Chúa Trời, nên đâu có theo giáo, chỉ có sớm chiều đọc mấy câu kinh, đến ngày lễ tới trước nhà thờ quỳ nghe giảng mà thôi hay sao?

Ông Cố... biết tiên sinh có hoài bão khác người bèn nói rằng:

- Ông đã có lòng như thế, đã làm bức thư gửi cho Toàn quyền, Khâm sứ rồi, song có một điều này nên tôi không muốn tới: Quan Tây sang bên này, hàng ngày tiếp kiến chỉ có đám quan trường mà thôi, mà trong đám ấy thì nhiều kẻ ô my không có nhân cách, vì thế nên người Tây có ý khinh người An Nam, cho sĩ dân cũng là một bọn như thế, ấy là một điều lầm, nên tôi không muốn tới, và tôi muốn nói là việc quan hệ đến lợi hại cả hai nước Pháp cùng Nam, chớ không phải việc riêng chi của tôi. Quan sứ có chịu đái tôi một cách khác đái quan trường thì tôi mới tới.

Ông Cố nói:

- Để tôi làm giới thiệu cho.

Ông Cố mới viết thư cho Công sứ tỏ ý tiên sinh yêu cầu như thế. Công sứ bàng lòng, định ngày tới nói chuyện, hơn mấy giờ đồng hồ. Từ đó quan Nam không lấy ông Sứ mà nhát nữa”.

(Theo Huỳnh Thúc Kháng:
PhanTây Hồ tiên sinh lịch sử.

Bản in kèm trong cuốn *Giai nhân kỳ ngộ*
(do Lê Văn Siêu bình giải và chú thích).

Nhà xuất bản Hướng Dương – Sài Gòn, 1958, tr.LXX – LXXI).

THƯ GỬI TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG^(*)

Ngày 1 tháng 10 năm 1906

Phan Châu Trinh thư trước tác⁽¹⁾ hậu bối, tỏ bày cái tình trạng ở nước Việt Nam:

Trộm xét từ khi Pháp sang bảo hộ nước Nam đến nay, những việc bắc cầu đắp đê sửa sang đường sá, xe lửa, tàu thủy chạy khắp mọi nơi, cùng là lập ra sở Bưu chính để thông báo tin tức, đều có lợi ích cho nước Nam, người ta ai cũng thấy cả. Nhưng có nhiều việc không thể nhịn đi mà không nói, là các mối tệ hại ở trong quan trường, các sự rất khổ ở chốn dân gian, những sự hư hỏng về nền phong hóa, cùng là những cái có quan hệ đến số mệnh nước Nam, thì Chính phủ đều gác để một bên, mặc kệ cho hư nát mà không thèm hỏi đến. Trong khoảng vài mươi năm nay, các bậc đại thần ăn đầm nằm đìa ở chốn triều đình, chỉ biết chiêu lệ cho xong việc; quan lại ở các tỉnh, thì chỉ lo cho vũng thân thế mà hà hiếp bóp nặn ở chốn hương thôn, đám sĩ phu thì ganh đua nhau vào con đường luồn cúi hót nịnh, không biết liêm sỉ là gì! Bọn cùng dân bị nặn bóp mãi mà máu mủ một ngày một khô, không còn đường sinh kế nữa. Đến bây giờ thì sự thế hư hỏng, nhân dân lìa

^(*) Bài này vốn có tựa đề là ĐẦU PHÁP CHÍNH PHỦ THU, nhằm vạch rõ sự áp bức bóc lột của bọn thực dân Pháp và bọn quan lại Nam triều, nhưng mặt khác tác giả cũng bộc lộ tư tưởng bi quan, qua đây ta thấy được mặt tích cực và mặt hạn chế của tác phẩm.

⁽¹⁾ Trước tác: một bậc trong ngạch quan; lại triều đình Huế hồi đó. Phần nhiều các người đậu đại khoa được bắt đầu bổ dụng thường được xếp vào hàm này. (Tất cả các chú thích của bức thư này đều theo Đặng Thai Mai trong *Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX* – Nhà xuất bản Văn hóa – Hà Nội, 1961).

tan, phong tục suy đồi, lẽ nghĩa bại hoại, một khu đất hơn 4.000.000 thước vuông⁽¹⁾, một dân tộc hơn 20.000.000 người lại sắp sửa ở cái địa vị bán khai mà quay về cái địa vị dã man. Những người có tri thức thấy cái thảm trạng như thế, lo đến nỗi giống tiêu diệt, cũng muốn rung chuông gõ mõ đánh thức nhau dậy, để lo phương cứu vớt lấy nhau, nhưng mà kẻ mạnh bạo thì trốn tránh ra ngoài nước, chỉ kêu gào than khóc mà không dám về; kẻ nhút nhát thì chịu vùi đầu ở chỗ hương thôn, dàn giả đui giả điếc mà không dám bàn nói đến. Chưa từng có người nào dám đến trước cửa quan Bảo hộ phơi gan giò máu⁽²⁾, kể rõ cái thủ đoạn tàn ngược của quan trưởng, cùng là cái tình trạng thảm khốc của cung dân, khiến cho cái tội ác của quan lại, và cái khố cảnh của quốc dân trong mấy mươi năm nay, lọt vào trong tai các quan Bảo hộ. Đến nỗi nước Nam bây giờ gần thành như một người ôm nặng gân chết, khó có thuốc mà cứu chữa được nữa, đó thật là tội tại sĩ phu nước Nam mà gây nên tội áy thì cũng bởi hiếu lầm rằng Chính phủ Bảo hộ dùng chính sách ngược đãi người Nam làm cái chính sách hay nhất, tốt nhất.

Tôi cáo quan đã mấy năm nay, đi khắp trong Nam ngoài Bắc, tình trạng nhân dân khốn khổ, quan lại tham tàn, đều được mắt thấy tai nghe, và dư luận ở dân gian về cái cách Chính phủ đối đãi người Nam và người Nam đối đãi Chính phủ, cùng đều để tai nghe mà ghi vào dạ cả. Tôi không dám nhút nhát, xin cứ thực bày tỏ ra sau này, các quan Bảo hộ nghe thấy, chắc cũng xót ruột đau lòng, cho làm phải mà không nỡ cự tuyệt.

Hiện nay người Nam trừ những người ở trong quan trường không kể, còn ra thì không luận người khôn người ngu, tram miệng một lời, đều nói rằng Chính phủ ngược đãi người Việt Nam, rằng Chính phủ không lấy loài người nào người Việt Nam⁽³⁾. Thấy quan lại nước Nam không săn sóc tới việc dân mà tàn ngược với dân thì lại đều nói rằng đó là Chính phủ cố ý dung túng khiên cho cán nuốt lắn nhau cho nòi giống mòn mỏi, đó tức là cái kế thực dân của Chính phủ. Trong mấy năm nay, suốt cả trong Nam ngoài Bắc, khắp thành thị cho đến

⁽¹⁾ Con số này không chính xác, có lẽ là 400.000 dặm vuông.

⁽²⁾ *Phơi gan giò máu*: Nói hết những điều trong lòng.

⁽³⁾ Đúng nghĩa là: Không xem người Việt Nam như là giống người.

hương thôn, ý tưởng của nhân dân đều như thế cả. Lại xét biết trí minh không đủ sống được, sức minh không chống lại được, thì lại nghển cổ giương mắt trông mong các nước mạnh ở đâu đâu họa may họ đến cứu mình chẳng. Chao ôi! một dân tộc đến 20 triệu người, kẻ có học thức cũng đến vài mươi vạn, mà tối tăm mù mịt, mềm yếu ươn hèn, không đủ sức bênh vực được nhau, để liệu cách sinh tồn, lại ù ù các cạc, không biết rằng mình ở vào thế giới cường quyền thịnh hành, “hơn được kém thua” này, mà còn có cái mơ tưởng hão huyền như thế, dân trí thực cũng đáng thương vậy! Nhưng đã bao nhiêu năm nay người Nam ở dưới bóng cờ nước Bảo hộ, mà đến bây giờ nói giống ngày một yếu hèn, không còn có kế gì cứu vớt lấy nhau, đến nỗi nóng nẩy điên khùng theo cái kế sách đê mạt, chỉ trông mong vào nước khác, thế thì vì ai mà nêu nỗi thế? . Tưởng các quan Bảo hộ cũng nên suy xét kỹ càng vậy.

*

* *

Cái nguyên nhân sinh ra cái tệ ấy có ba diều:

Một là tại chính phủ Bảo hộ dung túng quan lại Việt Nam thành ra cái tệ “cô túc”⁽¹⁾. Xưa nay chính phủ Bảo hộ đối với nước ở dưới quyền thống trị của mình, thường thường chỉ đặt một vài vị quan to cùng với chính phủ bản xứ cầm cái đại cương về việc chính trị, còn các quan lại ở các địa phương, thì tuy có đặt quan Bảo hộ, nhưng cũng phải dùng người bản xứ để coi việc và trị dân. Việc làm giỏi hay không, dân yên hay không, thì cốt nhở về cái tài năng của dân bản xứ thế nào. Nước Nam độ bốn mươi năm nay, vận nước một ngày một suy, suốt từ trên đến dưới, chỉ biết chuyện lười biếng vui chơi. Pháp luật, chế độ không còn có ra cái gì ra trò, nhân tài cũng tiêu diệt di mất cả. Người trên thì làm lâu được thăng trật, chẳng qua như sống lâu lên lão làng, người dưới thì đem của mua quan, thật là tiền bạc phá lệ luật. Người này làm người kia bắt chước, lâu rồi thành ra thói quen. Những người đỗ đạt muốn cầu bổn thì hót nịnh luôn cuí ở các nhà quyền quý;

⁽¹⁾ Cô túc :Đè đặt, rụt rè không dám hay không muốn đối phó quyết liệt với tình thế.

những người ở nhà thì ỷ thần, cậy thế, hà hiếp bóp nặn ở trong làng, ngoài việc trai gái, ăn uống thì không còn biết việc gì. Những người làm ăn phát đạt, lăm bạc, nhiều tiền thì chỉ tìm cách ăn chơi cho sung sướng. Suốt cả thành thị cho đến hương thôn, đứa gian giảo thì như ma, như quỷ, lừa gạt, bóc lột, cái gì mà chẳng dám làm; đứa hèn yếu thì như lợn, như bò, giãm cổ, đè đầu, cũng không dám ho he một tiếng. Cả mấy mươi triệu người, như một đàn ruồi lũ kiến, không còn có chút nhân cách nào, đó là thảm trạng trước mắt, ai cũng trông thấy, không phải tôi dám nói quá lời, để vu cho người cả một nước đâu.

Này cứ xem cái nhân cách của người Nam tội mạt như thế, không kể là quan là dân, hay là hạng người nào, thì tất phải lập ra hình phạt, phòng giữ cho nghiêm, dùng pháp luật mà ràng buộc, rồi sau mới dắt dùn nhau lên con đường tiến hóa, thì cuộc trị an mới mong duy trì được lâu. Chính phủ Bảo hộ nước Nam đã lâu, không phải là không biết rõ như thế, lại hiểu rằng: tục nước Nam không thể đổi ngay được, người nước Nam không thể dùng làm gì được, chỉ phải cầm lấy quyền lớn trong nước mà cứ để chính phủ Nam triều, cứ dùng quan lại nước Nam, để lấy người sai khiến, làm việc sưu thuế. Còn việc nước Nam, dân nước Nam thì không cần hỏi đến: trong ý cũng nói ta dùng người Việt Nam để trị nước Việt Nam mà thôi. Cũng có đôi khi thay đổi một vài ông đại thần, hoặc là thăng giáng một vài viên quan lại, cái người bị đuổi đi đã dành không làm được việc, mà cái người thay chân ấy cũng có phải là người làm được việc đâu, cái người bị cách vẫn là gian tham, mà cái người được bổ cũng không phải là người liêm khiết! Phương chi hôm nay bị giáng, bị cách, ngày mai lại được thăng, được thưởng; ở nơi này “can khoản”⁽¹⁾ thì lại đổi đi nơi kia, thì tuy có phạm tội tham, mang tiếng xấu, cũng có hại gì đâu! Quan lại nước Nam thấy chính phủ có ý dung túng như thế, cho là việc thường, lâu rồi quen đi, đứa càn dỡ lại càng càn dỡ, chỉ lo đem tiền đi mua quan, đứa biếng lười lại càng biếng lười, chỉ biết khóa miệng cho yên việc. áo mũ thùng thình, ngựa xe rộn rịp, hỏi quan chức thì ông này là đại thần trong triều, ông kia là đại lại các tỉnh,

⁽¹⁾ Can khoản :cách nói tắt nói quan trường, có nghĩa là: can cứu về một khoản hình sự nào đó.

chỉ biết có một việc là ngày đi hội thương⁽¹⁾ hay ra công đường xử kiện, còn hỏi đến việc lợi bệnh⁽²⁾ trong nước, hay là trong một tỉnh, thì mơ màng chẳng hiểu một chút gì; ông này là quan phủ ở phủ này, ông kia là quan huyện ở huyện kia; chỉ biết việc bắt phu thu thuế cùng là đi đón đi tiễn các quý quan, còn hỏi đến việc nên làm, nên bỏ ở trong phủ, trong huyện, cũng mơ màng mà chẳng hiểu chút nào cả. Còn đến việc đút lót người trên, sách nhiễu kẻ dưới, thì không cứ là quan to, quan nhỏ, đều công nhiên cho là cái quyền lợi của người làm quan đáng được, dẫu có ai bàn nói đến cũng không kể vào đâu.

Than ôi! Nước Nam nhân cách tuy rằng tồi mạt, dân trí tuy rằng lú lấp⁽³⁾, nhưng nếu vài trăm năm nay cứ đổi bại mãi như thế, thì nòi giống tất phải tan nát những bao giờ rồi, có thể nào độc lập được hơn nghìn năm, nghiêm nhiên là một nước lớn ở phương Nam, số người vẫn cứ sinh sôi nẩy nở ngày thêm nhiều ra, đến bây giờ thành ra một dân tộc lớn trên thế giới. Thuộc địa của Pháp, khắp cả năm châu, phỏng khiến cách cai trị thuộc địa nơi nào cũng như thế cả, thì còn ai vui lòng yêu mến nữa?

Than ôi! Pháp luật của nước Nam tuy rằng không công bằng, nhưng mà thuộc về cái mặt ngăn cấm quan lại thì thật nên dùng để trị quan lại đời này. Bây giờ chính phủ lại chỉ dùng cái hình luật rất thảm khốc ác độc để trói buộc bọn dân ngu, mà đối với quan lại thì pháp luật rất là sơ sài, đến nỗi như dê nước vỡ chân, tung toé ra mà không thể nào ngăn cản được nữa, thế thì lỗi tại chính phủ dung túng quan lại mà thành ra cái tệ ấy đó.

Hai là chính phủ khinh rẻ dân Việt Nam thành ra cái tệ xa cách. Người Pháp ở nước Nam đã lâu, thấy người Nam quan lại thì gian tham, kẻ sĩ dân thì ngu xuẩn, phong tục thì đổi bại, ghét rằng người Nam không có phong cách quốc dân, cho nên phàm những bài đăng trên các tờ báo, cho đến những khi bàn bạc chuyện trò đều tỏ ý ghét người Nam, khinh người Nam, cho là người Mọi, ví với lợn bò, không muốn dùi dắt lên cho ngang với

⁽¹⁾ Hội thương: họp mặt với các quan Tây để thương nghị công việc (thật ra là để nghe mệnh lệnh và huấn thị).

⁽²⁾ Lợi bệnh: lợi hại.

⁽³⁾ Lú lấp: quên tất cả, nũng khiếu như bị che lấp.

mình, mà lại sợ đến gần mình làm cho nhớp bẩn nữa. Vài mươi năm nay không cứ hạng người nào, không cứ có tội hay không có tội, nếu xúc nộ⁽¹⁾ quan Tây, thì đều bị kỳ nhục⁽²⁾. Những người nghèo đi làm thuê, những dân phu đi làm việc quan, bị người Tây đánh đau hay là đập chết, cũng thường thấy luôn. Những việc ấy đồn thổi đi khắp trong Nam ngoài Bắc, ai nghe cũng phải kinh hãi tức giận, cho là người Tây đãi mình như chim muông, coi mình như gỗ đá, nhưng chỉ căm tức mà không dám nói ra. Những người nhà quê ngu khờ, sợ uy khiếp thế, xem người Tây như sấm như sét, chỉ lo tránh cho xa; những kẻ sĩ phu hơi có liêm sỉ, thì đều sợ cái đường làm quan mà không dám mon men đến. Chỉ có những người ham lợi lộc hay là cấp bách⁽³⁾ về việc ấm no trong nhà, cực chẳng đã phải dâm đầu vào trường nô lệ. Khi đêm hôm thanh vắng một mình, nghĩ đến những cách người Tây khinh rẻ đãi mình, cũng biết tức giận, biết xấu xa, mà mình lại phân vân với mình, chỉ vì mình ở trong vòng, không làm thế nào được, cũng phải im hơi lặng tiếng cho xong việc đi, chứ có phải bọn áy toàn là đồ vô sỉ, vui thích những sự ô nhục thế đâu. Hiện bây giờ, quan lại nước Nam, không cứ quan lớn quan nhỏ, khi tiếp kiến quan Tây, đều là run sợ rụt rè, chỉ sợ thưa thốt sai lầm làm cho quan Tây nổi giận. Ở các chốn hương thôn, những kẻ thân sĩ, khi đó ở ngoài đường ngẫu nhiên gặp người Tây, không cứ là Tây quan, Tây lính hay là Tây buôn, thì phải cúi đầu cúp tai rảo bước mà đi cho mau, chỉ sợ tránh không xa mà bị nhục.

Nay hai nước ở cùng một xứ, mà tình ý xa cách nhau như thế, cho nên những người cầu làm quan thì ngày càng đến chực trước cửa các quan Bảo hộ, mà những người có kiến thức ở trong nước thì không ai dám đến trước sân, những người kiện cáo thì đôi khi được thấy mặt quan công sứ, mà cái tiếng sầu khổ ở chốn nhân gian thì không bao giờ được lọt vào tai quan công sứ.

Than ôi! Lấy cái tội gian tham vô sỉ mà buộc cho người Việt Nam thì thật không chối cãi được. Nhưng mà cả một dân tộc đến hai mươi triệu người há lại không có một vài người có thể bàn nói

⁽¹⁾ Xúc nộ: xúc phạm.

⁽²⁾ Bị kỳ nhục: bị xúc phạm nhục nhã.

⁽³⁾ Cấp bách ...: bị thúc bách ngặt nghèo.

dến việc lợi bệnh có ích lợi cho nhà nước, mà chính phủ Bảo hộ nhất thiết khinh rẻ đi, tôi sợ rằng ở với nhau càng lâu lại càng xa nhau, khó lòng mà mong được hai bên tình ý đều thông với nhau được. Mới đây *Đại Việt tân báo* có nói rằng số người Việt Nam ở Nhật Bản hiện nay có chừng hai mươi người. Trong số chừng hai mươi người ấy há lại không có một vài người hơi biết cái hiện trạng cùng khổn của nước Việt Nam bây giờ u? Và từ chỗ những người ấy mà đi đến dinh quan Bảo hộ tỉnh mình, xa thì độ một ngày, gần thì độ vài ba giờ, thế mà dân nước Nam xưa kia chưa từng bước chân ra khỏi cửa, nay thì chịu bỏ mồ mả, lìa vợ con, vượt bể ra khơi, mày mò đến một nước mấy nghìn năm nay không biết bao giờ, kêu gào khóc lóc, để thổi lộ cái khí uất ức bất bình, chứ quyết không chịu đến cửa quan Bảo hộ mà bày tỏ những sự đau đớn ở trong lòng, thế là tại chính phủ Bảo hộ khinh rẻ người Việt Nam, thành ra cái tệ xa cách mà sinh ra thế.

Ba là tại các quan lại Việt Nam nhận ra cái tệ xa cách ấy mà thành ra cái tệ hà hiếp dân, chính phủ Bảo hộ vì người Việt Nam tình ý không thông, mà quan lại làm càn làm bậy trên kia đã kể qua rồi. Nhưng phỏng khiến không có người đứng giữa ngăn cản hai bên, ngộ có một ngày kia các quan Bảo hộ vì ở lâu mà hiểu rõ được tình ý người Việt Nam, hoặc là người trong nước không chịu nổi, mà phải bày tỏ cái mối tệ của quan lại ra, người Pháp người Nam thông hiểu được nhau, thì quan lại còn thò ngón gian vào đâu được nữa. Quan lại có muốn như thế đâu, tất phải tìm cách để xa lìa ra. Họ biết rằng sưu thuế thu nạp cho thanh thỏa là điều chính phủ thích, gán trách việc quan, hay là họp đảng mưu toan bạo động, là điều chính phủ ghét. Các điều chính phủ thích thì họ hết lòng hết sức làm cho được việc. Tuy lột da dân, hút máu dân, chè xương dân cũng không cần. Các quan tỉnh, quan phủ, quan huyện, ý quyền thế để doạ nạt dân ngu và dè nén sĩ phu, lại sợ sĩ dân hoặc có tức giận mà chống lại chẳng họ lại nhân diều chính phủ ghét mà vu oan, hoặc là nói rằng họ tập thân sĩ sợ có ý thức gì khác chẳng... May câu mơ hồ, không có những cớ gì cả. Chính phủ không hiểu cái mưu gian của họ, lại cứ tin họ, vì thế mà có người phải lụy đến thân gia, mắc vào tù tội.

Cũng có khi chính phủ biết là bọn quan lại nói dối, nhưng lại

cho là họ làm được việc quan, rồi cũng làm thịnh mà không trị tội. Bởi thế dân tình càng cách, sĩ khí càng suy, quan quyền càng thịnh. Các quan phủ huyện chẹn thằng dân nào béo thì ăn, từ việc kiện cáo, việc trộm cướp, việc án mạng, cho đến các việc vặt khác, việc gì cũng bóp nặn lấy tiền; còn như là chính phủ sức hối trong hạt mình có bao nhiêu trường học, dân lĩnh giống tầm vè nuôi, cùng là nhà làm ruộng mang thóc đi đấu xảo, sổ định, sổ điền bao nhiêu, cùng là quan Tây đi khám, thầy thuốc đi trông đậu, và những việc vận tải đo đạc. Chính phủ thì cho là việc thường, không có gì nhiều dân cho lăm, mà quan lại thì cứ nói rằng đó là việc giao thiệp, rồi sai trát đi bắt dân, làm ồn ào cả lên, nào là đưa, là đón, là khai, là báo, nào là tiền phạt, tiền bút giấy, quan đã quơ quyết được một số tiền to rồi. Phàm những việc sâu khổ ở dân gian, tức là những mồi lợi to của quan lại. Không cứ việc lớn việc nhỏ, việc hoãn việc cấp, hễ nắm được một mảnh giấy của quan Bảo hộ thì họ quý như hòn ngọc, coi như cái bùa hộ thân, vì nhờ đó mà thu được nặng túi!

Thậm chí các nha dịch và các tổng lý thấy béo bở quá cũng thèm mà tìm cách chấm mút đôi tí, đua nhau đem tiền bạc ra tinh lo chạy, cầu được một chút gì nho nhỏ, nhai cái bã giả cũng đủ no béo rồi. Nghiêm thế thì tình trạng khốn nạn của dân cũng đáng thương thật, chỉ vì sợ uy khiếp thế mà không dám ho he⁽¹⁾. Trong đám thân sĩ cũng nhiều người biết, vì mình ở ngoài vòng, sợ mang lấy hiềm nghi nên không dám nói đến. Các quan to cũng biết như thế cả, nhưng vì ăn của đút, rồi cũng giả điếc giả đui, còn các quan Bảo hộ thì vì ý tình không thông, không tài nào hiểu thấu được. Đến bây giờ dân cùng của hết, người giàu, người nghèo, đều khốn khổ cả; người nào cũng oán thán, trộm cướp nổi lung tung, sự thế thật là nguy cấp. Thân sĩ trong nước, người thì xướng ra học chữ Tây, người thì xin bỏ khoa cử, người thì góp vốn mở cửa hiệu buôn, ý cũng muốn cứu vớt lấy vài phần trong trăm phần; quan lại ghét rằng làm thế là có ý muốn chống chọi với mình thì lại bảo là điên cuồng, cho là âm mưu, những lời vu oan giá họa, chắc là ngày nào cũng nói đến tai các quan Bảo hộ.

⁽¹⁾ Không dám ho he: im hơi lặng tiếng, không dám nói cái gì, làm cái gì tỏ ra mình có ý kiến.

Than ôi! Nước Nam không kể là nước dã man hay nước bán khai, nhưng mấy nghìn năm nay theo học chữ Nho, sách vở hấy còn đó, nếu lấy yêu dân là công, hại dân là tội, bọn quan lại đều là người có đọc sách, có biết chữ, mà dám lấy quan trường làm nơi bán hàng, coi nhân dân như cá thịt, bảo những lời thương dân là điên rồ, cho những việc hưng lợi là phản nghịch, làm cho đen trắng mập mờ, phải trái lẩn lộn, làm bậy làm bạ, nói càn nói dở, không còn chút kiêng dè sợ hãi gì, thế là bởi quan lại nhân cái tệ xa cách mà gây nên.

Ba cái tệ mới kể ở trên, đó là mới nói qua đây thôi, còn đến các thói nịnh hót, các cách tham bạo của quan lại, cho các nhà kỹ xảo Thái tây nghĩ mấy năm cũng không hiểu được; cái tình trạng đói rét sâu khổ của dân ngu, các nhà hội họa Thái tây vẽ mấy mươi bức cũng không đúng được.

Nhưng đó chỉ là tại Chính phủ Bảo hộ dung túng quan lại, khinh rẻ sĩ dân, đến nỗi quan lại thừa cơ mà làm hại dân, còn đến cái chính sách kinh lý nước Nam của Chính phủ thì còn nhiều điều nên bàn nói nữa. Nghề làm ăn thì không dạy bảo, lối lợi thì không mở mang, chỉ biết sưu thuế thì tăng cho nhiều, bây giờ cùng khốn đến thế này, tại quan lại làm hại dân, mười phần độ năm sáu, mà vì sưu thuế nặng nề thì mười phần đến ba bốn. Nước Việt Nam mấy nghìn năm nay chỉ trông vào nghề làm ruộng, việc chăn nuôi cùng dâu tằm cũng chưa thành nghề riêng, còn nghề công, nghề thương thì dành thua kém nhiều, không phải bàn đến nữa. Xưa kia suốt các hàng người trong nước, toàn là lười biếng cầu thả, gặp sao hay vậy, triều đình thì không lo tính đến việc mở mang thực nghiệp, ở chốn hương thôn thì phần nhiều là quân du thủ du thực, nguồn lợi không thông, mỗi lợi lấp hết, vì thế cho nên các ngạch thuế đều thu nhẹ cả. Gặp năm đói kém, thì hoặc phát tiền hoặc cho vay gạo, dân ngu không có nghề nghiệp, chỉ hong hóng ngồi đợi người nuôi. Đến bây giờ khắp trong nước biết bao nhiêu đất bỏ hoang và dân vô nghệ, chính trị thì đổ nát, nhân dân thì ngu lười, đã trải bao nhiêu năm như thế rồi. Từ ngày thuộc quyền Bảo hộ của nước Pháp, nào là bắc cầu sửa đường, xây đồn lập ải cho đến lương bổng của quan lại cũng tăng lên, chi tiêu tốn kém kẽ hàng mấy trăm vạn, mà số tiền thu vào trừ các ngạch thuế

Thương chính ra thì chỉ trông vào thuế định, thuế diền, cũng là sự thế phải đến thế. Nhưng nếu được vài bậc đại thần có trí thức, có lòng nhân ái, và vài trăm viên quan lại có đức thanh liêm, có tài mẫn cán, mà chính phủ tín dụng⁽¹⁾ cho, để cùng nhau tính toán những việc dây lợi trừ hại, mở tài nguyên cho nước, thêm đường sinh lý cho dân, rồi sau hãy lần lấy thuế thì trên đã có lợi cho nước, mà dưới cũng không có hại gì đến dân, cũng không phải là không có cách gì làm được. Nhưng nay không làm thế, lại lấy cớ rằng quan lại không có tài cán gì, nhân dân lại hay lừa dối, không cần hỏi đến ruộng rộng hay hẹp, tốt hay xấu, dinh nhiều hay ít, giàu hay nghèo, cứ nhất luật mà lấy thuế, năm nay thêm một phần, sang năm thêm một phần, năm nay gia một khoản, sang năm gia một khoản. Chính phủ đã lấy thế mà tiêu dùng cho đủ, cố hết sức mà làm; quan lại lại lấy thế để làm đường mua quan, rán mõ dân cho đủ ngạch. Cứ theo việc trước mắt thì cách làm như thế không phải là không dễ mà lại là lấy được nhiều tiền, nhưng chỉ sợ rằng tất hết nước mà bắt cá, thì sau không thể có được mãi. Về khoa tài chính, thì người Pháp rất là tinh tường, thử xem số hoa lợi của đất cát trong một tỉnh một năm được bao nhiêu, một người ăn mặc một năm hết bao nhiêu, chi tiêu vật vãnh một năm hết bao nhiêu, tiền đóng sưu nộp thuế một năm hết bao nhiêu, so tính cho kỹ thì nhân dân tiêu dùng thừa thãi hay là túng thiếu, thật là rõ ràng, không còn phải bàn nói nữa; huống chi quan lại lại sách nhiễu, sưu dịch lại nặng nề, và gặp năm thiên tai, tiền của vật sản lại còn hao hụt không biết là bao nhiêu; lại còn chưa kể đến những quân lười biếng ăn bám và những quân trộm cướp bóc lột nữa. Thế mà muốn cho nhân dân không khổn đốn mà chết dần chết mòn đi, thì có thể nào được không? Lại còn đến cái tệ sưu dịch thật cũng không thể nói xiết được, mỗi tên đinh một năm đóng thuế thân rồi phải bốn ngày công ích và mười ngày công sưu, còn như đi làm thuê tạp dịch khác đều có tiền thuế, cứ như thế thì giống như dân cũng

⁽¹⁾ Cũng trong thời gian này, Phan Bội Châu đã có ý kiến về vấn đề "tín dụng" của bọn thực dân đối với người Việt Nam:

Cứ trong bụng nó mà dò,

Bảo rằng tin dụng thực to cái nhầm!

(Hồi ngoại huyết thư - Phần đầu - Lê Đại dịch).

không đến nỗi khổn khổ gì cho lắm. Nhưng mà ở chốn hương thôn thật là phiền nhiễu, người nợ đi người kia về, nỗi gót nhau trên đường không có ngày nào được yên cả. Quan lại lại nhân thế mà quấy nhiễu, tha tên này, bắt tên kia, tùy ý mình muốn thế nào thì làm thế, lúc đầu thì quan đem tiền thuê dân, sau thì dân đem tiền thuê quan; đứa cùng dân vì thế mà hết sản nghiệp, mà mất nghề làm ăn cũng thật nhiều. Còn những tiền cố công, tiền hòa mãi của Nhà nước phát cho, thì nha lại ăn béo ăn xén, dân nghèo quanh năm vận tải ở trên đường, khổn khổ khó nhọc, mà tiền công mười đồng chỉ lĩnh được hai ba đồng mà thôi, như thế mà muốn cho bọn cùng dân không lìa tan trôi dạt, có thể nào được không?

Nhân dân nước Nam bây giờ ngu xuẩn như trâu, như ngựa, tha hồ cho người ràng trói, cho người đánh đập, có miệng mà không dám kêu, gần chết mà không dám than thở, lại thêm lấy uy thế của Bảo hộ và quan lại nước Nam tàn nhẫn, cứ dùng roi vọt mà đánh cho đau, thì muốn gì mà chẳng được! Tôi trộm sợ rằng người giàu thì nghèo di, người nghèo càng thêm khổn, người hèn yếu nhút nhát thì phải di ăn mày ăn xin, quân gian dối mạnh bạo thì thành ra ăn trộm ăn cướp, trong dăm bảy năm nữa, chốn hương thôn tiêu điều, nhân dân mòn mỏi, không vì rét mà chết, thì cũng vì lìa tan mà chết, không chết ở đường sá, thì cũng chết về quan lại hà hiếp: đến lúc ruộng không có người cày, việc không có người làm, thuế má không có người nộp, tuy có lột da đẽo xương, làm đến đâu thì cũng lại theo dõi dân giống đẻ ở Mỹ châu mà thôi, chứ có ích lợi được việc gì đâu!

Than ôi! Nă Pha Luân hoàng đế là ông sứ giả trời sai xuống rắc cái hoa tự do⁽¹⁾, người Âu châu đến bây giờ vẫn khen ngợi; lại đến câu “yêu giặc như bạn”, đàn bà trẻ con nước Pháp vẫn còn nhắc đến luôn. Nay một nước cũ mấy nghìn năm ở cõi Á Đông, mới thuộc về ngọn cờ ba sắc, mà đã đến khổn khổ, ức uất không tự lập được các quan Bảo hộ chắc cũng đau lòng xót ruột, ngày đêm lo lắng, tìm phương cứu vớt cho; lẽ nào dễ như thế mãi mãi, làm hại đến danh dự của nước Pháp, khiến cho kẻ khác mượn cơ thế mà

⁽¹⁾ Ý nghĩ này cũng là một nhận định đã được lưu hành trong một thời gian ở ta. Quả là hồi đó các nhà nho tiến bộ nước ta chưa nhận rõ phần công lao của nhân dân Pháp trong cuộc cách mạng.

thêm tiếng chê bai? Ở nước Nam bây giờ, quan lại tham tàn, sưu thuế nặng nề, nhân dân sầu khổ, thật đã quá lăm rồ, mà các quan Bảo hộ vẫn hình như chưa biết, thế chẳng chậm lăm rồ ư?

Mới đây trong Nam ngoài Bắc, nhân dân đồn thổi đều nói rằng cái chính sách cai trị nước Nam nay Chính phủ muốn đổi phương châm, làm cho người Tây người Nam cùng lòng hợp sức với nhau, đó thực là cái kế vũng yên lâu dài vậy. Nhưng tôi thường đọc những bài diễn thuyết của quan toàn quyền đăng ở các tờ báo, một thì nói rằng khoản đãi người Nam, việc cải hình luật, mở trường học, và các việc khác, cũng có nói đến nhiều, mà đến việc quan lại và việc sưu dịch, thì thật không nói động đến; ông chủ bút báo nọ ở Hải Phòng là người Pháp, bàn việc Đông Dương, dài đến mấy vạn lời, cái tệ sưu thuế, nói cũng đã hết, mà cái việc quan lại nước Nam thì lại nói rằng “không theo cái phép cũ nước Nam, thì không trị được dân Nam”. Ý kiến sai lầm như thế, thật lạ lùng thay! Nay Chính phủ Bảo hộ dùng quan lại để áp chế dân nước Nam cũng đã lâu rồi, đến bây giờ muốn dấy lợi mà không trừ hại trước, mưu yên dân mà không chọn quan trước, thì lợi dấy sao được, dân yên sao được?

Bây giờ dân nước Nam đã sắp chết đến sau lưng, mà quan lại thì trừ việc truyền lệnh thu thuế, không còn biết việc gì nữa, họ không làm qua loa cho xong chuyện, thì họ lại nhân dịp để kiếm tiền, đã không có công hiệu gì mà lại thêm nhiễu dân nữa. Vẽ màu xanh sắc đỏ vào bức tường đất bùn, bày vật lạ miếng ngon trên cái bàn bụi bặm, chỉ mất công mà được ích gì đâu! Thế mà cứ nói khoản đãi người Nam, khai hóa người Nam, có khác gì sơ con trẻ vòi khóc, mà đem bánh ngọt quả chín ra dỗ, lo dân đói làm trộm cướp mà chở mỏ vàng mỏ bạc ra chỉ làm cho nó nghi ngại mà chết thèm mà thôi, về cái chính sách kinh lý Việt Nam có thấy ích lợi được chút gì đâu.

Tôi xét kỹ chính sách của Chính phủ Bảo hộ hình như ngờ sĩ dân nước Nam thầm mưu chống cự, muốn nhờ quan lại để dò xét, dùng hình phạt để hiếp chế, làm như thế chỉ nén mất sī khí của sĩ phu, mà thêm cái gian cho quan lại, về sự thực không đúng gì cả. Nay, yêu tự do, mưu độc lập, lấy sự làm nô lệ người là xấu hổ, ngờ cho dân tộc bên Âu châu có lòng như thế là phải rồi, chứ ngờ cho sĩ

dân nước Nam như thế thì không khác gì ngờ người phải bệnh bại trèo tường ăn cướp, ngờ cho đứa bé ba tuổi đốt nhà giết người. Nước Nam đã lâu nay học thuyết sai lầm, phong tục hư hỏng, không có liêm sỉ, không có kiến thức, trong một làng một ấp cũng xâu xé lẫn nhau, cùng nòi cùng giống, vẫn coi nhau như thù hằn; cho dẫu ai có muốn lo toan việc lớn, chưa kể rằng không có chỗ mà nương thân, không có khí giới mà dùng, không có tiền của mà tiêu, giả phỏng Chính phủ cho mượn dăm nghìn khẩu súng, cấp đất vài tỉnh cho ở, không thèm hỏi đến, tha hồ muốn gì thì làm, chỉ độ dăm năm, thật là báo thù lẫn nhau, đến chết hết mới thôi, quyết không thể sống nổi trong cái thế giới này, lại còn chống cự ai được nữa?⁽¹⁾.

Sĩ dân nước Nam, không làm gì nổi, đã dành là không phải lo, song bảo rằng cùng với chính phủ Bảo hộ một lòng một chí, không ngờ vực nhau, sống chết có nhau, thì cũng chưa hẳn đã có như thế. Vài mươi năm nay, quan lại tàn ngược ngày càng tệ thêm, cùng dân oán giận ngày càng sâu thêm, lại thêm sưu thuế nặng nề, và nắng to lụt lớn, thiên tai thường xảy ra luôn, sinh kế càng thêm khó khăn, khổ này chưa qua khổ kia lại đến, không biết đến đâu là cùng. Đến bây giờ tiếng oán hận nơi nào cũng thế, nhân tình nhao nhao, nghe những tin thổi hão huyền, cũng đều lấy làm thật, chỉ vì chưa gặp được dịp, chưa dám ô lên mà chống chọi với quan lại đó thôi. Phỏng như một ngày kia nước láng giềng thừa cơ mà gây việc, hai bên đường chống chọi nhau, dân nghèo nhân dịp khởi lên bạo động, người tham thì cướp bóc để lấy của, người mạnh thì chém giết hổn hển riêng, quan lại thì dòm bên nào mạnh thì theo, bên nào yếu thì bỏ, thấy sự thế đã hỏng thì lại mau chân chạy trước, tuy bỏ chủ này làm đầy tớ chủ khác, họ cũng can đảm mà làm, đó là cái ẩn tình của người Việt Nam bây giờ đó. Như bảo rằng người Nam phải liều chết vì Chính phủ Bảo hộ di chúc giặc ngoài, là cái nghĩa vụ của người Nam phải làm như thế, sợ người Nam không ai công nhận đâu! Tuy vậy, đó cũng là vì khốn khổ vì tệ chính, khiếp sợ vì ngược uy, không biết làm thế nào, cực chẳng đã phải làm điều đó thôi; chứ không phải là người Nam ham vui

⁽¹⁾ Phan Châu Trinh quả tình là quá bi quan đối với tiền đồ của cách mạng Việt Nam (chú thích của Đặng Thai Mai).

sự tai vạ mà làm như thế đâu! Nếu Chính phủ thật săn lòng đổi hết chính sách đi, kén chọn người hiền tài, trao quyền bính cho, lấy lẽ mà tiếp, lấy thành mà đai, cùng nhau lo toan việc dấy lợi trừ hại ở trong nước, mở đường sinh nhai cho dân nghèo, rộng quyền ăn nói cho thân sĩ, báo quán cho mở rộng để thông đạt tình dân, thường phạt cho nghiêm chỉnh để khuyên răn quan lại, còn đến những việc đổi pháp luật, bỏ khoa cử, mở trường học, đặt tòa tu thư, dạy lớp sư phạm, cho đến học công thương, học mỹ nghệ và các ngành sưu thuế, đều cải lương dần dần, thế thì dân được yên nghiệp làm ăn, sĩ thì vui lòng giúp việc cho Chính phủ, chỉ sợ người Pháp bỏ nước Nam mà di, còn ai toan mưu việc chống cự nữa?

Than ôi! nước Nam bây giờ, dân khí thì yếu hèn, dân trí thì mờ tối, ví với các nước châu Âu châu Mỹ, cách xa không biết bao nhiêu dặm đường. Công việc ngày nay, ai có thể dạy ta thì ta xin làm học trò, ai có thể nuôi ta thì ta xin làm con, nhờ ơn dạy dỗ nuôi nấng dùn dắt ôm áp lấy nhau, mong cho giống nòi sinh tồn ở trên mặt địa cầu này thôi. Bỏ nơi này, sang nơi khác, đi đâu mà chẳng phải là nhở, nhở ai chẳng là nhở, mà lại bảo rằng nhở người này là vinh, nhở người kia là nhục, cứ lo ngày lo đêm, tìm cách nọ kế kia, ném di mẩy mươi vạn cái đầu, chảy ra mẩy mươi vạn vũng máu, vất đi bao nhiêu cái xác ruồi không thèm bậu, cáo không thèm ăn, để mua lấy cái địa vị nô lệ mấy trăm đời không thay đổi thì trong lòng mới hả mới sướng, người Nam đâu mắc phải bệnh diên, cũng không ai chịu làm thế! Nhưng tôi còn không dám nói chắc lắm, là còn xem cái chính sách của Chính phủ Bảo hộ dãi người Nam thế nào. Tôi trong lòng đau đớn chua xót không biết kêu gào vào đâu, cầm bút viết thư này, quên cả những sự kiêng sơ, các quan Bảo hộ quả lấy lòng thành khoán dãi người Nam, thì tất cũng xét bụng tôi, nghe lời tôi, cho tôi đến ngồi mà thung dung bàn hỏi, cho tôi được phơi gan mở ruột, bày tỏ cái điều lợi hại, may ra nước Nam có cái cơ được cải tử hồi sinh, thế là hạnh phúc của nước Nam tôi, thế là thỏa lòng ước mong của tôi. Ví bằng Chính phủ cứ lấy cái cách làm ngược đổi dãi người Nam là cái chính sách hay nhất tốt nhất, thà bỏ một khu đất bốn mươi sáu vạn dặm, giết một dân tộc hai mươi mẩy triệu người, để theo cái chính sách ấy,

chớ quyết không cho người Nam được có lúc mở mặt mở mày với thế giới, thì xin lấy cái tội ngông cuồng khép cho tôi, lấy cái luật phỉ báng buộc cho tôi, gông cùm để trước mặt, vạc dầu đun sau lưng, khiến cho những kẻ có tài có trí ở trong nước, chạm chân khóa miệng, lo liệu lấy cách mà làm, đừng bắt chước tôi đường đột nói càn để mắc vòng tội lè, thế là một điều không may lớn cho nước Nam tôi, mà cũng là cái lòng ước mong của tôi, xin các quan Bảo hộ xét cho.

NGÔ ĐỨC KẾ dịch

(Theo tuần báo *Tân dân* số đặc biệt
kỷ niệm ngày mất lần thứ 23 của Phan Tây Hồ, ra 24.3.1949 tại Hà Nội).

MỘT VIÊN LÝ TRƯỞNG CHÍN CHẮN⁽¹⁾

Ở làng X, phủ T.B thuộc tỉnh Quảng Nam có một viên lý trưởng, xuất thân nho học, có học thức, thích đọc tân thư.

Năm nay, viên lý trưởng này đã lập ở làng mình một hội để buôn quế. Ngoài ra, y còn lập một trường học, mời một thầy giáo đến để diễn thuyết, giảng giải và đọc báo. Viên lý trưởng này cũng cắt tóc ngắn, thay đổi y phục cho được thoải mái. Phân lớn dân chúng trong làng cũng làm theo y.

Quan phủ sở tại rất giận dữ trước chuyện này. Chắc quan tự nghĩ rằng nếu dân chúng khôn ngoan thì ông ta sẽ không có được lợi ích gì với viên lý trưởng này. Viên quan này bèn bịa ra một cáo cáo láo về vụ việc này gửi lên quan Công sứ nói rằng viên lý trưởng tập hợp dân chúng chắc hẳn là với ý đồ chuẩn bị một âm mưu bạo loạn nào đó.

Khi được quan Công sứ thẩm vấn, lý trưởng đã trình bày các lý lẽ một cách vững chắc khiến viên quan đầu tinh bị thuyết phục, khen ngợi y và cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Ồ! Rất tốt! Rất tốt!". Viên quan phủ trước cảnh tượng đó đã giận dữ lườm viên lý trưởng và bộ mặt y lúc đó thật là trợn như "một chiếc bánh đúc thiu" (Nguyên văn: mặt dày lên gấp 10 lần một chiếc bánh gạo mốc - một câu chửi tục mà dân bản xứ coi là cực kỳ thô lỗ).

Thật là xấu hổ! Thưa Ngài Quan lớn.

Người thông dịch:

Ký tên: Hoàn

Báo "Đại Việt tân báo"

TV: Quản chủ sự phòng Nhì, số 130 ngày 17 tháng 11 năm 1907

(Theo Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh):

PHAN CHÂU TRINH QUA NHỮNG TÀI LIỆU MỚI. Tập I. Nxb Đà Nẵng - 2001)

⁽¹⁾ Bài này nhằm đả kích tri phủ Trần Văn Thông và ca ngợi ông Lê Cơ, anh con cõi của Phan Châu Trinh, đã rất tích cực xây dựng phong trào duy tân ở làng Phú Lâm là quê ngoại ông Phan. (PTM).

HIỆN TRẠNG VĂN ĐỀ

Tiểu dẫn của Huỳnh Thúc Kháng:

Nói đến cụ Phan Châu Trinh, các báo thường hay nhắc bài điêu tràn cùng bài diễn thuyết của Cụ, mà có một điều lâu nay không ai nhắc đến là Cụ chính là một nhà viết báo xuất sắc trước 25 năm kia. Có một bài đăng trên tờ *Đảng cổ tùng báo* năm 1907 làm xã thuyết, dưới ký “Phan Châu Trinh lai cảo”, Ký giả còn nhớ lại được. Không nhớ toàn văn, song đại đoạn thì không sai, mà ở trong đó có một đôi câu danh ngôn, hiện còn nhiều người truyền tụng, tức là bài mà Cụ nêu cái đề là “*Hiện trạng văn đề*”. Bài này có cả chữ Hán và bản dịch của tác giả. Ký giả chỉ nhớ chữ Hán, nay xin dịch như sau:

“Từ thế kỷ XIX trở đi, vết chân người Âu khắp cả thế giới, thương thuyền chiến hạm đi đến đâu, thì học thuật kỹ xảo cũng mang đến đấy, ai có ham muốn thì trút rương tuôn túi ra mà phân tặng, có ý khảng khái ban cho mà không chút gì là bần rùn giấu tiếc. Đến lúc đã hấp thu đồng hóa thì dần dần bình đẳng với nhau, trên đàm giao tế không phân bờ cõi gì nữa. Trái lại, dân tộc nào mà giữ thói dã man, không mong tấn hóa, ôm lấy giấc mộng Hy Hoàng thì họ cứ để mặc kệ, chỉ dùng pháp luật tương đương để cai trị mà thôi.

Trời thanh khí lặng, chén rượu dưới ngọn đèn khuya, tay dở quyển “*Âu châu cận thế sử*”, lúc bấy giờ hoa trái tim nở toe, tinh thần bay ra ngoài trời, mường tượng như mình đứng trên lâu cao mấy mươi tầng, thấy một vị thần mắt đưa tay ngoắt, trông ta mà mỉm cười, ấy là vị *thần tự do* vậy. Úi chà! Đây là nơi nào? Mà xếp sách lại ngâm nghĩ, nước mắt chảy tràn, tự than rằng: Trời mở ra mà mình tự đóng lại, không trách mình còn trách ai!

Nước ta từ ngày nước Pháp sang bảo hộ, trên mấy mươi năm, người mình học Tây học, chỉ làm được công việc phiên dịch, nói phô mà thôi, không có ai hấp thu được chỗ tinh tuý, phần tìm đến nơi mâu nhiệm, về mà đào tạo ra học trò để làm việc vể vang cho

nòi giống. Trái lại, bụng không một hột gạo mà nói chuyện thi tho, tay không nửa đồng mà tự xưng Khổng Mạnh! Có lẽ da thịt huyết túy của người nước mình, mấy ngàn năm nay đã bị cái hấp lực của huyết dẫn người Tàu chi phổi hết cả, nên ngày nay dành làm nộm rồi cho người Tàu mà không tự biết chăng? Không thế vì sao lứa đốt bên da mà không biết nóng, sét đánh ngang trán mà không biết sợ, thày hay bạn giỏi ở một bên mà không biết gắng sức bắt chước bước theo. Thậm nữa trần troc tráo trở, một hai toan tìm một nước thứ ba nào yêu mình thương mình mà vui lòng làm trò làm tớ?!

Ôi! Theo như tư tưởng người mình mà cầu có một ngày đạt được mục đích, thì khi nào địa cầu này thông với nguyệt cầu, nguyệt cầu thông với tinh cầu khác mà mỗi nguyện vọng ấy mới thỏa mãn được...

Hiện trong lúc ngủ say mới tỉnh xu hướng chưa định, học cũ học mới, ngả đường phân chia, công hội thương hội, chương trình chưa định, thành hiện ra một cái quái tượng, đầy nhà rối rít ồn ào, chưa giải quyết vội được. Nhân thế, có bọn phù hiệu vô ý thức, lợi dụng cơ hội, dựa hơi vương gió, truyền đơn dán giấy, phỉnh người lấy tiền, gây chuyện rắc rối. Những chuyện như thế, chính ai là người có học thức, có lòng với đời, đều lấy làm đau lòng xót dạ, muốn ngăn mà không sao làm được. Vậy mà nhiều kẻ không xét cho kỹ càng, hễ thấy ai cầm quyền sách mới, nói chuyện tân học, thì nhập chung với bọn kia, mà cho là một phái cử động dã man.

Ôi! Đã là người có học thức rõ tình lý, thì dầu như Án Độ nổi lên sụp xuống, Cao Ly đổi chủ thay thầy cũng không thèm làm thay. Dầu có không xét thời thế, không lượng tài lực, nỡ lùa mấy mươi vạn dân ngu không hay không biết kia, xô vào cái hầm nguy hiểm, để chống dấu xe úp của bọn Kỳ Đồng “Thiên Bình”⁽¹⁾, sống bị người khác làm nhục, chết bị muôn đời mắng chửi sao? Bây giờ đậu chung, không ai phân biệt con nào là trống mái, mà một con muông sủa bậy, thì toàn cả vùng ấy trở nên dám chông gai. ấy chính là cái quái tượng hiện thời.

⁽¹⁾ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm ở Thái Bình chiêu mộ đội quân chống Pháp, năm 1887 mệnh danh là "Thiên binh" (quân lính n'ha trời), đã bị thất bại.

Tuy vậy, ở đâu môi giềng họa phúc, rẽ nhau không đầy một sợi tóc, ấy là cái chứng cứ của sự “được mất” xưa nay; may mà trong khoảng mấy năm gần đây, sách mới báo mới lần lần xuất hiện, người mình cũng dần dần tỉnh dậy mà nhân sự xảy ra nói trên; Chính phủ Bảo hộ cũng hiểu rõ rằng cái giác mê mông của người Nam trên 40, 50 năm nay, nay đã tỉnh dậy mà đã biết hấp thu Âu hóa. Nếu nhân thế mà thiệt lòng khai hóa cho người mình, chỉnh đốn trường học, mở mang sinh kế nọ kia, lấy cái não chất thông minh của người mình mà được thầy dạy hết lòng chỉ đạo cho, thì trên thế kỷ XX này, nước ta sẽ trở nên một nước thiêu niên mới nối chân theo nước Pháp, vẫn không phải là việc khó...

Vậy xin cùng nói lời chính cáo cùng người nước ta rằng: “Không bạo động, bạo động tất chết! Không trông người ngoài, trông người ngoài thì tất ngu! Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là “*Chi bằng Học*”.

(Báo *Tiếng Dân* số 613, ngày 9-8-1933)

Ghi chú của Người biên soạn:

Về bài *Hiện trạng vấn đề* trên đây, sau khi đăng trên tờ *Đại Việt Tân báo* (tức tờ *Đảng cổ tung báo* mới cải tên), đã được Tân Nam Tử (tức Nguyễn Văn Vĩnh) dịch ra tiếng Pháp và cho đăng trên tờ *Pionnier Indochinois (Người Tiên phong Đông Dương)* ở chuyên mục *Tư tưởng người An Nam*. Bản dịch tiếng Việt dưới đây trích từ sách của Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh): *Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới*. Tập I. Nxb Đà Nẵng. 2001. tr...)

HIỆN TRẠNG VĂN ĐỀ

Tiểu dẫn của Tòa soạn: Chúng tôi bỏ nhan đề "Dư luận An nam" đã được chọn trước đây cho chuyên mục dành cho các ký giả cộng tác viên bản xứ, bởi lẽ không còn là những ý kiến thông thường mà là một tư tưởng thực sự được trình bày ở đây.

Như một trong số các đồng nghiệp của chúng tôi, ông Tân Nam Tử, nguyên biên tập báo "Đại Nam" đã loan báo, sắp tới đây ông sẽ cung cấp cho chuyên mục "Tư tưởng của người An Nam" này một loạt bài báo nhằm thử xác lập những xu hướng của cái mà người ta có thể gọi là đảng Cải cách bản xứ.

Ông Tân Nam Tử sẽ phát ngôn chủ yếu nhân danh những người An Nam giống như ông đã tiếp thu nền văn hóa Pháp.

Về phần ông Phan Châu Trinh, tác giả của bài báo dưới đây vốn đã được đăng trên "Đại Việt tân báo", lại đại diện cho tiếng nói của các nhà nho cải cách mà ông muốn chúng ta được biết. Ông Phan Châu Trinh là một vị Phó bảng và là tác giả của bức thư gửi quan Toàn quyền trước đây, đã gây tiếng vang mà bản dịch đã được nhiều tờ báo tiếng Pháp đăng tải.

Từ nhiều thế kỷ, người phương Tây đã đạt được sự phát triển lớn lao, họ đặt chân dần dần trên khắp mặt đất cầu. Nơi đâu có chỗ cho một con tàu cập bến, nơi đâu con người có thể tới, đều thấy dấu vết những bước chân của họ. Nơi nào họ tới, họ đều mang theo nền văn minh, nền thương mại, cả quân đội của họ.

Nơi đâu họ đã yên vị, họ đều áp đặt nền chính trị, truyền bá học vấn và sự khôn ngoan của họ. Họ không bo bo giấu diếm khoa học cho riêng họ mà luôn luôn tìm cách giúp các dân tộc khác cùng được lợi. Khi mở mang trí tuệ cho những dân tộc này, họ đã dùu dắt người bản xứ từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường cho đến khi đạt được trình độ cao ngang họ, và đến lúc ấy, người bản xứ được đối xử như những người bạn, ngang hàng mà không hề đòi hỏi một lời cảm ơn. Chính nhờ thế mà những con người trước đây cách xa

nhau hàng ngàn dặm, ngăn cách bởi núi cao, biển cả, lại có thể có ngày tốt đẹp trở thành anh em, bè bạn và cùng hòa đồng trên con đường văn minh, ở đó họ đối xử với nhau như những người cùng một xóm thôn.

Đó là điều diễn ra bình thường khi những người Âu châu gặp một dân tộc thông minh am hiểu họ. Nhưng cũng lại có những dân thiển, lạc hậu của họ hơn mọi thứ, họ không muốn từ bỏ những thói quen hàng nghìn năm, họ ngủ cho đến giờ ăn trưa và chỉ thích nằm ườn ở trên giường. Và những người Âu châu, khi nhận ra sự đờ đẫn đó, đã bỏ mặc họ với căn bệnh cổ hưu mà họ đã mắc phải. Và để cai trị những người này, họ đã định ra những luật lệ riêng: đối với những người man rợ, phải áp dụng những luật lệ man rợ.

Đêm đã tàn canh, qua các cửa sổ mở rộng tôi ngắm cảnh bình minh đang ló rạng; hơi lạnh buốt ban mai đã làm nguội chén rượu của tôi; ngồi trên ghế, trước ngọn đèn đã sắp lui tàn, trên đầu tôi là cuốn sách nhan đề "Ngũ châu đương đại sử" và tựa như trong một giấc mơ, tôi buồn rầu nhớ lại những trang sách tôi vừa đọc. Tôi tưởng như tôi không còn ở trên cõi thế này, và đang lạc bước đến một thế giới cao xa, thanh khiết. Tôi đang ở đâu vậy? Thật khó nói ra cho đúng. Mà có lẽ đây là Paris hay New York, bởi tôi đang đứng giữa những người văn minh và có hai người đang dắt tay tôi leo lên một ngọn tháp cao tới 300m hay đang thăm một ngôi nhà 48 tầng. Ở phía xa xa, tôi tưởng như đang nhìn thấy một pho tượng đồng khổng lồ lơ lửng giữa tầng mây. Pho tượng thật sinh động và đang mỉm cười với tôi. Đó là pho tượng của Thần tự do.

Ôi! Đây là niềm vui của những xứ sở tự do.

Chính vào lúc ấy tôi mở mắt và giấc mơ tan biến. Hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy đưa tôi trở lại với hiện tình của đất nước quê hương tôi, và tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Tôi nỗi một trận cười điên dại, một trận cười vọng lên thê thảm trong sự tĩnh lặng. Tôi gấp sách lại và chìm đắm trong suy tư. Tôi càng suy nghĩ bao

nhiêu, nỗi khổ đau càng tăng thêm bấy nhiêu, và những giọt nước mắt thầm lặng từ từ lăn trên gò má.

Tôi tự nhủ: đâu óc chúng ta thật là ngờ ngẩn biết bao! Những cánh cửa hạnh phúc đã mở rộng trước chúng ta, vậy mà chúng ta lại cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng ta chẳng khác gì một người đang hấp hối nhưng lại từ chối liều thuốc cứu mạng. Than ôi! Chúng ta hãy chỉ tự trách mình nếu chúng ta không được tự do bằng những người khác. Chúng ta chính là những kẻ cai ngục của bản thân mình.

Từ khi người Pháp bảo hộ chúng ta, hai dân tộc đã chỉ có với nhau những quan hệ bè bạn. Chúng ta giống như những người trong cùng một gia đình, những người anh em. Khi những người An Nam đi trên những chiếc tàu thủy, tàu hỏa, thắp đèn pha lê, ăn những thức ăn ngon lành và bổ dưỡng, khi họ nhìn ngắm nhà máy nước, nhà máy điện, họ không thể không trầm trồ khen ngợi nền khoa học phương Tây. Có ai trong chúng ta lại không nhận rằng coi người Pháp là người hướng đạo chính là đã đi vào con đường vinh dự.

Ấy vậy mà, điều rất ngạc nhiên là những người An Nam lại cứ bày tỏ sự khâm phục và thiện cảm đối với người Tàu mà gọi họ là "các chú" của mình.

Đâu óc chúng ta là thế nào? - bụng rỗng tuếch, nhưng lại vẫn làm thơ. Túi tiền của chúng ta trống trơn vậy mà chúng ta vẫn mãi mê bàn luận về Khổng Manh.

Một số trong chúng ta có may mắn được học tiếng Pháp, mới chỉ viết được dăm ba câu, nói được vài ba chữ, đã tưởng rằng nắm được hết các môn khoa học của những vị thầy của mình. Không ai có thể vô ngực cho mình đã đạt tới đỉnh cao của khoa học, và khi mới chỉ bước chân vào ngưỡng cửa của những điều huyền bí của khoa học là đã có thể trở thành người hướng đạo cho đồng bào mình trên con đường cao quý của sự tiến bộ.

Thật đáng thất vọng! Phải chẳng sự tiếp xúc qua nhiều thế kỷ với nước Trung Hoa đã dập tắt trong chúng ta mọi sinh khí tới mức chúng ta chỉ còn là những con rối cho các "chú thân thiết của mình" giật giây?

Nếu chúng ta chẳng phải là những con rối bằng gỗ thì sao

chúng ta cảm thấy đau đớn khi bị áp sát nung vào da thịt?

Tại sao chúng ta lại có thể bình thản khi sấm sét đang gầm thét trên đầu? Chúng ta có những người thầy tốt bụng, những người bạn chân thực, thế mà chúng ta lại từ chối những bài học mà họ sẵn sàng truyền dạy cho chúng ta. Chúng ta đóng chặt cửa, bưng tai bỏ chạy. Tóm lại chúng ta coi những người muốn làm điều tốt lành cho chúng ta như những kẻ thù. Và trong sự hận thù điên dại đó, chúng ta đã đi đến chỗ muốn trao vận mệnh của Tổ quốc ta vào tay của một quốc gia mới xuất hiện, một quốc gia sẽ chỉ biến chúng ta thành những kẻ nô lệ.

Chính điều mong muốn ấy tự nó đã là sự điên rồ, bởi sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, trừ khi trái đất có thể đuổi kịp mặt trăng.

Ôi! Thật là một hy vọng hão huyền! Không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy cái quốc gia mà một số người trong chờ sự thống trị. Trên thế giới này người ta kính nể kẻ mạnh và coi khinh những kẻ yếu; và người ta cũng chẳng rủ lòng thương hại những kẻ dốt nát và những kẻ ngu ngốc. Sự mong đợi của các bạn thật đáng nực cười, hỡi các đồng bào của tôi. Và sự nực cười đó lại dội lên chính các bạn. Các bạn chờ mong cái gì? Mong nước sông Hồng trở nên trong trẻo chang? Bao giờ điều đó mới xảy ra? Tại sao lại không lo trời cũng sẽ sập lên đầu chúng ta, và trời cũng sẽ sập sập đấy; rồi các bạn sẽ thấy.

May thay nhở có báo chí, tân thư dần dần xâm nhập vào dân chúng, và chúng ta đã bắt đầu thức tỉnh. Nước Pháp bảo hộ đã hào phóng ban phát cho chúng ta món ăn tinh thần. Ở khắp nơi, Nhà nước Bảo hộ đã mở trường học, cải tổ việc thi cử, phát hành rộng rãi báo chí, lại còn lập ra Hội đồng tư vấn. Những công trình ấy là những công trình khai hóa cao siêu. Song Nhà nước bảo hộ không thể làm tất cả trong một lúc. Dần dần Nhà nước sẽ hoàn thiện về sự nghiệp đang được tiến hành. Nếu Nhà nước thật sự có ý định dẫn dắt chúng ta vào con đường tốt lành, điều đó thật dễ dàng, bởi Nhà nước sẽ tìm thấy trong chúng ta những đệ tử dễ dạy và họ sẽ nhanh chóng làm rạng danh người dạy dỗ mình.

Hắn là những người An Nam đường như chưa thoát khỏi cơn mê ngủ. Mắt nhìn chưa tinh, tai nghe chưa thính. Họ chưa qua

khỏi căn bệnh đờ đẫn hàng thế kỷ. Họ đã thử lập các hội buôn, hội nông, nhưng họ chưa có kinh nghiệm và còn rụt rè. Họ cũng chưa biết nên chọn lọc chữ Nho hay chữ Pháp. Từ trạng thái bất định lưỡng lự chung ấy, xảy ra tình hình quái lạ, mọi người đua nhau nói cùng một lúc nhưng chẳng ai nghe người bên cạnh nói gì. Có những kẻ chẳng hiểu gì về sự ầm ĩ đó lại lớn giọng hơn những người khác, khiến tình trạng càng thêm hỗn loạn. Rồi lại luôn luôn có những kẻ chuyên buông câu khi nước đục, lợi dụng sự hỗn loạn đó để thả những mẻ lưới nguy hiểm. Họ kích động dân chúng nổi loạn chống lại chính quyền, và những cuộc kích động đó đã gieo họa cho tất cả kẻ có ý xấu cũng như người có ý tốt. Đó là cái họa mà những người hiểu biết rất lấy làm tiếc nhưng biết làm sao được?

Bất hạnh thay, tôi xin nhắc lại rằng sự tình đó đã dẫn đến những sự hỗn độn rất đáng tiếc. Những người tốt bị nghi ngờ cũng như kẻ xấu. Người đọc sách tân thư, nói lời tiến bộ bị đánh đồng với kẻ nổi loạn. Tình trạng hỗn loạn này cần phải được chấm dứt. Cần phải hiểu rằng những người có lương tri và ham hiểu biết không bao giờ muốn làm những điều phạm pháp. Họ ghê sợ sự cướp đoạt dù chỉ là một đồng chinh, cũng như ghê sợ sự đổ máu. Những người có đôi chút hiểu biết về lịch sử thế giới biết rõ số phận dành cho những người lính Cipayes ở Ấn Độ. Họ cũng chẳng muốn bắt chước người Philippin đổi chủ này bằng chủ khác. Họ cũng chẳng bao giờ dại dột lấy trứng chơi đá. Họ không bao giờ hồn nhiên đầy đồng bào mình xuống vực thẳm. Họ cũng chẳng bao giờ đồng tình với gương Kỳ Đồng Thiên Bình⁽¹⁾ vẫn để lại những dấu ấn lố bịch. Người Âu châu có nói "từ đỉnh Capitole đến mỏm Tarpéinne chỉ có một bước chân⁽²⁾. Còn người An Nam thì nói vinh quang và bất hạnh chỉ cách nhau một sợi tóc; bên này hố sâu là cái phúc, bờ bên kia là cái họa.

⁽¹⁾ Ý nói về phong trào Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm nhuốm màu tín ngưỡng mà những người tham gia tự xưng là "thiên binh".

⁽²⁾ Capitole là một đỉnh đồi ở La Mã, có đài đón người chiến thắng - Mỏm Tarpéinne ở cạnh Capitole là nơi người ta đầy kẻ phạm tội xuống vực cho thú dữ ăn thịt. Có câu tục ngữ: "Mỏm Tarpéinne gần đỉnh Capitole" ý nói sự sụp đổ thường theo sát sự vinh quang.

Phải chăng ý Trời không muốn điều bất hạnh sẽ xảy ra ở nước ta để dân ta khỏi phải đối đầu với những đại họa tồi tệ nhất? Chính là trời muốn trừng phạt những kẻ hung ác và chỉ nêu đỡ những người tốt và những người sáng suốt một lúc nào đó sẽ được minh oan trước con mắt của Chính phủ. Hạt giống tốt rồi sẽ loại bỏ loài cỏ dại, và cùng với mùa màng bội thu, nước Pháp sẽ nhận ra rằng nước ta dù trong vòng 40 năm trở lại đây còn giống như người say, người chết, vẫn có thể biết phát huy những bài học mà nước Pháp đã dạy cho họ.

Những năm tháng nghi kỵ và rối loạn sẽ qua đi, Chính phủ sẽ niềm nở đón nhận tốt đẹp hơn các hội học, hội buôn các loại. Chính phủ sẽ lập cho họ một quy chế thật rõ ràng giúp các hội này lập được chương trình hành động hữu hiệu. Nhờ đó, sự phát triển của nước An Nam sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ trên con đường tiến bộ và thịnh vượng.

Để kết thúc xin có một lời khuyên với đồng bào: chỉ nên trồng cây ở chính mình, chờ vọng ngoại vì vọng ngoại ắt là chết. Hãy coi trọng nền hòa bình của đất nước nếu chúng ta không muốn mua lấy cái chết. Những sự giải thoát của chúng ta là nằm chủ yếu trong sự học hành, mở mang trí tuệ (tức là không chi bằng học cả).

PHAN CHÂU TRINH

Phụ lục

BÀI "CHI BẰNG HỌC" TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO CỦA PHAN CHÂU TRINH TRONG SỰ NGHIỆP DUY TÂN ĐẤT NƯỚC

Quan niệm dân tộc, dân chủ của Phan Châu Trinh thì chúng ta đều biết. Về mặt lý luận, ông đã có những tác phẩm về *quân tri*, *dân tri*, có *Thư thất điều* nổi tiếng. Về mặt văn chương, ông có thơ chữ Hán (như *Chí thành thông thánh*) và nhiều bài thơ khác (cả chữ Hán, chữ Nôm), lại có tập *Tỉnh quốc hồn ca* và truyện thơ *Giai nhân kỳ ngộ*. Bấy nhiêu tác phẩm đã cho ta rõ về tư tưởng Phan Châu Trinh hồi đầu thế kỷ XX. Trong con mắt của các nhà chí sĩ đương thời, ông được xem như là đại diện tiêu biểu nhất cho khuynh hướng dân chủ Việt Nam. Ông tự ví mình với nhà hoạt động chính trị ở Ý (Mazzini), nên mới lấy cái biệt hiệu là Hy Mã (theo gương Mã Chí Nê). Phan Bội Châu thừa nhận ở ông là: "*Tài Mã Nê đang ra sức hô hào*" và "*Lư Thoa, Mạnh Đức so sánh người xưa*". Với Phan Châu Trinh, đất nước Việt Nam sẽ được hứa hẹn, là một ngày nào đó: "*Cửa dân chủ treo đèn thêm sáng chói*".

Đó là nhìn chung Phan Châu Trinh trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đi sâu vào tư tưởng và học thuật, ông còn được đánh giá, được phát hiện ở nhiều lĩnh vực. Sau khi ông mất, hàng năm, trên tờ báo *Tiếng Dân*, Huỳnh Thúc Kháng đã đều đặn làm lễ tưởng niệm ngày 24 -3, đăng ảnh ông rất trang trọng, gọi đó là kỷ niệm ngày mất cụ Tây Hồ. Số báo nào, ông Huỳnh cũng trích một câu nói của Phan Châu Trinh, xem như một lời danh ngôn. Nguyên văn chữ Hán, dịch ra thành tiếng Việt (báo *Tiếng Dân* số 613 năm 1933, trong toàn bài nhan đề là *Hiện trạng vấn đề*):

"Xin có lời chính cáo cùng người nước ta rằng: Không bạo động, bạo động tất chết. Không trông người ngoài, trông người ngoài thì tất ngu! Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là: *Chi bằng học*".

Có thể nói là Huỳnh Thúc Kháng đã chọn đúng một câu nói của Phan Châu Trinh, xứng đáng là một câu danh ngôn. *Chi bằng học* (chữ Hán là *Bất như học*) là quan niệm cơ bản của tư tưởng Phan Châu Trinh, là lời gọi thống thiết của Phan Châu Trinh gửi đồng bào Việt Nam. Không phải chỉ có giá trị đương thời, mà cho đến hôm nay vẫn xứng đáng là một danh ngôn, luôn luôn phát huy tác dụng.

Câu danh ngôn này được phát biểu vào năm 1907, trên tờ *Đăng cỗ tùng báo* (Huỳnh Thúc Kháng nhớ toàn văn bài báo, nhưng lại không ghi cho biết số báo mấy, ra ngày nào). Lúc này, phong trào học mới đang sôi nổi, trở thành phong trào duy tân, khởi phát từ Quảng Nam do các nhà nho tiến bộ chủ trì. Ở Hà Nội, Đông Kinh nghĩa thực phát động phong trào này. Các nhà chí sĩ khắp ba kỳ đều nhất tề hưởng ứng. Đã có một số tác phẩm lý luận, chính trị, nêu rõ đường lối của cái học mới này: đó là bản *Văn minh tân học sách*. Phan Châu Trinh không có bài viết nào đề cập đến cái sách lược mới này, nhưng ông cũng là người được Đông Kinh nghĩa thực mời đến nói chuyện, giảng bài. Có thể nói là khác với hầu hết các chí sĩ duy tân, - (có thể có một số người mà chúng ta chưa có tài liệu để tham khảo kỹ)- là ông đã rất kiên trì quan điểm: "*Chi bằng học*" trong suốt cuộc đời mình. Đã đến lượt, chúng ta có thể thu thập trong toàn bộ tác phẩm của ông, để hệ thống hoá lại quan niệm "*Chi bằng học*" của Phan Châu Trinh cho trọn vẹn.

1- Trước hết, nói đến sự học, Phan Châu Trinh đã lên án cái học chữ Hán ở nước ta từ trước là cái học "*ù ù các các*", "*khiến cho con người tôi tăm mù mịt, mềm yếu ươn hèn*"⁽¹⁾. Học chữ Nho đã thế, sau này có học theo chữ Pháp nữa, cũng chẳng ích gì cho tầng lớp trẻ Việt Nam:

Học Tây đã làm nham nhu thế
Học Tàu còn ai kể vào đâu.

*Thùa ra quốc ngữ mấy câu
Trông gì mà đặng cái đầu thiếu niên?*

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 249 - 252)

Bản chất cái học là như thế, nhưng các nhà cầm quyền (bọn thực dân và bọn vua quan phong kiến) còn tìm cách ngăn cản, hạn chế việc học. Do đó cái học ở Việt Nam là cái học chẳng ra gì, thua kém toàn thế giới:

*Thứ xem khắp cõi dinh hoàn
Hai mươi thế kỷ, ai còn như ta*

(Sách trên)

2- Về mục đích sự học, Phan Châu Trinh cũng xuất phát từ quan điểm dân chủ của ông. Cái gốc trước nhất là xét về chế độ chính trị, chế độ xã hội, ông nêu rõ chính cương (ông đã dùng hai chữ này) của mình:

*Quyền vua đổi lại quyền dân
Chánh cang (chính cương) trước phải vài phần khai minh*

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 491 - 492)

"Khai minh" là nói cho rõ ra. Rõ ở đây là rõ cái tinh thần dân chủ, tinh thần tự do. Phan Châu Trinh quan niệm cái học phải đi theo tinh thần của tự do dân chủ. Ở bài *Hiện trạng vấn đề* nói trên, ông đã đưa ra một hình ảnh: Ông "mường tượng thấy mình đứng trên lầu cao mấy mươi tầng, thấy một vị thần mắt đưa tay ngoắt, trông ta mà mỉm cười, ấy là vị thần tự do vậy".

Có được tinh thần như vậy, thì mới biết chọn con đường mà học:

*Con nhà trông thấy đêm ngày
Nguồn trong, dòng sạch xưa nay lẽ thường.
Lớn lên học phải lựa trường
Bạn thầy, nghĩa lý, văn chương, trau dồi*

(*Bài ca dạy con*, câu 21- 24)

Từ mục đích sâu xa ấy, đi tới cái mục đích gần gũi, là phải "tự lực khai hoá", phải sửa lại những tục xấu của đất nước mình:

Hiên nhân, quân tử những người

Đứng lên mà sửa tục đời cho chặng?

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 255- 256)

Muốn được như vậy, chủ yếu là phải biết học thế giới, học sự tiến bộ của các dân tộc trên toàn cầu:

Bây giờ phải tính làm sao

Rủ nhau đi học mọi điều văn minh

(Sách trên, câu 223 - 224)

Tất cả các nước trên thế giới này đều có những cái hay riêng cho ta học tập. Ta học cả Á, Âu, Mỹ và nhất là học những nước ở chung quanh ta:

Kìa xem trong cõi Á Đông

Trung Hoa, Nhật Bản cũng dòng giống ta.

Nhin ngoài lại Xiêm La gần đây

Phi Liệp Bình chặng mấy nhiêu xa⁽²⁾

(*Tỉnh quốc hồn ca II*, câu 79 - 82)

Quan niệm Phan Châu Trinh đúng là một quan niệm mở.

3- Đi vào nội dung cụ thể, Phan Châu Trinh không có điều kiện đưa ra những chương trình học tập, nhưng ở một vài văn kiện, ta cũng thấy ông nêu được các nhiệm vụ rõ ràng, mà có phần chi tiết nữa. Trong *bức thư gửi Toàn quyền Đông Dương* (bản dịch của Ngô Đức Kế in trên báo *Tân Dân* đã nói trên), ông nêu rõ một loạt 7 vấn đề, yêu cầu người Pháp phải nên thi hành thành chính sách, thì mới nâng cao được trình độ quốc dân, mà khiến cho người dân tin tưởng để vui lòng hợp tác. Đó là các vấn đề:

- Đổi pháp luật - Dạy lớp sư phạm
- Bỏ khoa cử - Học công thương
- Mở trường học - Học mỹ nghệ...
- Đặt toà tu thư

Có thể không thể có một chương trình nào đầy đủ và chi tiết hơn. So với những gì đã được trình bày trong *Văn minh tân học sách*, so với chương trình giáo dục (qua các sách vở được công bố ở trường Đông Kinh nghĩa thực), Phan Châu Trinh không bổ sung gì hơn, nhưng phương hướng và đề cương của ông là cụ thể. Cần lưu ý một điều nữa là, ông đã vạch được những điều mà chính

quyền thực dân Pháp có thể làm được - (mặc dầu chúng không bao giờ làm là lẽ tất nhiên).

Ngoài những điểm cơ bản ấy, có điều đáng chú ý thêm là Phan Châu Trinh rất quan tâm đến việc học nghề. Đây cũng là quan điểm trọng thực nghiệp của các nhà duy tân. Nhưng ông Phan đã tỏ ra thiết tha hơn:

*Ngồi thử nghī càng đau tāc dā
Hồi nhūng người chí cả thương quē
Mau mau đi học lấy nghē
Học rồi, ta sẽ đem vē dạy nhau.*

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 101 - 104)

Học nghề, là học những nghề gì? Theo Phan Châu Trinh, có những nghề cổ truyền cần phải phát huy. Nhân dân ta vốn có tài về những nghề thủ công mỹ nghệ, nhưng chưa hề có sự cải tiến, cần phải rút kinh nghiệm của người Âu Mỹ để cho hàng hoá của ta có thể tinh xảo hơn. Ở điểm này, có thể thấy là Phan Châu Trinh tỏ ra có nhiều hiểu biết về vốn cũ dân tộc;

*Đời trước thế, thời sau cũng thế
Vật trăm năm giữ để trơ trơ
Đồ đồng, đồ gỗ, đồ tơ
Đồ sắt, đồ gốm so xưa khác nào.*

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 281 - 284)

Và trong việc học nghề, làm nghề như thế, Phan Châu Trinh tỏ ra có ý thức khuyến khích việc đua tài, việc cạnh tranh. Ông quan tâm đến việc thương mại. Có hàng hoá, là để đưa ra thế giới:

*Nghē càng ngày càng đua càng tới
Vật càng ngày càng mới dễ coi
Chở chuyên đi bán nước người
Lợi trong đã được, lợi ngoài lại thêm.*

Cách nhìn nhận này là rất mới trong xã hội bế quan ngày xưa. Và so với yêu cầu của thời đại ta ngày nay trong vấn đề hiện đại hoá, công nghiệp hoá vẫn là gần gũi và cập nhật. Phan Châu Trinh nhận ra được cái thói phô trương của người mình: phát minh cơ xảo thì không có bao nhiêu, nhưng đua đòi để ăn chơi, để

quảng cáo, để tiêu xài thì thật là quá đáng:

*Đặng mấy kẻ phú hào chí khí
Dám đua gan, đấu trí cùng ai
Đua thi đua hại đua tai
Đua ăn tiệc lớn, đua xài bạc muôn
Đua những chuyện bán buôn quyền tước
Vứt bạc tiền như nước bỏ không
Còn như bách nghệ, canh nồng
Lợi to ích lớn một đồng chẳng ly
Ty máy gỗ cùng ty máy sợi
Từ hoả thuyền cho tới hoả xa
Lợi gần cho chí lợi xa
Lợi gì cũng để người ta nó làm.*

Rồi kết luận, ông thiết tha kêu gọi:

*• Thương ôi nỗi trời Nam biển Quế
Cũng là nỗi trí tuệ anh thông
Sao cho gắng chí, gắng công
Sao cho chẳng phụ con Rồng cháu Tiên.*

(*Tỉnh quốc hồn ca*, câu 285 - 300)

*

* * *

Bấy nhiêu điều lượm lặt và hệ thống hoá lại, chắc chưa thể thâu tóm hết quan niệm "bất như học" (chi bằng học) của Phan Châu Trinh. Nhưng có lẽ cũng không thiếu sót là bao nhiêu. Và một phần nào cũng giúp cho ta thấy được quan niệm học của ông. Là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào duy tân, ông không có sự cách biệt nào với *Văn minh tân học sách*. Những người đồng chí gần gũi với ông như Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đã chia sẻ với ông về quan niệm dạy và học. Phan Bội Châu tuy có khác ông về chủ trương, biện pháp cứu nước, nhưng cũng là "tương phản nhi tương thành". Những điều ông Phan tỏ ra bất bình đối với bọn thống trị, bọn cầm quyền- (riêng về mặt khai hoá văn minh)- với cách nhìn của Phan Châu Trinh vẫn là nhất

trí. Những ngày ở Nhật, gặp gỡ các du học sinh, Phan Châu Trinh đã tỏ ra đồng tình với Phan Bội Châu về sự tiếp thu cái mới. Chính vì vậy mà Phan Châu Trinh được cả nước hoan nghênh và cùng với Phan Bội Châu trở thành thần tượng của quốc dân đầu thế kỷ 20. Cái gốc trong quan niệm về sự học của Phan Châu Trinh, vẫn là vì tư tưởng dân tộc và dân chủ. Ông tha thiết với vận mệnh nước nhà, có sự bất bình thực sự với tình trạng lạc hậu của dân tộc. Tha thiết đến mức tình cảm của ông biến thành sự "giận thảm hòn sâu" (*Giai nhân kỳ ngộ*: câu 4867, 4868). Ông đã vì tôn trọng nhân dân, đòi hỏi cho dân có quyền, nghe theo dân mà đặt ra yêu cầu học tập "Quốc tương hưng tắc chính chư dân" (*Tỉnh quốc hồn ca*).

Có nghĩa là: Đất nước muốn hưng vượng thì phải nghe ở dân. Dân ta lúc này (đầu thế kỷ XX) đang cần một cái học thiết thực, đảm bảo cho sự tồn vong của nòi giống. Quan niệm học ở Phan Châu Trinh cũng là quan niệm, là đòi hỏi của dân. Không thấy điều ấy, thì không thấy được cái vĩ đại và nét đại diện cho dân tộc ở Phan Châu Trinh được. Chính ông cũng nói:

*Dân ta là thánh là thần
Bên gan chắc dạ, quý thân cũng kiêng.*

(Bài trên, câu 371, 372)

Gs. Vũ Ngọc Khánh
(Kỷ yếu Toạ đàm 130 năm
ngày sinh Phan Châu Trinh Tam Kỳ- 2002)

Chú thích:

- (1) *Thư giử toàn quyền Đông Dương* (chữ Hán, bản dịch của Ngô Đức Kế).
- (2) *Phi Liệp Bình* tức là Philippin.

BÀI TỰA CHỮ NÔM VIẾT CHO "HỢP QUẦN DOANH SINH THUYẾT"

Mở bản họa đồ của hai nửa địa cầu, xem sử dân tộc trong năm mảnh đại châu, mà nhìn rộng ra, hơn hai mươi triệu loài người, hàm răng dội tóc, vuông chân tròn đầu, hỏi xem có nước nào: lập quốc ở trước mặt đất hơn hai nghìn năm, tự Bắc chí Nam, nào ven bể nào đất liền hơn hai nghìn dặm; năm loại kim khấp đất, năm trăm giống thóc đầy đồng; nào rừng tre nào miêu gỗ, nào muối mắm chăn tắm, cát chân tìm là được đủ ăn no bụng. Những kẻ bước chân đến nước mình, kiếm ăn đến xứ mình, đều lưng vốn gấp nghìn, hàng bày đủ mặt; mà cái ông chủ ngồi ôm lấy cái non sông gấm vóc đó, cứ lì lì, lười chân biếng tay, bịt tai nhấp mắt, học không hay cày không biết, công chẳng thiết thương chẳng cần; mùa được mà gào đói, nằm ấm mà than rét; trừ cách cúi đầu quỳ gót, khóc lóc van xin người ngoài, không còn có một nghề gì, một nghiệp gì để tự độ lấy thân cả; hép đất chật trời, không còn gì là thú sống; ốm hen hoi hả, sớm chẳng chắc chiều, như người nước ta vậy không? Chắc hẳn là không có...

Hỏi xem có giống người nào: quây quần hơn hai nghìn vạn, cùng sinh một đất, cùng bơi một dòng; trong ngoài⁽¹⁾ cùng một tục truyền, Nam Bắc cùng một thứ tiếng; khoe khoang nhau bằng lẽ nghi văn hiến, xưng hô nhau bằng chú bác anh em; thế mà đai giống khác, tiếp người ngoài⁽²⁾ thì vâng theo chiều chuộng, chỉ sợ không chu; đến như cùng giống cùng nòi, lại nỡ coi như quân thù, lạt như nước lã; ngã đau chẳng xót, mưu mẹo lừa nhau; không có một chút nào là tình liên lạc, không có một mảy nào là bụng thương yêu; không có cái đoàn thể bền chặt nào là đông quá ba người, không có một hội xã lợi ích nào là vốn hơn trăm bạc; chùa Phật điện Thần, vàng son rực rỡ; tiệc ca chiều rượu, mâm chén

ngổn ngang; ném món tiền nghìn lạng để cầu một chức quan, phá nghiệp nhà bậc trung để lấy một tên đỗ; thế mà nói đến chuyện lập hội buôn, mở trường học, dựng xưởng thợ, khẩn đồn điền thì thu tay đứng nhìn, một cái lông không muốn mất; lợi bằng cái tóc thì so kè, họa bằng cái núi thì không nghĩ; như người nước ta ấy không? Chắc hẳn là không có...

Than ôi! Lấy sợi tóc mảnh mà buộc nặng ngàn cân, hơi xển cửa sinh là lâm vào đất chết; ruồi cho mau, nỗi cái tình thương yêu đây đây, bỏ cái nhầm gián cách nọ kia; hợp sông làm bể, giùm cây nén rừng; phàm việc sống phải nhớ, trừ ra chết mới bỏ; mưu sống như thế, còn sợ không toàn; huống hồ lại họp một bọn vô số những hạng người cổ xưa, không học thức, không lý tưởng, không nghề nghiệp, không công đức, mà cho ra chống chọi trong giữa chừng mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết này, ta không biết trông mong gì chẳng đem lòng lo sợ.

Ấy vì thế nên những người có biết, phải khóc máu sôi tim, mỗi mồm khan tiếng, mà ngay ngáy lo cho đồng bào ta trong bước sau này. Bài "Hợp quân doanh sinh" của ông Mai Sơn có lẽ cũng có ý ấy chăng? Cũng có chí ấy chăng? Ông là một người có tiếng ở Bắc Kỳ, nay lại đem sức theo đòi học mới; bể dâu biến cải, từng trải đã nhiều; nấn ná bấy lâu, ta biết rằng không có thể cứ nít thịt mà nằm yên được, muốn ra tay tổ chức một công cuộc cho xã hội, mà trước hết viết bài này để hỏi người đòi; ngẫm nghĩ ý trong bài thì chẳng qua là lấy họp đoàn thể, mở thực nghiệp là cái nghĩa thứ nhất trong lúc mở màn.

Song lại sợ dân đức, dân trí nước mình, còn chưa đủ để nói chuyện ấy chăng. Nên lại lấy những tập tục hủ bại từ trước, những tình trạng khốn nạn hiện nay, đem ra mà ghép nêu lời, tỉ tót cân quyền, ba tiếng than sau, theo với một câu xướng trước.

Tôi đến Hà Thành mới dãy vài tháng, muốn tìm những văn nghị luận của các sĩ phu ngoài Bắc, đã lâu mà chưa được bài nào. Gần đây ở nhà ông Nghiêm⁽³⁾ là chủ hội Hà Thành Quảng Hợp Ích Thương hội, được xem bài này của ông (Mai Sơn) không xiết vui mừng, vội khuyên để xuất bản. Lại được sớm hôm đi lại, cùng nhau bàn bạc, thời sự, mới biết rằng ông đối với tiền đồ Tổ quốc, sấp nói trong một bộ sách lớn, mà bài này chẳng qua một mảnh

lông trong chiếc áo cát quang đó thôi. Vả chăng cứ như điều được biết, thời cái thế kỷ hai mươi này, chính là cái cuộc đời của người văn minh, cùng người bán khai, đương ganh đua lấy bước sinh tồn. Các nước châu Âu châu Mỹ trong vòng năm mươi năm nay; cái dây gắn bó của dân tộc, muôn người cùng lòng, còn đường tiến hóa của nước nhà, một ngày ngàn dặm; mà những kẻ lo sâu nghĩ xa ở trong nước, còn không ngại mòn óc nát tim, ráo môi khô lưỡi; hằng ngày xây một cái huyễn tưởng sắp tới, rất hiếm rất nguy, để rền rĩ ngay cạnh nách; hằng ngày nêu một cái mục đích, rất tươi rất tốt, để khua múa ngay bên mình; mà các nước Á đông chúng ta cùng rung động xôn xao về cơn sóng gió mới của toàn thế giới. Những bậc nhân nhân chí sĩ giật mình về những cơ sống chết mất còn của dân của nước, cùng nhau xuôi ngược kêu rao, ngậm ngùi than vãn; sớm viết một tập sách, chiêu ra một tờ báo; để hằng ngày gõ vào đầu, khua vào óc cho người trong nước; khác nào vớt chết đuối, chữa cháy nhà, không thể một khắc nào là để chậm; khác nào đói ăn cơm, khát uống nước, không thể một người nào là nhạt nhẽo. Ấy thế mà một người rên tröm người hỏi, một người xướng tröm người theo, đọc những sách, xem những lời bàn; cơ hồ không biết là nét chữ hay là dòng châú, là nét mực hay là dòng máu; khiến cho người xem phải khóc phải ngâm, phải nghe phải tức, phải dựng chân tóc, phải đau khúc lòng. Đến nay xếp vào nhà có thể chật đến xà ngang, tải lên xe có thể nhọc cho trâu kéo (thử chi vị: hân ngưu, sung đồng = chính là bảo: làm chảy mồ hôi trâu, làm đầy cả xà nhà). Thế mà thế vẫn chưa thôi, nước ta trong mấy mươi năm nay, thế nước rất đỗi khó khăn, lòng người ngày càng suy kém; cái gương mờ ám trước mắt, cái đường nguy hiểm sau này; đều có cái thế tan hoang không đợi trọn ngày, điều đó chẳng cần phải kể; người biết thời mới xét được ra, người khéo miệng mới bày được gió. Thế mà những kẻ đọc sách biết chữ trong nước, chưa có ai làm được một bài bàn, viết được một quyển sách, đăng được một tờ báo, để gọi là lay tỉnh người nước ta trong một phần muôn. Dẫu có một vài ông học sĩ, đôi ba cậu thiếu niên, gọi độc lập, nói tự do... song chẳng qua khí khái hão mà tức tối xằng; chấp nhận vài ba danh từ mới, để làm câu nói đầu lưỡi; chứ thực thì không phương châm, cũng không mục đích; không lòng kiên nhẫn, không chí lâu bền; lúc xoay động, lúc lại chuyển tây; chốc nóng bốc, chốc

đã lạnh ngắt. Giá phỏng có ai lấy lời ngông ý hỏi mà bẻ bai, đem mặt giận tiếng to mà dọa nạt; thời lại hồn mê chí quẩn, mặt xám mình run; lấm lét bàng hoàng, bỏ ngay chủ ý. Tìm lấy kẻ đã ngã thêm hăng, trăm lay chẳng chuyển, thời thực là chưa thấy được mấy người. Sĩ đã thế rồi, dân lại càng quá, còn mong gì không chôn không khuất, tự đứng tự đi; trợ trợ giữ vững trong vòng, đổi mặt bi ca, dưới chỗ mấy lần áp chế, mở toang lối quậy, quát lớn gào to; phá tan giấc mơ mộng cho triệu người, cứu vớt kiếp đắm chìm cho muôn thuở; để mở một con đường sinh hoạt cho nhân dân, phóng một tia sáng quang minh cho Tổ quốc nữa đâu!

Than ôi! Non sông Hồng Lạc, bể dâu chưa tắt khí thiêng; thời buổi gió mây, thảo dã⁽⁴⁾ còn nhiều người giỏi. Lên cao gọi một tiếng: nước ta còn có người nữa không? Ta chắc rằng trong vòng gió bụi, dưới chốn suối rừng, tất nhiên có một ông Mai Sơn vùng ngõi dậy, nhoẻn miệng cười mà rằng: "Việc đó không phải là việc lạ lùng gì lắm", mơ màng nghĩ đến, tinh thần tìm đến, ta lại chắc rằng ông Mai Sơn cũng cho câu nói của ta, phải như Hà Hán⁽⁵⁾ đâu xa mà ngờ!

PHAN CHÂU TRINH soạn

Chương Thâu phiên âm
theo nguyên bản chữ Nôm - sách
của Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm
Ký hiệu: VNV.224.

Chú thích:

- (1) *Trong ngoài*: tức là đàng trong đàng ngoài.
- (2) *Giống khác, nước ngoài*: chỉ người Pháp.
- (3) *Ông Nghiêm*: có lẽ là Nghiêm Xuân Quảng, một nhân sĩ Bắc Kỳ, có tham gia lập hội buôn trong hồi đó.
- (4) *Thảo dã*: đồng cỏ, chỉ nơi thôn quê, núi rừng.
- (5) *Hà Hán*: nghĩa chính chỉ non sông Ngân Hà ở trên trời. Nghĩa bóng chỉ điều gì viển vông, xa cách, khó thực hiện được.

THƯ GỬI NGÀI TRẦN THAI XUYÊN⁽¹⁾
GIÁO THỌ PHỦ NINH HÒA - KHÁNH HÒA

Tôi xin chúc Ngài bình an để làm tròn nghĩa vụ.

Trước khi đến đây (không cụ thể - chú thích trong bản sao) tôi được biết Tôn Vị đã được bổ nhiệm về Ninh Hòa, Ngài đã đến nhiệm sở chưa? Mọi việc ở đó ra sao? Mọi người đều phải tuỳ cơ ứng biến để được yên lành. Hơn nữa ở đó có quan Đốc học là bạn quen cũ⁽²⁾ và Ngài ở đó chắc phải bàn bạc với Ngài ấy để có cách loan truyền tân học có kết quả. Tôi đã hiểu lòng Ngài nhưng chờ có tính chuyện xin từ nhiệm để rút lui. Ở đây tôi đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Vĩnh, một cộng tác viên của tờ báo, chúng tôi đã gửi thư đến các tỉnh (Tôi đã gởi thư cho Nguyễn Tử Trực nhưng thư chưa nói rõ). Ngày nào ở đó có việc, tôi sẽ viết thư cho Ngài ngay.

Người biển Bắc, kẻ trên trời⁽³⁾ xin gởi Ngài lời cầu chúc vạn an, và chỉ thế thôi.

PHAN CHÂU TRINH

(Theo Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh) biên soạn:
Phan Châu Trinh qua những tài liệu mới. T.I. Nxb Đà Nẵng. 2001)

⁽¹⁾ Tức Trần Quý Cáp, hiệu là Thai Xuyên.

⁽²⁾ Đây là ông Hồ Sỹ Tạo, cũng là nhân sĩ yêu nước.

⁽³⁾ Nguyên bản dịch tiếng Pháp "L'un à la mer du Nord, l'autre au Ciel", không rõ nghĩa.

TỜ KHAI CỦA PHAN CHÂU TRINH TẠI HUẾ

Duy Tân năm thứ Hai, tháng 3, ngày 9 (9.4.1908)

"Tôi tên là Phan Châu Trinh hàm trước tác sĩ bở. Bị nhà cầm quyền Pháp bắt khi đang ở tại Hà Nội, bị dẫn về giám tại Huế và được các thành viên Phủ Phụ Chánh yêu cầu làm bản khai, tôi xin khai như sau:

Tháng 9 năm ngoái (10.1907) tôi ra Hà Nội để kiểm chô dạy học. Thỉnh thoảng tôi viết các bài báo (bằng chữ Hán) để bán cho tòa báo. Không tìm được việc làm như ý, tôi viết hóa đơn gởi Ngài Thống sứ Bắc Kỳ xin phép mở một trường dạy tiếng Pháp và chữ Hán, ký đơn là các quan và các thông dịch viên ở trong thành phố và bản thân tôi, đơn chưa được trả lời, tôi buộc lòng phải nán lại để chờ đợi và đã bị bắt ngày 30 tháng 2 (2.3.1908) và giải về Huế.

Những điều tôi khai trên là đúng sự thật và có thể được những người làm chứng xác nhận.

Tôi hoàn toàn không biết các vụ lộn xộn xảy ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh vào giữa tháng 2 vì lúc đó tôi đang ốm ở Hà Nội và mãi 15 ngày sau mới lành bệnh. Mọi người trong thành phố này đều biết việc tôi bị ốm.

Hành trình bằng xe lửa từ Hà Nội đến Nghệ An và Hà Tĩnh mất cả một ngày. Nếu tôi dừng lại ở đâu, ở nhà ai, hay nói với ai về việc gì, thì không thể có chuyện không ai thấy tôi hay nghe tôi nói.

Được hỏi vì sao trong các cuộc nói chuyện tôi đã chỉ trích và phàn nàn về nhà cầm quyền, tôi đã đáp tôi đã nói về sự nhũng lạm của các quan chức hay về tình cảnh dân chúng là vì tôi mong muốn dân được đổi đổi tốt hơn chứ không có ý gì xấu.

Được hỏi vì sao khi rời làng đi tôi không để đĩa chỉ lại và cũng không xin giấy thông hành, tôi đã đáp: vì nghèo khổ phải đi tha phương cầu thực nhưng tôi có để đĩa chỉ lại (khi ở Hà Nội tôi có viết thư cho lý trưởng biết đĩa chỉ để trả lời). Còn việc đi Bắc Kỳ không xin giấy thông hành, thì do tôi không biết là phải xin phép vì trước đây tôi rời quê đi các nơi khác (khi ở Quảng Nam hay Thừa Thiên) không ai hỏi giấy tờ của tôi cả. Vì lý do sức khỏe tôi đã phải xin từ bỏ mọi chức trách (tôi đã gởi đơn từ nhiệm đến Bộ Lẽ) và không thể buôn bán gì được vì thiếu vốn.

Được hỏi vì sao đi diễn thuyết khắp nơi, tôi đã đáp là vì tôi đọc sách thấy sách nói ở Pháp người ta dạy khoa học, văn học, hành chính và luật pháp, đủ cả các môn, vì muốn cho đồng bào mình cũng được thầm nhuần, tôi đã chỉ ra cho những ai muốn yêu cầu chứ tôi không hề làm các cuộc tuyên truyền gì khác cả.

Những điều tôi khai trên đây hoàn toàn là sự thật.

Phan Châu Trinh hàm trước tác, đã thảo ra văn bản này.

Ký tên PHAN CHÂU TRINH

Sao y nguyên văn.

(Theo Lê Thị Kinh. Sđd)

CUỘC NÓI CHUYÊN VỚI QUAN THỐNG SOÁI SAI GÒN Ở TRÊN ĐẢO CÔN LÔN

Tiểu dẫn: Ngày 8-9-1909, Quan Thống soái Sài Gòn ra ngoài đảo (Côn Lôn) cùng quan Chánh tham biện ở đấy ra nơi trại cụ Tây Hồ ở và có cuộc đàm thoại. Theo thư cụ Tây Hồ gửi cho tôi (tức Huỳnh Thúc Kháng), thuật những lời vấn đáp như sau:

... “Quan Thống soái hỏi:

- Ông còn có tư tưởng phản đối nước Pháp nữa không?

Cụ trả lời:

- Bản tâm không có tư tưởng đó. Tôi phản đối cái chính sách ngược đãi người Việt Nam chúng tôi, chớ không phản đối nước Pháp.

- Có quen biết Phan Bội Châu không?

- Chính anh em bạn.

- Vậy thì anh cũng là đảng bài Pháp chớ gì?

- Phan Bội Châu hiệu Sào Nam, là một tay hào kiệt ái quốc của nước Nam, trong nước không ai không biết tiếng. Ngày tôi ở Kinh đô Huế, thường qua lại luôn, đến nghị luận việc nước thì ý kiến giữa tôi với Sào quân, hai bên không đồng mà lại trái nhau hẳn.

- Trái nhau thế nào?

- Phan Bội Châu nhận hẳn rằng người Pháp quyết không có thiệt lòng khai hóa cho người Nam, nên nói việc khai hóa, trước phải tìm cách đánh đổ chính phủ Pháp, mà muốn đánh đổ chính phủ Pháp, không nhờ cậy thế lực một nước mạnh

ngoài, thì tự người Nam không làm gì được. Hiện nay, nước mạnh duy Nhật Bản là nước đồng văn đồng chủng nên cầu viện với Nhật Bản...

Tôi bác cái thuyết trên của Sào quân, lấy lẽ rằng, người nước Nam chui núp dưới chính thể chuyên chế đã trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc dân độc lập, dẫu có cậy sức nước ngoài, chỉ diễn cái trò “đổi chủ mà làm đầy tớ lần thứ hai”, không có ích gì. Vả lại, nước Pháp là một nước làm tiên đạo văn minh cả hoàn cầu, nay hiện bảo hộ nước ta, mình nhân đó mà học theo, chuyên dụng tâm về mặt khai trí trị sinh các việc thực dụng. Dân trí đã mở, trình độ một ngày một cao, tức là cái nền độc lập ngày sau ở đấy. Còn theo chính kiến “cậy sức nước ngoài” thì nó quanh co khúc chiết, mình không tự lập, ai là kẻ cứu mình, Triều Tiên, Đài Loan, cái gương rõ ràng, người Nhật chắc gì hơn người Pháp.

Sào quân không nghe, cũng không nhận là phải, phủi áo ra đi, làm theo ý kiến mình.

- Vậy thì ông sang Nhật Bản là ý gì?

- Chính kiến của tôi, trái với chính kiến của Sào quân, Sào quân sang Nhật có chỗ đứng chân, bèn phát biểu chính kiến của mình, làm sách làm báo gửi về trong nước, người nước Nam phần khổ với ngược chính của quan lại, gia dĩ sưu cao thuế nặng, không biết kêu van vào đâu. Dương giũa lúc người đau cần thuốc, co lâu muốn duỗi, được sách cổ động của Sào quân cổ xuý, gãi nhầm chỗ ngứa, cả nước đều hưởng ứng, một kẻ xuống muôn ngàn người họa, cái chính kiến “tự lực khai hóa” của tôi bị phong trào “Đông học” che át, không xuất đầu ra được, không ai thèm nghe, thực sự trăm phần thiếu thốn, mà cái tiếng trống kêu dội sẽ gây ra mối nguy hiểm cho đường tương lai của quốc dân, không thể tránh được. Bất đắc dĩ, tôi mới băng mình vượt biển thẳng sang Nhật Bản, thuật rõ tình hình phù tháo và cảnh tượng nguy hiểm trong nước cho Sào quân nghe, khuyên Sào quân chăm lo đào tạo bạn thiếu niên du học, mà gác tư tưởng hành vi “bạo động”, đợi thời hội khác. Nhưng Sào quân nhất vị cố chấp, lấy lẽ rằng một nước êm đềm

trong giấc ngủ như người bệnh gần chết, nếu không gióng trống to, trương cờ lớn, thổi kèn, gõ mõ, làm như dông sấm, thì không sao đánh thức giấc ngủ kia được...

Tôi ở Nhật Bản vài tháng, cùng Sào quân biện cãi nhiều lần, rút cục Sào quân không nghe, tôi bèn từ về, ấy là khoảng tháng 6 năm 1906.

- Về nước ông làm những gì?

- Tôi không theo chính kiến của Phan Sào quân, cũng như Sào quân không theo chính kiến của tôi, ai làm theo sở kiến này. Về nước tôi trù cùng anh em đồng ý tổ chức lập những hội công khai như Học hội, Thương hội v.v... Nhưng vì sĩ phu nước Nam thuở nay chưa có cách tổ chức ấy, ban đầu mới khởi làm, không khỏi có vẻ kinh quái, những lời bàn nghị nổi lên, sẽ sinh ra lầm điêu ngăn trở. Vì thế nên tôi trước làm bức thư điêu trần, gửi lên quan Toàn quyền, quan Khâm sứ và đăng báo Tây, thuật rõ tình trạng trong nước cùng hiềm tượng Đông Dương, bản ý là cốt tỏ bày mối tâm sự, mở đường khai hóa sau này, chứ không có ý gì khác, không dè vì thế mà mang tội.

Quan Thống soái còn đang ngẫm nghĩ. Tôi (Phan Châu Trinh) nói tiếp: - Tôi xem sử Âu Tây có khi anh em một nhà mà chính kiến khác nhau huống là anh em bạn.

Thống soái gật đầu và nói:

- Ông nói phải, chính kiến không đồng nhau, cái đó vẫn thường. Ông muốn nói gì nữa không?

- Tôi ra ngoài hòn đảo này đã gần hai năm, cách xa trong đất, tin tức không. Song có bọn tù ở Bắc Kỳ vào đây thuật chuyện ngoài ấy, nói biên giới Bắc Kỳ và phía Bắc Trung Kỳ thỉnh thoảng có những hành vi kịch liệt. Nhà nước xử bằng nghiêm hình trọng phạt, e nhân đó gây ra mối biến loạn to, cái đó rất là thất sách, không phải cách xử trí thích hợp.

- Tôi vâng lệnh quan Toàn quyền ra đây, cốt hỏi ý kiến ông, còn việc gì muốn nói cứ nói ngay, không can ngại gì.

- Vâng, tôi lúc ở trong nước, vào Nam ra Bắc, dân tình lại tệ, nghe thấy cũng nhiều. Khi các nhà đại chính trị săn lòng

thâu thái, sẽ biên chép và trình bày sau, trong một cuộc đàm thoại không thể nói hết được.

- Ông ở lại mạnh giỏi, tôi sẽ đạt ý ông lên quan Toàn quyền, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở Sài Gòn nay mai”^(*)

(Theo Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng:
Thi tù tùng thoại NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr.104-107).

^(*) Quả như lời quan Thống soái hứa trên, độ trên một tháng thì có chiếc tàu đặc phái ra đảo Côn Lôn đưa Cụ Tây Hồ về Sài Gòn. HTK.

BẢN SAO 2 THƯ MẬT GỎI CHO GIA ĐÌNH

Ghi chú 1: Thư 1.2.1910 của Khâm sứ Trung Kỳ (lúc này là Groleau - PTM) gởi thống đốc Nam Kỳ báo về kết quả phát hiện được thư Phan Châu Trinh từ Côn Đảo gởi về cho thân nhân:

"Trong tháng 12.1908 tôi đã trao cho Ngài Bonhoure để chuyển đến tiền nhiệm của Ngài một thư của Phan Châu Trinh đã chặn lấy được (ở địa phương - PTM) và đề nghị đặc biệt kiểm soát y hơn nữa. Nhưng do tình hình Ngài Bonhoure bị tai nạn đột ngột tôi không chắc Ngài ấy đã kịp trao cho người quyền nhiệm để chuyển đến Ngài. Vậy nay tôi xin nhắc lại và gởi đến Ngài bản sao của thư mới y gởi ngày 8.12.1909. Trong thư này y đã gợi nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngài và đã viết những điều làm ta nghĩ là y đã nhận được thông tin bên ngoài về số phận mình cũng như về cuộc vận động của những kẻ bệnh vực cuộc nổi loạn. Vì vậy cần phải thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát và cố lấy cho được thư trả lời bức thư ấy của y. Nếu lấy được xin báo và sao gởi cho tôi".

Chi chú 2: Bản sao thư Phan Châu Trinh gởi gia đình bị chặn lấy ở Quảng Nam. Theo thư trên đây của Khâm sứ Trung kỳ và nội dung viết trong hai thư của Phan Châu Trinh bị chặn lấy ở Quảng Nam thì hai bức thư này được viết khoảng cuối tháng 11.1908 và 8.12.1909 tại Côn Đảo. Nội dung cho thấy thư không qua kiểm duyệt tại Côn Đảo, nhưng về đến địa phương thì bị chặn lấy (theo thư Khâm sứ Trung Kỳ ngày 1.2.1910).

Thư số 1: (viết khoảng cuối tháng 11.1908 tại Côn Đảo)

"Không phải vì lười mà tôi viết thư này nhưng bắt buộc phải viết như vậy. Mong rằng sẽ được hiểu đúng nhất là ở các đoạn cuối. Và phải thật hiểu trước khi hành động, vì phải nói rất khéo và khó nói. Phải đọc kỹ nếu chưa thật hiểu thì đừng nên làm gì.

Về tình hình thì tôi đã nói ở thư số 4, không nhắc lại.

Ngày 14.10 (7.11.1908) tôi đã nhận được thư và hộp đồ gởi. Tất cả đều đủ như trong thư.

+ 600 viên Lý trung hiệp thốn kim

+ gói thuốc bột

- + 1 ve và 1 gói thuốc để bôi mũi
- + 1 gói que bột (6 chỉ) - 2 miếng que - 2 ve dầu khuất thân
- + 2 cần câu (có giây băng tơ và ống làm cần)
- + 1 mền đắp và 2 đôi tất.

Rất vui được biết cả nhà bình yên. Nghe nói anh Năm⁽¹⁾ dạy các cháu học, rất mừng nhưng xin lưu ý là chữ quốc ngữ và chữ Pháp đặc dụng hơn. Các cháu phải cố gắng học, dần dần sẽ có kết quả tốt.

Được báo sẽ gởi tiền khi tôi cần. Rất đồng ý.

Rất mừng biết anh Xã⁽²⁾ và các cháu đã thôi cờ bạc rượu chè và lo làm ruộng, bà con anh em trong làng sống không xích mích gì.

Tất cả những gì đã gởi đủ dùng cho 5-3 tháng nữa. Khi cần gì sẽ báo để gởi. Từ khi đến đây nhiều người đã giúp tôi nhiều nhưng tôi chưa đèn đáp được. Để đèn đáp tôi muốn nhà mua cho tôi một tấm lụa tốt 10 thước (đủ may 2 áo dài, 1 cho nam, 1 cho nữ) gởi đến bằng bưu điện càng sớm càng tốt vì rất cần.

Tôi không hiểu tình hình quê ta thế nào nhưng hôm 30 tháng 8 (24.8.1908) tôi thấy có một đoàn 27 người trong đó có 8 ở tỉnh ta, 2 ở phủ ta. Họ bị án nặng phải làm lụng rất khổ.

Nhờ báo gia đình Danh Viên⁽³⁾, Nam Thạnh⁽⁴⁾, Hải Châu⁽⁵⁾, Phong Thủ⁽⁶⁾ và 4 người khác là phải tìm cách lo lót để họ đỡ bị hành hạ nếu không sẽ khổ lắm. Vì vậy phải nói các gia đình gởi ra Hà Nội mua 3 tấm khăn bàn bằng lụa thê (người Pháp thường trải bàn ăn). Họ bán ở Hàng Trống giá 30 đến 50 đồng cả 3 tấm. Và gom từ 40 đến 50 đồng để gởi ra cùng với các khăn bàn. Tôi sẽ xoay xở để làm cho họ thoát khỏi bị hành hạ. Vì họ bị án khác tôi

⁽¹⁾ Đây là ông Trần Đình Phiên con ông Trần Đình Phong, thầy học của Phan Châu Trinh thường gọi là ông Ấm Năm, rất thân thiết với ông Phan, đã chăm sóc gia đình ông Phan và sớm tổ chức đường dây liên lạc trên biển với ông.

⁽²⁾ Ông Phan Uyển tức Xã Hán, anh thứ 2 của Cụ Phan - PTM.

⁽³⁾ Túc Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng - PTM.

⁽⁴⁾ Túc Nguyễn Thành quê ở Nam Thạnh - PTM.

⁽⁵⁾ Túc Lê Bá Trinh quê ở Hải Châu, Đà Nẵng - PTM.

⁽⁶⁾ Ông Phan Thúc Duyên quê ở Phong Thủ - PTM.

nên tiền bạc đem ra bị thâu lấy hết chưa trả lại, đến tiền mua giấy thuốc cũng không có. Xin chú ý việc này vì lộ ra sẽ rất gay.

Anh Năm thân kính⁽¹⁾.

Khi các gia đình tìm mua được đủ các thứ xin anh bỏ hết vào một hộp và gửi ra theo bưu điện và phải đến đây trong tháng 12 (12 tây). Nếu anh tìm được lụa tốt thì xin cũng gửi cho tôi trong dịp đó. Hộp hàng cũng niêm phong và đề địa chỉ như anh gửi trước. Nếu anh gửi theo nó 1 lá thư thì xin viết rất đại lược, đừng kê rõ các thứ gửi và tên người có của đó.

Nếu yêu cầu trên gấp khó khăn không làm được thì sẽ rất khổ. Phải cố gắng mua sắm cho được.

Sau này nếu các gia đình nhận được thư từ nhân và phúc đáp thì chờ nói gì về việc đã làm. Khi nào tôi dàn xếp xong thì những người từ liên quan sẽ trực tiếp báo tin.

Anh Năm ơi, anh phải hiểu đúng nghĩa của thư và nhắc các gia đình phải rất chú ý. Mặc dầu tôi được tương đối tự do nhưng bị theo dõi rất kỹ, chờ nói gì cấm kỵ trong thư, nếu lộ ra sẽ rất nguy hiểm.

Thuốc gọi là thuốc trà⁽²⁾ ở đây rất quý. Nếu có dịp anh gửi cho tôi 5 xấp tôi sẽ rất mừng.

Thơ này gửi cho chị dâu tôi và cho anh Xã. Gởi lời chúc tất cả bà con anh em. Về các cuộc thăm viếng anh muốn làm ở đây, tôi sẽ trả lời khi hỏi được rõ hơn.

PHAN CHÂU TRINH ký tên

Thư số 2: Viết ngày 8.12.1909

"Tôi vẫn mạnh thường, không hay viết thư vì không có chuyện gì nói.

Ngày 4.5.1909 (15 tháng 3) tôi có nhận được thư báo cái chết của nhạc mẫu và... (bản dịch chữ Pháp không rõ nghĩa - PTM) và của cậu, chị Tâm đã lấy chồng và đã gửi 30 đồng và 10 miếng lụa,

⁽¹⁾ Thư gửi qua ông Trần Đình Phiên, thường gọi là ông Ấm Năm, thư này có khả năng là theo đường liên lạc trên biển.

⁽²⁾ Thuốc trà: cũng gọi là thuốc chè túc thuốc lào để hút bằng điếu cà phê hoặc điếu bát.

1 chén tiêu và 1 gói thuốc hút Bắc Kỳ. Tôi đã nhận đủ và đã trả lời, không biết nhà có nhận được thư đó không mà không thấy phúc đáp, tôi rất mong. Nhận được thư này xin trả lời ngay cho tôi biết nhà ta sống ra sao, con cháu ta học hành có khá không, mùa màng ra sao?

Ở đây nhờ làm nghề thủ công, tôi sống đủ, không cần gởi tiền cho tôi. Nhưng nhận được thơ này cần may gởi gấp cho tôi 2 cái áo một áo dài trắng và một áo ngắn bằng vải thô để tôi mặc khi đi câu, phía trước may 2 cái túi bên phải và bên trái để đựng các đồ vật và 2 cái quần, còn không cần gì nữa.

Trung tuần tháng 9 năm nay⁽¹⁾ quan phó Toàn quyền có đến đảo, đến tận nơi tôi ở và hỏi thăm. Tôi đã trình bày mọi lẽ vì sao bị án và ông quan lớn này có vẻ chú ý lời tôi nói. Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, xin bà con anh chị em đừng lo lắng. Ở đây tôi có nhiều tin mừng không tiện nói nên chỉ viết vắn tắt. Sẽ nói rõ khi gặp lại.

May 2 cái áo bằng vải ta (áo dài vải mịn - áo ngắn bằng vải thô) 2 cái quần, 1 cái bằng vải tây hay vải ta tốt, 1 cái bằng vải ta thô.

26 tháng 10 năm Kỷ Dậu (8.12.1909). Đây là thư gởi cho chị dâu cả, cho 2 anh, cho các anh chị em và cho vợ tôi.

PHAN CHÂU TRINH

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

⁽¹⁾ Trung tuần tháng 9 là theo âm lịch, tức 18.11.1909 dương lịch.

THƯ GỬI QUẢN LAO CÔN ĐẢO 31-7-1910

Ở Côn Đảo tôi còn 2 thùng: 1 đựng vảy đồi mồi, 1 đựng đồ lặt vặt. Cả 2 đều ở bàn giấy ông kế toán.

- Tôi còn gởi các cửa và kéo cho người giữ chuồng bò.
- Yêu cầu chuyển hết các thú trên về đây cho tôi.

Tôi có nuôi được 12 gà trống + mái, 11 gà con và 2 con vịt hiện ở chuồng heo và do cai Nguyễn Cao Lân coi, yêu cầu bảo người này bán hết và trả cho anh Hai Khai 1 đồng, Lý Nhuương 2 đồng, còn đưa hết cho Lê Bá Trinh đã cho tôi mượn 10 đồng.

Phan Châu Trinh ký tên⁽¹⁾
(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

⁽¹⁾ Ngay trong ngày 31.7.1910 Thống đốc Nam Kỳ đã có thư 3778 cho quản lao Côn Đảo: "Xin chuyển đến ông bản sao yêu cầu của Phan Châu Trinh về các đồ vật đã để lại khi rời Côn Đảo. Mong ông sẽ ra lệnh để các yêu cầu của đương sự được giải quyết..."

**TUÔNG
TRUNG NỮ VƯƠNG**

Tiểu dẫn: Tuồng này nguyên tác của các nhà cách mạng Việt Nam bị đày ở Côn Đảo. Dưới đây là chép theo lời của cụ Tú tài Trương Huy (tức cụ Tú Chước) người làng Tiên Đô, quận Thăng Bình, Quảng Nam, cha của ông Trương Trọng Luyện. Cụ Tú cũng là một nhà cách mạng cùng bị đày một chỗ, khi ra tù thì ai cũng bị lục soát không đem theo được giấy tờ gì, nên tập tuồng này cũng bị tịch thâu, không còn *di cảo* nào cả. Rất may là nhờ tài cưỡng kỵ của Cụ Tú, Cụ đã thuộc lòng và đọc lại cho chúng tôi chép lại vào khoảng năm 1927 lúc Cụ ra chơi nhà tôi tại Huế.

Theo lời Cụ Tú thì vở *tuồng* này là do các bậc thâm nho trong đó có các cụ Phan Tây Hồ, Huỳnh Minh Viên v.v... soạn chung trong khi bị lưu đày để giải trí.

Văn chương vở *tuồng* rất là cao thâm hùng hồn! nhưng trong khi chép lại theo trí nhớ và đọc lại, chắc không khỏi có chỗ sai sót. Tuy vậy tinh thần vở *tuồng* tưởng không đến nỗi nào!

Vậy xin kính cẩn ghi lại để lưu truyền về sau.

Bị chú: Vở *tuồng* này nhà xuất bản Anh Minh, Huế, năm 1962 có ấn hành, nhưng xem ra có nhiều chỗ khác hấy còn sai sót.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 1974

LÊ ẤM

TRUNG VƯƠNG xướng:

Hảo giang sơn hà!⁽¹⁾

*Non nước Hồng Bàng lấm khí thiêng,
Ngàn năm rạng mặt gái thuyền quyên.
Mày râu ai nấy phường nô lệ,
Xem thử quần thoa giống nữ quyền.*

Họ Lạc Long đứng giữa Nam thiên, thiếp Trung Trắc vốn dòng nữ kiệt. Như thiếp nay cân quắc tuy hổ mình khuê các, mà kiếm cung song cũng chí nam nhi. Thời dây tơ hồng từ kết với họ Thi, tấm lòng đỏ vẫn thể cùng nước Việt.

Tôi nghĩ nước Nam ta mấy ngàn năm ở trong đất Á châu này, vốn là một nước tự chủ, ai ngờ từ nội thuộc về nhà Hán, nó sai thẳng Tô Định qua làm Thái thú, nó hoành chính bạo liêm⁽²⁾, bá tước đồng bào⁽³⁾, quyền trong nước về trong tay nó cả. Bởi vậy cho nên, trông nước cũ mênh mông cũng tiếc, mà gorm tay người thảm độc dường bao. Thời chừ tôi, biết mưu chi mà cứu kẻ đồng bào, còn ngồi nghĩ lại đã kém tay ái quốc. Âu là kíp tới nơi thự thất, đặng bàn với phu quân, xong.

THI SÁCH nói:

Hảo phong cảnh hà!⁽⁴⁾

*Tản Linh văn phong Quế hải trân
Tây Hồ hồi thủ lệ triêm cân.
Khả lân Hồng Lạc thiên nhiên quốc,*

⁽¹⁾ *Hảo giang sơn hà!*: Núi sông đẹp dữ! ý nói đất nước ta tuyệt đẹp.

⁽²⁾ *Hoành chính bạo liêm*: ý nói ngang ngược bạo tàn.

⁽³⁾ *Bá tước đồng bào*: bóc lột đồng bào ta.

⁽⁴⁾ *Hảo phong cảnh hà!*: cảnh đẹp biết bao!

Nhu thử giang sơn tọa phố nhân⁽¹⁾.

Đại Nam Việt quốc dân, Thi Sách ngô biểu tự⁽²⁾. Nhu tôi, duyên khang lê⁽³⁾ kết cùng Trung Nữ, gương trung trinh női dõi Lạc hầu, nghĩa đồng bào ghi dạ làu làu, còn chữ ái quốc khắc xương tạc tạc.

Thời tôi tủi vận nước gặp cơn tráo chác, mà lại thương người mình lăm női ngu hèn. Từ Hán hoàng ý sức cường quyền, sai Tô Định làm quan trấn thủ, cái thằng Tô Định nó ác cha chả, thường niên cống minh châu thủy vū⁽⁴⁾, còn ngạch ngoại chinh chích mỗi điền ngưu⁽⁵⁾, một đầu người đã phán thuế phần sưu, mà khắp trong nước thảy đều dầu hết mõ, thời dây nô lệ nó buộc vào khó gđ. Tôi nghĩ chữ "nhơn phuong đao trỏ, ngã vi ngư nhục"⁽⁶⁾, cái thế nó còn mạnh lăm, nên tôi phải miễn cưỡng nhất quan, đặng mà thừa cơ quan hán⁽⁷⁾, làm vậy là: gánh giang sơn nặng cũng phải chiều, bởi vậy cho nên tâm trung trường những rối chín chiều. Tôi biết ai đây là người nghĩa phẫn, đặng tỏ cùng tặc dạ chờ?

(TRUNG VƯƠNG ra)

THI SÁCH nói: Ủy, phu nhân đây mà, phu nhân ngồi. Những mǎng nhàn đàm cố ngã, ai ngờ hữu hạnh lương tiêu, vốn ta vô tín tương yêu, chẳng hay có thử lai thậm cán, mà hay.

TRUNG VƯƠNG nói: Dám thưa Phu quân, người đà nêng trang hảo hán, công đâu đi nói chuyện nhàn đàm. Tôi dám hỏi có việc chi mà ngồi những lo thầm, xem dạng mặt còn đương buồn bức làm rúa nào?

⁽¹⁾ Mây gió nơi núi Tân, bụi tràn(?) ở biển Nam (Quế hải),
Quay đầu nhìn về Hồ Tây, nước mắt thấm ướt khăn.

Thương thay nước tổ Hồng Lạc nghìn năm.

Ngồi nhìn sông núi này đã thuộc về người nước ngoài!

⁽²⁾ Người dân của nước Đại Nam Việt, Thi Sách là biểu tự của tôi.

⁽³⁾ Duyên khang lê: duyên vợ chồng.

⁽⁴⁾ Minh châu thuý vū: ngọc minh châu, lông chim trĩ.

⁽⁵⁾ Còn ngoài ra, vô số... nào là đất ruộng, trâu cày.

⁽⁶⁾ Nhân phuong đao trỏ, ngã vi ngư nhục: ý nói ta như cá thịt nằm trên dao thớt.

⁽⁷⁾ Miễn cưỡng nhất quan, đặng mà thừa cơ quan hán: ý nói gắng gượng một keo, nhân dịp có quan Lạc hầu (?) cũng hưởng ứng (?).

THI SÁCH nói: Phu nhân hỏi tôi lo việc chi, buồn việc chi, thời tôi trông việc đời thêm bực tức, mà thấy người thế lại buồn cười, nhưng vậy mà chí nam nhân, thời người ta ngang dọc biển trời, chớ còn bụng đàn bà dạ con nít, can chi phận nhi nữ mà gạn gùng cội rẽ, làm chi rúa.

TRUNG VƯƠNG nói: Ô, Phu tướng tưởng tôi là đàn bà, nên giấu tôi đó chi, nhưng đàn bà như ai kia mà rằng, chớ đàn bà như tôi là lấp bể, quyết theo hồn Tình Vệ, mà vá trời lăm dọi súc Nữ Oa, chàng dầu toan mở mặt với sơn hà, là thiếp đâu dám đem lòng khê hác⁽¹⁾ hay làm răng nào: Huống chi người ở trong nước trai cũng vậy, gái cũng vậy, phần trách nhiệm cũng hai vai chung vác, thời nghĩa công cùu⁽²⁾ sao cho một kiếp giả xong, mới phải chờ, thời trên phu quân lòng đã tò lòng, là dưới tiện thiếp cũng quyết việc cho nêu việc.

THI SÁCH nói: Nan đắc tai nữ kiệt, nữ kiệt, tôi hảo thị phu nhân, phu nhân⁽³⁾ ấy vậy mà tôi tưởng rằng yếm khăn là theo phận hồng quần, chớ ai hay rằng chí khí cũng rặt nòi hoàng chủng, thôi.

Tôi nghĩ: Từ thằng Tô Định qua cai trị nước ta đến giờ, họa phúc cậy một tay ủy sủng,⁽⁴⁾ thuế sưu thêm trăm mối tru cùu. Mà người mình thời lại ngu lầm, không biết nó là cùu mình, mà thôi, mà lại người tham tước, kẻ tham tiền, và lại cậy thế đó làm hại người mình, như thằng Ung, thằng Trành làm vậy, thời nghĩa phục cùu đã không kẻ mày râu, mà ai có ngờ bạn đồng chí lại ở trong chăn gối, mà không hay.

TRUNG VƯƠNG nói: Nghe mấy lời gan phổi, tỏ những sự gần xa, non sông đâu xây lại nước nhà, là trời đất lẽ dung đâu tội nó. Nhưng mà tôi nghĩ người trong nước, ai cũng vây cánh nó cả. Cam sự lỗ⁽⁵⁾ đã quên nghì dòng họ, chừ phu tướng có làm việc chi đì

⁽¹⁾ Khê hác: Khe suối hang hốc.

⁽²⁾ Công cùu: Mối thù chung.

⁽³⁾ Khó có được một nữ kiệt (như nàng), tuyệt vời thay phu nhân (của ta)!

⁽⁴⁾ Họa phúc... ủy sủng: ý nói ban phát họa phúc. Thuế sưu... tru cùu: ý nói vơ vét thuế sưu.

⁽⁵⁾ Sự lỗ: thờ giặc.

nữa, tả đồ hữu xiết, tú cỗ vô lân⁽¹⁾, tôi e lấm, e là e, ngẫu thất cơ khôn thoát lưới cùu thù⁽²⁾ chớ chẳng chơi, thời chi bằng đem công lý mà biện tranh với nó, lẽ văn minh ta trước thủ yêu cầu, dầu nó không nghe ta đi nữa, bây giờ quân thiết huyết⁽³⁾ sẽ ra tay để kháng.

THI SÁCH nói: Thủ ngôn thậm đáng, thậm đáng! Kỳ kế khả gia, khả gia⁽⁴⁾! Mưu lược nầy thôi mưa⁽⁵⁾ chớ nói ra, ở ngày hiệp nghị đã tới đây rồi mà, thôi cơ sự ấy sẽ tới đây xem thử. Chừ thời em khá lui nơi trường lý⁽⁶⁾, đặng cho anh kíp tới công tòa⁽⁷⁾ nghe.

HÁN TRÀNH nói: Tô Định ấy chủ nhà, Hán Trành⁽⁸⁾ là tên mõ. Như ta thì biết bỏ buồm coi gió, tài hay vạch lá tìm sâu, mọi⁽⁹⁾ đem đường đà không sợ nỗi oán thù, còn gà bươi bếp quyết ra tay ô mị⁽¹⁰⁾. Thời từ nước Nam nội thuộc về nhà Hán, nhà Hán sai Tô công qua cai trị tới giờ, nói cho phải: tôi cùng anh Tô Ưng, hai anh em tôi bữa nay bổ chức này, tối mai thăng chức khác, nghĩ cũng may lắm chức. Bề phùng nghinh xứng ý, mà gặp cơ hội dẽ khôn, nhưng nội triều giờ còn có gã Thi Sách, nghĩ ta chẳng là một người dị nghị đó chi, tôi nói thiệt làm cho chàng một trận thất hồn, đặng cả nước này vỡ mật, mới xong cho. Những mäng cạn lời đắc thất, bỗng nay đến buổi hội thương đây là. Chừ thời anh em ta dang tay tới chốn công đường, ngó hiệp mặt đặng luận bàn quốc sự, coi nhà gã⁽¹¹⁾ thế nào phát nghị⁽¹²⁾, rồi bạn ta sau sẽ tuỳ cơ, hè!

TÔ ĐỊNH xuống:

⁽¹⁾ Ý nói mọi việc lớn nhỏ, trong ngoài chẳng có ai để mà cậy dựa.

⁽²⁾ Chẳng may mà thất cơ thì khó mà thoát khỏi lưới của kẻ thù.

⁽³⁾ Quân thiết huyết: Quân lính chiến đấu bằng súng ống và máu xương.

⁽⁴⁾ Thủ ngôn thậm đáng. Kỳ kế khả gia: Lời nói này thật đáng giá! Kế lạ này đáng khen.

⁽⁵⁾ Mưa: từ Việt cổ có nghĩa là đừng, không nên.

⁽⁶⁾ Trường lý: Trong màn (nơi bàn việc quân cờ).

⁽⁷⁾ Công tòa: tòa nhà làm việc quan (cũng gọi là công đường).

⁽⁸⁾ Hán Trành: mật thám của quân nhà Hán (của bọn Tô Định...).

⁽⁹⁾ Mọi: chỉ người dân tộc thiểu số (dùng người dân tộc thiểu số để dẫn đường).

⁽¹⁰⁾ Ô mị: ý nói diệt trừ.

⁽¹¹⁾ Nhà gã: nhà hắn.

⁽¹²⁾ Phát nghị: Phát ra lời nghị luận (xem hắn ta nói nǎng ra làm sao).

*Cửu quận dư đồ thính chỉ huy,
Viêm bang tranh đô Hán quan nghỉ.
Thắng ưu quyền lợi thân vô hạn,
Xứ xứ cao tiêu xích hỏa kỳ⁽¹⁾*

Quyền trọng trấn Nam thùy, ngã danh xưng Tô Định. Như ta chước giam buộc người đã khôn lánh, còn sức áp đè ai nấy phải kinh, từ phụng Hán đình, qua dụ An Nam địa. Hễ cái nghề lấy nước người ta, muốn cho quyền lợi về mình, mà thế giới công luận dại cha chã, không phải không biết mình là thù nó, nó lại tham tước lộc, tham tiền bạc, mình chỉ lấy một chức quan năm ba đồng tiền mà nhử nó, thời nó đều làm vây cánh mình cả, như thằng Ung thằng Trành, vậy thời cam lòng cho voi nọ giày mồ. Bởi vậy cho nên mình được thế, như hùm kia thêm cánh. Nhưng mà còn cái thằng Thi Sách, ngoài miệng cũng giả làm cung phụng, nhưng mà xem trong ý có hơi cương ngạnh, nên bạn đồng sự ai cũng ghét cho nó, đã lăm phen nại chước khu trù, nầy tao bảo cho: thói tự do dầu đó không chừa là lập mưu bạn⁽¹⁾, cũng có ngày khốn đốn chớ chẳng chơi. Ô, nay đã tới ngày nghị sự, chắc là đủ mặt các quan. Bồi binh! mau sửa soạn kỹ bàn, đặng hội đồng thương nghị, nghe!

(ĐỊNH, SÁCH, UNG, TRÀNH đều ra)

SÁCH, UNG và TRÀNH cùng nói: Ngày nay đã đến ngày hiệp nghị, chúng tôi đều chiếu lệ ứng hầu.

TÔ ĐỊNH nói: Mời các quan an vị. Quân, rượu đây! Xin mời các quan này! Rượu đôi chung gọi chút tạc thù, việc trong nước sẽ cùng nhau thương nghị, hè!

Từ khâm thừa Hán chỉ, qua dụ trị Nam biên, việc tiệm nghi đã giành lấy được quyền chước kinh tế cũng lăm điêu công lợi. Thời tôi nghĩ nước Nam từ khi chưa nội thuộc về Tàu, trong nước thường thường có giặc giã trộm cướp, cho nên trong dân gian cũng

⁽¹⁾ Ý nói: Chỉ huy cả chín quân trong cả nước Nam không đánh nổi quân nhà Hán giành thắng lợi về nước nhà. Khắp nơi phải giương cao cờ đỏ rực.

⁽²⁾ *Mưu bạn*: lập mưu chống lại.

không được yên ổn. Từ hồi tôi qua cai trị đến nay, nói cho phải: ra uy gió thời đảng lục lâm nó viễn tị⁽¹⁾, còn rưới ân mưa là nơi bạch ốc⁽²⁾ cũng sinh tân. Thời dưới xã dân đã lợi ích trăm phần, như những việc làm cầu, đắp đường, cùng các việc học hành dạy bảo, cũng là làm lợi cho nước Nam, mà sưu thuế các món thời còn nhẹ lấm, trên Nhà nước đà tổn hao lấm khoản. Chừ thôi thời việc mưu quốc phải lo bồi cán⁽³⁾, mà chính lý tài⁽⁴⁾ quyết phải cạnh tranh⁽⁵⁾, nay làm sao cho vương phủ đa tàng⁽⁶⁾, thời mớiặng thiên triều xứng ý. Xin các quan khả như hà trù nghị⁽⁷⁾,ặng cho bốn chúc đây đắc tiện thi hành, nghe!

UNG TRÀNH nói: Dạ, thượng quan đà đốc chí kinh dinh, nô bối dẽ không lòng báo bối, hay làm răng⁽⁸⁾. Thời tôi tính nước Nam là một nước tốt lấm. Thời dải địa tuyến đã ở về ôn độ, nên của thiên nhiên là lấm nỗi vật hoa⁽⁹⁾, lợi ngư diêm nhãy chốn hải hà⁽¹⁰⁾, còn khoáng kim ngọc lấp nơi lâm tẩu⁽¹¹⁾, nghiệp hộ dù sơn quan hải giác, sinh nhai giành tú nhưỡng lân nguyên⁽¹²⁾. Thời trời đã dành một dải tài nguyên, là ta dẽ tính mọi đường quốc khố. Chừ tài chính muốn cho thong thả, thời thuế điền trước phải tăng gia, mấy lời ngụ hạ thừa qua, xin có các quan nghị lại.

HÁN TRÀNH nói: Dám thừa quý quan, lời Tô Thị tôi nghe đà rất phái, xin quý quan mực chờ trì nghị⁽¹³⁾. Vả nước Nam từ thuở

⁽¹⁾ *Viễn tị*: trốn tránh nơi xa.

⁽²⁾ *Bạch ốc*: nhà nghèo.

⁽³⁾ *Bồi cán*: bồi dưỡng đào tạo cán bộ (người làm việc).

⁽⁴⁾ *Chính lý tài*: lo việc lý tài (lo việc kinh tài).

⁽⁵⁾ *Cạnh tranh*: ý như "khuếch trương, cạnh tranh".

⁽⁶⁾ *Vương phủ đa tàng*: trong vương phủ (cơ quan chính quyền cai trị) có nhiều kho (báu vật).

⁽⁷⁾ *Khả như hà trù nghị*: nên bàn định như thế nào.

⁽⁸⁾ Cả câu này, ý nói: Quan trên đã đốc lòng về việc cai trị (kinh dinh), thì lũ tôi tớ này dám đâu không biết điều báo đáp sao được!

⁽⁹⁾ *Lấm nỗi vật hoa*: nhiều của cải quý báu.

⁽¹⁰⁾ *Lợi ngư diêm nhãy chốn hải hà*: Nguồn lợi cá muối đầy rẫy (nhãy) khắp các sông biển.

⁽¹¹⁾ *Khoáng kim ngọc lấp nơi lâm tẩu*: Khoáng sản, vàng ngọc chứa đầy dưới đất.

⁽¹²⁾ *Nghiệp hộ dự sơn quan hải giác*: các nhà làm nghề nơi sườn non gốc biển, sinh sống nơi bình địa tốt tươi(?). *Quốc khố*: kho của Nhà nước.

⁽¹³⁾ *Mực chờ trì nghị*: Đừng chậm trễ.

mô tới giờ, cái việc trị sinh là cô tuân cẩu thả lắm. Bởi vậy cho nên số đình điền nhiều nỗi lậu di⁽¹⁾. Từ quý quan qua cai trị đến giờ, thời việc sưu thuế hãy còn khinh giảm, phải một phen chỉnh đốn, cho mọi việc tinh tường, ngạch thôii khóa mà đủ cả mọi đường, thôii thời sổ cối kê⁽²⁾ chắc là trăm⁽³⁾ gấp đi thôii, như vậy thời quốc dụng hà ưu bất cấp⁽⁴⁾, xin quý quan tận để vu hành⁽⁵⁾!

THI SÁCH nói: Nghe mấy lời bài những mồi manh, khen hai gã khéo là khuông quốc⁽⁶⁾, ấy vậy mà tôi ngõ các quan thương⁽⁷⁾ làm sao tê kia, chớ các quan thương làm vậy, thời mặc sức nhà nước khen tốt, số nguyệt bổng⁽⁸⁾ át là tăng cấp, mà người nước Nam mặc sức là đội ơn, ngạch tuế cung⁽⁹⁾ ai cũng lạc du⁽¹⁰⁾ đi thôii!

UNG nói: Anh muốn thương thế nào thì anh thương đi, cho quý quan người nghe, anh lại phải nói gay làm chi.

THI SÁCH nói: Tôi đã đến đây, tôi biết chừng nào tôi nói chừng này, lợ là anh phải biểu nào! Dám thưa quan Thái thú việc quốc gia là tính chước viễn đồ⁽¹¹⁾ còn cái bọn ngu hủ⁽¹²⁾ là nó chỉ tham điều cặn lợi. Vả nước Nam từ thuở mô đến giờ nơi nguyên dã còn nhiều khoáng địa⁽¹³⁾, mà nghề công thương chẳng biết thông công. Bởi vậy cho nên sản vật nhiều là đường lợi chưa thông, lại già díi người nước Nam lại ngu dại nữa, học hành ít, nên sinh nhai còn lăm khổ. Chừ tôi xin Nhà nước phải ra công dạy dỗ, cho nhân dân đều biết việc làm ăn, dưới diêm lu⁽¹⁴⁾ dù thừa có muôn phần,

⁽¹⁾ Lậu di: gian lậu bỏ sót.

⁽²⁾ Sổ cối kê: Sổ ghi chép tài sản, tiền bạc.

⁽³⁾ Trăm: Chỉ số lượng nhiều (tiền của)

⁽⁴⁾ Quốc dung hà ưu bất cấp: việc chi dùng của mỗi nhà sao lại lo không được cấp phát?

⁽⁵⁾ Tân để vu hành: ý nói như "triệt để thi hành"

⁽⁶⁾ Khuông quốc: ý nói tài giỏi nhất nước.

⁽⁷⁾ Thương: Bàn bạc.

⁽⁸⁾ Nguyệt bổng: bổng lộc (lương) hàng tháng.

⁽⁹⁾ Tuế cung: tiền cung cấp hàng năm.

⁽¹⁰⁾ Lạc du: vui chơi.

⁽¹¹⁾ Chước viễn đồ: mưu chước lâu dài.

⁽¹²⁾ Bọn ngu hủ: bọn người ngu dốt hủ lậu.

⁽¹³⁾ Khoáng địa: đất trống chưa gieo trồng.

⁽¹⁴⁾ Diêm lu: nhà dân làm muối (?)

thời bách tính túc, quân thực dữ bất túc⁽¹⁾ của Phủ khổ như gởi trong trăm họ, lợ phải nghe lời gian đồ⁽²⁾, làm cho hại tới chung lê⁽³⁾, nhổ hết lông cũng chết bầy dê, tát khô lạch còn chi loài cá. Thời quốc thể đã ngại đường khai hóa, mà dân sinh thêm gây nỗi oán ta, mấy lời đã cạn gần xa, một lẽ mặc lòng trên dùng bở!

TÔ ĐỊNH nói: Chước lợi hại các quan nghị đó, ai phải không bản chức tể rồi, lời Thi Sách đã lăm nỗi vu hồi, còn mưu Tô Hán thực đáng tay kinh tế đi rồi. Chù súc cho phủ huyện kíp tuân y điêu lệ, sản hóa⁽⁴⁾ đều hoạt tận khoa trưng⁽⁵⁾, hàng quan liêu ai mà lòng nọ chẳng ưng, tội phản đối át tiếng là mang xấu, chớ chẳng chơi.

THI SÁCH nói: Việc đã không nghị thời thôi, đã gọi rằng thương nghị lẽ thị phi phải luận bàn cho thấu, chớ còn cái chi ưng ý mình thời tốt, không ưng ý mình thời xấu, ý dị đồng là tốt xấu không cùng, nay việc hà chính⁽⁶⁾ mà ai nấy bằng lòng, ai kia mà rằng, chớ như tôi đâu quan lớn có chê xấu đi nữa, đâu lạc chức⁽⁷⁾ là tôi đây cũng dành dạ.

UNG nói: Nầy chớ khua mõ gà, mà lại thêm ngứa gan đây. Dám bẩm quý quan, như gã Thi Sách, là cháu chống xe⁽⁸⁾ mưu đã tóm bày, phen nầy như không trị gã, tôi e ngựa quen chứng thế rồi khó trị, chớ không chơi. Bây giờ chính trị ấy muốn cho chỉnh lý, tội danh kia xin chớ nhiêu dung⁽⁹⁾, mới phải cho.

TRÀNH nói: Dám bẩm quý quan, như gã Thi Sách này là lúc bình cư⁽¹⁰⁾ đã dáng⁽¹¹⁾ hai lòng, mà khi công chúng⁽¹²⁾ lại khua lỗ

⁽¹⁾ *Bách tính túc*: nhân dân đủ đầy no ấm. *Quân thực dữ bất túc*: Quân lính lẽ nào lại không no đủ.

⁽²⁾ *Gian đồ*: ý như "gian tà"

⁽³⁾ *Chung lê*: nhân dân nói chung (?)

⁽⁴⁾ *Sản hóa*: sản vật hàng hóa.

⁽⁵⁾ *Hoạt tận khoa trưng*: trưng bày ra cho hết.

⁽⁶⁾ *Việc hà chính*: ý nói việc trị nước nghiêm khắc.

⁽⁷⁾ *Lạc chức*: Rơi chức, cũng như mất chức vụ.

⁽⁸⁾ *Cháu chống xe*: cháu cháu chơi với cỗ xe. Ý nói sức hèn yếu dám chống lại sức lớn mạnh.

⁽⁹⁾ *Nhiêu dung*: cũng ý như dung tha.

⁽¹⁰⁾ *Lúc bình cư*: lúc bình thường.

⁽¹¹⁾ *Dáng*: có bộ dạng, có cái vẻ.

⁽¹²⁾ *Khi công chúng*: khinh thường, coi rẻ công chúng.

miệng làm vậy là phạm thượng, đã không kiêng bang hiến⁽¹⁾, còn vọng ngôn⁽²⁾ thêm ngại nỗi quốc quyền. Dám bẩm quý quan, thuộc địa này việc muốn đặng yên, ngang thiên nộ tội kia chớ thứ⁽³⁾ xin nghe lời ngu lụ, kíp trừ đảng nghịch đồ.

THI SÁCH nói: Thấy nói cũng gớm cho, nghe lời nên ngán nỗi. Bó Ưng, Trành! Như tao là xét mình lại vốn người vô tội, còn như bay là rõ mặt ra thực lũ phi nhân. Tao hỏi: chớ ăn của dân sao bày việc hại dân? mà ở trong nước lại không lòng vì nước? Nay tao nói thực, cậy sức mạnh bay nghênh ngang trời mặc, chớ không giữ lẽ ngay là tao sống chết không sờn, đây bay!

TÔ ĐỊNH nói: Quả hung nhân, hung nhán! Chân nghịch đảng, nghịch đảng! Ra vầy là mưu bạn nghịch⁽⁴⁾ Mật này đã hắn, còn tội kháng hành⁽⁵⁾ phép nẹ khôn dung. Quân! Kíp đòi lính nội đao⁽⁶⁾, đặng trừ loài đại nghịch.

THI SÁCH nói: Gớm thay loài quỷ địch; ngán bấy lũ sai lang. Ra vầy là chước chấn dân đà ý sức phú cường, mà mưu diệt chủng lại ra tay độc hại.

Bó Tô Định! Như mây là công luận đã chẳng biết kiêng trong thế giới!

Bó Ưng, Trành! Như bay là nô nhan không nghĩ tới quốc dân. Tao nói thực hồn anh hùng đâu có về thần, là giống cách mệnh đâu dung loại quý, đây bay!

TÔ ĐỊNH nói: Ôi hỡi! Nộ trào phú khỉ, phần khí phiêu dương⁽⁸⁾. Dao phủ quân! Vâng lời min⁽⁷⁾ dẫn tới pháp trường, chém đâu gã bêu nơi đồng thị, nghe!

(Quân đem THI SÁCH ra chém)

Thôi! Véch dài còn chi loài khỉ, mà dài đuôi hết những khoe mèo. Chừ thôi thời truyền các quan nghiêm yết thuế điếu, y túc lệ

⁽¹⁾ *Bang hiến*: Do chữ "Văn hiến chi bang". Ý nói nước lớn văn minh (của quan Nam Hán).

⁽²⁾ *Vọng ngôn*: nói phách lác (nói ba hoa bốc phét).

⁽³⁾ *Ngang thiên nộ*: tội kia chớ thứ. ngang bằng trời giận, tội ấy không tha thứ.

⁽⁴⁾ *Bạn nghịch*: bạn phản bội, chống đối.

⁽⁵⁾ *Kháng hành*: chống lại mệnh lệnh.

⁽⁶⁾ *Lính nội đao*: lính làm nhiệm vụ chém giết trong phủ đế.

⁽⁷⁾ *Nộ trào phú khỉ, phần khí phiêu dương*: Sóng giận ngút trời, khí uất trào dâng.

⁽⁸⁾ *Min*: tiếng Việt cổ, nghĩa là ta, tôi đây.

ta hồi biệt thự, nghe!

UNG TRÀNH nói: Uy ha hè... Phen này hết những khoe tài hùng cứ; còn chi làm bộ thánh con! Ai biểu mày làm tài giỏi chi? Đáng kiếp thằng làm khéo làm khôn! Thằng Thi Sách nó chết rồi, anh em ta mới để cho mặc sức mổ bẻ ngang bẻ dọc, chừ thời phép tân nghị phải tuân hành tức tốc, chốn công môn ta huề thủ từ hồi⁽¹⁾, hè!

TƯỲ binh của Sách nói: Ủy ơi! Ủy ơi! Thấy việc dễ hỡi ơi! Nghĩ đời nên ngắn nỗi! Nay cẩm thay loài hung bạo. Nó hại kẻ trung lương!

TÔ ĐỊNH! Tao bảo cho! Ông tao dầu hồn xuống suối vàng, là chúng bay ắt đâu rơi mũi bạc! Thôi, âu là kíp phản hồi tư thất, đặng trình với công bà, hè!

Loạn rằng: *Cường quyền thế giới tận phong ba.*

Xúc mục giao nhân ẩm hận đà⁽²⁾

Tôi nghĩ mà thương cho ông, cha chā:

Nhiệt huyết mong xang hè xứ sai

TÔ ĐỊNH: Nay hối mày! Tao nói thực:

Long tuyển nhất kiếm bất dung tha,⁽³⁾

TrUNG NHỊ THAN: Ai hè!

Cơ nghiệp ngàn năm đất nước nhà,

Gõm tay người lại bức cho ta.

Áo khăn mây mặt trai kinh sử,

Để cuộc tang thương đến thế mà!

Hệ xuất Lạc Long gia, thiếp tiền danh Trung Nhị. Thời như chị tôi là anh hùng đã nổi danh nữ sử, còn như tôi Ky trữ song cũng chí nam nhi, chước lục thao lắn cả bình cơ, còn nghề song kiếm tốt trang Vũ Ký⁽⁴⁾. Thời tôi nghĩ nước Nam mình là dòng dõi thần minh cả, mà đến giờ phải nô lệ tha nhân làm vầy, là tại làm

⁽¹⁾ *Huề thủ từ hồi*: dắt tay nhau trở về.

⁽²⁾ Ý: thế giới cường quyền gây ra sóng gió làm cho mọi người căm giận nhiều!

⁽³⁾ Ý: Bầu máu nóng rái khắp nơi nơi. Kiếm Long tuyển này sẽ không tha cho mày!

⁽⁴⁾ Trang Vũ Ký: cả câu nói: cũng là một tay giỏi võ nghệ, rành chước lục thao, thạo nghề bình cơ.

sao kia chớ? Thời quyền nhà nước đã phải người cai trị, mà tôi xem trong nước các chú đàn ông, kẻ thời cam làm tôi tớ, còn kẻ không làm vậy, thời bó tay ngồi thở dài mà thôi, gánh non sông đà ít kẻ phân ưu. Bởi vậy cho nên tôi cùng chị tôi riêng nghĩ rằng người ở trong nước, đàn ông có hú còn có đàn bà, nhưng mà đàn bà nước người ta kia, chớ đàn bà nước mình, nhỏ đã không học, nên không biết chi, chỉ xây quanh⁽¹⁾ trong bếp mà thôi, không biết chi tới việc nước nên hú, giống nòi còn mất chi cả. Tôi cùng chị tôi nghĩ mà lấy làm tức lấm, nên hai chị em tôi cũng theo học hành, lo mưu này tính chước kia, làm sao mà khôi phục nhà nước lại cho đặng, thời gươm phục thù mài đã mấy lâu, mà gần đây thời nghe thằng Tô Định làm hại cho người mình, sưu thuế lại càng ngày càng riết nữa, thuốc diệt chủng nó rưới đà khắp chỗ. Thôi, để sự bàng thùy tố, trung trường ám tự bi⁽²⁾. Âu là dạo gót hoa sang chốn hương vi, thăm hiền ti⁽³⁾ đặng thám tường quốc sự, xong.

TRUNG TRẮC nói: Thấy việc nước buổi thường rơi lệ, giận cuộn đời ngày những căm gan. Tôi nghĩ mà tôi nực cười cho tôi, cha chă! Nay vẽ vời chi chút phận hồng nhan, mà lại lo những việc phục cùu, việc bồ quốc, hăm hở muốn gây quân thiết huyết thời cũng lạ nè! Như nay tôi tính những việc ngang trời dọc đất làm vậy, ai cũng quái cho tôi cả, nhưng mà may lại gặp một ông chồng cũng xứng lấm: Phu tướng đã nên trang hào kiệt; lại may có một con em nữa, nó với tôi cũng một bụng vậy: muội nương⁽⁴⁾ đà đáng mặt anh thư, đi thôi; thời tôi cùng em tôi, mấy năm đây ám kết anh hùng, tiêm đồ quốc sự⁽⁵⁾ nhưng mà cái thế nó đương còn mạnh lấm, mà người trong nước mình thức dậy cũng chưa đều, nên tôi tiêm tàng làm ri, là hàm giấu nanh đương lúc thừa cơ, nói thực hồng gặp gió⁽⁶⁾ là ta cũng toan bê cử sự, chớ chẳng chơi!

(TRUNG NHỊ ra)

⁽¹⁾ Xây: tiếng miền Nam, có nghĩa là xoay quanh.

⁽²⁾ Cả câu này ý nói: Để góp phần dẹp yên sóng gió và nỗi buồn đau âm ỉ(?)

⁽³⁾ Chốn hương vi, thăm hiền ti: đến thăm người chị hiền đức (Trung Trắc).

⁽⁴⁾ Muội nương: nàng em gái.

⁽⁵⁾ Tiêm đồ quốc sự: âm thầm nghĩ đến việc nước.

⁽⁶⁾ Hồng gặp gió: chim hồng gặp gió thì bay cao.

À, em đây mà, em hãy ngồi. Những mảng bận lòng tiễn tì⁽¹⁾, phút đâu hiệp mặt muội nương, có việc chi mà tới đó vội vàng, sẽ tính lại để cùng nhau bàn bạc, thử nào!

TRUNG NHỊ nói: Trông phong cảnh ngày càng thêm khác, gãm sự cơ ngôii những không an. Nước Nam mình hồi giờ mà không lo tự cường tự lập đặng, thời tôi e ngày sau quốc vong chủng diệt⁽²⁾, không thể làm đặng. Bởi vậy cho nên chạnh lòng em mấy nỗi bàng hoàng. Chẳng hay chi cùng anh mấy lúc này có tính phương châm hạ thủ thế nào không? Nên tôi xem chi như hà mưu lự⁽³⁾ đây.

TRUNG TRẮC nói: Cờ bí nước nghĩ đà khó gõ, bệnh đau lâu khôn nỗi mau an. Thời chi nghĩ lại nước mình từ thuở mô đến giờ, việc học hành chẳng có, nên những cái nghĩa quốc dân trách nhiệm không ai biết, mà lại trăm việc cũng thua người ta cả, thời bức người mình lầm nỗi dã man, nên chi có bàn cùng phu tướng⁽⁴⁾ rằng: Cái trình độ người mình còn kém lầm, có làm chi cũng chưa đặng; chi cho bằng lấy lẽ phải trái nói cùng nó, may nó có nghe hiểu, nó dạy dỗ cho người mình, nương hơi nó đặng mở bê dân trí. Không biết làm răng từ Phu tướng tới nơi nghị, dĩ đa thời vị kiến quy mưu⁽⁵⁾, thời cũng lạ này!

Tùy binh của Sách về báo: Dạ dạ! Ách giữa đường mang vô, mang vô! Việc trên trời té xuống, té xuống!

Vô cùng oan uổng, oan uổng! Bất tận bi ai, bi ai!..

TRUNG VƯƠNG nói: Hà sự bi ai?⁽⁶⁾

BINH nói: Thỉnh bẩm⁽⁷⁾

TRUNG VƯƠNG nói: Thuyết lai⁽⁸⁾ thử nào?

BINH BẮC xướng: Dám thưa bà, nghị hội sơ khai, thằng Tô Định nó phát nghị rằng: *Kinh lý như hà sung quốc dụng*⁽⁹⁾? Khi

⁽¹⁾ *Tiễn tì*: chi (hèn mọn, ý tự khiêm).

⁽²⁾ *Quốc vong chủng diệt*: Nước mất nòi giống bị tiêu diệt.

⁽³⁾ *Như hà mưu lự*: Mưu chước như thế nào.

⁽⁴⁾ *Phu tướng*; Người chồng, đây chỉ Thi Sách, chồng của bà Trung Trắc.

⁽⁵⁾ Ý cả câu: Tối nỗi bàn bạc, dã nhiều lần mà vẫn chưa xong.

⁽⁶⁾ *Hà sự bi ai*: Buồn đau cái gì?

⁽⁷⁾ *Thỉnh bẩm*: Xin được trình bày (bẩm báo).

⁽⁸⁾ *Thuyết lai*: Nói lại

⁽⁹⁾ *Kinh lý như hà sung quốc dụng*: Của cải tài sản đem sung vào Nhà nước chi dùng như thế nào!

rứa chừ, thằng Ưng, thằng Trành nó phụ họa theo, nô nhan hiến mị, trưng khoa tranh đao bắc dân tài⁽¹⁾.

TRUNG VƯƠNG nói: Rồi mới làm răng nữa hử?

BINH xướng: Dám thưa bà, thử thời gia lão kháng ngôn⁽²⁾, người nói rằng: Muốn ăn của dân thì phải dạy cho hắn đã, khai trí trị sinh, quyền lợi yếu tiên hành nghĩa vụ⁽³⁾. Ai ngờ khích đắc Tô gia phát nộ, nó đem nó chém ông đi! Thị ủy bức tử, trung hồn vô ná, trụy gian mưu⁽⁴⁾.

TRUNG VƯƠNG nói: Ôi chao! Tịch lịch nhất thanh lai, lâm ly song lệ hạ⁽⁵⁾. Tổ chức kỷ niệm trì kết quả, anh hùng nhất khứ hà thời quy⁽⁶⁾? Ai hè! Ngọc chiết lan tồi, lưu huyết sử trung trường ẩm hận, Sơn minh hải thệ, tự do dài thương hốt tương vi!⁽⁷⁾ Tôi nghĩ mà tôi tủi cho ông chồng tôi, cha chā! Ngày, Quốc sỉ vị năng thù, tuyễn hạ vô đoan tê chí thê⁽⁸⁾, giờ tôi biết làm răng mà tôi trả thù cho ông chồng tôi, Phu cùu như bất báo, Nhân gian hà xứ đái thân quy⁽⁹⁾! Nhớ đến thằng Tô Định! Tô Định! mấy hối mấy cướp nước người tôi đáng phân thây, mà giết chồng mõ là thù kia thiết xí. Thôi ra làm vậy, là nó ý quyền lực đã không kiêng công lý, tuyết công cùu ta phải khởi nghĩa binh, cơ hội này là sự xuất hữu danh, tội ác áy thân dung vô địa. Tôi nghĩ hồi giờ cái thằng Tô Định, tội ác quán dinh, thần nhân cộng phẫn, có khi cái thời mình đã đến rồi, tưởng mấy lúc mưu còn đương bí, đến bây giờ việc chẳng nên chầy, khởi nghĩa kỳ chí quyết ra tay, Lâm binh sự em phải lo giúp sức.

TRUNG NHỊ nói: Dạ dám thưa chỉ, thời đã nên sự cơ giao bức,

⁽¹⁾ Ý cả câu: bọn nô lệ tôi tớ ấy lại phụ họa theo, bày ra cách tước đoạt của cải của dân.

⁽²⁾ Gia lão kháng ngôn: Tô Định nói lời chống lại bọn chúng.

⁽³⁾ Quyền lợi yếu tiên hành nghĩa vụ: Muốn được hưởng quyền lợi, phải trước hết là tròn nghĩa vụ.

⁽⁴⁾ Trung hồn vô ná trụy gian mưu: Hồn trung nghĩa (của Thi Sách) không chống được mưu gian.

⁽⁵⁾ Cả câu: Nghe được tin dữ này, nước mắt chảy tràn trề.

⁽⁶⁾ Anh hùng đì xa rồi bao giờ trở lại?

⁽⁷⁾ Ý nói: Cành ngọc gãy, cành lan tàn, để lại trong sử sách nỗi hận lâu dài. Thể cùng núi sông, cùng để lại tiếng tăm trên đài tự do.

⁽⁸⁾ Thủ nước chưa trả được, dưới suối vẫn chưa nguôi chí.

⁽⁹⁾ Thủ chồng chưa báo, thân này không có chỗ đứng ở trên đời.

nay thằng Tô Định nó làm cơ sự làm ri, ác đã đầy nên thiên địa bất dung, chị dâu toan rửa hổ cho chồng, em há dẽ không lòng cùng chị hay làm răng!

TRUNG VƯƠNG nói: Em đã hiệp ý, chị quyết một lòng, thảo hịch văn truyền bố quốc trung,ặng cho anh hùng hào kiệt biết mình khởi binh mà người ta giúp sức.

Sai lệnh tiên hội đồng tướng sĩ, chư tướng nghe ta dặn:

Lâm trận xem cây cờ đỏ, lui binh nghe tiếng chuông vàng,

Nếu nghĩa trách bào chẳng biết giữ đồng, phép quân lữ ắt là vô xá!

Truyền tam quân cá cá, y nhất luật hành hành!

QUÂN TRUNG VƯƠNG bàn:

Khởi nghĩa binh hè khởi nghĩa binh!

Quốc dân câu dữ câu sinh...

(Lặp lại hai câu một lần nữa)

Sơn hà trương khí diệm,

Thảo mộc trợ uy linh.

Nương tử quân tiền vô địch,

Phu nhân thành thương thùy tranh.

(Lặp lại hai câu này một lần nữa)

Vạn đội bài tề tề chỉnh chỉnh,

Nhất trường tổ liệt liệt oanh oanh!⁽¹⁾

...

(Theo *Di cảo Phan Châu Trinh* lưu tại gia đình)

(1). Ý nói: Quân lính ta đâu hãy vùng nổi dậy!
 Quốc dân cùng sống chết với lũ giặc!...
 Ngút trời khí thiêng đầy núi sông,
 Có cả cỏ cây trợ giúp uy linh.
 Quân của nương tử sẽ là vô địch,
 Thành của phu nhân khó có kẻ tranh!...
 Vạn vạn hàng quân tề tề chỉnh chỉnh,
 Khắp chiến trường đều liệt liệt oanh oanh!

**CÁC KIẾN NGHỊ VĂN TẮT
CỦA PHAN CHÂU TRINH DO ROUX DỊCH
CHUYỂN CHO BỘ TRƯỞNG THUỘC ĐỊA
VÀ SARRAUT**

(Tất cả có 5 bản, có thủ bút của Roux bằng quốc ngữ kèm theo chữ Pháp - có thêm bản sao đánh máy)

Bản 1.

YÊU CẦU XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN XỬ CÁC NHO SĨ TRUNG KỲ

Trường hợp dân chúng ở Trung Kỳ xin được giảm sưu thuế, các viên chức Nhà nước và các quan chức An Nam đổ trách nhiệm về sự biến đó cho nho sĩ đã xúi giục dân chúng nổi loạn. Do đó, người thì bị bỏ ngục, người bị chém đầu. Nhiều người trong số họ là nạn nhân của những vụ xét xử mà tôi không rõ lý do; còn về một số bản án mà tôi biết thì tôi chắc chắn rằng đã có cơ sở để nhận định là mặc phải sự bất công sâu sắc. Ba người có tên là Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Lê Bá Trinh bị xử liên lụy cùng tội danh với tôi. Bản án đó cho rằng tôi là người cầm đầu những người làm loạn và các ông trên đã theo tôi để xúi dân nổi loạn. Trong bản án cũng nói rằng, mặc dù không có chứng cứ, nhưng vẫn có thể chắc là như thế và trong bản án của họ có tên tôi.

Trần Quý Cáp (một tiến sĩ) làm quan giáo thụ một phủ trong tỉnh Khánh Hòa - trong tỉnh này dân chúng không làm điều gì phạm pháp và tôi không hiểu vì lỗi gì mà Công sứ và các quan An Nam không tra xét gì Trần Quý Cáp, cho bắt, đem xử và cho chém liền, chém rồi mà vẫn không thông báo cho làng ông biết, đồng

thời xác đẽm chôn ở một nơi nào đó mà cung không cho vợ con biết. Viên quan xử án lại còn được thăng cấp rất cao.

Đặng Nguyên Cẩn đang giữ chức Đốc học ở tỉnh Bình Thuận cũng bị kết án tù. Ngô Đức Kế (tiến sĩ) chỉ ở lại nhà để học hành và buôn bán cũng bị bắt và bị tạm giam hơn một năm (trước khi xảy ra vụ dân xin giảm xâu). Đến năm xảy ra vụ xin giảm xâu, người ta nhân đó mà kết án như những người khác.

Trước đây ở Trung Kỳ, nhiều vụ án đã bị xử rất bất công nhưng không đến nỗi quá bất công như các vụ án đã xử vào lúc xảy ra vụ dân chúng xin giảm xâu. Vì vậy, tôi trân trọng xin Ngài Bộ trưởng mở lòng thương đối với người dân An Nam và lệnh đưa hồ sơ các vụ án dân Trung Kỳ nổi loạn vào năm 1908 về để xem xét lại. Một khi Ngài đã xem xét chúng tôi, thì thưa Ngài Bộ trưởng, Ngài sẽ có thể hiểu thấu sự cai trị ở xứ An Nam như thế nào.

Ký tên bằng chữ Hán:

Nguyên chữ: PHAN CHÂU TRINH

Nguyên văn tiếng Nam dịch ra tiếng Pháp. Làm tại Paris, ngày

31.5.1911

Sao nguyên văn

Đã ký tên: Quan ba ROUX

(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

Bản 2**VỀ BÁO CHÍ VÀ DIỄN THUYẾT**

Ở Đông Dương, về việc cai trị dân chúng, về việc giáo dục học đường cũng như về các phong tục tập quán ngày càng tệ hại, vây mà người ta không biết nguyên do từ đâu.

Cho tới nay, đã xuất hiện nhiều sách do người An Nam viết, cũng như các bài cảm hờn và ca thán về sự cai trị của người Pháp. Do đó, tôi nghĩ rằng sự phẫn nộ đó vẫn kéo dài cho đến nay. Các quan cai trị trước đây cũng đã có những biểu thị tốt để giải tỏa những tình cảm hận thù của dân chúng, tuy nhiên sự phẫn nộ đối với Chính phủ vẫn không hề mất.

Hiện nay Ngài Bộ trưởng sẵn lòng muốn cho người An Nam tiến bộ, tôi xin Ngài cho phép ra các tờ báo làm kim chỉ nam hướng dẫn cho dân chúng lớp dưới. Bằng cách ấy, các từng lớp thương lưu cũng được mở rộng tầm nghe, thấy, điều đó sẽ giúp các quan chức cai trị xứ này dễ dàng hơn.

Nếu được như vậy những tờ báo này sẽ ấn định phương hướng cho sự giáo dục học đường và có thể sửa chữa phong tục, tập quán của người An Nam.

Trẻ em sẽ có nhà trường để học, người có học sẽ có sách báo để đọc; còn đátm người dốt nát thì hiện chưa có cách gì (trong lúc này) để mở mang trí tuệ cho họ. Cho đến nay, đátm người này thường hay gây lộn xộn và luôn luôn bị lừa gạt, cho nên, tôi xin cho lập các trụ sở diễn thuyết để dạy cho họ con đường ngay thẳng và cách thức trực tiếp cư xử cũng như sự hiểu biết điều hay, dở. Làm như thế cũng là tạo sự thuận lợi cho việc cai trị xứ sở.

Ký tên: PHAN CHÂU TRINH

Dịch ra tiếng Pháp từ tiếng Annam tại Paris ngày 2.6.1911

Đã ký: Quan ba Roux

Sao nguyên văn

(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

Bản 3

VỀ CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN BỔ SUNG

Luật pháp là việc hệ trọng hàng đầu trong một xứ và nếu không được thấu nhuần tinh thần công lý thì những tổn hại sẽ lại càng tăng. Trí khôn của dân chúng mỗi ngày mỗi phát triển thêm, mà cứ áp dụng luật cũ không thích hợp, đó là cái tệ nghiêm trọng nhất.

Cách thức cai trị mỗi ngày mỗi đổi khác, nếu cứ áp dụng luật cũ là không kịp thời thế, đó là cái tệ thứ hai.

Trong các điều luật cũ có nhiều điều không công bằng, và vì thế, cho dù các quan chức cấp trên có tốt, tôi vẫn e rằng vẫn cứ tồn tại nhiều sự đe nén dân chúng, huống hồ nếu các quan hiện nay lại không có tình cảm tốt đối với dân mà lại cứ dùng luật cũ thì có khác nào chắp thêm cánh cho hổ, và dân chúng không còn sức kham nổi tình trạng đó. Đó là cái tệ thứ ba.

Ở Đông Dương, cái tổn hại tồi tệ nhất là chỗ quyền hành chính và quyền tư pháp ở trong cùng một tay; vì vậy dù quan có làm hại dân, dân cũng không dám nói gì; nếu có ai dám chống lại thì tội và sẽ đến ngay: nhẹ thì phạt tiền hoặc khổ sai, nặng thi bị đày bị chém; đó là nguyên do sự ta thán của dân.

Trước đây tôi đã có đề nghị với quan Toàn quyền lập các tòa án, nhưng một năm đã trôi qua mà tôi chẳng thấy gì.

Nay tôi vinh hạnh đề nghị Ngài Bộ trưởng, vốn đã biểu lộ ý định tiến hành những cải cách ở Đông Dương, cho cải tổ lại luật pháp, lập các tòa án bổ sung và phân quyền: các quan chức ngạch hành chính lo việc cai trị, quan chức ngạch tư pháp coi xử việc pháp luật. Làm như vậy, những thiệt hại mà dân chúng phải gánh chịu sẽ ngày càng bớt đi.

Ký tên: PHAN CHÂU TRINH

Dịch từ tiếng Nam ra tiếng Pháp tại Paris, ngày 4.6.1911

Ký tên: Quan ba ROUX
(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

Bản 4**BÃI BỎ CÁC BIỆN PHÁP CẤM SÁCH TRUNG HOA⁽¹⁾**

Lập hội dịch sách Pháp và sách Trung Hoa sang chữ Quốc ngữ và mở các phòng đọc sách.

Mấy năm gần đây, dân chúng An Nam rất xôn xao: những quy định ở Đông Dương cấm nhiều thứ sách Trung Hoa vì cho rằng những sách ấy kích động dân chúng căm ghét Chính phủ Pháp. Nhưng người ta đã không thấy được là tất cả những sách ấy đều có ích cho dân; như là các sách Âu châu cũng như sách Pháp đã được dịch sang tiếng Trung Hoa và cũng nhờ có các sách ấy mà những người biết chữ nho được mở mang trí tuệ. Người ta cũng lại không nhận ra rằng: nếu triệt bỏ những sách ấy thì mọi người sẽ nghĩ rằng Chính phủ muốn để dân An Nam ngu tôi và rằng do Nhà nước đã lập trường học tiếng Pháp nên loại trừ các sách Trung Hoa.

Vì vậy tôi đề nghị bãi bỏ các biện pháp cấm đoán đó và cho lập các hội dịch các sách Trung Hoa sang chữ Quốc ngữ cũng như cho lập các phòng đọc sách để tạo thuận lợi cho những người muốn học hỏi.

Ký tên: PHAN CHÂU TRINH

Dịch từ tiếng Nam ra tiếng Pháp tại Paris, ngày 4.6.1911

Ký tên: Quan ba ROUX

Sao nguyên văn

(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

⁽¹⁾ Trong bản tiếng Nam ông Roux ghi là sách Tàu, xin chuyển lại là Trung Hoa cho dễ hiểu.

Bản 5

VỀ VIỆC ĐÓNG CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC

Sự trừng phạt đối với những người lập trường học
và việc họ bỏ trốn ra nước ngoài

Năm 1908, vào lúc dân chúng xin giảm thuế, một số người đã đứng ra lập các trường học cũng như một số thầy giáo đã bị bắt; còn các trường học của họ đều bị đóng cửa hết.

Ở Phú Lâm, một trường học cho con trai và con gái do dân hùn tiền lập đã bị các quan phá, rồi sửa lại làm chuồng ngựa và lập đồn.

Ở làng Thạnh Bình, một trường học cho con trai và con gái cũng do dân hùn tiền lập, trong hoàn cảnh tương tự đã bị lấy làm trường hàng tổng.

Trong làng tôi, có một trường học do dân mở, cũng bị lấy làm trường hàng tổng. Về số dư của tiền góp làm trường và để nuôi thầy giáo lúc này, tôi không rõ sự thể ra sao. Tôi không thể rõ vì từ lúc tôi bị bắt giam, mọi thư từ của gia đình tôi cũng như của bè bạn tôi gửi đến đều bị thu giữ cả.

Còn ở những làng khác, tôi cho rằng các trường học cũng bị triệt bỏ theo cách ấy.

Một số người đã lập hội buôn và hội học. Những người đó một khi bị bắt đều bị giam. Những người còn lại đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tôi đề nghị xem xét lại: Trước hết là không buộc tội họ vì vốn họ không có tội gì để buộc. Hiện nay, chính quyền vẫn bắt họ vì cho rằng họ muốn nổi loạn. Ngoài ra, tôi đề nghị trả lại cho

dân chúng các trường học do họ đã lập nên và cho phép họ lập thêm các trường khác, để mỗi làng có một trường (vì mỗi tổng chỉ có một trường thì không đủ).

Ký tên: PHAN CHÂU TRINH
Dịch từ tiếng Nam ra tiếng Pháp
tại Paris, ngày 5.6.1911

Sao nguyên văn

Ký tên: Quan ba ROUX
(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

MỘT CUỘC PHỎNG VẤN PHAN CHÂU TRINH

Chúng tôi đã nhiều lần thông báo cho quý vị độc giả chuyến du hành sang Pháp của vị cựu sách động Phan Châu Trinh, bị triều đình Huế kết án tử hình cải án khổ sai chung thân và mới đây được Ngài Klobukowski ân xá. Được biết vừa qua ông ta được Ngài Messimy, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa tiếp chuyện lâu. Một ký giả của bạn đồng nghiệp *Le Temps* (Thời đại) ở Paris mới đây đã phỏng vấn Phan Châu Trinh. Chúng tôi thấy cần đăng lại bản tường thuật về cuộc gặp gỡ ấy:

"Vị khách chúng ta là Phan Châu Trinh đang sống trong một ký túc xá đại học nhỏ ở cuối một vùng ngoại ô lao động. Chính ở đó, trong khung cảnh phương Tây của một mái hiên giản dị, trước những ô sách gỗ trắng của một thư viện học đường, được điểm xuyết bằng ba bốn bức tranh, ông ta đang hoàn thành bản thảo chữ Hán của bản điều trần về tình hình dân bản xứ theo yêu cầu của Chính phủ Pháp. Vì sau khi đã nổi tiếng là người chống Pháp mạnh mẽ, sau khi đã bị dính líu vào vụ nổi loạn 1908 ở Trung Kỳ, viên quan Phan Châu Trinh giờ đây đang cố gắng hợp tác với nước Pháp vì lợi ích của đồng bào ông. Không ai đủ tư cách hơn ông để cho chúng ta biết các vụ lạm quyền mà những người dân Đông Dương của chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều. Ông ta đang dốc sức làm việc này một cách vừa đúng mực vừa thông minh.

Vì vậy tôi đã nghe ông ta hơn một tiếng đồng hồ với niềm thích thú hiếm có khi gặp dịp khám phá được những thực tế sinh động qua lời lẽ của một con người chân thành. Ngồi trước tôi, ông Phan Châu Trinh nói một cách hoạt bát, thỉnh thoảng lại dùng móng tay vạch những đường dài trên tấm trải bàn. Con trai ông, một cậu bé da vàng với đôi mắt tinh anh đang đi lại giữa phòng với đôi guốc cũ. Thỉnh thoảng để cho đỡ mỏi, Phan Châu Trinh lại

co chân, đầu gối lên tới vai, trong khi cậu phiên dịch, một sinh viên trẻ của trường Jules Ferry dịch ý nghĩ của ông bằng tiếng Pháp cực hay.

Trước tiên, theo Phan Châu Trinh, dân bản xứ yêu cầu Chính phủ quan tâm vấn đề tổ chức tòa án, tuyển chọn quan lại và thu thuế.

Ông nói: Chúng tôi mong muốn có sự phân quyền để một viên quan không đồng thời cai trị và xử án. Sự phân quyền này đã có ở Nam Kỳ và mặc dầu chưa phải việc xét xử luôn được công minh nhưng tổ chức tòa án nhìn chung khả dĩ được dân chúng chấp nhận. Tiếc thay, ở Bắc và Trung Kỳ thì không được như vậy. Các viên chức Chính phủ tự quyền xét xử hoặc ra lệnh cho các tòa án bản xứ xét xử mọi vụ án.

Phan Châu Trinh kể ra mấy vụ lạm quyền do lẩn lộn giữa hành pháp và tư pháp. Trước khi xảy ra nổi loạn ở Trung Kỳ năm 1908, dân bản xứ trong tỉnh Quảng Nam thấy rõ bị một vő quan nhũng nhiễu, bắt dân phục dịch thêm nhiều trong việc xây dựng một con đường. Họ kêu lên Công sứ tỉnh nhưng viên quan này không lưu ý và một mực bênh vực tên quan kia.

Lại còn một vụ nghiêm trọng hơn. Cũng trong thời kỳ trên, một vị quan nguyên quán tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm ra Quan Hao ở Bắc Kỳ, bị nghi là có liên quan đến vụ nổi loạn ở Trung Kỳ. Ông ta bị bắt, bị quan trên kết án và đem chém luôn trong đêm đó. Án ấy không được công bố cho dân chúng biết mặc dầu đã có luật quy định rõ ràng phải làm như vậy. Do đó mà dân bản xứ không tin vào công lý ở Đông Dương.

Điều cải cách bức thiết thứ hai theo Phan Châu Trinh là hệ thống quan lại. Không thể chấm dứt sự lạm dụng như hiện có với phương pháp tuyển dụng viên chức bản xứ như hiện nay.

Ông nói trước khi Pháp chiếm đóng thì các quan lại thường được chọn theo năng lực và chỉ được thăng tiến khi họ cai trị liêm khiết. Ngày nay, ngược lại toàn do sự ưu ái của quan trên, có khi ở chính quốc cũng như Toàn quyền cũng không được rõ. Tất cả đều được định giá. Mua giá 1.500 đồng một chức tri phủ, tương đương với chức quận phó ở Pháp. Một quan chức chỉ được thăng bậc khi nộp thêm tiền cho người nắm quyền đặt để chức vụ.

Tôi yêu cầu Phan Châu Trinh kể cho một trường hợp cụ thể. Ông ta có vẻ không muốn chỉ rõ tên tuổi một số nhân vật. Ông ta lấy chuyện bên Tàu làm ví dụ: Một viên tri huyện phạm tội bạo hành (đốt nhà giết người) bị dân kiện. Hắn liền nghĩ ra một thứ thuế mới đánh vào việc buôn bán heo là nguồn sống quan trọng của tỉnh, món thuế đó đã giúp hắn không những thoát mọi trừng phạt mà còn được thăng từ tri huyện lên tri phủ.

Để chấm dứt tình hình đó, Phan Châu Trinh nói tiếp: Chính phủ cần kiểm soát lại chặt chẽ hơn việc bổ dụng quan chức bản xứ, cũng cần gấp rút cải cách giáo dục và thi cử để chọn quan chức. Hiện nay người ta vào quan trường qua con đường thi cử bằng chữ Hán. Nhưng người bản xứ là những kẻ đầu tiên đòi hỏi phải có nền giáo dục hiện đại và chuyên sâu. Nếu có được những trường chuyên nghiệp như châu Âu, và nếu muốn trở thành quan thì không những phải tốt nghiệp ở các trường đó mà còn phải học đầy đủ các môn học cần thiết thì số viên chức bản xứ sẽ có học thức hơn và ít hơn. Người ta sẽ không còn thấy ở Đông Dương số người bản xứ chỉ có bằng mà không có chỗ làm, và đó là những mầm móng của sự bất mãn.

Nhưng có lẽ những tuyên bố của Phan Châu Trinh về vấn đề thuế lý thú hơn cả. Trước khi cải tạo được chính sách, ông nghĩ là Chính phủ Pháp phải lo bảo vệ quyền dân nộp thuế chống bọn tham nhũng đang bóc lột họ ở Đông Dương.

Trước hết nhân dân bản xứ bất bình về nạn đi xâu. Loại thuế này được quy định mỗi năm bốn ngày, nhưng thường thì dân phu bị gọi đến khiêng các viên chức người Âu được giữ lại một hay hai tháng bằng đủ mọi cớ. Và suốt thời gian ấy chỉ được trả 8 đến 10 xu thay vì 20 xu thường lệ. Ngoài ra còn có những cuộc lễ lạt đón tiếp quan trên, người dân bản xứ bị buộc mất nhiều công ngoài những ngày xâu quy định. Tất cả những sự lạm dụng ấy làm người dân không thể chịu nổi.

Việc thu thuế ruộng đất lại còn ghê gớm hơn. Ấn định mức thuế và thu thuế đều trong tay một mình lý trưởng. Họ lợi dụng để ưu đãi cho những người thân quen. Có lúc tay Công sứ tỉnh muốn phạt một xã nào lại tùy tiện nâng số mẫu ruộng (một mẫu = 3600m²) mà xã đó phải trả thuế. Nhưng không chỉ có vậy, mỗi

người bản xứ khi nộp thuế lại phải nộp thêm một khoản "quà đút lót" cho lý trưởng, có khi ngang bằng mức thuế phải nộp. Tiền phải nộp vì thuế thành gấp đôi khoản thuế thực phải nộp theo luật.

Đến phiên mình, lý trưởng khi đem thuế lên nộp quan trên lại phải kèm một khoản "quà đút lót" tương xứng với vị thế của viên quan đó. Vì phải nộp các khoản đó trong một thời hạn nhất định, nên nhiều khi lý trưởng phải đi vay nặng lãi của người Tàu cho vay đến mức 60% lãi và tiền đó nhiều khi lại rút từ các ngân hàng địa phương.

Phan Châu Trinh đã nói những điều đó. Giọng ông ta không hề biểu lộ hận thù hay nóng giận. Ông ta cũng tránh khuyến cáo Chính phủ Pháp. Quá lầm là ông ta nhắc tôi rằng ở Ấn Độ, người Ănh đã chấm dứt các lạm dụng tương tự bằng cách thực hiện do đặc hoàn chỉnh toàn bộ ruộng đất. Ông ta dù tinh tế để hiểu là không có bất cứ lời bình luận hùng biện nào có thể sánh với sự trình bày mộc mạc và đơn giản những thực tế như vậy.

Ph.M

(Theo Lê Thị Kinh - SDD)

THƯ XIN Ở LẠI PHÁP

Kính gửi Tổng thống Đông Dương Toàn quyền đại thần

Thiết nghĩ: Trinh tôi sinh ở nước hèn, gặp khi quốc biến, phẫn uất đầy lòng, nỗi nang không giữ, chứa hiềm gây oán, Trinh thực mắc vạ, hải đảo bị giam, phận mình chắc chết! May nhờ chí sĩ nước Đại Pháp, mở lòng bình đẳng bác ái, vì nghĩa cứu cho, việc được thanh thoả. Đội ơn ngài Tổng Thống đại thần kỳ trước xét lại mà phóng thích, lại hứa cho tham quan thượng quốc, để tận mắt được thấy văn minh đáng để cho ngày sau.

Đội ơn Danh công cự nhân cho đến yết kiến, khuyên bảo ân cần, để cho nói hết, kéo lên từ chín vực, lại được thấy mặt trời, người không phải gỗ đá, hãy còn có lương tâm, biết ơn trả ơn, trời thực cũng rõ. Nhưng Trinh vốn dốt giàn, làm gì cho hiệu quả, chỉ biết đem tình hình Đông Dương và nguyên do làm cho quốc dân ta oán, trình bày đầy đủ đuôi đầu, để tiện cho nước Đại Pháp hoạch định kế sách cải lương.

Lại xin du lịch nước Pháp, lĩnh hội văn minh, đem việc công bằng trong chính trị, tài khéo léo về kỹ thuật, trật tự của nhân dân và về học thuật nhân ái cùng mọi thứ có thể nắm bắt được về báo cáo với quốc dân khiến cho vững lòng tin theo, thờ nước Đại Pháp làm thày, để hy vọng tương lai tiến bộ, cùng nhau thân ái, hiềm khích tiêu tan.

Đó là việc Trinh tôi có thể để trả ơn mà là bốn phận trung thành với nước Đại Pháp vậy.

Nay kỳ hạn ngắn gấp, chỉ cho bốn tháng, biết rằng việc ấy⁽¹⁾ chưa làm được.

Tổng thống Đông Dương Toàn quyền đại thần cho Trinh kỳ hạn bốn tháng đã hết. Nay xin cho lưu thêm một năm để làm xong hết việc (?) chuẩn bị, và để có thêm thời giờ học tập Pháp văn, dặng có thể đỡ vất vả trong việc ứng đối. Dám xin bề trên (y chuẩn).

Phan Châu Trinh
Chương Thâu dịch từ *Di cảo*
nguyên văn chữ Hán

* Cuối thư này, Phan Châu Trinh còn viết thêm một dòng nữa, dịch như sau:

Chỉ cho nhà quan phóng lửa đốt rừng, không cho trăm họ thổi cơm nhóm lửa!

⁽¹⁾ Chưa rõ việc ấy là việc gì? Phải chăng là việc hô hào thanh niên Việt Nam "tùng chinh" qua Pháp? NBS.

THƯ CÁM ƠN TOÀN QUYỀN SARRAUT
ĐÃ CHO Ở THÊM 1 NĂM⁽¹⁾

Paris ngày 29 tháng 7 năm 1911

Thưa Ngài Toàn quyền

*Ông quan ba Roux đã cho tôi hay là Ngài đã cho phép tôi lưu
lại Pháp thêm một năm nữa. Tôi xin gửi thư này để cảm ơn Ngài.*

*Ngoài ra tôi sẽ rất sung sướng được đến chào Ngài trước khi
rời để đi Houlgate.*

Tôi xin trân trọng kính chào Ngài.

Ký tên
PHAN CHÂU TRINH⁽²⁾
(Theo Lê Thị Kinh... Sđd)

⁽¹⁾ Góc trái có ghi của người nhận thư "Tôi đã tiếp Phan Châu Trinh" chữ ký
không rõ, chắc là của văn phòng Bộ Thuộc địa.

⁽²⁾ Thư viết tay, bằng quốc ngữ, nét chữ viết và chữ ký đều không giống chữ
của Phan Châu Trinh, chắc là do người khác viết hộ (PTM).

**ĐIỀU TRẦN GỬI
HỘI NHÂN QUYỀN**

LỜI GIỚI THIỆU

Điều trần gửi Hội nhân quyền về vụ Trung Kỳ dân biến năm 1908

Như chúng ta đã biết, tháng 6-1910 nhà chí sĩ Phan Châu Trinh được "phóng thích" khỏi nhà tù Côn Đảo. Đến tháng 3-1911, ông và cậu con trai là Phan Châu Dật 14 tuổi đáp tàu đi Pháp, để tới đó mong vận động cải cách dân chủ cho đất nước được thuận lợi hơn. Đó cũng là điều mà ông dự định từ trước.

Việc làm đầu tiên của Phan Châu Trinh ở Paris là liên lạc với Liên minh Nhân quyền và tìm gặp nhiều nhân vật trong Đảng Xã hội và Bộ Thuộc địa. Vì dư luận bên Pháp đã chú ý đến ông nên việc này không khó. Chỉ đến cuối cùng ông mới biết rằng phần lớn bọn ấy hứa hẹn đầy đưa, có mấy người thực bụng thì thế lực không đủ để giúp ông chống cảnh thuộc địa và bọn chính khách đương quyền, vốn một cốt một đồng.

Phan lúc ở Côn Lôn có được các bạn tù cung cấp cho nhiều chi tiết về cuộc biến động chống thuế và sự đàn áp của thực dân, đặc biệt có bản án mà Huỳnh Thúc Kháng xoay sở sao được. Phan dùng những tư liệu đó viết một bản điều trần gửi cho Liên minh Nhân quyền tố cáo hành vi bạo ngược của bọn quan Pháp ở Đông Dương qua vụ đó và phong trào duy tân. Mục đích căn bản của Phan là buộc chính phủ, nghị viện và những người Pháp có lương tâm chú ý đến Đông Dương, tạo thuận lợi cho yêu cầu cải cách; mục đích trước mắt là nhờ Liên minh Nhân quyền can thiệp với chính phủ và nghị viện để cho các bản án được xét lại và những người yêu nước được phóng thích. Bản điều trần được viết bằng chữ Hán, rồi dịch ra chữ quốc ngữ, hai bản đều đưa cho Ban Chấp hành Liên minh.

Bản điều trần này là một áng văn tiêu biểu nhất của Phan Châu Trinh con người sôi nổi và nặng tình cảm, có ý thức chống áp bức thường trực với lòng công phẫn chính đáng và tài hùng đàm hoạt luận. Mặc dù chưa nói được hết ý nghĩ của mình, nhưng đứng trước những người Pháp tương đối tiến bộ, ông cũng đỡ lúng túng, khỏi phải che đậm, rào đón quá nhiều, có thể tố cáo trực diện được.

Lập luận của Phan: những người dân biểu tình năm 1908 là những người đối khổ cùng cực vì ách sưu thuế, cùng chẳng đã mới đến trước cửa công van xin "như những đứa con cùng quẩn đến quỳ xin cha cứu giúp";

nhiều vậy họ chẳng có tội tình gì, họ khổ quá, sợ chết đói nên đi van xin, không có ai là kẻ xúi giục. Ấy thế, mà bọn công sứ đã ra lệnh cho lính bắn chết hàng trăm, bắt đầy tức tốc đi Lao Bảo một số, lại còn muốn báo thù đến kỳ cùng, vợ quàng vơ xiên, vu khống, xuyên tạc, mua bọn làm chứng bất lương để giết không xét xử một số thân sĩ; lập nên những bản án hồ đồ, tráng tráo, vô nghĩa lý để bắt đi đầy và bỏ tù số còn lại, những người này hoàn toàn không liên can gì đến phong trào dân chúng nói trên. Thế cũng chưa vừa; khi dân tình đã yên lặng rồi, vẫn có những đội quân về xã thôn đóng lại, nói rằng: để giữ cuộc tri ân, nhưng kỳ thực hiếp người, cướp của, đóng cửa trường học, hiệu buôn, bắt thầy cô giáo bỏ tù. Kết luận, Phan buộc tội chính phủ Đông Dương đã nhân nhượng cuộc tập hợp của dân chúng để kêu xin giảm thuế mà "tàn sát lương dân, khủng bố nhân sĩ, phá hủy trường học và hội buôn thành lập theo chỉ thị của nhà nước". Vì vậy cần phải "đại xá triệt để tất cả những người còn sống sót trong vụ biến động 1908". Đây là một bản cáo trạng sôi nổi, chất chứa hờn căm, đọc qua một lần đủ thấy Phan căm ghét thực dân Pháp không kém một chiến sĩ bạo động nào và thương yêu nhân dân, trung thành vô hạn với đồng chí.

Phan đã tái hiện, trong phạm vi một bức thư, cảnh thực dân Pháp đàn áp các cuộc biểu tình: "Họ ra lệnh phải giải tán cho bằng được những người dân đi biểu tình, những con người hiền lành, rách rưới trong tay không có khí giới, mang theo cả cha mẹ già nua tàn tật, cả vợ với con đang còn ẵm, tới trước các công đường để van xin nhà cầm quyền đoái nhìn thảm trạng của dân, cảnh đói khát ngắc ngoài của dân. Không! Không! Không thương xót gì hết với cái nòi giống lười biếng đáng tởm này! Nào lính xăng đá, lính khổ đỏ, lính khổ xanh! Tiến lên! Hãy xua chúng nó đi, bằng súng, bằng lưỡi lê, bằng roi vọt, đấm đá, bằng gì cũng được, tuỳ ý các người. Chúng phải lui ra xa, phải cút đi, những lũ hôi hám ấy! Và thế là xăng đá, khổ đỏ, khổ xanh, nhất nhất thi hành mệnh lệnh của các quan thầy nghiêm khắc! Máu chảy, đầu rời dưới lưỡi lê mă tấu, người bị thương đủ lứa tuổi nằm la liệt trên mặt đất... nạn nhân kể biết bao nhiêu!"

Những chân dung của tên quan võ thuộc địa và bọn lính tráng của nó, ta ít được gặp trong văn học thành văn của ta, trừ ở *Bản án chế độ thực dân Pháp* sau này và ở đây: "Tướng quan giám binh làm nhiệm vụ cảnh sát, về làng để bắt cướp bắt trộm gì đó (...) những thầy giáo thật thà này xếp học trò làm hai hàng trước cổng trường để đón tiếp quan một cách cung kính (...). Ngài giám binh khinh khỉnh nhìn cảnh tiếp đón chân tinh ấy. Ngài bắt học trò vào lớp, bảo các em đọc tiếng Pháp rồi tập thể dục. Đoạn ngài rút kiếm ra, cau mày lại và thình lình tóm cổ thầy giáo, đạp thầy ngã xuống đất, thét bảo lính trói thầy lại; thầy này dạy tiếng Pháp; ngài cũng bảo trói thầy dạy quốc ngữ nữa: hai thầy bị lính trói giật cánh khuỷu và buộc vào nhau. Bọn học trò hoảng sợ xô nhau chạy thục mạng, đứa ngã vỡ mặt, đứa gãy chân, kêu khóc inh ỏi...".

Trong phần kết luận, tác giả đe dọa người Pháp bằng viễn cảnh mối thù thảm thù trường cửu của dân tộc Việt Nam: "Các ông hãy hình dung những người vợ góa mặc tang trở vào lúc giỗ chồng, mặt đầm đìa nước mắt, họ nói với lũ con bé vây quanh họ: "Các con hãy nhớ rằng chính bọn cai trị Pháp đã

giết chết cha các con. Hôm nay là ngày giỗ cha các con. Các con hãy nhớ lấy và chớ quên rằng khi các con khôn lớn, các con sẽ có thể chịu số phận của các con!"

Bức thư đạt được phần nào cái mục đích gán của người viết: dư luận công chúng và hạ nghị viện Pháp đã chú ý đến các chính trị phạm bị kết án, do đó họ được giảm hạn tù và từ 1913 được lần lượt phóng thích, đến 1921 thì những người bị xử lưu chung thân cũng được cho về quê hương rồi phục hồi học vị.

Sau bản điều trần này, Phan lại viết một tập ký lấy tên: *Trung Kỳ dân biến tung oan thi mạt ký* (tập ký kêu oan kể đầu đuôi vụ dân biến ở Trung Kỳ). Áng văn này nội dung vẫn như bản điều trần nói trên, nhưng dài hơn, có chi tiết hơn và lời lẽ bình tĩnh hơn, Phan viết để đưa cho thượng thư bộ Thuộc địa và toàn quyền Đông Dương.

HUỲNH LÝ

**NHỮNG CUỘC BIẾU TÌNH NĂM 1908
CỦA DÂN TRUNG KỲ - ĐƠN XIN ÂN XÁ(1)**

**BẢN ĐIỀU TRẦN BẰNG PHÁP VĂN
VỚI CHỦ KÝ PHAN CHÂU TRINH NGÀY 8.4.1912 TẠI PARIS^(*)**

(Đã được Chủ tịch Liên minh Nhân quyền, ông Francis de Presensé chuyển đến Bộ trưởng Thuộc địa kèm theo thư ngày 25.9.1912)

Vương quốc An Nam xưa, nay được gọi chung là Đông Dương, đã rơi vào sự đô hộ của Pháp từ năm chục năm nay. Cuộc xâm chiếm đã tiến hành được dễ dàng nhờ ở tính tình hiền hòa của nhân dân địa phương và nước Pháp không vấp phải nhiều khó khăn để áp đặt ý muốn của mình: Những người bị chinh phục đã

⁽¹⁾ Theo đánh giá của người sưu tầm được sử gia Daniel Hémery tán thành thì văn kiện này là một "công trình tập thể": Phan Châu Trinh thảo một nội dung giống với "*Trung Kỳ dân biến tung oan thi mạt ký*". Phan Văn Trường chuyển sang Pháp văn và cuối cùng đã được ban thư ký Liên minh tu chỉnh lại và có nhiều khả năng đã được chính Chủ tịch Liên minh Francis de Presensé duyệt lại trước khi chuyển cho Bộ Thuộc địa. P.T.M.

^(*) Trên tờ báo *La cloche félée* của Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn số ra ngày 8-4-1926 cũng có đăng *Bản điều trần* này dưới nhan đề: *Mémoire adressé en 1911 par Phan Châu Trinh: À La ligue des droits de l'homme.* (nhưng không đề tên người dịch). Chúng tôi cho rằng: sớm hơn ngày 8-4-1912, và ngày 25-9-1912, *Bản điều trần* này đã được gửi đến Hội Nhân quyền, nên mới có tiêu đề "*Mémoire adressé en 1911*". Tuy vậy ở đây chúng tôi vẫn sử dụng bản của bà Phan Thị Minh, vì có ghi xuất xứ đầy đủ và dịch tốt hơn bản có xuất xứ từ *La cloche félée*.(cũng đã được dịch - bản thảo đánh máy - có trong "Hồ sơ tư liệu PCT" của chúng tôi) NBS.

chiu theo những yêu sách của chính phủ Pháp và thực dân phương Tây với một thái độ quy thuận nhẫn nhục đến nỗi chính bản thân nền đạo đức và một nền văn học, nói tóm lại là một quá khứ khai vinh quang, xin không bàn ở đây, vấn đề này sẽ là đề tài của một nghiên cứu riêng biệt vào dịp khác.

Vấn đề tôi đang quan tâm là xét xem liệu trước thái độ nói trên của người dân Đông Dương. Nhà nước (Pháp) đã và đang có một sự đáp ứng thỏa đáng hay không. Tôi cũng xin nói ngay trước rằng tôi không có ý định biện hộ cho toàn bộ vụ án qua đơn thỉnh cầu này; để làm việc đó phải viết nhiều tập dù chỉ là ngắn gọn các yếu tố liên quan. Vả chăng vụ án đã được nhiều người hoàn toàn có thẩm quyền biện hộ nhiều lần; vụ án này còn chưa được Nghị viện Pháp phê duyệt thông qua, và tôi nghĩ rằng dư luận của công chúng Pháp đã phần nào sáng tỏ nhờ những phát hiện của những tiếng nói nhân đạo, của những tâm hồn đồng cảm.

Ở đây tôi chỉ xin nói về những cuộc biểu tình năm 1908-1909 mà đồng bào tôi ở miền Trung người Pháp gọi là xứ Trung Kỳ - đã tiến hành trước những thứ xâu thuế bòn rút đè nặng lên họ và có nguy cơ gia tăng vô hạn, trước đủ loại phiền nhiễu và bất công mà họ phải gánh chịu từ tay công chức các cấp. Những cuộc biểu tình mà chính những người đã thẳng tay đàn áp không thương xót cũng phải thừa nhận là mang tính chất hòa bình, đã khiến cho dân chúng phải trả giá đắt; hàng trăm người bị chặt đầu và hàng loạt bị lưu đày. Chính với hy vọng đạt được việc xem xét lại những bản án quá đáng đó, đạt được sự giải thoát cho các nạn nhân của những biện pháp hành chính sơ sài hiện còn sống sót và đang rên xiết do bị đối xử tàn tệ, mà tôi xin được thuật lại nhanh chóng các sự kiện và xin phân tích ở phần sau một vài bản án đó; chưa phải là loại bất công nhất vì tôi không có quyền lựa chọn, mà đây chỉ là những bản án mà tôi biết rất rõ nạn nhân. Hơn nữa tôi có thể làm được điều này một cách tường tận do chính bản thân tôi, nhân cuộc kháng cáo này của dân Nam, đã là đối tượng của một bản án tử hình. Sự quan tâm kịp thời đến trường hợp tôi của những người

Pháp có thiện tâm tại Pháp đã làm nên một điều huyền diệu là đã lôi tôi ra khỏi lưỡi kiếm của đạo phủ, mà tôi đã nhẫn nhục chờ đợi, do trước khi hiến dâng đời mình cho đồng bào tôi lấy làm thỏa lòng vì đã được trình bày một cách kinh cẩn và công khai với chính phủ Đông Dương những hoàn cảnh khổn khổ trong cuộc sống lay lắt của chúng tôi từ ngày bị chinh phục. Án của tôi được chuyển thành biệt xứ chung thân và sau ba năm lưu đày ở Côn Đảo thì chính những bàn tay nhân hậu đã kéo tôi ra khỏi cõi chết lại đã giải thoát tôi khỏi tay bọn đạo phủ ở đảo ấy, nơi mà một số đồng đồng bào tôi, bị lưu đày cùng với những lý do như tôi, hiện đang quằn quại giữa cái sống và cái chết. Với những nhà hiền triết nhân đạo ấy, với những người con vĩ đại của nước Pháp, những người không bao giờ hờ hững trước lời kêu cứu của những kẻ yếu đuối, tôi xin gửi đến họ lời chào kính trọng, chính nhờ những người ấy mà hôm nay tôi còn sống để làm người phát ngôn cho những bạn cùng hội cùng thuyền với tôi trong hoạn nạn.

Các cuộc biểu tình đột nhiên bắt đầu từ Quảng Nam. Nguyên nhân chính, chứ không phải duy nhất, là sự bất bình đồng loạt do việc bắt xâu liên miên gây nên. Từ cuối năm 1908 (đúng ra là 1909 - PTM) đến đầu năm sau, quan tri huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam đã nhận được một số lệnh của Công sứ Pháp có liên quan đến sưu dịch. Thi hành các chỉ thi của tòa Công sứ, ông quan này đã vượt xa mức án định của tòa Công sứ, buộc dân phải làm thêm vô số ngày công. Bốn hoặc năm làng đã quyết định phái khiếu nại các những lạm có thể nói đã xảy ra sờ sờ trước mắt các quan chức Pháp. Quan tri huyện, đánh hơi thấy sắp xảy ra việc tố cáo đó, đã vội vàng chạy lên tòa Công sứ, tìm cách tránh né bằng cách biến việc tố cáo nọ thành ra một cái gọi là âm mưu bạo loạn. Mưu mẹo ấy tất nhiên không thể làm cho những người khiếu nại lùi bước, và sau khi biết rõ tâm của quan tri huyện, họ đã tập hợp lại cả trăm người, dẫn luôn quan huyện bị lên án đến tòa Công sứ để vạch mặt hắn trước chính quan Công sứ Pháp, bóc trần những lời vu khống và bày tỏ những ý nguyện hoàn toàn hòa bình của mình. Mặc dù dân chúng đã phát biểu rất cụ thể và đầy đủ về những tội lỗi tên ác ôn này đối với dân tộc, quan Công sứ đã gạt bỏ mọi lời khiếu kiện của dân để bao che cho thuộc hạ của mình. Nhận thức

được tính chất chính nghĩa việc làm của mình, những người khiếu nại không chịu thua và kéo đến tố cáo đông hơn. Bị cấm cửa, họ ở ngoài cổng dinh Công sứ, khẩn nài công lý, tố giác phản trắc và xỉ vả viên quan huyện, con quái vật mặt người mà miệng lưỡi rắn độc. Trước làn sóng tố cáo của dân chắc hẳn quan Công sứ thấy rõ "ý kiến của dân chúng là khó cưỡng lại được" bèn quyết định cách chức viên tri huyện nhưng cũng không bỏ rơi hắn. Để tránh việc đám đông có thể hành hung, quan Công sứ đã cẩn thận cho đưa hắn về nhà bằng đường thủy. Số người dự biểu tình lúc đó lên đến 300 họ ở tại chỗ 3 ngày liền, mặc cho mưa nắng, đói khát để kêu nài, mong rằng những lời than chính đáng của mình cuối cùng sẽ làm cho các nhà cầm quyền thương cảm và giảm các lao dịch quá đáng khiến họ không thể kiềm sống được.

Tấm gương đấu tranh đó được noi theo, dân các làng vùng ven tỉnh lỵ La Qua hợp thành đám đông kéo đến, thêm một minh chứng mới về sự đau khổ thực sự và sâu sắc của dân chúng.

Số người biểu tình ngày càng tăng và những tin thất thiệt được truyền đi, điều đó chẳng có gì là lạ ở một nước mà chính quyền đã nghiêm cấm việc xuất bản báo chí bằng tiếng bản xứ nhằm duy trì tình trạng ngu dốt của dân chúng không cho họ biết về những gì có liên quan đến thân phận mình.

Những tin đồn về việc quan Công sứ đã nhận giảm thuế và lao dịch đã khích lệ dân chúng. Những người dân thường, vốn suy nghĩ đơn giản, đã bị chế độ cai trị mới làm cho nghèo đói, từ mọi nơi dồn đến, nhanh chóng đạt tới con số một ngàn người. Lúc bấy giờ quan Công sứ, lẽ ra phải thấy rằng đám đông bị cai trị, chất phác và phục tùng, chịu sự ràng buộc của nhiều lễ giáo lâu đời, đã đến trông nhò vào mình như những đứa con trong cảnh nguy khốn đến quỳ gối trước người cha để xin cứu giúp với biểu hiện tình cảm chân thành, thì ngược lại, ngỡ rằng đang phải đương đầu với thủ đoạn của một số người cầm đầu, mà trong ngôn ngữ hành chính Đông Dương thường gọi là "những kẻ gây rối". Cuối cùng quan Công sứ ra lệnh bắt bốn hoặc năm lý trưởng có mặt trong hàng ngũ những người biểu tình và đày họ đi Lao Bảo để cho họ có dịp suy ngẫm trong cảnh tù đày, về những điều phiền phức khi đụng đến, dù là một cách hòa bình và kính cẩn, những ý muốn của nhà

cầm quyền. Nhưng biện pháp mà chính quyền đánh giá là kiên quyết và tin tưởng có hiệu quả đó đã không ngăn cản được đám đông dân chúng vô vọng kéo đông hơn nữa đến tòa Công sứ, xem nơi đó là chốn hy vọng cuối cùng của họ. Ngược lại họ coi những nạn nhân của các biện pháp độc đoán nói trên là những người hy sinh vì nghĩa làm người và nghĩa đồng bào nên họ để tang cho những nạn nhân đó; điều ấy chứng tỏ một lần nữa họ tỏ ra chân thành biết bao trong những lời kêu nài của mình.

Để đưa ra một ý niệm, dù rất mờ nhạt, về những hà lạm mà dân chúng phải gánh chịu về lao dịch, tôi nêu lên vài trường hợp ở huyện Hà Đông, là quê hương của tôi cho nên tôi đã được chứng kiến: Những người dân bản xứ nghèo khổ bị trưng tập ít nhất 15 hay 16 lần mỗi năm trong các dịp các quan chức Pháp di chuyển, hoặc để vận chuyển hành lý, hoặc để tiếp tế cho sĩ quan và binh lính Pháp; nhưng các lao dịch ấy không thấm vào đâu so với những lao dịch bắt buộc cho việc xây dựng và sửa chữa đường sá và những việc đại loại như vậy thường xuyên xảy ra. Sau đây là một ví dụ: Một con đường cái dài khoảng 40 km được xây dựng để nối chợ Tam Kỳ với chợ Trà My; từ 6-7 năm nay, những người lao dịch đã phải làm việc trên quãng đường này mà không bao giờ hoàn thành được chỉ vì thiết kế luôn thay đổi. Xin miễn nói dân chúng trong vùng có cảm thấy hạnh phúc hay không trong tình trạng nay.

Đi đôi với những hà lạm là thói quen lạm quyền của quan lại, phụ tá trực tiếp cho các quan cai trị người Pháp. Năm 1907 quan Công sứ giao cho một Đề đốc (tướng người An Nam) trông coi việc xây dựng đoạn đường nói trên. Ông này là nỗi khiếp sợ của dân; trước mặt họ lại thêm một kẻ mặt người dạ thú nổi tiếng tham lam và tàn ác vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau khi nhậm chức, điều bận tâm của ông ta là đi vào các làng để tống tiền của dân. Một chút do dự, một thoáng phản kháng đều bị ông trấn áp cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều lý trưởng đã được ban những trận đòn hàng trăm roi. Những việc làm trên đã được ghi lại trong các đơn khiếu nại của dân chúng gửi đến tòa Công sứ. Quá trình giải quyết lao dịch của ông ta là một chuỗi nhục hình tàn bạo mà nhiều nạn nhân không bao giờ khiếu nại được vì một lẽ dễ hiểu là họ không

còn sống sót. Dân chúng các làng ven con đường đang xây dựng còn rùng mình khiếp sợ khi nhớ đến những sự ức hiếp ấy; như trong giấc mơ họ nhớ lại bóng dáng của viên quan cướp đoạt đất đai cùng vườn quê của họ, không những đã bắt họ làm không công cho hắn, mà còn đánh đập tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi. Người dân mà Chính phủ đã trói chân tay trước khi giao họ cho một người trong bọn họ bị đánh, đã quyết định cho tên vao cnua một bài học; họ vào trong một khu đất của hắn, nhổ phá sạch những cây que đã trồng. Vì Đề đốc theo nếp cũ, ra lệnh cho tay chân đánh đập dân phu. Không may cho hắn ta, dân phu vây quanh nhà, tìm cách bắt sống để dẫn hắn đến tinh lý và đòi trả phạt. Như một kẻ cướp bị săn đuổi, hắn bỏ chạy trốn vào trong phủ đường Tam Kỳ; dân chúng đuổi theo hắn và chờ ngoài phủ đường suốt một đêm. Sáng hôm sau, quan Đại lý người Pháp của khu hành chính này đến, dân chúng đã dẹp ra tránh đường cho ông ta vào phủ đường. Ông ta lại ra ngay, theo sau là viên đề đốc chạy trốn, cuối cùng hắn ta đã tìm được an toàn trong văn phòng quan Đại lý người Pháp. Dân chúng không buông tha liền kéo đến đây và đến khi quan Đại lý lại trở ra, báo cho dân chúng biết viên Đề đốc vừa mới chết vì quá sợ hãi, một cái chết có phần bí ẩn nhưng tôi cũng không tìm nguyên nhân làm gì, dân chúng vẫn tỏ ra chưa tin. Quan Đại lý đã phải cho họ vào nhà ông và sau khi đã tận mắt thấy xác chết của kẻ thù, họ đã tuân lệnh trở về làm ăn và từ đó không ai nói đến vấn đề thuế má nữa.

Đấy là đại thể những sự việc làm thành nguyên nhân của những sự kiện năm 1908.

Điều tất nhiên phải đến, trong một thuộc địa mà người ta không phải bao giờ cũng tin vào những lời cải chính của Nhà nước, ở đây dân chúng bị nghiêm cấm không được có một tờ báo bằng tiếng bản xứ để biết về những gì có liên quan đến mình, là những lời nói sai lạc, và sau đó là những tiếng đồn bông lông. Điều nghiêm trọng nhất bấy giờ là tin đồn làm cho dân các tỉnh khác tưởng rằng Chính phủ đã chấp thuận cho dân Quảng Nam

được giảm thuế như họ đã cầu xin. Hậu quả chẳng phải chờ đợi lâu: nhiều cuộc biểu tình tương tự các cuộc biểu tình kể trên đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi vào giữa tháng Ba, ở tỉnh Thừa Thiên vào đầu tháng Rồng. Ở tỉnh Bình Định từ những ngày đầu tháng Sáu và những điều trên đây là bằng chứng đầy ấn tượng và hiển nhiên cho thấy dân chúng đã bị những nhiễu vì các loại thuế đè nặng và họ khát khao công lý biết bao! Rất dễ hiểu là những cuộc biểu tình đó không được các nhà cầm quyền lúc bấy giờ ưa thích. Họ đã ra lệnh, bằng bất cứ giá nào, phải giải tán những người dân hiền lành, quần áo rách rưới, tay không vũ khí, theo sau họ là vợ với con nhỏ còn bám vào vú mẹ, là bố mẹ già tàn tật đến cổng công đường để van xin quan doi ánh nhìn đến tình cảnh khốn khổ của họ, đến sự khốn cùng đã đưa họ tới kề cái chết... Không, không, không một chút thương xót nào cả! Nói giống lười nhác bẩn thỉu! Hãy tiến lên, các binh sĩ, lính khố đỏ, lính khố xanh, hãy giải tán chúng bằng những phát súng, bằng lưỡi lê, bằng roi, bằng chân, bằng tất cả những gì mà các người muốn. Hãy tránh xa ra, hãy biến mất đi lũ hôi thối! Và lính khố đỏ, lính khố xanh, tất cả nhất nhì thi hành lệnh cứng rắn của các quan thầy... Và máu chảy, đầu rơi dưới những nhát chém bằng rựa, người bị thương đùi lứa tuổi nằm la liệt trên mặt đất... Số nạn nhân không đếm xuể!

Theo nhiều tin tức tôi thu nhặt được và điều này đã được mọi người biết, thì:

- Tỉnh Quảng Ngãi có 200 người bị giết và bị thương trong số người đi biểu tình. Khi những người này đến, quan Công sứ cho người bảo với họ: "Nếu các người muốn làm những nhà cải cách thì hãy đợi ba mươi hay bốn mươi năm nữa! Lúc này, hãy cút đi, nếu không ta sẽ cho bắn đấy!" Và miệng nói tay làm, ông ta ra lệnh nổ súng... Thà bị bắn chết còn hơn chết đói, những người dân hiền lành tự động viên nhau bước tới, đối mặt với sự giải thoát hãi hùng đó. Đúng vào lúc này một viên chức hải quan đi xe ô tô cán vào chân một người bị thương khiến người này rú lên vì đau đớn. Dân chúng kéo đến trước xe và viên chức hải quan hỏi họ: "Các

anh yêu cầu tôi điều gì?" Họ đáp lại: "Chúng tôi là những người dân khốn khổ, sưu cao, thuế nặng không thể gánh chịu nổi, chúng tôi đã đi đến đây, tay không, không hề có vũ khí, để khiếu nại ở Tòa Công sứ, nhưng người ta đã xua đuổi chúng tôi bằng những phát súng. Chúng tôi khẩn cầu ông gặp quan Công sứ để yêu cầu ông ta đừng cho binh lính bắn vào chúng tôi". Họ xin giữ xe và nói thêm: "Nếu ông làm cho quan Công sứ nghe theo thì khi ông trở lại đây, chúng tôi sẽ xin đầy xe cho ông". Viên chức hải quan đồng ý và một lúc sau, quan Công sứ cử một người mang đến 50 đồng. Dân chúng trả lời: "Chúng tôi không thể hiểu nổi việc biếu 50 đồng này, với số tiền này, chúng tôi làm được gì? Chúng tôi ở đây hơn một ngàn người và nhiều người đã bị bắn gục. Lúc này chúng tôi chỉ yêu cầu một điều: đừng bắn vào chúng tôi nữa!".

- *Tại tỉnh Bình Định, số nạn nhân bị thương, bị giết, bị chém đầu hoặc bị án khổ sai đến hơn một trăm.*
- *Tại tỉnh Thừa Thiên có 3 nạn nhân bị thương hoặc bị giết.*
- *Tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên rất nhiều người bị án tử hình hoặc khổ sai...*

Tóm lại, cả Trung Kỳ chìm đắm trong tang tóc.

Và người ta đã sử dụng đủ loại nhục hình chẳng thua gì những thời kỳ dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Tại Côn Đảo, tôi đã thấy tận mắt những người bạn lưu đày của tôi, nhà nho và quan lại cũ, bị đánh đòn đến nỗi mõng của họ lở loét và mưng mủ.

Tất nhiên, với những biện pháp đàn áp cứng rắn đến vậy, tình thế được dẹp yên nhanh chóng, các vùng quanh công đường của các nhà cầm quyền nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường, còn lại chẳng là những vết máu của những người biểu tình đã nhuộm đỏ mặt đất như là những phản kháng câm lặng về nỗi bất công họ phải gánh chịu.

Người ta cứ tưởng rằng sau khi đã trả thù và dẹp xong các cuộc biểu tình, các quan chức đầy uy quyền sẽ nghỉ ngơi trên những vành nguyệt quế của mình. Hoàn toàn không như vậy: Họ đã tuyên bố là phải tìm ra ngọn nguồn, phải tìm cho ra những người cầm đầu, người khởi xướng để trừng trị. Và thế là những lệnh bắt người được đưa ra khắp nơi, nhằm vào các nhà nho nổi tiếng về học vấn, về lòng chính trực và trung thực, và khi bị bắt họ

rất đối ngạc nhiên. Những lý do buộc tội? Hoàn toàn không có. À mà có đây, có đối với một số người: Họ đã dám tự tiện viết đơn gửi các quan chức Pháp yêu cầu cải cách, tố giác những nhũng loạn của các viên chức. Một tội không thể tha thứ được! Quan lại các cấp đã nhận được chỉ thị, và trong một thời gian ngắn nhiều bản án, mà một số sẽ được phân tích sau đây, đã được chính quyền Pháp phê duyệt xử phạt các nhà nho bị bắt, trong đó có tôi, người thì án tử hình, người thì án lưu đày hoặc khổ sai chung thân. Tôi xin nói rõ ở đây, để làm rạng danh họ, rằng một số vị quan Triều đình Huế, mặc dù bị sức ép của Tòa Khâm sứ, đã từ chối ký vào bản án tử hình của tôi vì họ chẳng tìm ra điều gì để buộc tội tôi, ngoài một điều là tôi đã không làm vừa lòng một số quan chức⁽¹⁾. Nhìn đây, tôi xin tỏ lời khen về một chút liêm sỉ còn sót lại trong các bản án man trá chưa đựng biết bao điều tàn bạo! Chúng ta hãy dò hình luật nước Nam, hãy tra vấn hình luật nước Pháp và tất cả các nền pháp chế các nước, ngoài ra hãy tra cứu các lối xét xử đã từng tồn tại trên thế gian này và tôi đố ai tìm được một trình tự tố tụng nào, một phương pháp xét xử nào có thể gọi là hao hao giống với cách thức (tôi không nói là trình tự tố tụng) xét xử đã được thực hiện. Tôi cũng đố bất cứ luật gia nào, nhà hành pháp nào biện minh được những điều phi lý và bất công nghiêm trọng làm cơ sở cho các bản án đó. Đừng nói gì đến thảm án, xét xử! Các bản án được dựng lên một cách tuyệt mật từ nơi kín đáo nhất ở công đường dựa theo những chỉ thị cũng mật của các quan Công sứ. Sau khi án được quyết, người ta cũng không buồn thông báo cho những người bị án. Khi được dẫn đến pháp trường hoặc đưa đi đày, họ không hay biết gì cả cho đến phút cuối cùng của đời mình! Người ta chỉ thông báo cho các làng xã quê quán của tù nhân một cách mơ hồ rằng họ phạm tội phản loạn.

Xin đừng nghĩ rằng tôi nói ngoa! Mong rằng Chính phủ chính quốc đòn xem văn bản của lối xét xử có một không hai ấy! Mọi người sẽ có được một khám phá bổ ích đấy!

Tôi bắt đầu bằng việc dẫn ra bản án của các ông Huỳnh

⁽¹⁾ Bản này ghi đúng sự thực hơn về thái độ của Khâm sứ đã ép xử trảm ông Phan nhưng một số vị trong Phủ Phụ Chánh đã chống lại.

được biết là ông Nguyễn Thành vừa mới qua đời tại Côn Đảo⁽¹⁾. và Lê Bá Trinh, người là tiến sĩ, kẻ thì cử nhân... Tôi sẵn sàng để người có thẩm quyền sử dụng bút sao bằng chữ Hán mà một người bị án, ông bạn Huỳnh Thúc Kháng của tôi đã may mắn tìm ra được sau khi ông bị kết án một thời gian khá lâu.

TRÍCH BẢN ÁN HUỲNH THÚC KHÁNG VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC

"Xét rằng các ông Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên, Nguyễn Thành và Lê Bá Trinh đều là những vị thám nho, do đó không thể chấp nhận rằng họ không biết ai là kẻ phiến loạn chống lại nước Pháp và không biết là không nên theo người ấy..."

Kẻ phản nghịch nổi tiếng quan tòa ám chỉ mà không dám nêu tên là Cử nhân Phan Bội Châu, ở tỉnh Nghệ An, sau năm 1903 đã trốn ra nước ngoài để tránh những sách nhiễu của chính quyền. Trước đó ông được học bổng ở trường Quốc Tử Giám, Huế. Cũng chính trong năm 1903, Phan Bội Châu thi Tiến sĩ nhưng không đỗ. Quan Khâm sứ (Trung Kỳ) cho bắt ông vì những lý do bí ẩn nhưng sau một cuộc hỏi cung vắn tắt đã thả ông ngay. Năm hoặc sáu tháng sau đó, chính viên quan cao cấp này lại mật lệnh cho các tỉnh phải lùng bắt Phan Bội Châu, ông này liền bỏ trốn và mãi một năm sau người ta mới được tin là ông ta đang nương náu tại Nhật Bản.

Không cần bác bỏ một lập luận như trên vì nó quá áu trĩ. Hãy xem giá trị của phần tiếp theo:

- "Xét rằng Nguyễn Thành sau khi con người đó đến nhà mình liền đi mời Phan Duyên và Huỳnh Thúc Kháng đến để cùng nhau hội họp...", quan tòa không nêu rõ ngày tháng và nội dung cuộc họp kín này. Chắc ông ta cho rằng đó là

⁽¹⁾ Qua thư từ gần đây, tôi được biết là ông Nguyễn Thành vừa mới qua đời tại Côn Đảo (chú thích nguyên văn).

những chi tiết không cần thiết với một quan tòa tầm cỡ như ông. Dù sao, cứ cho như sự việc là chính xác đi, người ta cũng tự hỏi tại sao lại phạm tội khi tiếp xúc với một nho sĩ nổi tiếng được kính phục, đã đỗ Cử nhân, được Chính phủ cấp học bổng, đã được vô sự trước mọi lời kết tội, đã được đi lại trong các văn phòng của Tòa Khâm sứ.

"Xét rằng, về sau, bốn nho sĩ này đã biết rằng người ấy đã rời đất Trung Kỳ, và xét rằng ngoài ra Nguyễn Thành, Phan Duyệt và Lê Bá Trinh đã thành lập các hội buôn, hội diễn thuyết và hội những người ăn vận theo kiểu Tây phương, tóc cắt ngắn; xét rằng những điều nói trên, họ rủ nhau tiến hành cùng một lần...". Xin bỏ qua một sự khẳng định không bằng chứng, và chuyển sang các hội và đoàn bị tố cáo Những hội buôn đã được các nhà nho lập ra ở tỉnh Quảng Nam trong năm 1905, vì họ thấy rằng ngày nay văn chương không nuôi nổi con người. Trước một chính quyền rất đa nghi, những nhà sáng lập đã trước hết xin giấy phép thành lập do công sứ và các quan lại cấp tỉnh ký. Và hơn nữa, họ đã mở cơ sở đầu tiên tại Hội An, ngay bên cạnh Tòa Công sứ. Xin nói ngay rằng những sự cẩn trọng ấy sau này đã không ngăn cản chính quyền hủy hoại không thương tiếc những cơ sở đó. Đúng vậy, vì đó chỉ là những lợi ích của dân bản xứ thôi mà!

Còn về những việc diễn thuyết công khai trước công chúng tại tỉnh Quảng Nam, thì do chính bản thân tôi đã đứng ra tổ chức. Tôi làm như thế vì sao và như thế nào? Vào năm 1906 Ngài Beau, Toàn quyền Đông Dương có lệnh cho các Công sứ và các quan An Nam thành lập các trường học, nhưng lệnh ấy không được thực hiện. Thấy đây là việc có lợi ích chung, tôi đã đến tìm ông Công sứ để nói về việc này, và ông ta đã trả lời như sau: "Nếu dân chúng muốn học thì hãy tự mở lấy trường. Nếu dân chúng không mở được trường, thì chẳng can hệ gì đến tôi. "Lời tuyên bố rõ ràng của vị quan cai trị đầu tỉnh đã làm yên tâm vì ông đã khẳng định không phản đối các sáng kiến tư nhân trong nền giáo dục bản xứ; vì rằng dưới chế độ hiện nay, mọi việc do người bản xứ khởi xướng, bất luận việc gì, trước sau cũng thường vấp phải những cản trở từ phía nhà cầm quyền... Lúc bấy giờ, vì chưa có thầy giáo tại chỗ, tôi

*đã đi diễn thuyết khuyến khích dân chúng mở trường. Những cống
gắng của tôi không phải là vô ích; ngay trong năm đó 40 trường
học được lập ra để dạy chữ Quốc ngữ và một ít tiếng Pháp. Những
cuộc diễn thuyết được diễn ra ở khắp nơi; gần thành tỉnh, tại các
làng, trong các chùa, các đình làng, các miếu; và để chứng tỏ sự
minh bạch của công việc tuyên truyền này, mọi người đều được
mời dự. Không hề có kiểu nói bóng gió, không có từ ngữ lấp lửng,
tất cả đều được trình bày rõ ràng bằng một ngôn ngữ bình dân, ai
cũng hiểu được.*

*Hãy xem lại các hội, thoát nghe rất kỳ lạ, của những người
ăn mặc theo kiểu phương Tây và tóc cắt ngắn. Đó là cái gì vậy?
Cho đến lúc bấy giờ, những nhà nho và những người thuộc tầng
lớp trung lưu trong nước chúng tôi thường dùng vải nhập từ Trung
Quốc để may mặc. Nhưng từ sau khi bị đô hộ, hàng hóa Trung
Quốc bị đánh thuế ngày càng cao nên không ngừng tăng giá và
những nhà buôn, để giữ được doanh thu, đã bán ra những hàng
kém phẩm chất. Kết quả cuối cùng là một bộ quốc phục đứng đắn
giá đắt hơn nhiều so với một bộ quần áo phương Tây thường dùng
tại các thuộc địa mà ở đây vải trắng và vải ka ki được mặc quanh
năm, hơn nữa lại lâu rách hơn. Và muốn ăn mặc theo kiểu Tây thì
phải cắt tóc ngắn. Do đó, tầng lớp có học nảy ra ý định thử chuyển
trang phục theo kiểu mới cho tiện lợi và tiết kiệm. Vả chăng, dù
bất kỳ động cơ gì mà họ thay đổi cách ăn mặc thì điều đó chăng có
giá đáng quở trách cả! Ở một số nước láng giềng người ta nghĩ
khác. Tôi muốn nói đến Nhật Bản với Triều Tiên. Các vị thực dân
luôn kiểm cách trình bày Nhật Bản như là con quái vật hung dữ
đối với một đất nước mà họ vừa thôn tính là Triều Tiên. Ít lâu sau
khi chiếm đóng, Nhật Bản đã thi hành hai biện pháp, vì lợi ích vệ
sinh và nhằm nâng cao nòi giống Triều Tiên mà báo chí Pháp đã
thuật lại, đó là: 1 - cắt tóc ngắn, 2 - cấm tảo hôn. Theo tôi đấy là
văn minh. Nhưng đối với các ngài thực dân, dân An Nam bản thỉu
mà lại dám bắt chước người Tây phương à? Không thể chấp nhận
được! Điều đó phải chấm dứt! Và họ nhanh chóng đưa ra một cái
cớ; Cắt tóc ngắn là dấu hiệu của sự liên kết với những kẻ phiến
loạn! Tức thì những người cắt tóc ngắn bị tầm nã và bị tù hàng
loạt. Ôi! nơi kia là chân lý thì nơi đây lại là sai phạm!*

"Xét rằng, các cuộc hỏi cung tên Hạ cho thấy rằng nhóm người này đã bí mật thông đồng với nhau và cho nhau vay mượn tiền theo kiểu kín đáo". Về tên Hạ, khi tôi đang ở Bắc Kỳ, có nghe nói hắn quê Nghệ An và đã từng theo hầu cu Phan Đình Phùng nổi tiếng, người đã đương đầu trong nhiều năm với quân đội Pháp, và đứng trước nguy cơ bị bắt, đã tự vẫn để bảo toàn danh tiết. Sau khi vị thủ lĩnh hy sinh, Hạ lang thang khắp nước. Năm 1907 hắn bị một tên mật thám bắt theo lệnh của quan án sát Hà Tĩnh là Cao Ngọc Lẽ. Hạ đã già và yếu sức do nghiện ngập. Các quan lại đã tìm cách để buộc Hạ phải thú nhận, nhưng người tù đã đáp lại bằng một sự câm lặng, và từ tra tấn cực hình, các quan chuyển sang dùng mưu mẹo; Hạ được đối xử mềm mỏng, được dù dỗ, được cho ăn cao lương mỹ vị, được uống rượu ngon và đặc biệt là được cấp thuốc phiện, là linh hồn của dân nghiện. Được đối xử quá hào phóng, Hạ đã bật lên cười, rồi nói: "Ha, ha, những gì các nhà nho đã làm tôi biết hết!" Câu nói đó làm cho quan án sát rất hài lòng và càng hậu đãi y gấp bội. May tháng trước đó quan án này đã vu cho Tiến sĩ Ngô Đức Kế là đồng đảng với Cử nhân Phan Bội Châu đã nói ở trên, đã ra lệnh bắt, gông cổ và giam ông Ngô Đức Kế tại tỉnh lỵ. Sau bốn tháng hỏi cung liên tục và điều tra công phu, quan án vẫn không tìm ra được tội trạng cho địch thủ của mình. Việc này mọi người dân Trung Kỳ đều biết và báo chí Pháp cũng đã nói đến. Làm thế nào bây giờ? Thủ Ngô Đức Kế sau bốn tháng giam cứu không căn cứ chăng? Như vậy quan án sẽ có nguy cơ bị công kích! Nhưng một ông quan cõi đó không thể lúng túng vì một việc cỏn con như thế! Tên Hạ mà tôi vừa dẫn câu chuyện khôi hài trên đã có sẵn ở đó. Ông Cao Ngọc Lẽ đã bắt tên Hạ hứa yểm trợ cho lời kết tội của ông đối với tiến sĩ Ngô Đức Kế. Thế là hớn hở, ông ta đã mời quan Công sứ đến dự cuộc đối chất giữa hai tù nhân. Khi quan Công sứ hỏi, tên Hạ đã khai đúng như hắn ta và quan án đã thỏa thuận, và các câu hỏi và trả lời đã được viên quan án trang trọng ghi chép lại. Nhưng khi quan Công sứ lại hỏi: "Vì sao mà biết chuyện đó?" tên Hạ lạnh như tiền, nhưng còn ít bất nhẫn hơn quan án, đã thản nhiên đáp: "Chính quan án đã bảo tôi phải trả lời như thế". Quan Công sứ hỏi tiếp gay gắt: "Tại sao mà lại nói theo hướng dẫn của quan án?".

Và tên Hạ trả lời một cách ngây ngô: "Vì nếu tôi không nghe lời ông ta, thì người ta sẽ không đổi xử tử tế với tôi, không cho tôi ăn ngon và sợ nhất là không cho tôi hút thuốc phiện". Nhưng thủ đoạn kỳ quái ấy làm cho Công sứ khó chịu và ông ra lệnh giữ tên Hạ tại nhà lao tinh ly. Nhưng mặc dù có sự kiện đó, trong tất cả những bản án dành cho các nhà nho của các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An đều ghi rõ về cái gọi là lời chứng của tên Hạ với ghi chú điển hình "Theo lời khai của một người tên là Hạ". Những lời khai đó được thu nhận như thế nào, các quan tòa không cho biết, và tên Hạ bí ẩn đó, chẳng ai gặp nó. Trong đoạn kết của bản án, vị quan tòa đáng kính này đã ám chỉ, mặc dù không dám nói rõ ra, rằng những suất tiền góp cho các hội buôn thực ra là để trợ giúp cho những người phiến loạn, hẳn là cho Phan Bội Châu. Tôi chỉ xin nhắc lại những giải thích mà tôi đã nói ở trên rằng sự thành lập và hoạt động của những hội buôn ấy đã được quan Công sứ và quan lại cấp tỉnh cho phép và những công ty ấy đã hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật.

"Xét rằng những thư tín mà họ trao đổi với nhau về vấn đề này được giấu kín nên không bị phát hiện, do đó không thể biết được tí gì, nhưng không phải vì thế mà những nhận xét về phong cách của họ và những gì họ đã làm, khiến ta có thể tin vào lời khai của họ rằng họ chẳng có chút tình ý xấu nào... Xem như Phan Duy En, Nguyễn Thành là những người đứng đầu các hội buôn và Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trinh là những người tổ chức các cuộc diễn thuyết..." Đó toàn là những lời vô nghĩa, tôi xin được miễn bình luận.

"Xét rằng ta xem thi văn của họ, ta thấy có một câu có thể dịch như sau: "Ta còn phải chịu sự lăng nhục, ta còn phải chịu cảnh trong chuồng ngựa, lồng thú đến bao giờ?"

Ôi lý lẽ mới quan trọng làm sao! Đó chỉ là một câu trong bài thơ của một thí sinh trong dịp thi hàng năm tại Bình Định năm 1904. Nhà thơ đã châm biếm các cuộc thi văn chương của nước Nam, ngoài các lời phê phán khác, anh ta đã nói: Nếu cứ duy trì các cuộc thi ấy thì đến một trăm năm sau sẽ còn bị phỉ nhổ và bao giờ mới thoát khỏi những chuồng ngựa, những lồng thú kia?

Chuồng và lồng đây chỉ là những gian lều của các nho sĩ trong trường thi! Quan tòa đã nêu ra một bài thơ cũ rích không ai còn lạ gì nữa...

"Xét rằng có bắt được thư từ họ trao đổi với nhau, trong đó có viết phải nói trước kẻ có uy quyền".

Ta hãy xem từ "người có uy quyền" có nghĩa như thế nào? .

Vào tháng Hai năm 1908, Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng bị bắt và phải giam cứu tại nhà tù Tòa Công sứ. Bạn của Tiến sĩ, ông Cử nhân Phan Duyen, viết thư thăm hỏi ông trong đó có đoạn: "Thường ngày ông có ý muốn nói chuyện với người có uy quyền, (tức là quan Công sứ, người thực sự làm chủ của toàn tỉnh) tại sao ông không tranh thủ hoàn cảnh này để nói chuyện trực tiếp với quan Công sứ?". Lá thư này bị người gác ngục giữ lại và quan tòa, vì thiếu chứng cứ, đã tóm lấy nó!

"Xét rằng ngoài ra Lê Bá Trinh đã bảo học trò của mình tập hợp lại và những người này đã đọc câu phương ngôn sau: "Thương yêu đồng bào là nghĩa vụ hàng đầu của chúng ta!".

Như vậy, theo học thuyết của những người cầm quyền, ngày nay người dân An Nam không được thương yêu nhau mà phải xâu xé lẫn nhau để thực hiện câu châm ngôn đã được kiểm nghiệm tại nước chúng tôi "Người với người là lang sói".

"Ngoài ra xét rằng trong các buổi diễn thuyết tại trường học, họ đã phát biểu những lời phạm tội. Vì rằng trong khi nói tại các cuộc diễn thuyết về những gì có liên quan đến sự phát triển trí thông minh, bàn về sự cần thiết trong cuộc sống hiện tại, phải hạn chế những hướng thụ xa hoa, vì lợi ích của học vấn, họ đã gợi cho cử tọa khái niệm chủ quyền của nhân dân, trình bày điều này như là một nguyên tắc cơ bản (của?) và gợi cho người ta khinh bỉ (ai?).

Vậy khi người ta là dân An Nam, dám suy nghĩ tức là phạm tội, và có gan nói về một nguyên tắc xã hội đầy rẫy trong các sách giáo khoa tức là tự đặt mình vào trường hợp đáng bị treo cổ. Thế tại sao các nhà cầm quyền lại rêu rao không ngớt, trong những bài diễn văn của họ trước công chúng, những lời hứa mỹ miều mà rõng tuếch, những từ ngữ khoa trương nhưng vô nghĩa; công bằng,

khoan dung, lợi ích của văn minh và vô số lời xảo trá cùng một điệu như thế. Thà nói thẳng thắn với chúng tôi rằng: "Chúng tôi đã chinh phục các người, các người là nô lệ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các người tùy theo ý thích của chúng tôi. Các người đã bị đặt ra khỏi dòng giống loài người, các người phải hiểu như thế"⁽¹⁾.

Và chúng tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu: nhiều chủng tộc khác ở châu Âu, châu Úc và nhiều nơi khác đã bị tiêu diệt hoặc đang bị tiêu diệt dưới ách đô hộ của người phương Tây, ví dụ: Tây Ban Nha ở Nam Mỹ; Anh ở Châu Đại Dương.

Chúng tôi đang chờ đến lượt mình và trong khi chờ đợi sự giải thoát cuối cùng, chúng tôi suy nghĩ về những quan điểm xã hội hoàn toàn đối lập tại các nước láng giềng châu Á của chúng tôi: các nước ấy cũng có những cuộc chinh phục nhưng không khai thác thuộc địa. Và sau khi chinh phục xong, đã chân thành truyền bá nền văn minh của mình cho nhân dân bị chinh phục và đối xử với họ như anh em chứ không phải theo kiểu chủng tộc thượng đẳng với chủng tộc hạ đẳng!

'Xét rằng kết quả của việc nghiên cứu các nguyên nhân và lý lẽ trên đây cho thấy tất cả những gì đã xảy ra đều do Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng là những kẻ cầm đầu của họ, còn những người khác chỉ làm theo hai người này mà thôi.

Chỉ đến lúc này quan tòa, sau khi đã phê phán tất cả, thương mại, giáo dục, quần áo Pháp và hàng ngàn chuyện khác, đã cho tôi vinh dự được nêu tên ra! Đây là vào tháng Ba năm 1908 trong khi tôi đang suy ngẫm về nền pháp lý Đông Dương tại Côn Đảo⁽²⁾. Quan tòa nêu tên tôi ra để biện minh cho những bản án tử hình mà ông ta sắp tuyên đọc bởi vì bản thân tôi đã được vinh dự lãnh án tử hình. Thật là một sự biện minh tuyệt vời phải không? Không cần phải tranh cãi xem tôi có tham gia hay không vào cái vụ việc có thật hay tưởng tượng mà người ta đang nêu ra để buộc tội. Vì chỉ có hai con đường: hoặc giả tôi bị án sai do đó chính quyền đã

⁽¹⁾ Có gạch dưới trong nguyên bản.

⁽²⁾ Đúng ra ngày 24.4.1908 Phan Châu Trinh mới ra Côn Đảo và các bản án trên được tuyên xử trong tháng 5 và 6 năm 1908.

sửa một phần sai lầm bằng cách xóa án cho tôi, nhưng thế thì tại sao những người có liên quan trong cùng những vụ việc như tôi lại phải tiếp tục chịu đựng sự độc đoán của chính quyền? Hoặc giả tôi phạm tội; vậy thì chính quyền hãy giết tôi đi hoặc cho tôi được trở về chia sẻ số phận của các bạn bè của tôi!

"Xét rằng hiện nay dân chúng trong tỉnh này đã bị kích động và chưa hẳn những lời nói về chủ quyền tối cao của nhân dân đã không gây ra sự tình này".

Ở đây, điều tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. Nguyên nhân sinh ra những biện pháp độc đoán không thể gọi là cái gì khác được mà tôi đang phản đối là những cuộc biểu tình kêu xin của dân Quảng Nam. Nhưng những qua lại được các quan chức thuộc địa che chở, những người đã gây ra biểu tình vì cách cư xử xấu xa của họ, nay chính họ lại đứng ra xử án chúng tôi, hình như hổ thẹn, nếu những tên gian ác như thế còn biết hổ thẹn, khi nói đến việc này, do đó họ đả động đến bằng những lời lẽ quanh co rất khó hiểu.

Theo tôi đây là cách giải thích duy nhất có thể có cho giọng văn này!

"Xét rằng nếu những mưu toan ấy không bị nghiêm tri đúng pháp luật, dân chúng sẽ bị lôi kéo theo các gương xấu và hành động của Chính phủ sẽ gặp khó khăn hơn. Xét rằng chỉ có một số ít là kẻ cầm đầu còn trong những người tham gia một phần có ý thức (về cái gì nhỉ?) nhưng không chịu nhận tội, còn phần khác thì bị lôi kéo do dốt nát... Xét rằng trong những điều kiện như thế, Chính phủ không có lòng dạ nào áp dụng chung một hình phạt cho mọi người..."

Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cần phải chú ý đến cách cư xử hàng ngày của những người này để so sánh với dư luận quần chúng dành cho họ".

Ai hiểu ra sao thì hiểu, riêng tôi, tôi chẳng hiểu một tí gì cả. Sự ưu ái của Nhà nước nhằm ngăn ngừa dân An Nam noi theo những gương xấu, trừ những gương xấu của riêng họ, sự phân biệt kẻ chủ mưu và người tòng phạm, lòng trắc ẩn của một Chính phủ đã hành hình những ai mà mình không ưa thích (lẽ ra Chính phủ không thể có lòng dạ làm như thế) những sự so sánh không đâu vào đâu ấy, sự so sánh các hành động không nói rõ với dư luận

quần chúng... tất cả những điều đó vượt quá tầm hiểu biết của một người trần mắt thịt như tôi!

"Xét rằng sau khi nghiên cứu, nhất thiết phải tuyên một bản án thể hiện sự chính xác pháp lý tối đa!"

Vì những lý do trên, vận dụng luật pháp nói về âm mưu phản loạn, chúng tôi đề nghị Huỳnh Thúc Kháng và Phan Duyệt phải cùng với Phan Châu Trinh lưu đày tại Côn Đảo, kết tội tử hình án treo; Còn Nguyễn Thành và Lê Bá Trinh phạt 100 roi và lưu đày biệt xứ 3000 dặm".

Thật là tuyệt vời cái tổ chức tư pháp lòe loẹt của Trung Kỳ!

Cũng vậy, trên cơ sở những thông đồng hão huyền với một người phản loạn không nêu tên... vì những hội buôn, vì các cuộc diễn thuyết, vì quần áo theo kiểu Pháp, vì cắt tóc ngắn, vì sự khai báo tưởng tượng của tên Hạ không được hỏi cung và cũng chẳng ai nhìn thấy v.v... mà các quan cấp tỉnh đã nhất nhất tuân theo lệnh của quan Công sứ tỉnh mình mà quyết định:

1. Hai án tử hình treo,
2. Hai án phạt đánh roi và lưu đày

Tại Côn Đảo, tổ chức nhà tù đã cho các tội nhân trên biết qua phiên dịch rằng họ bị kết án với những lý do giống như tôi. Đó là:

1. *Huỳnh Thúc Kháng và Phan Duyệt tử hình án treo, chuyển thành lưu đày chung thân.*

2. *Nguyễn Thành và Lê Bá Trinh, phạt 100 roi và lưu đày cách 3000 dặm, chuyển thành 9 năm khổ sai.*

Bản thông báo này chứng tỏ rằng Triều đình Huế ti tiện và hèn hạ, đã xác nhận không hơn không kém những bản án của quan lại cấp tỉnh. Vả chăng, nó làm sao khác đi được khi nó tồn tại như hiện thân của một sự lăng nhục thường xuyên đối với một dân tộc đã thua cuộc.

Tôi chỉ còn thêm một lời vào bản phân tích khá dài này: Vào năm 1908 ấy, năm chúng tôi không thể nào quên, hàng loạt nho sĩ Quảng Nam bị bắt và giam từ tháng Hai đến tháng Tám và trong thời gian đó, mọi tìm kiếm chứng cứ để buộc tội họ đã không có kết quả. Do đó, qua các hội buôn, các cuộc diễn thuyết và nhiều chuyện khác, các quan lại đã cố dựng lên những điều hão huyền để định án nhưng dù vô nhân đạo đến đâu họ cũng không dám

tuyên những án nặng hơn 3 hoặc 5 năm khổ sai... Nhưng khi họ báo cáo lên quan Công sứ, ông này nổi giận lôi đình và quả trách họ đã xử quá nhẹ (nguyên văn) và sau một hồi la mắng om sòm, bắt họ phải làm lại từ đầu... Chẳng biết làm thế nào để có thể tăng mức án lên, các quan bèn ghi bùa vào hồ sơ của các bị cáo lời ghi chú: "có mưu toan ăn cướp" để có thể tuyên án tử hình treo hoặc đày đi Côn Đảo. Chính vì vậy mà một tú tài ở huyện Hà Đông, tỉnh Quảng Nam tên là Dương Thạc, mặc dù vô tội và không liên can đến một vụ việc gì, lúc đầu bị kêu án tù 18 tháng, sau đó đã đổi thành tử hình rồi chuyển thành biệt xứ chung thân tại Côn Đảo. Anh ta chết sau 3 tháng ở trên đảo này, trong khi thương nhớ vợ con và cầu phúc cho cái Nhà nước tự xưng là bảo hộ.

BẢN ÁN CỦA NGÔ ĐỨC KẾ VÀ ĐẶNG NGUYÊN CẨN

Trước khi trình bày về những hành động tàn bạo khác tôi xin dừng lại chốc lát về hai vị nho sĩ đã bị kết tội bằng những bản án tương tự như tôi vừa bình luận.

A. Ngô Đức Kế là một Tiến sĩ, quê tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thân sinh ông là Tham tri (Thú trưởng) Bộ Lẽ. Năm 1906 ông lập ở quê mình một hội buôn, một trường học và một thư viện. Năm 1907 quan án sát tỉnh Cao Ngọc Lễ tuyên bố ông là kẻ phản loạn. Vì sao vậy? Đơn giản có lẽ chỉ vì ông đã lập ra một trường học! Ông bị bắt, và trong hơn một năm ông phải chịu đựng một chế độ nhục túc kỳ hè khắc. Qua các cuộc hỏi cung, người ta không thể rút ra một chứng cứ nào về tội trạng của ông. Năm 1908, sau các cuộc biểu tình chống chế độ xâu thuế, là những sự việc mà ông không hề biết vì đã bị giam từ hơn một năm trước đó, viên Tuần phủ (Tỉnh trưởng) Phạm Ngọc Quát kết án ông tử hình và đưa đi lưu đày chung thân tại Côn Đảo. Về tên Quát, tôi sẽ nói thêm sau này.

B. Đặng Nguyên Cẩn, Phó bảng, quê ở Nghệ An, năm 1908 là Đốc học đương chức tại tỉnh Bình Thuận. Tại đây, ông bị bắt mà không ai biết lý do, và bị dẫn về giam tại Hà Tĩnh và cũng bị Tuần phủ Phạm Ngọc Quát tuyên án tử hình và đưa đi đày ở Côn Đảo.

VỤ GIẾT HẠI NHÀ NHO NỔI TIẾNG TRẦN QUÝ CÁP

Trong cả ngàn vụ ám hại tương tự nhân danh Nhà nước, tôi xin trình bày về vụ ám sát nhà giáo Trần Quý Cáp, một nhà nho nổi tiếng được mọi người kính phục. Ông Trần Quý Cáp quê ở tỉnh Quảng Nam. Năm 1906, với học vị Tiến sĩ, ông được bổ nhiệm Giáo thụ tại phủ Thăng Bình; năm sau, năm 1907, ông được chuyển vào làm Giáo thụ tại tỉnh Khánh Hòa. Vừa mới đến nhiệm sở, để đáp lại lòng mong muốn của quan Toàn quyền Đông Dương Beau đã dặn dò quan lại mở thêm trường học, ông đã khuyến khích dân mở trường và đã hoàn toàn được quan Công sứ cưng như các quan cấp tỉnh tán thành.

Năm 1908, bỗng xảy ra những cuộc biểu tình ở Quảng Nam, quan Công sứ và các quan tỉnh ra lệnh bắt ông và không đầy 24 giờ sau, không qua xét hỏi, ông đã bị đưa ra pháp trường và bị chém đầu⁽¹⁾.

Tên Phạm Ngọc Quát mà tôi đã nêu tên qua 2 vụ án khác, lúc đó mới là bố chánh, sau khi thực hiện vụ ám hại liều lĩnh có chủ mưu này đã được thăng chức Tuần phủ (tỉnh trưởng).

Chưa đầy một giờ sau khi ông Trần Quý Cáp bị hành hình, điện tín của quan Toàn quyền Đông Dương đến, ra lệnh đưa ông Trần Quý Cáp đi dày tại Côn Đảo. Ôi quan Toàn quyền ơi! Ngài đã không lường nổi sự nồng nở của các viên Công sứ và quan lại dưới quyền Ngài, trong việc giết hại những người dân bản xứ lương thiện⁽²⁾.

⁽¹⁾ Theo tác phẩm "Trần Quý Cáp, chí sĩ duy tân" do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 1995, thì thực tế là bắt ngày 17.4.1908. Sau gần hai tháng giam Công sứ đã có trao đổi nhiều điện và thư với Khâm sứ Lévecque cuối cùng mới giết theo mật lệnh của Khâm sứ ngày 15.6.1908 và giết rồi mới báo lên Phủ Phụ Chánh với án văn ghi ngày 18.6.1908 và Phủ này mới làm án trảm quyết đưa qua Khâm sứ Lévecque duyệt để hợp thức hóa (3 ngày sau khi đã trảm quyết).

⁽²⁾ Qua kiểm tra, được biết chi tiết này không đúng sự thật. Trực tiếp quyết định giết cụ Trần là Khâm sứ và Công sứ Khánh Hòa. Chúng đã đánh giá bản lĩnh của cụ và chủ định giết cụ để ngăn chặn phong trào lan rộng vào các tỉnh Nam Trung Kỳ. Trong các báo cáo gửi Bộ Thuộc địa năm 1908, Toàn quyền lâm thời Bonhoure đã khen ngợi hành động kiên quyết và nhạy bén này của Khâm sứ - PTM.

Để có một ý niệm về vị nho sĩ vĩ đại bị ám hại đó, tôi xin nêu qua cuộc đời, đức hạnh và trình độ học vấn của ông. Sinh tại tỉnh Quảng Nam, ông đã sớm được biết đến vì tài, đức. Ông không chỉ là nhà văn học nổi tiếng, một nhà thơ lối lạc mà còn là một con người có từ tâm và mẫu mực về lòng hiếu thảo, những đức tính quý báu rất được coi trọng trong một nước thịnh hành đạo Khổng. Sau khi đã đoạt được văn bằng Tiến sĩ qua các kỳ thi, ông được bổ nhiệm vào một chức trách của mình với một sự tận tụy vượt mọi lời khen. Những lúc rảnh rỗi, ông viết sách, ông muốn làm cho mọi người tin rằng chỉ có học vấn mới nâng cao con người và từ khi tinh thần quốc gia của dân An Nam được thức tỉnh với những sự kiện mới đây ở Viễn Đông, ông khuyên mọi người không nên có những hy vọng hão huyền vào bất cứ một ngoại bang nào. Đó là một xu thế tất yếu và rất đáng khen ở một vị giáo thụ và hơn nữa, phù hợp với những chỉ thị của quan Toàn quyền Beau là khuyến khích nhân dân lập trường học. Và chính đó là cái cớ người ta đã dùng để sát hại ông. Ông được học trò của mình yêu mến và kính trọng đến mức họ nguyện sẽ mãi mãi là môn đồ của ông!

Sau khi đã giết ông thầy, để che đây tội ác của mình... những quan tòa dị giáo của thế kỷ XX lại ráo riết lùng bắt học trò của ông, những người này buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ, lánh ra nước ngoài, ở Trung Hoa và Nhật Bản. Lúc ông bị bắt số học trò của ông lên quá con số một trăm người. Khi ông bị dẫn ra pháp trường, hai trong số đó đã chạy theo, và sau khi ông bị hành hình, liền đến xin phép được chôn cất ông nhưng họ đã bị xua đuổi tàn nhẫn.

Chính quyền cho rằng giết chết ông chưa đủ, họ còn hành hạ ông sau khi ông bị chém bằng cách không cho gia đình ông được nhận thi thể¹¹. Đó là cách tỏ ra văn minh trước một dân tộc có tập quán thờ phượng những người đã khuất! Người ta sẽ

¹¹ Chi tiết này không chính xác: thi hài Trần Quý Cáp được chôn ngay nơi tráms quyết: gần cầu Phước Thanh, Sông Con, được học trò ông chăm nom, sau chuyển về quê nhà ở Bát Nhị, Điện Bàn, Quảng Nam.

ít ngạc nhiên hơn khi nhớ lại rằng ngay tại Hà Nội, trong lúc hành quyết các lính khổ đỏ có liên can đến vụ đầu độc nổi tiếng, Nhà nước đã bắt cha mẹ và con cái họ phải đến chứng kiến cuộc hành hình, với đủ nghi thức, những người thân của họ. Ngoài ra, người ta cũng biết rằng khi bắt lực trong việc loại bỏ cụ Đề Thám nổi tiếng, không thể giết cụ bằng thuốc độc, hoặc bằng mìn, Nhà nước đã ra lệnh đào mả và ném hài cốt của thân phụ và thân mẫu cụ xuống sông hòng buộc cụ phải đầu thú. Nhưng âm mưu này đã hoàn toàn thất bại, cụ đã không hề nao núng khuất phục... Trở lại với vị nho sĩ bị ám hại. Đáng lẽ hoặc trước hoặc sau khi đã hành hình ông, các nhà cầm quyền ở tỉnh phải lập bản án. Nhưng ngược lại với luật pháp An Nam, quy định phải công bố bằng niêm yết mọi bản án tử hình, luật pháp mà Chính phủ Pháp tại Đông Dương tuyên bố tôn trọng. Án này đã được giữ tuyệt mật, thậm chí có người tự hỏi liệu nó có được lập ra không? Vì vậy, người ta không bao giờ biết được lý do kết án. Tuy nhiên, có thể đưa ra một số ức đoán. Ta hãy tuân tự phân tích:

1. Giả sử thay vì lấy cớ tuyên truyền cho lợi ích của việc học vấn trong dân bản xứ mà buộc tội ông, các nhà cầm quyền cấp tỉnh đã kết án ông như nhiều nho sĩ khác, là đã thông đồng với ông Phan Bội Châu đang trốn tránh... Không cần phải tranh cãi về tội trạng đó, chúng tôi khẳng định dùt khoát rằng, ngay trong trường hợp đó, luật pháp cũng không cho phép hành hình ông ngay tức khắc sau khi bắt giữ.

Hơn nữa, theo luật pháp An Nam, học vị Tiến sĩ hoặc chức quan tương đương được hưởng đặc quyền trong việc xét xử. Khi một người trong hai loại đó phạm tội thì phải được dẫn về kinh đô và trường hợp của họ sẽ được nghiên cứu tỉ mỉ. Chỉ sau khi đã tập hợp đầy đủ chứng cứ đủ sức thuyết phục và trình lên nhà vua thì tòa án mới có quyền tuyên án...

Tuy nhiên, trường hợp mà tôi rất quan tâm này tuy có vẻ bí ẩn, nhưng có thể được giải thích: thủ phạm của vụ mưu sát này đã được tôi nêu đích danh nhiều lần, chính là Phạm Ngọc

Quát, lúc bấy giờ là Bố chánh (quan phụ trách về thuế khóa) của tỉnh Khánh Hòa. Hắn là bậc thầy về gian xảo. Khi quan Toàn quyền Beau ra lệnh khuyên bảo dân chúng mở trường học và lập các công ty thương mại, Phạm Ngọc Quát liền không bỏ lỡ cơ hội để tỏ ra sорт sắng, nhằm được thăng quan tiến chức và được đồng bào khen ngợi. Hắn đã hướng dẫn cho dân chúng trong tỉnh thực hiện các ý định của vị quan đứng đầu thuộc địa và đã cù nạn nhân sau này của hắn là ông Trần Quý Cáp đến với dân, khuyến khích dân lập các hội buôn. Về phần mình, hắn thu gom vốn tại tỉnh Bình Thuận. Giữa lúc đó, bỗng xảy ra các cuộc biểu tình ở Quảng Nam và sau đó, chính quyền đã thiết lập trong tất cả các tỉnh có trường học và hội buôn được thành lập. Hắn đón trước trách nhiệm của mình về việc trên bằng cách thủ tiêu ông Trần Quý Cáp trong một cuộc hành quyết với vàng và trăng trọn, vì ông có thể là một nhân chứng gây nhiều rắc rối cho hắn. Hơn nữa, tên khốn nạn này được Khâm sứ Trung kỳ Lévecque khích lệ bằng lệnh cho các nhà chức trách cấp tỉnh thảng tay tàn sát nói rằng để giữ uy tín cho Nhà nước.

Không muốn viết những lời xúc phạm đến cá nhân ông Lévecque này mà ai cũng biết, tôi xin dừng ở đây.

PHÁ TRƯỜNG HỌC VÀ TRẤN ÁP THẦY GIÁO

Sau khi đã bắt giam các nho sĩ, Nhà nước đã cử các đội lính khố xanh về các làng để phá trường học và bắt các thầy giáo. Họ đồn trú nhiều ngày ở nhiều nơi, làm đảo lộn tất cả, bắt dân cung cấp đồ ăn thức uống hàng ngày.

Trong làng Tây Lộc của tôi, thuộc huyện Hà Đông, phủ Tam Kỳ, dân chúng đã mở một trường học để dạy chữ Quốc ngữ và một ít tiếng Pháp. Hơn 40 trẻ đến trường học. Vào tháng Ba của năm 1908 đó, các thầy giáo biết có một sĩ quan

lính khổ xanh đến địa phương. Nghĩ rằng ông này đến để làm công việc trị an, bắt bọn trộm cướp và không hề ngờ rằng ông ta đến để phá trường học, các thầy giáo trung hậu đã cho các học sinh đứng thành hai hàng kính cẩn đón tiếp đội lính khổ xanh trước trường, như các em từng đón một viên chức đặc điền thường đến thăm và rất quý mến các em. Viên sĩ quan lính khổ xanh đáp lại sự chào đón chân thành đó bằng cái nhìn khinh mạn, cho học sinh vào lớp, bắt chúng đọc tiếng Pháp và sau đó tập thể dục. Bỗng nhiên, tay cầm kiếm, mày cau lại, hắn ta túm cổ thầy giáo tiếng Pháp đập ngã và ra lệnh trói lại, thầy giáo dạy Quốc ngữ cũng bị làm như vậy, rồi bị buộc hai người vào nhau. Các học sinh nhỏ khiếp đảm, co chân chạy, vấp ngã, đứa thì giập mặt, đứa thì gãy chân, vừa khóc vừa la như một bầy chim sê bị diều hâu sà xuống vô bắt. Trước cửa trường có một quán nhỏ. Lính khổ xanh vào quán ăn không trả tiền rồi bắt chủ quán đưa đi, về sau ông này bị án sáu tháng tù. Chúng bắt gà nuôi trong trường, khoảng 40 con và đi khắp làng để cướp vịt. Sau khi đã cướp bóc, chúng dẫn hai thầy giáo khốn khổ ấy vào nhà một người anh họ của tôi, tên là Phan Văn Khải, già nua ốm yếu, rồi bắt cả anh ấy, buộc vào hai tù nhân kia. Ba người khốn khổ này bị dẫn lên tinh lý như những súc vật, chân không, đầu trần, dưới mặt trời chói chang, theo sau là bọn lính khổ xanh thảng tay đánh đập. Suốt một ngày đường họ không được ăn uống. Sau đó người anh họ tôi và thầy giáo Quốc ngữ bị một năm tù khổ sai, còn thầy giáo tiếng Pháp thì bị ba năm tù khổ sai.

Tại làng Phú Lâm, huyện Lê Dương, phủ Thăng Bình, có người anh con cô tôi là lý trưởng Lê Cơ. Đó là một con người trung hậu, chăm lo làm cầu, mở đường giao thông trong xóm, lập trường học và tổ chức các hội trồng rau, hội tuần an chống trộm cắp. Ông bị quan lại ghét và thường quấy rầy một cách vô liêm sỉ. Trong làng đã lập một trường học cho nam sinh, một trường học cho nữ sinh và một trường học cho học sinh nghèo, có một thầy giáo dạy tiếng Pháp, một thầy dạy Quốc ngữ và

một cô giáo dạy Quốc ngữ và chữ Hán. Tổng số học sinh trên 150 cháu. Sau khi biết các hành động dã man của đội lính khổ xanh đã đến và biến trường học thành chuồng ngựa và chỗ ở cho vợ lính. Vợ lính chiếm dụng đồ đạc bằng gỗ và chè bàn ghế ra làm cùi. Người anh con cô tôi, lý trưởng Lê Cơ đã nói ở trên, bị kết án 3 năm khổ sai. Cô giáo cũng là chị họ tôi bị giải lên tinh ly, tay trói, cổ đeo gông; may thay một bà đầm tốt bụng đã can thiệp cho cô được tha.

Đó chỉ là hai trường hợp mà tôi biết rõ, nhưng xin lưu ý rằng tệ phá hoại hành hạ tương tự đã diễn ra gay gắt khắp nước, tại các tỉnh và các làng.

KẾT LUẬN

Tàn sát người dân chịu sưu dịch, trấn áp nho sĩ, phá các trường học và các hội buôn được thành lập đúng theo lời chỉ dẫn của Chính phủ, đó là những biện pháp mà Nhà nước Đông Dương đã thực hiện sau các cuộc biểu tình khẩn nài của dân Nam chống lại sưu cao dịch nặng đã đẩy họ vào cảnh nghèo khổ và chết đói, chống lại một chế độ bạo hành, chuyên chế đã nhấn chìm họ vào cảnh nô lệ.

Ta hãy hình dung những gia đình phá sản phải đi ăn xin.

Ta hãy hình dung các em nhỏ không được học hành lang thang ngoài đường và luôn mồm chửi rủa nhau...

Hãy hình dung những góa phụ, mặc tang phục, đầm đìa nước mắt trong ngày giỗ chồng, đã nói với con cái đứng vây quanh họ: "Các con hãy nhớ rằng chính nhà chức trách Pháp đã giết hại cha các con. Hôm nay là ngày giỗ của cha. Các con hãy ghi nhớ điều đó và đừng bao giờ quên là sau này khi các con lớn lên, các con sẽ cùng số phận với cha mình".

Cần thực hiện một cuộc ân xá toàn diện và hoàn toàn đối với những người còn sống sót sau vụ việc năm 1908. Toàn thể nhân loại đòi hỏi điều đó! Giam giữ họ lâu hơn nữa tức là buộc

hàng trăm người vô tội phải chết trong một thời gian ngắn trước mắt.

Mong rằng Nhà nước hãy từ bỏ ý tưởng là để bảo vệ uy tín, nhất thiết không nên nhìn nhận sai lầm! Làm như vậy là tỏ ra không hiểu biết tí gì về tập tục và cách xử sự ở Viễn Đông... Thực vậy, trong lịch sử Trung Hoa, sự thú lỗi của người Mãn Châu trước khi sụp đổ đã chứng minh rằng điều ngược lại mới là chân lý!

Ký tên PHAN CHÂU TRINH

Paris, ngày 8 tháng 4 năm 1912

(Theo Hồ sơ lưu ở CAOM - SPCE 372

Phan Thị Minh sưu tầm và dịch)

**TRUNG KỲ DÂN BIỂN
TỤNG OAN THỦY MẶT KÝ**

(Tập ký kêu oan kể đầu đuôi vụ dân biển Trung Kỳ)

TRUNG KỲ DÂN BIỂN TỤNG OAN THỦY MẶT KÝ

(Tập ký kêu oan kể đầu đuôi vụ dân biển ở Trung Kỳ)

MỞ ĐẦU

Năm 1908, dân tỉnh Quảng Nam nhân việc xâu⁽¹⁾ mà gây biến, lan khắp các tỉnh Trung Kỳ. Khi việc xảy ra, bị thương bị chết không ít; khi việc đã yên, bị tù bị giết rất nhiều.

Tuy xảy ra thình lình, rốt cuộc việc biến vẫn có nguyên nhân. Quan của hai nước⁽²⁾ lo giấu lối mình; do đó đều đổ tội cho thân sĩ⁽³⁾. Hoặc đem tội chống thuế mà buộc nặng, hoặc đem tội làm giặc mà vu thêm. Không cho biện bạch, nhất thiết giam tù; không đợi hỏi han, nào bắt nào chém. Bắt bớ thảm thiết còn hơn đói với trộm cướp, ngược đãi dữ tợn chẳng khác đối với cầm thú; tiếng kêu oan khốc làm tối cả trời đất. Đến nay, việc yên đã được bốn năm, chính quyền hai lần thay đổi⁽⁴⁾; ai ai cũng lau mắt nghênh cổ trông được bộc bạch nỗi oan.

Việc đã lâu ngày, ám muội nhiều lắm. Tôi⁽⁵⁾ cũng là một người

⁽¹⁾ Nhân việc xâu: *Di cảo chữ Hán* chép “nhân dịch”; “dịch” ở đây là việc, ghép với “dao” “sưu” thành “dao dịch”, “sưu dịch”, có nghĩa là công việc làm xâu, việc xâu vào thời phong kiến hay thời thuộc Pháp.

⁽²⁾ Quan của hai nước: Tức là quan cai trị người Pháp và quan lại người Nam.

⁽³⁾ Thân sĩ: kẻ có danh phân; người có học, hạng thượng lưu trong xã hội.

⁽⁴⁾ Việc yên đã được bốn năm, chính quyền hai lần thay đổi: Vụ dân biển xảy ra vào tháng 3 năm 1908, Phan Châu Trinh viết những dòng này vào khoảng tháng 6 năm 1911. Toàn quyền Bô thôii giữ chức toàn quyền vào tháng 2-1908; toàn quyền tiếp theo là Klô-bu-câu-xki (Klobukowski) nhậm chức từ tháng 9-1908 đến tháng 1.1910.

⁽⁵⁾ Tôi: *Di cảo* chép “Trinh”.

trong đó, sự chết chỉ trong gang tấc; may nhờ ơn lớn, còn thấy được mặt trời. Từ khi đến Pháp thường được quyền cố, xét lòng không vui, cảm kích biết bao. Riêng một thân tôi nào có oán gì; ngoại lại sĩ dân nước Nam cũng là con dân của nước Đại Pháp, thì những nỗi khổ đau cũng nên đem ra tỏ bày để mong được thương xót. Huống chi thân sĩ bạn bè, cùng bệnh thương nhau, không tội bị hình, oan sâu như biển; hoặc bị trói nới hoang đảo hàng ngày chịu roi vọt, đến nay sống chết chưa hay; hoặc vùi thân nơi xứ khác, đến nay vợ con không thể lanh chôn. Hễ người có lòng, nói đến ắt nổi giận, âm thầm nghĩ đến mà tan gan nát ruột. Bởi vậy nên tôi ngày đêm than thở, tật bệnh đeo đẳng, ăn không ngon, ngủ không yên; mỗi khi nhớ tới thì nước mắt đầm đìa, thương xót không nguôi.

Nay xin đem đầu đuôi sự biến lúc bấy giờ, cùng cách xử trí thảm khốc của hai nước và việc xử án ám muội, sơ lược trình bày với quan lớn⁽¹⁾ từng khoảng một.

1. BẰNG CHỨNG THẬT NHÂN VIỆC XÂU MÀ GÂY BIẾN

Việc dân biến năm 1908 xảy ra trước hết ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và dân Đại Lộc lại thật do việc xâu mà gây biến.

Năm ấy, vào hạ tuần tháng giêng âm lịch, viên tri huyện X⁽²⁾. huyện Đại Lộc, nhân việc xâu đòi tiền, tăng khống số dân⁽³⁾. Dân các xã không chịu, họp nhau nghĩ chuyện lại đi kiện. Viên huyện X. chạy trước đến tòa sứ⁽⁴⁾ vội báo dân các xã nổi loạn.

⁽¹⁾ Quan lớn: Tức A. Xa-rô, sẽ sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương trong tháng 8 năm 1911.

⁽²⁾ Viên tri huyện X. Nguyên tác chép “tri huyện mõ”.

⁽³⁾ Nc: “Nguyên tháng trước viên ấy vì làm phiền dân, dân các xã làm đơn kiện tại tòa công sứ xử quan huyện không lỗi, quan huyện nhân đó cậy thế nhân việc xâu mà báo thù, đến nỗi gây ra việc biến này. Đó lại là nguyên nhân của nguyên nhân”. (Các chú thích a, b, c... là nguyên chủ của Phan Châu Trinh viết tắt ở trước là Nc).

⁽⁴⁾ Tòa sứ: Chỗ làm việc của viên công sứ người Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ trong thời thuộc Pháp.

Công sứ⁽¹⁾ sắp sai quan binh đi khám. Chưa kịp đi, dân làng nghe tin, sợ bị mang họa, đem số nửa dân đinh của bốn, năm xã chừng trên trăm người tới tòa sứ biện bạch và chỉ trích các tình tệ sách nhiễu của quan X. Quan sứ lúc đầu còn bênh vực quan huyện. Đến khi thấy nhân dân càng ngày càng nhiều. Lúc ấy công sứ trước hết vội đem kết án lý trưởng⁽²⁾ bốn năm xã của huyện Đại Lộc, giải đi Lao Bảo⁽³⁾. Rồi từ tháng hai về sau, thì ở tỉnh thành của quan Nam và hai bên tòa sứ, số người đã trên vài ngàn, mà việc biến càng không thể thu xếp được.

Đó là bằng chứng chắc chắn thứ nhất.

Nhưng việc này lúc đầu nổi lên do xin xâu, sau đó người nhóm lại càng đông, cho nên cũng dính tới việc xin thuế. Đến như việc ở phủ Tam Kỳ, trước sau đều nhân việc xâu mà gây biến, hoàn toàn không liên can gì tới việc thuế.

Việc ấy như sau:

Một vùng huyện Hà Đông⁽⁴⁾, phủ Tam Kỳ, Quảng Nam, xưa nay khổ vì việc xâu không thể kể xiết⁽⁵⁾. Vả lại có một con đường quan từ chợ Tam Kỳ đến chợ Tà Mi⁽⁶⁾⁽⁷⁾, đường dài không quá bốn, năm chục kilômét, mà sáu, bảy năm nay, đắp đó sửa đó, vá cũ thay mới, không năm nào không có việc xâu⁽⁸⁾. Thời gian đi xâu

⁽¹⁾ Công sứ: Người đại biểu chính phủ Pháp ở các tỉnh Trung Kỳ và Bắc Kỳ thời thuộc Pháp. Tuy gọi là đại biểu, nhưng chính những viên công sứ Pháp này là người coi việc cai trị ở mỗi tỉnh.

⁽²⁾ Lý trưởng: Người đứng đầu coi việc hành chánh trong một làng, một xã.

⁽³⁾ Lao Bảo: Trại giam ở tỉnh Quảng Trị, gần biên giới Việt-Lào.

⁽⁴⁾ Nc: “Là vùng tôi ở”.

⁽⁵⁾ Nc: “Huyện này có đồn lính nhà nước tại chợ Tà Mi, mỗi tháng phải một lần chuyên chở qua lại những loại hàng hóa công hay tư. Cho nên ngoài việc đắp đường và đưa rước, hầu như không tháng nào là nhân dân không phải làm xâu”.

⁽⁶⁾ Chợ Tà Mi: Di cảo chép như vậy. Lê Âm và Huỳnh Thúc Kháng chép “Trà Mi”.

⁽⁷⁾ Nc: “Tức là nơi có đồn lính nhà nước đóng”.

⁽⁸⁾ Nc: “Lý do việc này rất ám muội, nếu không rành tình tiết trong đó thì không biết được. Một là về số trích ra từ khoản công ích của quan Pháp trong địa hạt; đường càng đắp thì ăn lạm càng nhiều. Nhưng nếu phải mở mang, xây đắp đường mới thì phí tổn lớn, ăn lạm không được bao nhiêu; chỉ bằng nhân đường cũ sửa sang một đoạn, thì có thể mượn sự chi tiêu ấy để che lấp chỗ hở. Nhưng quan thanh tra sở dĩ không phát giác ra được, vì chỉ căn cứ vào chỉ dẫn của sổ sách mà thôi. Nếu chiếu sổ chỉ đã khai với đoạn đường đã làm được bao nhiêu, thì không làm gì mà không phá được cái tệ ấy đi. Ở Đông Dương chỗ nào cũng vậy. Hai là vì quan người Nam và người Pháp coi việc xâu theo trong đó mà ăn lạm công khoán, bóc lột quá công thơ hoặc mạo số dân công, đến nỗi cầu công đường sá phần đông không có thật. Công sứ không phải không biết, chỉ vì tự mình không ngay thẳng trước, nên che giấu cho nhau. Xem rõ trong bài ‘Đắp đường’ phụ theo đây”.

hoặc nửa năm, hoặc ba, bốn, năm tháng không chừng, dân khổ vì xâu đă lâu rồi.

Năm 1906, 1907, việc làm đường do quan đế đốc X.⁽¹⁾ tinh tői coi. Viên này tham bạo trái lẽ, mọi người đều biết. Từ khi được giữ chức ấy, hễ khám đường nơi đâu thì ép dân đòi tiền, không chỗ nào tha; những người không chịu lo lót thì bị đánh nhau một trăm roi trở lên. Dân làng kiện lên quan đế đều không được⁽²⁾. Trong lúc coi làm xâu, thì đánh đập dân phu tàn ác đến bị thương, bị bệnh, bị chết rất nhiều. Dân kiện cũng không được. Ở các xã thôn lân cận với đoạn đường ông ta coi làm, ông ta còn ép nhân dân bán vườn đất, bắt dân phu trồng quế riêng cho ông ta. Dân càng không chịu nổi.

Lần ấy, tại chỗ làm, nghe việc xin xâu ở Đại Lộc, dân công năm, sáu trăm người ôm giận cùng nổi lên, xông vào vườn quế của ông ta, phá huỷ hết thảy. Ông ta sai lính đánh dữ, thì dân công thừa thế đuổi bắt ông ta để đem lên tinh biện bạch. Ông ta thấy thế không xong, liền chạy về trốn ở nha phủ Tam Kỳ. Dân công vây lại một đêm. Lại trốn qua nha đại lý của quan Pháp. Dân công đuổi theo gấp, ông ta sợ hoảng mà chết⁽³⁾. Quan đại lý⁽⁴⁾ đưa xác ra cho xem, và hiểu dụ dân công, khiến trở về làm ăn. Dân công hoan hô mà giải tán, không ai nói xin thuế⁽⁵⁾.

Xem đó thì tình trạng dân Nam khổ vì bắt xâu, không hỏi cũng biết; và cái chứng có chắc chắn là nhân việc xâu mà gây biến, lại không hỏi cũng biết.

Đó là bằng chứng thật thứ hai.

Trên đây là tình hình khơi biến của dân tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ.

⁽¹⁾ *Đế đốc X*: Theo Huỳnh Thúc Kháng, trong *Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908*, thì đế đốc này tên là Trần Tuệ bị dân chúng vây bắt, có người doạ đem ra ăn gan, y sơ quá, hộc máu mà chết.

⁽²⁾ *Nc*: “Lý trưởng xã Phú Lâm, huyện Lễ Dương là Lê Cơ kiện ông ta đến tinh không được, đó là một chứng; nơi khác tôi không nhớ hết”.

⁽³⁾ *Nc*: “Lần ấy, dân công vây ông ta một đêm. Sáng ngày đại lý ra hiểu dụ, dân công sắp hàng hoan nghênh, tố cáo sự tích tàn bạo của ông ta. Quan đại lý bảo dân yên lặng chờ ồn ào, để đại lý bẩm thay cho. Dân công mừng, bèn sắp hàng ngoài cửa nha, để đại lý vào trong. Khi đại lý trở ra, ông ta giả làm phu xe, chạy vào nha đại lý. Dân đuổi theo cả đoàn, sợ mà chết”.

⁽⁴⁾ *Quan đại lý*: Người Pháp đại diện chính phủ Pháp ở các phủ, huyện.

⁽⁵⁾ Về sự kiện Đế Tuệ bị chết. Huỳnh Thúc Kháng cũng có viết rõ trong “Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908”.

Nay xét: Huyện Hà Đông thường bị quan Nam hà hiếp, sau mới bàn đặt đại lý để trông coi. Thế nhưng chức quyền đã nhỏ, lại không biết tiếng Nam, cho nên tệ tuy có bớt đi, nhưng cũng chỉ mười phần được một mà thôi. Vả lại, việc xâu làm đường đều do công sứ làm chủ, quan đại lý tuy biết cái khổ của dân, cũng không làm gì được. Lại nghe nói quan đại lý lúc ấy cũng hơi khá. Lúc bấy giờ công sứ và quan Nam muốn giết nhiều dân huyện ấy. Nhờ quan đại lý biện bạch thế cho, nên bị tù tuy nhiều, nhưng bị giết chỉ một người mà thôi.

Từ đó về sau, dân các tỉnh nhân qua lại trên đường, nghe lầm truyền lộn, bảo rằng dân Quảng Nam họp nhau xin giảm thuế, đã được quan Pháp ưng cho. Dân nghèo các tỉnh bèn rủ nhau nổi dậy: dân tỉnh Quảng Ngãi nổi lên tháng tư, tháng năm; dân tỉnh Thừa Thiên nổi lên tháng ba; dân tỉnh Bình Định nổi lên tháng sáu; dân tỉnh Phú Yên nổi lên tháng bảy; dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa nổi lên tháng bảy, tháng tám. Song hoặc một hai xã đến huyện kêu xin, hoặc cùng nhóm số dân vài ba xã mà chưa kịp đến xin, lúc bị quan Nam bắt, chém, thì tan ngay, không một người nào đi đến tỉnh.

Đó lại là tình hình thật của các tỉnh lúc bấy giờ.

Xét: Việc áy tưởng không cần dẫn nhiều bằng chứng. Xem những điều đã bày tỏ ở trên, thì án áy quả có dính dấp đến các thân sĩ hay không, không bàn cũng rõ. Vả lúc bấy giờ quan của hai nước hô hoán lên rằng thân sĩ các tỉnh ngầm thông tin tức, đồng thời nổi loạn, ý muốn làm giặc. Nay xem các tỉnh tiếp nhau nổi dậy, không cùng ngày tháng: Thừa Thiên rất gần tỉnh Quảng Nam, lại có xe lửa, cho nên nổi lên tháng ba; Quảng Ngãi tuy gần, nhưng không có xe lửa, cho nên đến tháng tư, tháng năm; Bình Định, Phú Yên xa nhất, cho nên đến tháng sáu, tháng bảy. Nơi khác cũng vậy. Xem thế cũng đủ biết truyền lầm cho nhau, nghe lầm truyền lộn, chứ không phải ngầm ngầm ước hẹn trước với nhau. Vả lại, dân chỉ đến tay không, chẳng có khí giới gì, thì họ không có lòng làm loạn cũng rõ vậy.

II. TÌNH HÌNH QUAN LỚN HAI NƯỚC VÀ QUAN TỈNH XỬ TRÍ CÙNG ÁM MUỘI CỦA ÁN TÌNH

[A. TÌNH HÌNH XỬ TRÍ]

1. Công sứ sảng sốt báo bậy. Lúc ấy công sứ tỉnh Quảng Nam một mặt lập tức đem kết án nặng lý trưởng của bốn, năm xã thuộc huyện Đại Lộc đã đầu tiên kiện xin xâu, đày ra Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, một mặt giao cho các quan Nam ra mà hiểu dụ, cùng nghiêm súc cho thân sĩ phải đi bảo ban cấm đoán trong dân; một mặt đánh điện cho khâm sứ tại Kinh⁽¹⁾ nói thân sĩ dụ dân trong tỉnh chống thuế, nổi loạn, nhưng giấu hắn sự nhân xin xâu mà gây biến. Đó cũng là tình thật công sứ lúc bấy giờ tìm cách giấu lỗi mình, gieo họa cho thân sĩ.

2. Hiểu dụ không công hiệu. Quan phủ, quan huyện các tỉnh của nước Nam cậy thế ngược đãi dân quá lắm. Dân oán đã sâu, muốn bắt cho được mới hả dạ; chỉ ngại còn có Nhà nước Bảo hộ mà thôi. Đó là tình thật. Năm xưa tôi gửi thư cho quan lớn Toàn quyền trong thư đã nhiều lần nói tới. Nay bỗng nhiên ra mà hiểu dụ, thì kẻ thù cùng thấy nhau, chó sửa mặc chó, chỉ còn sợ phép, chưa dám báo mà thôi⁽²⁾. Lời họ hiểu dụ, dân không những không nghe mà còn nổi lên chỉ trích những việc xấu xa, hâu như không chịu nổi.

Vả lại lúc bấy giờ dân nghèo nhóm lại tại tỉnh thành và tòa sứ đã trên sáu ngàn người. Tụ họp đã đông, ồn ào càng dữ, tuy đối với quan Pháp họ hơi có trật tự, nhưng đối với quan Nam và thân sĩ thì họ la lối giận dữ, hâu như không thể lại gần, thì còn hiểu dụ vào đâu?

3. Khâm sứ nổi giận. Khâm sứ trú tại Kinh Lê-viết⁽³⁾ thường ngày không ác lắm. Bởi vì mê muội không biết sự lý, mọi việc đều nghe theo tên thư ký, nói nên thì rằng nên, nói không thì rằng không, cho nên trong công việc, người thì được lợi, mình thì bị lừa,

⁽¹⁾ *Khâm sứ tại Kinh*: Người đại diện chính phủ Pháp tại kinh đô Huế lúc bấy giờ.

⁽²⁾ *Nc*: “Lúc bấy giờ tri phủ X, phủ Điện Bàn bị dân oán lắm, họp nhau lôi tới bờ sông, gần như xong đời. May có một vài người biết việc ngăn lại, mới được thoát. Nay đã thăng tới bộ chánh sứ rồi”.

⁽³⁾ *Lê-viết*: Dịch âm tiếng Pháp Levecque, tên của viên khâm sứ.

cuối cùng bị mang tiếng ác. Đó là chỗ kém của ông ta. Nay bỗng được tin kia, không phân biệt lý do, nghe lầm làm lỗi, đánh điện báo các tỉnh: “Chẳng cần xét hỏi, cứ thẳng tay trị nặng”.⁽¹⁾

Do đó, thân sĩ hoặc chém, hoặc tù, gần như heo lợn; còn nhân dân thì bị bắn chết khi việc đương xảy ra, bị gươm giết sau khi việc yên, oan thảm biết bao, tối tăm cả trời đất; vô số sinh mạng người Nam ở các tỉnh phải chịu bỏ đi dưới cơn thịnh nộ của ông khâm sứ hiếu sát. Thương thay!

Lúc ấy tại tỉnh Quảng Nam, hễ các thân sĩ có tiếng thường ngày, đều bắt giam vào ngục, hestate các sĩ dân có dính dấp đến các hội buôn, hội học, hội nông, hội diễn thuyết, đều búa lưới bắt sạch; hestate xã thôn nào trong dân có trường học, đều sai lính nhà Nước đến đập phá, mà lính nhà nước cũng thừa thế đuổi bắt, chẳng khác nào đánh nhau với giặc dữ.

[B. ÁM MUỘI CỦA ÁN TÌNH]⁽²⁾

Lúc ấy, thân sĩ tỉnh Quảng Nam bị bắt giam tại tỉnh từ tháng hai đến tháng tám, chỉ có công sứ cùng quan tỉnh người Nam qua lại bàn bạc rồi tự kết án. Trước khi xét án, chẳng hỏi han gì; đến ngày án làm xong, cũng không cho đương sự được biết. Sau đó cũng không tuyên bố cho nhân dân rõ. Trát quan tư đi⁽³⁾ các nơi chỉ nói: “Tên X. mưu loạn, đày đi chỗ Y. chung thân”; “Tên X. mưu loạn, đày đi chỗ Y. mấy năm” mà thôi. cho nên đến nay người ngoài cũng không được biết án văn bắt buộc như thế nào; cũng có người không biết mình đã mắc vào tội gì!

Chỉ có bạn tôi là tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng khi ở trong ngục của tỉnh, có thuê người tìm được một bản án do quan tỉnh làm. Nay xin sao y như sau:

1. Án văn. “Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên, Nguyễn Thành,

⁽¹⁾ Nc: “Việc báo rằng điện này tuy là nghe nói, nhưng nghiệm việc thật ở các tỉnh lúc bấy giờ, thì không tỉnh nào không như vậy. Cái điện ấy, ở tỉnh Bình Thuận ai ai cũng biết. Riêng công sứ tỉnh ấy không tuân theo, cho nên truyền ra ở ngoài”.

⁽²⁾ Án tình: Chi tiết của một vụ án, của một bản án. “Tình” là tình tiết, là sự việc cụ thể đã xảy ra trong một vụ án hay đã được nêu ra trong một bản án, khác với “lý” là lẽ đương nhiên phải xét xử theo luật.

⁽³⁾ Trát quan tư đi: “Trát”: công văn của quan trên, “tư”: gửi, đưa về.

Lê Bá Trinh⁽¹⁾ đều là người có tiếng tăm, há không biết kẻ chống lại nước (tức Phan Bội Châu)⁽²⁾ là không nên theo, Nguyễn Thành thấy y tới nhà, bèn mời Phan Duyệt, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhau bàn bạc. Tiếp đó, nghe y đi khỏi nước, Nguyễn Thành, Phan Duyệt, Lê Bá Trinh lại lập ra hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây cùng lúc nổi lên. Cứ như lời khai của tên ngụy gọi là Hạ, những

⁽¹⁾ *Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyệt, Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh*: Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947), hiệu là Minh Viên, quán làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đậu giải nguyên năm 1900, đậu tiến sĩ năm 1904. Cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp, là ba nhân vật lãnh đạo phong trào Duy Tân ở miền Trung vào đầu thế kỷ này. Năm 1908, bị đày Côn Đảo, năm 1921 mới được tha về. Làm viện trưởng Viện dân biểu năm 1926, đến năm 1928 thì từ chức. Năm 1927 mở báo *Tiếng Dân* tại Huế cho đến năm 1943 báo mới đình bản. Năm 1946, tham gia Chính phủ liên hiệp kháng chiến với chức vụ Bộ trưởng bộ Nội vụ. Mất tại Quảng Ngãi ngày 21-4-1947.

- Phan Duyệt hay Phan Thúc Duyệt, hiệu là Mi Sanh, quán làng Phong Thủ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đậu cử nhân, nhưng không ra làm quan, ở nhà tham gia phong trào Duy Tân, tổ chức hội buôn tại làng Phong Thủ. Bị bắt và bị kết cùng án với Huỳnh Thúc Kháng. Ông có người con trai đầu di lính mộ sang Pháp sau ở lại học, có làm đơn kêu oan cho cha, được cải án còn 11 năm. Sau về sống tại quê nhà cho đến sau 1946 mới chết.

- Nguyễn Thành (1863-1910), cũng gọi là Nguyễn Hàm, tự là Triết Phu hiệu là Tiểu La, quán làng Thạnh Mỹ, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vốn là kiện tướng của phong trào Cần Vương. Năm 1902 cùng hoạt động với Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du. Năm 1908 bị bắt, đày Côn Đảo, mất năm 1910 tại đảo.

- Lê Bá Trinh (1875-?) hiệu là Hàn Hải, quán làng Hải Châu, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Đậu cử nhân nhưng cũng không ra làm quan, dời nhà vào gần Ngũ Hành Sơn để tiện tham gia phong trào Duy Tân. Năm 1908 bị bắt và bị đày Côn Đảo.

Ngoài năm nhân vật được nêu tên trong bản án trên đây, những nhân vật khác bị tù đày, bị giết, chết vì phong trào Duy Tân còn có Dương Thạc, Mai Di, Châu Thơ Đồng, Lê Cơ ở Quảng Nam, Lê Tự Khiết, Nguyễn Bá Loan ở Quảng Ngãi, Trần Quý Cáp ở Nha Trang, Đặng Nguyên Cẩn ở Bình Thuận, Ngô Đức Kế ở Hà Tĩnh...

⁽²⁾ *Phan Bội Châu* (1867-1940), tự là Hải Thụ, hiệu là Sào Nam, quán làng Đan Nhiêm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1900 đậu giải nguyên trường Nghệ An. Năm 1905 bị thực dân truy nã. Ông bèn sang Tàu, sang Nhật hoạt động cách mạng, tìm cách đánh đuổi người Pháp. Năm 1909, bị trực xuất khỏi Nhật Bản. Từ đó, ông hoạt động tại vùng Hoa-Nam và Thái Lan. Năm 1925, ông bị mật thám Pháp bắt cóc tại Thượng Hải đem về Hà Nội kết án khổ sai chung thân. Bị an trí tại Huế, trong một gian nhà nhỏ ở Bến Ngự. Con đường dẫn đến nhà ông tại dốc Bến Ngự, nay mang tên ông.

người ấy trước thì rủ nhau kết mưu ngầm, sau thì lén giúp của. Tuy trong đó thư từ qua lại bí mật không có được mà biết, nhưng dò theo việc họ làm như thế, bảo rằng họ không có chí khác, thì ai mà chịu tin.

“Hội buôn thì Phan Duyên, Nguyễn Thành làm chủ. Diễn thuyết thì Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trinh làm chủ.

“Ví như làm thơ thì có câu “mắng nhiếc, cùi lồng”; gửi thư thì có lời “nói trước kẻ cường quyền”; Lê Bá Trinh sai học trò xuống xóm dân kết đoàn cũng có lời “lấy yêu đồng bào làm tôn chỉ”. Trong những bài diễn thuyết ở trường học đều có nhiều lời trái quấy; tuy trong đó có các việc “mở trí, lo làm ăn, siêng học, bớt xa xỉ”, nhưng đại để đều lấy dân quyền làm chủ nghĩa, xúi người ta sinh lòng khinh mạn. Xét nguyên uỷ, thật do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng xướng ra, còn mấy người kia chỉ phụ hội mà thôi. Nay giờ dân trong tỉnh náo động chưa hẳn không do thuyết dân quyền dần dần gây nên.

“Nếu không chiểu luật trị tội cho nặng, thì nhân dân bắt chước điều lỗi của nhau, không khỏi trở ngại cho chính quyền, mà việc dùng hình pháp trong cai trị khó được tỏ rõ. Vả chăng bày đầu ra việc ấy, chẳng qua một hai người. Ngoài ra, kẻ biết mà không thú tội cũng có, kẻ không biết mà nghe bậy theo cũng có. Nếu một lúc mà bắt tội hết cả, thì Nhà nước có chỗ không nỡ lòng. Nên phải xét theo ngày thường, so sánh với lời bàn của số đông, hỏi xét rõ ràng, theo đó mà bắt tội cho thích đáng.

“Chiểu theo luật mưu làm phản mà chưa làm”, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyên xin định cùng tội với Phan Châu Trinh: xử tử, đày Côn Lôn; Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh: đánh một trăm gậy, đày ba nghìn dặm”.

2. Nhận xét: Bản án này là nguyên văn bản án tỉnh Quảng Nam đã làm. Chưa biết sau khi tư về Bộ có sửa đổi chữ nào không. Nhưng khi tôi ở Côn Lôn, các người bị giải đến đảo ấy, theo lời hiểu thị của quan tham biện⁽¹⁾ tại đó, thì nói: Huỳnh, Phan⁽²⁾ mưu phản, xử tử, cùng tội với tôi, đày chung thân ở Côn Lôn; Nguyễn

⁽¹⁾ Quan tham biện: Người đứng đầu cai trị việc hành chính trong một tỉnh hồi thuộc Pháp. Quan đây là quan Tây, các tỉnh ở đây là các tỉnh ở Nam Kỳ.

⁽²⁾ Phan: Tức Phan Duyên.

Thành, Lê Bá Trinh đánh một trãm gậy, đày ba nghìn dặm đổi thành khổ sai bảy năm. Căn cứ theo đó, thì các quan lớn ở Bộ cũng y án ấy. mà các người kia cũng chỉ đến Côn Lôn mới biết qua đại khái tội án của mình.

Lại xét bản án ấy, nghĩa câu văn không thông, thêu dệt không trùng lẽ, mờ ám quá đỗi, đọc lên khiến người không thể hiểu được. Thật là một cái án quái gở, chưa từng có từ khi nước Nam có sử đến nay⁽¹⁾.

Nay xin theo từng đoạn chua rõ lại giải thích thêm để quan lớn tiện xem, thì biết được nhân phẩm và học thức của quan Nam ở Trung Kỳ ngày nay và sự coi rẻ mạng người trong hai mươi năm nay không hỏi cũng biết được.

"Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyệt, Lê Bá Trinh, Nguyễn Thành⁽²⁾ đều là người có tiếng tăm, há không biết kẻ chống lại Nhà nước (tức Phan Bội Châu) là không nên theo".

Phan Bội Châu người tỉnh Nghệ An, đậu cử nhân. Năm 1903 về trước, vào ở trường Quốc tử giám⁽³⁾, ăn lương đi học. Năm ấy, thi hội⁽⁴⁾ không đậu; không biết bị ai cáo giác việc gì, quan khâm sứ tại Kinh có gọi lại hỏi, rồi được thả về ngay. Bốn, năm tháng sau lại sức giấy cho các tỉnh mọi nơi bí mật tìm bắt. Ông ấy biết

⁽¹⁾ Nc: "Nước Nam ngày xưa cũng có nhiều án oan. Nhưng án tình tuy có oan, cũng phải ép người lấy cung để làm chứng cớ chắc chắn. Vả lại văn, chữ cũng xuôi thuận, làm cho quan trên không biết rằng oan. Vì thời xưa quan Nam tuy tàn ngược, nhưng đọc luật nhiều và có học làm án. Vài mươi năm lại đây dùng người không đúng cách, cho nên người Nam muốn được làm quan chỉ lo có nhiều tiền, chẳng cần đọc luật, làm quấy quá cho xong việc, chỉ cốt quan Pháp ưng cho thì làm án. Quan Pháp lại không biết Hán văn, cũng không thích hiểu kỹ, khi có xảy ra việc gì lại giao cho quan Nam, đến nay điều ấy đã thành thói quen. Việc quan hệ đến mạng người mà xem như trò chơi của con nít! Như bản án này thật vô lý hết sức, bất thông hết sức, nước Nam thời xưa cũng chưa làm ra một cái án như thế. Tôi xin sao nạp một bản, lúc quan lớn đang ở tại Đông Dương, lựa quan Nam có học thức đưa cho xem, lại gọi quan lớn đã kết án lấy lời tôi nói mà hỏi, thì sẽ biết là tôi nói không sai. Nhưng từ bấy lâu nay người Nam chết vì những án như vậy, chẳng biết bao nhiêu! Thương thay!"

⁽²⁾ Trong án văn dẫn trên, tác giả ghi Nguyễn Thành trước Lê Bá Trinh.

⁽³⁾ Trường Quốc tử giám: Trường đại học của triều đình lập ở kinh đô để đào tạo các nhân tài ra làm quan.

⁽⁴⁾ Thi hội: Ngày trước, thi hương là thi từng vùng (hai hay nhiều tỉnh gom lại) để lấy tú tài và cử nhân, thi hội và thi đình là thi tại kinh đô để lấy tiến sĩ.

được, trốn đi xa, chẳng biết đi đâu⁽¹⁾. Sau một năm mới biết ông ấy trốn sang Nhật Bản, hiện nay còn bắt chưa được.

Bốn người ấy vốn liên can đến việc dân trong tỉnh xin xâu mà bị bắt kết án. Nay ở đâu bản án lại đưa ra việc Phan Bộ Châu chống lại Nhà nước. Thủ hỏi Phan Bộ Châu quả có dính dấp gì tới bản án ấy? Và lấy gì biết được bốn người ấy át theo Phan Bộ Châu? Chưa thấy nói rõ. Án tình thì vô lý, nghĩa văn lại không thông; đó là một điều không thể hiểu.

“Nguyễn Thành thấy y tới nhà, bèn mời Phan Duyệt, Huỳnh Thúc Kháng cùng nhau bàn bạc”.

Nói “y tới nhà” là nói ông ấy tới nhà trước khi chưa đi Nhật Bản hay là sau khi đã đi Nhật Bản trốn về mà tới nhà? Vả lại vào năm nào, tháng nào, ngày nào, sao không nói rõ?

Song căn cứ lời văn đoạn dưới “Tiếp đó, nghe y đi khỏi nước”, thì biết tới nhà trước khi chưa đi Nhật Bản. Nhưng trước khi ông ấy chưa đi Nhật Bản thì vốn là một cử nhân, chưa mắc tội danh gì. Nếu quả ông ấy có đến nhà thì mắc tội gì? Nếu quả mắc tội, thì không riêng Nguyễn Thành, và ba người kia mắc tội. Vì sao? Vì trước khi ông ấy chưa đi khỏi nước, thì nhà Quốc tử giám thấy ông ấy tới⁽²⁾, nhà trường thi hội thấy ông ấy tới, rồi tòa Khâm sứ ở Kinh cũng thấy ông ấy tới. Mà bắt cứ nhà nào cũng vậy. Vả chăng, tới nhà Nguyễn Thành với việc dân xin xâu có liên can với nhau như thế nào, chưa thấy nói rõ. Đó là hai điều không thể hiểu.

Nói “cùng nhau bàn bạc”, thì bàn bạc về việc gì? Lại át phải có người biết. Nay chưa thấy nói rõ, mà chỉ nói hồ đồ. Vả lại việc bàn bạc có liên can gì tới việc dân xin xâu, cũng chưa nghe nói rõ. Đó là ba điều không thể hiểu.

“Tiếp đó, nghe y đi khỏi nước, Nguyễn Thành, Phan Duyệt, Lê Bá Trinh lại lập ra hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây cùng lúc nổi lên. Cứ như lời khai của tên nguyệt là Hạ...”

Hội buôn ở Quảng Nam thì thân sĩ lập năm 1905, mở tại phố Hội An, gần bên tòa công sứ. Vả chăng việc hùn vốn thì có chữ phê làm bằng của công sứ tỉnh và quan tỉnh người Nam. Lại hội buôn thì các tỉnh Bắc Kỳ đều có không phải chỉ Quảng Nam. Bảo lập

⁽¹⁾ Nc: “Lúc ấy tôi làm ở Bộ, nên biết hơi rõ”.

⁽²⁾ Nc: “Nhà nước có cấp bổng”.

hội buôn thì mắc tội, vậy hội buôn Bắc Kỳ và hội buôn Bình Thuận đến nay vẫn còn thì nói làm sao? Vả chăng hội buôn có liên can như thế nào tới việc Phan Bội Châu, tới việc xin xâu, không thấy nói rõ. Đó là bốn điều không thể hiểu.

“Diễn thuyết”. Hội diễn thuyết thì do tôi xướng ra. Nguyên lúc ấy nhân quan lớn Bô có sức⁽¹⁾ cho các quan tinh sức lại các dân làng lập trường tiểu học, Bắc kỳ thì đã có nhiều, Trung Kỳ hoàn toàn không thấy sức, tôi bèn đến tòa sứ xin sức thật cho dân làng lập trường học, Công sứ trả lời: “Dân muốn học thì lập, không thì thôi. Vả chăng cũng không có giáo sư”. Do đó tôi đi khắp dân làng diễn thuyết về ích lợi của việc lập trường học; trong năm, sáu tháng dân lập ra trường dạy chữ Quốc ngữ và trường dạy chữ Pháp chừng hơn bốn mươi sở. Vả chăng, diễn thuyết thì diễn tại tỉnh thành hoặc tại đình làng. Trong huyện tôi là huyện Hà Đông, thì diễn thuyết tại Khổng miếu, cách tòa đại lý chừng hai ki-lô-mét, quan Pháp cũng có lúc đến nghe. Vả chăng diễn thuyết có liên can như thế nào tới việc Phan Bội Châu và việc xin xâu, chưa nghe nói rõ. Đó là năm điều không thể hiểu.

“Mặc đồ tây”. Nước Nam từ trước đến nay, người bức trung trở lên áo quần phần nhiều dùng hàng nhiều, lụa của Tàu. Từ khi thuế nhập khẩu tăng, vật giá càng đắt, con buôn Tàu hay giả mạo, lấy hàng xấu thay hàng tốt, tốn tiền nhiều mà mặc mau rách. Thân sĩ biết vậy, nên hẹn nhau ngày thường qua lại thì đổi lại mặc đồ tây, bởi vì giá rẻ mà hàng tốt, lại tiện cho khi làm công việc. Đó là ý của hội mặc đồ tây lúc bấy giờ.

Vả chăng, không nói đến những việc bót tốn ấy, như mặc đồ tây thì có tội gì? Thế các loại đồ tây ấy có bị nước Đại Pháp cấm không? Than ôi! Mặc đồ tây mà xú tử, cái án này ngàn đời mới thấy. Vả chăng, mặc đồ tây có liên can như thế nào tới việc Phan Bội Châu và tới việc xin xâu của dân, chưa thấy nói rõ, mà lại kéo vào. Đó là sáu điều không thể hiểu.

“Tên ngụy gọi là Hạ”. Nghe nói tên Hạ là người Nghệ An thủ hạ của ông Phan Đình Phùng. Sau khi ông chết, tên ấy lưu lạc khắp nơi, đã già lại nghiện thuốc phiện. án sát Hà Tĩnh Cao Ngọc

⁽¹⁾ Quan lớn Bô có sức: “Quan lớn Bô”: tức toàn quyền Bô (Beau). Phan Châu Trinh viết chữ Hán đọc là Bô: “sức” :truyền dạy.

Lẽ bắt giam tại tỉnh ấy. Sau đó, án xử tử thân sĩ ở các tỉnh đều có bốn chữ “tên Hạ đã khai” đến nay chẳng ai thấy mặt nó. Vả chẳng, khi các quan tỉnh Quảng Nam kết án, tên Hạ chưa từng được dẫn đến; việc ấy, người trong tỉnh tôi ai ai cũng biết; như vậy, những lời khai của tên Hạ từ đâu mà đến? Lại đã nói do tên Hạ đã khai, nhưng lời khai của tên Hạ vì sao không kể ra? Làm án vậy thật là ngàn đời mới thấy.

Nếu mượn những điều đã nói trên mà bảo là lời khai của tên Hạ, thì hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây, ai ai đều thấy, đợi gì tên Hạ phải khai? Đoạn này, về án tình thì vô lý, về nghĩa văn thì không thông. Đó là bảy điều không thể hiểu.

“Những người ấy trước thì rủ nhau kết mưu ngầm, sau thì lén giúp của. Tuy trong đó thư từ qua lại bí mật không có được mà biết, nhưng dò theo việc họ làm như thế, bảo rằng họ không có chí khác, thì ai mà chịu tin”.

“Mưu” mà nói “ngầm”, “giúp” mà nói “lén”, “thư từ qua lại” mà nói “bí mật không có được mà biết”, thì việc trên đây không ai thấy ai biết là sự thật vậy. Quan Nam dựa vào đâu mà chia ra “trước” và “sau”? Vả chẳng trước là vào năm nào, sau là vào thời nào? Lại về trên thì nói “ngầm”, nói “lén”, nói “bí mật không có được mà biết”, nhưng về dưới lại tiếp mà nói “dò theo việc họ làm như thế”, thì “việc làm như thế” quả là chỉ vào việc gì? Hay là chỉ vào hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây là “việc làm như thế” chẳng? Nếu quả vậy, thì ba việc ấy rõ ràng là trước tai mắt mọi người, không có gì gọi là “ngầm”, không có gì gọi là “lén”, không có gì gọi là “bí mật không có được mà biết”.

Hay chỉ là queo qua hội buôn lén giúp chẳng? Nếu quả vậy, thì thân sĩ tự ngầm ngầm chia nhau đóng góp, cầm tay mà cho, lại không tiện hay sao? Cần gì phải lập hội buôn, kể rõ họ tên, người nào hùn phần bao nhiêu, cả hội được tiền bao nhiêu, biên thành sổ sách, lại xin công sứ ký tên làm bằng? Như vậy để làm gì? Đời nào có việc lấy tiền của giúp người Nam làm giặc là lại tới quan Pháp xin ký làm chứng bao giờ? Tưởng thân sĩ Quảng Nam tuy không khôn gì, nhưng không đến nỗi dại như thế. Than ôi! Quan Nam ngày nay nói bậy nói bạ đến thế hay sao? Đoạn này về án tình thì vô lý, về nghĩa văn thì không thông. Đó là tám điều không thể hiểu.

“Hội buôn thì Phan Duyệt, Nguyễn Thành làm chủ, Diễn thuyết thì Huỳnh Thúc Kháng, Lê Bá Trinh làm chủ. Ví như làm thơ chỉ có câu “mắng nhiếc, cùi lồng”; gửi thư “nói trước kẻ cường quyền”; Lê Bá Trinh sai học trò xuống xóm dân kết đoàn cũng có lời “lấy yêu đồng bào làm tôn chỉ.”

“Mắng nhiếc, cùi lồng”. Xét lúc bấy giờ trong kỳ thi hạch học trò tại tỉnh Bình Định, có người làm thơ để chế nhạo việc thi, trong có câu “Cứ cam chịu mãi người mắng nhiếc, Biết tối ngày nào thoát cùi lồng”.⁽¹⁾

Bài thơ này làm để chế nhạo khoa cử. Ý nói: Nếu cứ kéo dài việc khoa cử ấy cho đến trăm năm, thì trăm năm phải chịu người mắng nhiếc; lại không biết ngày nào ra khỏi được cái cùi lồng khoa cử ngu dân ấy!

Quan Nam bảo bài thơ là do mấy người ấy làm cho nên nói vậy. Nhưng làm thơ ấy, thì cũng không có lý do gì bắt tội được. Vả chăng, thương xót việc đời đem gửi vào thơ văn cũng là sự thường của văn sĩ đông tây xưa nay. Thơ văn tôi làm hàng ngày cũng thường như thế. Lại khi tôi đưa thư lên quan Toàn quyền và viết bài đăng báo, cũng nhiều lần nói vậy. Nếu Nhà nước quả lấy đó làm tội thì tôi đã bị bêu đầu bởi trăm dao rồi. Dẫu việc ấy mà làm án thì chăng là kỳ quái lắm sao!

Nếu nói rằng có quyền không lý, muốn bắt tội thì phải tội; nhưng cũng phải chỉ hai câu ấy là do ai làm, không lẽ bốn người cùng làm chung hai câu ấy sao. Vả chăng, thơ ấy có liên can gì tới việc Phan Bội Châu và việc dân xin xâu? Đó là chín điều không thể hiểu.

“Nói trước kẻ cường quyền”. Lúc bấy giờ Huỳnh Thúc Kháng bị bắt. Khi bị giam trong ngục, Phan Duyệt gửi thư nói: “Đại huynh

⁽¹⁾ Nc: *Toàn bài* (dịch):

Việc đời ngoảnh lại hết trông mong.
Vắng mặt anh hùng, tủi núi sông.
Tâm về văn chương mê mệt ngủ.
Muôn nhà tôi tớ xót xa trông.
Cứ cam chịu mãi người mắng nhiếc.
Biết tối ngày nào thoát cùi lồng?
Thử hỏi ai người bầu máu nóng.
Văn này xem hết, nghĩ sao không?”

ngày thường nhiều lúc muốn nói trước mặt kẻ cường quyền. Nay sao không nhân đó mà nói đi?"⁽¹⁾ Thư ấy bị người coi ngục tìm lấy được, quan Nam nhân đó dẫn ra mà làm án.

Trong thư ấy nói kẻ cường quyền là chỉ công sứ; nói công sứ có quyền mạnh. Ý nói: Ngày thường Huỳnh Thúc Kháng muốn gặp công sứ để kể những nỗi khổ của nhân dân nhưng công sứ không chịu. Nay sao không nhân lúc bị bắt, công sứ xét hỏi, mà nói ra. Bởi vì lúc bấy giờ thân sĩ tuy bị bắt gắt gao, nhưng trong ý họ còn mong quan Pháp lấy lòng công bình xét hỏi, cho nên nói như vậy. Thư ấy có ý nghĩa hết sức rõ ràng, phàm người Nam có học, hơi biết chữ, đều hiểu cả. Thế mà đường đường hai ba quan lớn của tỉnh lại không thông, đã là một điều lạ; lại lật ngược lấy đó bắt tội người ta, chẳng là điều lạ trong các điều lạ hay sao?

Vả chăng nói công sứ là người có quyền mạnh mà bị xử tử, thì đọc khắp những truyện quan lại tàn khốc trong lịch sử chuyên chế ngang tàng xưa nay, thật quả có được một việc như thế hay không? Câu này là câu bất thông nhất trong toàn bản án. Học thức của quan Nam đã đến như vậy, thì dám giết người cũng không lạ gì! Đoạn này án tình thì vô lý, nghĩa văn hết sức bất thông. Vả chăng thư ấy có liên can gì tới việc xin xâu? Đó là mười điều không thể hiểu.

"Lấy yêu đồng bào làm tôn chí". Đọc đến câu này thì phải than rằng lòng người nước Nam đã chết hết cả rồi! Vả chăng lời nói ấy, dẫu là hạng chót trong loài người cũng không nên nói ra, huống hồ đường đường là một bậc quan lớn ở trên dân! Than ôi! Người Nam thoái hóa sao mà mau lầm vậy! Yêu đồng bào mà phải xử tử, thì ghét đồng bào là công to, và kẻ giết nhiều đồng bào át càng được thưởng lấm! Có lẽ nào như vậy chăng? Nhưng mà, ba bốn năm nay ở Trung Kỳ, trên từ quan lớn dưới đến quan nhỏ, không ngày nào không thấy thăng quan tiến tước, nhiều người lấy làm ngờ, nay thì đã hiểu rõ rồi vậy. Cái án như thế, đọc khắp sử xưa nay của đồng

⁽¹⁾ Trong *Di cảo*, *Phan Châu Trinh* có chép lại nguyên văn toàn bài thơ: "Chí thành thông thánh".

Nc: "Nguyên văn thư này còn để tại quan Nam. Tôi nhớ qua ý trong thư như thế.

tây, chỉ thấy có một! Đó là mười một điều không thể hiểu.

“Trong những bài diễn thuyết ở trường học đều có nhiều lời trái quấy; tuy trong đó có các việc “mở trí, lo làm ăn, siêng học, bớt xa xỉ”, nhưng đại để đều lấy dân quyền làm chủ nghĩa, xúi người ta sinh lòng khinh mạn”.

“*Lời trái quấy*” là những lời nào? Đã nói “đều có nhiều” vì sao không thử chỉ ít ra một hai lời để làm chứng? Đã không dẫn thật được những lời trái quấy, mà dưới lại nói các việc “mở trí, lo làm ăn, siêng học, bớt xa xỉ”, rồi dưới lại nói tiếp “đại để lấy dân quyền làm chủ nghĩa”. Như vậy thì bảo các việc ấy là “*lời trái quấy*” hay sao? Hay là nói các việc ấy là chủ nghĩa dân quyền hay sao? Vả lại các việc ấy vì sao lại “xúi người ta sinh lòng khinh mạn” được? Vả lại các việc ấy có liên can gì tới việc dân xin xâu?

Nghĩa văn trên dưới hoàn toàn không theo nhau. Không kể là án từ không nên có sự đen tối như thế, mà ngay thư trát trong dân cũng chưa hề thấy rời rạc như vậy. Đoạn này, về án tình thì vô lý, về nghĩa văn thì không thông. Đó là mười hai điều không thể hiểu.

“Xét nguyên uỷ thật do Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng xướng ra, còn mấy người kia chỉ phụ hội mà thôi”.

Từ đầu bản án, cho đến đây, chưa hề dẫn đến họ tên, việc làm của tôi, bỗng ghép vào một câu “Phan Châu Trinh xướng ra”. Nếu nói rằng những việc kể trên đây do tôi xướng ra, thì cũng phải kể cho rõ ràng, hà tất phải nửa nuốt nửa nhả như thế. Vả chăng, tôi đã xướng ra thì tôi nhận. Nhưng việc ấy có liên can tới việc xin xâu hay không, sao không nói rõ? Đoạn này, về án tình thì vô lý, về nghĩa văn thì không thông. Đó là mười ba điều không thể hiểu.

“Bây giờ dân trong tỉnh náo động, chưa hẳn không do thuyết dân quyền dân dần gây nên”

Án này vốn do việc dân xin xâu mà ra. Thì trong án phải lấy việc dân trong tỉnh xin xâu làm chủ, rồi kể những chứng thật về việc thân sĩ dụ dân làm loạn, sau đó phần dưới mới xét đoán định tội. Đó là lệ thường trong việc kết án. Nay trong bản án, từ đầu đến cuối không hề nói gì đến việc xin xâu, bỗng ghép vào một câu “dân trong tỉnh náo động”, lại đổ tội cho thuyết dân quyền; còn lời chuyển ở giữa là chõ hết sức quan hệ bỗng dùng những lời “mặc tu

hữu”⁽¹⁾ mà nói ba chữ “chưa hẳn không”. Như vậy thì là đúng hay là không đúng? Sao lại mờ ám đến thế? Đoạn này là chỗ quan yếu của toàn bản án, sống chết là do đó, thì lại du di không nhất định. án tình thì vô lý, về nghĩa văn thì không thông. Đó là mười bốn điều không thể hiểu.

“*Nếu không chiếu luật trị tội cho nặng, thì nhân dân bắt chước điều lỗi của nhau, không khỏi trở ngại cho chính quyền, mà việc dùng hình pháp cai trị khó được tỏ rõ*”.

“*Chiếu luật trị tội cho nặng*”. Trị tội thì nặng đó. Thủ xem họ chiếu theo luật nào? Buông ý giết người, xem như cỏ rác, thì việc cai trị không khó gì mà không tỏ rõ. Đoạn này là lời đoán trong bản án, nhưng thủ đọc từ đầu bản án đến đây, quả có việc gì liên can tới việc cai trị hay không? Đó là mười lăm điều không thể hiểu.

“*Vả chẳng, bày đâu ra việc ấy, chẳng qua một hai người. Ngoài ra, kẻ biết mà không thú tội cũng có, kẻ không biết mà nghe bậy theo cũng có. Nếu một lúc nào bắt tội hết cả, thì nhà nước cũng có chỗ không nỡ lòng*”.

Đoạn này là lời rườm trong bản án, vốn muốn lấy tốt, không cần bàn sâu. Nhưng bảo rằng “*không nỡ lòng*” mà còn như vậy, một khi “nỡ lòng”, chắc sẽ như Nga La Tư dời Ba Lan, Ai Cập đuổi Do Thái vậy⁽²⁾. Than ôi!

“*Nên phải xét theo ngày thường, so sánh lời bàn của số đông, hỏi xét rõ ràng, theo đó mà bắt tội cho thích đáng*”.

Đoạn này không quan hệ gì, nhưng cũng là lời dối trá mờ ám, không thể biện bạch.

Nói là “*xét theo ngày thường*”, thì ngày thường những người ấy quả đã có những điều gì phạm gian phạm pháp hay không? Quả đã từng hiếp người cướp của, tiếng xấu đồn khắp hay không? Lại “xét” như thế nào? Hay là sai quan binh khổ xanh dẫn vài mươi lính tập như sói như hùm xông vào nhà người ta nghiêng hòm lật

⁽¹⁾ *Mac tu hữu*: Chẳng cần có [chứng cứ].

⁽²⁾ Năm 1795, nước Ba Lan bị ba nước Đức, Áo, và Nga chia nhau cai trị. Dưới triều Ni-cô-la đệ nhất, ngày 29-11-1830, Ba Lan nổi dậy đuổi ngoại xâm không thành công, hàng ngàn gia đình Ba Lan bị vua Nga cho dời vào nội địa nước Nga. Về sự kiện Ai Cập dời Do Thái, chúng tôi chưa được rõ.

tráp, thấy đồ vật là lấy, quấy phá đến cả gà heo, như vậy gọi là “xét” đó phải không?

Nói là “*lời bàn của số đông*” là chỉ vào đâu? Lời bàn của quan chưởng? Lời bàn của dân chưởng? Nói là dân, thì “số đông” bị bắt đương rên la dưới ngọn roi lưỡi kiếm, cứu cho khỏi chết không xong, làm sao có được lời bàn? Còn “số đông” chưa bị bắt, thì nuốt hờn ngậm tủi, co ro nhớn nhác, chưa biết hoạ tới ngày nào, lại làm sao có được lời bàn? Nói là quan, thì chưởng qua một hai quan tinh cùng một công sứ, ở trong màn tối có bàn với nhau hay không, người ngoài không biết, làm sao gọi là “số đông” được? Cũng không thể bắt chước người xưa gọi ba người là “số đông”.

Nói là “*rõ ràng*”, thì quả là rõ ràng hay sao? Nói là “*hỏi xét*” thì quả có hỏi xét sao? Nói là “*thích đáng*” thì quả là thích đáng sao? Vả chưởng, tự cho là “*rõ ràng*” mà mờ ám như thế, nếu không rõ ràng thì còn như thế nào nữa? Tự cho là “*thích đáng*” mà không công bằng như thế, nếu không thích đáng thì còn thối nát như thế nào nữa?

“Chiếu theo luật “mưu làm phản mà chưa làm”, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Duyệt xin định cùng tội với Phan Châu Trinh: xử tử, đày Côn Lôn: Nguyễn Thành, Lê Bá Trinh; đánh một trăm gậy, đày ba nghìn dặm.”

Thử đọc bản án ấy từ đầu đến cuối, quả có việc gì liên can đến việc mưu làm phản hay không? Không những không liên can, mà các việc nêu ra đều là những việc lợi ích, cần thiết cho sự sống còn của loài người, không thể một ngày không có được. Nếu đem những việc kể ra ở trên, việc nào có dính đến là đem xử tử, thì cho họ sống không bằng cho họ chết. Nếu đem cấm hết các việc trên, thì người Nam trừ trộm cướp, ăn xin và lạy lục để làm quan, tuyệt nhiên không có con đường nào khác để sống còn. Trong thiên hạ lẽ nào có luật pháp cực ác, vô lý như thế hay sao?

Nhưng ngày nay quan Nam có chỗ cậy không sợ, nên dám công nhiên viết thành án rằng “*chiếu luật xử tử*” thì sự không sợ sệt của họ đã đến tận bực vậy. Quan Nam học thức như vậy, lòng dạ như vậy, thì không lạ gì các quan lớn người Pháp ở Đông Dương hết lòng che chở riêng, đang lo tăng thêm quyền cho họ, để sai họ

hàng ngày làm việc giết chóc cắt xẻ người Nam. Đến nay nhân dân oan sâu như biển; lòng oán ghét bốc lên tận trời, hễ có một hai quan lớn nhân ái, công bình muốn lập riêng một tòa thẩm phán, thì lại tìm trãm kế để hòng ngăn trở. Than ôi!

Trở lên là theo từng đoạn mà chú thích lại lược thêm lời bàn, để các quan lớn tiện xem, không phải dám viết dài dòng để thêm điều bày đặt, dối trá. Ngoài ra, những chữ những câu không thông, vô lý chưa kịp trích ra, nếu theo từng chữ mà trích thì xem cũng chán mắt. Bởi vì quan Nam từ trước tới nay, không kể án gì, chỉ nghe theo lời dặn miệng của công sứ về tom góp làm ra, không kể gì tính mạng nhân dân, cũng không đếm xỉa gì đến nghị luận bên ngoài. Vả chăng, việc oan khuất bằng theo lời nói miệng thì có thể làm một cách mờ ám, viết thành văn tự thường thường phản lại ta. Nhưng mà từ hai mươi năm trở lại đây, tính mạng người Nam đã trao đứt vào cái màn đen ấy không biết là bao nhiêu; mà quan Nam cũng toàn nhờ vào đó được yêu mến, giàu sang, đến nay hầu như là việc quen thấy lấy làm thường.⁽¹⁾

3. Lời xét phụ: Đây là căn cứ theo nguyên văn quan tỉnh Quảng Nam kết án mà chép ra; sau khi gửi đến Bộ rồi, không biết có sửa đổi chữ nào hay không. Nhưng tuy có sửa đổi, thì cũng vậy mà thôi. Vì quan lớn ở Bộ so với quan lớn ở tỉnh, thì học thức, tâm thuật, tài khéo cũng chưa thấy có gì hơn. Xem như nguyên án của tôi, đến nay cũng chưa dám đưa ra ngoài; khi tái thẩm, tôi nài xin xem nguyên án mà quan Pháp không chịu cho, thì sự đen tối tưởng còn hơn thế nữa.

4. Những điều gian của án ấy và lý do.

a) Lúc ấy dân trong tỉnh xin xâu, liên lụy đến thân sĩ, bắt giam tại tỉnh, từ tháng hai đến tháng tám mới đem kết án, thì án ấy thật thuộc án xin xâu. Nay về phương diện xin xâu thì bỏ hết, lại

⁽¹⁾ *Hầu như là việc quen thấy lấy làm thường:* Trong *di cảo* tác giả viết “chí kim tư không kiến quán hồn nhân sự”. Đó là lấy ý từ bài thơ của Lưu Vũ Tích, trong đó có hai câu kết: “*Tư không kiến quán hồn nhân sự. Đoạn tận Tô Châu thứ sử trưởng*” ngụ ý nói quan tư không quen thấy (cảnh giàu sang của mình) thì lấy làm thường, nhưng cảnh ấy lại làm đứt ruột thứ sử Tô Châu (tức Lưu Vũ Tích khi Lưu đến dự tiệc tại nhà quan tư không).

lấy việc thông mưu với Phan Bội Châu làm án chính⁽¹⁾.

b) Đã lấy việc thông mưu với Phan Bội Châu làm án chính, thì phải dẫn những sự thật về thông mưu để làm chứng. Nay những điều dẫn ra như hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây, trường học, mở trí, lo làm ăn, chăm học, bót xa xỉ, yêu đồng bào để làm chứng. Nếu quả vậy, thì không những vô tội mà lại có công, bỗng nhiên lại xử tội chết.

c) Trong án xử tử của thân sĩ ba tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, đều nói “căn cứ theo lời khai của tên Hạ”, nhưng lời khai thì không kể rõ, mà tên Hạ thì trước sau chưa từng đem ra làm đối chứng.

d) Lúc ấy quan Pháp, quan Nam đều cho thân sĩ Quảng Nam cùng tội, cùng án với tôi, một mục kết tội, lại cho tôi là cầm đầu. Tôi nhờ xét lại được tha, thì cái án của các thân sĩ khác cũng phải được xét lại. Vì sao có việc kẻ cầm đầu đã được xét tha, mà kẻ nghe theo lại xếp đi không hỏi đến? Quan Toàn quyền Đông Dương trước đây vì che lối cho quan lớn của hai nước ở Trung Kỳ cho nên không xét lại.

Xin kể những lý do của tình gian như sau:

a) Lúc ấy khâm sứ trú tại Kinh có ý muốn giết hết những thân sĩ có tiếng ở Trung Kỳ. Cho bắt tôi trước hết và xử chém rất chóng. May nhờ các chí sĩ Pháp ở Đông Dương cứu mà được khỏi chết; quan lớn Toàn quyền lại đánh điện giảm một bậc, đày Côn Lôn. Khâm sứ không làm sao được, cho nên đổi với thân sĩ các tỉnh khác, mới có ý giam lâu để kiểm chuyện thêu dệt. Kéo dài mãi đến tháng tám mà vẫn tìm không được một chút sự thật, nhưng chí thì muốn đưa họ vào chỗ chết mới vừa lòng. Do đó, mới không thể không đem việc thông mưu với Phan Bội Châu mà vu cho. Bởi vì cho là việc Phan Bội Châu chống lại nước bảo hộ, nước mẹ đã biết, nhưng xa vời muôn dặm, việc vốn mờ ám không đến nỗi khiến cho

⁽¹⁾ Trong nguyên tác, tác giả kết thúc đoạn này bằng hai chữ “gian nhất” (có nghĩa: đó là điều gian thứ nhất), và các đoạn sau bằng “gian nhị”, “gian tam” (điều gian thứ hai, điều gian thứ ba...) Chúng tôi không dịch các chữ “gian nhất”, “gian nhị”, “gian tam” ở cuối đoạn ấy mà thay bằng các chữ a, b, c... ở đầu đoạn để cho được rõ ràng hơn. Vả chăng, đó cũng là một cách dịch của chính Phan Châu Trinh trong bản tiếng Việt *Thư thất điều*.

người nghi, rất tiện theo đó mà vu hãm.

b) Lúc ấy công sứ theo lệnh của khâm sứ nghiêm túc cho các quan tỉnh người Nam âm thầm tìm việc vu hãm cho thân sĩ phải vào chỗ chết. Không ngờ quan Nam trăm kế cũng không tìm được việc gì. Nghe nói lúc ấy quan Nam bắt được dân nghèo xin xâu hơn một trăm người, trói tay trói chân, giam cầm đánh đập dữ dội, bảo khai thân sĩ lén xui; máu thịt đầm đìa, nhưng không ai chịu khai. Hoặc doạ đem xử chém, chém đến hai, ba người, dân nghèo vẫn kêu van mình làm mình chịu, cũng không ai chịu khai cả. Sau cùng, có một dân nghèo khai thân sĩ nọ bày vẽ. Quan Nam mừng lắm, bèn đem thân sĩ nọ từ trong ngục ra đối chứng. Thân sĩ đó đến ngoài thềm, người dân nghèo kia thấy được, vội chạy đến thân sĩ để xin lỗi, lại đưa mông cùng tay chân máu thịt đầm đìa cho thân sĩ coi, nói rằng: "Độc thảm đến như thế, làm sao không khai bậy để mong khỏi chết. Ông thật không bày vẽ gì!" Thân sĩ nọ và người chung quanh thấy vậy đều rơi nước mắt. Quan Nam thấy tình trạng ấy, thất vọng hết sức. Từ đó đóng cửa mà kết án, còn thân sĩ thì hoàn toàn không xét hỏi gì đến nữa.

Và lúc ấy quan Nam tuy nghe theo lệnh nghiêm của quan Pháp, nhưng khổ nỗi không có phép gì để giết được, cho nên không thể không lạm lặt các việc trường học, hội buôn, diễn thuyết, mặc đồ tây, bày biện ra cho thành án. Tôi nghe đích xác rằng lúc đầu định án chỉ được mỗi người 3 năm, 5 năm hoặc 8 năm. Khi đưa qua công sứ, thì quan Pháp nổi giận, lại la mắng dữ, nói rằng án ấy làm quá nhẹ. Quan Nam không biết làm sao, mà quan Pháp lại hối thúc, bất đắc dĩ cứ để nguyên án cũ, chỉ thêm vào cuối bản án một câu là: "Chiếu luật mưu làm phản mà chưa làm, xử tử", làm cho bản án trở nên tội không hợp với án. Đó là sự thật⁽¹⁾.

c) Vả chăng, lúc ấy trinh thám của các tòa quan Pháp đi khắp nơi dọa ép dân làng, khiến họ khai oan cho thân sĩ, nhưng rốt cuộc

⁽¹⁾ Nc: "Chứng có là ông tú tài Dương Thạc (cũng gọi là Dương Đình Thạc hiệu là Trường Đình). Sau vụ xin xâu, ông bị đày Côn Lôn, sau chết tại đó. Phan Châu Trinh đã đắp mộ ông và có làm thơ điếu, tức bài "Khấp Dương tú tài mộ" người huyện tôi, lúc đầu kết án 3 năm, sau cũng xử tử, đày Côn Lôn."

chẳng được gì. Quan Nam cũng búa vây bốn phía, mong tìm được cái gì đích đáng hầu làm đẹp mắt quan Pháp.

Thì quả là năm 1907, tức trước vụ dân xin xâu một năm, án sát sứ tỉnh Hà Tĩnh Cao Ngọc Lễ⁽¹⁾ có tìm được một tàn tướng tay chân của ông Phan Đình Phùng, tên là Hạ, đã già nhưng còn sáng suốt, khéo nghê tiêm thuốc phiện. Lúc đầu ra oai dọa nạt lấy cung, nó chẳng nói gì, cũng không sợ sệt. Dỗ nó bằng lời ngọt, đem cho rượu thịt, thường thêm thuốc phiện, thì trước bàn đèn nó mạnh bạo chuyện trò, lại nói: Sĩ phu nước Nam mưu sao, nó đều biết cả. Án sát sứ nghe nói mừng rỡ, đai hậu hơn, quý như được ngọc, dẫu ngàn vàng cũng không đổi.

Trước đó, tiến sĩ tỉnh Hà Tĩnh là Ngô Đức Kế bị án sát áy vu hám, bắt giam một năm mà không chứng cớ gì. Tiếng oan bay khắp, nhật trình Pháp ở Đông Dương cũng vì ông áy mà lên tiếng bất bình thay cho. Án sát kia khó xử trí, sắp thả ra. Bỗng nghe tên Hạ nói thì rất mừng, thầm dặn riêng bảo vu cho ông tiến sĩ áy thông mưu với Phan Bội Châu. Tên Hạ cũng vâng lời.

Ngày sau thăng đường, cho đem ông tiến sĩ áy trong ngục ra đối chứng với tên Hạ. Lại mời công sứ thân đến xét hỏi. Công sứ nghe nói, trong lòng cũng khen làm được. Tên áy vốn sáng suốt. Chẳng ngờ công sứ hỏi tới, tên áy nhất nhì trả lời theo như án sát đã dạy. Công sứ cũng mừng, bảo làm tờ cung. Lại khi bảo nó đến gần mà hỏi làm sao biết được, thì nó trả lời: “Đó đều là những điều quan án bảo nói”. Công sứ cả giận, mắng rằng: “Nếu quả là quan án dạy, thì sao mày lại nghe theo?” Thì nó đáp: “Không theo thì không có thuốc phiện mà hút, lại không có rượu thịt”. Công sứ lại nạt: “Mày đã nghe theo, nay vì sao lại phản cung?” Nó nói: “Sợ vu chứng thì làm người chết oan”. Quan của hai nước không biết làm sao, chỉ biết đưa nó vào nhà tù. Còn tên áy đã không vợ con lại không nhà cửa, thì nay địa ngục nó cũng xem như thiên đường.

Từ đó về sau, phàm các án tử hình của thân sĩ Trung Kỳ đều dẫn lời khai của tên Hạ làm chứng, mà không chép ra lời khai của

⁽¹⁾ Nc: “Mà nhân phẩm, lịch sử Trung Kỳ đã sớm có bình luận rõ ràng, không thuật lại nhiều làm gì. Nay đã thăng chức”.

tên Hạ lại cũng không dẫn tên ấy đến đổi chứng.

d) Lúc ấy tuy tôi mang ơn được cứu khỏi chết, nhưng án của tôi thì do các quan lớn Viện Cơ mật⁽¹⁾ thảo ra, khâm sứ ký tên và quan toàn quyền cũng duyệt y; cho nên tội danh xử tử dày Côn Lôn chung thân cơ hồ đã thành án sát, vững như núi không thể phá được. Các quan tỉnh của hai nước cho rằng các án nặng của thân sĩ các tỉnh, tuy lấy việc thông mưu với Phan Bội Châu làm chính, nhưng lại khổ vì thật không có chứng cứ, nay vội xử tử, còn e chưa thành án vững; và các thân sĩ can án phần lớn là người đồng học với tôi, là bạn bè thường ngày lui tới, bèn gia nặng thêm một lời, cho tôi là thủ xướng, cùng tội với tôi, để tiện dẫn đến cái án xử tử. Đó là chỗ khéo.

Không ngờ nay tôi nhờ ơn riêng của nước Đại Pháp xét lại mà thả ra, thì án của thân sĩ các tỉnh nay lại thành ra nghi án. Bởi vì người cầm đầu đã được tha, thì kẻ theo sau ắt không phải bị tội nặng; mà nếu như thế, thì điều mà ngày trước làm cho họ chết, nay trở lại làm cho họ sống, quan hai nước lại càng không chịu được. Cho nên tôi tuy được xét lại, mà án các thân sĩ khác đến nay quan lớn hai nước vẫn còn giấu kín với nhau, không chịu giờ ra coi lại.

III. TÌNH HÌNH THẨM SÁT

Trong khi dân các tỉnh nổi dậy, thì bị tàn sát khá nhiều. Thế nhưng người và việc trong đó phần lớn tôi không biết, hoặc biết mà chưa được rõ. Nay xin đem cái án của tiến sĩ Trần Quý Cáp thuật rõ đầu đuôi cùng thêm lời biện bạch để quan lớn xem. Nếu xem qua thì tình hình đen tối ở Trung Kỳ lâu nay không hỏi cũng biết được.

⁽¹⁾ Viện Cơ mật: Cơ quan cốt yếu của chính phủ Nam triều do các quan thượng thư sáu bộ tổ chức từ năm 1835. Trong thời thuộc Pháp, Viện Cơ mật do khâm sứ Trung Kỳ (người Pháp) làm chủ tịch.

[A. VỤ ÁN TIỀN SĨ TRẦN QUÝ CÁP]

Tiến sĩ Trần Quý Cáp⁽¹⁾, người tỉnh Quảng Nam, lúc đầu làm giáo thụ phủ Thăng Bình tỉnh ấy. Năm 1907 đổi vào làm giáo thụ phủ nọ ở tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nhận chức, ông diễn thuyết nói về lợi ích của việc học, khuyên nhân dân mở nhiều trường học. Lúc đầu, công sứ Pháp và quan tỉnh người Nam cũng khen và khuyến khích. Đến khi dân tỉnh Quảng Nam nổi dậy, tuy có lan ra các tỉnh gần, nhưng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ở yên như thường. Nào ngờ quan hai nước của tỉnh ấy đem lòng độc ác ngầm, bắt ông giáo thụ bỏ ngục, chưa đầy một ngày đêm, chẳng xét hỏi gì, đem ra kết án xử tử, chém ngay tại chỗ.

Nghe nói đích xác rằng lúc đầu quan tỉnh người Nam là Phạm Ngọc Quát kết án xử lăng trì⁽²⁾ sau đổi ra chém ngay. Chém xong chưa đầy một giờ, vội tiếp được điện của quan lớn Toàn quyền sức giải đi Côn Lôn, nhưng than ôi! chết rồi không thể sống lại được! Đến nay án ấy hoàn toàn được giấu mất, không tuyên ra cho mọi người biết, còn thây và đầu cũng không cho người nhà nhận lãnh⁽³⁾, cũng không chôn cất ở một nơi nào. Than ôi! Trong thiên hạ có đâu mà coi mạng người như cỏ rác, có đâu mà giết chí sĩ một cách phi pháp hết sức như vậy?

B. ÁN ÁY CÓ TÁM ĐIỀU OAN

1. Ông tiến sĩ ấy phẩm hạnh trong sạch, học và hành đều giỏi, thò mè rất có hiếu, đứng đầu trong đám thân sĩ Quảng Nam, sĩ

⁽¹⁾ Trần Quý Cáp (1870-1908): Trước tên là Trần Nghị, tự là Dã Hàng, hiệu là Thai Xuyên, quán làng Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nổi tiếng hay chữ. Đậu tiến sĩ năm 1904. Trước làm giáo thụ ở Quảng Nam, sau đổi vào Khánh Hòa. Trong cuộc vận động Duy Tân, ông là tác giả nhiều bài thơ quốc ngữ cổ động tư tưởng dân quyền và thực nghiệp. Vì Phạm Ngọc Quát sợ liên lụy mất chức, nên ông bị xử án chém ngay.

⁽²⁾ Lăng trì: Thứ hình phạt ngày xưa rất tàn khốc, trước hết cắt tay chân người có tội, sau đó xẻ thịt dần dần, cho đến chết.

⁽³⁾ Nc: “Lúc bấy giờ có người nhà đi theo. Sau khi chém, vội đem ngay người nhà ấy giải về nguyên quán”.

phu theo học có hơn trăm người⁽¹⁾. Danh tiếng ông, người các tỉnh đều biết. Ngày thường ông viết sách nhiều, khuyên người hướng về việc học, đừng trông vào người ngoài vô ích mà lại có hại, nói rất rõ ràng⁽²⁾. Nhân phẩm như ông ấy, nước Nam ít có, không tội gì mà giết một cách phi pháp.

2. Diễn thuyết hướng về việc học, khuyên lập trường học là chức vụ phải có của thầy giáo. Huống chi lúc bấy giờ quan toàn quyền Bô đã sức cho các quan tinh sức lại cho dân các xã lập trường học. Vậy trường học là công lệnh của Nhà nước; nay lại lấy đó mà giết một cách phi pháp.

3. Vả lại, công sứ cùng quan tinh các tỉnh sở dĩ bắt tội nặng thân sĩ là vì hai việc thông mưu với Phan Bội Châu và ngầm xui dân chống sưu, nhưng không tinh nào xử quyết chém liền. Tỉnh Khánh Hòa đã không có những việc xin xâu ấy, thì tuy quan tinh có vu hám thế nào đi nữa, cũng không có lẽ gì mà phải giết. Nay lại giết một cách phi pháp.

4. Vả lại, theo pháp luật nước Nam, bắt cứ người nào, chỉ làm giặc hay giết người mới bị giết tại chỗ. Nhưng trừ trường hợp lâm trận hay bị bắt mà chống cự lại, cũng phải để ba, bốn ngày xét hỏi và làm thành án, mới đem ra xử quyết⁽³⁾. Nay ông tiến sĩ ấy không có những hành vi kia, lại không xét hỏi gì, mà vội giết ngay một cách tàn ác.

5. Vả lại, theo pháp luật nước Nam, người có khoa mục⁽⁴⁾, trừ phi làm giặc, ăn cướp, giết người, thì không có phép bị tước tịch⁽⁵⁾ chứ đừng nói đến xử tử. Nếu có tội, thì cũng phải giải về Kinh đô, xét hỏi năm, ba lần, lấy chứng cứ xác thật rồi tâu lên vua định án. Năm xưa ông phó bảng Nguyễn Hiệu⁽⁶⁾ người tỉnh Quảng

⁽¹⁾ Nc: "Sau khi ông tiến sĩ ấy chết, các học trò giỏi của ông phẫn uất không biết kêu vào đâu, nhiều người bỏ nước mà đi".

⁽²⁾ Nc: "Đời sau khi trở về nước, tôi sẽ chép và góp lại để quan lớn xem".

⁽³⁾ Xử quyết: Cũng như xử tử: theo pháp luật mà giết kẻ bị tử hình.

⁽⁴⁾ Khoa mục: Nghĩa đen, mục đề tên những người thi đỗ; nghĩa rộng: người thi đỗ thi hương thi hội, người đỗ đạt.

⁽⁵⁾ Tước tịch: Gạch bỏ tên họ ở trong sổ đi, như quan bị cách, học trò bị đuổi.

⁽⁶⁾ Nguyễn Hiệu (1847-1887): cũng gọi Nguyễn Duy Hiệu, quán làng Thanh Hà huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đậu phó bảng, làm phụ đạo dưới thời Kiến Phúc, Hàm Nghi. Năm 1882, thực dân Pháp chiếm Trung Kỳ, ông đứng lên lãnh đạo nhân dân chống Pháp, lập chiến khu tại miền nguồn tỉnh Quảng Nam và lập tân tỉnh tại làng Trung Lộc, huyện Quế Sơn, giết được nhiều quân Pháp. Năm 1887, ông bị Nguyễn Thân đánh bại, bị bắt, rồi bị xử tử tại Huế.

Nam khởi binh chống lại nước Đại Pháp ba năm, sau bị bắt, cũng giải về Kinh định án xử quyết. Nay ông tiến sĩ ấy không những không có những tội làm giặc, giết người, lại đang tại chức làm việc công, thế mà không xét hỏi gì, đem giết một cách phi pháp.

6. Nếu quan tinh ấy tìm cách làm hại, vu cho những việc làm ám muội, thì cũng phải giải về Kinh đô chất vấn. Chính năm ấy, tại tỉnh Quảng Ngãi, nguyên bố chánh Lê Tựu Khiết và thân sĩ Nguyễn Bá Loan chưa biết phạm tội gì, mà bị xử tử, nhưng cũng giải về Kinh xét hỏi tới ba, bốn tháng sau đó mới đem ra chém. Vả chăng tỉnh Quảng Ngãi có chút ít náo động mà còn thong thả giải về Kinh kết án; nay tỉnh Khánh Hòa hoàn toàn vô sự, chưa biết quan tinh lấy cớ gì mà vội vàng đem giết một cách phi pháp như vậy.

7. Vả lại, theo pháp luật nước Nam, hễ gặp những án nặng như làm giặc, giết người, cướp lớn, thì đem chém bêu đầu một hai ngày mới cho lãnh về chôn. Cái luật dã man ấy, đến nay người văn minh ai cũng chê cười. Còn những án xử chém khác, thì sau đó vội cho người thân nhận lãnh ngay. Nay ông tiến sĩ quả đã có tội gì mà thêm thảm hình gấp mấy, giấu xác không cho nhận lãnh? Thật là dã man hết chỗ nói.

8. Ở nước Nam xưa nay bắt cứ án nào, hễ chém xong thì lập tức đem sao chép những lý do phạm tội và lời bắt buộc của án văn tư đi khắp nơi, yết thị ra, là tỏ ý cùng với quần chúng trừ bỏ đi. Nay ông tiến sĩ ấy quả đã phạm tội gì, xử tội chém như thế nào, sau khi giết một cách phi pháp, đã ba, bốn năm trường án văn nhất thiết giấu bắt, chẳng hề tuyên, chẳng hề yết, đến nay oan sâu như biển, không ai biết được.

Có tám điều oan như vậy mà lần ấy quan tinh của hai nước chẳng hề thương xót, chẳng hề tra hỏi, ắt muốn làm cho chết mới vui lòng! Than ôi! hình phạt như vậy mà bảo người chết nhắm mắt nơi chín suối, kẻ bị tù yên chí nơi nhà lao thì khó lòng lăm thay! Oan khốc như thế nghìn xưa mới nghe thấy. Tôi trộm sợ rằng tuy có đem người nước Nam làm cỏ đi một nửa, nhưng lửa ngoài đồng cháy không hết, gió xuân thổi lại bùng lên. Đường sau vời vợi, sự thể nát như tương, tính mạng người nước Nam chẳng là nguy lăm hay sao!

C. NHỮNG ĐIỀU GIAN CỦA ÁN ÁY VÀ LÝ DO

Những nỗi oan của án áy đã được biện bạch từng điều như đã bày tỏ trên đây. Nhưng quan hai nước của tỉnh áy quả có oán ghét gì ông tiến sĩ áy mà phải làm cho chết mới vui lòng? Tôi xin nêu ra và làm sáng tỏ những tình gian của án áy như sau:

1. Bố chánh tỉnh Khánh Hòa Phạm Ngọc Quát là người xảo trá tàn nhẫn, mọi người đều biết. Đường làm quan đã lâu không được thông⁽¹⁾, khao khát được lên chức; tuy được bổ làm bố chánh tỉnh Khánh Hòa nhưng cũng chưa vừa lòng. Nghe quan lớn Bô có lòng thương dân, sức cho dân lập nhiều trường học, lại nghe cho các tỉnh nhóm lập hội buôn, ông quan tỉnh kia vốn có lòng xảo trá muốn đón ý lập công. Cho nên một mặt súc khắp các dân làng lập trường học, lại giao cho tiến sĩ Trần giáo thụ khuyên dân lập trường; [một mặt] quan tỉnh áy bỏ tiền ra định lập hội nông, hội thương, gọi người hùn vốn⁽²⁾, lại trong hội buôn của tỉnh Bình Thuận, ông áy cũng hùn vốn buôn chung. Đến khi nghe việc dân tỉnh Quảng Nam xin xâu nổi dậy, người trong các trường học, hội buôn ở các tỉnh đều bị tù, bị giết, ông ta sợ hãi hết sức. Lại lo nhân đó mà mất chức, bèn tìm trăm kế thêu dệt, đổ hết tội cho ông tiến sĩ áy để mong thoát thân.

2. Lại lo nếu một mai giải đi Kinh, nếu có hỏi han đến việc trường học, hội buôn, ông tiến sĩ áy khai báo ắt lụy đến quan tỉnh áy. Chi bằng xử nặng giết ngay để bịt miệng.

3. Vả chăng, lúc bấy giờ khâm sứ trú tại Kinh giận dữ thái quá, chưa kịp suy tính, lấy hình phạt làm oai, đánh điện sức cho các tỉnh trưởng trị thẳng tay⁽³⁾. Quan tỉnh áy được dịp kia, liền quay nghĩ cách khác: thừa theo ý tốt của Toàn quyền thì chưa chắc được

⁽¹⁾ Nc: “Ông ta làm án sát lâu không được thắng”.

⁽²⁾ Nc: “Mới lập, chưa thành”.

⁽³⁾ Nc: “Lâu nay quan Nam lên chức mau là nhờ giết nhiều người Nam: mỗi lần trong dân có một chút lộn xộn, thì quan hai nước ắt có thêm một phen thắng quan tiến tước – việc này sẽ nói rõ nơi khác –, đến nay đã quen lệ. Cho nên quan hai nước đều lấy việc áy làm con đường mòn duy nhất để thắng quan. Lần áy khâm sứ chỉ bảo trị tội nặng, cũng chưa nói rõ là giết ngay. Thế nhưng cái lòng cầu quan của quan Nam, như đói như khát, gặp được cơ hội thì nảy ra ngay, thường thường như vậy, không chỉ lần này mà thôi. Than ôi!”.

công mà rất có tội; còn như thỏa lòng giận dữ của khâm sứ, thì không chỉ khỏi tội mà có lẽ được công. Vả chăng, nghe các tỉnh ồn ào, tù nhiều giết nhiều chính là cơ hội lập công; còn tinh minh thì im lìm vô sự, không khỏi gắp phải bế tắc. Do đó, mà lòng muốn khỏi tội cùng ý muốn cầu quan hợp nhau mà làm ác, thì ông tiến sĩ kia càng không có lẽ nào sống được. Quả vậy, sau khi giết ông tiến sĩ, quan tỉnh ấy được thăng ngay tuần vũ tỉnh Hà Tĩnh. Nghe nói quan tỉnh ấy một khi đến tỉnh kia, chém giết cũng nhiều, đến nay chưa hỏi đã thăng lên chức gì rồi.⁽¹⁾

4. Mặc dầu quan Nam tuy xảo trá, khâm sứ tuy nổi giận, nhưng giá công sứ có một ít lòng nhân thì người Nam cũng được nhờ phước. Xem nhu ông Gạc-nhê⁽²⁾ tỉnh Bình Thuận nhận lệnh khâm sứ, nhưng không chịu hủy trường học, phá hội buôn, bắt thân sỉ. Vả chăng, lúc bấy giờ quan Nam tỉnh ấy đón ý khâm sứ, kiêm chuyện thêu dệt để kết tội nặng người trong tỉnh; ông nhất thiết chống lại gắt gao không chịu ký tên, còn biện bạch thay cho khiến được thả về mà bảo toàn được một tỉnh; đến nay tiếng ca tụng đầy khắp đường sá, lòng kính yêu cũng như cha mẹ⁽³⁾. Nay nhân dân Trung Kỳ hễ ai nghe đến tên ông, biết việc làm của ông, cũng đều thấy ông thì vái từ xa, mến mộ ông hết sức. Than ôi! ông mới là đại biểu thật của văn minh nước Đại Pháp vậy. Tuy nhiên công sứ các tỉnh ở Trung Kỳ hiện nay như ông có được mấy người? kiến thức, tâm thuật không giống với quan Nam có được mấy người?

Vả chăng, lâu nay công sứ các tỉnh, đối với các việc phi pháp, thường ép quan Nam gánh vác⁽⁴⁾. Việc nên thì công về mình, việc hư thì đổ lỗi cho quan Nam; lỗi kiến giải ấy không phải mới có một

⁽¹⁾ Nc: "Lần này quan lớn các tỉnh vì cớ không chịu giết nhiều bị cất chức cũng lắm, sẽ nói rõ ở các nơi khác".

⁽²⁾ Ông Gạc-nhê: Trong *di cảo*, tác giả viết hai chữ Hán có thể đọc là *Ngạc-nhi*, rồi chú hai chữ quốc ngữ *Gạc-nhê* ở dưới. Bản Lê Ấm cũng đọc *Gạc-nhê*, chưa biết chữ Pháp viết ra sao, phải chăng là *Garnier*?

⁽³⁾ Nc: "Lúc ấy các quan Pháp làm việc ở tòa sứ, thấy ông việc gì cũng nhân ái, cũng nổi lên chống lại. Ông nói: Ông là quan cầm đầu một tỉnh, nếu dân làm giặc, lỗi ấy ông tự gánh lấy. Than ôi! Lời nói của người nhân có lợi lắm thay!"

⁽⁴⁾ Nc: "Nhưng chỉ quan Nam nào còn có chút ít công lý mới đợi thúc ép, còn quan Nam bạo ngược xảo trá, thì chạy vạy nghe ngóng, lo làm trước cho vừa ý muốn, không đợi ép nữa".

ngày. Huống chi những án giết người đều chiếu theo luật nước Nam mà xử, thì công sứ càng có chỗ để mượn cớ. Than ôi! giết người không mắc tội mà lại được công, thì ai còn lo sợ gì. Do đó, công sứ lo làm hợp ý khâm sứ để được thăng quan, quan Nam lại lo làm hợp ý công sứ để được chức. Nếu đem lòng sốt sắng về những hy vọng giàu sang của quan hai nước nhập lại để làm ác, thì ông tiến sĩ ấy càng không có lẽ nào sống được. Quả vậy, sau khi giết ông tiến sĩ ấy, thì công sứ tinh áy vội được thăng bổ đi nơi khác trước cả quan tinh.

5. Sau khi quan tinh áy đã giết ông tiến sĩ, trong cũng như ngoài thành tiếng kêu oan sôi sục; lại tiếp có điện giảm tội chết của quan Toàn quyền, thì quan tinh áy tự biết có lỗi, ra sức bưng bí, không để cho việc tiết lộ ra ngoài. Lại sợ để người nhà ở lâu trong xứ mà nhận lãnh, chôn cất, lỡ để tiết lộ thì tiếng tăm truyền bá xa gần, ắt phải một phen lộn xộn. Từ đó, đem giam riêng một nhà, rồi giải về quê quán, không cho nhận lãnh thây đâu, thật do cớ áy.

6. Vả chăng, sau khi việc lần áy đã yên, các nhật trình công bình ở Đông Dương phần lớn lấy công luận vạch ra những điều gian, nghị luận sôi nổi. Từ đó quan hai nước cùng che giấu cho nhau, nên lý do vì đâu ông tiến sĩ áy bị giết và bản án xử tử lúc bấy giờ, thảy đều được giấu mất, không dám đem ra tuyên bố lại nữa.

Có sáu điều gian này, hễ ai biết tới việc áy thì không khỏi không thương người bị oan. Nhưng lâu nay quan lớn của hai nước cùng che đậm cho nhau, không chịu vì người chết oan mà xét lại, rửa oan. Bởi vì quan tinh của hai nước đã kết án lúc bấy giờ, nay đã đồng thời sớm được thăng chức đổi đi, nếu xét lại án áy, thì điều gian lộ ra hết, ắt đến mắc lỗi không nhẹ; vả chăng nhân đó cũng kéo luôn cả đến các quan tinh lần áy nhờ giết nhiều mà được thăng quan, cuộc diện quan trường lại đến một phen biến động; lại nay quan Nam đều ẩn nấp ở dưới bụng quan Pháp, ai cũng có chỗ đứng, ai cũng có nơi nương tựa, nếu nhân giết người mà bị lỗi, mất chức, thì đó là điều quan Pháp không vui. Thà để cho chí sĩ ngậm oan, thà để cho nhân dân oán trách, thà nhân đó làm hại đến tình thân ái của người hai nước, thà nhân đó mà sinh ra chướng ngại cho tiền đồ của hai nước, chứ quyết không muốn lấy tính mạng

của trên mấy trăm thân sĩ, nhân dân nước Nam bị chết úc, bị tù oan, làm lụy đến một mảy quyền lợi của quan Nam đến sa sút đi, để cho người ta thấy mình nuôi nấng không hay. Đau đớn thay, buồn thay!

IV. TÌNH HÌNH NHIỀU LỤY OAN THÂM

Hai cái án trên đây, là đem những điều tôi biết hơi rõ mà nói. Nay lại xin nói về tình hình nhiều lụy oan úc, thảm thiết ở các tỉnh vào thời bấy giờ mà tôi đã nghe biết nhưng chưa rõ lắm, cùng những điều nghe người ta nói sau khi việc xảy ra, thấy thảy thuật qua như sau.

A, TỈNH QUẢNG NAM

1. Giết chết khi việc xảy ra và xử chém sau khi việc yên⁽¹⁾. Lúc bấy giờ, trong khi dân nhóm hai bên tòa sứ, bị lính tập xua đuổi, nhảy xuống nước chết đuối ba người; sau khi việc yên, xử chém năm người hoặc sáu người, nay chưa rõ.

Lần ấy, dân tỉnh Quảng Nam thật do việc kiện về xâu không do chống thuế, công sứ tỉnh nhà cũng biết việc không phải tại dân, hơi có ý cho mình có lỗi. Vả lại lần ấy dân nghèo tụ họp xin xâu ở tòa sứ tuy đông, nhưng đối với công sứ xét ra hơi có trật tự. Vì hai lẽ ấy, cho nên cách đối đãi so với các tỉnh có phần rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, tất phải xử nặng thân sĩ, chém giết nhân dân, một phần vì quan Pháp muốn che lỗi mình, một phần vì quan Nam đón ý người trên, mượn việc để mà trả oán. Đó là tình hình thật lúc bấy giờ.

2. Giải tán hội buôn. Lúc ấy hội buôn Quảng Nam lập tại phố

⁽¹⁾ Đoạn “Tỉnh Quảng Nam” có 5 tiểu mục. Trước ba tiểu mục đầu, tác giả có đánh số 1,2,3 trong *di cảo*: theo cách trình bày chung, chúng tôi thêm số 5, 6, ở 2 tiểu mục cuối.

Hội An. Quan Nam cũ Nguyễn Tán⁽¹⁾ và cử nhân Phan Duyệt chủ trì công việc.

Lúc ấy làm án, vì Nguyễn Tán tuổi già bảy mươi, nên được miễn nghị. Phan Duyệt thì xử tử đày Côn Lôn. Các khoản tiền của hội buôn, thì chiết sổ sách trả lại cho người hùn vốn. Lại người hùn vốn, trên từ thân sĩ dưới đến nhà giàu, bản thân người hùn đều bị kết án khổ sai từ 3 năm đến 3 tháng; cũng bắt tội đến cả vợ hay cha người hùn. Khi trả phần cũng rất mờ ám. Nghe nói mỗi phần là 50 đồng, khi trả chỉ 5,6 đồng. Nhưng người hùn đều can án cho nên không có ai dám nói gì. Cũng có người không dám lanh, chỉ ký khống đã nhận bao nhiêu đó mà thôi.

3. Thực trạng phá trường học, bắt giáo sư và nhân viên mà nhiều hại. Sau khi đã bắt giam thân sĩ, hễ các sự nghiệp gì của thân sĩ ngày thường lập ra, đều nhất thiết phá hủy; hễ những người ngày thường qua lại với thân sĩ, đều tìm bắt; cũng có khi bắt đến thân thuộc; cũng có khi nhân việc mà lấy tiền của, súc vật của người ta. Nay xin thuật những việc mà tôi biết khá rõ.

Lúc ấy các xã có trường học thì vội sai quan binh khổ xanh người Pháp đem trên 20 lính tập hợp với lính của quan tỉnh⁽²⁾, đến nơi hủy phá, đuổi bắt như gặp giặc lớn, chỗ nào cũng vậy, thảm họa thật không kể xiết. Hãy kể những việc tôi biết chắc.

Làng Tây Lộc⁽³⁾, thuộc huyện Hà Đông, phủ Tam Kỳ, có lập một trường học, giáo sư Pháp văn, Hán văn mỗi môn có một người, học trò nhỏ trên 40 đứa. Tháng ba năm ấy, giáo sư nghe quan binh Pháp đến, cho rằng quan binh đến lần này chẳng qua là đàn áp dân nổi loạn, chứ không biết là phá trường học. Bèn đem học trò ra ngoài đường lớn trước cửa trường sắp hàng đón rước quan binh. Quan binh kia không đáp, vội sức trẻ vào trường sắp hàng ngồi, ra lệnh cho giáo sư đem bài học Pháp văn hàng ngày khiến học trò

⁽¹⁾ Nguyễn Tán: *Di cảo* chép chữ Tán, có nghĩa là giúp đỡ, khen ngợi. Bản dịch Lê Âm chép Toán: theo cụ Lê Âm, ông Tán là bang tá, người Kỳ Lam, nên đồng bào trong tỉnh thường gọi là ông Bang Kỳ Lam.

⁽²⁾ Trong *di cảo*, tác giả viết “quan tỉnh thần”, vô nghĩa: có lẽ lầm chữ binh thành chữ thần.

⁽³⁾ Nc: “Quê của tôi”.

đọc qua một lượt; lại ra lệnh cho học trò ra chỗ tập thể thao, thử thao diễn một lần. Quan binh mang gươm trọn mắt đứng xem. Thình lình, tự tay nắm lấy cổ giáo sư, chân đạp ngã quy xuống đất, ra lệnh cho lính tập trói thúc ké hai tay, lôi kéo ra đi. Học trò không biết gì, thấy việc hung dữ như vậy, vượt tường mà chạy, đứa bị thương ở mặt, đứa bị thương ở tay chân, kêu khóc sợ hãi, khác nào lũ chim én, chim sẻ bị ó diều đuổi vậy.

Lại bắt người anh bác tôi là Phan Khải đã hơn 60 tuổi, bắt cả người dân nghèo nhà trường thuê làm phu và mấy người dân làng bán cơm bán rượu⁽¹⁾, xâu luôn với hai giáo sư cột chung một dây, sai lính tập lôi chạy, theo sau đánh dã dội như lùa trâu dê. Từ chỗ đó đến tỉnh, đường đi gần một ngày. Lúc ấy nắng đang gắt, nhưng đầu không cho đội nón, chân không cho mang dép, đói khát không cho ăn uống. Ôi! Tàn ác biết bao!⁽²⁾

Xét: Trường học làng tôi lập ra đã hơn hai năm. Các quan họa đồ người Pháp lúc qua lại, có người muốn vào trường xem thì học trò sắp hàng đón tiếp để tỏ ý kính trọng, quan Pháp cũng thường thường đáp lễ, nhân dân truyền nhau cho là việc tốt. Lần này, tại tỉnh tuy dân nghèo có tụ họp, nhưng hương thôn vẫn yên ổn như thường. Lúc bấy giờ nghe quan binh đến, tuy biết là đi bắt thân sĩ, nhưng trong ý cho rằng đã có quan Pháp thân hành đến, ắt cũng không có gì quá lầm. Vả chăng thấy quan binh cũng nghĩ đều như quan họa đồ; cho nên mới lấy lễ ấy mà tiếp. Không ngờ gặp họa lớn như vậy, thật cũng đáng cười và đáng thương!

Làng Phú Lâm thuộc huyện Lê Dương lập trường học, học trò nhỏ trai gái hơn 100 đứa, nam giáo sư 3 người, nữ giáo sư 1 người. Nghe quan binh tới, học trò chạy tan. Quan binh liền phá trường học, hoặc lấy làm chuồng ngựa; hoặc làm phòng ở cho lính tập; các thứ bàn ghế thì làm củi hết phân nửa. Sau đó, dỡ trường học đem làm nơi khác cho vợ con lính tập ở, bàn ghế còn lại thì cho vợ con lính ấy ngồi, hoặc dùng vào việc nhà bếp. Ôi, lạ thay!

⁽¹⁾ Nc: "Mấy người này đến nửa đường thì thả về."

⁽²⁾ Nc: "Sau Phan Khải bị án khổ sai 1 năm, giáo sư bị tù 3 năm".

Lý trưởng làng ấy là Lê Cơ (anh bên ngoại tôi)⁽¹⁾ liên can đến việc trường học, bị gông giải lên tỉnh làm tù 3 năm. Chị bên ngoại tôi, nữ giáo tập Lê Thị X.⁽²⁾ cũng bị gông trói giải lên tỉnh: sau khi đến tỉnh, gặp bà Y, vợ quan Pháp xin cho, mới được tha về.

Hai việc trên đây là tôi biết chắc mà nói. Còn ở các phủ huyện khác, dân làng hễ có ai lập trường học đều lấy phép đó mà trị.

Ví như ông Trần X.⁽³⁾ ở xã Phước Bình, huyện Quế Sơn, có hơi thông Pháp văn, hiểu Pháp học, làm công đã lâu cho mỏ than của hãng buôn Pháp ở Quảng Nam. Sau đó xin thôi, lấy nhà mở trường học, học trò nhỏ bốn, năm mươi đứa. Lúc ấy quan binh đến liền phá nhà ông ấy làm phòng lính đóng ở lâu dài. Trần X. sợ trốn, quan tỉnh vu là làm giặc, đến nay tìm bắt gắt gao chưa thôi. Còn các nơi khác, không thể kể xiết.

4. Tình hình nhiều hại. Hễ thân sĩ nào lập trường học, đều bị coi là làm giặc. Cho nên quan binh nhân đó đến nơi nào cũng như là vào đám giặc lớn. Ngoài việc phá trường học, bắt giáo sư, còn cho lính tập làm nhiều việc phi pháp, cướp bóc nhiều hại, nhân

⁽¹⁾ Lê Cơ: (1859-1916) thường gọi là Xã Sáu, quán làng Phú Lâm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nguyên là học trò thi trường ba (hồng tú tài), năm 1903 bị tri phủ Tam Kỳ buộc làm lý trưởng làng Phú Lâm. Ông nhân đó mà hoạt động cho phong trào Duy Tân một cách công khai, tổ chức Phú Lâm thành một làng duy tân điển hình. Chưa đầy hai năm, các hội đoàn đã được thành lập, dẫn đầu là đoàn thanh niên cúp tóc ngắn, tiếp đến là các hội làm ruộng, hội buôn tạp hóa, hội nuôi tằm, hội trông quê. Làng còn mở trường dạy võ, dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. Lại còn mở lò rèn để rèn đúc các nông cụ, mở cơ bảo hiểm để lo bảo vệ an ninh, để phòng trộm cướp. Năm 1908, ông bị án 3 năm tù. Năm 1916, ông lại có mặt trong cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân. Do đó, ông bị đày Lao Bảo, rồi bị bắn chết nhân một cuộc chống lại sự đối xử tàn bạo của bọn cai ngục. Xem thêm về những hoạt động duy tân của Lê Cơ tại làng Phú Lâm trong cuốn sách *Phong trào Duy Tân*, của Nguyễn Văn Xuân. Nxb Đà Nẵng, 1994.

⁽²⁾ Lê Thị X: Tức Lê Thị Mười, nữ giáo viên của trường Phú Lâm.

⁽³⁾ Trần X.: Theo ông Lê Ấm, trong *Trung Kỳ dân biến thi mạt kỵ*, thì Trần X. là Trần Hoành. Còn gọi là Cửu Cai, vì ông làm cai ở mỏ than Nông Sơn (Quảng Nam) của người Pháp. Ông vừa là giáo viên Pháp văn vừa là giáo viên dạy võ của phong trào Duy Tân. Sau khi bị truy nã lâu ngày, nhân vụ khởi nghĩa của Duy Tân, ông bị bắt và bị đày Côn Đảo.

dân sợ hãi không thể nào chịu nổi. Nay xin nói qua như sau:

Ngoài cổng trường làng tôi là làng Tây Lộc, có người dân làng tên là Trá, vợ chồng làm một quán nhỏ bán cơm rượu để kiếm ăn. Lính tập xông vào quán ấy cướp lấy rượu thịt đem đi ăn uống. Lại bắt tên ấy đánh trói lại. Sau tên ấy trốn thoát, lại bắt em trai vợ tên ấy trói giải ra tỉnh, làm án khổ sai năm tháng.

Lại trong trường làng tôi có nuôi một bầy gà chừng ba, bốn con, để làm thức ăn cho các thầy giáo, cũng cho lính tập đuổi bắt đem làm thịt mà ăn. Lại khi đi dọc đường, còn xông vào nhà dân, cho bắt gà vịt. Người anh họ tôi tên là Lúa có một bầy vịt, bị lính ấy đập chết đem đi. Anh ấy khiến vợ con ra cãi cọ, lính tập nhóm lại đánh, lấy báng súng đánh túi bụi. Nhân dân tức giận, ồn ào rối loạn, gần thành to chuyện, lính ấy mới bỏ mà đi.

Lại trong khi phá trường học tại làng Phú Lâm, mượn cớ xông vào nhà người, nói là kiểm soát, vơ vét sạch sành sanh, không chỗ nào sót. Bà chị bên ngoại của tôi, Thị Kính, nhà cũng bị soát; nghe nói khi soát có lấy nhiều của cải.

Đây tôi chỉ đưa ra những việc tôi biết chắc. Ngoài ra, hễ xã, thôn nào có trường học, đều đóng lại một hai ngày, bắt dân cung phụng ăn uống, bảo là phạt cơm; lính tập cũng quấy phá lấy của, hại không kể xiết. Việc ấy, hễ tỉnh nào có trường học đều có cả; Nghệ An, Hà Tĩnh lại càng quá l้า.

5. Bắt bớ thân thuộc. Lúc ấy đã bắt thân sĩ, về sau phần nhiều còn dính dấp đến cả thân thuộc.

Tức như anh nhà bác tôi là cửu phẩm Phan Khải đã già lại bệnh, bị bắt xử khổ sai một năm.

Lý trưởng làng Phú Lâm là Lê Cơ và Lê Thị Mười cũng là anh, chị bên ngoại tôi.

Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng bị bắt giam tại tỉnh. Cháu ông ấy là Huỳnh Quán ra tỉnh thăm viếng cũng bị giam phạt 5 tháng.

Anh ruột ông cử nhân Phan Duyệt cũng bị bắt giam, án chưa rõ.

Cũng có khi bắt đến vợ, cha thân sĩ nữa.

Cử nhân Nguyễn Bá Trác và Phan Khôi, Nguyễn Mai⁽¹⁾ mười người ra Hà Nội học tập Pháp văn; sau khi việc dân xảy ra, đều đánh điện sức về. Bạn học năm, sáu người tuân lệnh về quê quán, liền bị bắt kết án. Ông cử nhân ấy sợ mang họa, đi ra nước ngoài. Nghe nói bắt giam người cha và tìm trăm kế để ép buộc. Nhà ông ấy trước hời giàu, nay nghèo xơ xác mà lệnh bắt bớ vẫn chưa ngừng, thật chẳng gì thúc giục người ta ra nước ngoài vậy.

Bà con thân sĩ tỉnh Quảng Nam cùng những người vô tội bị bắt giam khảo đánh, nhiều không kể xiết. Làm án, thì ngoài án lưu đày của thân sĩ, dưới từ 2 tháng khổ sai, trên từ 3 năm, chừng trên một trăm người. Nghe nói lúc bấy giờ kết án một cách lả lùng, nước Nam từ khi có sử đến nay, thật không hề có một. Quan lớn nếu không tin thì sai đem lời trong các bản án phiên dịch ra xem một lần, cũng đủ thấy đau lòng xót dạ.

B. TỈNH QUẢNG NGÃI

Năm ấy dân nghèo tỉnh Quảng Ngãi họp lại bên ngoài tỉnh thành khá đông. Công sứ và quan Nam tỉnh ấy sai quan binh nổ súng bắn ngã, làm chết và bị thương khá đông. Lòng người tức giận không chịu đi, lại họp thành đoàn giành nhau đến nơi nổ súng, cùng hô lời cầu thần để mong được mau chết. Cho nên chết và bị thương ước tới hơn trăm người.

Lại nghe nói lúc ấy dân nghèo bị thương phần đông nằm ở

⁽¹⁾ *Nguyễn Bá Trác* (? – 1945), hiệu là Tiêu Đầu, quán làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vốn là học trò của Trần Quý Cáp. Đầu cử nhân. Năm 1907 ra Hà Nội học chữ Pháp, bị thực dân lùng bắt, trốn sang Nhật. Sau về đầu thú, làm mật thám cho Pháp. Năm 1917 giữ phần chữ Hán trong tạp chí *Nam phong*. Từ đó trở thành một tay sai dắc lực của thực dân. Năm 1923 làm tá lý bộ Học, sau đó làm tuần vũ Quảng Ngãi, tại đây y đã đàn áp nhân dân, tàn sát nhiều nhà cách mạng. Năm 1945, y đã đền tội trước nhân dân.

- *Phan Khôi* (1887-1959), hiệu là Chương Dân, quán làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Học chữ Hán, đậu tú tài năm 1906. Năm 1908 bị bắt tại Hà Nội giải về giam tại nhà lao Hội An đến năm 1911 được tha. Sau đó chuyên viết báo, làm sách. Trong thời kỳ Phạm Quỳnh tranh luận với Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng về *Truyện Kiều*. Phan Khôi có viết bài ở báo *Hữu Thanh*. Sau (Cách mạng tháng Tám, Phan Khôi được vào Hội Nhà văn Việt Nam và trong thời gian kháng chiến, tham gia đoàn văn nghệ kháng chiến. Ông mất năm 1959 tại Hà Nội.

ngoài cửa thành, kêu khóc than van nài nào cũng có. Bỗng có quan thương chính ngồi xe⁽¹⁾ từ chỗ mình đến tỉnh, đi ngang qua chỗ dân bị thương nằm, chợt đè phải chân họ, người bệnh đau quá la lên. Dân nghèo xúm quanh trước xe quan ấy không cho đi. Quan thương chính dừng xe hỏi họ muốn gì. Dân nghèo la to: "Nhờ quan lớn vào thành nói với công sứ rằng dân nghèo không chịu nổi xâu thuế đến đây xin giảm bớt, chỉ đến tay không, chẳng có ý gì khác. Xin công sứ thương xót, chớ giết hại nhiều những kẻ vô tội". Quan thương chính nhận lời và bảo người phu xe đánh xe đi qua. Dân nghèo không chịu, nói: "Xin giữ xe cho quan lớn. Quan lớn vào nói với công sứ nếu được, thì khi quan lớn về dân chúng tôi xin đẩy xe cho quan lớn". Quan thương chính bèn để xe ngoài thành mà vào. Chỗ lát thấy công sứ đứng trên thành, sai người cầm năm mươi đồng cho dân nghèo và sai dân nghèo trả xe lại cho quan thương chính ấy. Dân nghèo cùng la lên: "Nay ngoài thành họp lại gần vài nghìn người, chết và bị thương như vậy, được công sứ cho từng ấy tiền không biết làm gì, không dám nhận. Chỉ xin đừng sai quan binh nổ súng mà thôi".

Lại nghe nói lúc dân nghèo nhóm lại tại tỉnh, công sứ sai đuổi đi và bảo rằng: "Chúng mà như muốn cách mạng, nên đợi vài chục năm sau hãy làm. Nay chẳng qua là tìm chỗ chết mà thôi". Rồi ra lệnh cho quan binh nổ súng, làm cho dân nghèo chết và bị thương nhiều.

Lại nghe nói sau việc này, nhân dân bị xử tử cũng nhiều, nhưng đều chưa rõ. Còn thân sĩ thì xử tử, đày Côn Lôn cùng khổ sai 20 năm, 10 năm có 7, 8 người; còn lại, người bị nặng thì đày Lao Bảo, nhẹ thì khổ sai tại tỉnh nhà cũng không dưới 100 người.

Lại nghe nói nguyên bố chánh Lê Tựu Khiết và thân sĩ Nguyễn Bá Loan⁽²⁾ bị giải về Kinh giam ba tháng; làm án xong bị xử chém tại tỉnh nhà. Lý do mắc tội, tôi chưa hiểu; về những người ấy, tôi cũng

⁽¹⁾ Nc: "Người hay ngựa kéo chưa rõ".

⁽²⁾ Lê Tựu Khiết: Cũng gọi Lê Thúu Khiết hay Lê Khiết, người làng An Ba huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời Cần vương, ông là thuộc hạ của Nguyễn Thân, làm đến chức bố chánh. Khoảng năm 1900, ý thức được hoàn cảnh nô lệ, ông từ quan hưởng ứng phong trào Duy tân. Ông bị thực dân giết trong vụ xin xâu ở Quảng Ngãi năm 1908.

chưa biết. Nhưng nghe người ta nói àm lên rằng vì thù riêng mà vu hãm. Việc ấy hết sức ám muội, lại thuộc về người có địa vị trọng yếu và có quyền thế, nên ít ai dám hỏi mòi, khó mà biết cho thấu đáo.

C. TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đầu đuôi việc tinh ấy, phần lớn tôi chưa rõ. Chỉ nghe nói khi việc xảy ra bị giết và bị thương khá nhiều, lại sau đó bị chém chừng hai, ba mươi người trở lên.

Nghe nói tinh ấy sau khi việc yên, công sứ xử chém nhiều. Quan tổng đốc tinh cho rằng lần này tuy dân nghèo không biết gây việc phạm pháp nhưng xét ra không hại lầm, nên lựa vài ba người cầm đầu xử quyết, ngoài ra thì nên phân biệt mà định tội. Công sứ không nghe, đánh điện xin triệt chức ông ấy. Người kế nhiệm đón ý mà thêu dệt, cho nên chém giết khá độc ác.

Thân sĩ cùng lý hào, nhân dân bị xử tử đày Côn Lôn và khổ sai 7, 8 năm có 7, 8 người. Án tình có oan hay không, tôi không được biết. Nhưng khi tôi ở Côn Lôn, thấy giải đến tám người, trong đó có một người án ghi là: Tên này làm tướng cầm đầu, tay cầm địa đồ vào núi, nghĩ mưu chiếm cứ nổi loạn. Sau tôi hỏi mới biết người ấy chứng hai mươi lăm tuổi, mặt mày thô kệch, nói năng khờ khạo, gần như không phân biệt được phải trái, trông qua cũng biết không phải là người hiểu việc. Tôi lấy làm lạ hỏi kỹ đầu đuôi mới biết người ấy tên Hồ Như Ý nhà giàu, con một, không học hành; năm trước thi hương ở tỉnh, lấy tiền mua được tiếng tú tài, từ đó ở nhà làm ăn. Khi việc dân trong tỉnh nổi lên, quan Nam thèm cái giàu của người ấy, vu hãm bắt giam kỹ, làm án nặng, khiến trút của nhà ra mà thuộc. Tú tài kia tiếc tiền không chịu, bèn vu cho làm tướng cầm đầu, xử tử đày Côn Lôn.

Lấy đó mà xem thì các tình hình đen tối ở các tỉnh lúc bấy giờ không hẹn mà giống nhau. Bởi vì quan Nam ngày thường vốn cùng một lòng dạ ấy, cùng một tay nghề ấy.

D. TỈNH PHÚ YÊN

Sau khi việc xảy ra có bị chém giết hay không, tôi chưa rõ. Còn lại, thân sĩ bị đày Lao Bảo và bị khổ sai ở tỉnh nhà chừng hơn

mười người.

D. TỈNH KHÁNH HÒA

Dân tỉnh ấy yên ổn, không có lộn xộn gì. Ngoài quan tỉnh ấy vu giết tiến sĩ Trần Quý Cáp, cũng có liên lụy đến kẻ vô tội, nhưng chỉ 8, 9 người và chỉ giam khổ vài tháng rồi thả. Cũng có người bị phạt một, hai năm.

E. TỈNH BÌNH THUẬN

Dân tỉnh ấy cũng không có lộn xộn gì. Lúc ấy quan tỉnh đón ý khâm sứ, tìm việc thêu dệt kết án trên mười người, hoặc 10 năm hoặc 8 năm, 5 năm không chừng. Công sứ tỉnh nhà là Gạc-nhê công bình, không chịu ký tên, không cho gửi đi, biện bạch giúp mà thả ra⁽¹⁾. Không ai mắc tội, chỉ bị quan Nam giam 1, 2 tháng mà thôi.

G. TỈNH THỪA THIỀN

Nghe nói khi xảy ra cũng có nổ súng, số người chết và bị thương chưa rõ; có người nói chết một người, bị thương 5, 6 người. Sau khi việc yên quả có chém giết hay không chưa rõ. Thân sĩ bị xử tử đầy Côn Lôn một người. Nghe nói nhiều người bị đầy Lao Bảo và bị án khổ sai tại tỉnh.

H. TỈNH HÀ TĨNH

Nghe nói dân nghèo tỉnh ấy truyền với nhau rằng các tỉnh xin thuế được giảm, bèn họp nhau tới huyện bắt chước xin. Nhưng chỉ năm, ba mươi người, không nhiều như các tỉnh và cũng không đến tỉnh thành.

Lại thân sĩ tỉnh ấy hoặc bị tù, hoặc bị chém, việc chưa rõ lắm. Nay hãy đem những điều biết mà thuật qua.

Thân sĩ và lý hào tỉnh ấy bị xử tử đầy Côn Lôn 4, 5 người. Tôi

⁽¹⁾ Phan Châu Trinh có nói rõ việc làm công bình của viên công sứ này ở đoạn trước.

biết rõ là oan, đó là án của tiến sĩ Ngô Đức Kế⁽¹⁾. Thân phụ ông tiến sĩ ấy, Ngô Huệ Liên, năm đó hiện làm tham tri bộ Lễ. Ông tiến sĩ ấy, sau khi thi đậu năm Tân Sửu (cùng năm với tôi), không chịu ra làm quan, ở nhà lập phố buôn, lại lập trường học và thư xã. Năm 1907, án sát tỉnh nhà là Cao Ngọc Lễ vu cho ông tiến sĩ ấy làm giặc, bắt giam tại tỉnh một năm, xét không có thực trạng cũng không chứng cớ. Nhật báo Pháp ở Bắc Kỳ nhiều lần biện bạch ông vô tội mà bị vu hâm bậy, lại chỉ trích những vết xấu của ông án sát ấy; người ngoài ai cũng biết ông bị oan, nên kết án không thành, sắp thả ông ra. Năm 1908 dân các tỉnh nổi dậy, khâm sứ nghiêm túc một luật là kết án xử tử đày Côn Lôn, cha làm tham tri cũng ra lệnh cho về. Than ôi! Làm sao có những việc làm thì minh bạch như thế, mà dám to gan lớn mật buộc tội cho người để rồi xử tử!

Lại nghe nói bố chánh tỉnh Khánh Hòa Phạm Ngọc Quát sau khi đã giết tiến sĩ Trần Quý Cáp, liền được thăng tuần vū tỉnh này; quan tỉnh này sau khi đến chức, có bắt giết 4, 5 người. Nghe nhiều người nói là oan, nhưng tôi chưa rõ họ tên và tình trạng họ ra sao.

Ngoài ra bị đày Lao Bảo và bị khổ sai tại tỉnh này khá nhiều, nhưng chưa rõ; hoặc nói chừng 4, 5 người.

I. TỈNH NGHỆ AN

Dân làng của tỉnh ấy tuy có họp nhau hai, ba xã đến những phủ, huyện gần để nài xin, nhưng cũng chưa đến tỉnh. Lại nhớ quan tổng đốc tỉnh ấy là Trần Đình Phác có phần sáng suốt, cho nên tuy có đày Côn Lôn 4, 5 người thân sĩ, lý hào, nhưng có liên

⁽¹⁾ Ngô Đức Kế (1878-1929), hiệu là Tập Xuyên, quán làng Trảo Nha, huyện Can Lộc (có sách chép là Thạch Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Đậu tiến sĩ năm 1901, cùng khoa với Phan Châu Trinh, nhưng không ra làm quan, về nhà dạy học, nghiên cứu tân thư và hoạt động cho phong trào Duy Tân. Ngoài việc đề xướng cái học mới, ông còn chú trọng đến thực nghiệp, cùng Đăng Nguyên Cẩn, Lê Văn Huân thành lập Triều Dương thương điếm ở Vinh. Năm 1908, ông bị bắt, đày Côn Đảo. Năm 1921, ông ra Hà Nội chủ trương tạp chí *Hữu Thanh*, từng đả kích phong trào tán dương *Truyện Kiều* của Phạm Quỳnh. Mất tại Hà Nội ngày 10.12.1929.

can tới việc dân biến thì không có xử chém.⁽¹⁾

Những điều oan khuất trong đó tôi chưa rõ lắm. Riêng cái án phó bảng Đặng Nguyên Cẩn của tỉnh này tôi biết hơi rõ, xin thuật qua như sau:

1. Vụ án Đặng Nguyên Cẩn. Ông Đặng Nguyên Cẩn⁽²⁾, người tỉnh Nghệ An. Năm ấy làm đốc học tỉnh Bình Thuận, bị bắt giao cho tuần vũ tỉnh Hà Tĩnh là Phạm Ngọc Quát và án sát tỉnh ấy là Cao Ngọc Lễ xét, kết án xử tử đày Côn Lôn. Tuy đến nay chưa biết ông ấy liên can tới việc gì, bị bắt vào tội gì, nhưng căn cứ vào những điều bày tỏ dưới đây⁽³⁾, thì nỗi oan không hỏi cũng biết.

2. Nỗi oan của án ấy. Ông Đặng Nguyên Cẩn dẫu có mắc tội, nhưng ông ấy là người trong đám khoa mục, lại đang làm đốc học một tỉnh. Nếu khi bắt không hỏi mà giết đi như tiến sĩ Trần giáo thụ thì cũng thôi. Đã bắt giải đi để đợi xét hỏi, tuy muốn cho phái chết, cũng phải giải về Kinh hỏi rõ, làm án, thì mới hợp lệ. Bằng không, thì giải về nguyên quán của ông ấy là tỉnh Nghệ An hỏi, làm án, thì mới hợp cách. Nay bỗng giải giao cho quan tỉnh Hà Tĩnh xét xử, là ý là sao? Có phải vì tuần vũ tỉnh ấy là Phạm Ngọc Quát tháng trước đã từng giết tiến sĩ Trần Quý Cáp và án sát tỉnh ấy là Cao Ngọc Lễ năm qua đã vu hâm tiến sĩ Ngô Đức Kế, hai người ấy có bụng dạ đặc biệt, nên quan khâm sứ mới giao cho xử cái án ấy chăng?

⁽¹⁾ Trong Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908, Huỳnh Thúc Kháng có viết sự bắt, giết các thân sĩ Nghệ Tĩnh như sau: "Vụ này Hà Tĩnh có Trịnh Khắc Lập, Nghệ An có Nguyễn Hàng Chi là hai tay học cứng, quan trường cho là tội khôi nêu bị tử hình. Còn đồng thời bị đày ra Côn Lôn với đốc học Đặng Nguyên Cẩn, tấn sĩ Ngô Đức Kế, cử nhân Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân (ba ông bị bắt trước vụ cự sưu), có Đỗ Tịnh, Đội Phương (cựu đảng Cần Vương), Lý Hạ Lôi, Lý Tư, Hương Hạp".

⁽²⁾ *Đặng Nguyên Cẩn* (1866-1928), hiệu là Thai Sơn, người làng Lương Điền (có sách chép là Xuân Triều), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đầu phó bảng năm 1895, làm giáo thụ Hưng Nguyên, đốc học Nghệ An, rồi đốc học Bình Thuận. Là bạn thân của Phan Bội Châu nhưng ông hoạt động theo phái Duy Tân, cùng Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân lập Triệu Dương thương điếm ở Vinh, rồi lập Liên Thành công ty ở Bình Thuận. Năm 1908, ông bị bắt, đày Côn Đảo, năm 1921, được tha một lần với Ngô Đức Kế. Vì đau ốm luôn, hai năm sau ông mất tại quê nhà.

⁽³⁾ *Những điều bày tỏ dưới đây:* Di cảo chép "cứ thượng sở trấn"; có lẽ tác giả viết lầm từ "cứ hạ sở trấn".

Nói rằng hai người ấy tuy tâm thuật bất chính nhưng giỏi luật pháp, có thể giao cho xử án nặng hạy chăng? Thì Phạm Ngọc Quát vì tập ấm cha mà được làm quan, Cao Ngọc Lễ vì vu hăm thầy mà được lên chức⁽¹⁾. Hai người ấy ngày thường đi đến đâu, nhân dân đều ta oán. Quan Nam người nào hơi hiểu sự lý cũng coi rẻ cách làm người của họ. Vậy khâm sứ thấy họ có gì đáng dùng mà giao cho xử cái án nặng ấy? Không phải là vì họ dám giết người hay sao? Than ôi! Lấy đó mà suy, thì nỗi oan không biện bạch cũng tự rõ vậy.

3. Tình hình quan binh sach nhiều... Lại nghe nói ở tỉnh ấy, lúc bấy giờ hẽ xã, thôn nào có xin xâu và có trường học, thì quan binh khổ xanh đến đóng lại ba ngày hoặc bốn ngày, bắt phạt đến dân làng phải dọn cơm rượu. Lính tập thừa thế bắt cướp cả gà, chó. Dân càng không chịu nổi, có kẻ muốn nổi loạn.

Bọn bắt lương thừa cơ nổi dậy làm ngang, dân làng càng thêm rối loạn. Chạy đi báo quan binh tới, thì giặc đã đi nơi khác. Quan binh quở trách báo cáo không sớm, lại đóng binh ba, bốn ngày, phạt cơm rượu.

Giặc đi thì lính đến, không bên nào hơn bên nào, đều lấy việc nhiều hại cướp bóc làm kế hoạch thứ nhất. Than ôi! Nhân dân có tội gì mà gặp phải nỗi khổ đến thế? Nghe nói đến nay bọn ấy còn ẩn nấp trong núi rừng, quan binh không làm gì được, chỉ có dân làng là phải gánh nặng nề mấy phen cơm rượu và chịu hai tầng khổ hại mà thôi! Đường sau mờ mịt, làm sao mà chịu cho thấu!

K. TỈNH THANH HÓA

Nghe nói dân làng trong tỉnh ấy tuy có họp nhau một hai xã, nhưng chưa đến tỉnh. Nhưng lúc bấy giờ công sứ tỉnh ấy bắt thân

⁽¹⁾ Nc: "Cao Ngọc Lễ là học trò của Tống Duy Tân. Năm Ất Dậu [tức năm 1885]. Tống Duy Tân theo thân sĩ khởi nghĩa. Về sau biết việc chẳng thành, muốn ra thú mà không biết cậy ai. Nghe nói Cao Ngọc Lễ là người đi theo quan Pháp, cho nên sai người tìm đến Ngọc Lễ, nhờ tên ấy nói trước với quan Pháp để ông ra thú cho tiện. Tên ấy giáo trá nhận lời, lại bảo ông Tống chờ ở chỗ nọ. Ông tin theo lời nó. Tên ấy đến quan Pháp để xin lính vây bắt. Tên ấy vì tự mình bắt được, sợ ông Tống tố cáo sự việc, nên xin giết gấp ông đi. Sau nhờ công đó, nó được làm quan. Việc này, ai cũng biết".

sĩ giam kẽm, đánh đập dữ, có người bị đánh đến mệt, hai trăm roi. Lúc ấy quan bố chánh tỉnh là Nguyễn Dĩnh được lệnh tra xét. Quan tỉnh ấy thấy đánh đập thái quá, liền phản đối với công sứ rằng: “Việc không có bằng chứng thật mà muốn đánh chết người, thì chẳng là thúc giục người ta làm giặc hay sao?” Bèn không chịu dự tra, sau nhận cáo bệnh mà về⁽¹⁾. Quan khác tối thay đều kết án nặng, xử tử đầy Côn Lôn.

Khi tôi ở Côn Lôn, thấy giải đến năm, sáu thân sỹ, hai mông sưng tấy lên, máu thịt dâm dề nhiều người bước đi không nổi, thật hết sức thảm khốc!

V. THẨM TRẠNG LÚC ĐI ĐẦY

Lúc dẫn đi đầy duy thân sỹ Quảng Nam là có hơi thong thả. Các tỉnh khác, tuy có ngược dài, cũng không đến nỗi quá lầm. Chỉ có thân sỹ hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An giao cho quan binh áp giải, thì mỗi người đều bị lấy dây thừng to bằng ngón tay trói quặt tay chân ra sau lưng, không cho cựa quậy. Sau khi xuống tàu, cũng không chịu nổi lồng, cùm làm đầy trên mặt hầm tàu. Khát không cho uống, mưa to gió lớn mặt hầm ướt cả, cũng không cho dời đi. Có người kêu khổ, van đau!

NGUYỄN VĂN DƯƠNG dịch

⁽¹⁾ Nc: “Nghe nói nay bổ lại ở Thừa Thiên, chưa biết chức gì”.

THƯ GỬI LƯƠNG VĂN CAN⁽¹⁾

Dịch lại từ bản sao dịch⁽²⁾ ngày 10.3.1912 tại Pháp

Ngày 25.1 tôi có nhận được thư bác và một thư của ông Nguyễn tôi chưa kịp trả lời bác thì 20 ngày sau lại nhận tiếp được một thư bác (do ông Pháp Thuật đưa⁽³⁾). Đọc xong tôi rất cảm tạ bác. Tôi biết mặc dầu có nhiều chuyện đã xảy ra, tấm lòng của bác vẫn không nguội lạnh. Tôi rất mừng cho đồng bào trong nước. Tôi lại được biết bác sẽ viết rõ mọi sự khổ ải trong nước mình để gửi cho ông Pháp Thuật⁽⁴⁾ (Quan ba Roux?). Đó là một việc tốt, nếu bác không làm thì ai sẽ làm. Ngày đêm tôi mong bản thảo (manuscrit) đó sẽ được viết xong.

Về thư của ông Nguyễn⁽⁵⁾, sau khi đọc tôi thấy ông ta nói về những sự nhũng lạm hiện nay. Tôi kính trọng và yêu mến tác giả của thư ấy. Nhưng ông ta phải nhờ ai dịch ra (tiếng Pháp) và gởi thẳng đến Bộ Thuộc địa và Hạ viện. Như vậy thì tốt hơn, có lợi hơn. Tôi không thể đem thư ấy đến nhà cầm quyền vì:

1. Ở đây việc nhờ dịch thư đó rất khó (đồng bào mình đang học ở đây rất bận bài vở, người có chút thời gian rảnh lại không dịch nổi).

⁽¹⁾ Thư Phan Châu Trinh gửi Lương Văn Can ở đường Hàng Đào - Hà Nội (trong bản tiếng Pháp ghi là Lương Ngọc Can).

⁽²⁾ Ở đầu tài liệu có bút ghi: "Lương Ngọc Can tức Cử Can là chủ tịch của Đông Kinh Nghĩa Thục".

⁽³⁾ Mở ngoặc là chừa trống trong bản sao dịch, biểu hiện sự nghi ngờ về tên người này.

⁽⁴⁾ Bên cạnh chữ Pháp Thuật có bút ghi rõ "quan ba Roux?" và gạch đậm dưới chữ Pháp Thuật.

⁽⁵⁾ Có nhiều khả năng là ông Nguyễn Quyền, yếu nhân trong Đông Kinh Nghĩa Thục.

2. Tôi nói với nhà cầm quyền mọi điều tôi biết, vì vậy bọn thù nghịch cho rằng chỉ có mình tôi nói chứ không phải là lời của dân Nam. Tôi luôn mong mỏi các thân sĩ có lòng trong nước gấp gáp gởi thư, càng nhiều càng tốt. Trước hết để cho bọn thù nghịch không nói gì được nữa, sau đó là để gây xúc động trong những giới có thẩm quyền và để cứu nước ta. Vì đó là thư của Nguyễn nên nếu tự tôi chuyển đến nhà cầm quyền thì cũng giống như là một trong các thư của tôi vậy, có nói người ta cũng không tin.

Tôi mong ông Nguyễn sẽ kiên định, không thổ lộ với bất cứ một ai và làm ngay điều mà ông nói. Như vậy sẽ phước cho dân mình lắm.

Hiện nay đảng lớn đang cầm quyền ở Pháp rất muốn tiến hành nhiều cải cách ở nước ta. Nhưng dân ta lại lẩn thẩn, bâng lòng và không muốn đòi hỏi sửa đổi. Vì vậy đảng đối lập lấy cớ ấy để phản đối. Tôi nói không ăn thua gì, một tay làm sao mà vô nê bôp được. Tôi mong các thân sĩ có nhiệt huyết biết tình thế đó hợp sức với nhau mà viết lên những bản thỉnh cầu để thoát cảnh hiểm nghèo. Nhưng bọn mình hay do dự, sợ quan chức như sợ cop. Một mình tôi thì làm gì nổi!

Ôi, thời cơ thuận lợi đã đến, đây là lúc trời không nỡ diệt nòi giống ta và cơ hội như treo đầu sợi tóc. Còn chờ gì mà không lợi dụng cơ hội này.

Bác ôi! để cho nhiệt huyết tôi nguội lạnh đi sao? Để cho hi vọng tôi tắt đi sao? Bà con mình không còn chút nhiệt huyết nào nữa chăng?

Tôi đang học tiếng Pháp. Chính là để có thể nói với nhà cầm quyền tất cả những bất công mà các thân sĩ xứ An Nam ta ở miền Trung đang chịu. Tôi không thể làm được việc gì khác, nhưng lòng tôi không hề thay đổi. Đây quả là một công việc rất hệ trọng vây mà chỉ để cho một kẻ hèn nho (*simple lettré*) phải gánh và trong nước không ai giúp! Phần tôi, tôi không hề dám quên bà con đã giải thoát tôi! Nhưng bác ôi, trên đời này, làm sao ngọn bút và cái lưỡi của một nho sĩ có thể ngăn được những làn sóng dữ?

Ở đây tôi có dịp được ngắm tượng của các vĩ nhân thời trước của nước Pháp đã đổ máu cho dân tộc tự do. Tôi đã tức cảnh sinh tình viết mấy câu sau:

"Nước này đã đi đầu dựng quyền dân

Đã mua tự do bằng hàng triệu sinh mạng

Cười cho kẻ cuồng nho không kinh nghiệm

Muốn dùng ngọn bút và lưỡi lê để quay ngược dòng nước dũ"

Bác đã quý nhiệt huyết của tôi, nay nếu bà con mình đồng tâm nhất trí kiên quyết đưa yêu sách rõ ràng thì tôi sẽ hết lòng hỗ trợ. Đó là điều tôi luôn luôn mong mỏi.

Tôi xin bác tìm cơ hội chuyển thư này đến những bạn đồng tâm, đồng chí của chúng ta. Cuối cùng, xin bác chuyển lời tôi chúc cho ông Babut và các vị trong Liên minh Nhân quyền được an khang⁽¹⁾

Ngày Tây: mồng 10 tháng 3 năm 1912

PHAN CHÂU TRINH

Sao nguyên văn

* Có chữ ký "đã xem" của giám đốc Sở các vấn đề chính trị và dân bản xứ tại Phủ Toàn quyền. Tên ký không rõ

Người sao: P.ARNOUX⁽²⁾

(Theo Lê Thị Kinh. Sđd)

⁽¹⁾ Nét gạch đậm dưới đoạn thăm Babut và các vị trong Liên minh Nhân quyền cũng như các bút ghi lưu ý ở các phần trên đều là của người đọc tại Bộ Thuộc địa (PTM).

⁽²⁾ Là một nhân vật kỳ cựu trong Sở Mật thám Đông Dương, năm 1919 chuyển về Pháp chuyên trách dõi người Đông Dương, cuối 1925 trở lại Sài Gòn (theo dõi Phan Châu Trinh).

THƯ TRẢ LỜI CAPUS⁽¹⁾

Ở thành Paris ngày 15 tháng 6 năm 1912

Bẩm quan lớn,

Bữa nay tôi có được cái thơ quan lớn bảo tôi phải mau sửa soạn đi neufchatel-en-Bray ở gần Dieppe. Cái việc đó tôi đã kể hết sự tình của tôi với quan phó đầu phòng Thuộc địa Thương thư⁽²⁾, đã nhờ quan cai trị Guénot nói lại rõ ràng, tưởng quan lớn cũng đã rõ cái bụng tôi rồi. Bữa nay tôi cũng xin trả lời như bữa trước. Còn bây giờ tôi ở đây còn mắc nhiều việc lăm chưa có thể đi được. Khi nào đi được tôi hãy xin trình quan lớn biết.

Sau tôi xin chúc quan lớn được mạnh giỏi như thường.

TRINH

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

⁽¹⁾ Bằng quốc ngữ, đánh máy trên giấy tiêu đề của Vụ Thuộc địa, thêm dấu bằng nét bút mực viết tay. Cuối thư chỉ ghi "Trinh" không có chữ ký.

⁽²⁾ Tức là Phó văn phòng Bộ Thuộc địa Pierre Guesde lúc đầu có nhiều thiện cảm với Phan Châu Trinh, về sau vẫn không xáu lám.

TRUNG KỲ ĐIỀN THỔ THUẾ NGẠCH HÀ TRỌNG THUÝ MẶT CHI TÌNH HÌNH

(Tình hình đầu đuôi về sự hà khắc
của ngạch thuế ruộng đất ở Trung Kỳ)

GIỚI THIỆU

Đây là một "chuyên khảo" của Phan Châu Trinh về tình hình Thuế-Sưu- Dịch hà khắc ở xứ Trung Kỳ được trình bày khá chi tiết và đầy đủ về cả ba mặt: thuế ruộng đất (điền thổ), thuế định (cũng gọi là thuế thân của các suất định) và thuế tạp dịch (tức "làm xâu"). Theo tác giả, "thuế điền thổ và các khoản sưu dịch ở Trung Kỳ ngày một tăng thêm mãi, quá nặng, dân không chịu nổi". Và chỉ khảo sát kỹ một tỉnh Quảng Nam, thì có thể suy rộng ra cả xứ Trung Kỳ, mà đã biết Trung Kỳ thì không hỏi cũng biết được Bắc Kỳ. Từ đó mà thấy hết được mọi "sự tệ ở trong cái tệ, sự khổ ở trong cái khổ, chẳng những thêm dinh, còn thêm sưu dịch. Ngạch thuế phiền hà ngày càng thêm mãi, thật rất khốn đốn, mà cảnh tượng lạ lùng trong đó không ai biết được".

Nội dung chuyên khảo này, tác giả đề cập 3 phần lớn;

I. *Thuế ruộng đất* gồm các mục:

1. Đại lược về thứ bậc ngạch thuế ruộng đất và về thời kỳ thu thuế.
2. Đại lược về sổ bộ ruộng đất của quan thời xưa.
3. So sánh thuế suất nhiều hay ít giữa cách tính tiền và thóc thuế ruộng đất thời trước với thời kỳ mới gia thuế.
4. Tình hình thảm khốc rối loạn thời kỳ gia tăng cùng số mẫu ruộng và thứ hạng không minh bạch.
5. So sánh tình hình tăng thuế, tăng ruộng đất phiền nhiễu nặng nề và thuế suất cả năm nhiều hay ít.
6. Tình cảnh khổ sở do kỳ hạn thuế ngắn gấp liên quan đến các thứ tệ nạn lúc thu thuế.
7. Thuỷ lợi xưa và nay thay đổi và thứ bậc thực tại của ruộng đất liên quan đến thuế suất nặng hay nhẹ.
8. Khí hậu xưa và nay thay đổi liên quan đến lợi hại về thuế suất nông nghiệp.
9. Đại lược về nông vụ, cách làm ruộng xưa và nay thay đổi liên quan đến lợi hại của thuế suất.
10. Lý do thời trước khai thặng ruộng đất nhiều hay ít so với khai thặng sau này.
11. Sự lợi hại của thời kỳ giá thóc lên xuống liên quan đến phép thuế kỳ thuế.

12. Sự lợi hại của lý do giá bạc cao thấp liên quan đến phép thuế kỳ thuế.

13. Sự lợi hại của lệ vay lãi nặng thời trước liên quan đến phép thuế kỳ thuế.

14. Phụ ghi đầu đuôi về ngân hàng nông nghiệp Đông Dương.

15. Nguồn bạc eo hẹp và cái hại liên quan đến phép thuế nông nghiệp.

16. Lý do trộm cắp liên quan đến nỗi khổ lụy của thuế nông nghiệp.

II. Thuế định gồm các mục:

1. Đại lược về thuế suất dân đinh nước Nam thời trước.

2. Thuế suất

3. So sánh thuế suất nặng nhẹ khi tăng đinh tăng thuế và tình hình bó buộc nặng nề của dân nghèo.

III. Phép sưu dịch gồm các mục:

1. Đại lược về phép sưu dịch xưa nay.

2. Sự phiền nhiễu của phép sưu dịch.

3. Sự bất định của tiền công về thời kỳ sưu dịch

4. Thực trạng khổ lụy của tạp dịch.

5. Thực trạng khổ lụy về sưu dịch công ích.

6. Tình trạng khổ lụy trong việc thuê mướn lao dịch.

7. Lý do của việc tạp dịch nhiễu loạn.

Thông qua nội dung trên đây, chúng ta càng thấy tâm huyết của nhà chí sĩ đối với thực trạng "sưu cao thuế nặng" mà nông dân nước ta phải gánh chịu. Chuyên khảo này có giá trị như một bản cáo trạng đối với chính quyền cai trị đương thời. Bằng công trình này, một lần nữa Phan Châu Trinh muốn nói lên khía cạnh phải đấu tranh với tầng lớp thống trị (Thực dân và quan lại Nam Triều) để đòi lại quyền dân chủ- nhân quyền và lẽ công bằng cho đồng đảo nông dân nghèo khổ, một tầng lớp xã hội chiếm đại đa số nhân dân Việt Nam.

Chuyên khảo gồm 3 phần, chia làm 26 tiểu mục. Trước đây, trong *Tuyển tập Phan Châu Trinh* do Nguyễn Văn Dương biên soạn (Nxb Đà Nẵng. 1995) đã được Phan Đình Liệu, Lê Văn Hoàng và Nguyễn Văn Dương tuyển dịch được 9 tiểu mục ở phần I: *Thuế ruộng đất* 5 tiểu mục: 1, 2, 7, 8, 9 và ở phần III: *Phép sưu dịch* 4 tiểu mục: 1, 2, 3, 4. Còn lại 17 tiểu mục gồm 11 tiểu mục ở phần I (3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) 3 tiểu mục ở phần II (1, 2, 3) và 3 tiểu mục ở phần III (5, 6, 7) đều do Chương Thâu và Đỗ Quang Liên dịch tiếp.

TÌNH HÌNH ĐẦU ĐUÔI VỀ SỰ HÀ KHẮC CỦA NGẠCH THUẾ RUỘNG ĐẤT Ở TRUNG KỲ

Thuế điền thổ và các khoản sưu ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ thêm mãi quá nặng, dân không chịu nổi, đến nay người Pháp không ai không biết, nhưng chỉ biết qua mà thôi. Còn như sự tệ ở trong cái tệ, sự khổ ở trong cái khổ, chẳng những thêm thuế, lại cũng thêm ruộng, chẳng những thêm đinh, còn thêm sưu dịch, ngạch thuế phiền hà ngày càng thêm mãi, thật rất khốn đốn, mà cảnh tượng lạ lùng trong đó không ai biết được!

Tôi người tỉnh Quảng Nam, xin đưa tỉnh Quảng Nam ra mà nói, thì có thể biết được cả Trung Kỳ. Mà đã biết Trung Kỳ, thì không hỏi cũng biết được Bắc Kỳ. Người nước Đại Pháp bác ái, bình đẳng đọc sách này, chắc không khỏi đau lòng mà rơi luy.

I. THUẾ RUỘNG ĐẤT

1. ĐẠI LƯỢC VỀ THỨ BẬC NGẠCH THUẾ RUỘNG ĐẤT VÀ VỀ THỜI KỲ THU THUẾ

Thời trước, ruộng đất nước Nam định thành từng mẫu, đo theo thước của quan, mỗi thước quan bằng 4 tấc 2, 3 phân của thước tây. Nếu lấy mỗi mẫu ruộng đất ở Nam Kỳ bằng một vạn thước tây làm chuẩn, thì mỗi mẫu ở đây chỉ bằng ba phần mươi.

Ruộng chia làm ba hạng, đất chia làm sáu hạng. Đó là nói

chung. Nói tỉ mỉ, thì ruộng có hơn 10 hạng: ruộng công, ruộng tư, ruộng nước, ruộng cạn, ruộng trang, ruộng trại, ruộng núi, ruộng cỏ, ruộng mới, ruộng cũ; đất cũng có hơn 20 hạng: đất nhà, đất vườn, đất bãi, đất trồng dâu, đất trồng rau, đất trồng khoai đậu, đất bờ dốc, đất rừng, đất đầm, đất phù sa, đất cát trắng, đất cỏ tranh...

Việc định ngạch thuế, thì cứ xem hiện thời thu được nhiều ít rồi định suất thuế cao hạ. Thuế thì có người toàn nạp bằng tiền, lại có người toàn nạp bằng lúa. Người nạp tiền thì thu tiền, nạp lúa thì thu lúa, gồm cả hai thứ, các hạng nhiều ít không đều nhau. Nói tóm lại, mỗi mẫu ruộng hạng nhất, nếu toàn nạp bằng lúa, cũng chỉ trên dưới 10 vuông⁽¹⁾ hạng dưới thì chỉ nạp 1, 2 vuông mà thôi. Toàn nạp bằng tiền, mỗi mẫu nhiều lăm thì 5, 6 quan, ít thì trên dưới 1 quan⁽²⁾. Còn như đất toàn nạp bằng tiền, hạng nhất thì trên dưới 4 quan, hạng chót thì 1, 2 tiền, tính theo bạc là 1 xu ruồi, có khi cũng không được giá đó.

Vụ thu thuế thì sớm chiều trong khi gặt phải thu. Giá lúa cao hạ, lấy tiền mà định giá lúa. Đem nạp được nhiều ít, thu nạp có kẻ trước người sau. Cho nên có khi thu về vụ hè, có khi thu về vụ đông, lại có khi thu cả hai vụ một lần.

Về cách thu nạp, mỗi năm chia làm hai kỳ, mỗi kỳ 3, 4 lần. Khi đem nạp, thì thương tình nhà nông, tùy thời mà làm việc.

2. Đại lược về sổ bộ ruộng đất của quan thời xưa

Nước Nam từ trước đến nay, mọi việc không hề ngó lại, chính trị của dân bỏ luống. Sổ ruộng có khi hai, ba mươi năm không sửa lại, chẳng qua tuỳ thời đi khám mà thôi, xưa là ruộng hạng nhất, nay thành đất khô. Cũng có khi xưa là ruộng đất, nay thành một con sông; cũng có khi đất ở rừng núi mới khẩn mà chưa ghi vào sổ. Lại thêm quan lại không giữ chức vụ, chỉ lo hối lộ, đáng ra là phải đi khám việc công, nhưng chỉ sai kẻ dưới làm thay, rồi mấu ruộng

⁽¹⁾ Nc: "Cũng có khi đến 12 vuông nhưng rất ít".

⁽²⁾ Nc: "Vì giá lúa lúc đó rất hạ, mỗi vuông lúa giá 5, 6 xu, nếu nạp bằng tiền thì mỗi quan tính theo giá bạc chỉ được 1 hào 5 xu".

rộng hẹp theo số tiền đút lót mà thêm bớt. Có khi thật ra ruộng đất số nhiều mà trong bộ lại rất ít, hoặc chỉ có số ít mà trong bộ lại nhiều⁽¹⁾. Hiện nay theo bộ cũ mà có ghi thứ bậc ruộng đất cao thấp, số mẫu nhiều ít, trong thời loạn này, chẳng qua chỉ là hưu văn trên giấy tờ mà thôi, chứ số ruộng đất không thật đúng như thế.

3. So sánh thuế suất nhiều hay ít giữa cách tính tiền và thóc thuế ruộng đất thời trước với thời kỳ mới gia thuế.

Nước Nam thời trước, quan lại binh lính lương bổng được cấp phát hiện vật nhiều, tiền lịnh thì ít. Phương pháp tính thuế ruộng đất thời xưa cũng nhân theo thế. Gia dĩ... năm thường được mùa, giá thóc rất thấp. Số lượng tuy nhiều nhưng so với tiền lại ít, gấp năm mất mùa, dân cũng dễ đóng nộp. Đôi khi không kham nổi thì giảm một, hai phần, hay giảm một nửa hoặc nhiều hơn; có khi miễn cả, có khi cho chịu. Thời trước đã không có biểu dự toán xuất, nhập hàng năm, cho nên du di cũng dễ. Nếu không dùng phương pháp ấy, trừ phi có cải lương nông điền (thuỷ lợi)... cũng không có phương pháp nào tốt hơn.

Niên hiệu Thành Thái năm thứ bảy, thứ tám trở về trước, thường gặp hạn hán, giá thóc nâng cao, bỏ thóc nộp tiền, dân phải chịu gánh nặng (Xét quan Pháp bảo thuế so với nước Nam thời trước thì có nhẹ hơn, ý nói chỗ này) vì thế cái lệ dân chiểu nộp bằng tiền (mỗi mẫu sáu, bảy quan) lấy tiền thay thóc mà thôi.

Lúc đó hạng thuế ruộng đất còn do quan Nam giám thu, các loại phí tổn hư hao, lẽ lạt tính cho mỗi mẫu nhiều ít không giống nhau, đại khái ruộng thượng đẳng trên dưới tám quan, trị giá với tiền bạc ở Quảng Nam là một đồng, hai ba hào (từ đây xuống dưới, giá tiền bạc đều tính theo tỉnh Quảng Nam) (mà lúc đó chỉ nộp trên dưới một đồng một hào, bởi vì đương thời tiền bạc tiêu dùng trong dân gian còn ít, giá bạc còn cao, mỗi đồng trị giá trên dưới chín quan tiền Nam). Ruộng đất mạt hạng ba, bốn tiền trị giá

⁽¹⁾ Nguyên chú: "Vì các lẽ đó cho nên làng tôi xưa mỗi năm hai mươi mẫu không thuế, mà nay lên đến hai, ba trăm mẫu".

năm, sáu tiền xu đồng thôi.

Năm 1897, thuế ruộng mới do Toà sứ chiếu theo phép cũ chuẩn bối tiền thóc, thuế nộp bằng tiền bạc (Lúc đầu định thương đắng điền mỗi mẫu một đồng năm hào, trung đắng trở xuống giảm dần. Thương hạng hai đồng năm hào, trung đắng trở xuống giảm dần) mà lúc đó tiền bạc lưu thông còn ít, giá tiền khá cao, mỗi đồng trị giá trên dưới tám, chín quan tiền Nam (hiện nay chỉ trên dưới bảy quan), nông dân lại càng khổ lụy.

4. Tình hình thảm khốc rối loạn thời kỳ tính thêm (gia thăng) cùng số mẫu ruộng và thứ hạng không minh bạch.

Năm 1898, công sứ các tỉnh ủy quyền cho các quan Nam sức cho các xã dân, phận ai có ruộng đất rộng thêm hạn trong ba, bốn tháng tự đến khai báo để quan làm trước bạ, nhân dân dối trá... (... không dối trá thì khó sinh tồn, các nước đều thế, không riêng gì người Nam). Ai khai thực, quan lại cũng sách nhiễu lấy tiền, ai dám biện bạch rõ sự thật. Trong khoảng vài tháng, dân xã lấy số mẫu ruộng ít để khai báo cho xong việc, cũng là thế tất nhiên phải vậy.

Rồi thì nghiêm sức cho phủ, huyện dùng phương pháp lấy cung, đòi hỏi nghiêm ngặt nội trong hai tháng phải khám báo hết số ruộng (Xét: quan Tây ra thông sức đó chẳng qua là dối người thôi, sao có thể khám hết ruộng đất trong hạn hai tháng, nếu nói việc đó là dễ thì quốc gia sao không đo lại, mà khiến dân tự đo đạc lấy). Phàm quan lại nhân từ thì không nỡ làm những việc bạo ngược; kẻ không thế thì đưa tất cả lên quan toà, bởi vậy, chúng càng không kiêng sợ, dân xã không kêu đau đớn, gông trói đọa đầy, roi gậy vút xuống (Lúc đó, Lý trưởng xã tôi gông giam ba tháng liền bốn người, đánh ba trăm roi, máu thịt rơi bời, đến nay nghe nói còn run). Lo gì ruộng không nhiều, của không đủ, phàm là người Nam càng không còn đường sống.

Tăng thêm nhiều ít tùy quan chỉ định, có ai biện bạch, lập tức bị tù tội, quan lại thừa thế, tệ hại trăm đường. Tuy theo hồi lộ nhiều hay ít mà ruộng có hay không, có người trăm mẫu phải tăng gấp đôi, có người tăng một nửa, có người tăng 3 phần mươi. Số

mẫu của sổ sách trước dẫu giống nhau nhưng tính thêm thì nhẹ, nặng không đồng nhất. Đến như lúc phân biệt cấp bậc nhất nhất phải nghe quan. Có tiền thì số ruộng ít mà số đất nhiều, ruộng đất lại phần nhiều ghi vào mạt hạng. Không tiền thì số ruộng nhiều mà số đất ít, lại phần ghi vào hạng thượng và trung. Liên tục ba năm tính thêm và phân hạng đều dùng theo cách đó. Hiện nay sổ sách mới rồi như tờ vò. Không tìm đâu lấy đúng sự thực, so với sự nhầm lẫn rối loạn của sổ sách cũ nước Nam thì lại tăng gấp đôi.

5. So sánh tình hình tăng thuế, tăng hạng ruộng đất phiền nhiều nặng nề và thuế suất cả năm nhiều hay ít.

Cứ tình hình lúc gia tăng mà nói thì phần thêm nhiều, phần bớt ít. Lấy số trung bình thì Trung Kỳ ruộng đất cứ trăm mẫu thêm lên năm mươi mẫu, tăng ruộng đất thật là quái dị. Lấy cấp bậc ruộng lúc mới tăng thuế so với thời trước thì mỗi mẫu hạng nhất là một đồng năm hào, người dân có một mẫu ruộng bảy giờ phải nộp thuế một mẫu năm sào thì thượng đẳng điền một mẫu phải nộp hai đồng hai hào năm xu, đúng là ngạch thuế đã không lường được.

Tuy nhiên thời đó ở Đông Dương chính là thời kỳ bay nhảy của các tay chính trị gia, mời đón cất nhắc thày bạn càng nhiều càng khéo, ngạch quan đã đông, nhu dụng càng nhiều, thêm nữa không biết đâu để kê cứu, bảo là một chút ngạch thuế đủ cung cấp cho bọn quan trường phung phá, nói sao dễ dàng, vì thế mà hàng năm phương pháp gia tăng thuế theo hạng ruộng nối tiếp cao thêm.

Từ đó về sau, liền bốn năm năm, lần lượt tăng mười phần trăm, năm phần trăm, ba phần trăm, hai phần trăm, một phần trăm không chừng. Đến năm 1908 là thời kỳ dân biến ở Trung Kỳ, mới thôi. Cứ thế mà tính thì trước ruộng thượng hạng nộp hai đồng hai hào năm xu, nay lại tăng đến hai đồng bảy hào, đến trên 3 đồng; các bậc ruộng đất khác cũng có thể biết được.

Ruộng đất tăng, thuế lại tăng, sức nông dân có hạn, lòng ham muốn không cùng, biển xanh chưa biến thành ruộng, chốn nào để lấy thêm.

Từ năm 1899 trở về sau, hằng năm đều dùng phép lên hạng, phàm sổ mới hay cũ ghi ruộng hạng hai, đem một nửa nâng lên hạng nhất, hạng ba cũng đem một nửa nâng lên hạng hai, hạng đất cũng thế. Lại bỏ hai hạng năm và sáu, đều ghi vào hạng bốn cả. Sau lại đem ruộng hạng hai nâng hết lên hạng nhất, ruộng hạng ba nâng hết lên hạng hai, nay gọi là ruộng hạng ba đều là hú số treo trong thời kỳ nâng thêm ấy. Tựu trung thực điền đã đều đưa vào hạng một, hạng hai; cũng có nhiều xã thôn không đưa đều vào hai hạng, thì số ruộng đều đưa vào hạng nhất. Phương pháp nâng thêm hạng đất cũng như thế.

Cứ thế mà tính trước đã thêm tiền thuế tám chín hào đổi với ruộng hạng hai, năm sáu hào đổi với ruộng hạng ba. Nay cứ mỗi ruộng hạng nhất cũng chịu hai đồng, bảy tám hào đến 3 đồng thuế suất, số bạc tăng thêm còn có thể ghi chép nữa chăng!

Đã thêm lại thêm, đã tăng lại tăng, nhưng ruộng đất chỉ có số đó... Lấy giá bạc ở Quảng Nam, Trung Kỳ mỗi đồng trị giá bảy quan, năm tiền, tiền Nam mà so sánh với thuế suất thời trước thì hạng nhất đã tăng lên gấp ba, bốn lần... Lấy ruộng Nam Kỳ một vạn mét vuông một năm chỉ nộp hai đồng năm hào thì gấp đến năm lần. Thuế suất quá nặng chăng cũng quái đản lắm sao? (Xã tôi thời trước ruộng hằng năm nộp... nay ruộng nộp một nghìn năm trăm đồng. .. Tính ra thực đã gấp mười lăm lần...)

6. Tình cảnh khổ sở do kỳ hạn thuế ngắn gấp liên quan đến các thứ tệ nạn lúc thu thuế:

Thời trước nước Nam thuế cả năm chia làm hai kỳ, mỗi kỳ hai ba lần thu nộp, thực không phải là nương nhẹ, bởi đã hiểu sâu cảnh khổ của nông dân Trung Kỳ, phép hay ý tốt không gì hơn thế. Từ ngày quan Tây tăng thuế đến giờ, lúc đầu cũng định hai kỳ, mỗi kỳ trên dưới ba tháng một lần thu nộp (thuế, kỳ hạn ngắn, dân không kham nổi). Nếu chính lệnh nhất định mỗi kỳ ba bốn tháng thì dân có thể ca múa không thôi. Nhưng giới quan trường ở Đông Dương rồi loạn như tơ, dân với quan tựa hồ nước với lửa. Dân bảo là "khổ quan" vì vấn đề thuế dịch nhiều ít, thiếu đủ túc bị quan trường trách phạt, đưa công lệnh xuống, thuế càng tăng

nhiều, thu càng nhanh chóng. Dẫu tiếng xấu dội đến, việc dở lòi ra, mà việc thăng quan, thêm bổng y nguyên như cũ, giàu sang thúc đẩy con người đến thế, đủ khiến họ hướng lên cấp trên mà không thấu tình người. Cách nhau không xa, quan Tây như thế, thì chuyện thường ngày rất kính tin quan Nam khỏi cần phải hỏi nữa. Bởi thế kỳ hạn nộp thuế càng bị thôi thúc, nông dân lại thêm một lần khổ sở.

Quan Tây biết thuế ruộng quá nặng, hằng năm liên tục thất thu, mỗi vụ xuất ra không đủ cung dưỡng, nếu nói rộng kỳ hạn một chút là thóc lập tức hết ngay, sao bằng xuống tay trước. Vì vậy ép dân vào chỗ cùng khổ, quan không thể không có tiền để cung đốn tiêu pha. Đến thời kỳ thu hoạch, không xét được mùa hay mất mùa, giá thóc cao hay hạ, nhất nhất thu rroc, nghiêm hạn một kỳ nộp đủ, mỗi kỳ nộp chóng thì một tháng, chậm thì hai tháng. Tuy là trong giấy thu thuế năm ghi rõ hai kỳ, chẳng qua là nói suông, pháp luật còn chẳng có bằng cứ, huống là chút hư văn ấy ư!

Lệnh quan dầu nghiêm, giá thóc đã hạ, kỳ hạn lại gấp, lấy đâu ra bạc, thuế khó thanh toán, thế tất như vậy. Bèn lập ra phép kiểm thuế, cứ đến kỳ hạn thu thuế, nghiêm khắc giao cho phủ huyện thân hành xuống làng xã thu thuế, được bao nhiêu lập tức tiến hành xét kiểm. Có tiền thì khoan khoái, không có tiền thì dồn thúc. Thêm nữa, quan Nam đã đến đâu thì người đi theo như mây cuốn, cọp vào bầy dê, dân vạn lần không được một lần may. Vì thế mỗi xã chi phí cho xét kiểm và cung đốn quan dịch: xã lớn thì một hai mươi đồng, xã nhỏ cũng năm sáu đồng trở lên.

Ở dưới hương thôn, tiền giấy chưa thông hành, nộp thuế toàn dùng bạc thật. Lại lập ra phép kiểm bạc. Kiểm bạc cũng những loại người ấy, chẳng hỏi biết hay không. Có tiền thì kiểm qua loa xong chuyện, không có tiền thì vạch vòi gạt bỏ. Đồng bạc giả thật theo đâu mà biện biệt, vì thế mỗi xã nhiều thì bốn năm đồng, ít cũng một hai đồng biếu xén.

Mỗi huyện nghiêm ngặt bắt một kỳ phải nộp xong. Gói bạc bọc cơm, dân xã kéo lên, hành trình đi lại, ngày càng lâu chi phí càng nhiều, tranh thu nộp trước, mong giảm chi phí. Bèn lập ra phép chia thứ tự. Người đứng phân thứ tự đã làm việc lâu với nhau ở

toà, tai mắt tinh tường, há lại không có chút lợi nào! Có tiền thì đến sau được nộp trước, không tiền thì đến trước cũng phải chờ, ban đêm họ trộm cắp, ban ngày phải ăn uống, nếu không nén nhịn, hao tổn càng nhiều. Bởi thế nhiều là một hai đồng, ít cũng năm hào trở lên (xét cả 2 kỳ Nam, Bắc tệ này đều có, nhưng chính kiến các quan đều giống nhau, cho nên tệ nạn không ở đâu là không giống nhau!).

Người Nam từ trước đến nay rất hay nhiễm thói tục ấy, ngày nay lại càng mở rộng, việc lan sang cả địa tô, phù thu rất dễ. Ngày trước dựa vào phép quan và sổ sách làm căn cứ, đến nay quan pháp đã không hỏi đến, mà sổ sách cũng không thể làm bằng cứ. Thêm nữa thời kỳ tính thêm, người nào ruộng bao nhiêu, đất bao nhiêu, mỗi mẫu bao nhiêu bạc, nhất loạt xã dân phải chiểu theo sổ cũ gia thêm nộp thuế, điền chủ không được hỏi lại. Người giàu thì nhẹ, người nghèo thì nặng, đã chẳng công bằng. Thời kỳ thu nộp bức bách càng lăm, cứ mỗi kỳ thuế, Lý trưởng và điền chủ tranh tụng nổi dậy rối bời.

Thời gian tranh tụng, điền chủ nói Lý trưởng phù thu, Lý trưởng nói điền chủ chống thuế, hai bên tranh cãi, ai là trọng tài? Một khi đến quan Nam thì hối lộ gian dối, đưa thẳng lên toà sứ. Một câu "chống thuế", trước đã gãi đúng chỗ ngứa của quan Tây, chưa cần phán đoán, thắng thua đã rõ. Vả lại Lý trưởng Trung Kỳ cả năm chỉ được miễn thuế thân 2 đồng năm hào và mấy ngày công dịch. Ở ngôi quan lớn, lương tháng bảy tám trăm đồng còn không giữ được liêm khiết trong chức việc; huống chi hương lý là kẻ chỉ tiểu dân, bụng rỗng, việc công tháng không có bỗng, năm chẳng lên quan, chi phí khi ra ngoài đã nhiều, nếu lạm thu mà đã vội vàng khiến trách, tất như bó chân không đi lên được; Suy mình đến người, lại còn trách gì, cái công án phán xử đã có thể thấy được!

Hương chức được thế, ngạch thuế nâng cao, dân ngu không kêu đâu được, nửa thân thịt cá. Nếu có một hai trung nông trở lên tập hợp đi kêu thì Lý trưởng đã chạy trước lên nha môn tố cáo điền chủ chống thuế. Thời gian kiện tụng càng dài, kỳ nộp thuế càng chậm, thà bắt dân thua kiện, không thể để quan chậm tiền, vì vậy hễ nhân dân kêu kiện liên quan đến khoản thuế thì quan

nha đều bắc bỏ hết, nông dân lại chịu thêm một tầng oan nghiệt.

Đến nay những xã tổng có nhiều ruộng đất, hương dân phải hối lộ đến năm trăm đồng, bảy tám trăm đồng, nghìn đồng trở lên để được lòng Lý trưởng, được lòng Cai tổng, thì việc đút lót đối với cấp trên cũng có thể biết được. (Xét thời gian thu thuế ở Nam Kỳ đều có thưởng bạc đỏ, xã lớn một trăm, năm mươi đồng, xã nhỏ bảy tám đồng. Không đều nhau, đã là "chuyện lạ ngàn xưa chưa nghe nói", tuy thế còn có hạn. Quan Pháp ở Trung Kỳ có nghe dân xã bị lạm thu, tiếc giữ khư khư, chỉ thêm tệ hại. Tài chính trị của quan Pháp ở Trung Kỳ không bằng hai kỳ Nam, Bắc chăng!)

Khốc hại như thế, thuế nào mà chẳng sòng phẳng. Nhưng lử mạnh dù cháy to, dầu mỡ đã kiệt, trăm phương đòn thúc, mà việc chậm và thiếu thuế vẫn vậy. Bèn lập ra cách thưởng quan: các xã khoản thuế một nghìn trở lên luôn ba năm thanh toán sớm được tặng Cưu phẩm hư hàm. (Xét phương pháp này rất lợi: một là thuế quan sớm được thanh toán, hai là một người được thưởng, tức là được trừ hai suất thuế định). Trong địa hạt phủ huyện nào nhiều ruộng đất mà ba năm đốc thúc nộp thuế sớm cũng cho thăng quan.

Than ôi! Thăng quan tăng bổng, nước nào không coi là vinh dự, người Nam đang buỗi bán khai, thế tất càng mạnh, nghe được lệnh này, nhảy nhót tranh trước, máu thịt toi bời, ác nào chẳng làm, nông dân lại phải sa xuống tận mười một tầng địa ngục.

Năm sáu năm nay, không năm nào không mất mùa, gốc tiền ngặt ít, (lý do sẽ nói rõ ở tiết khác) nghèo giàu đều mắc tai vạ, dầu trăm cách kế hay, thịt da khó róc, quan lại dầu khốc liệt, cũng không biết làm thế nào. Vì vậy cái lệnh nộp trước, thu sau kế tiếp đưa xuống. Chỉ nghĩ vét sạch đầm, hỏi chi đến việc không có cá. Người Nam sinh đẻ vốn nhiều, chẳng ngại chết một nửa; Đông Dương ngạch thuế đã định, không thể giảm khoản thu.

Nghiêm sức cho các phủ huyện đòi hỏi xã dân đến kỳ thuế phải nhận nợ để quan đem nộp thuế sẽ thu sau. Việc trả nợ và lãi do điền chủ căn cứ theo mẫu mà chịu. Có ai không theo, quan Pháp giúp vào, máu thịt dễ buốt, gãy roi vô tình, quan trên ở mây xanh, dân đen như sâu kiến, khóc kêu thảm thiết, trời cũng không nghe. Lãi nợ nặng hay nhẹ của dân Nam, quan Tây không rõi

công hỏi đến, nông dân lại một lần rơi vào nước sôi lửa bùng.

Một người cười vui, trăm họ kêu khóc, cứ cung cách này, trừ phi Lư-Thoa (Rousseau) sống lại, còn ai chẳng làm thế. Đến nay Bắc, Trung Kỳ, các địa hạt nhiều ruộng đất, người hai nước Pháp, Nam rất dễ thăng quan là thế.

Nhưng số bạc hiện có trong dân mỗi năm mỗi giảm, ngạch thuế toàn tỉnh sao chỉ luy đến muôn dân, khoản nợ của xã chẳng nơi nào trả đủ. Bởi thế khoản lớn của Ngân hàng nông nghiệp Đông Dương chuyển qua tay người Chi-Na đòi nợ người Nam. Dân Nam hằng năm mỗi lần nộp thuế một trăm đồng, trong sáu tháng lại phải nộp thêm cho người Chi-Na trên hai mươi đồng nữa.

Đồng niên, ngạch thuế ruộng đất xắt ra, quốc gia chỉ trực tiếp nhận được ba bốn phần mười, tai hại chồng chất, nơi nào sống nổi, nếu không phải người Nam chịu nhọc chịu khổ, chậm chết phút giây, thì sao giữ được chút hơi tàn cho đến ngày nay để đợi chờ sự giác ngộ của nước mẹ!

Tuy nhiên, chẳng qua nêu ra một mặt để nói mà thôi. Ngoài ra việc gián tiếp, trực tiếp làm khổn khổ dân cày không chỉ một mặt mà đủ. Nếu không quan sát đủ cả 4 mặt thì không thấy hết sự thực (chân tướng). Nay xin đưa ra mấy đoạn sau đây thì cái hiện trạng cùng khổn của điền chủ Trung Kỳ nghiêm nhiên hiện ra trước mắt.

7. Thuỷ lợi xưa và nay thay đổi và thứ bậc thực tại của ruộng đất có liên quan đến thuế suất nặng hay nhẹ.

Toàn hạt Trung Kỳ gần núi gần biển, toàn cả đất dốc, nước sông chảy gấp ra biển, bờ thẳng nước sâu, không lợi cho ruộng nhà nông. Chỉ nhờ thời xưa, số người còn ít, cây rừng quá nhiều, các mảnh ruộng gần núi, nước chảy được thông, nông dân nhờ đó mà cày cấy. Lại thêm núi cao cây rậm, khí lạnh quá nhiều, dồn thêm khí ở biển, hay gây thành mưa, thuận lợi cho ruộng nhà nông là nhờ ở đó. Về sau, hộ khẩu thêm nhiều, người đốn củi đốt than càng đông, ở nước Nam không có chính sách cấm đốn cây rừng, để cho người tuỳ ý đốn lấy, đến nay các núi cao ở gần chỗ dân ở, cây rừng thưa thớt, trèo núi mà nhìn chỉ thấy đất đá mà thôi, các đồi

núi nhỏ bị phá hết sạch. Núi nhỏ nước khô, khí đất thay đổi, xưa là ruộng màu mỡ, nay thành đất chai gầy. Cái khổ về thuỷ lợi, ở Trung Kỳ bi thiết hơn cả.

Nay các sổ bộ mới cũ có ghi các hạng ruộng, rồi loạn không kê cứu được, không thể phân thứ bậc màu mỡ hay chai gầy, chỉ lấy ruộng nước làm chứng, chỗ nào không có ruộng nước thực tại, mới có xác cứ.

Một là ruộng nước. Cả năm có nước⁽¹⁾. Tuy gặp đến mùa nắng ráo, mà vẫn cày cấy được, trừ phi nắng lớn, mưa lớn, gió lớn đều có thể thu hoạch được. Nay giả định làm ruộng hạng nhất.

Hai là ruộng cạn. Suốt năm không có nước, đợi có mưa mới cày cấy. Nước khô, gió, sáu, các tai hại ngoài ý muốn đều bị mất lợi. Hạng này giả định làm ruộng hạng ba.

Ba là ruộng vừa nước vừa cạn. Vụ đông có nước, vụ hè thường thuỷ lợi có thể nhờ sức người mà có; hạn thì cách này cấy như ruộng cạn. Hạng này nay giả định làm ruộng hạng nhì.

Căn cứ vào ba hạng ruộng đã định ở trên làm chuẩn, thì 6 tỉnh ở Trung Kỳ là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nghĩa ruộng nước và ruộng cạn mỗi hạng chiếm một nửa; Thừa Thiên và Bình Định ruộng nước tuy nhiều mà số ruộng không mấy, tỉnh Khánh Hoà người ít đất rộng, số ruộng chưa khai; Bình Thuận rất ít, và suốt năm chỉ một vụ mà thôi. Lấy đó mà xét, thì ở Trung Kỳ hiện tại ruộng hạng nhất chỉ đến ba phần mười mà thôi.

Tỉnh Quảng Nam được coi là tỉnh giàu có, màu mỡ trong 12 tỉnh ở Trung Kỳ; địa thế đều nhau, cho nên các hạng ruộng đất không cách xa nhau mấy. Nay xin nói qua thực tại ruộng nước ruộng cạn nhiều ít của tỉnh tôi để làm một chứng cứ.

Ba huyện Hà Đông, Lễ Dương, Diên Phước ruộng cạn rất nhiều; huyện Duy Xuyên ruộng nước nhiều mà ruộng cạn ít; huyện Đại Lộc tuy có ruộng nước nhưng hạt ở về thượng du núi nhiều ít ruộng; huyện Hòa Vang vốn đất xấu cằn cỗi, nửa dưới đều là đất khô, nửa trên choán vì rừng núi, mẫu ruộng rất ít; huyện Quế Sơn ruộng nước và ruộng cạn mỗi bên một nửa. Do đó mà

⁽¹⁾ Nc: "Gồm cả nước suối hay nước do người đào mà có".

xem thì tỉnh Quảng Nam; ruộng nước số nhiều cũng chỉ hơn ba phần mười mà thôi. Đến nay ruộng hạng nhất cũng đến bảy, tám phần mười, nông dân làm sao có thể chịu được?

8. Khí hậu xưa và nay thay đổi có liên quan đến lợi hại về thuỷ suất nông nghiệp.

Khí mưa ở Trung Kỳ toàn nhờ gió bắc; gió nam mà mạnh, đại để nắng nhiều. Từ Thanh Hoá về nam, núi cao đứng sừng ở tây bắc, biển rộng bao quanh ở đông nam; nhân dân, ruộng đất thì ở men theo biển. Khí biển do gió nam thổi đến cao, chỗ lạnh thì gây thành mưa, nhưng phải nhờ gió bắc thổi ngược trở lại mới có thể rưới khắp các mảnh ruộng. Nếu không có gió bắc, thì mưa đi thẳng vào nơi xứ mực, núi hoang mà thôi.

Trong khoảng một năm, thời kỳ gió đông chiếm rất ngắn, một, hai tháng mới có. Gió tây rất ít. Trong 12 tháng, cơ hồ hai thứ gió nam, bắc đều chiếm cả. Khí hậu mà thuận là từ tháng 8 đến tháng 10, khi gió nam, bắc thay đổi là thời kỳ mưa nhiều, nước mưa rất lớn; từ tháng 11 đến tháng 2, bắc mạnh nam yếu, là thời kỳ mưa nhỏ, từ tháng 3 đến tháng 7, nam mạnh bắc yếu, là thời nắng nhiều. Gặp có xê xích, thì mưa lớn nhỏ mỗi tháng hai, ba lần không đều. Thời xưa nghề nông đều nhờ như vậy.

Trong khoảng 50 năm lại đây, khí trời thay đổi, suốt cả một năm, gió bắc đến chậm. Về kỳ vũ thuỷ⁽¹⁾, có đến hạ tuần tháng 8, trung tuần tháng 9 mới đến. Lúc giao thời về tháng 7, tháng 8, bông lúa ngâm sữa, là thời đợi mưa. Nếu không có mưa, thì bông lúa khô rụng, đói kém sẽ theo ngay. Lại trong thời kỳ thay đổi, gió nam không toàn thịnh, thì gió bắc toàn thịnh; thời mà gió bắc thịnh, khí biển bị thổi lui, thì mưa sao được. Thời gió nam mà thịnh, thì mưa vào núi hoang, tuy có mưa cũng không ích gì cho ruộng nhà nông.

Thời mà gió nam thịnh, không có gió bắc để chể lại, khí nóng ở xích đạo theo đó mà đến, tuy không đại hạn, mà nước đọng trong

⁽¹⁾ Vũ thuỷ: Tên tiết khí trong lịch cũ, nhằm ngày 19 hay 20 tháng 2 âm lịch.

ruộng đều bị rút hết, cũng đến khô ráo⁽¹⁾. Thời gió bắc thịnh, không có gió nam chế lại, khí lạnh ở núi cao phương bắc theo đến, bông lúa đang lúc ngâm sữa, gặp phải khí lạnh không chịu nổi, rồi héo lá rụng bông⁽²⁾. Các thứ gió tai hại, ruộng nhà nông thường hay gặp phải. Đến nay đã quen theo khí hậu ở Trung Kỳ mà còn gió lốc, nước ngập, đại hạn, sâu keo, v.v... các thứ tai hại ngoài ý muốn, không thể bàn xiết.

Đó là nói về thiên thời, còn như việc người gây ra thì cũng có. Thời xưa các núi cao cây cối um tùm, rất gần các mảnh ruộng chỗ dân ở, khí lạnh đủ làm thành mưa, tuy gió bắc rất yếu, một khi thổi ngược át vào ruộng của nhà nông. Đến nay các núi cao làm mưa, toàn ở biên giới xứ Mọi, gió bắc không lạnh lắm, thì giọt mưa chỉ ở mép núi cao, các mảnh ruộng rất ít gặp mưa. Đến nay các mảnh ruộng ở tít trên thường du gặp nhiều thuỷ lợi là vậy.

Sau đời Tự Đức, các tỉnh ở Trung Kỳ thường bị đói kém mất mùa, không phải vì chính trị sơ suất, nông dân nhác nhơn, mà vì khí trời thay đổi là một nguyên nhân rất rõ ràng vậy.

Khí hậu tự nhiên thay đổi thì không thể làm gì được, đến như cây trong rừng, thuỷ lợi do người mà ra, thì có thể bổ cứu được. Đến nay không hề nghe nói cử chỉ hành động thế nào, mà chỉ nghe năm nay tăng ruộng, sang năm tăng thuế, thời trời việc người cùng dồn vào, nào có tội gì với trời mà chịu sự thảm độc ấy⁽³⁾.

Xét Triều Tiên vì ôn độ mà đất tốt. Nhật Bản lấy được, đem trồng trọt cây rừng để kinh lý Triều Tiên thành một nước chính trị lớn, văn minh, từ chỗ bán khai. Quốc dân có lòng dụng tâm, há không được như vậy hay sao?

9. Đại lược về nông vụ, cách làm ruộng xưa và nay thay đổi có liên quan đến lợi hại của thuế suất

Ở Trung Kỳ từ xưa nói là ruộng nhà nông có hai vụ đông và hè là nói về ruộng nước hạng nhất; các ruộng đất khác đều có vụ

⁽¹⁾ Nc: "Hại này ở Trung Kỳ về các tháng 5, 6, 7 thường năm hay có".

⁽²⁾ Nc: "Hại này về các tháng 11, 1 và 2 nhiều năm thường có".

⁽³⁾ Nc: "Ở Đông Dương có đặt Cục Kiểm lâm, không những vô ích mà tệ hại theo đó sinh ra. Việc ấy nói ở thiên khác".

đông, không có vụ hè. Số bộ cũ có chép ruộng mùa thu, đất mùa thu là vậy⁽¹⁾. Từ đời Tự Đức về sau nước lụt, hạn hán dồn tới, vụ đông mà bỏ hoang thì đói kém đến ngay. Nông dân lo sợ, bắt chước nhau cấy theo cách ruộng cạn, làm vụ hè hơi nhiều. Nhưng nay thuế ruộng đã nặng, lại bị gió, bị hạn, mỗi năm thu vào không đủ để ăn, không kể hạng ruộng đất nào cũng đều trống hai vụ, giữa hai vụ còn có xen thêm khoai, đậu, dưa, mì, một năm không những có một mà có ba vụ.

Vụ đông thì từ tháng 8, tháng 9 bắt đầu, đến các tháng 10, 11, 12 thì hết, các tháng 2, 3, 4 thu hoạch. Vụ hè thì tháng 4, 5 bắt đầu đến tháng 7 thì hết, các tháng 9, 10, 11 thu hoạch. Vì thô nghỉ các xứ không giống nhau, cho nên các thời kỳ cày cấy hay thu hoạch cũng sớm muộn khác nhau, đại lược cũng không cách nhau xa lắm.

Chất đất ở Trung Kỳ khô táo, không được như ở Nam Kỳ và Bắc Kỳ. Mỗi năm hai vụ, tinh hoa ở chất đất đã hết, trọn năm khó nhọc mà cái được không bù cái mất, thường bị mất mùa là vì như thế. Chỉ vì nông học không rõ, sinh kế chật vật, chẳng biết làm thế nào, cố chạy mà tránh nguy, càng chạy càng vấp, càng vấp càng chạy, không lẽ ngồi chịu đói cho nên phải đánh bạc với trời. Huống gì phép làm ruộng thô sơ, phép gieo giống nguy hiểm!

Cách cày và cách bón phân. Nước Nam không dạy nghề nông, cho nên cách cày ruộng và bón phân đều làm theo thói quen. Ruộng nhà nông cày sâu chỉ 1, 2 tấc tây, cày cạn thì không được như thế. Lại không chia năm cày sâu năm cày cạn, cho nên mặt đất chứa khí dương và chất phân rất ít. Đến như những vật bón cho ruộng, cũng không biết chất lân, chất thán là gì, chẳng qua chỉ lấy phân trâu, heo và các loại lá cây mà bón. Dân nghèo không có trâu, heo thì dùng lá cây, rong cùng máu huyết thừa, các loại tro trộn chung mà bón. Lại thêm vụ này tiếp liền vụ khác, chất đất không chịu nổi, nên hễ hơi gặp thiên tai là bị mất mùa ngay.

Cày cấy vụ đông. Vụ đông bắt đầu cày vào tháng 8, tháng 9. Chính lúc đó là thời kỳ Vũ Thuỷ, cho nên các mẫu ruộng cao thấp đều được cày cấy. Chỉ sợ trong khoảng giêng hai, là lúc lúa trong

⁽¹⁾ Nc: "Đến mùa thu có mưa mới bắt đầu canh tác, nên gọi như vậy".

ruộng đang ngâm đồng trỗ bông, nếu gặp gió, hạn, thì hoa lợi mất cả hay mất một nửa.

Cày cấy về vụ hè. Vụ hè bắt đầu cày vào tháng 4, tháng 5. Đó là thời kỳ hạn lăm. Nếu ruộng ở gần nước, thì có cách lấy nước, ruộng không có nước, thì có cách gieo khô. Nay thuật sơ lược mấy cách ấy như sau:

* *Cách lấy nước*

Cách ngăn đập. Thời xưa các chỗ rừng núi um tùm, có nhiều suối nước chảy mạnh. Nông dân đắp đê chặn lại, dẫn nước vào ruộng. Nguồn nước mạnh có thể tối được 500 mẫu trở lên, nguồn nước nhỏ thì tưới 10, 20, 30 mẫu không đều nhau, lúc hạn thì giảm mất một nửa hoặc mất gấp đôi, nguồn nhỏ thì cạn hết. Về công xây đắp và chi phí về nhân công, thì người giàu kẻ nghèo tính mẫu mà chịu, lớn thì tốn ba, bốn trăm đồng, nhỏ thì năm, bảy đồng không đều nhau.

Cách đem nước như thế, các mẫu ruộng gần núi ở miền thượng du thường có. Nhưng vì ngày nay cây ở rừng thưa ít, suối nước vẫn cạn, gặp lúc trời nắng tuy biết cách lấy nước như thế, mà không thể thi hành được.

Xe đạp nước. Đường sông, đường nước, bờ các khe nhỏ, từ 15 thước trở xuống, có thể đặt xe máy, nhờ sức trâu vận chuyển. Lượng nước nhiều ít, theo máy lớn nhỏ. Máy lớn thì 15 mẫu trở lên, máy nhỏ thì 5 mẫu trở lên; mùa nắng giảm mất nửa hoặc mất gấp đôi. Cách này ở các mé sông, đường nước thường có nhiều.

Cũng có nơi, giữa ruộng đào một lỗ sâu lấy nước, đặt một xe máy nhỏ, do sức người vận chuyển, tưới 1, 2 mẫu, 4, 5 mẫu trở lên. Mùa nắng giảm mất nửa, hoặc giảm gấp đôi, hoặc nhiều khi mất hết.

Cách này tuy thuỷ lợi không nhiều, nhưng rất quan hệ đến đời sống của nông dân. Sáu bảy năm về trước, bờ sông Vĩnh Điện ở Quảng Nam, nông dân có làm nhiều chỗ đặt máy xe, thuỷ lượng phải sâu 3 thước tây trở lên, đến các tháng 4, 5 là mùa trời nắng, nước sông cạn khô, tàu thuyền đi lại thường bị trở ngại bất tiện. Ông công sứ đi chơi, bắt phải triệt bỏ hết.

Than ôi! Thuế ruộng thì muốn thu nhiều, mà thuỷ lợi lại bị cấm, nông dân ngán cổ biết kêu với ai?

Gàu. Lấy tre làm gàu để lấy nước. Hai mép gàu cột hai sợi dây dài, hai người cầm hai đầu dây, hạ xuống múc nước rồi đưa lên cao. Gàu lớn chứa nước được 7, 8 kilô, gàu nhỏ 3, 4 kilô. Lúc thường chõ gần nước, một ngày đêm tưới được 1 mẫu; về mùa nắng thì giảm mất nửa hoặc giảm gấp đôi không đều nhau. Cách này ở các đường sông, đường nước và ở các chõ suối thường hay dùng, nhưng gặp lúc hạn quá cũng dùng được.

Ba cách trên đây, ở tỉnh Quảng Nam, lúc thường các mẫu ruộng dùng đến 4, 5 phần 10. Về mùa nắng thì chỉ còn 1, 2 phần 10 mà thôi.

*** *Cách gieo khô. Có hai cách;***

a) Trong các tháng 3, 4 lúa mới gặt xong, chất đất còn đọng, thì phải cày liền, rồi để phơi nắng cho chất đất khô. Qua các tháng 5, 6 gặp mưa, đất cục nát nhỏ, rồi phơi nắng độ 4, 5 ngày. Khi đó chất đất không khô không ướt, thì bừa cho đất bằng, rồi bón phân, rồi đem lúa giống cầm tay mà vãi. Cày lại một lần nữa để cho lúa giống lặn xuống, rồi bừa lại cho bằng; 7, 8 ngày sau, lúa giống mọc mầm trồi lên khỏi mặt đất. Một tháng sau, cây mạ đã lớn bèn dùng trâu kéo bừa lướt nhẹ một lượt để trừ bớt cỏ, mỗi tháng hai ba lần không đều. Đến tháng 6, 7 mưa xuống, thì lúa đã lớn, đó là cách thuận.

b) Gặp khi trời nắng lâu không mưa, mà kỳ làm mùa đã đến, đất cục còn nguyên, lấy gì mà gieo giống? Phải dùng dùi vồ hoặc cuốc đập tan đất cục; mỗi mẫu 4, 5 người hoặc 7, 8 người tùy nơi nào đất cứng hay mềm không đều nhau. Khi đất cục đã đập tan rồi, thì gieo giống cũng như cách đã nói ở trên. Sau khi mưa xuống, giống mọc trồi lên mặt đất.

Cách làm tạm trên đây có ba điều nguy hiểm:

a) Trong lúc đợi mưa, không được quá lâu, chậm lăm cung chỉ 15 đến 20 ngày mà thôi. Quá lâu, thì hạt giống bị khí nắng hút hết sinh khí, trở nên yếu, tuy gặp mưa cũng không thể mọc mầm mà lên được.

b) Lượng mưa cần đến phải có hạn. Nếu trong 10 ngày mà mưa

luôn 5, 6 trận vừa, hai trận lớn, nước ướt quá độ, hạt giống sê úa, nếu không thì lớp bùn quá dày, hạt giống bị hư mầm, yếu không trồi lên được, mà các thứ cỏ khác đã choán đường mọc lên trước.

c) Nhưng hai điều hại kể trên là nói sau khi đã gieo mạ. Lại có khi đất cục đã đập nhỏ chưa kịp gieo giống thì gặp mưa to, đất biến thành bùn, ruộng chứa đầy nước. Đáng ra là phải cấy mạ, nhưng không gieo giống trước, nay muốn gieo mạ, thì từ khi vãi giống cho đến khi thành mạ, mau lăm cũng phải 45 ngày. Đến khi mạ lớn, không mưa mà nắng, thì nước khô, số mạ thì ít, mà đất bùn gắt cứng lại, nếu không dùng vồ mà đập, thì phải bỏ ruộng, chứ không có cách gì hơn.

Ruộng đất ở Trung Kỳ làm theo cách này, mười phần đến năm, gấp phải hại này hại khác, không khi nào khỏi.

Nói ba điều hại trên đây, là nói về khi gieo giống, nếu không gặp phải những hại đó, mà các mẫu ruộng không có thuỷ lợi, cả năm chật vật, hễ nghe trời gió hay trời nắng là đã thấy hại, gấp lúc khác mà thu hoạch được, là số không thể biết.

Than ôi! Thiên hạ sao có ruộng thượng hạng mà phải cày bừa khó nhọc đến thế? Còn đất thì không phải nói nữa. Thế mà trong sổ bộ của quan đã đem lên bậc nhật hết: mỗi mẫu ruộng không được 4000 thước tây, mà mỗi năm phải nộp 3, 4 đồng trở lên, nếu không trộm cướp, thì lấy gì mà nộp thuế cho quan?

10. Lý do thời trước khai thặng ruộng đất nhiều hay ít so với khai thặng sau này.

Sổ sách nước Nam ngày trước không rõ ràng, gây nên khai lậu ruộng đất là lẽ tất nhiên, nhưng tựu trung chỉ là không phân biệt mà thôi.

Một là, ở hạ Trung du có một lý do khai thặng. Trung Kỳ khai thác 700 năm nay, ruộng đất trung và hạ du khai phá sớm, trưởng thước đo khám lúc bấy giờ cũng dễ sai, số ruộng đất lậu chỉ do quan lại hối lộ gây nên.

Một nữa là, lý do khai thặng ở thượng du có hai: một do hối lộ

giống như trung hạ du. Hai, khai thác thương du chậm hơn, ruộng có nước suối phần nhiều chưa khai thác hết, việc khai khẩn ruộng của người Nam cũng dần gây nên sự thênh thang sau: dân nghèo không nghề nghiệp lại dựa vào rừng núi, đất mỏ cầy cấy kiếm sống, hàng năm khai phá chừng 5, 7 thước tây (m). Đến khi thành ruộng nhà giàu mới bắt đầu bỏ tiền ra mua rồi đăng bạ chịu thuế. Rừng núi phức tạp, phần nhiều đã khó, ruộng đất linh tinh, giấu diếm cũng dễ, ruộng đất khó có sổ thực, thực bở là thế.

Tuy vậy, nước Nam ngày trước có luật xử trí tội hối lộ ruộng đất rất nghiêm. Phàm là ruộng chưa trước bạ, chủ ruộng giàu diếm không khai, cũng như rừng núi chưa có chủ, đều nhất loạt quy về của công.

Xem các lý do trên thì số ruộng lậu ở trung hạ du đã do hối lộ, hối lộ nhiều thì lậu nhiều, hối lộ ít thì lậu ít, không hối lộ thì không lậu, số trung bình cứ một trăm mẫu thì có đến bảy tám mẫu; quá nửa thương du thì lậu ở hối lộ một nửa, nửa nữa ở khai báo không thực và ruộng mới khai khẩn, quá nửa thương du mỗi trăm mẫu phải khai thặng đến 12 mẫu, còn gần một nửa phải đến mười lăm mười sáu mẫu. Nhưng ruộng đất trung hạ du Trung Kỳ thực chiếm 7/10, còn thương du chỉ có 3/10 mà thôi. Lại lấy con số chung thì toàn hạt cứ một trăm mẫu phải khai thặng đến mười sáu, mười bảy hoặc mười tám mẫu; tối đa đến 19, 20 mẫu. Nay là thời buổi khai thặng, cứ một trăm mẫu phải khai thặng đến trên bốn, năm mươi mẫu. Tức là không tăng thuế dân cũng đã không chịu nổi, nếu tăng thu đều một loạt cả thương, trung, hạ du thì cái gánh nặng về thuế ruộng đất của trung hạ du còn cực đến bao nhiêu nữa!

11. Sự lợi hại của thời kỳ giá thóc lên xuống và quan hệ đến phép thuế kỳ thuế

Ruộng các tỉnh Nam Kỳ rộng, lúa nhiều, đường sông ngang dọc, vận chuyển dễ dàng, thuyền buôn tấp nập, rất dễ tiêu thụ; được mùa thì xuất khẩu nhiều, giá thóc không đến nỗi quá thấp, mất mùa thì trao đổi lẫn cho nhau, giá thóc cũng dễ giữ ở mức bình thường. Bắc Kỳ tuy không bằng Nam Kỳ, Trung Kỳ ruộng đất ít, đường sá khó khăn, lúa làm ra hàng năm chẳng qua trong dân mua bán với nhau. Được mùa thì nơi nào cũng có, không ai

đến hỏi; mất mùa thì người người cần thóc không biết tìm đâu ra. Được mùa hay mất mùa đều khổ thì hỏi chịu làm sao?

Khi giá thóc, giá đồng bạc (tiền Đông Dương) bình thường mỗi hộc quan giá là một hào năm sáu xu (nếu dùng tiền đồng là một quan 20 đồng tiền), hạ thì trên dưới một hào (tiền thì bảy tám tiền, bảy tám mươi đồng tiền), đắt thì hai hào không chừng.

Trong một năm chia làm ba thời kỳ giá thóc cao hạ và bình thường: từ cuối tháng hai đến tháng tư, từ tháng chín đến đầu tháng giêng, vì đang mùa thu hoạch dân nghèo đều đi làm thuê nên ăn ở nhà giàu, dân buôn bán nhỏ đem thổ sản qua lại mua bán nên có thóc, nên giá thóc thường hạ. Được mùa lại càng hạ, có khi không có người mua; mất mùa cũng giữ được bình ổn, ít có khi thóc đắt.

Các tháng năm, sáu, bảy, tám, mùa thu hoạch đã qua, lại đang vào vụ canh tác; mọi người đều cần thóc, cho nên giá thóc thường đắt; mất mùa càng đắt hơn, có lúc không có thóc mà mua. Được mùa thì giữ được bình thường, hoặc đắt ít.

Các tháng chạp, giêng, hai lại gặp mùa thu hoạch đậu khoai, dân nghèo nhờ đó mà đỡ đói, cho nên giá thóc cũng giữ được bình thường. Nếu gặp năm bão, hạn mùa màng thất bát, giá thóc tăng vọt cũng ngang với các tháng năm, sáu, bảy, tám.

Năm mất mùa thóc đắt dễ tiêu thụ bán được bạc (tiền Đông Dương) dễ dàng. Nhưng thu được thóc ít thì lợi được bao nhiêu, vật giá cao vọt, cái dùng hàng ngày càng cần. Từ trung nông trở xuống thóc mỗi vụ thu được, trừ vốn canh tác ăn uống đắt đỏ và nộp thuế ra, phần còn lại không đủ chi dùng trong một hai tháng, đến mùa cày cấy đều phải đi vay, còn dân nghèo lại càng không thể kể được.

Năm được mùa thì giá thóc hạ, khó kiếm được bạc, tuy việc ăn uống hàng ngày của dân nghèo có nhỉnh hơn, nhưng mọi cái mua sắm đều phải lấy thóc thay tiền, giá thóc đã hạ lại phải chịu chiết tiền nhiều. Thóc tuy bội thu nhưng bạc thu được lại ít hơn mất mùa, huống thêm vào đó là tiêu thụ chậm, thì nỗi khốn khổ còn đến chừng nào nữa?

Trung Kỳ hơn hai mươi năm nay không năm nào không mất mùa. Thời gian lúa đắt kéo dài, cho nên dân nghèo khổ vì lúa hạ

lại ít hơn khổ vì lúa đắt. Từ sau khi tăng thêm thuế định điền, người dân ngày càng khổ hơn, còn kỳ thuế lại bắt nộp vào vụ thu hoạch đều vào lúc lúa hạ, thế là thóc cao hay hạ đều khổ, giàu nghèo đều khổn đốn, nhưng muốn chữa được nỗi đau trước mắt không ai không như cắt ruột vậy.

Nay xin đem so sánh giá thóc cao hạ và bình thường với thuế suất thì sẽ thấy ngay cái lợi và cái hại vậy.

Thuế một mẫu nhất đẳng điền thu 3 (\$) đồng bạc (lấy số trung bình mà nói), giá thóc bình thường phải hai mươi hộc quan thóc, thóc đắt thì phải mươi lăm hộc, thóc rẻ thì ba mươi hộc quan.

Mỗi suất định 2\$7 hào (lấy số thấp mà nói), giá thóc bình thường thì phải 18 hộc, đắt thì 12, 13 hộc, rẻ thì 26, 27 hộc.

Trung Kỳ thuế vào mùa thu hoạch được mùa thì giá thóc hạ, mất mùa thì giá thóc bình thường, mất quá thì giá đắt, vào lúc này thì cả dân nghèo dân giàu đều khổ cả; thế là thuế suất ruộng đều phải 26 phương trả lên, thuế định thì phải 18 phương trả lên. Nếu gặp năm được mùa thóc tiêu thụ chậm phải đi vay bạc thì nỗi khổ chồng lên càng không thể nói. Tuy vậy, đó là nói người có thóc mà thôi, còn dân nghèo không có ruộng thì lấy thóc ở đâu thế ắt phải đi vay nhà giàu bởi sự thô thiúc của thuế quan, mỗi phương phải khâu một hào, đến khi cần thóc để canh tác lại đến nhà giàu vay bạc mua thóc mà trước đây đã phải khâu một hào, nay lại chịu thiệt một hào để xin mua. Mỗi một hộc thóc trước sau khâu hai hào bạc, suốt năm như thế lấy gì mà sống? Đây là lấy thóc đổi bạc mà nói, nếu lấy thóc đổi tiền, lại một lần nữa lấy giá bạc thấp cao thì nỗi khổ chồng lên hỏi còn nói gì đây?

Nông dân Trung Kỳ từ trước đến nay luôn bị khổ vì giá thóc cao thấp. Trước đây nước Nam bắt đầu đặt phép "Bình thiếu". Thóc rẻ nhà nước xuất tiền mua vào với giá chuẩn, khi thóc đắt thêm vào một phần lãi theo giá chuẩn bán ra, thuế ruộng cũng theo giá chuẩn nộp thóc, cách làm hay ý đẹp, nông dân được nhờ. Nay nhà nước bảo hộ hàng năm đưa ra dự toán săn, đều lấy đồng bạc tính nộp theo lệ, không tiếp tục làm như phép "bình thiếu". Hiện nay có một số tiền lớn của ngân hàng nông nghiệp Đông Dương bắt chước mà làm, trên thì có lợi cho nước dưới có lợi cho dân, há chẳng được cả hai sao? Hà tất phải trả tay làm trái lại để

khổ thêm cho người Nam. Nếu các nhân vật quan cai trị Đông Dương đâu đâu cũng làm như thế, sợ là nông dân lại thêm một tầng gánh nặng mà thôi.

12. Sự lợi hại của lý do giá bạc cao thấp liên quan đến phép thuế kỳ thuế.

Chính sách tiền tệ của Đông Dương lấy đồng bạc (\$) làm tiền mè, phụ với đồng bạc là hào bạc và xu đồng, đó là thông lệ vậy. Nam Kỳ thì xu đồng trở xuống có tiền nhỏ bằng đồng mới đúc, hào xu chỉ thay đổi số lẻ, chính sách tiền tệ xây dựng rõ ràng đã thành hệ thống không cần phải bàn sâu. Ở Bắc Kỳ dưới đồng bạc (\$) thì phụ theo có hào xu và tiền kẽm từ trước, không đem tiền đổi ra đồng bạc (nơi thôn quê hẻo lánh ở Bắc Kỳ cũng có đồng bạc, nhưng chỉ một vài đồng mà thôi). Đồng bạc ở Trung Kỳ và tiền thời trước, tiền đồng bằng ba bằng sáu bằng mười quan đều là tiền mè (có cả số lẻ). Ở thành thị thì hào xu và tiền đều dùng, ở làng quê thì toàn là tiền đồng, hào xu lưu thông rất ít (hào còn có vài nơi dùng, xu thì không có hẳn). Đây là điểm khác nhau đặc biệt của chính sách tiền tệ ở Trung Kỳ, nên giá đồng bạc cao thấp do đó mà sinh động.

Bình thường đồng bạc (\$) và tiền trao đổi lẫn nhau đều có thể thông dụng tiền mè thấy khá đều đặn. Từ khi thuế khoán nhà nước có lệnh chỉ thu bạc không thu tiền, thuế suất định điền lại tăng thêm một gánh nặng. Bình thường giá mỗi đồng bạc bằng bảy quan tiền Nam; Khi cần đến đồng bạc mỗi đồng lại thành bảy quan năm mạch (7,5 quan). Gặp khi đồng bạc khan hiếm, người lại dùng nhiều mỗi đồng lên đến bảy quan sáu, bảy, tám mạch không chừng.

Dùng chung không cùng nặng nhẹ cũng dễ khi đến kỳ thuế giá đồng bạc cao tiền hạ, thì đồng bạc không còn là tiền mè mà lại trở thành hàng hoá quý hiếm. Thế là nông dân bởi kỳ hạn thuế thôi thúc phải lấy thóc đổi tiền nhưng thóc hạ, lại phải đem tiền đổi lấy bạc, nhưng tiền lại hạ nên phải qua hai lần khâu đổi.

Nay thu thuế đã trong mùa thu hoạch, ắt là thóc hạ, thuế lại không thu bằng tiền mà thu bằng đồng (\$), thì đồng bạc ắt cao, bạc cao thì người có bạc bỗng trở thành có thứ hàng quý hiếm.

Dùng thóc hạ để đổi lấy bạc cao thế át khó được, cho nên không ai không đem thóc đổi lấy tiền, lại một lần nữa đem tiền đổi bạc.

Nay thủ đem giá thóc hạ nhất và giá bạc cao nhất lấy tiền làm chuẩn đem so với thuế suất thì lại có thể trông thấy ngay điều lợi hại.

Lúc giá thóc hạ nhất, mỗi phương là bẩy tiền (7/10 quan). Khi giá bạc cao vừa mỗi đồng bẩy quan năm tiền, lúc cao nhất là tám quan. Mỗi mẫu ruộng nhất đắng là 3 đồng bạc thuế, bạc cao vừa thì phải trên dưới 31 hộc tám thăng; bạc đắt nhất thì lại phải 33 hộc. Nhưng Trung Kỳ thì trước đến nay trải qua mất mùa, thóc nhà nông thu được rất ít, trung nông trở lên không dám tuỳ tiện bán hạ, thường là đi vay để nạp thuế ruộng, mãi đến tháng 6 tháng 7, lúc thóc cao mới đem ra bán để trả nợ. Đến lúc ấy giá thóc không cao chỉ giữ mức giá bình thường, thì sự tăng giá của thóc không đủ để trả lãi nợ, thấy ngay là phá sản.

Nhưng đó là trung nông có thóc mà nói, còn thuế định của dân nghèo thì vay bạc vay thóc đều lãi lên gấp bội, thuế xong tiếp đến việc quan, làm lụng cả năm không đủ để trả nợ, đi đến đâu cũng khổn khổ.

Theo như chính sách tiền tệ sử dụng bạc tiền rồi ren ở Trung Kỳ, nhà nước hàng ngày đã biết trong dân sử dụng bạc tiền như thế, thì khai thu thuế sao không thu bằng cả hai thứ, lại phân biệt nghiêm ngặt để đến nỗi thành một gánh nặng. Dân nghèo nhân đó nói: nhà nước hàng năm đưa ra biểu thuế đều tính bằng bạc không tiện thu bằng tiền, hơn nữa tiền thời trước, các tỉnh sử dụng đồng tiền không giống nhau rất khó lưu thông, không tiện cho việc trù khoản (liệu cách lấy tiền). Đã vậy sao không mua hết tiền cũ, thảy đem đúc thành xu tiền nhỏ như chính sách tiền tệ ở Nam Kỳ, để tiện cho dân sử dụng, há chẳng rất tốt hay sao.

Lại theo như 12 tỉnh Trung Kỳ, các nơi sử dụng đồng tiền cũ không giống nhau, mỗi một tỉnh lại đổi một kiểu tiền, thậm chí cùng trong một tỉnh, đồng tiền các huyện cũng không giống nhau, việc này rất khổ cho việc buôn bán. Khi Nhật Bản mới vào Triều Tiên, mọi việc còn chưa ổn định, việc đầu tiên là hoàn thiện chính sách tiền tệ để tiện cho việc buôn bán, đó là một việc làm rất hay. Từ khi nước Nam có bảo hộ đến nay, sự gánh vác của dân ngày

một tăng, còn chính sách làm khổ dân của thời trước bỏ bẽ không nhìn đến. Thay đổi lại làm nặng thêm nỗi khổ, mọi việc đều thế, nỗi uất ức về tiền tệ rất nhỏ vậy thay!

13. Sự lợi hại của lệ vay lãi nặng thời trước liên quan đến phép thuế kỳ thuế.

Phép cho vay của nước Nam trước kia, lệ lấy lãi là ba phân, (ví dụ 100 đồng (\$ cho vay trong 12 tháng lấy lãi là 30 đồng). Kỳ vay tuy lâu cũng lấy một vốn một lời (ví như số tiền vay để lâu không kể mấy năm, 100 đồng lấy lãi 100 đồng, cộng lại là 200 đồng). Sự nặng nề của tiền lãi so với các nước Châu Âu đã gấp sáu bảy lần.

Nhưng từ trước đến nay, sự vay mượn trong dân đều theo tập quán, nhân cần kíp của người khác mà lấy lãi không biết đến nỗi cực khổ của người: phải vay, nên người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, trước đây chỉ có hai khoản nợ: tiền và thóc (giá thóc cao hạ dân đã không chịu nổi). Từ ngày vào bảo hộ, dùng rộng rãi đồng bạc (\$) lại tăng thêm một khoản nợ bạc, thêm vào đó giá bạc lên xuống nên dân càng không chịu nổi.

Kỳ vay nợ thì có năm, nợ phổ thông thì có nợ vụ, nợ nửa vụ, có nợ tháng, có nợ tháng trả hàng ngày, có phân loại nợ. Lê nợ, nợ tiền trả tiền, nợ bạc trả bạc, nợ thóc trả thóc. Khác với nợ tiền trả bạc, nợ bạc trả tiền, nợ bạc tiền trả bằng thóc.

Cách tính lãi năm, nợ bạc tiền trả bạc tiền, cả năm 10 phân; người lấy lãi nhẹ 4 phân, nặng thì 5 phân. Bạc tính bằng đồng, tiền tính bằng quan, năm tính bằng 12 tháng.

Nợ thóc trả thóc, đồng niêm 10 phân hoặc 5, 6 phân không chừng. Thóc tính bằng hộc, trên sáu tháng đều tính một năm.

Cách tính lãi nợ vụ, trên một tháng là một vụ, bạc tiền mỗi vụ tính lãi ba phân, thóc thì một tháng trả lên đều tính là vụ, tính lãi 2,5 phân hoặc 3 phân, cũng có lúc đến 5 phân. Bạc tiền tính lãi cũng như nợ năm, thóc thì một tháng trả lên đã tính 3 phân hoặc 5 phân.

Cách thay đổi trả lãi vay năm vay vụ

a- Nợ tiền trả bạc

Ví như hiện nợ tiền 70 quan theo bình thường ngang với giá mươi đồng bạc, người cho vay biết lúc trả nợ đúng vào kỳ thuế giá bạc át cao, bắt người vay viết văn tự không viết nợ 70 quan mà viết nợ mươi đồng bạc đến kỳ trả nợ 15 đồng bạc.

b- Nợ bạc trả tiền

Ví như nợ bạc 10 đồng, gấp lúc giá bạc lên ngang với tám quan một đồng, người cho vay biết lúc trả nợ đúng vào kỳ thuế đã qua giá bạc át xuống, bắt người vay viết văn tự không viết nợ bạc 10 đồng mà viết nợ tiền 80 quan. Đến kỳ trả tiền, nếu không có tiền thay bằng bạc, gấp lúc bạc hạ chỉ sáu quan, hoặc sáu quan bẩy, tám tiền, tính gồm 5 phần lợi thì 10 đồng bạc tiền vốn phải trả thành 18 đồng bạc.

c- Nợ bạc tiền trả bằng thóc

Ví như bình thường giá bạc ngang với 7 quan một đồng, nợ 10 đồng bạc hay nợ 70 quan tiền, nếu người cho vay muốn trả thóc không muốn trả bằng tiền bạc bắt người vay viết trong văn tự đến kỳ trả bằng 100 hộc thóc. Lúc trả nợ gấp giá thóc bình ổn mỗi hộc giá một quan tiền tính lãi 3 phần một vụ. Nếu giá thóc cao vọt mỗi hộc một quan một tiền, thậm chí một quan năm tiền, thì chỉ trên một tháng mà lãi đến 7, 8 phần. Cái khổ của vay lãi nặng còn không cực lắm sao? Trên đây là ba biến lệ, nợ năm, nợ vụ đều theo như thế.

Có hai cách tính lãi nợ tháng:

a- Nợ tháng trả tháng

Nợ tiền bạc mỗi tháng ba mươi ngày, đến kỳ trả 1 phần hoặc 1,5 phần, đến kỳ không trả cộng cả lãi lẫn gốc, lãi mẹ đẻ lãi con.

b- Nợ tháng trả ngày

Cách tính lãi giống như nợ tháng, nhưng cái trước một lần trả hết, còn cái này trả hàng ngày, ba mươi ngày trả xong cả lãi lẫn gốc. Nếu không trả xong, cũng lãi mẹ đẻ lãi con.

Cách tính lãi nợ ngày:

Nợ ngày hôm nay ngày hôm sau trả, tính lãi một môt đến hai phần, quá kỳ không trả, cũng tính lãi mẹ đẻ lãi con.

Cách nợ năm nợ vụ, chẳng kể làng quê hay thành thị nơi nào

cũng có người cho vay và người vay.

Cách nợ tháng trả tháng, dân nghèo và dân tiểu thương thành thị có nhiều người vay. Không có việc buôn bán hoặc việc rất khẩn cấp không dám vay.

Cách nợ tháng trả ngày, phần nhiều là dân tiểu thương vay, dân cày thì rất ít.

Cách vay ngày, những người làm ăn không ai hỏi vay, người vay là bọn rượu chè cờ bạc vô lại, dân quê kiện tụng đến cửa quan, bất đắc dĩ phải vay cũng nhiều.

Cái hại của nợ tiền.

Nợ tiền lãi nặng lắm, nhưng từ trước đến nay không có người Nam vay tiền để làm ăn, chỉ khi nào cần thiết lắm mới vay, hơn nữa thời trước ngạch thuế thu bằng cả tiền lắn thóc, có lúc lại cho lấy thóc để thay tiền nhân dân trao đổi cũng dễ, trừ kiện tụng hối lộ kẻ đánh bạc phải cầm cố vay tiền phá gia, chỉ là số ít mà thôi.

Cái hại của nợ thóc.

Lãi nợ thóc rất nặng, bởi trước đây người ít, mùa được dân dễ làm ăn. Đến nay lệ vay trở thành thói quen. Ba mươi năm nay không năm nào không mất mùa, sinh kế ngày một khó khăn, từ trung nông trở xuống ai cũng cần thóc, ai cũng phải vay. Cả năm lao khổ, trừ nạp thuế ra, ít nhiều đều của nhà giàu, cái hại của nợ thóc còn tệ hơn cả nợ tiền.

Cái hại của nợ bạc.

Lãi nợ bạc nặng lắm, nhưng cái hại trước khi thuế chưa thu bằng bạc cũng chỉ hại ngang với nợ tiền. Từ khi phép thuế nặng lên lại bỏ thu tiền và thóc chỉ dùng riêng đồng bạc, vì vậy cả giàu lắn nghèo không ai cần bạc, nhà có bạc nhân đó mà thu lợi, mỗi khi đến kỳ thuế giá bạc lại nâng cao, nợ lãi càng nặng, tiền của từ bậc trung trở xuống đều rơi xuống hố, mười nhà nghiêng ngả đến chín, dẫn đến nghèo khó không nhanh hơn thế.

Ban đầu trong dân vay mượn lẫn nhau, người Nam mất người Nam lại được, thì trong cái lợi hại đó đã không nói tới. Mười năm trở lại, hàng năm mất mùa, mọi cái đều lên giá, thuế nặng lao dịch nhiều, quan tham lại nhiều, đèn bạc phạt tiền không ngày nào không nghe, nỗi khổ kéo dài, giàu nghèo đều khổ, đồng bạc

lưu hành trong dân không đủ. Thế là nhà buôn ngoại quốc nhân dịp lũng đoạn, bắt chết làm cao, bao nhiêu lãi đều rơi vào tay người nước ngoài, người Nam lại thêm mấy lần gánh vác, nên cái hại của nợ bạc còn độc hại hơn nợ thóc.

Nay xin đem thuế suất và suất nợ lãi so sánh với nhau thì sẽ thấy ngay điều lợi hại.

Thuế một mẫu ruộng nhất đằng điền 3 đồng (\$). Nợ bạc mỗi mẫu đồng niên phải trả lãi 1 đồng năm hào, nợ mùa trên một tháng mỗi mẫu mất chín hào, một đồng rưỡi, một đồng tám không chừng. Nợ tiền cũng thế, nợ thóc lại càng quá.

Như đã nói ở trên, khoảng cách cao nhất của giá bạc và giá thóc thấp nhất, thì một suất thuế định 2 đồng (\$) 7, hai đồng tám hào, thóc nợ lãi năm phải mất 27, 28 hộc; sáu tháng trở lên thì lãi thóc phải mất 13, 14 hộc; nợ vụ tính ba phân thì một tháng trở lên đã mất lãi thóc 7, 8 hộc, nếu tính 5 phân thì một tháng trở lên đã mất đến 13, 14 hộc. Nếu tính bằng cách nợ bạc trả bằng tiền, nợ tiền trả bằng bạc, nợ bạc tiền trả bằng thóc, một tầng càng thêm một tầng nặng.

Nhưng đây là nói những người không có tiền và thóc, người có tiền và thóc cũng không đến nỗi quá khổ. Bảy tám năm lại đây những nhà trung sản, vì thuế nên mắc nợ, vì nợ nên hết sạch tài sản, trả nợ đã khổ, đòi nợ cũng khó khăn, người cho vay người vay đều cùng kiệt. Bạc không lấy đâu ra, kỳ thuế ngắn ngủi, dân khó lòng mà nộp ngay. Quan lại hai nước nóng được thăng quan, ép lý trưởng các thôn không đợi thu xong, toàn số thuế vay nợ một kỳ nạp hết, thu dần số lãi vay do chủ ruộng và dân đinh chia chịu thêm vào thuế suất. Bởi vậy cả giàu và nghèo đều mắc vào cái hại của nợ bạc. Ngạch thuế tăng nặng, phép thuế thu bạc, kỳ thuế kíp gấp chẳng những cạn kiệt máu mủ người Nam, nửa vào quan nửa cho người nước ngoài. Trung Kỳ thì quyền cho vay toàn bị người Tầu khống chế, Bắc Kỳ thì người Tầu và người Chà Và chia nhau béo bở làm giàu.

Những khổ lụy như thế, Trung Kỳ là nhất, Quảng Nam còn hơn nữa. Bảy năm về trước dân xã đều bị nợ làm khổ, lý trưởng không có vật gì để cầm nợ. Thậm chí đem quan bạ của thời trước cầm cho người Tầu để vay, về sau thóc ruộng mất mùa, dân đinh

ly tán đi một nửa, ngạch thuế thu không đủ để trả nợ. Nhà buôn Tàu thuê dân nghèo người nước chúng xuống làng đòi nợ, mỗi xã 6, 7 hoặc hơn mười người, bắt dân xã nuôi ăn cung cấp thuốc phiện sách nhiễu không chịu nổi, quan lại hai nước mặc (Bạc vốn của người Tàu đều vay ở ngân hàng nông nghiệp Đông Dương, dân không trả được thì mất vốn, người Tàu lâm vào cảnh đói vã thì liên luy đến ngân hàng, và thuế khoản năm sau cũng khó mà thanh toán ngay, thêm vào đó người Tàu nhiều tiền khéo hối lộ, cho nên quan hai nước đều thích).

Sau này đòi được một nửa, còn lại đều là xã thôn nghèo nàn. Khoảng năm 1907 quan Pháp và quan Nam bỗng nghiêm sức cho xã dân đem sổ bộ thời trước lên tỉnh sao nộp, hạn trong một tháng phải xong. Bởi người Tàu khéo dùng cách sách nhiễu gián tiếp, thuê quan hai nước đòi ngặt sổ bộ, nhưng sổ bộ hiện nằm trong tay chúng, dân xã muốn có sổ bộ ắt phải trả nợ để chuộc lại. Người Tàu đúng là khéo buôn bán giỏi hối lộ thay. Còn quan hai nước Pháp Nam cũng có thể gọi là thấy lợi làm hăng.

Bấy giờ Trinh (tôi) thấy dân xã khổ lụy, có thay dân kêu với quan, được trả lời: lấy gì để đòi nợ cho người Tàu. Quan Pháp với quan tỉnh Nam ghét Trinh, vì dân mà tranh đấu không nghe. Than ôi! Quan chính trị đến thế thì còn nói gì nữa.

14. Phụ ghi đầu đuôi về ngân hàng nông nghiệp Đông Dương

Luật cho vay trước đây của nước Nam đã nặng, nay sau khi các thuế tăng, bạc đắt thóc rẻ, dân càng không chịu nổi. Các đại thần mới bàn lập ngân hàng nông nghiệp Đông Dương, phàm những việc của dân liên quan đến nông nghiệp, cho họ lấy chữ ký và dấu của tổng xã đến nơi cho vay, tính lãi ít nhiều chưa rõ, đại khái 100 đồng (\$) cả năm tính lãi 12 tháng, so với nợ lãi trước kia đã giảm nhẹ đi ba bốn phân (không nói cái khác, chỉ một việc này), có thật đúng là thương giúp người Nam không.

Người Nam từ trước đến nay vốn không tin ở nền pháp luật của nước bảo hộ. "Quan nước Pháp quyết không vì người Nam mà làm lợi", một câu nói mọi người mãi mãi ghi vào cùn não, đến nay

đã thành nếp nghĩ phổ biến trong xã hội. Gặp khi hoãn cấp trong dân đều vay mượn lẫn nhau, hoặc vay người Tầu hoặc người Chà Và mà thôi. Người có công chuyện làm ăn càng không dám đến hỏi.

Lý do không chịu vay:

Người Nam từ trước đến nay phàm có việc giao thiệp với người công quyền nước Pháp, không khi nào không bị thiệt (như người cục Thương chính ép người mua rượu, ném bã rượu phạt bạc liên luy đến hàng xóm người thân, người khai khẩn ruộng chiếm không ruộng dân, người buôn ép dân bán hạ giá, việc cai lục lộ làm chết công nhân đã rõ ràng, lại như các khoản thuế đinh điền và các thuế muối, thuế chợ, thuế rượu, tuy nói là công định của nhà nước, khác gì ép lấy của dân đinh mà thôi. Dân ly tán hoặc chết rồi bắt người khác bồi thường và các thứ ép buộc sách nhiễu không thể kể xiết). Hàng ngày trừ nạp thuế và ứng dịch ra, không ai dám gần với người Pháp mà còn khổ như thế không nơi kêu cầu, dân không tin vào pháp luật. Chợt có sai sót, dây dưa liên luy đến không biết bao nhiêu là thân thích xóm giềng đều sa vào hố thẳm, vương vào vòng nước sôi lửa bỏng.

Lại chuyện vay mượn trong dân, xảy ra cãi cọ, đến quan, thì quan Tây đứng ngoài lợi hại công bằng mà phán xét, thì mười phần may một phần thắng. Một khi đính đến công khoản thì biết đâu quan tây lại không dùng thủ đoạn ép như ép thu các loại thuế thì chẳng mấy mà tìm đến cái chết.

Với hai lý do trên cho nên người dân Nam thà vay lãi nặng kiểu thời trước, mà quyết không dám vay lãi nhẹ của ngân hàng nhà nước, đó là lẽ tất nhiên, chẳng có gì đáng trách.

Thế là bọn du dăng, làm ra dấu và chữ ký giả đến vay, để ra chuyện ngân hàng bị lừa hơi nhiều. Nhà nước lại định ra lệ, phàm người vay trước tiên phải lấy chữ ký và triện của lý tổng, lại đến quan địa phương viết đơn xin làm bằng, lại kê khai ruộng đất của người đó trong sổ kèm văn khế đến cục cầm vay, lập phép càng thêm chặt chẽ. Tuy vậy cũng chẳng có hiệu quả gì, còn người Nam phàm có việc gì cần vẫn như cũ không dám đến hỏi.

Có các lý do:

Nha môn quan Nam chuyên đục khoét của dân, khi cần giao thiệp đến quan nha thì có tiền yết kiến, tiền đơn từ giấy mực, tiền dấu má, trên từ quan to đến môn dịch (gác cửa) qua bốn năm tầng càng lên cao càng nặng. Tính cả gói, lớn thì bốn năm mươi đồng, nhỏ thì chín mươi đồng. Đến nay trong dân đến những việc như nhân mạng, trộm cướp có tang vật đều phải giấu diếm cầu hoà, không dám cho quan biết, ai còn dám lấy việc vay mượn riêng tư mà tự dấn thân vào hố?

Lại việc kiện cáo ruộng đất trong dân đến quan để dựa vào pháp luật, tư nhân buôn bán; văn khế vẫn nằm trong tay người đó, còn dựa thế ép lấy bằng được mới thôi, lấy được rồi thì lột sống nuốt tươi, người dân còn biết kêu vào đâu. Nay bảo đem văn khế để vay nợ, ai còn dám đem trưng gửi cho ác để chuốc lấy cái hại.

Hơn nữa trước đây chưa có việc cầm cố còn không dám vay, nay lại thêm tầng tầng phiền phức, còn ai dám có tính mạo hiểm đó, đem thân gia tính mệnh ra làm trò đùa. Việc người Nam không vay là lẽ tất nhiên, chẳng có gì đáng trách.

Pháp quan như lò lửa, lòng người tựa sắt, cũng chỉ có bọn du đãng vô lại dám vào để thử mà thôi, hoặc là giả mạo văn khế để lừa quan trên, hoặc trước khi vay nợ cắt một nửa cho người bảo đảm, cướp bóc lừa dối theo đó mà ra. Pháp luật tuy nghiêm, những việc như thế biết xứ thế nào, thế là ngân hàng lại bị lừa không ít.

Quan người Tây không tìm ra vì đâu, lại trách người là: người Nam thích chịu lãi nặng không ưa chịu lãi nhẹ, người Nam dối trá có nợ thì quyết. Than ôi! Người Nam trở thành dối trá, nhưng dối trá há phải là đặc tính của người Nam đâu. Tránh nặng đến nhẹ là lẽ thường tình của con người, người Nam há ngu thật sao? Nếu có người bóp cổ hầu, lại thụi vào lưng, làm sợ mất魂, lòng dạ run lên, hỏi không ngu có được không?

Từ khi có cục tín dụng, ngân khoản chỉ cho người Tàu vay, người Nam không còn dự phần nữa.

Khoản nợ người Tàu vay cũng không dùng vào kinh doanh, chẳng qua là trước khi đến kỳ thuế đồng niên họ đến ngân hàng nông nghiệp vay ra một khoản lớn, chuyển cho người Nam vay, cứ sáu tháng tính lãi 10 phần, lợi được 3 phần. Tiền vào tay với lãi

trả gấp bội, nên người Nam không còn cách nào trốn khỏi con đường chết.

Cứ như phần nhiều người Pháp ở Đông Dương nhìn người Nam không ngu thì gian trá một cách mù quáng đều từ nợ bạc mà ra, còn ngân hàng lãi nhẹ để qua tay người Tầu thành lãi nặng thì lại là không gian trá. Tiền vay ở ngân hàng nhà nước hạn lâu lãi nhẹ thì gian trá, ở nước ngoài hạn ngắn lãi nặng thì không gian trá, ở ngân hàng nhà nước pháp luật nghiêm ngặt, bồi thường liên luy rất khó gian trá lại là gian trá, người nước ngoài thân buôn đi vạn dặm không một tấc quyền hành gian trá rất dễ thì lại là không gian trá, thế thì người Nam không đúng là ngu thật sao!

Còn có thuyết cho là người Nam chung sống với người Tầu hơn nghìn năm, phong tục đã giống, tình ý đã hợp, không có lý để ngờ vực gian trá; thế thì người Chà Và ở Nam Dương, từ trước đến nay vốn không quen biết người Nam, nhưng người Nam cũng không gian trá với họ, thế thì nói thế nào?

Lại có thuyết cho là: người Nam vay người nước ngoài, chẳng kể là người nước nào, nghe nhiều đến việc quyt nợ, sao lại bảo là không?

Nếu người Nam hẽ vay là quyt nợ, thế thì người cho vay ắt phải thua lỗ, thua lỗ ắt thất thế, ắt phải bó chân không tiến lên được. Nay thì người Chà Và mới đem vốn đến làm ăn ở đây, còn người Tầu và một số người Chà Và cũ ở nước Nam từ trước vốn nắm quyền cho vay thay ngày càng phát đạt, thế thì nói thế nào? Chẳng lẽ người nước ngoài cũng giống như người Nam đem tiền, vàng ném vào khoảng trống, để cho người Nam tiêu xài, còn mình thì lại tô vẽ bên ngoài, lâu gác nguy nga, để lừa dối người khác sao. Cứ lấy đó làm ví dụ, thì chẳng riêng gì người Nam ngu, còn người ngoại quốc không ai không ngu, chẳng riêng gì người Nam dối trá, còn người ngoại quốc không ai không dối trá. Có lý như thế không? Than ôi!

Ở Bắc Kỳ, ngân hàng người Pháp luôn kêu gọi người Nam tích trữ, làm như thế người Pháp rất có lợi cả đôi đường. Nhưng từ bấy đến nay, trừ một vài quan ta ra không có ai hưởng ứng cả, lý do cũng gần giống như đã chỉ ở trên. Bởi người Pháp từ khi vào Đông Dương, không tên nào không nhìn người Nam như cỏ rác, hàng

hoá Pháp vào người Nam mua, mói vào cửa, mũ nón chưa kịp bỏ ra, thường là người Nam đã bị sỉ nhục. Người buôn còn như thế huống quan cai trị nấm pháp luật, có quyền đứng trên người khác, sinh sát cho cướp tuỳ ý, lại còn đến như thế nào nữa.

Nay hàng hoá nước Pháp mở ra, người Tàu và người Nam không ai không tranh mua, nhưng người Pháp chủ bán ở các phố, và ngoài các người biết tiếng Pháp và người làm việc cho nhà nước ra, còn nhân dân thôn quê không dám đến hỏi. Trước đây người Nam và người Tàu còn chưa nấm được cách buôn, luật buôn, còn phải nhờ vào tay họ mới thấy lưu thông. Huống nay, từ sau khi người Tàu tổ chức gom vốn lại với nhau, quảng cáo chào hàng, phàm những gì Âu thương làm được họ cũng làm được, thì sự cạnh tranh thua hay được của giới buôn Đông Dương không đợi phải giao dịch thoả thuận đã hiện ra rồi. Người hiểu biết xét cái nhỏ thì biết, huống đã hình thành ra rồi, sao lại không rõ? Người nấm quyền buôn ở Đông Dương vẫn có thể thay đổi lề lối để thao túng quyền điều hành thì cũng có thể làm được.

15. Nguồn bạc eo hẹp và cái hại liên quan đến phép thuế nông nghiệp.

Từ trước đến nay tiền bạc ở Trung Kỳ đều là tiền mạ, bình thường việc đổi chác tạm dễ dàng thông suốt. Từ khi phép thuế chỉ thu bằng bạc, thế là bạc đắt tiền hạ, nguồn bạc bị khan, đó là nguyên nhân rất là rõ ràng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Trong dân tiền lãi không còn, làng quê bình thường kiếm được bạc đều khó, nhưng đến kỳ thuế càng rõ sự khó khăn, thì tiền mạ không đủ để quay vòng có thể thấy.

Nhưng sự giảm ít của tiền mạ tương đương, thì từ sau khi cục tiền ngừng đúc, thì số tiền ngày một ít là lẽ tất nhiên. Nhưng số tiền tuy giảm nếu nhập ngay số bạc vào để bù vào chỗ thiếu, nội thực của bạc nhiều, nội thực của tiền ít; giảm tiền 7 quan tăng bạc một đồng, thì bạc tuy chậm tăng, tiền tuy giảm nhanh, lấy đó cân đối cho nhau, cũng dễ làm cho đủ. Vì tiền không được làm cho đủ, nên sự eo hẹp không thể không dồn vào đồng bạc.

Đồng bạc eo hẹp dựa vào đâu mà khẳng định? Nhà kinh tế học

Âu châu từng nói: "Cung quá cầu vật thường hạ, cầu quá cung vật thường cao". Nay giá bạc ở Trung Kỳ thường đắt hơn hai Kỳ Nam và Bắc, lấy đó mà suy sẽ không sai lầm. Mỗi đồng bạc ở Nam Kỳ 5 quan ở Bắc Kỳ 5 quan hoặc 6 quan, Trung Kỳ thường là trên dưới bẩy quan, lúc đắt đến 8 quan. Nay xin đem đường đến đường đi và chỗ co hẹp của đồng bạc mẹ trình bày qua mọi nhẽ và so sánh với nhau thì lý do không thể không rõ ràng như trong lòng bàn tay.

Đại khái có thể chia sơ ra làm ba:

Một là xuất khẩu.

Hai là nhà nước xuất nhập hàng năm.

Ba là xuất nhập của ngân hàng.

Nói là xuất khẩu thì Trung Kỳ toàn dựa vào đất đai hàng năm sản xuất ra, thóc gạo là sản phẩm chính, cái khác như thuốc lá, vò quế, đường phèn, chè, dừa, đậu nành, vừng, gỗ cây, quả tươi, ngà voi, trầm, kỳ và những thứ có thể xem là hàng hoá đều là thổ sản đặc biệt, với số rất ít; còn thóc, thuốc lá, đậu nành, vừng, quả tươi đều là trong dân mua bán với nhau, cái xuất khẩu chỉ một nửa số đặc biệt rất ít mà thôi.

Nhưng người Nam từ trước đến nay vốn không biết buôn, phàm hàng xuất khẩu đều nhờ qua tay khách buôn, nếu không đều là hàng hạ giá. Còn cái gọi là khách buôn, trước thì chỉ có người Tầu, nay lại thêm cả người buôn Pháp. Người Tầu ở nước Nam rất thông thạo tình hình buôn bán, hàng hoá đều mua tận gốc giá hạ bán được lãi suất cao, người Nam không bằng 1/4, nhưng do thuận mua vừa bán tuỳ lúc mà cao hạ, người buôn Pháp thì một mực ép giá tại chỗ, bao mua không bán cho người khác, vật giá lại theo giá bình thường của ngày trước mà trả tiền. Nhân dân mua bán không được tự do (như chè ở Quảng Nam, Hà Tĩnh; gỗ, sắt ở Nghệ An, Quảng Bình, hàng hoá ở các tỉnh khác cũng thế), có lúc so giao dịch với người Tầu thiệt mất vài ba phần không chừng. Lấy đó mà nhìn thì con đường nhập khẩu của đồng bạc mẹ mà người Nam có được không hỏi cũng biết vậy.

Nói đến hàng nhập khẩu, ngoài ô Tây, đèn Tây, vải Tây và hàng hoá Trung Quốc để cho những người trung sản dùng, còn có hàng phổ thông như bút giấy, tạp hoá cho cả người giàu và người nghèo dùng. Hàng Tây thì có dầu hoả và sợi bông, tiêu thụ rất

nhạnh.

Vì thuế nặng, giá hàng đều cao, hàng xuất khẩu là loại đặc sản, át số ít giá lại hạ bạc thu được ít. Hàng nhập khẩu là phổ thông, át số nhiều hơn nữa giá cao, bạc át nhiều. Vừa xuất vừa nhập, khách buôn hai nước ở giữa lũng đoạn, đàng nào người Nam cũng chịu thiệt thì đồng bạc mẹ chẳng những đường đi nhiều, còn đường về ít.

Theo như thế, về thực hoá mà nói, đến như lưu thông hàng hoá giữa tỉnh này sang tỉnh khác, tuy không phải là hàng nước ngoài, nhưng cái lợi cũng về tay những khách buôn, chẳng khác gì hàng nhập khẩu.

Bởi người Nam không biết buôn, việc gì cũng chịu thiệt, ngày nay lại càng quá hơn. Cũng nhờ được thuế bấy giờ rất nhẹ, nên số thiệt thòi cũng ít. Từ khi nước bảo hộ xuất khẩu hàng năm không đủ, phàm khách buôn nước ngoài ở lại và hàng hoá nhập khẩu đều đánh thuế nặng. Còn thương nghiệp người Nam hoàn toàn không được nâng đỡ, lại còn dùng chính trị làm trở ngại đủ điều, kể cả những việc nhỏ nhoi như buôn chè cũng bị thua lỗ. Gần đây sī phu (người Nam) hơi biết buôn bán. Nói chung không nghĩ đến việc góp cổ phần buôn để mong giành lại quyền lợi, lại sinh ra nghi kỵ cho nên hầu hết là tan vỡ. Đến nay, cái lợi của hàng hoá thổ sản nước Nam đều nằm trong tay người Tầu. Thuế bội lên trăm lần trong năm đều lấy ở người Nam. Người Nam chẳng những trực tiếp đóng thuế năm cho nhà nước bội lên gấp 10 lần, lại còn gánh vác gián tiếp cho người Tầu bội lên gấp trăm lần. Tính toán của nhà nước bảo hộ thì được, còn tính mệnh của người Nam thì sao đây?

Nói đến xuất hàng năm thì không biết hết được toàn ngạch Đông Dương. Ngoài ra trừ một khoản dật xuất (quá mức) của bản quốc có đi mà không có lại không kể, còn trong nước chỉ ra đại khái có hai mục:

a- Lương cả năm của quan lại binh đinh hai nước, một khoản này ước 7/10.

b- Công ích Đông Dương, công ích địa hạt và chi bất thường địa hạt Đông Dương. Ba khoản này ước 3/10

Lương hàng năm quan lại chia làm hai:

Một là lương hàng năm người Pháp.

Hai là lương hàng năm người Nam

Lương hàng năm quan Pháp gấp 10 lần quan Nam, ăn uống hàng ngày của người Pháp quá nửa mua của nhà buôn Pháp. Lương của người Nam rất ít, và lương tháng người Pháp tương đối cũng chỉ dưới hai, ba trăm đồng (\$), người khác nếu ba trăm đồng trả lên, mỗi tháng chi tiêu quá nửa, hoặc nửa số hoặc không đến một nửa, còn lại đều gửi vào biệt khoán của ngân hàng, chi dùng hàng ngày quá nửa mua của nhà buôn Pháp, người Nam dùng hàng hoá thổ sản, không bằng số nửa, quan Pháp ở Đông Dương lâu ngày, đa số trong họ có ngoại bổng (việc rõ ràng xin trình bày ở thiên khác). Nếu tính kỹ số bạc chảy ra ngoài thì phần còn lại của dân chỉ là 1/2 của số ít mà thôi.

Còn như lương hàng năm của quan Nam ở Trung Kỳ do An Nam xuất, tổng ngạch thì cũng chỉ đến 930.000 đồng (\$) mỗi năm, cuối cùng cũng thường có dư đều được các quan lớn bảo hộ mượn để dùng vào việc khác, thì thuế suất hàng năm đã không bằng số này rõ lắm.

Hơn nữa lương tháng người Nam rất ít, nếu chỉ dựa vào lương tháng để chi dùng cho cả nhà hàng ngày, chỉ có quan tinh trở lên mới tạm đủ mà thôi. Phủ huyện mỗi tháng chỉ có 40,50 đồng (\$), tiền lương trong một năm chỉ đủ lẽ quan trên, hai lần vào hâu, hoặc là không đủ mà thôi. Nhưng quan Nam từ trước đến nay không lấy lương tháng làm nặng nhẹ. Cái trông cậy để ăn uống chi dùng hàng ngày và làm giàu đều nhờ vào tiền sách nhiều bên ngoài mà thôi. (Việc tường tận có thiên khác).

Đến nay, một chức phủ huyện ở Bắc Kỳ phải hai, ba nghìn đồng (\$) trở lên, Trung Kỳ nghèo, nhiều là 2000đ (\$) ít cũng phải tám, chín trăm đồng (\$). Lương tháng chức lại thuộc ở phủ nha chỉ có 10 đồng hoặc 3, 4, 5, 6 đồng, mà người Nam tranh để vào được, nhiều thì 7, 8 trăm đồng, hoặc 1000 đồng trở lên, ít cũng trên dưới 4, 5 trăm đồng. Nhưng có lương tháng còn chưa nói, thậm chí đến cái chức lý, tổng, xã đều không có lương tháng cũng phải chi phí đến 200 đồng cho đến nghìn đồng mới xong. Việc này con người không phải là ngu, cũng không phải là rõ đại, nếu cái được không đủ để bù cho cái mất, chúng được lợi cái gì mà làm như vậy?

Đến như người giúp việc bên cạnh quan Tây, tiền để mua được chức so ra ít, nhưng cái thu vào so với quan cũng xấp xỉ. Theo đây mà cân nhắc thì đồng bạc mẹ do quan Nam làm chảy đi mười

Đến các khoản công ích như, đường sắt cầu công, đường bộ, đường thuỷ, các công trình đều là đường ra của đồng bạc và tiền. Nhưng những việc đường sắt và cầu cống phần nhiều đều do quan Pháp và những nhà thầu người Pháp nhận được, nếu không là người Tàu mà thôi, vật liệu sắt cũng về tay nhà buôn Pháp, người Nam chỉ nhận được gỗ đá, tạp liệu và nhân công, nhưng nhờ có nhân công hạ, thì số bạc chảy vào trong dân cũng chỉ là vài ba phần trên mười phần mà thôi. Vả lại những việc như thế không thường xuyên. Trung Kỳ thì Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng Trị, là các tỉnh có đường thuỷ cũng thế. Hai Kỳ Nam Bắc thỉnh thoảng cũng có Trung Kỳ chỉ có tỉnh Quảng Nam là không có hǎn; mười năm trước mới có, không phải là không có ích, như cái hại càng quá (việc tường tận có thiên khác). Đường bộ thì các tỉnh chỉ có một con đường cái quan, và những nơi quan binh đóng đồn, những nơi quan Pháp qua lại mới làm đường. Khi có làm đường thì quan trong hạt dựa vào đó để xâm phạm quỹ công, bọn lại dịch dựa vào đấy để đòi tiền của dân, chẳng những dân không được gì, mà đây là quan lại gián tiếp để kiếm bạc, hơn thế nữa để trực tiếp vét bạc.

Một khoản chi bất thường, Đông Dương từ trước đến nay không dùng xe ngựa quán sảnh thì dùng nhu cầu nhu tiếp dài tân khách, bạn bè. Muôn vật có chạm đến việc hỗn tệ trong dân, cũng chẳng qua là các khoản như trên mà thôi.

Nhưng đây là dùng vào việc đặc biệt cho công ích mà nói. Khoản công ích Đông Dương từ trước đến 1/2 dùng vào việc riêng, lại còn để lại mà không dùng đến, đến cuối năm cắt đi để khoá sổ là chuyện thường. Cứ đấy mà suy ra thì công ích và chi bất thường chiếm mất 3/10 trong chi tiêu lộn xộn. Vậy nên con số mà dân có được có thể biết vậy.

Nói đến nhập hàng năm, thì từ khi Đông Dương nhập bảo hộ

đến nay, trăm thứ thuế không có thuế nào không tăng gấp 5 đến 10 lần so với trước. Thuế muối thì tăng gấp 20 lần, thuế rượu cũng vậy, thuế chợ thì đặc biệt dựng nên sở đấu giá, cho nên càng ngày càng tăng nặng, thêm và đó chính trị rối ren, cho nên hàng năm nhà nước nhập vào 10 phần, nhưng ngạch mất mát trong dân đâu chỉ 17, 18 phần. Hễ xuất hẽ nhập trong đó chỉ có quan lại và khách buôn là được, còn dân thì biết tìm kiếm ở đâu, nên đồng tiền mè không chỉ có nhiều đường đi nhưng lại ít đường về.

Nói đến xuất của ngân hàng, thì khoản vay đều từ tay khách buôn, việc nông dân người Nam từ trước đến nay không trực tiếp vay, thì cũng ngang với người Tàu và người Chà Và cho vay ngân khoản mà thôi, tiền họ xuất ra nếu không phải để nộp thuế quan thì dùng để hối lộ. Trước đến nay không có người nào vay để kinh doanh và dùng vào ăn uống hàng này, thì có thể biết được đồng bạc không chảy vào trong dân.

Nói đến nhập, cứ trong sáu tháng trả lãi hai ba phần không chừng. Loại đồng bạc mè này chẳng những không có ích cho dân mà khi đi còn đem kèm theo 2, 3 phần bạc mè của dân. Hễ xuất hẽ nhập lại cho khách buôn ở giữa thu lợi, còn người Nam không ai không chịu thiệt, thì đồng bạc mè chẳng những lại có đường đi nhưng không có đường về.

Cứ những lý do trên mà suy, thì số lưu thông của đồng bạc mè ở Trung Kỳ Đông Dương tuy chưa từng đình trệ, nhưng một nửa đã quy về ngân hàng công tư và tay của khách buôn, phần chảy vào dân chỉ 4/10 mà thôi, nhưng 4/10 này không dùng vào đóng thuế quan thì dùng vào mua cái ăn, không dùng để trả nợ thì lại dùng để ứng cho quan cần. Đồng bạc mè trong dân đã không nhiều nhưng dùng hàng này đều vào những nơi không thể sinh lợi, thì mấy mà đời sống của dân không khổ.

Nhưng đó cũng vì người Nam cho nên nói chung mà thôi những khoản ở trên xin xuất bạc, đều là những người buôn bán ở thành thị, và những nơi có sản nghiệp tơ lụa, đường quê. Dân thợ nếu được cũng chỉ đủ để chi phí hàng ngày, còn dân cày chỉ có trực tiếp mất bạc. Hễ muốn có bạc phải đem thóc đến chỗ có bạc để đổi, nếu không đem thóc đổi lấy tiền, đem tiền đổi bạc, qua mấy lần quanh co bạc mới vào tay, bạc cao thì thô sản càng hạ, ở đâu cũng

bị thiệt. Một khi ruộng thất thu chỉ còn cách cầm ruộng để vay bạc. Nông dân Trung Kỳ chông nghèo thực bởi là như thế.

Cứ một khoản này là cái hại rất lớn cho Trung Bắc hai Kỳ, nhưng tổng số xuất nhập khẩu của Đông Dương và tổng số hối đoái của ngân hàng công tư. Trinh (tôi) chưa được rõ nên nói chưa được cẩn kẽ. Nay nếu được người của nước Đại Pháp, đem cái tinh tuý của khoa học tính cẩn kẽ trọn cả gói thì đời sống khó khăn của nhân dân Trung Kỳ càng có những điều không thể nói hết.

16- Lý do trộm cắp nhiều và liên quan đến nỗi khổ lụy của thuế nông nghiệp.

Sách *Luân ngữ* nói: "Kẻ trộm cũng là dân, đói thì đi ăn trộm, no thì làm người lương thiện, bởi người có hăng sản thì có hăng tâm, người không có hăng sản thì không có hăng tâm. Nếu không có hăng tâm, thì buông thả theo thói xấu, không gì không làm". Cho nên việc trộm cắp không nước nào không có, cái đáng dựa cậy là điều hành có đạo, điều khiển người có cách thì kẻ trộm hoá thành người lương thiện. Nếu không cắt bỏ đi, mà lại gieo rắc thêm, thì lại không có người lương thiện nào lại không trở thành kẻ trộm. Than ôi! Cây cỏ sâu róm tốt thì cây lúa bị lấn lướt, tổ kiến làm đê lớn vỡ. Có ai hay rằng trong làng mà có trộm cắp, người nông dân còn khổ hơn cả thiên tai nước, hạn. Còn có ai hay ngoài những khổ lụy mà người nông dân phải chịu lại còn thêm một nỗi đau cắt da nữa? Những người sa vào những thảm trạng tày trời như thế, không phải tất cả đều là dân ngu không thể cảm hoá mà là vì người bề trên của dân có mang điều thiện để tưới tắm, khiến cho ngày một sinh sôi, nặng lòng thương xót dân lành hay không? Mỗi khi nghĩ đến máu nóng lại trào dâng. Nay xin nuốt lệ, vẩy bút trình bày sơ với đại nhân

Từ trước đến nay nước Nam vốn không có chính sách cảnh sát, gấp phải buổi đói kém trộm cắp nhiều nhương, mới sức cho dân xã tự tổ chức bảo vệ, cho đến khi có mùa màng dân dễ có cái ăn mới thôi canh phòng. Chính sách tạm nghỉ như thế, bởi sự việc ngày trước khác, bởi trộm cắp rộ lên hay lảng lại không sai với năm mất hay được mùa.

Sau những năm 31, 32 Tự Đức, ruộng hoang hạn thường xảy ra, trộm cắp khắp nơi, dân khổ nhiều qua mấy chục năm nay, việc đó càng tệ, thêm vào là quan lại trễ nải chúc trách. Trong dân có nhiều người mất nhà cửa không nghề nghiệp, liền đi theo con đường nguy hiểm, làm cái việc trộm cướp, không ngày nào không nghe. Nhưng, cướp thì bè đảng phải nhiều, một chốc khó gây nên vậy, tuy bất thần xảy ra nhưng dân dễ phòng thủ, một khi việc xảy ra, quan lại che đậm cũng khó. Trừ một vài nhà giàu ngu si, thường bị quan lại hạch sách vô lý, những người khác thì thường là chống án. Chỉ có trộm cắp nhỏ lẩn vào trong dân, ngày thường đã khó mà phát giác, việc xảy ra không đáng gì, bè đảng chúng thì rải rác, khó mà đối phó, sự việc thì mờ ám, ẩn hiện dễ dàng, nặng thì dựa vào quan che chở cho một phía, vậy nên nơi làng quê không lúc nào không nghe chịu khổ.

Những điều xấu xa ở nha môn quan Nam, trước đây tôi đã nhắc đến luôn, việc tố tụng của dân chẳng kể như thế nào, hễ bước chân vào là tiền, chẳng may mà án trộm cướp có dính đến nhân mạng lại là con đường rất phát tài, đến nay tục lệ như thế này hầu như là quyền lợi chiếm ưu thế đặc biệt nơi quan trường.

Làng quê hoặc có bắt được trộm cướp giải đến quan nha ngoài nộp đơn giải nộp ra (phí nộp đơn thì quan trên thu, phí giải nộp thì nha dịch thu) mọi phí tổn về án phí và ăn uống có liên quan đến vụ trộm cũng chỉ có hỏi ở chủ mất hoặc lý trưởng. (Tên trộm nếu có gia sản thì việc ăn uống do vợ con cung cấp còn các chi phí khác thì do chủ mất. Nhưng trộm cắp thì mấy tên đã có gia sản, cho nên chỉ còn hỏi chủ mất, đó cũng là thông lệ của nha môn). Không thế thì tên trộm vẫn yên lành không xảy ra việc gì.

Hơn nữa, trước đây nước Nam đã dụ cho lệ lại nha môn phủ huyện, trong một năm mà án trộm cắp nhiều, đều cho là do cấm bắt không nghiêm, đến kỳ xét thành tích đều đem ra bàn ở trên điện. Cho nên phàm việc gì liên quan đến trộm cướp, quan lại nha môn thường là im đi không hỏi. Đến nay việc này đã thành thói quen, mọi cái nhìn vào như thế không phải việc của mình. Việc nào mà hỏi đến chẳng qua muốn dựa vào một trọng án để kiểm tiền mà thôi, nếu không thế thì kẻ trộm sao lại có thể an nhiên vô sự?

Vả lại chủ ý bắt trộm thì chần chờ, chủ ý kiểm tiền thì cái gì cũng làm. Thỉnh thoảng hạch sách kẻ trộm không được tiền sao? Hoặc phản lại chủ mắng bằng cách ném tang vật vào nhà, hoặc vặt lại hương lý vì kiểm soát không nghiêm, hai miệng nhiều lưỡi lo gì thiếu lời, nếu thế thì trộm cắp an nhiên vô sự. Tra trộm giả mà có tiền thì sao lại không làm, tạm giam phạt nhẹ, còn kẻ trộm lại có thể an nhiên vô sự.

Hơn nữa kỹ nghệ vòi tiền của nha môn, nhỏ đến mấy cũng vào được, lạ lùng đến mấy cũng có (vô vi bất nhập, vô kỳ bất bị), trong đó sắp đặt vô cùng kín kẽ, không phải lo kẻ trộm không tiền, đã có cách lấy tiền gián tiếp; giải giam nghiêm, ngày ngày hỏi nghiêm, kín đáo chỉ vẽ cho tên trộm dính dáng đến nhà giàu (mẹo này rất độc, nói ra rợn tóc gáy, từ đó trong dân không có ánh sáng mặt trời nữa), hoặc chỉ cho là mua tang vật, hoặc phao tin là chủ chúa. Lời đồn tung ra, dây thừng cột vào, vài tháng ngồi giam, bắt cần có thế. Như thế thì kẻ trộm chẳng những vô tội, mà lại còn có công, bắt giam nhưng lại có thể an nhiên vô sự.

Có người hỏi: sao lại không lên toà công sứ tỉnh để nhờ tra xét rõ ràng? Muốn lên tỉnh sao? Phủ huyện gần hơn, quan trên ít, đòi hỏi bình thường, hàng ngày tiêu pha ít. Còn phí tổn giải nộp chờ xét so với số của bị mất đã tăng lên mấy chục lần. Chỉ cần một lần lên tỉnh, trăm phí tổn đều tăng gấp bội, sao mà kham nổi. Dù cho là xét đoán công minh cũng còn không thể, huống là chưa chắc.

Sắp lên toà ư? Từ trước đến nay những án nặng cướp của giết người toà sứ mới xét, nhưng cũng thường là giao cho quan tỉnh, còn những án nhỏ trộm cắp toàn giao cho phủ huyện, sao lại có thể giải quyết được tất cả những án kiện vụn vặt. Cứ cho là làm được và xét đoán một cách sáng suốt, không mất một đồng cho toà. Nhưng chi phí ăn uống hàng ngày so ra chẳng gấp hàng chục số của bị mất? Huống chi quan Pháp từ trước đến nay tin quan không tin dân, trăm lưỡi của dân quê không bằng một mảnh giấy của quan Nam sao! Lúc bấy giờ người dân sẽ như thế nào?

Người có tài sản có quyền lực lại còn hiểu biết lý sự. Khi bắt được kẻ trộm chẳng quan chẳng phép, trói vào cây cho một trận đòn đau rồi thả ra, khiến tên trộm không dám bén mảng đến nữa, đó là thượng sách.

Người có tài sản nhưng không có quyền lực và lại kém hiểu biết về lý sự, khi bắt được kẻ trộm, bực tức không tính đến chuyện phí tổn, ném tiền thuê quan, thì tên trộm át bị trừng trị nặng, sợ rồi không dám đến nữa, đó là trung sách.

Hoặc là so sánh lợi hại, tiền có khi hết, trộm không ngày nào yên, với mất tiền cho quan thà mất vì trộm, chịu đựng qua được thì hãy cho qua. Khi bắt được kẻ trộm thì giả vờ như để xổng mặc cho nó đi, còn vừa lấy lòng để nó không phạm mình nữa, đó là hạ sách.

Nhưng những người dân hiền lành nghèo khó, chưa đến nỗi gay quá, khổ quá, ngày thường gánh vác thuế dịch đã nặng, lại không có ruộng đất, trăm cách xin nài lòng thương mợn được một mẫu nửa mẫu ruộng bạc màu để lấy cái cày cấy, hoặc có người tuổi tác đã đứng, vợ con nghèo khổ tích cóp được một ít bạc mua được một vài con nghé, hoặc cho vợ con đi ở cho nhà giàu mua được một vài con về nuôi để mệnh mạch ở nhà sinh sống nhờ vào đó.

Một khi quan dịch thôi thúc, trong lưng đã không tiền mua dịch, thế không thể không kiếm một ít gạo để lên đường, dăm ba ngày việc xong lại về trông nom ruộng vườn, mấy tháng nay, sáng cấy chiều ngập, hoa lợi nhơ vào đó để sống không gió mà rụng không mưa mà trôi, không đến bờ ruộng mà gào khóc, thì chỉ còn ôm củi lau mà về. Nhìn đến chuồng trại, nơi ban ngày mức nước suối, ban đêm thả cỏ, cuộc sống cay vào đó đã không cánh mà bay, không đường rẽ mà mất (kỳ lộ vong dương), tức tốc chạy hỏi tin tìm tức, khi có tin thì đã da ra đàng da thịt ra đàng thịt, xương không gửi nơi thôn quê hẻo lánh, thì phơi giữa chợ ồn ào. Tình cảnh như thế hỏi chịu làm sao được, vợ chồng chỉ còn nhìn nhau mà khóc, không có cách nào mà bắt đền người đi chăn, sờ cái gì cũng không ra trong ngôi nhà trống trải, ngoài ngõ thì om xòm người đến đòi tô, cuộc sống đã cùng, tiền đâu tự có, trừ phi đi ở cho người, cũng chỉ là tự tìm sổ quỷ mà thôi, cũng có người vì quá gấp gáp, bụng đói tìm đến nhau, việc đến nước này, chẳng dễ liêm sỉ, chi bằng đem sai lầm đến với sai lầm, gia nhập đoàn thể không nhà cửa không quê quán, thuê không dịch không, sáng nơi này chiều nơi nọ, đi lại tự do, chỉ có ta làm khổ người, không người làm khổ ta, chỉ có người phòng ta, không có ta phòng người; trước đây

là làm dân thì quan át xét, nay ta làm kẻ trộm thì quan che chở cho; có tiện lợi, có chỗ trông cậy không phải sợ hãi như thế, còn kiêng dè gì mà không? Thế là, trước đây bị người ăn trộm, nay kéo nhau đi ăn trộm của người, truyền nhiễm như bệnh dịch, như hổ như trành (ma người nhập vào hổ, ma cọp vồ) quấy rầy làm khổ lẫn nhau, lôi kéo nhau vào. Thế là không người dân nào không là kẻ trộm, còn người dân hiền lành nơi làng quê càng không thể chịu được nỗi khổ.

Dân đã như thế, quan làm sao đây, bởi ngày thường sách nhiễu thái quá, cho nên nhân dân tự nhường nhịn những việc kiện cáo không dám đến cửa quan, trừ nhân mạng cướp lớn vạn bất đắc dĩ mới dấn thân vào hạng cọp, bấy giờ cửa quan mới thấy rậm rịch, còn không thì vắng như nhà chùa. Tuy vậy, quan đã có quyền lo gì không có cách, bình thường bọn sai nha thao việc để làm gì? Hơn nữa bọn chúng rất giỏi bắt bóng bắt gió, không gì qua được mắt chúng. Tờ tóc nhà người không gì chúng không hay, về báo quan, quan cho lệ đến ngay nơi đó. Nơi nào bắt trộm thả trộm, giấu trộm không báo, người biết chút ít lý sự còn có thể biện bác bằng lời lẽ; hoặc có người thấy khó khăn nhút nhát nên rút lui, hoặc lơ mơ không biết một tí gì, hễ trông thấy trát quan như sét đánh ngang tai, nếu không đưa ra cái gì để xin xỏ, chỉ còn một cách là giải đi mà thôi. Thế là kẻ trộm thoát thân ra ngoài cuộc, đứng cười thầm ở bên, còn người mất của lại đâm đầu vào ngực, lăn lóc gào khóc dưới đòn roi.

Bởi vậy, vì việc trộm cắp trong dân, đã trở thành tranh cãi giữa quan với dân, có vấn đề bị mất trộm và không bị mất trộm, còn vấn đề trộm cắp thì xử trí như thế nào lại gác lại dang sau rồi chẳng ai đề cập đến nữa.

Than cho khổ đến như thế, người dân lành hỏi chịu làm sao? Nghĩ rằng cả năm sau khi gánh vác thuế nặng xong thì có thể làm ăn yên ổn, mà sao nay lại liên tục rối ren như thế.

Đến nay những nơi người thừa thớt, vườn rừng đất tốt để mặc cho hoang hoá, hoặc trồng lặt vặt rau khoai (hàng năm vẫn đóng thuế nặng) còn kể cả dân giàu và nghèo đều không dám cắm một cây chè trồng một cây quế, một cây cau, dựng một nọc tiêu, hỏi ai đã làm nên cơ cực như vậy?

Mỗi khi quan Tây và người Tây qua lại trong dân, thấy đát đai bỏ hoá thì cười với nhau rồi nói: "Người Nam ngu và lười vậy, đát tốt như thế không chịu trồm tủa để sinh sống, chỉ thích trộm cắp, chẳng trách đòi khổ".

Nhà hơi giàu có nuôi trâu, còn có thể nuôi người trông nom, mới dám làm chuồng trại cách nhà vài chục bước; còn như nhà nghèo, dựa vào nhau mà sống, sớm tối người vật ở chung một nhà, khi việc quan thoi thúc, đi vay trăm ngả để cầu được miễn, không có tiền thì lỡ mất. Chồng ra đi thì vợ con ngủ chăn ở xung quanh, thâu đêm không ngủ, không kể đến mùi phân súc vật nồng nặc, có hại đến sức khoẻ con người, nhưng còn biết than thở cùng ai, sống như thế, hỏi ai gây nên nỗi cực khổ này.

Mỗi khi thấy quan Pháp (ý của quan thầy thuốc) trát sức cho dân thôn hễ có chăn nuôi trâu, phải nuôi xa nhà trên một trăm bước, gần nơi người ở quá có hại đến vệ sinh, và khi biết dân thôn không chịu nghe, không hỏi lý do vì sao, lại cười với nhau nói: "Người Nam dã man, ăn ở bẩn, người ở chung với súc vật chẳng trách ốm chết".

Than ôi! Làm quan mà không biết dân bệnh tật khổ sở, không trách quan mà lại trách dân, chẳng mấy mà người dân chết vây.

Hạt khác chẳng kể, hãy lấy một hạt phủ Tam Kỳ mà nói, trung du trổ lên đất đai hơi mầu mỡ, rất có thể trồng quế, trà, tiêu, nếu không có cái tệ hại này thì người dân có thể trồng tủa hết, cả năm mỗi mẫu có thể đem lại (tính con số tối thiểu) hai ba mươi đồng đến 50 đồng, số lợi trong dân tăng lên cả năm đâu chỉ năm sáu vạn đồng (\$). Nay vì cái hại trộm cắp, thay vào đó là trồng khoai đậu, cả năm mỗi mẫu thu được chưa đến một hai đồng; không phải là không biết cái nên làm, chỉ vì đã quen mau chóng dễ giũ, không may bị mất cũng chẳng là bao.

Hơn mười năm nay khách buôn Trung Quốc, vì việc thuế má mà thương nghiệp thua lỗ nên bỏ thương sang nông, góp vốn lại khai phá núi rừng trồng quế, phần nhiều là thuê dân đinh giữ trộm cắp, đến nay thấy tấn tới. Còn cây quế người Nam trồng, vì lẽ không chịu nổi trộm cắp nên quá nửa đã bán cho khách buôn để làm nghề khác, thế là đến nửa quyền lợi đã thuộc về người ngoài vây.

Thế là sĩ hào bản hạt trông thấy hiện tượng này, không ai không nghĩ giành lại quyền lợi, tập hợp lại một số nhà tư sản nhỏ trông chè quế, lại sợ trộm cắp quá nhiều một mình khó giữ, cho nên tập hợp các xã lại để phòng thủ lẫn cho nhau, lợi của nhân dân tức là lợi của nhà nước. Vào năm 1908, có vụ dân nổi dậy, đó là việc rất kiêng kỵ của quan địa hạt. Cho nên ở các thôn xã hễ có hội họp nhất loạt cho là để làm giặc, thế là các sĩ hào người thì vào tù ngục, người thì bị lưu đày ra hải đảo. Nghe nói tất cả những cây quế trồng ngày trước, quá nửa bị rụng lá, đến nay ý chí của dân làng quê suy sụp, không ai không lấy việc góp vốn trồng quế làm điều răn lớn không dám bàn đến, còn nguồn lợi lớn của đất đai giao hết vào tay người Trung Quốc (việc này là cái hại chung rất lớn cho nhân dân Trung Kỳ, nay mới nói sơ, ngày sau xin tập hợp những vụ thực án trộm cắp và sự việc quan Nam dung túng trộm cắp và nỗi khổ của nhân dân về trộm cắp, đọc lên không ai không dựng tóc).

Than ôi, người Nam tuy vụng về nông nghiệp, người dân vốn lười biếng mà mấy chục năm nay cả thiên thời và nhân sự đều thúc ép nhưng xuất nhập ngày một tăng. Nếu không có các thứ tệ hại gây cho người dân nhiều điều khổn khổ, nguồn lợi đất đai được khai thác hết thì đâu đến nỗi không gánh vác được tô thuế của nhà nước, mà nay đến như thế này, quả là lỗi của ai?

PHAN ĐÌNH LIỆU - LÊ VĂN HOÀNG
NGUYỄN VĂN DƯƠNG - CHƯƠNG THÂU dịch

II. THUẾ ĐỊNH

1. Đại lược về thuế suất dân đinh nước Nam thời trước.

Thuế đinh nước Nam thời trước, phàm những người 20 tuổi trở lên có tài sản nhà cửa, đều phải đăng bạ chịu thuế gọi là tráng đinh, đến năm 60 tuổi gạch tên gọi là suất nhiêu. Đinh tráng hoặc vì cớ gì

sản nghiệp tiêu hết không thể chịu thuế, thì do lý trưởng khai báo. Lý trưởng có tờ doan cật (cam đoan là đúng sự thật) gửi lên quan xin trích gạch tên, còn dự định có thể đóng được thuế thì đăng vào thay thế, nếu không thì trừ thuế suất (gọi là khai bần cùng). Gặp năm đói kém hoang hoá bệnh dịch theo lý trưởng kê khai tráng tịch (số định tráng) chết bao nhiêu... còn bao nhiêu... còn chịu nộp thuế bao nhiêu... do quan khai định lại thuế suất; nếu đều không đóng nổi cũng cho gạch hết (gọi là khai điêu hao). Năm năm hoặc sáu năm khai báo một kỳ (gọi là đương tuyển), nếu dân xã có tráng định mà kỳ tuyển chưa đến cũng do quan đơn khai chịu thuế (gọi là bổ tuyển). Tuyển là lựa chọn chịu và không chịu được.

2- Thuế suất

a- *Biệt nạp*

Đồng niên không đi lính không đóng thuế, không đi phu dịch (gọi là vô định). Năm nạp vàng bao nhiêu... quế bao nhiêu... sâm bao nhiêu... vải bao nhiêu... chiếu bao nhiêu... đều tuỳ từng nghề, nhiều ít khác nhau. Lại có nạp thuế thân một quan ba bốn tiền trả lên không chừng, hoặc có cái miễn hết.

b- *Chính nạp*.

Đồng niên đi lính chịu sai dịch có công điền công thổ, mỗi định một quan bốn tiền, không thì một quan hai tiền, hiện nay bạc (\$) là trên dưới một hào sáu xu.

Còn lại bần cùng tàn tật đều gọi là dân ngoại tịch, nam phụ lão ấu đều miễn thuế.

3. So sánh thuế suất nặng nhẹ khi tăng định tăng thuế, và tình hình bó buộc nặng nề của dân nghèo.

Năm 1897 định lại phép thuế, bấy giờ tất cả dân định, không kể chính biệt, mỗi định định tăng thuế suất một đồng (\$) hai hào quan dịch bốn ngày hương dịch 10 ngày, đến năm 1898 lại trích ra công ích hai ngày hương dịch 10 ngày chuẩn cho nạp bạc 1 đồng (\$) hai hào thêm vào thuế định, cộng lại là 2 đồng 4 hào sau lại tăng một hào. Từ đó về sau trong mấy năm liền không phân định điền, mỗi năm tăng dần 10%, 5%, 3%, 2%, 1% không chừng. Đến

năm 1908 dân Trung Kỳ nỗi dậy mới đình chỉ (đến nay mỗi đình đều 2 đồng sáu, bẩy hào không chừng). So với trước thuế suất đã gấp gần 20 lần.

Nhưng nếu chọn người có sản nghiệp để sung vào thì dân nghèo cũng không đến nỗi bị gò ép nặng nề, nay lại dùng thủ đoạn tăng thuế ruộng đất khốc hại, cho nên cùng đình hộ, không lấy gì để sống qua ngày.

Khi tăng thuế ruộng, cũng tăng thuế đình, nghiêm giao cho quan Nam, ai thu được nhiều thì thưởng. Ruộng còn có thể khai thặng, tăng khống huống chi hơi thở thóp ai dám đến cáo yết. Quan lại được như thế sao lại không thích thú mà làm, hại gọng kìm đè xuống, có tiền thì ít không tiền thì nhiều, có tăng gấp đôi, có tăng một nửa có tăng ba bốn phần mười, trước đây đình bần cùng không báo nhờ lợt lưới nên sống được qua ngày, nay thì quá nửa đăng vào sổ.

Lệ cũ điêu hao một loạt trừ hết, già yếu, xuất nhiều bắt phải thay thế, thuế dân đình chết không trừ. Đến nay dân bần cùng ở làng quê lưu tán đi khắp nơi, ngạch thuế hoặc chia cho điền chủ phải gánh, hoặc do lý trưởng phải đền, liên luy dây dưa dân không thể sống. Huống chi đợt sóng này chưa lặng thì đợt sóng khác đã nổi lên, khoản nợ đền oan chưa trả hết, lệnh tăng thuế đình đã theo sau xuống xã, ba bốn suất thuế vẫn cho là thường, thế là người đi biển biệt quên về, chưa biết gửi xương ở phương nào; người ở lại gánh vác ngày một tăng, cũng đành gửi thiêy nơi ngòi rãnh.

Cứ như làng của Trinh (tôi) trước đây chỉ có 120 đình, nay đã tăng lên 207 suất, số cả xã đâu chỉ trên chín trăm; nhưng đất ít người đông, đời sống khó khăn, mỗi khi đến lúc thóc hết dịch gấp, người già như que củi, mặt xanh như tầu lá, gà treo đợi cắt tiết đầy mình bầm vết roi, gàu khổ kêu đói, mắt không nỡ nhìn, hàng năm chết chóc không biết còn lại bao nhiêu, chẳng hay còn có thể hoãn cái chết lại chốc lát để nhận cái ơn ưu ái của nước Đại Pháp ru?

III. PHÉP SƯU DỊCH

1. Đại lược về phép sưu dịch xưa nay

Nước Nam từ trước đến nay, cầu cống đường sá ít được sửa sang, xây đắp⁽¹⁾. Về việc cù nhỏ, đường sông cũng ít khi có. Gặp khi giặc giã, mới bất đồ có sưu dịch lớn. Cho nên thời trước tuy có phép sưu dịch ba ngày khi dân rảnh việc nông⁽²⁾ nhưng cũng không dùng vào việc gì, chẳng qua quan lại dùng để đưa người đi, rước người đến mà thôi. Còn đến mỗi năm 4, 5 lần, thì nghề mất việc bỏ, dân chịu không nổi. Lấy bừa ngày sưu của dân để đón rước, đó là tệ riêng của quan lại vào các triều cuối của nước Nam, không phải là điều cho phép trong pháp luật nước Nam, đó là điều ai cũng biết.

Từ khi vè tay nhà nước Bảo hộ đến nay đã trên 25 năm. Trong mươi lăm năm về trước, thì các việc đón đưa xây đắp gần như gấp năm lần so với trước. Thuở ấy các thứ thuế chưa tăng mà dân phải trôi nổi bỏ nhà cửa quê hương vì sưu dịch, ai cũng thường nghe nói.

Năm 1886, 1887 vè sau, các thứ thuế đã tăng, công dịch lại thêm nhiều. Lúc đầu định dân các làng mỗi năm thuế thân 1 đồng 2 hào, công ích 4 ngày, công sưu 10 ngày. Sau lại lấy có 10 ngày công sưu dân làng ít dùng phải để cho quan mượn, như vậy mỗi người dân cả năm có 14 ngày công dịch. Sau lại định dân định nạp bạc 1 đồng được trừ công sưu; lại trích 2 ngày công ích cho nạp bạc 2 hào, cộng là 1 đồng 2 hào đưa vào thuế định. Căn cứ vào đó, người dân mỗi năm đi công dịch 2 ngày xong, thì có thể yên ổn làm

⁽¹⁾ Nc: "Mỗi tỉnh có một con đường quan, hư thì tu bổ"

⁽²⁾ Nc: "Nước Nam dựng nước bằng nghề nông, cho nên rất trọng sức nông dân, tuy có sưu dịch, ắt cũng phải đợi khi rảnh việc nông, nước Tàu và nước ta đều thế".

ăn. Nhưng ở Trung Kỳ từ trước đến nay, quan lại của hai nước chỉ lo điều tiện lợi cho mình, chẳng đoái hoài đến dân sinh, việc sưu dịch phiền phức, ngàn năm mới thấy, mà người dân khổn vì sưu dịch nặng, lại gấp đôi so với khổn vì thuế nặng.

2. Phiên nhiều của phép sưu dịch

Nay xin đem phép sưu dịch trình bày qua như sau:

1. *Tạp dịch*: Quan Pháp qua lại thì phải đưa rước; hàng hoá của họ thì phải khiêng vác. Quan cai trị thì hoàn toàn không trả tiền. Các quan Pháp khác thì tùy họ cho, khi có khi không, nhưng người có cho thì hiếm. Việc sưu này tuy lúc tuỳ nơi, thưa dày không chừng, không kể lúc nào, hễ thúc là phải đến, ai chậm thì bị phạt. Vì là sự dịch không có tên gọi, cho nên gọi là tạp dịch⁽¹⁾.

2. *Công ích dịch*. Mỗi dân đinh hàng năm ngoài thuế thân còn chịu loại sưu dịch này. Phải tự lo phí tổn riêng, không trả tiền. Không kể lúc nào, hễ thúc là phải đến, ai chậm thì bị phạt. Căn cứ theo quan đinh định, loại này chỉ có 2 ngày, nay tăng lên bốn ngày. Vì là việc nghĩa vụ, cho nên gọi là công ích.

3. *Cố dịch*. Cầu cống, nhà cửa, đường sá hễ có sửa đắp, đều chiếu theo sổ đinh mà sức bắt. Số ngày nhiều ít là tuỳ quan định, việc làm ăn của người dân không được tự do. Không kể lúc nào, hễ thúc là phải đến, ai chậm thì bị phạt. Theo sổ ngày, nghe có cấp tiền, nhưng mỗi ngày bao nhiêu, chưa từng định rõ tiền công. Đó là sự dịch công, cho nên gọi là cố dịch.

Theo những điều trình bày trên đây mà xem, thì tuy không nêu hết tệ hại, xem qua danh mục chẳng bao nhiêu, cũng đủ khiến người ta lạ lùng hết sức. Xem phép sưu dịch phiền phức như vậy, nếu pháp luật nghiêm minh, nhất thiết phải trả tiền, một năm mấy ngày mấy tháng, thì nhân dân không phải bỏ hết công việc mà lui tới nơi đường sá, chẳng có ngày nào được yên! Than ôi! Sao lại nỡ lòng đến thế!

⁽¹⁾ Nc: "Xét việc này xưa thường thấy ở công sưu, từ khi lấy bạc nạp thuế mà vẫn cứ dùng, cho nên dân mới không chịu nổi".

3. Bất định của tiền công vì thời kỳ sưu dịch

Nước Nam xưa nay là nước công nghiệp, nông dân hầu như chiếm 9 phần 10, hễ gặp mất mùa là chết chóc theo ngay. Nay nếu đã không kiềm chế bớt lợi riêng của mình, thì vì sinh mạng của toàn dân, cũng nên định rõ tiền công và thời kỳ sưu dịch, tệ hại chắc cũng không quá lăm. Nay cứ giao cho quan Nam tuỳ tiện, muốn thúc bắt lúc nào cũng được, tuỳ ý trả công bao nhiêu cũng không định. Mỗi khi thấy dân đang lúc gieo trồng gặt hái, lệnh quan đưa tới, phải nuốt lệ mà ra đi. Chúng thừa dịp dân gặp khó khăn mà đòi hỏi gấp mấy lần, khiến cho không ngày nào không nghe kiện tụng, làm cho quan trên đưa vào chỗ chết mới thôi. Than ôi! sao lại nỡ lòng đến thế!

4. Thực trạng khổ lụy của tạp dịch

1. *Đưa đón*. Quan Pháp khi mới bồ tới hay khi qua lại trong dân, thì quan sức khắp dân làng cả vùng đến nơi họ đi qua, ở lại lâu để chờ đón. Cờ xí la liệt, trống chiêng huyên náo. Cũng có khi tổ chức lễ đứng vọng bái⁽¹⁾, thì sai hương chức hay thân sĩ áo mũ đứng chờ đón. Đón rước lâu hay mau, số dân nhiều hay ít là tuỳ xem theo chức quan lớn hay nhỏ. Với quan khâm sứ trở lên, xã lớn phải trên dưới hai, ba mươi người, xã nhỏ phải ba bốn người không chừng. Nơi gần thì 2, 3 ngày, nơi xa thì 4, 5, 6, 7 ngày, cũng có khi tới 10 ngày. Đi lại do dân tự lo lấy, người chậm đến không kịp thì cứ lý trưởng mà phạt.

Các quan khác như quan y tế, quan canh nông, quan lục bộ, quan nhà binh, hễ có qua lại, đều sức dân đình đến hai bên đường chực ở địa đầu mà đón đưa, mỗi xã 5, 6 người hoặc 10 người không chừng. Kẻ đến chậm thì hoặc xử phạt sau khi việc xong, hoặc đánh ngay tại chỗ. Nếu quan nào không tương đắc với công sứ thì không ở trong lệ này⁽²⁾.

2. *Khiêng vác*. Lúc quan cai trị người Pháp qua lại, không kể quan lớn hay quan nhỏ, đều có sức trước để chờ đón. Các hàng

⁽¹⁾ Vong bái: ở xa trông mà lạy chào.

⁽²⁾ Nc: "Quan Nam thì vẫn theo lệ này".

công tư của quan ấy, những gì mang theo của kẻ tòng sự, bồi bếp, đồ dùng của vợ con... người thì có võng, kiệu, hàng hoá thì khiêng vác. Mọi cái đều do người đi xâu cung ứng, không trả tiền công chút gì, hoặc có lúc tặng cho nhiều roi, gậy.

Hai hạng việc trên, mỗi năm thưa dày không thường. Từ khâm sứ trở lên, 1, 2 năm mới có một lần; từ khâm sứ trở xuống, mỗi năm 3, 4, 5, 6 lần không chừng. Đến như khiêng vác, hễ nơi nào có quan binh khổ xanh đồn trú thì phải một tháng một lần. Xã Trà Mi ở vùng thượng du huyện Hà Đông, phủ Tam Kỳ của tỉnh tôi có một quan binh xưa nay đồn trú để ngăn Mọi dữ. Đến nay cái nạn Mọi dữ chưa trừ hết, thường thường xảy ra cướp bóc người đi đường, mà vùng ấy bị khốn về việc khiêng vác mỗi tháng một lần; dân làng cả vùng chạy theo mệnh lệnh, hễ hơi chậm trễ, thiếu sót, thường bị đánh dữ dội, tiền công mỗi ngày trả 10 tiền hoặc 4, 5 tiền, phần nhiều cũng không trả. Lúc tôi ở tại xã An Khê, tỉnh Bình Định, nghe người ta nói quan binh xứ đó bạo ngược lại càng hơn nữa.

5. Thực trạng khổ lụy về sưu dịch công ích:

1. Tăng hão số sưu dịch:

Tình hình tệ hại tăng hão (phù tăng) số sưu dịch

a- *Tình hình tệ hại ở trên tỉnh:* Phàm trong tỉnh có đoạn đường nào cần sửa hoặc đắp, mà số nhân công do số định phải làm công ích gánh chịu thì công sứ thường uỷ cho quan võ trong tỉnh (tỉnh khác thì chưa rõ, riêng tỉnh Quảng Nam phần lớn dùng quan võ, vì trong Nam Kỳ võ quan ngày nay đã thành cái bướu không là con đường sinh lợi. Công sức lấy loại vô luân trong chức việc này, dùng cái tàn bạo của họ thì vô lý, dân không nghe theo mệnh lệnh, thì bảo dân Trung Kỳ ngang bướng? đó cũng là nguyên nhân) đến nơi khám xét về báo cáo, sau khi tính công nhiều ít uỷ cho quan Nam giám đốc, lúc về xem xét, tệ nạn đã sinh ra, không ai chẳng đem một báo mười, nhưng đã được công sứ uỷ khám thì không lời nói nào mà không tin.

b- Tình hình tệ hại ở huyện và tổng:

Các quan trình với công sứ, tính định số công thì do quan tỉnh

bàn bạc án định, quan tinh chỉ là tiếng nói theo của công sứ bảo được là được, từ đó chuyển sức cho phủ, huyện, tổng căn cứ số nhân công sức bắt, mà cái việc sưu dịch đã là con đường mòn kiếm tiền của phủ huyện tổng, do đó lấy ít làm nhiều, trên dưới đều thế. Còn thời gian thì hoặc nhân vụ mùa của dân, hoặc tăng con số, hoặc giao ngặt kỳ hạn, chín thứ khẩn, mười thứ nghiêm, có tiền thì xong, dân càng không thể chịu nổi, đó là cái khổ luy trước khi đến đích sở (nơi làm việc)

2- Lệ hà khắc trong việc nộp giải sưu dịch:

Dân công nhiều hay ít, Lý trưởng các xã chiểu theo trát của quan đốc cho đủ, đều phải chuẩn bị bao ngày lương thực, giải giao cho quan tổng (hoặc chánh hay phó, có hồi lộ huyện thì quan huyện uỷ cho việc này bao nhiêu tiền, sau tiến hành phân chia) kiểm nhận, việc xong ký giấy làm bằng; lại giao người giải đến công sở giao cho quan đốc dịch, lại tiến hành kiểm nhận, ký giấy như thế. Từ đây về sau, phàm làm việc ở đích sở sớm hay muộn, số công nhiều hay ít, số sưu dịch hư hay thực là do đốc dịch quan.

Lệ hà khắc tại đích sở:

Sau khi quan giám dịch đến đích sở, chọn một nhà dân rộng lớn hoặc lập một nhà tạm, giao cho người giúp việc phát ra dịch lệnh: mọi dân công từ sáu giờ sáng phải tề tựu ở đường ngồi chờ, đợi lúc nào giám quan hoặc người giúp việc ăn sáng xong mới tối đếm, đưa đến chỗ làm. Đến nơi, dân công xếp hàng đứng thẳng đếm đầu gọi tên ghi vào sổ mới đi làm việc. Lúc đứng đếm nếu có ai không vừa ý, có thể tuỳ ý đánh đập, hoặc đợi đến chín mươi giờ không đến, hoặc đến mà không ghi tên, dẫu có làm việc cũng đều phế bỏ cả bấy nhiêu ngày. Làm việc xong, quan Giám dịch chiểu theo sổ sách họ tên và số ngày, cấp giấy chấp chiểu về trình tổng xã làm bằng, không thế thì dẫu làm việc xong, quan Giám dịch có thể coi là trốn dịch, ghi tên, tư về huyện chiểu theo sổ sách sức bắt giải giao đến công sở để làm lao dịch lần nữa, lý trưởng nếu chậm trễ không giải nộp nhất loạt phạt tiền, từ khi có lệ dã man ấy, đúng là giữa ban ngày trông thấy hùm beo ăn thịt người ngay trong chợ. Than ôi!

Cái lệ hà khắc đó để nói đến sự khổ hại phải đến một tháng mới hết, nhưng nếu nói không rõ thì không thể hiểu hết cái thảm

trạng của nhân dân Trung Kỳ nên không ngại phiền toái, sơ lược sau đây.

Khổ hại của lệ này:

Trừ việc tăng hão số công, đốc thúc khẩn cấp kỳ hạn lao dịch, xã dân đã phải tốn tiền với quan tổng, huyện để cầu được giảm bớt hoặc tạm thư kỳ hạn không kể.

Lý trưởng giải nộp quan tổng tất nhiên phải xoay tiền trong xã hoặc tiền mua dịch hoặc thu tiền, biện một lẽ tốt để biểu quan tổng, nếu không quan tổng không chịu kiểm nhận, hoặc việc sổ sách chậm lại một hai ngày, thì chi phí dân nghèo mang theo bao nhiêu ngày đã hao mất nửa, dân không có ăn thì bỏ trốn hoặc về đi kỳ sau, kỳ hạn lao dịch không đủ. Lý trưởng lập tức bị phạt (cũng có lý trưởng không làm thế, thì trên tìm cách xoay xở bảo là thua giặc).

Đến khi chánh tổng giao quan giám định thì cũng làm như trên. Không thể thì dân không có ăn hoặc trốn, hoặc về đi lao dịch đợt sau. Kỳ hạn lao dịch không đầy đủ, quan tổng cũng có thể bị triệt chức ngay. Đến cái lệ hà khắc ở dịch sở thì độc hại vô cùng, không thể kể hết. Chủ yếu quan kiểm được tiền, dân có tiền thì để cho tự do còn không tiền thì không biết số mệnh đến ngày nào. Than ôi!

3. Mua công:

Lệ hà khắc tăng khống số công và con đường lao dịch nói ở trên chớm cho thấy cái việc mua công. Quan giám dịch đợi dân công đến sở đã đông, trăm lượt lưới giăng, khiến không trốn được, rồi sau uỷ cho người giúp việc riêng lệnh cho dân công phàm ai có tiền thì được mua công, lúc đầu định ra mỗi ngày hai ba hào không chừng ai theo thế thì thời hạn lao dịch hết sẽ cho chấp chiếu trả về tổng xã làm bằng. Không có tiền thì hoặc nhận nợ, hoặc đem các thức ăn mang theo, trừ khoai ra, còn gạo đỗ có thể trị giá thành tiền giao cho người giúp việc riêng của quan giám định chiếu giá định tiền, cấp cho một hai ngày chấp chiếu. Vì khổ nạn này, người đi lao dịch chỉ mang theo các vật thô xấu không đáng tiền mà thôi.

4. *Ngược đãi:*

Quan giám dịch có người như hùm beo, thường ngày dân đi lao dịch không ai không biết. Những nhà có tiền, mỗi khi đến kỳ thì tìm trăm cách để mua dịch, khỏi phải đi làm. Còn dân nghèo không có tiền đành phải nuốt lệ đi vào hang cọp để cầu may. Cho nên lệnh mua dịch đưa ra mà người hưởng ứng quá ít. Quan chí ở kiểm tiền mà dân đành can đảm chịu đập đường, đó không phải điều quan giám hộ thích, vì thế các loại ngược đãi không gì không làm. Hoặc đến làm muộn không cho ghi tên, hoặc kỳ làm đã hết không cho chấp chiếu, hoặc hạn làm bốn ngày, mới được hai ngày lập tức đuổi về bắt làm đợt sau, làm cho phải gồng gánh đi lại trên đường, tiêu pha ăn uống hàng ngày cho khổ sở, hoặc có bốn ngày mà chia thành ba đợt, hoặc bởi việc ra để đánh đập, chủ yếu cố ý làm cho dân công không chịu được khổ, thế tất phải viết thư gửi về cho vợ con anh em tìm mọi cách vay mượn đem đến, hòng chuộc lấy tính mệnh. Có người không chịu nổi bỏ trốn thì trong huyện lại sức nã giải về, ngược đãi lại càng thậm tệ. Bởi thế, phàm người có thể xoay được tiền không ai không mua dịch, người không có tiền thì lưu vong tú tán, không dám về làng biến thành trộm cướp. Những người ở lại lao dịch phần lớn là dân ngu lúyến quê hương, sợ hãi phép quan, mặc cho ngược đãi, sống chết nhờ trời, ăn uống ngô rau, bữa đói bữa no, đợi được hết hạn lao dịch trở về, thì dumas da bọc xương, áo quần rách rưới, lở ghê đầy mình, cơ hồ không nhận ra mặt mũi nữa.

5- *Bắt làm thêm ngày công:*

Quan giám dịch không để tâm trí vào đường, chỉ tìm trăm cách ngược đãi dân để kiếm tiền. Đến khi kiếm tiền được nhiều, ngược đãi thái quá, dân công ở chỗ làm hoặc mua dịch hoặc trốn đi, mười phần chỉ còn hai phần, trông lại dân công làm đường rơi rụng hầu hết. Bởi thế phàm dân quê nào hết hạn lao dịch mà có đôi chút hiểu biết thì cho về, còn lại, chọn những người doạ nạt được, không cho chấp chiếu, tìm mọi cách ép phải làm thêm một hai ngày công lao dịch nữa, sau

mới thả về. Không chịu thì nói là trốn dịch, lần sau bắt giải đến thì đừng hòng sống trở về. Cho nên bảo lao dịch công ích chẳng kể sáu ngày, tám ngày, mười ngày hay hơn nữa. Đó là cái khổ luy ở nơi dịch sở.

6- Vay công:

Trở lên trên là trình bày tình trạng khổ sở do tình hình tệ hại thuộc về quan Nam, các quan tỉnh của hai nước hoặc chưa biết, còn có thể nói được. Đến như việc vay trước dân công thì do lệnh từ trên, không thể đổ lỗi cho ai được. Vì thế ngược hại dân mà việc làm đường khó xong cũng là cố nhiên. Quan Giám dịch thường ngày đã được công sứ yêu nên không sợ về mà trăm phương rũ tội lo gì không có cách nói, hoặc bảo lúc đầu tính nhầm số công, hoặc bảo đường núi khó đắp. Công sứ đã tin hoặc sai tính thêm số công, và uỷ cho lại về lộ sở (chỗ làm đường) cung chức. Nhưng mà ngày công ích từ đâu để có nhân công. Bởi thế công sứ tư cho quan tỉnh lệnh hãy vay trước ba bốn ngày công ích của năm sau, năm tới sẽ trừ. Đến năm sau mà đường chưa xong thì lại vay nữa. Năm nay, sang năm, chồng chất vay mượn, sức dân thì hết, đoạn đường vô cùng. Phương pháp này Công sứ chỉ phí một nét bút, một trang giấy có gì khó xử, còn sinh mệnh sâu kiến của người Nam không thể sống nổi (chuyện này thuộc về sáu bảy năm trước ở tỉnh Quảng Nam, còn tỉnh khác chưa rõ).

6- Tình trạng khổ luy trong việc thuê mướn lao dịch

Phép cố dịch vốn là chính sách tốt, ngày xưa lấy dân làm con đường công ích tức là trả về cho dân, khiến cho chính trị có chừng mực. Quan lại được người tốt, thì trong lúc giáp hụt xem vụ, nhờ đó làm chính sách giảm bớt tai họa, dân có thể làm công lấy ăn, không đến nỗi khốn đói, mà con đường cũng nhân thế được tu sửa, việc thuận tình người, thật là tốt đẹp. Nhưng từ thuở Trung Kỳ rơi vào hắc ám, các việc y được, đâu xảo, đâu tăm thật là lợi dân, không cái nào không biến thành

hại dân (đặt ra phương pháp tốt mà còn như thế) huống chi là sự rối loạn trong phương pháp lao dịch ư! lược ghi cái hại sau đây (khổ hại như công ích, nhưng so với công ích càng tệ hơn).

1. Cưỡng bức: Cố dịch sở dĩ khác với ngày dịch công ích mà không hại dân là vì tình nguyện, đi hay không đều được tự do. Nhà nước đã xuất tiền bạc để thuê dân, dân thấy có tiền, tự nhiên tranh đến, không phải cưỡng bức, đó là lẽ tự nhiên. Nay bất luận chuyện gì, hoặc do nhà nước phái người giám sát tu sửa hoặc cho người buôn Pháp bao thầu đều nhất loạt đòi bức xã dân, chia xã chiếu sổ sách sức bắt, như vậy việc ám muội trong đó, không cần hỏi cũng đủ biết. Bởi vậy nói là cố dịch, kỳ thực là lao dịch cưỡng bức, mà mọi thứ tệ hại từ đó sinh ra, dân gày quan béo cũng từ đó sinh ra. Thực trạng khổ lụy như dịch công ích mà nhân việc dùng qua tiền bạc hà khắc bạo ngược càng thậm tệ, so với dịch công ích, lại thêm 1 lần nước sôi lửa bỏng nữa.

2. Luật lệ hà khắc và ngược đai:

(Lệ như công ích nhưng cố dịch lại bắt tự lo chi phí, đợi ba bốn năm ngày lao dịch xong, mới tiến hành điểm danh phát tiền)

Tình hình ngược đai nhất loạt như công ích, nhưng thời gian làm cố dịch thì trăm kiểu đánh đập, dân có người không chịu nổi thì bắt đến người giúp việc cho Giám dịch ký nhận khống cố dịch là bao nhiêu tiền, đợi khi phát tiền tiến hành chiết khấu, hoặc người tòng sự (giúp việc) bắt đến quán rượu mua thức ăn cung đốn hăn no say thì khỏi roi vọt, hoặc người tòng sự tự lập quán cơm rượu ở nơi làm đường (lộ sở) đặt giá cao, bắt dân công đến đó ăn uống, có đến ăn thì khỏi đánh đập và khi phát tiền mới được đủ, nếu không thì chiết công và càng ngược đai. Nhiều tình tiết khổ nhục, miệng không nói hết bút không ghi xuể, mắt cũng không nỡ nhìn!

3. Lại công (lần lữa ngày công)

Ở chỗ làm, dân công làm việc được bao nhiêu ngày đều do quan giám định và người tòng sự hàng ngày ghi chép, dân

công không được biết. Đến khi phát tiền, hoặc rút ngắn năm ngày thành ba ngày, hai ngày, hoặc rút bớt hai hào thành một hào hoặc chỉ còn năm sáu xu. Dân quê hơi chút kêu hỏi thì đều bị đánh đập. Vả lại tuy là cố dịch nhưng dân công đi làm đều phải tự liệu phí tổn ăn uống, đến lúc xong dịch thì tiên ăn đã hết, sao có thể lưu lại bốn năm ngày để đòi. Hơn nữa tụi chúng hung dữ như hùm beo, nếu có đánh ác đến bị thương chết thì nhất thiết coi là chết bệnh cả. Dân ngu từ trước đã không nơi tố cáo, há dám vì số tiền vài hào để lâm vào chuyện bất trắc ư? Nhưng đây mới chỉ nói về người Nam thôi, còn người Pháp lại thậm tệ hơn. Thường xuyên giữ lại bốn năm sáu ngày không chịu phát tiền, nói là vĩ số (số đuôi) đợi lúc nào xong dịch mà về mới cấp đủ. Nhưng người Nam bao việc làm ruộng, trồng chè, ai không nghĩ đến mau về để lo sinh kế, nếu đợi dịch xong thì vợ con ở nhà cơ hồ chết đói đầy đồng. Vì cớ đó, ngoài việc bớt công, lần lữa công, còn thường mất không năm sáu ngày máu và nước mắt nữa. Than ôi!

7. Lý do của việc tạp dịch nhiễu loạn

- Trước tiên là do quan Nam xu nịnh cấp trên:

Nước Nam từ trước trăm thứ chính sách không được rõ ràng, nhưng việc bắt dân làm tạp dịch thì rất trọng trọng. Phàm thời nào bắt dân tạp dịch nhiều là triều đại hỗn loạn. Thời đại sáng sủa thì yêu tiếc sức dân lắm lắm. Trừ khi Hoàng đế ngự du hoặc việc binh đao, nước, lửa mới có chuyện huy động tạp dịch. Cho nên dấu chính sách sinh dân (làm cho dân sung sướng) còn có chỗ chưa kịp (bất cập) nhưng dân có thể dồn sức vào đồng ruộng, nếu không phải hạn hán mất mùa, cũng không đến nỗi khổ lầm. Vả lại trước đây, dấu có lệ đưa đón quan lại, cũng chẳng qua là một số dân đó lại dọc đường mà thôi, cũng chưa sức cho nhân dân toàn hạt phải đi hết, đứng trực. Nếu có một hai quan lớn ở tỉnh biên giới tự vọng tôn (tự tôn bệ mình lên) mà làm thế, quan Ngự sử nghe được, có thể sẽ tâu vua cách chức, như vậy phương pháp sai

khiến dân không phải không nghiêm.

Ba mươi năm qua phép nước sạch trơn, lại thêm khoảng năm Ất Dậu các tỉnh dấy quân, một vài quan Kinh lược không bị kiềm thúc lại muốn thể hiện oai nghiêm, doạ nạt đâm hương lão và đàn bà con trẻ, không tiếc sức dân, không nghe lời nói mà việc bắt dân nghinh tiếp như đi tế vậy.

Từ ngày có quan bảo hộ, quan Nam tìm mọi cách đón ý, khổ thì dân chịu, ơn thì quan được, ngại gì mà không làm. Vả lại các quan phủ huyện y theo lệnh trên, ở giữa đòi bắt để dễ xoay tiền, một mặt được quan trên khen thưởng, một mặt được ních nặng túi riêng, đủ 2 điều lợi, nên lại càng không ngại mà không làm. Đến nay đã thành ngược chính (chính sách tàn ngược) của nước Nam, cũng đáng rầu rĩ thay!

- Sau là do quan Pháp ưa thích chuyện lạ:

Quan Pháp lúc mới đến nước Nam, chưa hiểu phong tục, nhất nhất hỏi quan Nam, quan Nam xu nịnh bảo rằng tục lệ người Nam từ trước vẫn vậy, nước Đại Pháp nếu không nhận thì dân Nam không an tâm. Những quan Pháp hiểu biết dẫu trong lòng không cho là phải, nhưng tục lệ họ đã như thế, ta hãy nhận một lần không ngại, nhưng lâu lâu lòng cũng thấy chán vì phiền nhiễu dân. Còn những quan Pháp không hiểu biết, thích được xu nịnh, thì cho là tục lệ họ quả như thế, họ quả yêu kính ta, ta tiếp nhận đường hoàng mà họ không lời ta oán. Một lần như thế lấy làm thích, lại muốn lần khác cùng nhau truyền đi, cùng nhau bắt chước, đến nay chuyện này trở thành tập quán. Vả ta đã được thế, ta đã vinh dự, các bạn đồng niên của ta chưa trông thấy cảnh đó, chưa được nếm mùi đó chưa khoái. Bởi thế, những bạn quen biết ta cũng cho một lần được thấy cái oan nghiêm ấy, nhằm biểu thị cái ý ta làm vinh dự đối với bè bạn. Do đó vết chân quan Pháp đến đâu không nơi nào không đưa đón, quan Pháp nhận được huy vinh, quan Nam làm việc đức che cho lại thuộc thả súc tham tàn, nhân dân chịu tai hại thực, không đâu không thế!

Đến nay, mỗi khi một quan lớn đến nhậm ly (làm việc) tại

Đông Dương, thì quan lớn hai nước thối thúc nhân dân, khoai luộc cơm nấm, đứng trực hai bên đường, hoặc dựng cờ đánh trống, băng đồ nghị trượng, bái tiếp ở tận ngoài vài chục bước, áo mũ nhéch nhác, người ngơm trâu ngựa, tập hợp đứng im, không ai cho là quái gở, trái lại còn cho là vẻ vang, chẳng đáng nguyên rúa lấm ư! Ngày trước, chỉ có Phô đại quan (Toàn quyền Beau?) đến Trung Kỳ, thấy lạ hỏi, quan lớn hai nước tranh nhau trả lời thay: Dân Nam yêu mến đại quan, không đợi thúc giục, họ tận xa đến lạy quì tiếp đón, biểu thị ý kính trọng (Than ôi! oán hận chăng? yêu mến chăng?) (những câu nói đó, quan lớn hai nước thường thường đặt ở đầu lưỡi, mà người nghe đã không ai còn tốt như Phô công nữa!). Phô đại quan không cho là phải, nghiêm cấm về sau bất luận quan nào, không được như thế. Chỉ một chuyện đó, người Nam ngày nay nghĩ đến công đức không quên. Nhưng từ Phô đại quan về sau, thói lệ đó lại y nhiên như trước, mà các quan lớn đều vui nhộn. Than ôi!

Lại xét: Lẽ lậy quỳ là tục xấu nước Nam, Phô công đã nghiêm cấm. Nhưng Công sứ và quan Nam các tỉnh rất thích thú, mỗi lần xã dân đến nha môn, bắt họ quỳ lạy, còn mình ngồi dạng chân tiếp nhận lấy thế làm khoái, nghĩ cũng lạ thật! Chỉ một việc này mà đến nay người Nam lại càng nhớ Phô công, không thể quên được.

NGUYỄN VĂN DƯƠNG - CHƯƠNG THÂU
ĐỖ QUANG LIÊN dịch

ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN

(Bàn về chính trị ở Đông Dương)

Tiểu dẫn: Chúng tôi cho rằng ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN là tác phẩm chính trị luận khá hoàn chỉnh của Phan Châu Trinh khảo về tình hình chính trị, đặc biệt là tình hình 3 xứ Trung Kỳ, Bắc, Nam Kỳ ở Đông Dương.

Ở tác phẩm này, tác giả đã khảo sát đủ các thứ tệ hại của thực trạng xã hội, như:

I. *Tổng luận*: về: 1. Dùng người; 2. Tệ dùng người; 3. Lạm dụng việc đặt quan.

II. *Tệ trong các cục, các ngành*: 1. Tệ của cục Thương chính; 2. Tệ của lục bộ; 3. Tệ của canh nông; 4. Tệ của cục Cảnh sát; 5. Tệ của của lính khố xanh và quan Pháp; 6. Tệ của quan y tế chủng đậu.

III. *Tệ của tô thuế*: 1. Thuế ruộng đất - Nói chung và thuế ruộng đất, về nghề nông và về sống ruộng đất thời xưa ở Trung Kỳ; 2. Việc tăng ruộng, tăng thuế; 3. Tình hình có quan hệ đến lợi hại của nông dân hiện thời ở Trung Kỳ; 4. Chính sách tiền tệ; 5. Giá bạc; 6. Lê cho vay; 7. Tình trạng cho vay của Nhà nước hiện nay và lợi hại của việc nắm quyền cho vay; 8. Lý do lượng tiền bạc giảm sút ở Trung Kỳ; 9. Việc rút ngắn thời kỳ thu thuế và các loại tiền tệ đến với nông dân trong thời kỳ thu thuế; 10. Thuế định - Đại lược về số định và về việc ấn định số người nộp thuế ở nước Nam thời xưa; 11. Thuế suất; 12. So sánh thuế suất nhiều ít, nặng nhẹ trong thời kỳ tăng định, tăng thuế và tình hình khổ sở của dân nghèo.

IV. *Tệ của sưu dịch*: 1. Tình hình hỗn loạn, gian dối của phép bắt xâu và lý do cùng lợi hại có liên quan tới thuế định; 2. Việc đón rước hầu hạ quan Pháp; 3. Việc khiêng vác hàng hóa; 4. Việc sửa đắp đường sá; 5. Tình hình sinh kế của dân nghèo cùng sự rối loạn của thời kỳ làm xâu; 7. Lý do tin dùng người coi việc xâu; Việc lộ chính thuộc quan Nam.

Thực ra thì ở tác phẩm này, tác giả đã có "tu chỉnh" lại một số điều mục và nội dung ở tác phẩm TRUNG KỲ ĐIỀN THỔ THUẾ NGẠCH HÀ TRỌNG THỦY MẶT CHI TÌNH HÌNH (Tình hình đầu đuôi về sự hà khắc của ngạch thuế ruộng đất ở Trung Kỳ) nhất là về các mục thuế điền, thuế định, phép sưu dịch, và đã bổ sung, hệ thống hóa lại đầy đủ hơn và cũng cụ thể hóa bản "cáo trạng về nỗi khổ của người dân thuộc địa" mà tác giả đã dày công nghiên cứu khảo nghiệm.

ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN

I. TỔNG LUẬN

1. DÙNG NGƯỜI

Hoạ phúc của nhân dân gốc ở nền chính trị; mà chính trị tốt hay xấu thì bắt đầu ở chỗ dùng người. Nếu chính trị nhằm làm cho nước lợi dân giàu thì lối dùng người sẽ là công; dùng người công chính thì tài trí sẽ được phát huy, mọi việc thực hành được chu tất. Nếu chính trị nhằm vào tư lợi cá nhân, thì lối dùng người ắt là tư; dùng người đã thiêng tư thì hối lộ nảy sinh, kỷ cương rối loạn. Tăng thêm một viên quan là đem lại mối hại của một viên quan; đề ra một chủ trương là tăng thêm mối tệ của một chủ trương. Dùng pháp luật thì pháp luật trở nên công cụ hăm hại người; nói dùng giáo dục, thì giáo dục lại là đầu mối nảy sinh tội ác. Tài chính lạm dụng thì thuế má ắt phải tăng. Thủ trưởng phạt đã thiêng vị thì không thể nào làm trong sạch đám viên chức được. Đã không bàn đến việc trừ mối hại dân của nền tệ chính thì những lời hay ý đẹp chỉ là những cạm bẫy sâu hiểm mà thôi. Xét kỹ những điều ấy, thì chính giới Đông Dương ngày nay thế nào, chẳng cần hỏi cũng biết được vậy.

2. TÊ DÙNG NGƯỜI

Nước Đại Pháp xưa nay không chú trọng các chính sách kinh lý Đông Dương. Cho nên trong việc dùng người, đặt quan chức, chẳng kể đến việc một đôi người chiếm cứ chức vị riêng nào, mà mỗi khi thay đổi vai vế trong chính quyền thì phần lớn người ta kéo theo kẻ thuộc hạ cùng phe cánh, và ai cũng tranh chấp địa vị tốt, để có thể ngồi hưởng quyền lợi. Tình hình ngày một đổi mới nhưng thói cũ vẫn không chữa. Lúc ấy lại tăng viên chức, tăng sở

cục, phiền tạp lăm điệu. Một việc có thể chỉ do một cục nắm giữ thì lại tăng dần lên ba, bốn cục. Tăng rồi lại tăng, đặt rồi lại đặt, máu tuỷ của dân vì thế mà bị hút kiệt.

3. LẠM DỤNG VIỆC ĐẶT QUAN

Thương chính⁽¹⁾ Đông Dương, cả năm xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên, Ai Lao đều có đặt tổng cục; dưới tổng cục đặt phân cục. Các tỉnh nhỏ đặt năm ba sở; tỉnh lớn đặt mười sở. Mười năm trước đây lại đặt thêm Tổng cục Thương chính Đông Dương.

Ty Lục bộ⁽²⁾ cũng vậy. Cả năm xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên, Ai Lao đều có đặt Tổng cục và còn đặt thêm Tổng cục Lục bộ Đông Dương.

Sở Canh nông, sở Bách công⁽³⁾, các xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miên, Ai Lao đều có đặt Đại cục, có xứ đặt thêm phân cục; và còn đặt thêm Tổng cục Canh nông Đông Dương.

Những việc đó là cần thiết trong công việc kinh lý quốc gia; không thể không thiết lập cục sở; thế nhưng việc đặt quan chức, lập cục sở là mong đủ để làm việc, đâu có phải thật nhiều người lăm cục mới xong việc. Nay cục sở phiền tạp như vậy chẳng phải là điều đáng kinh ngạc lăm sao? Huống chi mỗi cục có thể chỉ cần một vài người làm thì lại tăng đến năm, sáu người hoặc trên mươi người. Một việc có thể chỉ cần một vài cục coi giữ thì lại tăng lên bốn, năm cục, nên chẳng có việc gì để làm, ngồi giữ văn thư, kéo bè cánh thuộc hạ riêng tư; hao tốn hàng triệu bạc hàng năm. Như vậy thì tài chính làm sao không hụt; tô thuế làm sao không tăng, dân sinh làm sao khỏi khổn cùng? Giả như dùng người đích đáng, có thể làm tròn chức phận, có lợi cho quốc dân ít nhiều, thì quốc dân sẽ gắng chịu khổ sở nhất thời, gánh vác công việc tài chính để cung ứng cho người làm việc, như vậy cũng còn được; thế nhưng ở đây chẳng có lợi gì cho dân, ngồi không hưởng quyền lợi; dẫu cho tệ hại không nảy sinh, thì cũng là đem máu và mồ hôi của dân tộc

⁽¹⁾ Thương chính: Việc hành chính về thương mại. Ta thường gọi sở Quan thuế là sở Thương chính.

⁽²⁾ Lục bộ: "Cục Lục bộ nắm giữ tất cả những công việc về cầu cống đường bộ, sông ngòi, đường thuỷ".

⁽³⁾ Sở Canh nông, sở Bách công: Cơ quan coi về nông nghiệp và công nghiệp ở mỗi nơi.

hèn yếu mà cung phụng cho kẻ cường mạnh, thế là sự hy sinh dân tộc là điều hiển nhiên vậy.

Ngày nay, đặt thêm một cục thì tăng thêm một khoản chi phí, tăng thêm một chức quan là tăng thêm một mồi tệ. Lợi ích chưa thấy đâu mà hoạ hại đã nẩy ra liên tục, nhiều sách gian dối ở mặt nào cũng có. Dân dưới không biết kêu ai, quan trên như điếc, mà dẫu có ai nói điều gì thì cũng coi như sợi tóc sợi tơ.

[II. TÊ TRONG CÁC CỤC, CÁC NGÀNH]

1. TÊ CỦA CỤC THƯƠNG CHÍNH

Phân cục Thương chính đã nhiều lại dùng không đúng người. Hễ gặp thuyền bè người nước Nam, thì họ nhiều sách đủ điếu: muối, gạo, thuốc lá, hàng thổ sản, thuyền bè qua lại, cứ mỗi chiếc phải hối lộ hai, ba đồng mới chịu kiểm soát cho đi; nếu không, thì họ tìm cách giữ lại: sai đem sổ thuyền, hóa đơn do viên chức của Cục nắm giữ ra để kiểm soát; hoặc bảo là viên chức của Cục đi vắng; hoặc bảo là bận nhiều việc, chưa thể kiểm soát được ngay; hoặc buộc người ta mang hàng hóa trong thuyền chở đến Cục sở, phải ở lại cách đêm; nếu gặp phải ngày chủ nhật thì phải kéo dài mấy ngày mới cho đi. Chi phí vận tải đã quá cao, mà còn có lúc hàng hóa bị ngấm nước cân nặng hơn, không phù hợp với trọng lượng đã ghi trong hóa đơn, thế là lập tức phạm tội. Người dân nước Nam sợ quan như cọp, mà đối với quan Pháp lại càng khủng khiếp, có ai cãi lại! Thế sao không kiện lên tòa thẩm phán? Phí tổn đầu đơn kiện vượt quá cả trị giá hàng hóa trong thuyền. Thời gian kiện tụng lại kéo dài mấy tuần, phải trái chưa biết ra sao, mà phí tổn đã gấp mười lần. Huống chi xưa nay quan Pháp không kể việc gì, đều bênh vực người Pháp, thế thì kiện cũng chẳng làm rõ lẽ phải; mà dẫu có ra lẽ phải đi nữa cũng chẳng bù đủ phí tổn. Thương dân⁽¹⁾ phần lớn thuộc hạng trung sản⁽²⁾ trả xuống, vốn liếng vay nhờ ở nhà giàu, họ đâu dám tranh hòn để phải vong gia bại sản, đành phải ngậm mồm nuốt giận góp vài ba đồng bạc mồ hôi nước mắt, cung phụng cho túi tham của bọn ấy để

⁽¹⁾ Thương dân: Người dân buôn bán.

⁽²⁾ Trung sản: Có tài sản vừa.

cầu vô sự. Cái tệ này đến nay đã trở thành lệ thường, coi như là bổng lộc ngoại lệ của viên chức Cục Thương chính vậy.

Tửu chính Đông Dương ép dân mua rượu làm khổ dân chúng trong các thôn xã; oán giận chồng chất. Xứ Bắc Kỳ chịu nặng nề nhất; xứ Trung Kỳ thì mấy tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa bị hại mà thôi. Cái chính sự tệ hại này ngày nay được người Đại Pháp đã biết rõ, chẳng cần phải kể ra đầy đủ. Thế nhưng việc đó là mối tệ hại của Thương chính, chứ chẳng nên trở thành mối tệ hại của quan cai trị. Cục Thương chính không có liên can gì đến quyền dân sự. Chỉ do quan cai trị thông đồng với kẻ bao thầu mới tạo nên tệ hại mà thôi. Lại còn một việc thực đã là mối tệ hại chung cho cả ba kỳ, ấy là việc người của Cục Thương chính sục vào nhà người ta kiểm soát rượu lậu. Có lúc không thấy trong nhà người ta có rượu lậu thì đậm phá đồ đặc cho sướng tay; nhà người ta có rượu Thương chính nhưng do để lâu ngày mà độ số có sai thất ít nhiều, hoặc có người dùng rượu Thương chính nhưng có bỏ trà Tàu vào để trừ độc, nên độ số có sai thất, thì đều nhất luật bị coi là rượu lậu; nhân dân chịu oan không kể xiết. Rượu do kẻ bao thầu thuế rượu Đông Dương nấu ra, phần lớn đều có bỏ các chất độc, chỉ cần lời nhiều, không đếm xỉa đến vệ sinh. Vả lại, vì giá rượu quá cao, nên số người uống rất ít. Cục Thương chính bèn thông đồng với quan cai trị, chiếu theo số dân mỗi xã, mỗi thôn mà chia số rượu cần bán của họ. Hàng tháng bắt các lý trưởng mang tiền đến Cục Thương chính, nhận rượu về phát cho dân trong làng, trong xã. Vì vậy, mà đến kẻ cùng đình rất ghét rượu cũng phải bị buộc chịu đói rét, mua rượu tập uống. Bởi vì rượu Cục Thương chính có bỏ nhiều đá vôi và các vật liệu độc khác, nên vị rượu quá cay nóng, khác với vị rượu do người nước Nam tự nấu lấy; thế nên việc nấu rượu lậu, bán rượu lậu thế tất là không tránh khỏi, nhưng xử phạt về rượu lậu rất nặng. Khi đã sa vào lưới bẫy thì lập tức bị phá sản; kẻ dân cùng sau khi bị khổ sai, còn kéo dài đời tàn của mình sau này trong cảnh con khóc vợ kêu. Họ đành phải làm kẻ trộm cướp, dẫu lòng họ không muốn vậy.

Người trong Cục Thương chính biết những kẻ cùng dân cùng quẫn không lối thoát ấy, nếu có tróc nã khép vào trọng tội, cũng chẳng có lợi lộc gì; lúc ấy họ bèn sai người từ bốn phía đột nhập vào làng xã, vứt vào nhà người khá giả những vò hèm, bình rượu

để vu oan giá họa, mong tìm cớ phạt tiền. Thêm nữa, dân nước Nam không hiểu biết gì, nên có một bọn tráo trở đỉ tâu báo, làm chứng, tâm địa như loài lang sói, lấy việc báo thù để thỏa nỗi căm phẫn riêng tư. Như thế, gà chó trong ba kỳ cũng sống không yên ổn nữa là người.

Dân làng không chịu nổi sự nhũng nhiễu nên đã nổi nóng tranh biện; việc lớn thì bị bắn, việc nhỏ thì cũng đánh bị thương. Nếu có ai tố giác lên quan Pháp, thì mười quan không được lấy một người công bằng, mà may ra gặp người công bằng đi nữa thì bất quá là được miễn phạt tội mà thôi; còn về phí tổn đơn trương kiện tụng phí tổn ăn uống hầu kiện, phí tổn thuê luật sư thì không kể xiết. Nếu mà bị vu khống hăm hại thì tai họa đến cả làng xóm, cho đến khi có được tha về, kéo dài cái đời tàn thì cũng phải sống trong cảnh gia sản sạch không, thân mình máu thịt bê bết qua những trận roi đòn trong lao tù. Mỗi tệ hại này, trong mấy chục năm lan khắp cả ba kỳ, không nơi nào không có; thế nhưng các bản án về các vụ ấy đều bị quan Pháp che giấu. Sự việc đã cũ, thời gian đã lâu khó lòng phanh phui nêu lại. Nay chỉ trích một việc có chứng cớ rõ ràng, được mọi người biết để cung cấp cho người Pháp phán xét mà thôi⁽¹⁾.

Cách đây mấy năm, người của Cục Thương chính hạt Gia Định⁽²⁾, giữa ban ngày đột nhập vào nhà người ta tự tiện kiểm soát, hương chức trong xã nghe có việc bèn đến hỏi, thì bị người Pháp bắn chết một người, bắn bị thương một người. Sự việc trình lên tòa án, quan thẩm phán chỉ mời người Pháp đến hỏi qua loa rồi cho về. Nhà báo người Pháp ở Đông Dương, George đã tranh biện với người Pháp ở Đông Dương, tỏ ra có ít nhiều công tâm, đã bất bình nổi giận. Quan cai trị người Pháp không biết làm sao được mới chịu cấp tiền tuất⁽³⁾ mấy trăm đồng cho hai người, để mong cho qua việc. Nhưng cũng may sự việc ấy đã xảy ra ở bốn hạt Gia Định, nhiều người tai mắt đều nghe thấy, không thể giấu

⁽¹⁾ Nc: "Loại sự việc này có rất nhiều chứng cứ xác thực, đều được ghi lại trong nhật ký, lúc bị bắt tôi để cả lại nhà; nếu người Pháp không tin, thì chờ dịp tôi về nước, sẽ chép lại thành tập, để tỏ rằng tôi chẳng nói sai".

⁽²⁾ Hạt Gia Định: Cũng như "khu vực Gia Định".

⁽³⁾ Tiền tuất: Tiền giúp đỡ.

diểm cho được cho nên mới chịu bỏ ra ít tiền tuất; nếu như ở một đia hạt xa xôi nào, hoặc ở các tỉnh của hai xứ Trung Kỳ, Bắc Kỳ thì chẳng có ai đoái hoài vậy. Cùng những sự việc như vậy, mà xem xét với con mắt công bình của người ở nước Đại Pháp thì đều thấy mọi điều là trái với công lý; nhưng với con mắt của quan Pháp ở Đông Dương thấy thế thì chỉ nhìn nhau cười, vì họ cho rằng người nước Nam mọi rợ như trâu ngựa, ta tùy ý đâm chém. Loại tệ hại còn quá hơn là việc các ty sở nhàn rỗi không việc.

Lại chuyện người của Cục Thương chính Trung Kỳ tự đặt ra nhà tạm giam. Hễ người nước Nam nào làm điều gì họ không vừa ý thì bị tống vào nhà giam. Mấy năm trước đây, Trinh tôi có đi qua cảng Vịnh Lâm, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã mua vé đò, khi sắp xuống đò đi Phan Rang, nhân vì chuyện người đi theo tôi đã không cất nón chào khi gặp người của Cục Thương chính, nên đã bị người Pháp trói đánh bắt vào nhà giam, Trinh tôi cũng bị bắt giam tranh biện mất hai giờ đồng hồ, mới cho phép lên tinh xét hỏi, sau mới được thả; thế là vé đò đã quá hạn hơn mười ngày rồi. Tôi thấy sự tàn bạo quá đỗi kinh ngạc, bèn hỏi người địa phương, thì họ đều nói rằng: "Người Pháp hết sức ngang ngược, mỗi tối bắt dân xã đưa họ đi dạo chơi ở bờ biển, người trong làng xã đi qua trước mặt họ, nếu không cúi đầu cất nón chào thì lập tức bị giam và đánh đập, không ai không sợ họ". Từ đó mà xét thì người nước Nam ngu hèn thật là đáng thương hại, nhưng sự ngang ngược tàn bạo của người Thương chính há không phải khả ố sao? Những sự việc kiểu như vậy nhiều vô kể trong toàn cõi Đông Dương. Tôi là người ngoài cuộc chỉ đi qua có một lần, vốn là không liên can gì với Thương chính, và dám tranh biện với họ, mà còn liên lụy đến như vậy; huống chi đến những người nước Nam hèn yếu không hiểu biết, thuyền bè hàng hóa qua lại sự việc thiết yếu như huyết mạch, hàng ngày giao thiệp với Thương chính, thì hẳn phải ở trong cảnh "cá thịt nằm trên thớt" rồi.

Ngày nay, mỗi tệ hại của Thương chính các nước trên thế giới không đâu như ở cửa khẩu Trung Hoa, bắt giữ hạch sách đủ điều, thậm chí thuyền buôn trong nước mà đều treo cờ nước ngoài, để khỏi bị hại, thực là điều làm trò cười cho các nước văn minh Âu Mỹ, thế mà Thương chính Đông Dương bây giờ còn thâm độc hơn

thế nhiều lăm.

2. TỆ CỦA LỤC LỘ

Cục Lục lộ nắm giữ tất cả những công việc về cầu cống đường bộ, sông ngòi, đường thủy. Khi có công việc cần làm thì do Hội đồng Lục lộ và quan Pháp địa hạt trù liệu; dài ngắn bao nhiêu, gỗ ván bao nhiêu, vôi đá bao nhiêu, tiền bạc bao nhiêu, tất thảy đều tính toán quyết định, rồi đem ra đấu giá khởi công. Công việc xong, cũng do Hội đồng kiểm xét đốc công cùng quan địa hạt và chủ bao thầu thông đồng chia lợi một cách ám muội, làm ít báo nhiêu, làm xấu nói tốt. Loại việc tệ hại này ai cũng biết.

Nghề đấu thầu ở Đông Dương, ngoài người Pháp ra, thì đều là người Trung Hoa chiếm lợi. Có lẽ người Trung Hoa thạo việc đắp các con đường trung lộ. Cũng có một vài việc do người nước Nam lãnh thầu, đó chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Nếu không như vậy, thì sao người ta đã hết lòng làm việc, không sai sót mảy may thế mà họ vẫn bối lông tìm vết để bắt bẻ.

Xét ra việc ấy hình như không tai hại gì lăm, thế nhưng gián tiếp làm khổ người Nam cũng nhiều.

Một là: Trong dự án ngân sách chi tiêu hàng năm của Đông Dương, sự nghiệp công ích chỉ là một phần hai mươi tổng số. Trong một phần hai mươi đó, lại bị quan cai trị đem chuyển dùng vào việc khác hơn một nửa. Tài khoản kinh doanh dân sự còn lại chỉ là ba, bốn phần ấy lại bị bọn khốn nạn đục khoét. Vì vậy, mà sự nghiệp công ích thực hành trong dân chúng chỉ bằng một phần trăm số tài khoản công ích đã ấn định.

Hai là: Thương nghiệp nước Nam rất áu trĩ, nhưng giả sử quan Đại Pháp giúp đỡ gây dựng thì nó có thể phát đạt, tranh lợi với người Trung Hoa đâu có khó khăn gì, mà dẫu không thể giúp đỡ gây dựng đi nữa thì lấy cái thái độ công bằng mà đối xử, để mặc cho người nước Nam tự lực cạnh tranh với thương nghiệp Trung Hoa, dẫu rằng không thể kịp người ta thì cũng không đến nỗi thua sút quá xa như vậy; mỗi tệ hại ấy ngày nay thành trở lực lớn, quan Pháp ngầm ngầm nâng đỡ người Trung Hoa, nên thương nghiệp nước Nam lại chịu áp chế. Ngày nay quyền lợi của Đông Dương đều lọt vào tay thương nhân nước ngoài, nguyên nhân của nó thì rất nhiều, nhưng nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp làm hại

người nước Nam, thứ nhất là thương chính, thứ hai là quan cai trị, và Cục Lục bộ cũng là một đầu mối vậy.

Tuy rằng các tệ hại trong cách đắp thầu kiểm xét ở các nước văn minh cũng còn có cả; nhưng trong chính giới Đông Dương ngày nay quyền chính rối loạn, nên tệ hại gấp trăm lần. Nhưng đó chỉ là nguyên nhân tệ hại gián tiếp, cái tệ hại trực tiếp là những viên chức của Cục Lục bộ. Mỗi lần đắp đường mở kênh, họ tự gây ra biết bao nhiêu những điều tệ hại cho người ta.

Phàm những địa hạt nào cần đắp đường mới, đào kênh mới thì trước tiên do người của Cục Lục bộ khảo sát địa thế, cắm cột mốc làm dấu, thế rồi người của Cục Lục bộ khi xây dựng thường thường tìm cớ gây hại. Họ bắt quanh đường cho chạy vào giữa hoa lợi vườn tược, hoặc đi qua nhà thờ, phần mộ, những vùng mồ mả của người ta: Trước tiên, họ chặt phá hàng rào vườn tược, phá huỷ bờ cõi, người ta sợ hãi phải mang tiền bạc ra đút lót, họ mới dời đi nơi khác, rồi người nơi đó cũng vậy.

Mỗi lần mở đường, đều thay đổi đến bốn, năm lần cho đến khi thu được thật nhiều tiền mới chịu tiến hành theo hàng tiêu, nếu không thì buộc dời nhà, dời mộ, định thời hạn thúc ép di chuyển. Phần lớn những nhà nghèo không chuyển dời kịp trong hạn định, thì gia sản bị phá hủy, mồ mả bị đào bật xương cốt, thật là khủng khiếp đau lòng chẳng có gì còn hơn thế được nữa. Những nơi bị hại Trinh tôi thấy đã nhiều, nhưng cũng chưa nơi nào bằng huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam và phố Đà Nẵng, nhượng địa⁽¹⁾ tiếp liền các làng xã. Có lẽ xứ Trung Kỳ xưa nay đường sá trong dân gian hầu hết chưa được đắp sửa; chỉ những nơi có quan Pháp tụ tập mới tiến hành xây đắp. Địa hạt ấy liền với nhượng địa người Pháp thường đi lại, cho nên Cục Lục bộ mới đắp sửa nhiều hơn ở các nơi khác và cũng vì thế mà ở đây người dân bị hại nhiều hơn. Nhưng ở đây là do có việc thực hành xây đắp mà kiêm cớ sinh sự, còn có thể nói được; điều đáng lạ hơn là nơi không có việc xây đắp gì mà cũng sấn vào làng xóm cắm bừa cột mốc, đòi của hồi lộ như ở xã Liễu Trì và mấy thôn lân cận ở huyện Nhượng Dương(?) tỉnh Quảng Nam, mấy năm trước đây, từng bị người của Cục Lục bộ

⁽¹⁾ Nhượng địa: Đất nhường cho nước khác, ở đây là nước Pháp.

đến khảo sát, kết quả các khoảnh ruộng màu mỡ đều bị cắm mốc, họ nói rằng sẽ mở mương nước, rồi nhẫn bảo các nhà giàu, thúc ép hối lộ, mỗi tháng nhiều sách một lần, đến nay đã năm, sáu năm, cột mốc đã mục nát hư hỏng, mương nước chưa thấy khởi công, thế mà chẳng có ai nhắc đến việc ấy nữa.

Lại việc ở xã Phú Cốc, huyện Quế Sơn, mấy năm trước đây, có mấy người của Cục Lục bộ đến tuyên bố rằng sẽ khảo sát mở đường xe lửa. Trước hết họ đến các vùng có nhiều mồ mả của nhà giàu đẵn cây phá bờ, trồng cột mốc. Dân xã không chịu nổi sự nhũng nhiễu của họ, bèn đến toà Công sứ kiện cáo sự việc mới đình chỉ. Về sau con đường đó chẳng thấy có ai khảo sát lại. Nhưng đó cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Còn một việc có quan hệ đến tính mệnh cả tỉnh, cho đến nay người nước Nam oán giận đến tận xương tủy. Mười năm trước đây ở vùng tiếp giáp thượng du của ba huyện Đại Lộc, Diên Phước, Hòa Vang thuộc tỉnh Quảng Nam, có mở một con sông dài, nối sông Đại Lộc với đầu nguồn sông Cẩm Lệ, Hòa Vang. Lúc bắt đầu khởi công đã hủy hoại vô số nhà vườn của nhân dân. Mồ mả của nhà nghèo không thể dời kịp, đều bị đào bới vứt bỏ hết. Dân ở các huyện vùng lân cận trong toàn tỉnh đều phải góp 4 ngày công ích, đi phu lục bộ. Lệnh sức bắt dân tự lo liệu ăn uống; người bần cùng chịu đói đi phu dịch. Sau bốn ngày, lại súc bắt dân có trả tiền công, nhưng tiền công lại bị bọn cấp phát ăn bớt. Trong vài ba năm phu dịch bề bộn, oán trách chồng chất, lại thêm ở vùng đó lam sơn chướng khí, dân phu ốm chết nhiều không kể xiết⁽¹⁾.

Kể ra thì đó gọi là một công trình lớn của Cục Lục bộ, thế nhưng sông đào được bao nhiêu lại lấp đi bấy nhiêu, không thành sông, về sau phải đình chỉ, không đào sông đó nữa mà tiền của cả tỉnh vứt không, máu thịt của người dân đầy ngòi rãnh như vậy, mà chẳng ai thèm hỏi đến. Khi con sông ấy mới bắt đầu khởi công, các người hiểu biết nước Nam đều biết là sẽ không thành công, và lại sông ấy chẳng quan hệ gì đến sự nghiệp nông thương; vậy lợi ích của nó ở đâu? Đến nay có ai dám hỏi một tin tức gì ở quan Lục bộ?

Những sự việc nêu ở trên đây chỉ là nói lên mấy điều mà Trinh

⁽¹⁾ Nc: "Dân trong xã của Trinh tôi có đến ba người ốm chết ở đó".

tôi đã mắt thấy tai nghe ở bản hạt⁽¹⁾ mà thôi. Biết bao mối tệ hại khác khắp ở hai xứ Bắc, Trung Kỳ, nhiều vô kể khó kể hết được.

Lộ chính Trung Kỳ làm khổ dân chẳng phải chỉ do người của Cục Lục bộ mà thôi, còn do việc quan Pháp tỉnh có sức cho quan Nam triều tự tiến hành, khám đặc, thúc dân xây đắp, sai khiến dân quá tàn tệ, những việc ấy thôi tạm chưa nói đến, chỉ cái tệ hại của một việc đắp đường, cũng có biết bao nhiêu chuyện dựng cột đóng mốc, đòi hối lộ, cũng giống hệt như các người trong Cục Lục bộ; và lại những ruộng đất bị chiếm làm đường đã không bồi tiền lại không trừ thuế; hoặc đi qua ruộng lúa đang kỳ làm đồng trổ bông, họ cũng bất lập tức hủy hoại để tiện việc xây đắp, hoặc khi đường đi xuyên qua nhà dân, vườn cây ăn quả sum sê, giả sử con đường chỉ dời qua một ít thì có thể nuôi được mấy mạng người, nếu không hối lộ thì nó đắp thẳng vào phá hoại hết sạch. Dân nghèo có được bao lăm đất đai, của cải! May mắn trước đây, Trinh tôi đi qua xã Hà Lam huyện Lễ Dương tỉnh Quảng Nam, nơi đang đắp lại con đường cũ thấy dân phu đang phá hủy lúa và ruộng không ở hai bên đường đi qua để đắp, lúa đã trổ bông được hơn mười ngày, chỉ chậm lại khoảng mười lăm ngày thì có thể thu hoạch, chủ nhân của đám ruộng đứng vòng quanh ruộng nhìn mà khóc! Trinh tôi hỏi: "Sao lại không kiện lên quan phủ huyện?" Thì họ đều nói rằng: "Quan phủ đây sức về làm như vậy". Tôi lại hỏi: "Sao không kiện lên Công sứ tỉnh này?" Thì họ nói: "Quan phủ ở đây được quan Công sứ quý mến lắm, mấy tháng trước đây dân xã sáu tổng trong toàn hạt làm đơn tố cáo sự việc lên quan Khâm sứ ở Kinh đô. Chẳng ai có thể sáng suốt, rộng lượng như quan Khâm sứ; thế nhưng đến nay dân xã vẫn bị bóc lột một cách vô lý, so với trước còn thậm tệ hơn". Trinh tôi nghe nói dành thở dài rồi bỏ đi. Tệ hại này rất phổ biến ở Trung Kỳ, ở đây tôi chỉ nêu lên một sự việc mắt thấy tai nghe mà thôi. Thực ra việc này là cái tệ hại của quan cai trị, chẳng liên quan đến người trong Cục Lục bộ, nhưng nhân nói đến tệ hại của Cục Lục bộ mà nêu ra đây thôi.

⁽¹⁾ Bản hạt: Vùng của tôi.

3. TỆ CỦA CANH NÔNG

Trường Canh nông Đông Dương xây dựng ở Nam Kỳ đã lâu còn Bắc Kỳ, Trung Kỳ thì mười năm trước đây xây dựng hai tổng cục ở xứ Hà Nội và Thừa Thiên, gồm cả Sở Bách công. Vận mệnh quốc gia ở đâu? chẳng phải là điều mà người ngoài cục có thể biết được sao. Hay là vì nghĩ đến danh, lo đến nghĩa mà đem dạy công nghệ và nông học đó chẳng?

Nông dân nước Nam từ xưa đến nay vẫn giữ tập quán cũ, nông cụ phế, không linh hoạt, giống lúa, thổ nghi không được lựa chọn, cho nên nghề nông ngày càng thấy thoái hóa. Nay nghe nói nước Bảo hộ mở trường Canh nông, trường Bách công, ai cũng nói rằng nông học từ đây được cải lương, công học từ đây được tiến hóa, đất đai ngày một mở rộng, sinh kế ngày một dồi dào, giới nông thương nước Nam ngày một tăng thêm lợi ích. Nhưng nay thử đi khắp mọi nơi trong toàn hạt Đông Dương quan sát xem trường Canh nông có ảnh hưởng gì đối với việc cày cấy của nhà nông không? Hãy đi xem xét xem quốc gia đặt Thiết cục, Thuyền cục⁽¹⁾ và các sở chế tạo, người họ thuê không phải người Pháp thì là người Trung Hoa mà thôi. Học sinh trường Công nghệ tuy có được một số ít tri thức kỹ nghệ, cũng không có nơi dùng, họ đều đi tìm việc khác làm để kiếm sống. Những sự việc ấy phỏng có lợi ích gì cho người nước Nam, mà chi phí hàng năm lên đến mấy mươi vạn đồng, như thế là để làm gì?

Nếu như không có lợi cho dân mà cũng không hại tí gì cả thì cũng có thể được, thế nhưng từ ngày tăng thêm quan Kiểm lâm, thì tệ hại của trường Canh nông cùng với các Cục Lục lô, Thương chính đều nẩy sinh ra hàng loạt.

Toàn hạt Đông Dương, phàm là gỗ củi đưa ra khỏi rừng, hoặc đốn chặt phải đi qua các nơi có đặt Cục Kiểm lâm, nhân viên cục đó đều do trường Canh nông lựa chọn phái đến, và vận chuyển gỗ củi xuôi theo khe suối, dọc hai bên bờ, từng đoạn một có đặt Cục Kiểm lâm để phòng gian lậu.

Quốc gia lập pháp có thể nói là nghiêm mật; nhưng người nước Nam gian lận vốn có thể đề phòng, mà tệ hại của nhân viên trong

⁽¹⁾ Thiết cục, Thuyền cục: Cơ quan coi về sắt, thép, về đóng tàu, thuyền.

cục thì quốc gia không hề đề phòng. Hàng loạt mồi tệ từ đó sinh ra. Thủ nêu một số việc như sau:

Người nước Nam chuyên nghề gỗ củi, trước tiên nạp thuế rừng cả năm, lúc nào vào rừng chặt cây thì việc trước hết là đầu đơn lên Cục Kiểm lâm kể rõ chặt hạng nào, gỗ sắc gì, bao nhiêu đoạn, chu vi, dài ngắn bao nhiêu thước; thời gian mấy ngày, tháng phải ghi rõ ràng, đợi cục viên ký tên chấp nhận, sau đó mới được vào rừng đốn chặt. Hết hạn chuyển đến bến để cho cục viên kiểm soát xong mới được xuôi bè. Mỗi lần đi qua một cục lại bị kiểm soát như trước, gỗ củi vận chuyển xuôi dòng thuận lợi khi nước xuống, còn nếu như gặp phải lúc nước thủy triều dâng lên thì vận chuyển chậm chạp phí tổn tăng gấp bội. Vả lại, người khách mua gỗ củi này, trước tiên làm việc giao ước kỳ hạn, ký hết ngày giờ cụ thể, nếu sai kỳ hạn vận chuyển thì khách mua không thèm hỏi lại nữa. Thế là lỗ vốn. Nhân viên Cục Kiểm lâm hiểu rõ tình trạng này lắm, trước tiên họ giữ người Nam lại hạch sách đòi hồi lộ, được tiền hồi lộ rồi mới cho đi, nếu không thì bắt đậu lại. Cục này như thế, cục khác cũng như thế, mà thương dân mua bán bị bắt bẻ hết điều này qua điều khác, phiền phức không thể chịu được. Lại nữa, phàm khi vào đốn củi, trước hết phải đốn những cây to ở ngoài rìa núi, còn cây nhỏ ở đây họ cấm ngặt, đợi sau khi lớn thành gỗ đã mới đốn. Vì thế mà nhân viên cục Kiểm lâm càng còn cách làm lợi. Gỗ củi tuy đốn ở tầng trong nhưng phải vận chuyển đi qua vùng rừng cấm bên ngoài mới có thể đến đường cái hoặc bến nước. Trong rừng núi vận chuyển khó khăn, trâu kéo vất vả thế tất phải đi qua vùng rừng cấm, gặp nguy hiểm ở đó và không may gặp người trong Cục Kiểm lâm thế nào cũng bị hạch sách đòi hồi lộ, hễ có một tí gì không làm thỏa mãn, chúng liền quy phạm cấm rồi phạt tù ngay.

Quan Pháp từ trước tới nay vốn bao che cho bọn này, thế mà người Nam không ai biết, người buôn bán nhỏ biết đâu tố vào nơi nào? Hơn nữa, từ tòa tỉnh đến các nơi đi bằng thuyền, bằng xe trâu, xa thì hết mười ngày gần thì cũng bốn năm ngày.

Quan Pháp mỗi lần đến cai trị ở Đông Dương, đều ở nơi quan trọng mà coi giữ việc nông thôn, dấu là nơi tiện đường xe cộ, tàu bè còn chưa muộn đặt chân đến, còn mong gì họ đặt chân đến những vùng lam sơn chướng khí để khám xét lại sự việc. Khi có

tiền thì chịu néo lòng đút lót, hối lộ; khi không có tiền thì cúi đầu chịu phạt, nếu không nữa thì vất bỏ lại mà chạy trốn thoát thân là may mắn nhất.

Khắp các nơi ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ đâu đâu cũng có tệ hại như thế, duy chỉ có Trung Kỳ mới đặt Cục Kiểm lâm ba bốn năm, tôi e rằng cũng tệ hại như thế. Nhưng Trinh tôi xa quê nhà đã lâu, nên cũng đỡ bớt chứng kiến những điều thương tâm ấy.

Một người Pháp ở Đông Dương làm đủ các tệ hại ngang ngược trong các nghề nông, công, thương. Người Pháp ở Đông Dương, kẻ nắm quyền lực trong tay thì nhiều sách mọi việc không tệ hại nào không sinh ra như đã lược kể ở trên. Còn có những người Pháp ở Đông Dương nói chung làm việc trong các ngành nông, công, thương ý thế hoành hành, coi dân ngu như cá thịt, họ độc ác, gian tham, lừa dối không sót ngón nào. Hãy nêu một số việc mà hiểu những việc khác.

Mấy năm trước đây, ở tỉnh Thái Bình xứ Bắc Kỳ, một người Pháp đến các nơi làm nghề bao thầu khai khẩn đất hoang. Chủ đất gặp khi hạn hán, đời sống khó khăn không thể cày cấy được, ông ta đòi nạp tô, bắt ép dân giao nạp vẫn khế. Giấy tờ họ đều viết bằng tiếng Pháp, cố ý hành văn quanh co, để dân ngu không biết, họ vừa làm vừa lừa dối, sau rồi chiếm hẳn làm của riêng⁽¹⁾. Dân làng không chịu nổi bèn cùng nhau đâm đơn kiện, sự việc đưa lên ngâm mãi không giải quyết, dân tình xôn xao gần như nổi loạn. Quan Pháp không biết làm thế nào bèn phê chuẩn xuất tiền công hơn hai mươi vạn đồng thuộc đất đem trả cho dân, mới có thể dập tắt sự việc. Suốt trong vòng ba, bốn năm người ta đều bỏ nghề nghiệp để theo việc kiện cáo, được kiện cũng không bù nổi tổn phí. Ấy chỉ một người hoành hành mà nghèo giàu toàn hụt đều bị nhiễu loạn. Thật là không kể xiết.

Lại có một người Pháp ở tỉnh Thanh Hóa, khai khẩn đất đai cày cấy, bao chiếm ruộng của dân, sự việc được kiện lên tòa Công sứ, quan tòa xét thấy người Pháp này trái lý, người Pháp ấy oán thù, thừa lúc quan Công sứ đi công cán, y bèn dùng súng lục ám sát, may mà chưa trúng. Sự việc đệ trình lên Tòa án Pháp, người

⁽¹⁾ Nc: Trong chuyện này nó quanh co lắm thứ, không thể nêu lên hết được, nay tôi chỉ nêu sơ lược một chuyện như vậy để biết mà thôi.

Pháp này viện cớ rằng Công sứ vốn có hiềm khích riêng, chẳng liên quan đến việc kiện cáo ấy. Rồi người Pháp ở các đồn điền ở Đông Dương cũng liên kết nhau kháng nghị lên Tư pháp, họ vẫn bỏ qua sự việc đó và kết thúc trót lọt. Lòng dạ độc ác của người Pháp ấy người nước Nam ai mà không biết. Quan cai trị ở Đông Dương biết yêu mến dân như vị Công sứ nọ thì không phải là nhiều đâu; nếu có cũng chỉ một vài người, nhưng lại bị người Pháp thù ghét như thế đó, nên chẳng lạ lùng gì Công sứ các tỉnh tranh nhau dâng rượu hiếu bắt ép dân nghèo mua cho nhiều để lập công.

Lại có người Pháp ở một xã nào đó tại phủ Bồng Sơn tỉnh Bình Định, có vườn cau hơn mười mẫu tây, với hơn mấy nghìn gốc, kinh doanh mấy năm, thu được ít hoa lợi, sau bỏ nó mà đi, vườn cau không có người chăm sóc, quả thường bị người ta lấy trộm, người Pháp đó thuê người đi bắt kẻ lấy trộm, bắt được sẽ trọng thưởng tiền bạc. Sau đó bắt được ba bốn đứa trẻ trộm quả cau, tuổi độ mười lăm, mười sáu trở xuống, giải lên quan phủ tra hỏi; quan phủ vốn rất hà khắc, tham lam, lại dựa thế người Pháp thông đồng với nhau, doạ nạt bắt ép mấy đứa trẻ vu cáo cho mấy nhà giàu có lân cận, thế là gia sản của họ bị niêm phong cả. Sau đó chuyện này kiện lên tinh, lúc tòa chưa xét xử, chính là lúc Trinh tôi còn ở tinh ấy, có gặp mấy chủ đi kiện, hỏi họ thì họ nói: "Đã tốn kém hết mấy nghìn đồng rồi". Sau nghe người ta nói quan sứ xét miễn tịch thu tài sản cho những nhà này, nhưng phải bỏ ra hơn mấy nghìn đồng bồi thường cho người Pháp do ba bốn năm nay đã mất hoa lợi; quan Pháp xét xử như thế cũng trúng ý với quan nước Nam.

Lại một người Pháp ở tinh Khánh Hòa, bao thầu việc làm đường, đi ra các tinh Bắc Kỳ thuê mộ nhân công, được hơn năm trăm người; mới đầu nói đến tinh Quảng Nam, hàng ngày sẽ có cấp phát đầy đủ tiền công, chỗ ở đều do người Pháp lo liệu cả. Sau chở đến tinh Khánh Hòa, giảm mất một nửa tiền công, mỗi ngày chỉ cấp hai lon sữa bò gạo xấu và bảy đồng bạc ngang với ba trăm bảy mươi đồng tiền kẽm nước Nam lúc đó, lại không có nhà ở, hơn nữa đây là nơi lam sơn chuồng khí, nhân công ốm đau nhiều, không thể làm việc được, mặt khác còn bị đánh đập đến chết, người ta không chịu nổi khổ cực, chạy trốn khắp nơi. Người Pháp

đó nhờ viên Công sứ sức cho quan nước Nam đón đọc đường bắt về rồi giải đến giao cho người Pháp. Người Pháp căm giận chồng chất nên ngược đái những người dân chạy trốn này. Người chạy trốn về sau không dám đi theo đường quan, mà đều chạy vào vùng rừng núi dân Mán ở, bốn năm ngày không được ăn uống, phần lớn chết đói ở nơi rừng sâu. Ai may mắn sống sót thì chạy đến các tỉnh lân cận, mới dám xuất đầu lộ diện, quần áo rách nát, phải dùng bao gai cắt ra để che nửa thân dưới, tay chống gậy, toàn thân ghê lở, cứ ba bốn người thành một tốp, đi vào làng xóm xin ăn, tình trạng đói khổ, tiêu tụy, mắt không nỡ nhìn. Theo lời người dân chạy trốn cho biết; đợt phu dịch này, kẻ chết bệnh, người chạy trốn, người biệt tích, đã quá nửa rồi, người sống sót không đến ba bốn phần mươi nữa.

Than ôi! Những cảnh thảm độc này trút lên người dân Nam bần cùng, những tệ hại này mãi mãi in sâu vào đầu óc không thể nào quên được.

Giả sử có hỏi quan lại hai nước, thì họ cho rằng những sự việc nhỏ nhặt như vậy, khắp toàn cõi Đông Dương đều có cả, lại không có án tích, thì quan lớn làm sao xét xử được. Nay xin nêu lên một việc gấp mười lần và có đủ chứng cứ như sau:

Một người Pháp bao thầu làm đường sắt Việt - Diền - Yên-Bái⁽¹⁾, vì con đường đi vào nơi núi sâu rừng thẳm, lam sơn chướng khí, nên không có người ứng mứ, quan nước Nam thay người Pháp đi về các tỉnh để thuê mứ nhân công, nói rằng: tiền công hàng tháng, ăn uống, chỗ ở, thuốc men đều do người Pháp lo liệu. Rồi họ ký giao kèo với quan các tỉnh mới mứ được người để giao cho người Pháp đưa lên tàu hỏa chở về nơi làm đường. Đến lúc khởi công, bọn họ lòng lang dạ thú, chỉ biết tiền tài lợi lộc, không kể gì đến tính mệnh người nước Nam, cấp phát thức ăn vật dụng đều bị tham ô, nhà ở thì chỉ dựa vào chi phí của tỉnh, trên dột, dưới nát, ướt át, chật hẹp, bẩn thỉu mà lại chứa quá nhiều người, không khí ẩm ướt, độc địa nặng nề, bệnh tật tăng lên, nhưng bệnh viện chỉ có mấy gian, thuốc điều trị thiếu thốn; người nhiều nhà ít chứa không hết, bệnh nặng mà thuốc thì sơ sài, chữa chạy không có kết

⁽¹⁾ Việt-Điền: Việt là tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây; Điền là tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc.

quả gì cả, nội trong mấy tháng, người chết liên tiếp, không ai chịu nổi cảnh đó bèn chạy trốn, đó là lẽ tất nhiên.

Người Pháp sợ nhân công chạy trốn hết, ngày đi coi phu làm việc cũng mang súng đi theo, giống như coi tù nhân, ngay lúc ăn uống nghỉ ngơi cũng như thế, ban đêm thì cắt người canh giữ vòng quanh nhà đều có hàng rào cao. Công nhân có bệnh xin đi bệnh viện, chúng cho là giả ốm, bắt làm công việc xây đắp vất vả không chịu được, thường bị chúng đánh đập dã man đến chết, lúc sắp chết chúng giả chuyển vào bệnh viện nhưng kỳ thực là đem vất vào rừng sâu. Vả lại, người chết ở bệnh viện ngày một nhiều, chúng sợ mất công đi chôn, nên công nhân càng khùng khiếp khi thấy chúng thừa lúc đêm đến khiêng người chết ra vất đầy hang núi, làm no bụng sói cọp. Muôn ngàn thảm độc không thể nào kể xiết.

Về sau, người chết ngày một nhiều, công nhân làm ngày một ít, chúng càng đốc thúc gay gắt, đến tối mịt vẫn không cho giải lao, công nhân không thể chịu nổi, người ta chạy trốn ngày một đông. Người Pháp sợ lộ việc này ra, nghiêm cấm tàu hỏa, hễ ai không có giấy của Cục ấy cấp thì không cho lên tàu, lại còn nói láo rằng: Công nhân được lĩnh tiền trước rồi bỏ trốn, cần bắt giữ lại. Công nhân chạy trốn không còn cách nào kêu van nữa, không có lối thoát, ngồi mà đợi chết, sao bằng trốn vào rừng. Vì họ biết rằng, ở lại đây không chết đói thì cũng chết bệnh, không chết vì đánh đập thì cũng chết vì lam chướng. Cũng có người chạy ngược sang đất Vân Nam, người buôn Trung Hoa thương họ đói khổ, quyên góp tiền gạo đem cho, cũng có người trốn vào rừng núi, hái quả cây ăn, đêm ngủ trên cành cây, may mà không chết, đi hết hơn một tháng mới về đến quê nhà và kể hết những thảm trạng đó cho mọi người nghe. Những người có hiểu biết nghe chuyện đều rơi nước mắt, cũng có nhiều người Pháp biết điều này. Những người thân thuộc của công nhân lên báo với tòa tỉnh, rồi sự việc được kiện lên quan Thống sứ, phát đơn nhiều lần, Thống sứ mới giao cho một kẻ thuộc hạ cấp tỉnh đến các xứ ấy xem xét về báo lại cho Thống sứ biết tình trạng ngược đãi thảm khốc đó. Quan Thống sứ bèn sức cấp ngay tiền cho người sống trở về, còn tiền công của những người chết không có ai truy hỏi cả. Có cấp phát chẳng qua là để lấp liếm bẽ ngoài cho xong chuyện đó thôi. Nghe người ta nói rằng: lúc

khám nghiệm ở rừng sâu, những chỗ vất xác tanh tao nồng nặc, có một số hoặc làm mồi cho dã thú, hoặc trôi theo khe suối chảy xuống tích lại, xương trắng chất thành đống, lên cao nhìn xuống thấy giống hệt như những đống đá trắng nằm kề nhau. Đến như chỗ nhốt bệnh nhân, mà cũng phải cật vấn nhiều lần người ta mới chỉ ra cho. Đợt phu dịch này, người chết của các tỉnh nhiều ít ra sao chưa biết rõ, riêng số người của tỉnh Thái Bình ứng mộ là bảy trăm người, mà số trở về vốn vẹn có hơn hai trăm người mà thôi. Trong số đó người mắc bệnh đã hơn một nửa. Than ôi! Sông ở trong trời đất, ai chẳng phải cùng một loài người, thế mà nỡ vì quyền lợi mà coi tính mạng muôn người như cỏ rác! Người ta chẳng phải là gỗ đá, thì ai mà chẳng đau lòng. Họa nặng thì oán sâu, không có nơi nào như ở đây. Thế mà sổ sách báo cáo của Đông Dương toàn kể la liệt những chuyện tốt đẹp để khoe với mẫu quốc, thế thì còn có một chỗ nào để bù vào chỗ những lời báo cáo vô tích sự ấy, để mong người đọc biết được sự thực không?

Lại ở hai xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, có nhiều người Pháp khai khẩn ruộng đất, vẽ chiêu mộ dân quê, làm tờ giao kèo, ở trong giấy đại khái viết thế này: Người ứng mộ hàng năm ứng nạp sưu thuế bao nhiêu do người chủ khai khẩn người Pháp này nạp thay, tiền công hàng tháng bao nhiêu, cách dự tính không phải là không tốt, nhưng khi thực hành thì lại không như thế. Người dân nghèo một thân một mình bị ràng buộc như chim lồng cá chậu, hơi động một tí là bị đánh đập tàn nhẫn, hoặc chịu đủ mọi hình phạt tàn ác. Chúng cấm đoán không cho ra ngoài, nhiều người không thể chịu đựng nổi, có kẻ đã chạy trốn, họ ghi tên đưa cho quan địa hạt tróc nã, có người bị bắt cầm tù. Thảm trạng của nông nô Âu châu trước thế kỷ mười bảy, mười tám lại thấy ở Đông Dương.

Xét trong địa hạt Đông Dương, đất đai bỏ hoang còn nhiều, người nghèo cũng rất đông. Nếu người Pháp làm nghề khai khẩn đất đai, có lòng nhân từ một chút, thì đất đai ngày một mở rộng, mà người nghèo cũng có nơi làm ăn, há chẳng phải lợi cả hai bên sao? Sao lại phải tàn bạo như thế! Mới thấy kẻ cường quyền bắt ép, người nghèo đã trốn tránh. Cuối cùng không mộ được ai thì họ lại tăng gia để chiêu mộ người Trung Hoa. Sự nghiệp mở đồn điền của người Pháp ở Đông Dương đến nay chưa thấy tiến bộ, mà mua oán chuốc thù thì nhiều, người có chức trách đều biết như thế cả.

Lại mấy năm trước đây, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có một người Pháp đi xuống các xã nông thôn định bao thầu làm xe đạp nước, nói vắn tắt rằng: Phàm ruộng đồng hàng năm tùy theo vụ cày cấy cần lượng nước bao nhiêu đều do Cục Thủy xa cai thầu dẫn nước vào ruộng, nếu quá vụ mà không có nước đến nỗi mất hoa lợi, đều do cục này bồi thường, còn như chủ ruộng hàng năm cần nhận trả cho cục này mỗi mẫu bao nhiêu tiền, nếu không thì một vụ mai mốt thu hoạch được bao nhiêu hoa lợi, chia ra lấy một phần ba hoặc một phần tư nạp cho cục này; phàm các công trình thủy lợi đồng ruộng do cục này đã nhận làm, nếu từ năm trăm mẫu trở lên, thì năm, mười năm đủ hạn rồi sẽ thay khoán ước.

Ruộng đất ở Nam Kỳ rất thiếu công trình thủy lợi, hàng năm vụ hè phải gieo giống lúa cạn, thường thất thu, nông dân rất khổ, nay thấy người Pháp công bằng trù liệu như thế, ai mà không vui lòng nghe theo. Họ tranh nhau góp cổ phần, ký khoán ước, chẳng lẽ nào lời khoán ước của người Pháp đều là lời nói suông sao? Trong ba, bốn tháng lượng nước chảy về không đủ năm mươi mẫu, ruộng đất còn lại phải ngồi chờ nước mãi chẳng có gì, tất cả đều như cũ, lúc ấy lại quá thời vụ, không thể cày cấy được, liền đến cục chất vấn, người Pháp tìm lời nói quanh co, không chịu bồi thường. Chủ ruộng không biết làm thế nào, năm tới chỉ biết dựa vào tập quán cày cấy cũ. Đến vụ thu hoạch, người Pháp lại đến nơi chia phần, có kẻ đã cưỡng bức thu hai phần ba hoa lợi. Sự việc được kiện lên tòa án, tòa phán rằng: chi phí của cục cai thầu đã quá nhiều, theo lý thì phải chia hoa lợi, và bác bỏ đơn. Người Pháp cưỡng ép chia một nửa hoa lợi rồi mang đi, người Nam góp cổ phần chẳng biết đòi ở đâu, chỉ biết kêu khổ mà thôi.

Lại có chuyện người Pháp kinh doanh xe đạp nước, một hôm bỗng nhiên có một trâu cày vọt chạy bên cạnh cái xe đạp nước của người Pháp đó, chúng liền bắn chết và nói rằng nó phá hỏng xe máy, rồi tìm bắt nhà có trâu phải bồi thường. Những tệ hại như thế, không thể nào kể xiết. Ngày nay, dân gian nghe nói người Pháp sắp làm việc gì đó liên quan đến làng xóm, họ đều bịt tai mà đi, không có lấy một người hỏi qua. Lại ở vùng thượng du huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, đất ở đó phần lớn trồng chè, có một người Pháp đến nơi, lấy thế cưỡng ép bao mua hết, ra lệnh cho mỗi

xã phải lén mượn người Pháp này một trăm đồng bạc, hoặc năm, ba chục đồng, trong thời gian mượn tiền, không cho phép chủ vườn chè hái, không được đem bán cho người khác. Thời gian mượn tiền lại không có hạn năm tháng, chỉ biết đến năm nào người Pháp ấy bằng lòng thu hồi thì đó là mãn hạn, nếu không thì không thể tự tiện đem trả được. Người Pháp ấy lại đặt các trạm, cùi người đại lý hàng tháng đến kỳ chè non đâm búp, thì huy động người ra hái, rồi tự mình cân đong trả tiền. Cây chè mất hết lá, không còn để che nắng, khô chết hết nửa, dân làng không chịu đựng nổi tai hại đó, góp tiền đem trả, người Pháp không chịu nhận, chủ vườn chè phẫn uất oán trách, không biết làm thế nào, đành bỏ mặc vườn chè thành vườn hoang. Trinh tôi đi qua mấy xã hỏi sự việc này, thì đều nghe dân chúng nói như thế cả. Lại còn nghe nói ở Hà Tĩnh và một số tỉnh khác, các nơi trồng chè cũng đều chịu thiệt hại như vậy cả.

Các sự việc trên đây, đều chỉ nêu sơ lược những cái tệ hại đối với nhiều người, Trinh tôi đã tai nghe mắt thấy mà nói ra đây. Còn như những mối hại đến với từng nhà từng người, khắp nơi đều có, dẫu có tốn đi mấy ngàn tờ giấy cũng chưa có thể kể hết. Ở một nơi khác như phủ Cam Lộ tỉnh Quảng Trị, một người Pháp cai quản việc làm đường quan, đã đánh chết phu, sự việc đem kiện lên tòa Khâm sứ, cũng chỉ chuẩn cấp tiền tuất mấy chục đồng thế là xong chuyện. Ở tỉnh Gia Định một người Pháp khai khẩn đất hoang, có mất một con trâu cày, rồi nghi cho một người Nam ăn trộm, liền đến bắt người anh và bà mẹ già ngoài bảy mươi tuổi, giam giữ, đánh đập, ngược dãi quá mức, sự việc kiện lên tòa cũng chỉ được thả ra mà thôi. Phàm những người Pháp bao thầu làm đường, lấy tiền công của dân phu, hàng tháng gác lại, hàng tuần cũng không cấp phát cho tí gì, rồi lại thừa lúc say rượu hoặc tức giận đánh chết, đánh bị thương dân phu. Những tệ hại ấy, khắp toàn hạt Đông Dương không nơi nào không có, không ngày nào không nghe, không dễ dàng tính hết mọi sự việc.

4. TỆ CỦA CỤC CẢNH SÁT

Bộ máy hành chính của ngành Cảnh sát Đông Dương ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn đều đặt một đại

cục; ngoài ra ở các tỉnh nơi Công sứ đóng lại đặt phân cục. Các đại cục người Pháp làm chủ, đều môt người Pháp làm cảnh binh giúp người Nam; các tiểu cục thì đều thuê người Nam đưa vào. Quy định quyền hạn như án nặng thì do cục Cảnh sát bắt giao cho quan Pháp, việc nhỏ thì do nhân viên cục này tra hỏi, xử phạt. Nếu sử dụng người Pháp nhiều thì không xứng với chức vụ. Họ không tuân theo công lý, hễ động một tí là chúng bắt bớ giam cầm, quấy nhiễu dân lành. Họ thuê môt người Nam, mà không thèm để ý đến tư cách của người đó. Những người đã được môt, trước tiên đến cục làm việc, dò xét, rình mò năm, ba tháng, đợi đến khi có công lao mới trả tiền lương tháng, mà cái gọi là có công lao tức là nếu không bắt bớ dân thường thì cũng bịa đặt báo lão đó thôi. Người dân lương thiện và những người có gia sản nhỏ phần lớn không ứng môt; kẻ ứng môt nếu chẳng phải là dân du dãng, thất nghiệp thì cũng là bọn độc ác vô lại cả thôi. Giá như có một người lương thiện nào đó được tuyển nhầm vào, thì nhân viên của cục cho là không xứng chức vụ, lập tức đuổi ra khỏi cục. Trên môt người như thế, dưới ứng môt như thế, gian tham lừa dối, nhiễu loạn không từ một việc gì, mong sao cho cục viên được ban thưởng, còn người dân nước Nam thì hết chỗ cựa quậy.

Mấy năm trước đây, ở thành phố Hà Nội, cảnh binh Pháp đánh chết hai người, án này do quan Pháp xét, chưa kịp phán xét thì có cái án người của cục Thương chính giết người vô tội ở hạt Gia Định, họ bèn tha bổng luôn.

Lại năm ngoái, ở Chợ Lớn Nam Kỳ có một người Nam bị can tội vì có người phát giác có dính đến việc quyên tiền lập hội, cảnh binh bắt đánh đập thành thương rồi đưa vào bệnh viện, hôm sau thì chết, lại đổ do bệnh mà chết. Việc đánh người độc hại đến chết ấy, người Nam và người Pháp ai mà không biết.

Lại ở kinh thành Thừa Thiên, ba, bốn năm trước đây, sự biến lại xảy ra luôn, nhân tình hoảng hốt, người Pháp ra yết thị nghiêm cấm, không cho tụm năm tụm ba trò chuyện, lại sức cho cục Cảnh sát bắt giữ nghiêm ngặt. Cảnh binh của cục thừa cơ làm loạn, đi khắp nơi hễ gặp người đi lại buôn bán, đều hạch sách đòi hỏi lộ, hễ không vừa lòng lập tức bắt bỏ ngục; người nhiều, ngục nhỏ, chật ních những người bị giam, có nhiều người suốt ngày đêm không đứng ngồi được, chúng lại còn trói ngược hai tay vào cột, đê

phòng chạy trốn. Vì vậy, người đi đường gặp nhau, mới vừa hỏi thăm một câu, là bị chúng bắt đi. Chúng lại còn đột nhập vào nhà người ta, bắt người thân thích của họ, chỉ vì tội tụ họp trò chuyện, cuối cùng phải nén lòng đút hối lộ, chúng mới thả cho.

Lại khi Trinh tôi bị bắt, giải qua Hải Phòng tạm trú ở cục Cảnh sát thấy ba, bốn cảnh binh Pháp bắt một người Nam, chừng hai mươi tuổi, kéo vào phòng kín, tay đấm chân đá, thảm trạng không kể xiết, độ vài giờ sau người đó thở huyết, bổ nhào ra đất, không nói được nữa, họ mới buông ra, rồi kéo đi giam tiếp. Cảnh thảm khốc như thế ở các cục đều có, nhưng ở đây chỉ nói ra điều mà Trinh tôi mắt thấy đó thôi.

Lại ở nhà lao cục Cảnh sát, phân người chất đống, thối không thể chịu được, như Trinh tôi đã thấy thì bẩn nhất là ở Thừa Thiên, sau đó là Đà Nẵng, Trinh tôi đã từng là người sống ở trong đó. Những ai đã từng qua lại đó chắc cũng đều nghĩ như vậy cả.

Thời Trinh tôi ở quê, có một tên mật thám đi vãng, có năm, sáu người đi theo, xông vào nhà lý trưởng xã tôi, đưa ra cái trát của mật thám, bắt làm cơm nước, soạn chỗ ngủ cho chúng nó. Sáng hôm sau Trinh tôi mới biết, nhờ người đến hỏi, bắt chúng nó đi nơi khác. Nghe người ta nói, bọn ấy là dân xã lân cận, không ngày nào không đi sách nhiễu dân chúng.

Trinh tôi ở tại tỉnh nhà, bọn quan lại hai nước đều nói Trinh tôi hung hãn, thích làm giặc, nên bọn chúng mới hành hành như thế. Những người dân ngu dốt khác, chịu phận cá thịt, còn biết hỏi vào đâu.

Lại như khi thân sĩ ở Nghệ Tĩnh bị dày đi Côn Lôn, quan lính Pháp áp giải, ai nấy đều bị chúng dùng dây gai lớn bắn ngón tay, trói chặt chân tay, lúc ăn lúc ngủ cũng không được cởi, đứt da chảy máu, mắt không dám nhìn; đi ba, bốn ngày đến nhà khám lớn Sài Gòn mới cởi trói. Bọn họ nhẫn tâm làm những hành động độc ác và kinh hãi như vậy.

Những bến thuyền vận tải ở Đông Dương, trên bờ đều có Cục Thương chính và Cục Cảnh sát, thuyền buôn ghé đậu, cảnh binh đứng chờ hành khách lên bờ, thì giục đi đến cục trình giấy tờ thông hành, hoặc biên lai thuế thân, còn đồ hành lý thì lại bị người Cục Thương chính đưa đi kiểm soát, người và của tách ra

hai nơi, khó trông coi được, nhiều sách đủ điếu, chỉ có tiền hối lộ mới được, không có tiền thì sau khi kiểm soát xong, hàng hóa mang theo đều không cánh mà bay! Hai cục gặp nhau, hợp ý nhau thật đã quá rõ! Dân quê biết làm sao được, chỉ biết cúi đầu chịu nhẫn nhục. Ở Sài Gòn và Hải Phòng tệ hại này ghê gớm nhất.

Lại một người Pháp ở Cục Cảnh binh Hà Nội, được sung vào làm chức kiểm soát thuế chợ, không đầy mấy năm đã xây lầu phố, đến hơn ba, bốn sở, hàng năm cho thuê hơn nghìn đồng, lương tháng của Cục Cảnh binh được bao nhiêu, nếu chẳng phải là hạch sách lấy tiền, thì làm sao có thể giàu nhanh đến như thế được. Ở đây tôi chỉ nêu cụ thể một người Pháp như thế để làm ví dụ, còn những người Pháp đồng nghiệp khác, không nói đến chúng ta cũng có thể biết được.

Lại việc đầu độc lính tập ở Hà Nội có một người Nam can ác, gia sản bị tịch, bán đấu giá. Lúc ấy có một người Pháp hăm doạ người mua: nếu có việc gì thì sẽ cho bọn bè đảng vu cáo, thế là bị nghiêm trị. Người Nam đều sợ liên lụy, chẳng ai dám ra mặt cả, vì vậy mà một thửa vườn, một tòa nhà, cuối cùng chỉ được bảy trăm đồng; sau đó chỉ cần bán lại một cái nhà, đã tăng gấp mấy lần nguyên giá. Người Pháp ấy tay không mà ngồi thu mòn lợn lớn, nếu không có âm mưu thâm độc thì không dễ làm được như thế. Việc này có chứng cứ xác thực, người ta đều biết.

Lẽ ra thì cảnh sát là kẻ bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, ở các nước văn minh không nước nào không coi trọng, chọn tuyển kỹ càng người cho cục này; nếu không làm như thế thì không thể để phòng kẻ gian tà, trộm cướp và bảo vệ tri an được. Nay ta thấy cảnh sát ở Đông Dương hung ác, ngang ngược, tất cả đều không có tình người. Người Nam mỗi năm dâng hàng trăm vạn đồng để nuôi họ, mà không tránh khỏi những nỗi oan khuất.

Ngày Trinh tôi đi sang phương Tây, lúc thuyền đậu các nơi như Xanh-ga-po, Cô-lông-bô⁽¹⁾, lên bờ dạo chơi thấy cảnh sát địa phương, mang kiếm đứng thẳng tắp, dáng mạo hiền lành nghiêm túc. Ở các nước văn minh, nếu không biết đường đến hỏi cảnh sát,

⁽¹⁾ *Cô-lông-bô*: Thành phố chính của Sri Lanka, ở về bờ biển phía tây của đảo. Nơi đậu thuyền thường được thăm viếng trên đường từ Viễn-đông sang châu Âu.

họ sẽ chỉ dẫn ân cần, dịu dàng dễ mến. Có một người phu xe, cho là Trinh tôi không hiểu thổi âm, lừa tôi đòi tiền xe cao, tôi đến nói với cảnh binh, họ lập tức đến phân xử, và lại ân cần đưa tôi xuống thuyền. Lê nào cảnh sát thuộc địa quyết không theo như thế chăng? Thủ hỏi dân thôn quê nước Nam mới vào thành thị, ai dám hỏi cảnh binh về chuyện lầm đường, hay khi có việc tranh chấp, ai dám hỏi cảnh binh cái đúng sai. Lính Pháp đã như thế rồi, lính Nam triều cũng là một giống vô lại, thì đáng gì mà trách móc.

5. TỆ CỦA LÍNH KHỔ XANH VÀ QUAN PHÁP

Các tỉnh ở Trung Kỳ đều phải chiêu tập lính khổ xanh, mỗi tỉnh một đội hoặc mấy đội, do lính Pháp coi giữ, để phòng ngự được bọn làm loạn ở địa phương, giữ an ninh cho dân cư. Thế mà từ trước tới nay, các nơi có trộm cướp nổi lên, dân xã đều tự dẹp lấy, có báo lên quan trên, rồi cũng giao cho dân xã tầm nã, họ chỉ ngồi không mà tiêu phí tiền của Nhà nước. Một mai, nếu bỗng có một số việc không yên, điều lính ấy đến, chúng lại vin vào cớ đó để hành hạ dân làng, nếu phải xây đồn lũy thì quan lính càng trực tiếp quấy rối hơn.

Tại tỉnh Thanh Hóa, quan lính các đồn nhận trát quan địa phương giao cho họ việc khám xét trâu bò buôn bán có bị bệnh không. Thế là quan đồn kiểm chuyện nhiều dân nước Nam, đàn trâu bò muốn qua phải có đút lót mới được đi, nếu không thì trâu bò lăm bệnh, bắt giữ lại bốn, năm ngày, hoặc hơn mười ngày. Nếu như gặp người buôn Pháp thì để họ ung dung đi qua, người Nam làm nghề buôn trâu có nhiều phen mất vốn.

Lại mấy năm trước đây, ở huyện Diên Phuộc tỉnh Quảng Nam, dân hai xã kiện nhau về việc ruộng đất, gây nên cuộc ẩu đả, tên quan nhận hối lộ của một xã, rồi mới đến nơi can thiệp, dân xã kia tức không chịu được, cãi nhau với họ, bị một tên quan dùng giày định đá bị thương rồi chết. Thân thuộc của nạn nhân đòi tên quan ấy đền mạng. Tên quan này đánh đập tú tung rồi chạy thoát về tỉnh, dân xã tụ tập lại đi đến tỉnh kiện. Viên quan người Pháp cai trị ở tỉnh này cùng với quan Nam triều che chở cho tên quan ấy và ra lệnh cho lính lấy roi đánh đập loạn xạ và đuổi họ đi, chỉ có thân thuộc của nạn nhân ở lại kêu oan, không chịu lui về, bị một tên lính lại dùng roi đánh, hai bên má sưng vù, toàn thân đầy lăn roi,

ngã gập lăn quay ra đất, rồi chúng đem bỏ ra ngoài cửa thành, đóng chặt cửa lại, Trinh tôi đi qua thấy thế mà lòng đau như cắt.

Lại ở vùng núi Trà Mi phủ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, những kẻ dân Mọi ác nghiệp, thường cướp của giết người, rồi vứt xác đổ cho lính đồn. Quan Pháp đóng ở đấy, ra lệnh cho quan binh tiến sâu chiếm lấy vùng đất người Mọi, ở hơn mười ngày, rồi cứ một dặm đường làng xây một đồn để canh giữ nghiêm ngặt, dân phu mẩy hạt phải dài tải vận chuyển, công việc rất vất vả, nước độc, đường sá khó khăn, người chết chất đống. Phải mất mấy năm, dân Mọi mới tạm yên. Sau nghe nói quan lính ngược đai ghê lấm, người Mọi không chịu được lại tụ tập nổi lên thiêu hủy đồn bốt, đâm giết lính tập và quan Pháp sợ bỏ đồn chạy về các xã Quế Phương, Trà Mi giữ đồn cho đến nay. Lại nghe khi dân Mọi quấy nhiễu, quan lính bó tay không biết làm thế nào, chỉ nghe nói là mỗi tháng bắt dân trong hạt chuyên chở các vật hạng và cấp tiền lên cho chúng, nông dân thất nghiệp, khổ không chịu nổi. Mỗi một tên quan đi qua con đường nào, dân xã phải vội vã ra đón tiếp chiêng trống àm ī. Nghênh đón mà hơi chậm một tí thì bị đánh đập tàn nhẫn. Dân các xã gần đồn thiếu thốn, làm không vừa lòng chúng đều bắt giam, thậm chí có người làm đơn kiện thay cho nạn nhân thì bị chúng cho là có âm mưu chính trị.

Khi Trinh tôi đi du lịch qua tỉnh Bình Định, nghe nói ở xứ An Khê quan lính thảm độc càng ghê gớm hơn, những xứ khác chưa được rõ, nhưng suy ra tôi nghĩ rằng đều như thế cả.

Thời dân biến ở các tỉnh Trung Kỳ, quan Công sứ tỉnh Quảng Nam, sức cho quan lính Pháp dẫn lính tập xuống dưới thôn bắt thầy giáo, phá trường học, và bọn quan lính này mượn việc ấy để ra sức trổ tài, còn dân quê thì khổ sở không kể xiết.

Ở xã Tây Lộc phủ Tam Kỳ (tức là làng của Trinh tôi), mới mở một trường học để dạy lớp đồng áu, thầy giáo nghe quan lính Pháp đi đến, liền đem ba, bốn chục học trò nhỏ ra ngoài đường cái trước cửa trường, vòng tay đứng đón; nhưng quan bảo trở về trường, bắt ngồi xuống; quan ra lệnh đem bài giảng hàng ngày ra đọc qua một lượt, rồi ra lệnh cho trẻ em ra sân trường tập thể dục một lần; quân lính mang gươm trừng mắt đứng nhìn, rồi bỗng nhiên, đến nắm lấy đầu thầy giáo, đá ngã lăn xuống đất, rồi ra lệnh cho lính tập lấy dây trói gập hai tay ra sau lưng dắt đi. Bọn trẻ ngây thơ

thấy chúng hung bạo như thế, trèo tường chạy, có em bị thương ở mặt mũi, có em bị thương ở chân tay, khóc la sợ hãi chạy về. Thảm trạng đó khó lòng tả xiết.

Lại nữa, ở xứ này rất xa chợ, cho nên dân nuôi ba, bốn chục con gà để làm thức ăn cho thầy; quan cũng thả bọn lính tập ra bắt hết làm thịt. Họ lại xông bừa vào nhà dân bắt gà vịt, nhân dân có ai dám tranh cãi với họ, thì bị lính tập xúm lại dùng báng súng đánh túi bụi. Trinh tôi có một người anh họ, hơn sáu mươi tuổi, đã già lại bệnh, lính tập mượn ông anh ấy cái điếu hút thuốc, ông không cho, chúng nó về báo với viên quan, viên quan đến nhà Trinh và nhà ông anh ruột, lục soát khắp nơi chẳng được gì, ra ngoài cửa thấy ông anh họ của Trinh tôi đang đứng hầu, họ dang tay đánh ngã nhào, rồi trói gập tay ra sau lưng, xâu vào một dây với hai thầy giáo; sai lính tập kéo đi từ làng lên tỉnh, ước chừng một ngày đường. Hồi đó, đúng vào giữa ngày hè, đâu không đội nón châm không cho đi dép, đói khát không cho ăn uống. Đúng là việc này đành rằng do quan Công sứ sai khiến, nhưng giả sử quan lính này hơi có chút lòng nhân từ thì đâu đến nỗi việc bé xé ra to như vậy, mượn cớ nhiều hại, bắt vài thầy giáo của bọn trẻ, xem như kẻ địch lớn.

Xét việc xã tôi từ khi mở trường học tới nay, viên quan hoạ địa đồ người Pháp, lúc đi qua đây, các học trò nhỏ bé nhiều lần ra đường nghênh đón. Quân Pháp vào trường dạo xem và ban thưởng cho học trò. Đạo ấy ở tỉnh tuy có dân nghèo tập trung xin giảm thuế, mà các nơi trong làng xóm vẫn yên ổn như thường. Nghe quan đến, dân xã đều bảo là quan lính đi tuần hành đề phòng kẻ trộm cướp làm loạn dân đây. Cho nên các em học trò nhỏ ấy cũng ra đón như lần đón quan hoạ địa đồ Pháp, không ngờ gặp phải chuyện ức hiếp lớn như thế, thật đáng buồn cười và thật đáng thương xót!

Ở xã Phú Lâm, huyện Lê Dương cũng có một trường học, giảng dạy cho hơn một trăm nam nữ học sinh, mới nghe quan lính đi đến, thầy trò đều bỏ trường mà chạy; quan lính đến nơi lập tức phá hủy trường học, hoặc dùng lớp học làm tàu ngựa, hoặc làm chỗ ở của lính tập; mấy cái án và ghế bàn thì một nửa làm củi, còn một nửa thì để sau làm đòn bốt. Họ triệt hạ nhà trường này, dời đi dựng nơi khác để làm chỗ ở của vợ con lính tập. Họ đang còn giữ

lại mấy cái án thư để cho vợ con lính tập dùng và trở thành đồ dùng cần thiết của họ⁽¹⁾.

Than ôi, cách ức hiếp người thật là lạ thay!

Lại ở các thôn xã trong toàn tỉnh, phàm là nơi có trường học, họ đều ở lại ba, bốn ngày bắt dân toàn xã làm cơm nước dâng cho lính tập ăn uống, thay khoản tiền phạt, lính tập còn sục khắp nơi nhiễu hại dân cư, người ta nói những sự việc ở trên ngày một thậm tệ, nhưng không thể nào nêu lên nhiều được.

Việc dân nghèo tỉnh Quảng Ngãi đi khất súu, người đứng chật ních ngoài cửa thành, bị bọn lính trên tỉnh dùng súng bắn chết và bắn bị thương hơn một trăm người. Ở tỉnh Thừa Thiên cũng có bốn, năm người chết và bị thương. Tôi cứ tưởng rằng chỉ có quan lính khổ xanh mới có thủ đoạn giết người, không ngờ số lính canh giữ ở tỉnh vốn không cầm súng cũng giết người như vậy.

Lại như ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhân dựa vào chuyện khất súu thuế mà khắp nơi đều canh giữ rất nghiêm ngặt, nhân tình xao động, loạn đảng thừa cơ nổi lên, hoành hành khắp nơi. Quan lính tỉnh ấy cũng vào hùa trấn áp chẳng thu được gì, chỉ nghe nói họ đến đâu đều bắt cung phụng cơm nước bốn, năm ngày, mượn cớ sách nhiễu, dân không chịu đựng nổi khổ sở!

Xét các hạt ở Nam Kỳ, cũng có lính tập khổ xanh, do người Nam coi giữ thường xuyên, họ đóng ở tỉnh mà không làm nên sự việc gì, mà còn bắt dân phải cung ứng, chi dùng bồi bếp cho quan tham biện bốn hạt và chi dùng xe tàu. Khi trong dân xã, có vụ ẩu đả, hoặc bắt được trộm cướp thì số lính này chỉ việc áp giải và canh giữ bọn tù mà thôi. So với bọn lính Giản thời xưa của nước Nam thì cũng gần giống nhau. Dù là tổn phí vô ích, nhưng ít nhiễu hại dân chúng hơn. Ở Trung Kỳ đã có lính tập khổ xanh, mà ngạch của lính Giản ở tỉnh cũng chưa bõ hết, chức quản lanh đều là hư vị, ngồi không ăn hại thậm tệ. Hoặc lấy chức quan võ mà đi làm đường, việc quan đã không ra gì, họa hại lại sinh ra nhiều, nhiều quan Pháp coi giữ lính tập thì cho là không xứng chức. Vì vậy mà nhân dân các tỉnh Trung Kỳ càng không kham nổi tệ hại của quan võ hai nước vậy.

⁽¹⁾ Bốn đoạn nhỏ trên đây nói về việc phá trường học, bắt giáo viên và dân thuộc đã được đề cập trong *Trung Kỳ dân biến tụng oan thủy mạt ký*.

6. TỆ CỦA QUAN Y TẾ CHỦNG ĐẬU

Các chính giới Đông Dương làm rối loạn đã đến cực điểm. Không những chính sự tệ hại làm hại dân đủ điệu, mà một vài việc vốn là có ích lợi chút ít thì cũng không phải là không hại dân chuốc oán. Dân chúng nước Nam, lúc bệnh đậu lưu hành, dân tình khổ sở, Nhà nước chuẩn y cấp tiền mua thuốc, cho người xuống làng chủng đậu khắp mọi nơi, những cử chỉ đẹp đẽ như thế, ai dám nói không tốt sao? Nhưng họ giao cho nhiều người không tốt, vừa mới đến làng thì bắt kẻ đón người rước, nơi chưa đến thì phải nỗi chiêng trống ầm ĩ, cũng có nơi họ súc giấy về trước, bắt dân làng tập trung trẻ em, nhi đồng lại để tiện việc đến là chủng ngay. Bà con khăn áo, tã lót, nách công trẻ em đi đầy đường, đến ngồi nhìn nhau, đợi đến mấy ngày, cuối cùng không thấy ai đến cả! Sau có một người mang thuốc đến chủng, xem ra thì đều là thuốc cũ, chủng vào hoàn toàn không có hiệu quả, cũng có kẻ làm lếu láo tắc trách, đem về một ít thuốc, không tiến hành tiêm chủng, mà bắt ép dân xã ký tên vào và nói là đã chủng được bao nhiêu, mang đi để tiện đối chiếu báo lên quan mà thôi. Việc làm này tệ thật, cái thảm hại đã mang đến cho không biết bao nhiêu người, không như sự việc ở tỉnh Bình Định.

Mấy năm trước tại một huyện ở tỉnh này, có quan chủng đậu đến huyện, ở lại trong phủ đường, không chịu xuống làng, định thời hạn nghiêm ngặt, thúc dân toàn phủ, mang hết trẻ em đến nơi, để tiện cho quan ấy tiêm chủng, trẻ em khăn áo, tã lót đi đường vất vả, mà lệnh quan thì oai nghiêm, ai dám chống lại, bà con đành phải thuê thuyền đi theo đường thủy, dọc đường thuyền lại gặp sóng to gió cả, người lớn và trẻ em chết hơn một trăm người. Tiếng kêu oan khóc thảm thiết, xa gần nghe thấy, ai nấy đều kinh hãi!

Mấy năm trước ở huyện Hòa Vang tỉnh Quảng Nam, trong dân gian có tin đồn đại rằng quan y tế nghiêm sức bắt trẻ con mổ lấy tim để làm thuốc, khắp các thôn xã đều tự khăn gói bồng bế trẻ con chạy trốn vào rừng núi; dạo ấy trời nắng nực, mồ hôi dầm đât, vừa thở hổn hển, vừa chạy hoảng hốt, giống như đàn chim sẻ bị diều hâu đuổi bắt. Trinh tôi đi qua năm, sáu xã đều thấy như thế cả, không hiểu nguyên nhân, đến khi tôi đi ngang huyện, hỏi người đi đường, mới biết có một quan y tế ở trong huyện đường,

quan Nam triều, sức gấp về các xã mang trẻ em lên để chủng đậu, cho nên sinh ra tin nhảm đồn đại trong dân như thế đó. Dân chúng đã lâu bị người Pháp làm khổn khổn nhiều, hồn xiêu phách lạc, cho nên mới tin chuyện như thế là có thật. Ngày xưa, việc dân không chủng đậu, phần lớn là do người thầy thuốc nước Nam, mua các phương pháp chủng đậu của người Trung Quốc và thuốc của thương nhân Pháp, rồi tự tiến hành tiêm chủng. Nhà nước phát thuốc tiêm chủng chẳng qua chỉ là ở tỉnh lỵ, huyện lỵ, thành phố và các xã phụ cận có hướng được chút ít ân huệ, còn dưới các làng quê thì chỉ khi có bệnh mới được cấp ứng mà thôi. Sự nghiệp công ích ở Đông Dương, chỉ hữu danh vô thực, đại khái như thế đó.

Xét những sự việc có trăm phần lợi, không một chút hại như thế, thế mà do sử dụng bọn chẳng nên người, tệ hại còn như thế, huống chi dùng loại người ấy, làm các việc khác thì bất lợi cho dân gấp vạn lần như thế nữa. Ở đây tôi chỉ nêu lên một việc để khai quát, những việc khác cũng có thể suy ra mà biết được.

[III. TÊ CỦA TÔ THUẾ]

1. THUẾ RUỘNG ĐẤT, NÓI CHUNG VỀ THUẾ RUỘNG ĐẤT, VỀ NGHỀ NÔNG VÀ VỀ SỐ RUỘNG ĐẤT THỜI XƯA Ở TRUNG KỲ

Một là nói về thuế ruộng đất: ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ thuế ruộng đất phiên phức nặng nề quá lầm. Nông dân không chịu nổi khổ sở, đến nay người nước Đại Pháp không ai không biết; nhưng cũng chỉ biết cái tệ ấy mà thôi. Còn nói đến cái tệ trong tệ, cái khổ trong khổ chẳng phải chỉ có tăng thuế mà còn tăng cả ruộng nữa. Trong đó có nhiều việc quanh co lầm. Ở Bắc Kỳ thì Trinh tôi chưa hiểu hết, vậy xin đem những tệ hại chồng chất ở Trung Kỳ ra thuật lại như dưới đây.

Ngày xưa ở nước Nam, ruộng đất đều dùng thước đo do Nhà nước quy định. Mỗi mẫu ruộng không bằng một phần ba diện tích so với mẫu ruộng ở Nam Kỳ là một vạn thước tây, ruộng lại chia thành ba hạng: thượng, trung, hạ; đất chia thành sáu hạng. Nói gộp lại là trong ba hạng ruộng, ruộng lại chia thành: ruộng công, ruộng tư, ruộng cỏ lác, ruộng nước, ruộng cạn, ruộng bằng, ruộng dốc, ruộng trại, ruộng dừa nước... không dưới tám chín hạng. Đất

thì chia thành sáu hạng, trong đó lại phân ra đất vườn, đất nhà ở, đất bãi, đất trồng dâu, đất vườn cau, đất trồng khoai đậu, đất pha, đất cát bồi, cát trắng, đất rừng, đất đầm, đất cỏ tranh, cả thảy trên mười hạng. Việc định ngạch thuế thì dựa vào mức độ canh tác khó dễ, hoa lợi thu hoạch được nhiều ít, để định mức thuế cao thấp. Thời gian thu thuế, cũng dựa vào thời vụ thu hoạch sớm hay muộn, và theo giá lúa cao thấp để thu nạp trước hoặc sau. Cho nên có nơi thu vào mùa hè, có nơi thu vào đông, có nơi thu hai lần vào hai vụ. Tuy các hạng ruộng đất có ngạch thuế nhiều ít khác nhau, nhưng hạng ruộng tốt thì nạp toàn bằng lúa, nhiều nhất là bốn, năm chục thăng, hạng ba thì hai, ba chục thăng. Hồi mới định phép thuế giá lúa rất rẻ, mỗi thăng chỉ bằng giá bạc hiện ở Trung Kỳ một hai tiền. Số nạp bằng tiền, nhiều nhất chỉ năm, sáu quan, ít thì một hai quan. Mỗi quan tính theo giá bạc hiện thời là mười lăm tiền (một quan năm)⁽¹⁾. Hạng đất thì toàn nạp tiền một hai quan, hạng thấp nhất thì nạp một hai xu, mỗi xu⁽²⁾ tính theo giá bạc hiện thời là một tiền rưỡi. Đó là những nét lớn về thuế ruộng đất thời xưa ở Trung Kỳ.

Toàn hạt Trung Kỳ trước mặt là biển, sau lưng là núi, địa thế dốc nghiêng nước sông chảy không có bờ đập, nước chảy cuồn cuộn, tuy có sông nước mà chẳng lợi cho đồng ruộng. Ngày xưa người ở thưa thớt, cây rừng rậm rạp, những thửa ruộng ven chân núi, nước nguồn chảy xiết, nông dân dựa vào vốn đó để gieo trồng. Về sau nhân khẩu ngày một tăng, đốn gốc củi ngày một nhiều. Ở nước Nam lại không có cơ quan coi về rừng, người ta tùy ý đốn chặt cây rừng, thì suối cạn nước, đất bạc màu, ngày xưa là ruộng nước, ngày nay biến thành đất hoang, tuy có đê đập, gầu sòng, guồng quay nước, nhưng cũng chỉ một số ít thửa ruộng gần sông, gần nước mới lấy được nước để cày cấy, ngoài ra phần lớn ruộng đất đều ngồi đợi trời mưa mới cày cấy. Nếu trời không mưa, lập tức thấy họ bỏ cày cấy, chỉ bỏ hoang một năm là biến thành ruộng

⁽¹⁾ Quan tiền: Quan tiền là đơn vị tiền tệ dùng ở Việt Nam và trong thời huộc Pháp đến khoảng 1910, 1920; một quan ăn 10 tiền, đơn vị nhỏ của tiền là đồngkẽm.

⁽²⁾ Xu: "Xu" là đơn vị tiền của người Pháp đặt ra ở Đông Dương. Một đồng kẽm bạc có một trăm xu: mươi xu là một hào.

trồng khô, quanh năm vất vả, tất cả trông chờ vào trời. Mỗi vụ thu hoạch được cũng không bù lại vốn, đó là nói lúc bình thường, còn nếu như trời hạn hán thì tai hại không thể nói hết. Đó là nói sơ lược về nông nghiệp thời trước ở Trung Kỳ vậy.

Nước Nam, năm mươi năm lại nay, trên dưới vui vẻ, mọi việc không tu sửa, việc dân phế bỏ, sổ ruộng đất có đến hai ba chục năm không sửa đổi, ruộng nhất đẳng ngày trước mà nay có khi thành đất khô cằn, loại đất mạt hạng nay có thể thành ruộng nương. Rừng núi mới khai khẩn, chưa ghi vào sổ, có loại ruộng xưa cày cấy được nay biến thành dòng sông. Thêm vào đó là quan lại chênh mảng việc công, nạn hối lộ thịnh hành, khi có khám xét, ghi chép đều giao cho các viên thuộc lại, ruộng đất xếp loại tốt hay xấu đều tùy theo có hối lộ hay không. Đến nay sổ cũ có ghi hạng ruộng, hạng đất, đều là những hư văn trên giấy, chẳng phải căn cứ vào thực trạng ruộng đất hiện tại; thậm chí có khi có ruộng đất thực mà trong sổ thì không ghi, có khi trong sổ chỉ ghi xứ này ruộng bao nhiêu, xứ kia đất bao nhiêu, mà tra cứu lại thì ruộng đất hoàn toàn không có. Đây là những nét lớn về sổ ruộng đất thời xưa ở Trung Kỳ.

Ở nước Nam thời xưa, lương bổng hàng năm của các hạng quan lại, lính tráng đều cấp ba phần gạo, một phần tiền, hoặc nửa tiền nửa gạo, cho nên phép thuế ruộng đất, lúc đầu cũng dựa vào đó. Vả lại giá lúa thời đó rất hạ, số thặng tuy nhiều mà chuẩn phân tương đối ít, dân dễ đưa đi nộp. Gặp khi mất mùa có giảm một hai phần, hoặc giảm một nửa, có nơi miễn hoàn toàn. Có khi cho mắc nợ lâu. Các chính sách mềm dẻo này dễ làm cho bọn quan tham lam chậm trễ trong việc lo cho dân khỏi khổn khổ. Thực chẳng phải là điều mà các nước văn minh chịu làm, thế nhưng đã không có nông học, thủy lợi để hòng cải thiện nông nghiệp, thì phải tùy thời mà châm chước để nói rộng dân sinh. Âu cũng là điều bất đắc dĩ vậy. Từ thời Tự Đức⁽¹⁾ đến nay, nhiều lần bị hạn hán, mất mùa luân, nhưng giá lúa cao lên, cho phép nạp tiền thay lúa, do thời giá, thành thuế nặng, nông dân không chịu được. Lúc ấy tùy dân có thể giảm lúa nộp tiền. Mỗi mẫu ít nhiều không buộc phải giống nhau. Ruộng hạng nhất năm, sáu quan, đến đất hạng chót hai, ba

⁽¹⁾ Tự Đức: vua triều Nguyễn, lên ngôi năm 1848 chết năm 1883.

xu. Lệ nạp lúa tuy chưa bỏ hẳn, nhưng cũng chỉ được một ít năm.

Các thứ thuế ruộng đất ngày xưa, quy về cho quan nước Nam thu, lạm tương đối ít, các khoản chi phí ngoại ngạch đưa vào bàn tính để tính toán thì ruộng hạng nhất cũng chỉ có bảy, tám quan, tính ra giá bạc hiện thời là trên dưới một đồng. Đất hạng chót chỉ bốn, năm xu, tính ra giá bạc hiện thời là sáu, bảy tiền mà thôi. Đây là nói vắn tắt về phép thuế ruộng đất ở Trung Kỳ thời chưa tăng thuế. Xét đoạn này chẳng qua nói vắn tắt như vậy, còn như cần xác thực thì còn sổ ruộng đất, hộ khẩu làm căn cứ, nhưng chỉ sợ những điều đã nói ra không thể không có sai lầm.

2. VIỆC TĂNG RUỘNG, TĂNG THUẾ

Từ năm 1887, các loại thuế ruộng đất, mới đem nạp Tòa sứ và cho nạp thay bằng bạc thật. Năm 1888 mới tăng thuế, lúc ấy chẳng phải chỉ là thuế ngày một nặng, mà số mẫu ruộng đất của các hộ cũng tăng lên gấp bội.

Thứ đem tình hình đương thời nói sơ lược như sau: ở Trung Kỳ số ruộng đất lấy tăng lên, lúc đầu do Công sứ tỉnh đó dự tính rồi sức dân xã, ai có ruộng đất rộng hơn số ghi trong sổ điền, hạn trong ba tháng tự mình kê khai lên quan để trước bạ; người Nam từ trước đến nay, giáo trá đã thành thói quen chẳng ai chịu khai thực⁽¹⁾. Quan nước Nam cũng bắt ép từng người lấy tiền riêng, nên chẳng ai chịu làm đúng, huống chi việc xét và đo đạc ruộng đất không phải kỹ lâm, cho nên hạn ba tháng không phải là gấp lâm tuy có khai báo, chẳng qua chỉ là một con số báo cáo láo mà thôi.

[Xét] việc quan Pháp ra lệnh cấm, chẳng phải không biết tình hình tệ hại kê khai ruộng đất hiện tại của nước Nam, không phải có thể một sáng một chiều mà làm xong, thế mà nay lại giao cho dân làng trong vòng hai tháng, khám xét đo đạc xong là báo lên. Dân có thể dựa vào nền chính trị hà khắc mà xong việc? Đó chẳng qua là mượn cái kế trước thì lỗ, sau thì binh để che mồm người ta mà thôi. Sau khi xem xét những việc này thì mọi tệ hại, có thể biết được cả.

Thời ấy chính giới Đông Dương khuếch trương rộng lớn, tăng

⁽¹⁾ Nc: “Ông Montesquieu có nói: dân ở các nước quân chủ chuyên chế đều như thế cả, chẳng phải chỉ có người Nam ta”.

quan, mờ cục, chẳng biết mấy mới đủ; đòi hỏi tài chính phải tăng ba, bốn lần mà vẫn không đủ để cung cấp. Do đó Công sứ các tỉnh nghiêm sức cho các quan lại ở phủ, huyện bòn rút máu thịt của nhân dân mà cung phụng. Phàm quan lại hễ ai hơi có tí nhân từ, mềm mỏng, tỏ ra không vừa ý thì tất cả đều phải lui về. Kẻ tàn bạo ngang ngược thì tăng lên. Dây khóa trói buộc, roi gậy quất vào lưng, thì chẳng lo gì ruộng không tăng, tiền của không đủ! Nông dân nước Nam mới không còn con đường sinh sống nữa. Ruộng đất có nơi tăng một nửa, có nơi tăng gấp đôi, hoặc có nơi tăng ba, bốn phần mười, tùy quan ước định. Hễ có ai oán thán thì tù tội sẽ rước vào thân. Quan lại tham lam xảo trá, tệ hại sinh ra hàng loạt, tùy theo hối lộ có hay không, để làm hại nhiều hay ít. Dân xã hiện nay chịu nhận số ruộng quá thặng⁽¹⁾, bên này nặng, bên kia nhẹ thật là rối loạn như tơ vò, không biết theo đâu mà làm chỗ dựa đổi chiếu. Tệ hại thời xưa ở nước Nam bây giờ tăng lên gấp mấy lần. Số ruộng gia thặng thời xưa ấy, toàn không có thủ đoạn ác độc khốc liệt. Nay trong ba, bốn tháng phải đạc định lại. Dân xã tuy có nhận số đất thặng lên bao nhiêu đó, cũng đều hư không, chỉ cần con số để báo lên sở quan, chẳng phải cần có thực. Ruộng đất hay thay đổi, biết dựa vào đâu mà phân chia thứ hạng; có thỉnh thị quan trên cách làm thì quan trên lại thừa cơ mà làm nặng thêm túi tham. Có tiền hối lộ thì số ruộng ít, mà số đất nhiều; ruộng phần lớn lại trước nhập vào hạn ba, đất thì phần nhiều trước nhập vào hạng năm hạng sáu. Không có tiền thì số ruộng nhiều mà số đất ít, ruộng lèn phần lớn trước nhập vào hạng một, hạng hai, hạng ba. Sau đó là liên tiếp năm này qua năm khác tăng nhiều lên đều dùng cách này. Đó chính là tình hình gia tăng ruộng đất đương thời. Hạng ruộng gia tăng, số ruộng gia tăng, số ruộng đã gấp bội thì ngạch thuế cũng tăng gấp bội. Số quan hiện thời ở Đông Dương đã nhiều, chi phí cho nó cũng rộng. Trong đó có đủ mọi thứ nhưng chẳng có ai kê cứu, mà còn nói ra rằng số ngạch thuế nhỏ như thế, cũng đủ cung cấp cho nhu cầu mở rộng của quan trường chính giới. Nói sao mà dễ thế? Đất ruộng nông dân có hạn, hạng lớn khó lấp cho đầy, nên đã nâng hạng ruộng đất lên

⁽¹⁾ *Thặng*: Dư ra. Số ruộng có ít nhưng kê ra nhiều hơn để bắt dân nộp thuế cho nhiều.

liên tục, hạng ruộng hàng năm lại nâng thêm, số mẫu tăng nhiều. Phàm số ruộng thời trước nay phải chuyển một nửa số ruộng hạng hai lên hạng một, ruộng hạng ba cũng nâng một số lên hạng hai. Số đất cũng vậy, và nhất loạt bỏ hạng năm hạng sáu, làm lại trước bạ nhập vào hạng ba hạng bốn cả. Sau lại đem tất cả hạng hai trước đây nhập vào hạng một, hạng ba tất cả nâng lên hạng hai, và để tăng thêm nữa thì số ruộng còn lại dưới hạng ba trong sổ đều đem làm hạng ba. Số đất cũng như vậy; cho nên hiện nay trong sổ thuế ruộng đất ở Trung Kỳ số ruộng hạng ba, đất hạng ba, hạng bốn ghi trong giấy, thẻ do Tòa công sứ các tỉnh cấp đều là số ma cả. Kỳ thực, hiện nay sổ sách đã ghi số ruộng đất có thực mà ruộng thì đều trước nhập hạng một, hạng hai vào; đất thì đều trước nhập hạng một, hạng hai, hạng ba, lại cũng có trường hợp hoàn toàn không có ruộng đất nữa.

Việc tăng thêm thuế má: ruộng đất đã tăng, mức thuế cũng tăng. Ruộng hạng nhất đều phải nạp một đồng năm hào; hạng hai, hạng ba theo thứ tự đó mà giảm bớt. Thuế đất cũng như thế. Về sau lại theo năm mà tăng ba phần trăm, năm phần trăm, ba mươi phần trăm không chừng; đến nay mỗi mẫu ruộng thực có chủ hạng nhất nạp thuế hai đồng, hoặc hai đồng năm hào, không đều nhau. Do đó ở đây chỉ đem số ruộng có thực ra mà nói thôi. Lại có trường hợp lấn lộn đất với ruộng, hoa lợi hàng năm thu hoạch được không đủ để nạp một nửa thuế, thêm vào đó, số ruộng là số ma, thuế thì thu tiền thực, danh nghĩa là tăng ruộng, nhưng thực là tăng thuế, phân chia lại không đều, dân nghèo bị thâu nặng hơn; vì thế mà có trường hợp một mẫu lên đến bốn, năm đồng.

Hiện nay, ở Trung Kỳ ruộng hàng năm so với Nam Kỳ (mỗi mẫu một vạn thước tây, hàng năm chỉ nạp một đồng năm hào) đã gấp những năm sáu lần.

Trên đây là tình hình tăng thuế.

3. TÌNH HÌNH CÓ QUAN HỆ ĐẾN LỢI HẠI CỦA NÔNG DÂN HIỆN THỜI Ở TRUNG KỲ

Muốn biết nỗi khổ nạp thuế của nông dân ở Trung Kỳ, thì nên biết thời vụ nông nghiệp ở Trung Kỳ sớm muộn như thế nào, giá lúa cao hạ ra sao, giá bạc lên xuống và các sự thực khác, hiểu được

tình trạng đó thì tình trạng nông dân không nói cũng có thể biết được. Xin trình bày vấn tắt như sau:

Nông nghiệp ở Trung Kỳ, mỗi năm hai vụ, vụ đông thì giữa tháng chín, tháng mười mới bắt đầu cày cấy, sang tháng hai, tháng ba, tháng tư sang năm mới thu hoạch. Vụ hè thì vào tháng sáu, tháng bảy mới bắt đầu cày cấy, đến tháng chín, tháng mười, tháng mười một năm đó thu hoạch. Vì thổ nghi các nơi không giống nhau, cho nên cày cấy, thu hoạch sớm muộn cũng khác nhau. Nhưng những điều sai biệt không cách xa nhau lắm, trong một năm giá lúa cao thấp, trung bình đều chia làm hai thời kỳ. Trong vụ thu hoạch, dân nghèo đều làm công ở nơi nhà giàu, dân buôn bán nhỏ cũng lấy hàng hóa để đổi lấy thóc lúa. Cho nên giá lúa thường là thấp. Năm được mùa, thậm chí có lúc không có người chịu mua lúa nữa; tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám là tháng gặt hái thu hoạch vừa xong lại là tháng vào vụ cày cấy, mọi người đều cần lúa, cho nên giá lúa thường cao; năm mất mùa càng thậm tệ, có lúc không có lúa để mua nữa. Tháng mười hai, tháng giêng, tháng hai tuy thời vụ gặt hái đã xong, nhưng có khoai lang, nưa, đậu, bắp... dân nghèo có thể có thêm tiền. Cho nên giá thóc phần nhiều trở lại bình thường. Nếu gặp hạn hán thì giá lúa cũng đắt lên. Đây là nói vấn tắt về tình hình thời vụ.

Ruộng ở Nam Kỳ đã rộng, trồng lúa lại tương đối nhiều, hệ thống thủy nông chạy dọc, chạy ngang, vận tải dễ dàng, thuyền buôn tấp nập, dễ giao lưu, giá gạo rất dễ nâng cao, gấp năm mất mùa họ cùng nhau bỏ đi, giá gạo cũng dễ giữ mức bình thường.

Ruộng ở Trung Kỳ ít, đường sá đi lại khó khăn, lúa làm ra hàng năm, chẳng qua đủ để mua bán trong dân gian, giá lúa lúc bình thường mỗi tháng giá một hào năm xu, rẻ thì trên dưới một hào, đắt thì hai, ba hào không chừng.

Thời kỳ thu hoạch mùa màng ở Trung Kỳ, trước sau chẳng xa nhau lắm, cho nên trong thời gian thu hoạch, giá lúa thường hạ, lúc được mùa lại càng thấp, cho nên nông dân chỉ có thể thu lợi vào những năm mất mùa và vào các tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng giêng, tháng hai mà thôi.

Ở Trung Kỳ nhiều năm nay, liên tiếp gặp phải hạn hán lụt bão, ruộng đồng thu hoạch kém, cho nên thóc đắt luôn, vì hoa lợi đã ít, nên tuy có được bù đắp ít nhiều, nên hàng năm thu hoạch được,

ngoài chi phí ăn uống để cày cấy ra rồi, chỉ vón vẹn đủ để đem đi nạp thuế cho quan. Trừ số nhà đại phú có dư dật ít nhiều, còn mua được một ít hàng hóa sản vật. Sau khi nạp thuế thì thóc lúa khó khăn, có tiền cũng không có lúa để mua; may mắn gặp năm được mùa, thì giá lúa hạ, ăn uống tương đối khá, lúa tuy có bội thu, nhưng không ai hỏi đến, cho đến thời kỳ thúc thuế nghiêm ngặt, nếu chẳng phải đi cầm ruộng, thì làm sao nạp được tô, đợi đến lúc lúa đắt mới đem ra bán để trả nợ, giá bạc đã cao, tuy có được ít lợi, nhưng chõ được không bù lại chõ mất. Được mùa, mất mùa đều khổn khổ, thật chịu sao nổi. Nay lấy số thuế mỗi mẫu để so sánh số lúa với số tiền để biết: trước hết ruộng hạng nhất là lấy hai đồng năm hào làm chuẩn, lúc lúa đắt mỗi thung trị giá hai hào. Vậy thì mỗi năm cần phải có số lúa là mười bốn thung; lúc lúa rẻ mỗi thung trị giá một hào, tất phải còn có số lúa vào khoảng hai mươi bốn thung. Lúc giá bình thường cũng phải có mười bảy thung. Đó là lấy lúa đổi sang bạc mà nói; còn như nếu mắc nợ bạc thì đắt vô kể, vay bạc tháng thì mỗi mẫu phải trả lời hai hào năm xu, vay bạc vụ thì mỗi mẫu phải trả lời một hào năm xu, lại còn thêm biết bao chi phí khác nữa, mỗi mẫu phải đến ba đồng; đó là nói trả nợ đúng hạn đấy, còn như quá hạn chưa trả thì lãi mẹ, lãi con tăng lên. Tệ hại đó không thể nào kể xiết!

4. CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chính sách tiền tệ của xứ Đông Dương, lấy bạc đồng làm chính, dưới bạc đồng thì bạc hào, đồng xu. Lê chung như vậy. Dưới đồng xu, ở Nam Kỳ thì có đồng kẽm, ở Bắc Kỳ có tiền kẽm thời xưa của nước Nam ở Trung Kỳ thì có đồng tiền “ăn ba”, “ăn sáu”, “ăn mười” và tiền kẽm. Các tỉnh, sử dụng đồng bạc lại cũng khác nhau.

Chính sách tiền tệ ở Nam Kỳ đã sửa đổi quy về một mối, phổ thông dùng bạc đồng, tiền đồng. Tiền kẽm chỉ dùng tiền số lẻ. Ở Bắc Kỳ, tiền kẽm cũng chỉ dùng phụ vào số lẻ của hào, xu; không có lấy tiền đổi thành bạc đồng. Riêng ở Trung Kỳ thì tiền bạc thay đổi cho nhau, có thể thông dụng. Đây là nói cái đặc biệt của chính sách tiền tệ ở Trung Kỳ.

5. GIÁ BẠC

Chính sách tiền tệ không giống nhau, giá bạc cũng khác nhau.

Giá bạc ở Nam Kỳ mỗi đồng bằng một trăm xu, hoặc năm trăm đồng tiền kẽm, đã có quy định; cho nên giá bạc tất thảy không có cao thấp, lấy năm quan làm chuẩn, ở Bắc Kỳ tuy có cao thấp, nhưng cũng chỉ có nông thôn ngày xưa dùng tiền kẽm, tiêu khắp nơi thì mới có việc tiền bạc đổi sang nhau. Đến nay thôn quê trao đổi đều dùng hào, xu, còn tiền kẽm chỉ để phụ tiền lẻ. Vì vậy giá bạc cũng gần như ở Trung Kỳ. Ở Trung Kỳ đến nay hào, xu là phụ ở thôn quê, còn chưa thông dụng, họ trao đổi đều dùng tiền đồng. Cho nên giá bạc không thường, lúc bình thường mà trao đổi, thì mỗi đồng bạc tính sang tiền là bảy quan tiền kẽm; khi cần bạc thì đổi đến tám quan, khi cần tiền thì mỗi đồng chỉ đổi trên dưới sáu quan mà thôi. Đây là hiện trạng của giá bạc Trung Kỳ.

6. LỆ CHO VAY

Cách cho vay ở nước Nam, đồng niên cho lấy ba phân lời (mười đồng trong mười hai tháng chỉ lấy ba đồng), kỳ hạn dù có lâu cũng chỉ cho lấy một vốn một lời. Lấy lời xem như ở các nước châu Âu đã gấp năm, sáu lần, nhưng từ xưa nay việc vay nợ, trả nợ trong dân đã trở thành thói quen; Nhà nước cũng để mặc dân làm ăn, không thèm đếm xỉa, người giàu có của cứ ngồi mà ăn lợi tức. Có nợ năm, có nợ vụ, có nợ tháng, có nợ ngày. Nợ năm, cứ đủ mười hai tháng, mười phân lấy lãi năm phân, hoặc sáu phân. Nợ vụ, cứ đủ sáu tháng, mười phân lấy lãi ba, bốn phân, không chừng; nợ tháng thì lấy một phần mười; nợ ngày thì lấy nợ tháng rồi chia lẻ ra từng ngày mà trả, cũng có khi nợ ngày thì hàng ngày trả, có khi họ lấy lời một, hai phần mười không chừng. Tóm lại, họ đều nhìn vào tình thế chậm rãi hoặc gấp gáp của nhu cầu, gia sản nhiều hay ít, khả năng trả nợ dễ hay khó, để tính mức độ lấy lời. So với Âu châu ngạch nợ nặng nhất, cũng gấp hơn mười lần.

Lệ cho vay đã nặng như thế, cho nên các nhà kinh doanh nước Nam, chưa có ai đi vay vốn làm ăn, mà chỉ có gặp khi khẩn cấp, bí không có cái gì đem ra, mới đi vay, mỗi khi đã rơi vào hố sâu thì mười nhà đã có chín nhà sụp đổ, từ hạng trung sản nhanh chóng biến thành người nghèo, không có cái gì mau hơn việc mắc nợ. Những người đã mắc vào vòng ấy trở nên phóng túng bừa bãi, nếu không trở thành kẻ cờ bạc rượu chè thì cũng trở thành kẻ gian phi.

7. TÌNH TRẠNG CHO VAY CỦA NHÀ NƯỚC HIỆN NAY VÀ SỰ LỢI HẠI CỦA VIỆC NẤM QUYỀN CHO VAY.

Quan quốc gia cũng biết lê cho vay nước Nam rất nặng. Người cho vay thu được nhiều lời trong các kỳ thuế, nên họ cầu mong cho thật cấp bức để cho vay lấy lời nhiều, khổ nhất là nông dân, mới thiết lập ngân hàng nông nghiệp, không kể dân có việc hoãn cấp, đều chỉ cần lấy chữ ký và dấu của xã, tổng lên cục vay nợ, lời lãi nhiều ít chưa rõ, đại khái lệ cho vay nợ thời đó đã giảm bảy, tám phần, há chẳng phải là phúc cho người Nam chăng? Thế nhưng dân Nam xưa nay không tin tưởng vào quốc gia đã thành tập quán, nên tuy nghe có cử chỉ đẹp đẽ như vậy, mà người dân tôn kính nồng vọng, không dám đến giao thiệp. Gặp khi có việc khẩn cấp, dân cũng tự vay trả với nhau, nếu không thì cũng đến xin dựa vào cái uy của người Trung Hoa vay. Lời tuy nặng, nhưng dân gian giao thiệp riêng với nhau, nhỡ có việc gì, bất đồng thì còn có thể tranh cãi, còn như giao thiệp với quốc gia, ngôn ngữ không thông, pháp luật khó tin, nhỡ có bát trắc biết kiện tụng với ai nữa. Dân Nam mấy chục năm lại đây, đã bị người tư, người công nước Pháp gieo rắc bao nỗi khốn khổ. Người Pháp tuyệt không hề làm cái lợi cho người Nam, một lời nói như vậy đã in sâu vào tim óc, đã trở thành lý tưởng phổ biến của xã hội, là sự việc nhức mắt đau lòng.

Người Nam nghe nhiều rồi, đại khái như thế cả, có gì phải lấy làm quái lạ! Lúc đó có bọn du đảng thừa cơ làm lợi, làm giả con dấu và chữ ký, đến cục vay nợ, cục mất mát nhiều.

Nhà nước lại định lệ, phàm người vay nợ, trước hết lấy chữ ký của lý trưởng, chánh tổng, rồi đến quan địa phương hạt đó, làm đơn xin để làm bằng cứ, sau đó đổi chiếu với văn khế hiện có với sổ ruộng đất tư hữu trong sổ xong cho vay nợ; về vấn đề vay nợ luật pháp thật là chặt chẽ vậy.

Tình hình tệ hại trong cửa quan nước Nam xưa nay như kẽ tóc khó dẽm xuể, dân gian giao thiệp, hễ đến cửa quan thì phải tốn chi phí yết kiến, chi phí đầu đơn, chi phí giấy mực, chi phí đóng dấu. Trên từ quan lớn, dưới đến môn dịch sai nha, lòn qua bốn năm tầng, và tính toán thấy việc lớn thì năm, sáu chục đồng, việc nhỏ thì cũng hơn mười đồng. Đến nay, trong dân gian nếu chẳng phải là việc vạn bất đắc dĩ, còn thì không dám bước chân đến cửa

quan, ai dám lấy việc riêng vay trả nợ thu nhập vào cái hố lớn này.

Trong dân gian từ xưa nay, phàm giao thiệp việc ruộng đất tiền tài, kiện tụng và việc giao thiệp với người Pháp về các việc ruộng đất, văn khế, đều còn ở trong tay nhân dân, thế mà họ còn dựa thế hạch sách, bắt ép, ăn tươi nuốt sống. Luật pháp quốc gia thấy giống như trò chơi trẻ con, ai dám gửi con cho giống quạ gà, để phải phá sản mau.

Trước đây lệ cho vay này, tất thảy đều không có cầm thế, và không phải xét hỏi, nay lại thêm cái tầng lớp khổn khổ tê hại như thế. Những nhà hơi có ý kinh doanh nhỏ, mới nghe đồn đại, đã phải bỏ đi, còn nhà giàu thì lại càng không nói cũng có thể biết được. Phép quan cho vay nợ lãi, như cái lò, lòng dận tựa như sắt thép, chỉ có kẻ du đãng xảo trá, mới dám vào để thử sức nhau, có kẻ giả mạo văn khế để lừa quan viên, có kẻ khi mới nhận vay nợ, là chiết lấy một nửa, chia lợi cho các nhân viên ở trong cửa quan, hàng loạt việc giả dối, xảo trá, liên tiếp xảy ra, may thì phải bồi thường, không may thì tù tội, nếu không nữa thì chạy trốn là thượng sách. Phép quan tuy nghiêm ngặt nhưng biết làm sao đây mà ngân hàng thì bị lừa gạt không ít.

Quan quốc gia không hề biết trách mình, ngược lại chỉ biết trách người, họ đều nói người Nam không phải ngu thì cũng xảo trá. Than ôi! Người Nam thật là xảo trá vậy, mà xảo trá đâu chỉ có người Nam chăng?

Lánh nặng tìm nhẹ là cái lẽ thường của nhân tình vậy, người Nam quả là ngu thật chăng? Hay là bởi b López cổ họ, trói tay họ lại, khiến cho họ không thể không ngu được!

Từ đó về sau, vốn cho vay của cục này không cho người Nam tham dự, mà chỉ cho người Trung Hoa vay nợ, và quyền nắm giữ việc cho vay lại hoàn toàn thuộc về người Trung Hoa vay. Vốn cho vay này của người Trung Hoa chẳng dùng để kinh doanh sinh sống, và cũng không có phép xuất quỷ, nhập thần gì để mà trả nợ lãi; chẳng qua lấy lời tăng gấp bội đối với người Nam mà thôi. Người Trung Hoa mỗi khi đến kỳ thuế, trước hết đến ngân hàng nông nghiệp quốc gia vay một khoản lớn rồi chuyển cho người Nam vay, mỗi vụ sáu tháng thì mười phân lấy ba phân lời, suốt cả

năm ngồi thu lời gấp bội, như thế là tăng nặng thêm ngạch thuế của quốc gia, và việc thúc thuế cấp bách trong các kỳ thu thuế, chẳng phải là vắt lấy máu tủy người Nam, để một nửa nhập vào cửa công, một nửa làm tăng thêm mối lợi của người Trung Hoa đó chăng?

Quan Pháp ở Đông Dương thường nói: sợ người Trung Hoa đoạt hết quyền lợi của người Nam, muốn đè nén họ để nâng đỡ người Nam, nay lại làm ngược lại như vậy. Chẳng lấy gì làm lạ, càng nói đè nén thì quyền lợi người Trung Hoa buôn bán ngày càng phát đạt, càng nói giúp đỡ, thì sinh kế người Nam ngày càng thắt bóp lại.

8. LÝ DO LUỢNG TIỀN BẠC GIẢM SÚT Ở TRUNG KỲ

Ở Trung Kỳ lượng tiền bạc giảm sút có ba nguyên nhân. Một là, sản xuất ít, thổ sản xuất ở Trung Kỳ phần lớn là lúa gạo, ngoài ra còn có tơ tằm, quê, mía, chè, dừa và các thứ khoai đậu, v.v...

Tuy sản vật các tỉnh sản xuất không giống nhau, nhưng trong dân chúng đều có trao đổi những thứ này. Có một số ít xuất khẩu, đều là do người Trung Hoa, người Pháp đến tận nơi mua rẻ bán đắt, giữ độc quyền giá cả, đồng bạc do người ta đưa vào, không đến một phần ba, giá đồng bạc bị sút là do ở đó mà ra.

Hai là, tiền nhà nước hàng năm đầu tư vào, lại không được lưu chuyển trong dân gian.

Số nhập hàng năm, xuất hàng năm ở Trung Kỳ, nước Nam không biết được, nhưng tính ước lược số xuất ra đại khái có ba đường:

Một là tiền bỗng lộc, lương lậu của quan lại, binh lính;

Hai là tiền công ích của xứ Đông Dương;

Ba là tiền chi bất thường chi cho công ích địa phương.

Ba đường ấy là ba con đường tiền bạc đi ra, nhưng các giới quan lại Đông Dương từ xưa nay vốn là nổi tiếng tham lam, gắp chuyện gì cũng đều làm tiền, bỗng lộc cấp cho thì đem cất kín làm giàu; quanh năm chi tiêu đều lấy của dân. Tuy cũng có một số tiền nhỏ nhoi của binh lính tản ra thôn quê, thành thị so với số tiền bọn quan lại vơ vét trong dân, chẳng qua như giọt nước trong biển cả. Đến như công ích, tuy trong dự toán, đã kê la liệt các hạng

mục sự việc, nhưng chẳng qua để tính cho rõ số bạc, để lừa mâu quốc đó thôi. Ở Trung Kỳ xưa nay sự nghiệp công ích có xứ nào bày ra đâu, như cầu cống, đường sá, ngòi nước, các nguồn vốn lớn xuất ra từ đó; nhưng từ xưa đến nay, việc cầu cống bị công sứ và Lục bộ thông đồng giấu diếm cho nhau, tiền bạc kho nhà nước xuất ra, một nửa bỏ vào túi quan, số còn lại thì vào tay số người Pháp bao thầu cả. Tuy có trao trả tiền bạc cho việc mua bán gỗ củi, dân nghèo có được một ít, thế nhưng tiền công quá rẻ mạt, nên trong dân gian chẳng mấy nơi có được bạc. Đến như các công trình đường sá, ngòi lạch, thì mỗi tỉnh chỉ có một con đường quan và con đường dùng chung cho người Pháp đi lại. Hễ cần sửa sang thì dù là con đường nào cũng đều sai dân phu làm, cách xây đắp đã không nhất định, mà lại giao cho kẻ không có tư cách điều khiển, giả dụ có trả tiền thì một nửa làm no bụng chúng; thêm vào đó mỗi khi gặp mùa màng bận rộn, nhân dân đều bỏ ra nhiều tiền, mua đắt suất dịch để theo việc mùa màng. So sánh tiền dân phu nhận được với tiền trong dân chúng xuất ra, thì số được không bù lại số mất, ở đâu cũng vậy. Ngoài ra các công trình ngòi lạch, vốn thuộc nông chính. Nhưng ở Trung Kỳ từ xưa đến nay, việc dân sự chưa ai từng bàn đến, làm gì mà có công việc làm; giả dụ có việc đi nữa thì cũng là tăng phiền phức cho dân mà thôi. Tiền bạc chi tiêu bất thường, chẳng qua chỉ là chi phí làm chuồng ngựa của công và địa phương mà thôi. Còn các nhu cầu khác của bản thân quan, tiếng là dùng cho việc công, nhưng thực là tiêu riêng. Vạn nhất có dùng cho dân gian, thì không có việc nào là không dùng một mà báo mười. Hàng loạt việc tệ hại không thể nào nêu lên hết được.

Lượng tiền bạc giảm sút, lại còn vì sự cát trữ của nhà giàu và sự sách nhiễu của quan lại.

Tiền bạc hiện nay ở Trung Kỳ, ngoài số nằm trong tay quan lại, nhà buôn người Pháp, nhà buôn người Thanh ra, số tản ra trong dân gian, phần lớn lại nằm trong tay các nhà giàu. Dân Nam từ xưa nay, chẳng biết công thương là nghề gì. Hễ được đồng bạc là cất giấu hết, hòng để lại cho con, trừ phi trộm cướp đào ngạch, quan lại bắt ép, còn thì không thể đem ra tiêu, hoặc nhầm khi người khác gặp nguy cấp, hoặc đem ra cho cầm nợ, mua ruộng. Nhưng số bạc vay nợ nếu chẳng phải là nạp vào cửa quan, thì cũng dùng vào việc rượu chè cờ bạc, nếu chẳng phải nạp thuế cho

quan, thì cũng dùng vào việc ăn uống. Đồng bạc đã lâu đình trệ, không lưu thông, vừa ra khỏi kho bạc, đã thấy phù phí, bạc vốn phần lớn bị đưa vào nơi không thể sinh lợi, thêm vào đó là đủ thứ tình tệ sưu dịch của quan lại. Nhân dân đang lâm vào hoàn cảnh đụng vào đâu cũng có thể mất vốn, suốt năm cằn cù làm ăn mà chẳng thu về được bao lăm!

Lượng tiền bạc giảm sút lại còn vì người nắm quyền buôn bán, nắm quyền cho vay là người Trung Hoa. Quyền buôn bán ở Đông Dương đều thuộc về người Trung Hoa có nguyên do từ lâu đời rồi. Phàm số hàng hóa xuất khẩu của người Nam, nếu không qua tay người Trung Hoa thì biến thành của vất đi, giá hàng hóa cao hạ tùy theo họ; huống chi cách buôn bán của Trung Hoa gần đây ngày một khôn khéo hơn. Họ hợp, ta ly, họ sáng tỏ, ta mờ tối, số hơn thua không nói cũng có thể biết vậy.

9. VIỆC RÚT NGẮN THỜI KỲ THU THUẾ VÀ CÁC LOẠI TÌNH TẾ ĐẾN VỚI NÔNG DÂN TRONG THỜI KỲ THU THUẾ

Thời kỳ thu thuế thời trước ở nước Nam mỗi năm chia làm hai kỳ, mỗi kỳ ba, bốn lần đăng nạp, quả thực làm giảm bớt nỗi khổ của nông dân, hơn nữa lại còn phát chẩn, cứu tế, thực là cách hay ý đẹp. Nhưng từ sau khi thuế ruộng tăng lên, mới đầu cũng định ra hai kỳ, mỗi kỳ hai, ba tháng. Kỳ hạn rút ngắn còn một nửa này, nông dân đỡ khổ một ít rồi, nhưng nếu chính lệnh nhất luật, thì dân còn nhở chút ít; nếu mỗi kỳ ba, bốn tháng, thì dân đã nhảy múa reo ca lên rồi. Thế nhưng, quan Pháp ở Đông Dương mặc nhiên không hề biết đến cái lợi hại của dân chúng, mà dù họ có biết đi nữa thì họ cũng không thèm hỏi đến, chỉ biết thu đủ bạc sớm hàng năm, để cầu thăng quan tiến chức, tăng lương bổng mà thôi. Còn như vấn đề thuế má sưu dịch nhiều ít đú thiếu, tức là hợp với công trạng của quan trường Đông Dương thăng lên hay hạ xuống. Như thế tức là làm cho thuế tăng phải nhiều, thu phải sớm. Do đó, dù mỗi ngày giết một người Nam, mỗi ngày lấy một khoản hối lộ lớn, mà quan chức vẫn thăng thưởng như cũ. Quan Pháp đã như vậy, thì những viên quan nước Nam được quan Pháp tin dùng, không nói cũng có thể biết được. Như vậy kỳ thuế lại càng rút ngắn và thúc bách thì nông dân làm sao mà sống nổi.

Quan Pháp biết thuế ruộng quá nặng, lúa thu hoạch không đủ

nạp, nếu để kéo dài kỳ hạn, thì lúa có thể hết, không bàng ra tay cưỡng bức dân trước đi là hơn, mà quan lại thì không thể thiếu tiền cung phụng, cho nên mỗi khi đến kỳ gặt hái, không cần hỏi giá lúa cao hạ, nhất loạt đi thu một cách nghiêm ngặt, trong một kỳ phải nạp cho xong, kỳ thu nạp cũng chỉ hạn một hai tháng. Tuy trong giấy ghi rõ ranh rành, là thu thuế phân làm hai kỳ, nhưng quan Pháp thúc quá nghiêm ngặt, ai dám chậm trễ. Lệnh quan nghiêm ngặt, dân tình thực vô cùng khốn khổ, kỳ hạn lại thúc gấp, đâu có thể làm xong khắp mọi nơi, bèn lập cách kiểm thuế. Hễ đến kỳ thuế, họ giao cho phủ, huyện thân hành xuống làng thu ngay được bao nhiêu, lập tức lên trình kiểm, có tiền thì nói rộng, không có tiền thì thúc ngặt, chi phí mỗi xã lên trình kiểm và biểu xén quan lại, nhiều thì trên mười đồng, ít thì cũng năm, sáu đồng. Thôn quê ở Trung Kỳ bạc giấy chưa thông dụng, nạp thuế toàn là dùng bạc thật, nên lại có cách kiểm tiền, người kiểm tiền cũng do quan Pháp sử dụng, không nói cũng có thể biết, có tiền thì kiểm sơ lược, cho là vô sự, không có tiền thì tìm chuyện bắt bẻ bạc đồng thật, giả v.v.. Dân làng biết làm sao được giả hay thật, mà mỗi xã nhiều thì hai, ba đồng, ít thì cũng một đồng trở lên. Mỗi huyện hạn nghiêm ngặt là một kỳ phải nạp xong, dân xã lũ lượt đến theo kỳ hạn mà đến, đi đi lại lại bốn năm ngày, dân phân nhiều tranh nhau nạp trước, để giảm bớt phí tổn. Lúc đó lại có cách phân hạng, phân người theo thứ tự, nếu không được phân trước, thì hễ có tiền đút lót thì sau thành ra trước, còn không có tiền thì trước ra sau, đứng đợi. Phân lo trộm cướp, phân ở lại tốn kém, nếu không đút lót, tốn kém lại càng nhiều. Cho nên ở đây tiền đút lót mỗi xã, nhiều thì đến một, hai đồng; ít cũng năm hào trả lên. Người Nam xưa nay vô luận việc gì cũng rất khéo nhúng tay, huống chi việc khai thuế. Số điền thổ được phân là dựa vào sổ điền thời xưa để làm chuẩn, đến nay sổ rất lộn xộn không tra cứu được, chỉ dựa vào thẻ mà quan Pháp đã phát để làm căn cứ, nhưng cái thẻ chỉ nói hạng ruộng, hạng đất bao nhiêu, bạc bao nhiêu. Còn như người nào ruộng bao nhiêu, đất bao nhiêu, mỗi mẫu bao nhiêu bạc thì không biết. Lúc tăng thêm sổ điền thổ thì để mặc dân làng, chiếu theo sổ cũ chịu thuế gấp bội, lúc chia để chịu thì người giàu nhẹ, người nghèo nặng. Việc đã không rõ ràng, lúc thu nạp tệ hại này càng thậm tệ. Mỗi kỳ thuế đến, chủ ruộng và lý

trưởng kiện nhau om sòm. Khi kiện nhau, chủ ruộng đưa ra điều lý trưởng thu trội; lý trưởng thì đưa ra việc chủ ruộng chống thuế. Hai bên kiểm chuyện cãi nhau, ai đứng ra mà phân xử, hễ đưa đến quan Nam triều thì gian tham, hối lộ nổi lên, đến hỏi công sứ thì chỉ một mực nói là chống thuế, vì ông lý đã gãi đúng chỗ ngứa của quan, chưa xử mà được thua đã rõ. Vả lại lý trưởng các xã ở Trung Kỳ hàng năm chỉ miễn thuế thân hai đồng năm hào và mấy ngày công dịch. Kẻ làm quan to, lương tháng bảy, tám trăm đồng, còn chưa thể giữ mình trong sạch, huống chi hương lý hèn mọn, hết lòng làm việc. Lương tháng đã không có, hàng năm không thăng quan, chi phí lại rộng rãi, nên đã phải lạm thu. Thế cũng phải, suy bụng ta ra bụng người. Ôi, trách móc làm gì! Phán xét cho công bằng đại khái có thể hiểu được!

Hương chức có quyền, ngạch thuế nâng cao, dân ngu biết gì, ngồi chịu phận cá thịt. Hoặc cũng có một hai nhà trung nông trở lên, rủ nhau kiện lên quan, lý trưởng lại lên báo cửa quan trước, nói là chủ ruộng chống thuế, thế là kỳ kiện kéo dài. Dân thà thua kiện, chứ không chịu để quan kéo dài việc kiện tụng để được tiền. Về việc này, ở cửa quan phàm có việc liên quan đến kiện tụng thuế má, thì ra sức bác bỏ, cho nên dân làm ruộng lại tăng thêm một tầng oan nghiệt. Do vậy mãi đến nay, phàm làng xã có ruộng đất nhiều, dân làng có hối lộ một, hai trăm đồng, để được lòng lý trưởng, tệ hại này cũng có thể biết được.

Tàn khốc độc hại như thế thì thuế nào mà không thanh toán. Lửa mạnh tuy cháy rực, nhưng dầu mỡ đã kiệt, ức hiếp trăm phương, mà thiếu, chậm vẫn như cũ. Trong trường hợp này, họ lại bày ra cách thăng quan. Phàm số thuế các xã từ một ngàn năm trăm đồng trở lên, liên tiếp trong ba năm thanh toán sớm thì sẽ được khoác lên cái hư hàm Cửu phẩm; phủ huyện nhiều ruộng đất, mà liên tiếp trong ba năm, thúc thuế nạp được nhanh chóng, thì lập tức cho thăng chức. Than ôi! Thăng quan tiến chức, nước nào không lấy làm vinh? Nước Nam ở vào thế bán khai, tất nhiên càng ham. Vừa nghe lệnh nay, không ai không tranh làm trước. Kêu van không ai nghe, kiện tụng hết đường, nông dân lại rơi xuống thêm một tầng địa ngục nữa vậy!

[Xét]: Các xã ở hai xứ Nam Kỳ, Bắc Kỳ, lúc thúc tô, có cách thưởng tiền hoa hồng, đã là một việc nghe lạ tai xưa nay, nhưng

còn có hạn độ. So sánh với Trung Kỳ, quan Pháp để mặc lạm thu của dân xã, nơi nơi đều tăng tệ hại, chẳng phải tài làm chính trị của quan Pháp ở Trung Kỳ không bằng quan Pháp ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ chăng!

Gần đây, lụt lội, hạn hán luôn, nông dân chịu nhiều khổn khổ, thêm vào đó là tiền bạc hiếm hoi, không có nơi để cầu cứu, tuy có bày ra trăm xảo kế, nhưng đều vô hiệu cả. Thế mà ở đây các lệnh nạp trước, thu sau, liên tiếp nhau ban xuống.

Chỉ sợ đâm cạn, chẳng lo không cá, việc sinh đẻ của người Nam vốn nhiều, chết một nửa cũng chẳng sao, số phận hàng năm của Đông Dương đã định trước, thì làm sao có thể giảm thu được. Nếu như không có xảo kế để làm cho người chết sống lại, thì làm sao được tiếng khen của nhà viết nhật báo của mẫu quốc. Nghiêm ngặt sức phủ huyện bắt dân xã trước tiên phải vay nợ do quan đăng nạp. Chờ đến vụ gặt, theo thứ tự sẽ trả lời, các chủ ruộng chia nhau mà chịu, có người không chịu nổi, thêm vào đó là phép quan nữa. Máu thịt có đau, mà roi thì thật vô tình, quan trên như trời xanh, dân dưới giun kiến, kêu la tuy thảm thiết, thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Nợ lãi nước Nam nặng nhẹ, tưởng rằng quan Pháp tuy làm quan đã lâu mà chưa hề hỏi đến, nông dân lại phải rơi vào một tầng nước sôi lửa bùng nữa.

Cũng trong một sự việc, mà người thì chịu khổ sở, còn ta thì hưởng sung sướng, tình thế thuận lợi như thế, trừ phi Rousseau sống lại, còn người nào mà không làm. Vậy trách làm gì quan nước Nam độc ác.

Ở Trung Kỳ, tiền bạc tiêu dùng trong dân gian, hàng năm giảm sút (lý do này sẽ nói kỹ ở chương khác) mà ngạch thuế toàn tỉnh không phải chỉ đến bạc vạn. Các khoản nợ của dân xã, làm sao có thể cung ứng được. Do vậy, bạc ngân hàng nông nghiệp ở Đông Dương chuyển cho người Trung Hoa nắm giữ, rồi trở lại đem cho người Nam vay nợ (việc này sẽ nói rõ ở chương khác) mà người Nam mỗi lần nạp thuế một trăm đồng, thì trong sáu tháng lại nạp thêm cho người Trung Hoa hai mươi đồng. Sản vật mà hàng năm ruộng đất sản xuất được, quan quốc gia trực tiếp lấy ba bốn phần mười, và nhà ngân hàng và người Trung Hoa lại gián tiếp lấy một, hai phần mười số đó. Tai hại cứ tăng chồng chất, không còn con đường sống nào, trừ phi người Nam chịu khổ nhẫn nhục, sống lay

lắt, thì làm sao mà kéo dài hơi thở cuối cùng cho đến ngày hôm nay, để đợi sự giác ngộ của mảnh đất. Huống gì sự việc không phải chỉ có chừng ấy. Trên đây chỉ lấy việc của một tỉnh Quảng Nam ra mà nói, thì việc ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ đại khái có thể suy ra.

Tuy nhiên, trên đây chẳng qua nêu lên một mặt mà nói thôi, ngoài ra còn có hàng loạt sự việc, hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp đã làm khổ nông dân, không phải một loại mà đủ, nếu không theo từng mặt để quan sát sự việc thì không có cách gì để tìm được chân tướng của nó, nay xin lần lượt nêu sơ lược như dưới đây. Hiện trạng cùng khốn của nông nghiệp Trung Kỳ đã nghiêm nhiên hiển hiện trước mắt.

10. THUẾ ĐINH, ĐẠI LƯỢC VỀ SỐ ĐINH VÀ VIỆC ĂN ĐỊNH SỐ NGƯỜI NẠP THUẾ Ở NUỐC NAM THỜI XƯA

Nước Nam thời xưa, thuế đinh chỉ nhắm vào người có sản nghiệp. Đàm ông từ hai mươi tuổi trở lên, hiện có gia thất, thì gọi là *tráng đinh*, do lý trưởng hàng năm đăng ký vào sổ chịu thuế, đến sáu mươi tuổi mới bỏ tên, thì gọi đó là *xuất nhiêu*. Người hiện đang có tên trong sổ tráng đinh, nếu sản nghiệp tiêu mất, không thể nạp nổi thuế, thì lý trưởng làm tờ khai lên quan trên để xin xóa tên, sổ đinh còn lại có thể nạp nổi thuế, thì đăng ký vào sổ khác, nếu không thì trừ sổ này ra. Nếu gặp trường hợp mất mùa, chết chóc, lý trưởng đơn phương kê khai, sổ đinh chết bao nhiêu, còn bao nhiêu và đem sổ hiện đang chịu nạp thuế là bao nhiêu, khai báo lên quan, định lại thuế suất, nếu như tất cả đều không nạp nổi, cũng nghe nói trừ hết, gọi là khai “điều hao”. Sáu năm khai báo một kỳ gọi đó là *đương tuyển*. Nếu dân xã đã có tráng đinh mà kỳ tuyển chưa đến, cũng nghe do quan đơn phương khai chịu thuế đó. Đến kỳ tuyển, đăng ký vào sổ, gọi đó là *phụ tuyển*. Gọi là tuyển, ấy là nói việc chọn người nạp được thuế hay không nạp được thuế.

11. THUẾ SUẤT

Những người cả năm không đi lính, không chịu phu dịch, thì gọi là kim hộ, cả năm nạp bạc thật ba chỉ, không có bạc thật thì cho nạp tiền năm quan, theo bạc hiện thời là bảy, tám hào. Người cả năm có đi lính, chịu phu dịch, thì gọi là *khách hộ*, nếu có công điền thì bảy quan, mười bốn xu; không có công điền thì niệu quan

hai xu, trên dưới một hào, năm sáu xu. Còn lại đều gọi là dân ngoài sổ. Nhà nước có những công dịch lớn nhỏ bất thường, mới dùng đến họ, nhưng chẳng qua cũng chỉ ba, bốn ngày thôi.

12. SO SÁNH THUẾ SUẤT NHIỀU, ÍT, NẶNG, NHẸ TRONG THỜI TĂNG ĐỊNH TĂNG THUẾ VÀ TÌNH HÌNH KHỔ SỞ CỦA DÂN NGHÈO.

Năm 1897, lúc định lại việc tăng thuế ruộng, không phân biệt *kim, khách*, mỗi đinh chịu thêm một đồng hai hào tiền thuế. Cả năm công dịch bốn ngày, gọi là *công ích*, hương dịch mười ngày gọi là *công sưu*, sưu lại trích ra công ích hai ngày, với công sưu mười ngày, cho phép nạp thay bạc một đồng hai hào, hợp lại để định thêm thuế suất, như vậy công mỗi đinh cả năm hai đồng bốn hào, các năm liền sau đó, không phân định điền, hàng năm tăng thêm mười phần trăm, bốn phần trăm, ba phần trăm không chừng. Đến năm 1908, ở Trung Kỳ có dân biến thì đinh chỉ, đến nay dân làng đều nạp hai đồng bảy, tám hào, làm theo thời xưa. Vẫn còn *kim hộ* có bốn ngày không đi làm dịch, đã tăng gấp bốn lần.

Khách hộ đi lính và ứng dịch đã tăng gấp hai mươi lần. Tuy nói cả năm bốn ngày mà thực ra mỗi năm chẳng phải bốn, năm tháng đó sao?

Ngạch thuế tuy nặng, khiến những người có sản nghiệp gánh chịu, còn dân nghèo thì gánh chịu không đến nỗi nặng lắm. Nay lại thực hành thủ đoạn thảm hại, tăng hạng ruộng nên hộ cùng đinh càng không có con đường sống.

Lúc tăng ruộng, đồng thời cũng tăng đinh, giao cho quan Nam làm, ai làm được nhiều thì thưởng, ruộng không có thực cũng còn có thể tăng khống lên, huống chi người hen suyễn gầy còm tàn tạ, ai dám đòi hỏi. Quan lại được như thế có gì khoái bằng, khéo tay thì sẽ được cả hai bồ, có tiền đút lót thì tăng ít, không có tiền thì tăng nhiều, có người tăng gấp bội, có người tăng một nửa, có người tăng bảy tám phần mười, có người tăng ba bốn phần mười. Như vậy, những nam đinh cô thế, ngày xưa nhờ vào chỗ lọt lưới để mong kéo dài cuộc sống tàn, nay thì quá nửa đều đăng ký hết vào sổ.

Lệ xưa trừ hao, đại khái từ người già cả, bệnh tật đã xuất nhiều, còn thì lệnh bắt phải điền thế. Khi có tử vong, suất thuế không trừ; đến nay hàng xóm bần cùng, dân tản đi bốn phương, ngạch thuế ấy hoặc là do chủ ruộng phân ra để chịu, hoặc là căn

cứ vào dân xã để trả bù cho đủ. Khổ sở trăm chiêu, không thể nào vực nổi cái thân, mà lại đợt sóng này chưa yên, thì đợt khác lại nổi lên quật vào. Trả bù nợ chưa xong, mà năm mới đã có lệnh đưa xuống xã lấy thêm ba, bốn suất thuế, hàng năm thường là như vậy. Chỉ cần thu được nhiều tiền, chứ không hề đoái hoài gì đến dân chúng. Vì vậy, có người bỏ đi tha phương không trở về, không biết đi chôn xác ở phương nào! Mà kẻ ở lại gánh vác ngày càng nặng, cũng sẽ đến nỗi phải vất xác ở nơi mương rãnh. Than ôi! Bắt con trâu ốm mạng nặng nghìn cân, không thể đi nỗi, mà bảo là nó không báo đáp, cứ tăng mãi roi vọt, nếu trâu chưa chết ngay cũng miễn cưỡng kéo đến nơi được; huống gì ở loài người, oan úc, độc ác chồng chất lên, gian tà, biến loạn ngày một sinh ra, không một chút nới tay, hàng tháng có biến loạn lại thêm gươm súng, sao chẳng có lòng nghĩ đến con người đó. Dân cùng khổ e sợ cường quyền, gắng gỏi lăm mới có thể kéo dài cuộc sống lay lắt của mình, may ra mới khỏi chết.

[Xét]: Người Nam sinh đẻ rất đông, số đinh nhiều, chẳng biết trốn tránh đi đâu. Đất ít, người nhiều, thức ăn đắt, tiền công thi rẻ, sinh kế ngày một quẫn bách, chết chóc ngày một nhiều, nhưng đến lúc có lúa thì nhu cầu về phu dịch càng gấp, người già như que củi, mặt xanh như tàu lá, lại như chim cút nửa trói, nửa treo, còn in vết lưu lạc đầy đường, dấu giày đá, lần roi đậm, kêu đói, kêu đau oán khổ, tình trạng thống thiết, thảm hại, tàn phế thương tật, đã khiến cho họ quy những cái tật, bệnh, đói kém, tất cả đều đổ ở số trời. Nay toàn việc dân sự dồn dập kéo đến, đã làm cho người nước Nam, nay phải đi lính, nộp thuế, tiễn người đi, đón người đến, há có thiên thần(?) nào có oán thù gì, ai chẳng phải con người, mà muốn bắt giết hết để mua vui. Ngày trước, các nước Âu châu, dân nghèo chịu sự đè nén dưới nền quân chủ chuyên chế tàn bạo, thuế má sưu dịch nặng nề. Ông Lư Thoa⁽¹⁾ với chiếc áo vải, hy

⁽¹⁾ *Lư Thoa*: dịch âm chữ Rousseau (Rút-xô). Rút-xô (1712-1778) là nhà tư tưởng lớn của nước Pháp. Tác phẩm chính của ông là *Luận về học thuật văn nghệ*, *Luận về bất bình đẳng*, *Dân ước luận*. *Ê-mi-li hay bàn về giáo dục*: Hai tác phẩm đầu chỉ trích văn minh tiến bộ là nguyên nhân làm sa đoạ con người, chế độ và quyền tư hữu phát sinh lại đưa loài người đến bất bình đẳng. Hai tác phẩm sau công kích chính trị xã hội đương thời, chính phủ Pháp cho là muốn làm rối loạn an ninh xã hội đương thời, định bắt, khiến ông phải trốn sang Thụy Sĩ rồi sang Anh.

sinh hạnh phúc của Mácxây, đi ra bốn nước, ra sức trước thư lập ngôn, lớn tiếng hô hào; đến nay khắp Âu, Á, ai nấy đều chịu cái ơn ấy. Nay nhiều nước đã do nguyên cớ thuế má nhỏ nhặt ấy mà cùng nhau đứng lên chống đối. Phi tướng quân⁽¹⁾ đọc đường thay chuyện bất bình, bèn quyên góp tiền bạc giúp đỡ, mở lòng nghĩa hiệp bách chiến. Vốn nghe Trinh tôi mỗi lần đọc sách đến đoạn đó, chưa lúc nào không khoa tay múa chân, đốt hương chúc bình đẳng, bác ái. Sao các nhân vật nước Đại Pháp lại không như thế.

Nay lấy ở Đông Dương trăm thứ thuế má nặng nề, so với các nước nông nô thế kỷ 17, 18 còn thậm tệ hơn. Chỉ riêng việc thuế má nhỏ nhặt mà nói hết sao được. Đến nay, chưa thấy một người ra tay giúp đỡ, có một hai người nói thay nỗi thống khổ, nhưng tình thế cách trở, ngôn ngữ bất đồng, một trăm phần chưa có thể hiểu được một, hai. Thế mà đông đảo dân chúng đã cùng nhau nổi dậy ở nhiều nơi. Nếu che chở cho các quan lại Đông Dương, thì nước Nam nhỏ yếu với mấy mươi triệu sinh mạng con người, sẽ dựa vào đâu?

[IV. TỆ CỦA SƯU DỊCH]

1. TÌNH HÌNH HỖN LOẠN GIAN DỐI CỦA PHÉP BẮT XÂU VÀ LÝ DO CÙNG LỢI HẠI CÓ LIÊN QUAN TỚI THUẾ ĐỊNH

Nước Nam từ xưa nay, cầu cống, đường sá, chẳng mấy khi tu sửa. Mỗi tỉnh chỉ có một con đường quan, bốn năm năm mới sửa sang lại một lần. Quan lại ở các tỉnh tùy lúc mà tu bổ đập đường sông, nếu có thì cũng ba năm, năm năm, mười năm mới có một lần. Cho nên thời xưa tuy có lúc nông dân rảnh rỗi mà phép lấy dân đi làm phu dịch cũng không sử dụng, chẳng qua khi các quan lại đi về phải đón tiễn mỗi năm bốn, năm lần mà thôi. Từ trước khi thuộc về nước Pháp hơn mười năm, đón tiễn tuy nhiều, nhưng công dịch chưa đến nỗi nặng nề lắm. Từ năm 1887, toàn cục mở ra hàng trăm thứ thuế nặng nề, công việc phu dịch cũng theo đó mà tăng thêm, lúc đầu định quan dịch bốn ngày, hương dịch mười ngày, sau lại lấy hết số hương dịch với hai ngày quan

⁽¹⁾ Phi tướng quân: tức Phi Liệt Yết (La Fayette), đại tướng và nhà chính trị người Pháp, đã từng sang giúp quân cách mạng ở Mỹ trong 5 năm (1777-1782).

dịch, bắt nạp bạc một đồng hai hào, cộng thêm vào thuế đinh. Căn cứ vào đó thì dân đinh cả năm chỉ còn quan dịch hai ngày thôi. Thế nhưng quan Pháp ở Đông Dương theo lệnh của Toàn quyền, Khâm sứ, nặng như Đế thiêng. Lời của công sứ là pháp luật, đã là ý muối của quan, ai dám hỏi lại. Như thế thì kỳ quan dịch là bốn ngày, còn từ hương thôn trở xuống không có ngày nào, chẳng nghe thôi thúc gì cả.

Nhưng nếu như cả năm bốn ngày dịch làm xong, thì để mặc cho dân sinh sống thoải mái, thì trong dân gian cả năm đến kỳ quan dịch đi về phí tổn ăn uống, nơi gần thì sáu ngày, nơi xa thì tám ngày, xong rồi là thời kỳ làm ăn lâu dài các ngành nghề khác, thời gian giao thiệp với quan ít. Ngạch thuế đinh, thuế điền tuy nặng, suốt năm đổ mồ hôi và máu để làm thì một nửa đem nạp cho quan, một nửa thì giữ lại để kéo dài ngày sống cho tẩm thân tàn. Đằng này đi tạp dịch vừa mới về, lại tiếp quan dịch, quan dịch vừa xong, lại tiếp hương dịch, hương dịch vừa hết lại lệnh đi làm phu, các lệnh cứ theo nhau ban xuống. Trong một năm đã năm, sáu tháng ứng dịch, ăn nằm ở ngoài đường sá, ngày ngày chịu roi vọt, chết đói, chết bệnh, không ngày nào không có. Loại độc hại này ai cũng biết cả.

2. VIỆC ĐÓN RUỐC HẦU HẠ QUAN PHÁP

Những lúc quan Pháp mới bổ đến và những lúc dời gót về thôn xã, đều sức dân xã toàn hạt, đến nơi quan sẽ đi qua, đứng lại lâu để nghênh đón; xã lớn mấy mươi người, xã nhỏ bốn, năm người. Thời gian đón dài ngắn xem chức của quan to hay nhỏ; chúc Công sứ trả xuống, thì người ở gần là một ngày, người ở xa thì hai, ba ngày; từ Khâm sứ trả lên, thì người ở gần hai, ba ngày, người ở xa năm, sáu, bảy, tám ngày không chừng. Phí tổn ăn uống cho quan thì do dân nghèo cung cấp, nếu chậm trễ không kịp, thì cứ lý trưởng mà nghiêm phạt bạc. Trường hợp này, người đi đón mang khoai, cơm nắm đi ăn, mất hết thì giờ ngồi không suốt ngày, nhưng kẻ ở lại nhà thì gánh chịu khoản phạt cũng nặng nề không chịu nổi. Tệ hại này xảy ra một năm bốn, năm lần hoặc hơn mươi lần. Hai xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ đều như thế, cũng có một hai đại thần mới đến Đông Dương, thấy thế lấy làm quái lạ mà hỏi, quan Pháp và quan Nam tranh nhau trả lời trước, nói rằng: dân nước

Nam yêu quý, hâm mộ quan Đại Pháp, cho nên từ xa lại vái quỳ, nghênh đón, hầu hạ để biểu lộ lòng kính trọng ấy. Than ôi! Yêu quý, hâm mộ chăng? Thù oán chăng? Người ta có con mắt sáng, có thể không phân biệt được ư?

[Xét]: Quan Pháp đến Đông Dương đã lâu, hàng ngày giao tiếp với người Nam nhiều, lâu thành ra quen vây. Thói quen thời xưa của nước Nam đối với việc vô ích có hại thì không những không ghét mà còn làm đủ lễ đón, tiễn, vái quỳ. Khi đi về thì đều có cờ quạt la liệt, chiêng trống inh ỏi, quan Pháp mū áo đứng nghiêm, dân xã tám phương vái lạy, tỏ vẻ vui sướng, về việc này quan Nam lại có phần vui sướng hơn. Lại khi dân xã kiện cáo, thì quan hoặc la ngồi duỗi hai chân ra, hoặc là đứng nghiêm để người ta lạy. Lễ này tuy đã nghiêm cấm, nhưng đến nay, dân xã mỗi khi vào cửa quan, có ai không lạy, thì bị roi, hoặc bị giam, việc vô ích mà còn như thế, huống gì phép tắc hối lộ. Những kẻ mà người Nam ái mộ nhất không nói cũng có thể biết được.

3. VIỆC KHIÊNC VÁC HÀNG HÓA

Một là, đối với quan Pháp ở bốn hạt và bạn bè của quan Pháp như quan binh, quan y, quan kiểm lâm, quan lục bộ và những người làm ở các sở nông, công, thương (nếu như ai không thâm tình với quan Công sứ, thì không kể vào đây), thì sức cho dân xã đi đón rước hầu hạ các ông quan này, với vợ con của họ, và cả bồi bếp tuỳ tòng. Tất cả hàng hóa mang theo phải có người đài tải, còn người thì phải có võng kiệu do dân đinh gánh. Tất cả đều không trả tiền công.

Hai là, phàm nơi có đồn lũy quan lính Pháp đóng, mỗi tháng một lần, các thứ hàng hóa của công với hàng tư của bốn quan, đều do dân đinh đài tải. Trong thời gian đài tải, may gặp được ông quan tốt, cho mỗi ngày, bảy, tám tiền; tiền phí tổn đi về, dân tự túc lấy. Nếu như gặp ông quan không tốt thì một tiền cũng không có, mà nhỡ có việc gì làm không cẩn thận, thì nó tha hồ đầm đá. Hai loại phu dịch trên đây gọi là tạp dịch.

4. VIỆC SỬA ĐẮP ĐƯỜNG SÁ

Trong địa hạt, phàm có tu bổ đường cũ, cho đến việc mở đường mới, đều sức bắt số dân làm công dịch bốn ngày, ấy gọi là công

dịch. Hạn công dịch đã hết, mà đường làm chưa xong, hoặc là làm lại đường khác, số dân công này do quan chiếu theo số dân trong sổ nhiều hay ít, thúc ép bắt đến nơi để xây đắp, phí dụng ăn uống đều do dân tự túc lấy, quan sẽ chiếu theo số ngày để trả tiền, mỗi ngày hai hào; mỗi suất định, mỗi kỳ bao nhiêu ngày, do quan hạn định, bốn ngày hoặc sáu ngày không chừng, gọi là cố dịch.

Số ngày tạp dịch không thường, đưa đón đã không có ngày rồi, lại thêm vào công dịch, cố dịch, gian tham, hủ bại và hàng loạt tai ương nảy sinh, toàn là không có đạo lý.

Vừa mới trải qua hai tầng sách nhiễu của huyện, tổng phải chịu sự đối xử hà khắc, độc ác của quan lại làm đường, da thịt xát, gia thất khó giữ nổi. Ở đây người Nam đâu có xương đồng da sắt? mà dẫu có xương đồng da sắt cũng không khỏi điêu đứng dưới làn roi vọt và giày đinh. Vàng mỏ, bạc núi cũng chưa có thể lấp được cái hang dục vọng của họ, huống chi chút hơi tàn như tơ trước gió sắp đứt này. Nỗi niêu không có gì bỏ vào, ngày này qua ngày khác chịu đói, sức đâu mà kham nổi!

5. TÌNH HÌNH SINH KẾ CỦA DÂN NGHÈO CÙNG SỰ RỐI LOẠN CỦA THỜI KỲ LÀM XÂU

Ở Trung Kỳ, trong một năm, nông vụ sớm muộn không giống nhau, nhà nông bận rộn chủ yếu vào các tháng ba, tư, năm, sáu và tháng chín, mười, mười một, nhàn rỗi vào các tháng giêng, hai, bảy, tám. Các tháng ba, tư, năm, sáu vừa gặt hái vụ hè vừa cấy vụ đông. Dân nghèo nếu có nợ lúa, tiền của nhà giàu, đến vụ cày cấy và thu hoạch, thường đến làm thuê để trả nợ. Những ruộng đất cấy cạn thì chờ mưa xuống mới cày cấy. Lúc trời đã mưa xuống nếu để chậm hai, ba ngày, nước chảy ruộng khô, thì quá kỳ gieo trồng, dù có cày cấy cũng không thu hoạch được gì. Ba tháng chín, mười, mười một là vừa gặt hái vụ hè vừa cày cấy vụ đông, số trả nợ cũng như vậy. Tháng một, tháng chạp là lúc trời mưa đậm; các thứ khoai, đậu, gai, ngô, với các thứ cây ăn quả, nông dân trung du, thượng du đều gieo trồng vào lúc này. Sinh kế một năm của người nghèo toàn là ở trong những tháng ấy, hễ bỏ mất thời kỳ này thì đói kém, mất mùa lập tức tràn đến. Nay do phu dịch làm rối loạn, quan lại dựa vào phu dịch để ăn tiền, chỉ có trong thời kỳ này, thế nên hơn mười năm nay, ruộng đất không thu

hoạch được. Nhà nghèo, nhà giàu đều khổn đốn, lưu tán, chết chóc, mất không nỡ nhìn, tất cả đều từ đó mà ra cả. Quan Pháp ở địa phương, từ xưa nay, không đểm xia đến việc của dân, chỉ biết ngồi thu thuế của dân mà thôi; hễ có công việc gì thì lại chỉ biết ngồi ở bàn giấy của Ty, Sở để ăn bớt tiền công. Xong được một khoản như thế là đủ để thăng quan. Được lợi mọi đường như vậy thì còn cần hỏi gì đến việc khác. Hễ có một công việc gì thì ngoài việc ngồi ăn bớt của công ra, còn mọi sự lợi hại trong dân gian đều chẳng biết gì cả. Bắt dân làm phu dịch mà không hỏi đến thời kỳ rảnh rỗi, thư thả hoặc vụ mùa bận rộn của nông dân. Thời gian sớm muộn đều tuỳ ý quan. Công sứ sức phủ huyện phủ huyện lại sức tổng xã, nên sinh kế một năm của dân nghèo đều bị phu dịch bắt thường này xâm phạm mà không có dư dật một tí gì.

6. THỰC TRẠNG QUAN LẠI GIAN THAM LỪA DỐI TRONG THỜI KỲ LÀM XÂU

Nhân phẩm quan Nam không nói cũng có thể biết, còn người Đại Pháp thì thông minh và không lặt vặt. Mỗi lần đến kỳ phu dịch, thừa cơ làm đủ tình tệ, có tiền thì số công ít, không tiền thì số công nhiều; có tiền thì kỳ dịch thư thả, không tiền thì kỳ dịch đến khẩn trương; phủ, huyện cũng vậy. Mỗi lần đến chánh tổng, lý trưởng, thói đời ai thấy tiền mà chẳng lấy, vậy lại tăng số công, lại kỳ dịch đến gấp. Hễ thấy đồng tiền, mọi việc đều xong; quan đã như thế, dân sẽ như thế nào? Quan dịch xong thì thời vụ đã quá. Trong trường hợp này, người hơi khá giả, tìm trăm cách bỏ tiền ra để xin hoãn kỳ phu dịch, nhưng người nghèo không có cách gì để kêu lên, dành bỏ thời vụ để ứng quan dịch.

Không chỉ có như thế, quan dịch bốn ngày, đường sá khó khăn cách trở, hành trình đi về, người gần mất năm, sáu ngày, người xa mất bảy, tám ngày; nếu theo đúng như kỳ hạn này thì dù gặp lúc việc nông khẩn trương, sau sáu bảy ngày đó còn có thể thong dong đi làm việc nông được, như vậy cũng không đến nỗi khổ sở lắm. Nhưng nay lại không được như thế, có tiền thì hợp làm một kỳ, không tiền thì phân làm hai, ba, bốn kỳ không chừng. Mỗi kỳ đi về, người gần mất một, hai ngày; người xa mất ba, bốn ngày. Nhìn lại, thì tuy nói quan dịch bốn ngày, mà người nào gộp lại một kỳ xong, đã đến sáu, bảy ngày rồi; còn chia hai ba, bốn kỳ để ứng dịch, thì phải hơn mươi ngày. Như thế thì những nhà khá giả, không thể không bỏ tiền ra, để cầu xin làm một kỳ, mà dân nghèo không nơi kêu cứu, không thể

không tuỳ theo lệnh mà đi. Không ngày nào là không ở trên đường, quan dịch mấy ngày là có hạn định, mà đương dịch còn như thế, huống gì cố dịch, kỳ hạn thì vô địch. Quan dịch không tiền còn như thế, huống gì ngân khoản cố dịch rất dễ ăn bớt.

7. LÝ DO TIN DÙNG NGƯỜI COI VIỆC XÂU

Chức giám dịch (coi việc xâu), toàn do Công sứ tinh ấy cắt cử, lúc thì giao cho người Nam, lúc thì giao cho người Pháp, không định trước. Lý do cắt cử người nào thì nếu chẳng phải người ở trong hang ổ đó, chưa dễ dã biết được. Xứ Đông Dương xưa nay, ngoài quan cai trị và người coi đường sắt ở các tỉnh ra, một chức giám dịch, đã làm cho người hai nước Nam và Pháp phát tài một cách mau chóng. Chức này đến nay, đã mấy lần là một thứ hàng hóa lạ, trừ phi đút của hối lộ, hoặc được quan Pháp thân yêu ra, không dễ gì được chen chân vào. Mỗi khi có công việc thì quan Công sứ xem khoản tiền bỏ ra lớn nhỏ, mùa màng mất được như thế nào, để định người cắt cử. Phép này có ba cách:

Một là, khoản làm đường, trích trong khoản công ích địa phương ra, ngạch này lớn, thì dùng người Pháp thân tín, làm việc mờ ám, chia của công với nhau. Người Pháp chỉ thuê đốc dịch, kỳ phu dịch ấy lâu hay mau, dân công nhiều hay ít, thì do công sứ làm chủ.

Hai là, khoản tiền trích xuất ngạch ít thì công sứ với người giúp việc tòa sứ, trước tiên lấy sáu, bảy phần mười, số còn lại giao cho quan Nam tin yêu trù tính.

Ba là, bốn ngày quan dịch, tuy không có ngân khoản, nhưng khéo xoay xở cũng có thể đầy túi, thì những viên quan Nam tin yêu, hoặc người hàng ngày vốn nhiều lẽ biếu, thì được giao cho việc này để làm ơn vậy. Kỳ dịch lâu hay mau, dân công nhiều hay ít, tùy những người đó trù định. Các hiệu lệnh thì đã có quan công sứ làm chủ, cốt ở việc làm xong đường mà thôi.

Ba cái lý do trên thực là cái cốt túy của những tệ hại về công dịch ở Trung Kỳ. Nông nghiệp, công nghiệp đều phế trệ hết, cái khố che thân cũng không còn, đến nay dân nghèo lưu tán khắp bốn phương, cướp bóc để sống, bạo động vì vậy nổi lên, chống sưu, chống thuế cũng sinh ra từ đó. Tuy có sinh ra hàng loạt dịch tệ, chung quy đều có nguyên nhân của nó, mà sự việc này thực là nguyên nhân lớn gần nhất, rõ nhất.

8. VIỆC LỘ CHÁNH THUỘC QUAN NAM

Xin đem việc lộ chánh thuộc quan Nam trình bày sơ lược như dưới đây:

Hai loại quan Nam và quan Pháp, chí hướng không phải ở chỗ làm đường, một là bắt công dịch nhiều lần thì dễ kiểm xác, hai là cứ tăng bừa, lấy một báo mười, áy là lẽ tất nhiên, chỉ có điều đáng lo là hại dân mà thôi. Những việc hại dân lại chẳng phải là điều mà pháp luật Đông Dương cấm. Thế là đoạn đường có thể vài tháng là xong, mà dần dần tăng đến năm, sáu năm vẫn chưa xong; công làm đường có thể chỉ vài ngàn người làm, dần dần tăng đến hai, ba vạn dân phu mà không đủ. Than ôi! Nền chính trị ở Đông Dương còn có thể coi là chính trị nữa chăng?

TRẦN HỮU DUY dịch

PHAN CHÂU TRINH - NHÀ NHO AN NAM NÓI VỀ QUẢ BOM TẠI HÀ NỘI⁽¹⁾

(Bài phỏng vấn của báo *Le Journal* ngày 3-5-1913)

Xung quanh một ám nước chè trong một căn phòng nhỏ ở khu Latinh, vài người An Nam và tôi cùng ngồi; có một luật sư trẻ, ông Phan Văn Trường đang chuẩn bị bằng tiến sĩ và nhà nho nổi tiếng Phan Châu Trinh.

Độc giả chúng ta biết rõ lai lịch bi thảm của Phan Châu Trinh, nhà nho năm 1906 đã gửi đến Toàn quyền Đông Dương một bản điều trần về tình cảm của đồng bào mình, đã bị nghi ngờ rồi bị truy tố về những vụ việc ông ta không hề tham gia, bị kết án tử hình, được ân xá đưa đi đày ở Côn Đảo. Ông ở đó 3 năm, lúc bấy giờ có nhiều người trong đó có chúng tôi đã lưu ý Ngài Klobukowski về trường hợp Phan Châu Trinh.

Ngài Toàn quyền đã nghiên cứu hồ sơ Phan Châu Trinh và kết quả là ông ta được giải phóng. Được phép sang Pháp, Phan Châu Trinh sống ở đây 2 năm qua, nghiên cứu nền văn minh của chúng ta và cố gắng làm cho nhà cầm quyền quan tâm đến số phận dân An Nam.

Hôm nay Phan Châu Trinh vui lòng tiếp tôi để nói về quả bom nổ tại Hà Nội, ông ta trả lời tôi bằng tiếng An Nam và luật sư Phan Văn Trường đã vui lòng dịch giúp.

Ôi, quả bom ấy, thật là đau lòng cho tôi...! Phan Châu Trinh kêu lên... Và không may là nó đã giết hại hai sĩ quan Pháp.

⁽¹⁾ Dịch từ mảnh báo cắt ở báo "Nhật báo" (*Le Journal*) ra ngày 3.5.1913 tại Paris, đăng bài phỏng vấn Phan Châu Trinh do phóng viên Fernand Hauser thực hiện. PTM.

Ông biết không, các sĩ quan chính là những người hiểu chúng tôi hơn, quý chúng tôi hơn trong những người Pháp. Nhưng những kẻ nổi loạn khi họ nổi lên thì làm gì có sự lựa chọn nạn nhân.

Sự kiện đau đớn đó giống như một dấu hiệu báo nguy, tôi đã dự kiến trước. Khi gặp Ngài Messimy Bộ trưởng Thuộc địa và ngài Sarraut Toàn quyền Đông Dương, tôi đã báo với họ tình cảnh khốn khổ của đồng bào tôi, tôi đã nói với họ là nếu không cho dân An Nam được hưởng các cải cách đã hứa hẹn thì mọi sự đều có thể xảy ra. Đến nay, đã 20 tháng... Từ đó người ta đã làm điều lặt vặt cho dân An Nam giống như đưa một cái kẹo dỗ đưa bé bé vừa bị đòn đau. Độc quyền rượu lại được gia hạn sau khi long trọng tuyên bố sẽ chấm dứt; những người yêu nước bị giam cầm ở Côn Đảo vẫn rên xiết ở đó mặc dù đã có hứa hẹn sẽ ân xá; sự học hành mà chúng tôi yêu cầu vẫn bị từ chối, sự kinh miệt mà chúng tôi phàn nàn vẫn tiếp tục được ban phát và người ta thêm vào sai lầm cũ những sai lầm mới, người ta đã xúc phạm phần mộ thiêng liêng của Hoàng đế Tự Đức để tìm của cải. Ông muốn dân chúng nghĩ gì về tất cả cái đó?...

Ôi, khi biết việc phạm đến điều cấm kỵ ở Huế, tôi đã run sợ... Tôi đã nghĩ đến một tai họa có thể xảy ra, tôi đã báo trước cho một người bạn những hậu quả ghê gớm của sự báng bổ ấy diễn ra sau biết bao hành vi tai hại. Tôi biết là chính phủ Pháp đã nhận báo cáo về bức thư trong đó tôi trình bày các e ngại của tôi... Hai mươi ngày sau, quả bom Hà Nội đã nổ tung...

Bây giờ người ta nói cần ban hành một chế độ khủng bố ở nước Nam. Nói thì dễ. Người ta sẽ bắt năm trăm người, một nghìn người, người ta sẽ chém nhiều cái đầu, rồi sao nữa? Người ta chỉ kích động thêm sự cuồng nộ.

Xin đừng nói những điều mình không biết rõ, xin đừng đưa ra những dự kiến vô bổ; dân nước Nam muốn được học hành, muốn được tôn trọng, không muốn bị tống rượu vào họng nữa, họ muốn từng bước được giải phóng.

Trên quan điểm đó, ông có thấy nước Pháp có lợi khi đồng tình với dân Nam không? Ngày mà dân Nam, nhờ nước Pháp khai hóa, được nước Pháp trao cho quyền tự trị một cách đương nhiên, thì nước Pháp, vì đã chuẩn bị cho chúng tôi tiến lên tự do và trao

tự do cho chúng tôi, sẽ giữ được tất cả các quyền của nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục là bạn đồng minh của Pháp.

Lợi ích của các ông các ông phải có nghĩa vụ; các ông phải cho dân Nam được hưởng những gì họ đáng hưởng, những cải cách họ đòi hỏi; bãi bỏ độc quyền rượu, phải cấm hẳn việc dùng thuốc phiện, cho tự do giáo dục, xác định rõ chế độ chính trị và tư pháp ở Đông Dương, hồi hương những người bị đi đày, ân xá cho những người bị án, thực thi một thái độ mới đối với người bản xứ đang bức tức vì bị khinh rẻ đến cùng cực.

Tôi nhìn kỹ Phan Châu Trinh: ông ta bình tĩnh, rõ ràng là ông ta chỉ nói những gì ông ta muốn nói. Tôi ngắt lời ông:

- Nhưng nói cho cùng, quả bom là điện rồ? Nó không giải quyết được tình hình...

Phan Châu Trinh đáp:

- Chính sách đè nén là cùi chốt vào lò, chỉ cần một tia lửa là bốc cháy. Cần cẩn thận. Tôi yêu nước Pháp, tôi tha thiết mong nước Pháp giữ được danh tiếng về sự công bằng và mong rằng đối với đất nước chúng tôi, nước Pháp cân nhắc kỹ lợi ích chung và quyền lợi riêng: nước Pháp sẽ thấy được lợi đủ mọt bề nếu thực hiện các cải cách cần thiết cho chúng tôi.

Có lẽ chính quyền sẽ khẳng định là không việc gì phải vội, tình hình không có gì nghiêm trọng. Ý kiến tôi là ngược lại và chính vì tôi yêu nước Pháp một cách sâu sắc, nên tôi nói điều đó với ông.

Cần phải nói sự thật với những người ta yêu mến.

Và Phan Châu Trinh khi nói những lời trên, với đôi tay hơi run, lấy một ít thuốc lá châu Á và cẩn thận cuốn thành một điếu thuốc.

FERNAND HAUSER thực hiện

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

VỀ VỤ ĐÀO MẢ VUA TỰ ĐỨC⁽¹⁾

Bài báo lai cảo nhằm cải chánh bài đăng trong
 "Hải lục quân nhật báo" Trung Quốc⁽²⁾.

Tôi vừa đọc quý báo số 6 ra ngày 17.6 năm Dân Quốc thứ II dưới cái đề: "Bộ máy cách mạng An Nam đã động" có nói rằng: "Nước An Nam từ khi bị nước Pháp bảo hộ, ngôi vua triều đình tuy còn để lại, nhưng cái quyền thống trị thật thì do quan lại Pháp nắm hết, nên một đảng Thiếu niên⁽³⁾ từ lâu đã nuôi cái chí lật đổ ngôi vua và xưởng độc lập. Hiện nay phần lớn có xu hướng cộng hòa nên làn sóng cách mạng càng thêm mạnh mẽ. Gần đây họ đã có những động tác như sau:

1. *Đào mả vua Tự Đức vì cho rằng có chôn nhiều vàng, có thể lấy để dùng vào việc khôi phục.*
2. *Tổ chức đoàn ám sát chia đi các chỗ để giết hại những nhà có quyền thế.*
3. *Mưu đánh đuổi quan lại Pháp về nước.*

Theo tin nhận được sau cùng thì người Pháp có hai quan

⁽¹⁾ Bản lưu bài này là thủ bút của Phan Châu Trinh nhưng ta chú ý là cách lập luận có khác bài viết cho báo Pháp. Đặc biệt có thể thấy nhiều ý kiến bênh vực các hoạt động bạo lực, gọi đảng thiếu niên là "đảng chúng tôi"... Vì vậy cũng có ý kiến cho đây là một bài "viết hộ cho nhóm cách mạng đang hoạt động ở Trung Quốc hoặc chép lại một bài của người thuộc nhóm đó" chứ không phải là bài của ông Phan tự viết để gởi đăng vì nó không nhất quán với tư tưởng và đường lối của ông. Cần tìm hiểu thêm. P.T.M.

⁽²⁾ Dịch theo nguyên cảo bằng Hán văn.

⁽³⁾ Bài báo Phan Châu Trinh đã đọc ra "năm Dân quốc thứ II" tức là 1913, do vậy, có thể "Đảng Thiếu niên" là Việt Nam Quang phục hội, tổ chức chủ trương các cuộc đánh bom năm 1913.

binh thiếu hiệu và hai quan dân chánh đều bị đảng áy ngầm đặt tạc đạn máy giết chết. Nói tóm lại là bộ máy cách mạng đã động, hậu hoan chấn nhiều, nhưng kết quả sau này thế nào, người bàng quan không thể liệu biết được".

Quý báo là "Lục hải quân nhật báo", theo cái tên thì là báo công mà theo tính chất thì hoặc tư hoặc công, độc giả thật không thể biết được, nhưng xem cách nói vẫn tắt sơ lược, không để lời phán đoán, thì chẳng qua là nhìn rộng phong trào Đông Á và xu thế của nó, nghe gì nói nấy, chờ xem hậu hiệu, không có ý gì ghét hoặc nói xấu trong đó. Nhưng tiếc thay! Những điểm quan sát tuy không phải bày đặt, nhưng mà trong đó nói các động tác phần nhiều không đúng sự thật. Việc thứ hai và thứ ba, tuy truyền văn có lầm, cũng không hại mấy, duy có việc thứ nhất không những trái với sự thật mà thôi, mà đối với danh dự của đảng Thiếu niên nước tôi rất có quan hệ, sợ e người chí sĩ các nước thấy vậy thì tưởng rằng: ở nước tôi gọi là chí sĩ, chẳng qua là một bọn trộm cướp làm việc không có ý thức gì mà thôi. Vì vậy nên tôi không thể không thanh minh để yêu cầu quý báo rửa sạch vết nhơ cho họ.

Quý báo lấy việc đào mả vua Tự Đức mà buộc cho đảng Thiếu niên, mà cho là việc thứ nhất chứng tỏ cái tư trào cách mạng đã kịch liệt. Ôi! lời nói đó từ đâu mà ra? Có phải nghe lầm truyền lện chăng? Có phải là trùng cái kế giáo quyết của người Pháp mà viết ra như vậy để bôi nhọ cho người chăng? Bằng không thì sao lại có cái lời chẳng lành như vậy?

Than ôi! việc đào mả vua Tự Đức để tìm kiếm số vàng lớn là việc trộm cướp chính tay người Pháp làm, mà quốc dân nước tôi thì đều lấy làm đau lòng xót xa, ngày đêm lo nghĩ cách ăn gan uống huyết quân thù, quyết phá tan lưới giặc, mưu toan độc lập mà chưa thành, nay quý báo lại lấy việc ấy mà buộc cho đảng Thiếu niên thì chẳng oan lắm sao!

Từ khi người Pháp cướp hai xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ của nước Việt Nam đến nay đã gần 30 năm, cao huyết của quốc dân đã bị vơ vét sạch, mấy người Pháp tham bạo kia trừ dòm ngó không còn chỗ nào đào bới được nữa, rồi họ nghĩ đến của kín còn chôn giấu trong cung điện nhà vua Việt Nam mà nhêu nước miếng thèm thuồng, lo cướp lấy cho được. Năm 1887 họ đánh thuốc độc giết

vua Đồng Khánh là vì có của kín như vậy. Năm 1884 binh Pháp hãm kinh đô Việt Nam, đuổi bắt vua Hàm Nghi, lập vua Đồng Khánh và lập lại điều ước bảo hộ, đoạt hết quyền vua. Khi vua mới lớn lên, cũng khá anh minh nên lấy làm xấu hổ, cứ theo di chúc trong kim quỹ, đào được vàng bạc vài vạn lượng, ý muốn đem của ấy lén cho người qua Hương Cảng vận động với liệt cường để phá cuộc bảo hộ đi. Nhưng xem khắp các thân quý đại thần không có ai có thể cùng mưu việc ấy được, nên đem đưa cho một người tu; thân quý đại thần làm chó săn cho Pháp tiết lộ mưu ấy, nên vua bị thuốc độc chết. Lúc ấy người Pháp muốn lấy vàng bạc nói trên, nhơn vì dẹp loạn chưa xong nên hoãn lại. Đến năm 1898, Khâm sứ ở kinh đô Việt là Bôlaxông vào hậu tẩm trong điện, đào được vàng bạc vài trăm vạn nén, lấy đem về Pháp. Từ đó về sau, phàm những người kế nhiệm đều bắt chước làm theo, chỉ hiềm không biết dấu tích chỉ đường, còn như những đồ sứ cổ và châu ngọc cùng các đồ chơi quý báu trong các lăng tẩm, đều bị chúng tìm kiếm trộm cắp sạch sành sanh.

Bốn năm nay, người Pháp nghi trong má vua Tự Đức còn giấu nhiều vàng, muốn đào lấy, chỉ ngại người Việt rất trọng má, làm cản sợ sinh loạn nên tạm đình. Năm ngoái người Pháp là Mahé, nhậm chức Khâm sứ (chức ấy là chức đặt ra khi nước Việt chưa mất, còn giao thông với Pháp, nay gọi theo thói quen như thế, thật thì là một chức nắm cả chính quyền ở Trung Kỳ vậy). Mahé tính tham lại ngu, qua đây hơn 20 năm chỉ làm việc bên Ai Lao, nay nhờ có phe đảng được thăng lên chức trọng yếu với muôn lập công cho vừa lòng kẻ bề trên, liền âm mưu với Toàn quyền Đông Dương là Xarô, và được đồng ý, nên ngày 17 tháng giêng dương lịch năm nay, tự đào má vua Tự Đức⁽¹⁾.

Đào đất 6,7 ngày đến quan tài, phá ra tìm kiếm không được gì cả. Xương khô vẩy vá, mùi hôi sắc mũi, người Việt ghét việc vô lại, tiếng chửi rủa giận hờn bay ra xa gần. Tên ấy xấu hổ quá thành ra tức giận, không chịu dừng tay, ra lệnh đào khắp trong và ngoài má, hai ba tháng chưa thôi. Trong khi đào thì bốn phía má

⁽¹⁾ Theo báo cáo của Sarraut gửi về Bộ Thuộc địa thì việc này do Mahé tự ý làm, không xin ý kiến Toàn quyền.

đều đặt để lính Pháp canh giữ nghiêm nhặt, ra lệnh rằng: *Hễ người Việt nào dám tới gần đòn rình hoặc than thở trối thì cho lính Pháp được lấy lưỡi lê đâm vào mắt nó. Ôi! thảm biêt bao!*

Từ đó lòng người sôi nổi gần sinh loạn lớn, các báo chí cả nước Pháp nhiều tờ nổi lên công kích, Đảng Xã hội ở Hạ nghị viện cũng chất vấn nghiêm khắc. Chính phủ Pháp bất đắc dĩ phải triệt tên Mahé về nước, nói để trọng tri, nhưng đến nay tên ấy vẫn không bị luy giù. Người Việt nuốt giận đến thấu xương.

Việc làm của người Pháp như vậy, có phải là việc cướp bóc mà họ gọi là cách văn minh không? Nay quý báo lại lấy việc ấy buộc cho đảng Thiếu niên há chẳng oan lắm sao?

Chủ nghĩa của đảng Thiếu niên nước tôi là phản đối người Pháp, giành độc lập, nhưng trước khi chưa thiêt hành được, thì một mặt ngầm nuôi thế lực, một mặt khác thì dùng thủ đoạn ám sát để trùng trị bọn tham bạo ngoan ngu, hoặc đối với người Pháp, hoặc đối với bọn người Việt làm chó săn cho Pháp mà thôi, còn đối với nhà vua thì không yêu gì mà cũng không ghét gì. Đó không phải là kiêng kỵ chi nhà vua đâu; nếu như nước Việt chưa mất, quyền vua hãy còn, dân tộc tôi khổ vì chuyên chế, không bỏ vua đi thì không giữ được độc lập tự do, nếu vậy thì đảng Thiếu niên có ngần ngại gì đâu, nhưng cũng chỉ đối với nhà vua hiện tại mà thi hành phản đối một cách chánh đáng mà thôi, còn vua đã qua đời rồi thì không nói đến làm gì. Nay thì không thế, nước Việt đã mất trong tay người Pháp, thì hoàng đế chẳng qua cũng như quốc dân, một loạt làm trâu ngựa cá thịt cho người Pháp mà thôi. (Từ khi Pháp lấy nước Việt đến nay, trải qua ba đời vua, một bị thuốc độc chết, một bị đuổi làm tù, còn vua này chưa được 10 tuổi, chưa biết kết cuộc ra sao). Người Pháp sở dĩ chưa vứt vua đi, sở dĩ còn chịu đau lòng xén bớt số vàng bạc mà họ rất quý, đem mỗi năm một vạn hai ngàn đồng để nuôi một trẻ con như vậy, là họ cố ý để lại làm bù nhìn phỉnh phờ người Việt đó thôi; họ nói: "vua mầy còn đó! chúng mầy không được chống lại!" Cái kế giáo quyết của người Pháp đó, người nước tôi cũng biết rõ như thấy đến gan phổi họ, nhưng đến nay xem vua đã không xứng một đồng tiền, một ông vua bù nhìn như vậy thì cần gì phải xô ngã rồi mới được độc lập hay sao?

Đảng Thiếu niên đã không thèm phản đối vị vua hiện tại thì đối với bộ xương khô của vị vua đã chết ba mươi năm rồi, họ còn cùu oán gì mà phải đào lên mới vui hay sao?

Nếu nói rằng: đó là ông vua làm mất nước, thì nước mà mất không phải chỉ một người vua làm mất được, tất phải có quan lại vậy, cũng không phải chỉ có mấy trăm quan lại mà làm mất được, tất phải quốc dân cả nước cho nó mất thì nó mới mất vậy. Sách Luận ngữ nói rằng: "Nước nhà còn mất, người dân thường cũng có trách nhiệm", nay nếu quy tội cho một ông vua mà thôi, há chẳng oan sao? chắc đảng Thiếu niên không đến nỗi ngây thơ không biết đến. Còn như cái thuyết nói trong mà có vàng bạc nhiều, đủ dùng để làm cái việc khôi phục nước nhà, thì lại lầm lắm. Trong lăng mộ đế vương ở đâu mà có vàng bạc nhiều? Có chăng là các đồ chơi quý báu mà thôi. Xưa nay các nước Á Đông, phàm gặp loạn lớn, giặc giã nổi lên, dân đói hay thừa thời đào mà vua chúa, đào mà không phải tin chắc có vàng bạc nhiều, mà vì tưởng rằng những vật chôn theo tất nhiều đồ quý giá, cũng như dân nghèo ở hương thôn hay đào mà mới chôn của nhà giàu để lấy trộm đồ chôn theo vậy. Đảng Thiếu niên là gồm những người anh tuấn, có nghị lực, giàu học thức, chạy lo việc nước, là đại biểu của một quốc dân, có lẽ đâu lại đồng một kiến thức với bọn trộm cướp hay sao? Đảng Thiếu niên đương căm giận cái hành vi cướp bóc dã man của người Pháp, ngày ngày ném gai ném mật, lo kể tội, đánh đuổi để khôi phục cái giang sơn của họ Hồng Bàng đã gây dựng mấy ngàn năm mà sức chưa làm nổi, còn phải nén hơi nuốt giận đến nay, mà quý báo lại lấy cái tội của bọn Pháp buộc cho đảng Thiếu niên thì há chẳng là oan khuất lắm sao?

Quý báo đã ngộ nhận điều đó là của đảng Thiếu niên làm, nên đoán là phần nhiều xu hướng cộng hòa thì cũng không phải là lời bàn xác thiêt vậy. Đảng Thiếu niên đương lúc nước mất, giống tiêu, chỉ biết vùng dậy mưu độc lập để bảo tồn nòi giống mà thôi. Sau khi đã khôi phục sơn hà rồi thì quân chủ hay dân chủ nhứt nhứt sẽ tùy theo ý quốc dân, đảng Thiếu niên không chủ trì bên nào cả.

Vả chăng, cộng hòa như nước Hoa Kỳ đã dành có danh tiếng khắp năm châu, mà các nước ở Nam Mỹ thì không biết ra sao, chí

như nước Măc Tây Cơ thì có thể nói ngay là không cộng không hòa gì cả. Còn nước Pháp là nước mà lá cờ ba sắc đã phát phơi trên nước tôi hơn 30 năm nay, thì xem kỹ nội chánh có thể nói là dân chánh thuộc quyền chuyên chế của một số ít, chẳng qua là họ khéo trau tria mặt ngoài, không đến nỗi mười phần hư nát, còn nội tình thì đã nguy ngập, chưa biết ngày nào là ngày chót; một mai thời thế biến đổi mà không mất thì cũng là việc ít có vây.

Lại ngó về các nước có vua chúa như Anh, Nhật, Đức, thì ngày nay giá trị biết bao nhiêu, không cần phải nói nữa!

Nếu không nhận rõ trình độ quốc dân, thói quen lịch sử mà chỉ chuộng lý tưởng trông không, đóng cửa chế xe, mong cho ăn nhịp đường rầy, chỉ thèm quá đẹp nước ngoài, chấp nôi càn đùa, cốt lấy cái hư danh mà thôi, đó đều là những việc mà đảng Thiếu niên nước tôi không làm vậy.

Về việc thứ hai, nói tổ chức đoàn ám sát bủa khắp xứ, thì có thật, nhưng nói giết hại người có quyền thế đương thời thì chưa. Quý báo nói đó chắc là chỉ việc giết tên tuần vũ tỉnh Thái Bình, nhưng mà tên ấy có xứng với ba chữ "có quyền thế" đâu! Phàm người Việt mà đi làm tôi tớ cho người Pháp đều là bọn tham bỉ mất lương tâm, quỳ lạy giống khác, xẻ thịt đồng bào, không bằng cầm thú, nên người Pháp cũng đối đãi như loài thú, vui thì gọi tới, giận thì đuổi đi, coi không quan hệ bằng việc giữ lại hay đuổi đi một người tiện tỳ trong nhà vậy. Xem như việc Trung Kỳ mới yên thì Nguyễn Thân bị đuổi về, Bắc Kỳ vừa định thì Hoàng Cao Khải gần đi đời; hai người ấy đành bỏ tất cả liêm sỉ danh tiết một đời, đem hết tâm huyết tài lực giết hại đồng bào để cầu được công với người Pháp, chẳng qua là chỉ thèm thuồng ba chữ "có quyền thế" đó thôi, song rút cuộc còn như thế kia, huống chi tên tuần vũ nọ là tên già nua, là đồ bẩn, chỉ vì nó tham bạo vô lý, cam làm chó săn cho người Pháp, dựa thế hút cao huyết đồng bào để được nhà cao cửa lớn, người nước tôi không chịu nổi nên đảng Thiếu niên mới hơ tay giết chết choi để răn kẻ vô sỉ tham lam mà thôi, nói ngay là giết một con chó theo chân người Pháp thì đúng hơn, đâu có phải là người "có quyền thế đương thời". Còn chủ nghĩa và thủ đoạn của đoàn ám sát thì là mưu làm việc lớn kia, chờ có đâu chịu đem hòn ngọc quý của mình mà ném thử chuột hôi làm gì?

Việc thứ ba, nói hai quan binh thiếu hiếu và hai quan dân chánh người Pháp chết vì tạc đạn, thì có thật. Nhưng nói chạm phải máy ngầm thì cũng là tin đồn sai. Xưa nước Việt Nam có một bậc nghĩa sĩ là ông đế đốc Hoàng Hoa Thám, dùng binh giỏi, chống với Pháp gần 30 năm, giết quan binh Pháp vô số, quan binh Pháp bị bắt mà được tha cũng rất nhiều, Pháp oán lầm mà chẳng biết làm sao, mới lén thuê người Trung Quốc là con của Lương Tam Kỳ (nguyên là quan binh của quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phước, sau đầu người Pháp), cho nó nhiều tiền bạc, hứa thưởng nó làm tri phủ thực thọ, bảo nó ngầm đầu ông Hoàng Hoa Thám để lo việc ám hại. Vài tháng sau, con của Lương Tam Kỳ mang một xác chết đến, đầu mặt dập nát, không còn nhìn ra là ai, nó nói đó là xác ông Hoàng Hoa Thám đem nạp cho người Pháp. Cứ theo lời nó thì nó nambiung một phòng với ông Hoàng, rồi thừa lúc ông ấy không để ý mà giết chết. Người Pháp tin thật, thưởng nó vài ngàn bạc và cho làm tri phủ tỉnh Sơn Tây vừa khuyết, nó nhận chức ngay. Ông Hoàng Hoa Thám có thật chết không, đó là chuyện khác. Nhưng cái lòng độc ác của người Pháp đã biểu lộ rõ ràng ai ai cũng thấy, đó là quan binh và quan dân Pháp đã chủ mưu, bốn đảng ghét cái việc làm phi nhơn loại ấy nên mới dùng cách chúng nó đã làm để hại người mà báo thù lại chúng nó, thừa dịp chúng nhóm nhau ăn uống trong tiệm cà phê ở Hà Nội, ném một trái tạc đạn làm chết hai tên quan tư nhà binh và làm bị thương hơn 10 người. Kẻ ném tạc đạn chắc tự bảo rằng: chúng đã không thể đường đường chánh chánh phắt cờ cùng ta dong ruồi trên cương trường, mà lại dùng lối ám sát, thì ta cũng dùng lối ấy để báo thù thôi. Nếu không nghĩ thế, thì phàm bắt giặc thì tất phải bắt chúa, xưa nay những cuộc ám sát đều nhằm giết trước mấy nhơn vật trọng yếu còn như những lũ không khinh trọng đáng kể, thì có hơi đâu mà nhứt nhứt trừ hết, như mấy tên quan quân chánh và dân chánh Pháp kia, thì đảng Thiếu niên chúng tôi có kẽ vào đâu, có thù chi một mình họ mà phải làm cho họ chết hay sao? Đó là cái lý do thật trong vụ này vậy. Còn nói chạm phải máy đặt ngầm thì không đúng, vì tiệm cà phê vốn là của người Pháp thiết lập, có đâu lại để cho đảng tôi thung dung bố trí đặt máy ngầm được.

(Tài liệu Phan Châu Trinh đem về năm 1925.
Gia đình lưu - Lê Âm dịch từ thủ bút chữ Hán)

THU GỬI BÁO LE TEMPS YÊU CẦU ĐĂNG CẢI CHÍNH SAU VỤ BOM NỔ Ở HÀ NỘI(1)

Chủ quý báo,

Những người đồng bào tôi đi nghỉ ngoài bờ biển về có cho tôi biết rằng: số quý báo ngày 26 tháng 9 có đăng vào mục "Thơ bên Đông Dương gửi về" nói với mưu bạn⁽²⁾ bên An Nam: nhiều người thiếu niên khách thông đồng⁽³⁾, một cái thơ của ông phóng viên riêng của quý báo đề ngày 25 tháng 8 ở Hương Cảng. Mấy người đó lại giảng rõ ràng cho tôi nghe về mấy khúc đề mục nhỏ "Việc mới xét ra được", trong khúc ấy ông Jean Rhodes buộc thắt cho tôi một cách chặt chẽ gồm ghiếc.

Ông Jean Rhodes nói ra giọng dữ tợn nghiêm khắc rằng:

- 1. Là tôi ở Paris diễn thuyết nhiều lần để vận động ghê gớm những người đồng bào thiếu niên ở bên này;*
- 2. Là nhân cái sự mới phát ra ở bên này (ông ấy chỉ việc trái phá) mà truy tình xét ra, thì những người chăm chỉ về việc tha tôi cho việc ấy là dại;*

3. Là tôi là người thù nghịch gồm ghiếc với nước Pháp, tôi là họ hàng với Phan Bội Châu và đua sánh với anh ta nữa. Trước vì tôi đã nghịch với nước Pháp nên bị đầy ở Côn Lôn.

Ông ấy nhắc lại rằng: Nhờ có Hội Nhân quyền xin cho tôi nên

⁽¹⁾ Ngày 26.4.1913 tại tiệm cà phê "Gà trống vàng" (Coq d'Or) ở đường Paul Bert nay là phố Tràng Tiền bị nổ bom làm chết hai thiếu tá Pháp là Montgrant và Chapuis. Văn kiện này giải thích là nhằm trả thù vụ giết ám muội Cụ Đề Thám. Lời lẽ ca ngợi sự nghiệp của Cụ và chê trách hành động ám sát của nhà cầm quyền.

⁽²⁾ Có nghĩa là mưu loạn.

⁽³⁾ *Di cảo* nguyên văn như vậy, có thể hiểu là "nhiều người thiếu niên cùng tham dự".

đổi ra làm an trí. Về việc đó ông ấy tỏ ra ý mình rằng: sự đó bất đặc dĩ còn nói được, có một điều lạ lăm là người ta lại cho tôi tiền ở Paris, là chỗ tôi dễ vận động nguy hiểm nhất.

Đây không phải nói để gỡ mình, cũng không phải tôi nói để trấn tĩnh với ai, chủ ý tôi chỉ xin các người xem quý báo đãng biết những ý tôi nghĩ về mấy việc của ông phóng viên riêng quý báo buộc cho tôi là thế nào?

Việc diễn thuyết ở Paris, tôi nhận hẳn⁽¹⁾. Nhưng tôi không rõ ý ông J. Rhodes muốn nói chữ "vận động" là thế nào? Ông ấy không muốn tỏ ra cái ý của mình muốn nói. Có lẽ ông ấy nói vận động về cách mạng. Như vậy tôi bịa ra hai lẽ:

1. Là những người nghe tôi diễn thuyết đó vốn sẵn có tính cách mạng;

2. Là những người đó sẵn không có tính cách mạng.

Như lẽ thứ nhất, dầu tôi không nói⁽²⁾ thì trong óc người ta cũng vẫn có tính ấy rồi.

Còn lẽ thứ hai, dầu tôi có tài miệng như nước, lưỡi như dao, nói đá gật đầu, thì vận động cũng không chuyển cái trí người ta.

Và tôi lại nói ngay hiện bây giờ, những người học ở Paris về bên nước tôi, cũng chưa nghe có dính dáng vào việc gì. Vậy thì những người đó Nhà nước chẳng những chẳng đáng lo sợ, lại đáng thương người ta nữa. Xem như vậy thì tôi có vận động hay là không cũng chẳng cần cãi cọ nhiều lời.

Còn điều thứ hai, tôi khó trả lời lăm, vì nó viễn vông quá, không hiểu ý ông ấy muốn nói thế nào? Song le dầu ý nào mặc lòng, ngay bây giờ tôi có thể nói như vậy: nếu nhà nước thuộc địa Đông Dương có đủ chứng cứ tôi có lỗi, hay là có dính dáng gì với việc mới phát bên Hà Nội, mà chưa thấy động chạm chi đến tôi, thì tôi lấy làm lạ lăm.

Còn như hoặc người ta hỏi nghi cho tôi, hay là phong văn hão huyền, thì sẽ đợi cho chắc chắn rồi hãy buộc cho tôi.

Ông J.Rhodes lại ban cho tôi một tiếng nghịch gớm ghiếc với

⁽¹⁾ Như vậy Phan Châu Trinh đã thực hiện những buổi diễn thuyết ở Paris mà ta không có được tài liệu cụ thể.

⁽²⁾ Di cảo chép là "dầu tôi không nói".

nước Pháp. Tôi không hiểu ông ấy nói nghịch là nghịch thế nào? Hay là nghịch vì tôi dám đem những việc một vài người Tây bên thuộc địa Đông Dương làm bậy mà tỏ ra cho thiên hạ biết⁽¹⁾?

À, nếu như vậy tôi lại nghĩ thêm mấy điều như sau này: Giả như nước tôi ai không bằng lòng việc gì, trông mong việc gì, cứ nói thẳng ra cho Nhà nước hiểu, khi Nhà nước hiểu rồi, tôi tưởng Nhà nước chắc cho đồng bào tôi được mọi sự công bằng nhơn đức, xứng đáng cách thói tục người Lang Sa vẫn ăn ở xưa nay. Tôi chắc rằng cả người nước đội ơn, và lại hết lòng trung với Lang Sa⁽²⁾ nữa. Vậy mà có một hai người nghịch gớm ghiếc đi nữa, lâu ngày hiểu được lòng thực của nước Lang Sa, có lẽ người ta dịu lòng đổi trí lại, chẳng may nó chẳng đổi, thì Nhà nước vẫn cũng không hại gì.

Nếu ngược lại, ai tức việc gì không nói, ai trông mong việc gì cũng không nói, có hỏi đến điều gì, sự gì (cứ) dạ dạ, vâng vâng, Nhà nước chẳng hiểu đường nào sát, cứ đi lầm mãi, đi lạc càng ngày càng xa, làm cho mất hết cả lòng nước tôi, đến khi nhân dịp sóng gió nổi lên, tức nước vỡ bờ, mới hiểu rằng: mấy triệu con người trong lòng chưa sự thù nghịch đã lâu mà không hay. Tôi xin ông J.Rhodes thử nghĩ: lúc bấy giờ dầu tôi, dầu người khác có liều chết trung với Nhà nước, thì có ích chi không?

Nên bây giờ tôi tự nghĩ cứ việc nói thẳng, áy là một cách trung, mà lại có ích cho nước Lang Sa và nước tôi nữa.

Tôi dám nghĩ rằng: những người Lang Sa thực nên cho tôi là những người bạn thiết, chẳng nên cho là người thù nghịch.

Nay tôi lại xin nói thực thà với ông J.Rhodes: tôi tiếc tôi không được danh giá dự họ hàng với Phan Bội Châu để cho bằng lòng ông. Vả lại có họ hàng thiệt đi nữa, tôi cũng không hiểu là tội lỗi gì?

Tiếng đua sánh với Phan Bội Châu cũng là câu nói mêm mông nữa, nhưng tôi có thể trả lời rằng: Phan Bội Châu tưởng là ném trái phá thì người nước tôi được sung sướng, áy là cái ý nghĩ riêng của anh ta, mặc anh ta, còn nước An Nam là nước chung của

⁽¹⁾ Ám chỉ tên khâm sứ Ma-hê đào mộ vua Tự Đức bị Phan Châu Trinh đá kích.

⁽²⁾ Lang Sa: tức Pha Lang Sa nói gọn, dịch âm Hán của chữ France (nước Pháp).

mười mấy triệu con người chúng tôi. Cũng không lẽ người ta nói: người (nước) tôi chỉ có hai cách, một là vác trái phá ném càn, hai là cúi đầu ngậm miệng làm thinh, ngoại giả không ai được phép nhúng vào việc chính trị, nghĩ ra một cái chủ nghĩa nào khác gì nữa, nếu có thì phải tội, cho là đua sánh với Phan Bội Châu hay sao?

Còn tôi xin nói luôn một thể: Người ta thấy Nhà nước cấp cho cha con tôi mỗi tháng 450 quan tiền ở tại Paris, người ta tưởng là có khi sung sướng lắm. Nhưng việc đó là việc nhỏ mọn không cần phải nói.

Tôi chắc rằng sau ông J.Rhodes hiểu cái hi vọng của tôi, chẳng phải là thí mạng đi để mong bấy giờ mỗi tháng lĩnh mấy trăm quan tiền, đăng ăn không ngồi rồi trong một thành (phố) phồn hoa huyên náo này, thì ông chẳng lấy làm lạ nữa.

Tôi lại muốn nói thêm rằng: tôi ở đây có thể còn trông mong làm được một vài việc ích lợi chung cho cả hai nước nữa.

Đây tôi xin ông tha lỗi cho tôi, vì tôi (viết) dài quá. Xin ông nhận cái bài này của tôi đăng vào quý báo (2). Cảm ơn ông lắm.

Sau xin (ông) nhận cái lòng kính trọng của tôi.

Phan Châu Trinh
(Theo Lê Thị Kinh - SĐD)

THƯ VIẾT CHO JULES ROUX⁽¹⁾

"Ông bạn thân mến,

Hôm nọ đến dùng cơm tại nhà ông, ông đã hỏi ý kiến, tôi nghĩ thế nào về việc chính phủ Pháp hiện đang có dự định dùng người An Nam để đem vào quân đội, và họ đề nghị là sẽ đối xử với những người lính này một cách rộng rãi y như những lính Pháp.

Tôi nghĩ đó là một dự án hết sức quan trọng, và sẽ có lợi cho dân chúng của cả hai bên, mà tác dụng của nó có thể tràn ra khắp cõi cực Đông (ý Phan Châu Trinh muốn ám chỉ Nhật chẳng?)

Điều này nếu trở thành sự thật, thì chẳng những tránh được cho chính phủ Pháp những lo nghĩ về việc giảm sút quân lực, mà lại là một điều làm cho thanh niên của xứ chúng tôi có dịp để được thi thoả tình cảm ngay thẳng của mình đối với nước Pháp, trong hoàn cảnh đáng lo ngại hiện nay. Điều này sẽ làm cho người Pháp hiểu được, một cách rõ ràng giá trị của dòng giống chúng tôi, để bịt miệng những kẻ còn dám nói là dân An Nam là mọi rợ, chỉ biết tụ hội thành một đoàn người hung dữ náo loạn, nung nấu bằng ý muốn trả thù... vì thế phải đè nén dân dưới ách đô hộ, không nên cho họ được học hỏi và giúp đỡ họ.

Tôi tin chắc rằng, sau khi dự án trên được thực hiện, thì sẽ chẳng những làm cho người Pháp hết phàn nán về việc đặt tin cậy vào chúng tôi, hoặc nghe chúng tôi, mà còn làm cho họ, những người có nhiệt huyết sẽ đồng thanh hưởng ứng- trong việc thủ tiêu những phương pháp của một loại hành chính áp chế, và số người ấy sẽ đồng đảo đến giúp đỡ chúng tôi.

⁽¹⁾ Bản dịch ra tiếng Việt ở đây, chúng tôi theo Thu Trang (lược dịch). Trong sách của Lê Thị Kinh... Sđd, trích lại chính bản này, và có đề thêm tựa đề *Thư gửi Jules Roux* ngày 15-10-1913. NBS.

Sự mà tôi đoán trước này không phải là một điều ảo tưởng, do trí tưởng tượng của tôi, mà là một điều tôi đã được nghe tận tai, thấy tận mắt, cách đây 4 tháng khi Nghị sĩ Moutet đã cho tôi xem một bản nghiên cứu, về cách đối xử với số người Algérien một cách công bình và xứng đáng- vì họ đã là những người đã đạt được huy hiệu là ân nhân của nước Pháp. Bản nghiên cứu này do ý kiến của Quốc hội đề ra với chính phủ.

Tôi nhớ trong bản nghiên cứu ấy có một câu: "Những người Algérien đã đổ máu họ trên đất Pháp để kháng cự chống quân thù của xứ này. Nếu người Pháp không nhớ đến những sự giúp đỡ ấy, không trả nợ những người mà nước Pháp phải chịu ơn một cách đàng hoàng, nếu người Pháp coi những người này như anh em, thì thực không xứng đáng với hai chữ làm người". Tôi đã thực sự cảm động khi được nghe những lời như vậy, đó là những câu nói xứng đáng của những người đại diện cho nước Pháp.

Vì thế mà trong thâm tâm tôi, tôi mong mỏi là người Pháp và người An Nam nên bỏ hết những vấn đề cũ đi, những hận thù, gây gổ- mà chúng ta phải có một hành động chung, người nọ dựa vào người kia, và chính phủ sẽ mở rộng cửa công lý và quảng đại, để cho dân chúng của xứ sở chúng tôi cũng được hưởng. Như vậy, thanh niên của xứ này có dịp đổ máu, và hy sinh thân xác họ bên thân xác lính Pháp ở Âu châu, để giúp đỡ nước Pháp trong tình thế này, cũng như người Pháp có tình cảm tốt ở trong tâm, cũng sẽ phải giúp đỡ đồng bào chúng tôi!

Như vậy, với những lý do có ơn huệ ấy, tôi dùng bút chấm với nước mắt và máu để đòi hỏi chính phủ phải cải tạo những áp bức, những bất công mà chúng tôi là nạn nhân, chắc chắn chính quyền Pháp sẽ cảm động.

Đó là những điều tôi đã nghĩ thầm một mình, không thể nói ra, vì có bao nhiêu người nghi kỵ, thù oán mà chung quanh tôi cũng chẳng thiếu gì.

Về dân chúng thì không ai làm gì để cho họ tin cậy, trong khi tôi có nói gì thì chỉ tăng sự nghi kỵ, và thậm chí có những kẻ họ còn ghét bỏ tôi, có thể nói rằng: "Xem cái con người kia, đã từng là một tên phiến loạn, bây giờ đâm ra mất trí nên muốn làm ra vẻ trung thành với nước Pháp". Xin ông tin lời tôi, những sự kiện như

thế càng làm tăng tiếng xấu về tôi, mà rút lại chẳng lợi lộc gì cho ai cả. Böyle giờ được ông hỏi han đến, thực ra tôi rất lấy làm hoan hỉ.

Tôi nghe nói, chính phủ sẽ giao công việc thực hiện dự án trên cho Đại tướng Pennequin, đó là một người rất có kinh nghiệm và nhất là, chính ông ta đã có dự định về công việc này cách đây hai ba năm.

Mặc dầu có một vài trở ngại muôn ngăn cản việc thực hiện những ý định này. Thiên hạ đã được nghe ông ta bày tỏ về những điểm chính- trong một cuộc diễn thuyết- để đem ra thực hành, mà ông ấy tin là sẽ thành công. Đó là một vị tướng có tiếng là công bình, trong thời kỳ ông ta cai trị ở đây, nên ông rất rõ về tính tình đồng bào chúng tôi, và đồng thời những người này cũng đặt tin tưởng ở ông ta. Nếu vị tướng này, trở sang Đông Dương để thực hiện dự án trên, thì tôi tin rằng nhiều người từ lâu nay vẫn mong muốn giúp nước Pháp, sẽ sẵn sàng đóng góp với tất cả tấm lòng, tất cả sức lực để làm những điều trên, mà không ai ngăn cản nổi.

Về phần tôi, từ nhiều năm nay, tôi đã có những cảm nghĩ: Sau những gì đã xảy ra ở vùng Cực Đông, vào lúc này, không nên trở lại những gì mà người ta đã làm, hai dân tộc Pháp- Việt không nên xa nhau, mà trái lại người Pháp phải sửa đổi cách cai trị, và nên giúp đỡ cho người An Nam tiến bộ lên, để hai bên được sống cạnh nhau một cách thông minh và bền vững.

Nhưng buồn thay là những hy vọng của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Vì thế, tôi đã thu hết sức để làm lại những gì có thể, những người họ bất mãn khi thấy tôi hành động như thế, đã chỉ tuyên bố nói tôi là kẻ tử thù của nước Pháp.

Đáng nhẽ tôi phải trở về nước trong dịp này, để có thể giúp ích trong việc thực hiện những dự án trên, đồng thời tỏ rõ cho mọi người biết lòng ngay thẳng của tôi, rửa tiếng xấu họ đã gán cho tôi, làm mất thanh danh tôi một cách nhơ bẩn.

Nhưng ông cũng biết trước số phận tôi sẽ thế nào. Vì trong lúc này, tại An Nam tình hình không được yên ổn lắm. Vì vậy tôi vè, nếu mọi sự đều yên ổn cả thì không ai nói gì, nhưng rủi có biến cố gì xảy ra, thì những kẻ họ ghét tôi, họ sẽ bảo là: "Tất cả những điều ấy xảy ra, là vì Phan Châu Trinh đã xúi giục quần chúng nổi

dậy". Điều ấy, nếu đột ngột xảy đến như một tai nạn cho tôi ở đúng vào lúc lộn xộn như vậy, ai tin vào tình cảm thành thực của tôi? Ai có thể biết trước được, sự gì sẽ xảy ra trong một cuộc xét xử, mà tôi có thể trông cậy vào ai?

Tôi thực là một người khổ sở, tôi từ bỏ gia đình, vợ con từ tám, chín năm nay, tôi chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục, và hy sinh với ý niệm là làm thế nào cho hai dân tộc gần nhau... Nếu có cần cả đến cái chết của tôi, để có lợi ích cho nước ông và quê hương của tôi, điều ấy tôi cũng chẳng tiếc gì... Nhưng than ôi, nếu cái chết của tôi chẳng đem lại ích lợi, mà trái lại làm cho hai bên càng xa nhau hơn, thì đó thật là một điều ân hận. Vì thế, trước tình hình hiện nay, tôi không dám nghĩ đến việc hồi hương, và không nói gì trước được.

Nhưng dù tôi chưa về Đông Dương trong lúc này được, thì ở đây, tôi cũng có thể làm những công việc để giúp cho dự án trên, bằng cách viết thư cho người tôi quen biết, và các thân hữu để họ thấy những điều kiện của dự án này, và điều cần thiết, là sự đóng góp của đồng bào tôi đối với nước Pháp trong tình thế khó khăn này.

Về vấn đề tài trợ, cùng dự bị để đưa ra một nghị định đối đãi với những người đem thân đi đỡ đạn đại bác, từ bỏ quê hương ra đi ấy được như người Pháp, và sự giúp đỡ sinh sống cho gia đình họ, v.v., đại tướng Pénnequin đã trù bị, ở đây tôi không cần phải nhắc đến.

Thư đã dài, để khi nào tôi gặp lại ông sẽ nói nhiều hơn".

Dưới thư này đề: "Dịch nguyên văn thư của bạn tôi.

Paris ngày 16-11-1915" và ký tên: "Quan tư Roux".

*(Theo Thu Trang - Những hoạt động
của Phan Châu Trinh tại Pháp 1911-1925
Nxb Đông Nam Á - Paris. 1983-tr 78.82)*

CÁC THƯ VIẾT TẠI NGỤC LA SANTÉ⁽¹⁾:
THƯ GỬI QUAN BA CARON

Thư số 3

Ngày 27 tháng 4 năm 1915

*Quan sơ thẩm Tòa án binh, ông quan ba Caron,
 Quan lớn,*

*Ngày 3 tháng 3 mới rồi, quan lớn gọi (tôi) tới buồng giấy, nô
 tôi mấy câu, thiệt là ức hiếp, thiệt là trái ý với phép luật Nhà nước
 xa quá. Cái thơ ngày 4 tháng 3, tôi đã thuật lại rõ ràng, hỏi quan
 lớn, xin phải gọi tôi mà trả lời cho tôi hiểu. Thơ ấy đến chỗ quan
 lớn chắc đã lâu rồi, gần hai tháng nay, chẳng thấy quan lớn nhắc
 đến, chẳng biết vì có gì mà quan lớn chẳng trả lời.*

Quan lớn chẳng trả lời, chắc có hai cớ;

*Một là quan lớn khó thể trả lời nên quan lớn muốn bỏ chìm
 đi;*

*Hai là quan lớn nói tôi hỏi không đủ lời lẽ nên quan lớn
 chẳng thèm trả lời.*

⁽¹⁾ Trong khoảng hai tháng rưỡi (từ 3.3.1915) Phan Châu Trinh đã viết cho quan ba Caron mười bức thư trong đó có bảy thư đánh số từ 1 đến 7, nhưng nay chỉ tìm thấy năm thư, từ số 3 đến số 7, hai thư số 1, số 2 chắc tác giả không sao lại. Đáng chú ý hơn cả là các thư 3,4 và 7; các thư khác đều là phụ hoặc có ghi "Thơ này bỏ" (theo tác giả trong thư gửi cho Phan Châu Dật ngày 2.5.1915, thì "thơ đã gởi thì để ngày, chưa gởi thì không). Chúng tôi công bố ở đây ba thư số 3, 4, 7 và thư gửi Phan Châu Dật. Số thư này Phan Châu Trinh chép lại đem về nước năm 1925, gia đình lưu(PTM).

Như cớ thứ nhất, thì mấy câu đó là câu quan hệ về cớ tôi phải ở tù mấy tháng nay. Quan lớn muốn bỏ chìm, còn tôi chẳng muốn bỏ chìm đâu.

Còn như cớ thứ hai, thì đây tôi sẽ thuật lại kỹ càng từng tí, rồi tôi hỏi quan lớn cho rạch ròi từng câu.

Ngày 3 tháng 3, quan lớn cho giấy gọi tôi tới sở Tòa án binh. Độ 3 giờ chiều, thấy quan lớn sai người lính cầm một cái xích tay bằng sắt, tới gọi tên tôi xích tay tôi dắt đi, xem ra bộ băm trộn (các lần khác cũng thế, nhưng xem bộ hiền hậu, cũng như gọi mọi người thôi), đi lên bốn, năm tầng gác, đi lạc mãi, một tay nắm cái xích kéo lôi tôi tới, hai con mắt chàm hăm, ngó quay lại nhìn mặt tôi mãi, coi cách giữ gìn chặt chia như cách người ta bắt quân ăn cướp giết người, hay là bắt một con thú dữ chi thế.

Lúc đã đến buồng giấy quan lớn rồi, thả tay tôi ra, xô cửa đưa vào, tôi trông mặt quan lớn làm bộ giận dữ, ra oai ngầm nghiên, vụt đứng dậy, ngó ngay vào giữa mặt tôi, nở tôi mấy câu tiếng Pha Lang Sa. Tôi tuy chẳng biết tiếng gì, nhưng nghe quan lớn nói ra giọng gắt gỏng, giàn đi giàn lại, tôi tưởng các quan án khác lúc nói với một tên tù bị kêu án xử tử, cũng không được nói cái giọng sắc sảo gồm ghiếc như thế; nếu không có người thông ngôn đứng gần, có lẽ tôi sợ sệt.

Quan lớn nói vừa dứt tiếng, người thông ngôn tin cẩn của quan lớn dịch liền lại cho tôi nghe rõ ràng.

Câu thứ nhất, dịch rằng: ông quan ba Caron bảo anh rằng, ông quan tư Roux có xin phép ông ấy tới thăm anh, nhưng ông ấy cứ theo phép luật, chẳng thể cho được⁽¹⁾.

Câu thứ hai, dịch rằng: ông quan ba bảo anh rằng, anh đừng có ý thế là quen biết với ông quan tư Roux mà xong việc anh đâu (Cái thơ ngày 4 tháng 3 tôi viết hỏi quan lớn, vậy thi thông ngôn có nói sai tiếng nào không, phải bảo lại cho tôi nghe. Ngày 27 tháng 3, quan lớn gọi tôi hỏi qua việc khác, chẳng nhắc lại nữa, vậy thì quan lớn đã chịu nhận chắc rằng thông ngôn nói đúng cả, nên đây tôi cứ thuật y như lời thông ngôn).

Tôi lại hỏi lại một lần nữa, thông ngôn cũng nói như thế.

⁽¹⁾ Câu này và các câu sau có gạch dưới là do ông Phan gạch trong *di cảo*.

Quan lớn cũng sợ tôi nghe không được rõ, thì tôi không được sợ hãi lắm; quan lớn bảo thông ngôn nói tiếng An Nam cho kỹ một lần nữa rồi quay lại nói tiếng Tây cho quan lớn nghe lại. Quan lớn gật đầu rằng phải rồi đuổi ra. Lính liền lại xích tay tôi kéo đi cung như lúc gọi lên vậy.

Đây là vẽ ý cái tình cảnh ngày ấy, quan lớn là ông quan án sơ thẩm Tòa án binh, hiểu pháp luật, đủ quyền thế, việc tự tay quan lớn làm ra, lời tự miệng quan lớn nói ra, quan lớn chẳng thể nào quên được. Còn tôi là một thằng tù của quan lớn giam giữ năm, sáu tháng nay, chẳng biết có gì cả. May sao ngày đó, quan lớn vui lòng chịu vén cái màn tối trong cái buồng giấy thõi tha hôi hám của quan lớn ra cho tôi trông lọt vào được, nên tôi càng nhớ mấy mún từng tí, mà lại nhớ dai nữa.

Đây tôi hỏi quan lớn về câu thứ nhứt: Người bạn của người bị giam xin phép quan án tới thăm người bị giam là một việc rất tầm thường, cho cùng không, quyền tại quan án, cần gì phải bảo cho người bị giam biết. Chẳng cho ông quan tư Roux tới thăm tôi, quan lớn rằng cứ theo phép luật⁽¹⁾. Còn xích tay tôi, lôi kéo tôi, nöt tôi, thì quan lớn cứ theo phép luật nào?

Tôi hỏi quan lớn câu thứ hai: Ông quan tư Roux là ông quan binh, phép luật Pha Lang Sa có cấm tôi không được làm bạn với quan tư binh không? Quan lớn rằng bắt tôi là vì người ta kiện tôi mưu làm loạn; giam đến ngày đó đã gần 6 tháng, quan lớn có bắt được thơ từ gì của ông quan tư Roux thông đồng với tôi về việc làm loạn đây không? Nếu như quan lớn rằng; không, thì việc gì làm bạn quen với ông quan tư Roux cùng có ý hay là không ý, là quyền riêng tự do của tôi cả, vì sao quan lớn dám bão xích tay tôi lại, kéo lôi tôi tới giữa buồng giấy sở công nhà nước, mà quan lớn xoi mói xâm phạm tới quyền riêng của tôi, vậy thì quan lớn cứ theo phép luật nào? Vả quan lớn lại rằng; tại làm bạn quen với ông quan tư Roux, nên không xong việc tôi là lẽ gì? Quan lớn làm quan sơ thẩm Tòa án binh, ăn tiền ăn bạc, vì phe vì đảng, giấu cả giấy mực thơ từ tôi về cớ tôi bị kiện, giam tôi sáu tháng, chẳng xét hỏi lần nào cả, sao mà xong được. Nay quan lớn nói tại làm bạn quen với ông

⁽¹⁾ Căn cứ vào pháp luật.

quan tư nào mà xong? Sao quan lớn làm quan án mà dám mở miệng nói những tiếng gian dối như thế? Vậy thì quan lớn cứ theo phép luật nào?

Tôi lại hỏi về cách tôi ngày đó.

Tôi nay là người bị giam, lính tráng kéo lôi, quan gia trường trọng, là phận tôi chịu cả. Nhưng gọi tôi mà xét hỏi việc tôi, thì đâu có cực khổ bao nhiêu, tôi cũng cam lòng mà chịu. Còn ngày đó là ngày quan lớn gọi tôi mà tò việc gian dối của quan lớn cho tôi biết, sao quan lớn dám bảo xích tay tôi, lôi kéo tôi, nạt nộ tôi, vậy thì quan lớn cứ theo phép luật đâu? (ngày 14 tháng 9 năm 1914, quan lớn bắt tôi đưa tôi nhà giam Dépôt. Lúc lính nó lại xét đồ trong mình tôi, đưa thì ôm tôi mà vật, đưa thì đánh và tai tát tôi. Ngày tôi ở An Nam bị bắt, người ta làm thiệt hung dữ, nhưng cũng chẳng đến nỗi mọi rợ như thế. Bây giờ tôi mới rõ rằng: việc đó tự tay độc ác quan lớn mà ra cả. Tôi nhắc lại đây để sau cho các quan án biết, và cả người Pha Lang Sa biết nữa).

Đây, mấy câu tôi hỏi quan lớn đây. Tôi dốt nát, không biết tiếng Pha Lang Sa, không học luật, không làm thầy kiện Paris. Tôi chỉ cứ theo trí nghĩ của tôi mà hỏi quan lớn, quan lớn làm quan án, chắc học phép luật nhiều, xin quan lớn cứ theo phép luật mà trả lời ngay cho tôi nghe.

Đây, tôi cần nói thêm mấy câu cho hết ý: Quan lớn rán xem cho hết cái thơ tôi, đừng quở tôi nói nhiều, những bụng bức tức, cắn răng tím ruột, để gần hai tháng nay, chưa chịu nói ra, đến khi nói, thì nó vọt miệng mà ra, không thể dừng bút được.

Ông quan tư Roux là một quan tư Tòa án binh năm trước. Vậy thì ý có làm bạn quen với ông quan tư Tòa án binh, quan lớn có biết chắc là thằng nào không? Hay là tôi? Sao quan lớn chẳng dám gọi thằng đó, xích tay thằng đó, lôi kéo thằng đó, mà quan lớn mắng vào giữa mặt nó, mà quan lớn dám hành hạ đày đọa tôi đến thế kia? Hay là quan lớn tưởng tôi là một đứa hèn hạ, nghe nói cây quan tư Tòa án binh, tôi tưởng là quyền thế lớn lắm muốn làm gì ai cũng được, nên tôi sợ hãi, tôi làm bạn quen để mà ý thế, vậy có phải đâu. Tôi kính trọng yêu mến ông quan tư Roux, vì ông ấy là con người ăn ở ngay thẳng công bình, làm quan lớn biết kính trọng phép luật nhà nước, biết đủ phép luật ở đời, biết kẻ phải

người không, biết thương người trung trực, biết ghét kẻ gian tà, coi người trong đời này ai cũng như ai, chẳng phân loài nọ loài kia, biết giữ danh tiếng lịch sự cho mình, biết giữ danh tiếng văn minh cho nước mình, xứng đáng người Pha Lang Sa, xứng đáng ông quan tư Tòa án binh Pha Lang Sa, nên tôi mới chịu làm bạn quen thân thiết với ông ấy. Nếu mà con người ăn ở gian trá, tính ý tham hiểm, cậy mình làm quan tư Tòa án binh, bỏ cả phép luật nhà nước, thiên vị đưa gian dối, ghen ghét kẻ ngay thẳng, núp bóng sau lưng mà lại hại người ta, thì quan tư Tòa án binh mặc kệ nó, tôi có thèm cần đến đâu; có thể gấp, tôi chẳng thèm hỏi; gọi, tôi chẳng thèm thưa, chẳng làm luận là làm bạn quen, chẳng luận là ý thế.

Vả lại, những quan ỷ thế là rặt quan gian hiểm hèn hạ, khi không nó muốn kiềm chế thần mà nó làm hại người không tội cho sướng bụng ghen ghét của nó nên nó phải ỷ thế, cậy ông quan tư này, ông quan tư nọ. Còn tôi là một người ăn ở ngay thẳng tuân theo phép luật nhà nước, chẳng làm việc gì gian dối, chẳng muốn làm hại ai, cần gì tôi phải ỷ thế ông quan tư nào?

Còn như việc tôi không xong, quan lớn nghĩ thử tội ấy tại ai. Quan lớn làm quan án sơ thẩm Tòa án binh, quan lớn ăn tiền quan thù nghịch tôi, quan lớn chiêu thẳng ghen ghét tôi, bắt giam tôi năm, sáu tháng, thơ từ về có tôi bị kiện quan lớn giấu vào trong ngăn tủ kín, chẳng thèm giờ ra xét hỏi cho xong. Vậy thì cái cớ chẳng xong việc tôi, tôi tại như quan lớn, còn tôi có tội gì, việc gì mà không xong? Nhưng sáu tháng về trước, tôi tưởng quan lớn là quan án sơ thẩm Tòa án binh, thay mặt cho Nhà nước việc binh Pha Lang Sa lấy phép luật mà bắt tôi, nên cầm lòng mà chịu cực khổ, mà đợi lệnh xét hỏi. Từ ngày 3 tháng 3 thì tôi đã biết rõ rằng: quan lớn là một tên quan án gian dối, thay mặt cho quan thù nghịch tôi, lấy ý riêng mà bắt giam tôi, thì từ đây về sau tôi cứ đem lời lẽ ra mà tôi chống cự lại với những việc gian dối không công bình của quan lớn. Chỗ Paris này là một chỗ pháp luật rất công bình, rất nghiêm ngặt, có phải là một chỗ dễ bỏ tù người, dễ làm thịt người như bên An Nam đâu, nói chuyện tôi sợ mà tôi phải ỷ thế ông quan tư nào.

Quan lớn, ngày quan lớn mới bắt tôi, quan lớn giả dạng quan án công bình ngay thẳng, tôi thấy quan lớn ăn nói mực thước, tra hỏi

phải cách, nên tôi cũng đem lòng kính trọng. Sau lại có người cho tôi biết rằng ông quan ba Caron là người tốt, là quan án có danh tiếng ông ấy chẳng làm hại ai bao giờ, nên tôi càng tin cậy hơn. Tuy rằng ngày đó tôi biết quan lớn làm trái phép, nói trái phép, nhưng tôi sẽ lấy lời êm lẽ dịu mà hỏi quan lớn, thử xem quan lớn có nhận lời hay không. Hóa ra, quan lớn thấy tôi nói không đúng cấp mạnh dạn, quan lớn càng khinh dã mĩ, đày đọa mĩ. Tôi có phải là thân trâu ngựa, khúc cây cục đá gì, đem thân để cho người ta dồn vặt mà chẳng biết chống cự lại, nên đây tôi phải nói cho cạn lời hết lẽ cho quan lớn biết rõ rằng: Tên Phan Châu Trinh mà quan lớn bỏ tù tám tháng nay có phải là một thằng dẽ dọa dẽ hiếp không?

Cái thơ này là cái thơ tôi hỏi nhắc lại cái thơ ngày 4 tháng 3 là thơ rất quan hệ về việc tôi bị tù tám tháng nay, quan lớn phải bão dịch cho thiệt kỹ. Quan lớn phải xem đi xem lại cho vỡ nghĩa từng câu. Đây tôi lại nhắc lại quan lớn một lần nữa, thế nào cũng phải trả lời ngay cho tôi biết.

Quan lớn có phải thực là người thằng, quan lớn có phải là thực quan án có danh tiếng, quan lớn có phải là thực người Pha Lang Sa, ăn ở theo tính nết Pha Lang Sa xưa nay? Quan lớn xem thơ tôi rồi quan lớn phải hết tức giận, gọi tôi ngay, quan lớn đập bàn mà trả lời từng câu một cho tôi nghe, thì quan lớn còn thể có quyền phép mà giam tôi được nữa, chờ quan lớn đừng tưởng tôi dẽ giam như mấy tháng trước, mà quan lớn giam lòng dòng tôi đây, thì tôi đã chực sẵn 5,10 cái thơ đây, nó sẽ tiếp cái thơ này mà tôi ngay bàn giấy quan lớn.

PHAN CHÂU TRINH

(Chữ ký)

Thư số 4

Ngày 2 tháng 5 năm 1915

Bẩm quan lớn,

*Thơ tôi viết hỏi quan lớn ngày 27 tháng tư đây, bữa nay chắc
đã dịch rồi, quan lớn đã xem rồi, đến bữa nay đã sáu bữa chẳng
thấy trả lời, mà quan lớn lại còn giam tôi đây, thì lấy làm lạ quá.
Quan lớn gian dối hung hiểm chi quá thế? Làm bạn quen với một
ông quan tư binh mà quan lớn bỏ tù chung thân tôi đây sao? Nước
Pha Lang Sa là nước văn minh, có cái luật dữ tợn mọi rợ như thế
sao? Hay là quan lớn rằng: bây giờ giặc giã chẳng còn phép luật
chi nữa sao? Nếu không phép luật thì còn lập tòa án binh ra làm
chi, đặt quan án này, quan án nọ làm chi? Hay là quan lớn rằng:
phép luật chỉ dùng xử người da trắng, còn tôi là người da vàng, là
người An Nam chẳng được nhờ cái phép luật công bình đấy sao?
Hay là quan lớn rằng: ai có quyền thế mạnh muốn giết ai thì giết,
muốn bỏ tù ai thì bỏ sao? Nếu thực như thế thì quan lớn đem
gươm đem súng tới mà quan lớn giết ngay tôi tại buồng giam số 6-
21 nhà giam Santé tức thi đì. Quan lớn bảo thằng nào buộc quan
lớn phải hành hạ tôi cực khổ bảy tháng nay, nó đem gươm súng tới
mà nó giết tôi tại buồng giam 6-21 nhà giam Santé đi. Quan lớn
bảo nó đừng có khêu gan chọc tức thằng Phan Châu Trinh này.
Thằng Phan Châu Trinh thà chết thì nó xách cái đầu của nó, nó
quăng xuống đất như chơi, nó chẳng sợ giam đâu, nó chẳng chịu
làm thân trâu ngựa cho người ta cõi lên đầu trên cổ nó đâu!*

*Quan lớn làm tức tôi thế này, thì tôi thế chết, chết tại giữa
buồng giấy quan lớn. Tôi thế lấy máu mà tôi bôi đầy đầu, đầy mông,
đầy cổ, đầy mình quan lớn thôi, tôi bôi cho đỡ cả một buồng giấy
gian dối, không công bình của quan lớn ra thôi. Tôi chẳng chịu
chết mòn, chết rục, chết vắng, chết thầm ở cái buồng giam 6-21
nhà giam Santé đâu.*

Tôi hẹn quan lớn nội trong hai ngày nữa quan lớn phải trả lời, quan lớn chẳng trả lời thì quan lớn phải giết tôi, quan lớn chẳng nói giết tôi thì quan lớn phải thả tôi ra. Tôi không tội gì mà bắt tôi phải nằm một giường sắt, ngủ một cái nệm rơm, trùm một cái chăn rách trống đầu trống đuôi mua từ năm 1881, mai húp một chút nước sôi, chiều ống một tí nước rau luộc, mỗi ngày ăn một cái ổ bánh mì đen người ta quăng lên liêng xuống dưới sàn nhà dơ gác nhôp, cả ngày quanh quẩn lăn lộn trong một cái xó, vừa ăn vừa ngủ vừa ỉa vừa đái một chỗ bảy, tám tháng nay.

Quan lớn ôi! Quan lớn ăn ở chi mà hung hiểm gian dối như thế? Quân thù nghịch tôi nó cho quan lớn bao nhiêu tiền bạc mà quan lớn nỡ lòng bán cái mạng tôi cho chúng nó, cho nó đầy đọa tôi đến thế này, quan lớn ôi! Chớ nào bốn phận công bình quan lớn ở đâu, chớ nào lòng ngay thẳng quan lớn bỏ đâu mà quan lớn giết tức giết tôi tôi thế này, quan lớn ôi! Thế nào cũng phải trả lời cho tôi nghe, rồi quan lớn có muốn giết tôi cho sướng lòng quân thù nghịch tôi thì quan lớn sẽ giết, quan lớn ôi!

PHAN CHÂU TRINH

(Chữ ký)

*Thư số 7**Ngày 17 tháng 5 năm 1915*

Bẩm quan lớn,

Tôi là một người không tội lỗi gì cả, quan lớn bắt giam tôi tám tháng nay, chẳng chịu xét hỏi cho xong mà tìm cách hà hiếp tôi quá thế. Tôi đem lời lẽ chống cự với quan lớn, thì quan lớn rằng quan lớn là quan án chẳng thèm nói với tôi là người bị giam. Böyle giờ tôi đã hết phương thế mà giúp đỡ thân tôi được nữa, nên tôi phải viết thư lấy Recommandée⁽¹⁾ mà gửi cho người thầy kiện của tôi là ông Moutet, dặng để về sau có bị điều gì khốn nạn, hiểm nghèo, thì ông ấy cầm cái thơ này mà chống cự, giúp đỡ cái mạng sống cho tôi. (Nếu tôi có bị người ta giết thảm giết lén ông ấy còn nắm cái thơ tôi làm chứng chắc). Cái thơ Recommandée này là thơ cần kíp, quan lớn bảo người ta dịch cho mau mau, xem rồi thì thả ngay cho tôi.

Đây tôi có hai điều quan hệ, cần phải giao kết trước với quan lớn:

Một là từ ngày nào, giờ nào, quan lớn bảo dịch cái thơ recommandée tôi rồi, xem rồi, thì kể từ giờ đó về sau, hai cha con có xảy ra có gì khốn nan hiểm nghèo, là lỗi bởi tai quan lớn cả. Lời giao kết này đợi đến ngày nào cái thơ recommandée tôi vào tay ông Moutet cầm rồi, dịch xem rồi, thì mới bỏ⁽²⁾. Đây, tôi lại nói thêm với quan lớn rằng nếu có cái có gì mà nó buộc quan lớn không làm hại tôi không được, thì xin quan lớn sẽ cứ kiểm cách mà làm hại tôi. Còn con tôi nó nhỏ dại, chẳng biết gì cả; tôi có bảo nó làm việc gì, là vì nó thương cha nó, thấy cha nó phải chịu cực khổ, nên nó đau lòng mà nó phải làm để giúp đỡ cho cha nó một hai tí thôi. Còn nó chẳng biết gì thù nghịch với ai cả, đừng bảo làm khốn

⁽¹⁾ Recommandée tức là thư bảo đảm.

⁽²⁾ Các nét gạch dưới dòng là do cụ Phan Trọng Thủ bút di cảo.

nan mà tôi nghiệp⁽¹⁾.

Hai là khi quan lớn đã xem cái thơ recommandée tôi rồi nếu có điều gì mà quan lớn rằng tôi nói thêm, nói thừa cho quan lớn thì phải mau mau gọi tôi mà hỏi tôi. Nếu tôi trả lời xong cả, tôi nói việc thiệt cả, thì quan lớn phải để cái thơ đi ngay. Còn như quan lớn chẳng chịu gọi tôi mà hỏi, lai ngăn trở chẳng cho thơ tôi đi hoặc là để châm năm mươi ngày, thì lỗi ấy bởi ai, quan lớn chắc biết rõ hơn tôi, nên tôi chẳng cần phải nói. (Ngày 11 đây con tôi có gửi cho tôi một cái thơ pneumatique⁽²⁾. Chẳng biết ngăn trở bởi người nào, chỗ nào, đến bữa nay đã sáu bữa rồi, tôi không tiếp được, cớ đó là quan hệ, và tôi lấy làm lạ quá).

Đây tôi thuật lại một câu dài tôi nói thêm sau, cũng về ngày 12 mới rồi, tôi nói thế này: Tôi ở bên An Nam nhiều người thù nghịch với tôi, chẳng những là người ta muốn bỏ tù tôi 10 năm, 20 năm mà thôi đâu; người ta còn muốn kiếm cơ mà buộc tội giết cho mất cái đời tôi đi kia. Những người thù nghịch đó, bên này cũng có một ít, nếu tôi cam lòng bỏ cả vợ con, xú sở mà xin qua ở tại Paris, là vì lòng tôi tin cậy phép luật Pha Lang Sa là rất công bình che chở cho thân tôi được. Nay người ta kiện tôi, quan lớn bỏ cả phép luật Pha Lang Sa hà hiếp tôi tám tháng nay. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có rán chịu cực khổ mà còn sống lại được, cũng không còn chỗ nào mà ở cho yên thân nữa, nên tôi bây giờ bằng lòng bỏ cả cái mạng sống mà chống cự lại với quan lớn, dẫu thế nào thì thế, tôi cũng chẳng cần thương tiếc gì cả.

Đây là câu tôi nói thêm đó, nhưng khi đã viết giấy rồi, tôi nghe thông ngôn vẫn quá, chỉ chép lại một đoạn trên, mà lại bỏ mất một câu "người thù nghịch bên này cũng có một ít" đi, nên đây tôi phải viết lại, về sau làm chứng và cho quan lớn biết ý tôi nói là thế, thì bữa nay quan lớn thấy cái thơ tôi gửi cho ông Moutet, quan lớn chẳng lấy làm lạ gì cả.

Kính bẩm

(Chữ ký)

PHAN CHÂU TRINH

⁽¹⁾ Xem thư cụ Phan viết cho Phan Châu Dật ngày 18.5.1915.

⁽²⁾ Thư gửi theo đường "chuyển phát nhanh".

THU GỬI PHAN CHÂU DẬT

Cái thơ này bỏ⁽¹⁾

Ngày 2 tháng 5 năm 1915

Con Dật,

Cậu mới được cái thơ của con gửi thăm cậu. Trước là cậu gởi lời lại cho con biết, thăm con; cậu lại gởi lời thăm quan Đốc trưởng và ông bà Pô lét với hai người con được mạnh giỏi. Sau, cậu lại bảo con mấy điều này. Cậu có viết một cái thơ cho con để con dịch lại chữ Tây cho rõ ràng, viết cho tử tế. Con ký tên rồi lấy recommandée, con gửi cho ông hội chủ Hội Des Droits de L'homme⁽²⁾, số 1 đường Jakob, Paris. Thơ như sau này:

Bẩm quan lớn,

Tôi là con ông Phan Châu Trinh. Cha tôi có viết thơ quốc ngữ, bảo tôi dịch lại, xin gởi cho quan lớn biết. Ngày cha tôi bị bắt được ba bốn tháng, có nghe quan lớn và quý Hội có ý muốn giúp cha tôi. Trong lòng cảm ơn, nhưng cha tôi chẳng muốn thế, nên cha tôi chẳng viết thơ, vì việc này là việc nhỏ mọn, cha tôi chẳng kể vào đâu. Xứ Paris là một chõ gai gốc cán cờ ba sắc của Pha Lang Sa căm cứng từ thuở nay, chẳng lẽ thẳng nào dám giết cha tôi giữa (xứ) này. Vả lại các quan trong Hội trước đã cứu cha tôi sống lại một lần rồi. Cái gươm kẻ thù nghịch nó đã toan lại mà nó liếm cái đầu cha tôi; nhờ những người Pha Lang Sa tốt lòng và quan trong quý Hội lẹ tay mà đỡ kịp, nên người thù nghịch của cha tôi người ta không bằng lòng, đến bây giờ càng thêm thù nghịch mãi.

⁽¹⁾ Trong *di cảo* ghi "thơ này bỏ" nhưng vì nội dung quan trọng nên chúng tôi xin ghi lại.

⁽²⁾ Hội Nhân quyền.

Lần này, cha tôi chẳng dám phiền lòng quý Hội. Nay có thí⁽¹⁾ việc, cần phải cho quan lớn biết, nên cha tôi mới bảo viết cái thơ này.

Ngày 14 tháng 9 năm 1914, quan sơ thẩm Tòa án binh, ông quan ba Caron, cho bắt cha tôi, đưa tôi nhà giam Dépôt. Lúc bắt vào cùng 2, 3 người, lính nó cứ cha tôi nó đánh mãi, cha tôi đã lấy làm lạ. Rồi ông ấy bắt giam cha tôi tại nhà giam Santé, đến nay chẳng thấy xét hỏi gì cả. Ngày 3 tháng 3, ông quan ba Caron bảo kéo lôi cha tôi đến buồng giấy ông ấy mà bảo rằng: cớ cha tôi bị tù đây, là vì cớ ý làm quen với quan tư Roux, rồi kéo ngược về bỏ giam cha tôi tại đây. Đến bữa nay, cha tôi viết thơ hỏi ông ấy, bảo ông ấy phải trả lời câu đó, ông ấy chẳng chịu trả lời mà lại có ý giam cha tôi đây mãi. Bây giờ cha tôi đương viết thơ buộc ông ấy trong 4 ngày phải trả lời ngay, không thì xin lỗi. Cha tôi lại rằng: nếu hai việc cũng không, thì có tha, cha tôi cũng không ra.

Việc trả lời thì cha tôi chắc rằng ông ấy không thể trả lời được. Còn cớ ông ấy có giam cha tôi, thì cha tôi cũng đã rõ rồi: vì quân thù nghịch với cha tôi phe đảng đồng, tiền của nhiều, thân thế lớn, nó buộc ông ấy phải làm thù nghịch với cha tôi, nên ông ấy cố giam cha tôi lâu ngày để kiểm cách thế mà giết cha tôi.

Giết có hai cách:

Một là lấy thuốc độc mà giết, rồi nói đau mà chết:

Hai là giam mãi đây, đợi đến khi nào Paris có lộn xộn thì đem cha tôi tới chõ vắng mà giết.

Việc đây, cha tôi đã biết rõ thế rồi. Nhưng cha tôi không sợ. Cha tôi cho tôi biết rằng, nếu cha tôi mà đã đem thân chịu chết tại Pha Lang Sa, thì cha tôi thế chết tại giữa Paris, thế chết tại giữa tòa án binh, thế chết tại giữa buồng giấy ông quan ba Caron, cha tôi thế lấy máu bôi cả đầy đầu, đầy cổ, đầy mặt, đầy mình ông quan ba Caron, lấy máu bôi đỏ cả một cái buồng giấy tối đen thui thui của ông quan ba Caron, chờ cha tôi chẳng chịu chết thầm vắng đâu, vì cha tôi sôi gan tức máu cho ông ấy quá. Ông ấy với cha tôi xưa nay chẳng thù nghịch chi. Bây giờ ông ấy đành lòng bỏ cả phép luật Nhà nước, đành lòng bỏ cả bốn phận quan án, bỏ cả danh tiếng của mình, làm cái máy bó tay bó chân cha tôi lại. Ông

⁽¹⁾ "Thí" tiếng địa phương có nghĩa là "tí".

Ấy giàn lên vật xuống cha tôi, như thân trâu mìn ngựa hơn 7, 8 tháng nay, cho sướng lòng quân thù nghịch của cha tôi. Ông ấy đem cái xác thịt và bộ đồ phẩm phục quan binh của ông ấy làm cái khiên cái mộc cho quân thù nghịch nó núp trong đó, mà nó đỡ cái mũi gươm của cha tôi, đem cái buồng giấy tôi tăm mù mịt của ông ấy chứa những quân hổ mang thuồng luồng, hùm beo rít rắn ở trong đó, cho nó cắn rút xương thịt cha tôi, nên cha tôi bây giờ dành lòng rút cái mộc hộ thân tư thuở nay ra, chỉ ngay vào giữa mặt ông quan ba Caron mà hạ chiến tho với ông ấy từ ngày 27 tháng 4 năm 1915.

Cha tôi chắc rằng ông ấy thế nào gõ cũng không nổi với tay cha tôi. Bây giờ, ông ấy chỉ còn một cách là hiệp sức lại với quân thù nghịch của cha tôi, kiểm cách thế mau mau mà giết cha tôi nội trong tuần tháng năm đây, đểng cho che miệng dậy mắt người Pha Lang Sa.

Nay cha tôi ở dưới quyền phép ông ấy, thế thì trước sau cha tôi cũng chết trong mười ngón tay ông quan ba Caron; nhưng vây mà cha tôi dành lòng, việc đó xin quan lớn và Hội đừng nhúng tay vào, vì sức chống cự của cha tôi còn đương mạnh lắm.

Đây cha tôi chỉ hết lòng xin quan lớn một điều này. Nếu cái thơ của cha tôi viết đây, sau mà có hóa ra sự thiệt, xin ngày nào quan lớn nghe nói rằng ông quan ba Caron đã giết cha tôi rồi, quan lớn mau mau sai người tới nhà giam Santé buồng số 6-21 soạn cả sách vở thơ từ của cha tôi cất kỹ một chỗ, rồi bảo người nào biết chữ quốc ngữ, người ta tới lựa những thơ của cha tôi gửi cho quan ba Caron (thơ đã gửi thì đề ngày, chưa gửi thì không), dịch ra mà xem, thì biết có cha tôi phải bị giết, và cách ăn ở của cha tôi là thế nào. Nếu được như vậy thì cha tôi cảm ơn quan lớn và quý Hội nhiều lắm.

Sau này cha tôi kính chúc quan lớn.

Đấy, con dịch chừng đó, con ký tên con gửi cho ông Hội chủ Hội Des Droits de L'homme.

Đây con lại dịch hết cả cái thơ này. Chỗ nào có chữ cậu viết, con dịch cả, con viết cho tử tế, rồi con lấy cái thơ quốc ngữ của cậu, con lồng với bản chữ Tây, rồi lấy recommandée, con gửi cho quan Hạ nghị viên, monsieur Moutet, vì ông ấy có hỏi cậu vì cớ gì mà bị

bắt, cậu chưa trả lời. Ông ấy tiếp cái thơ này thì ông ấy sẽ hiểu ngay.

Còn bản Quốc ngữ con cũng nên sao một bản để dành. Bản chữ Tây, con đem tới nhà đánh máy, con thuê người ta đánh vài ngàn bản (hết sẽ đánh thêm). Còn đi đâu, con cầm theo đó cho nhiều. Ai hỏi cha con sao ở tù 8 tháng nay, con trao cho người ta xem. Khi nào con có về Paris thăm cậu, con chịu cực khổ khó nhọc, con mang 5,6 trăm bản, đến chỗ nào đông người, thì con phát cho người ta, như cách họ phát giấy cáo bạch đọc đường Paris. Bản chữ Tây, con phải giữ ít bản, giắt cho kỹ trong mình con, rồi sau này cậu sẽ bảo cho con biết.

Con dịch cái thơ này của cậu, con đừng động lòng. Đây là nói việc về sau đó thôi. Còn bây giờ cậu đương mạnh khỏe, chẳng đau ốm gì cả, chẳng ai làm gì được cậu cả. Khi nào con muốn thăm cậu thì con về, rồi vào trong đó mà học. Ai có nói gì, cũng đừng nghe.

Còn đây cậu dặn con mấy câu này, con phải nhớ ghi vào trí, chớ quên. Ngày nào con nghe người ta họ đồn rầm cả và⁽¹⁾ xứ Paris rằng ông quan ba Caron đã giết tên Phan Châu Trinh rồi! quan ba Caron đã giết cha con rồi! thì con phải mau mau lo cái bốn phận con. Con bỏ chỗ đó mà con đi xin con ăn. Con về bên xứ sở cha con là nước An Nam với mẹ con. Khi nào con xin không được con ăn, con đói, con khát, con trật lưỡng con ra, con lấy cái thơ của cậu viết cho con ngày 2 tháng 5 đây mà con trao cho người Pha Lang Sa xem thì họ cho con ăn ngay, vì tính người Pha Lang Sa hay ghét quân hung dữ thương (người) yếu đuối. Con đừng thấy quân nghịch nó giết cha con mà con sợ con giấu cái thơ đi.

Còn cái xác cậu thì con cứ để chôn ở Paris, vì xứ nó giết người rồi, thì người ta cũng dập cho kín, chẳng phải là người ta giết người rồi người ta còn chưa đã gan, còn đem thây vứt dọc bờ doc bụi cho kên tha qua mổ như quan cai trị bên An Nam giết một người chân nhân quân tử là ông Trần Quý Cáp tại Nha Trang tháng 5 năm 1908 đâu mà con phải lo sợ.

Cái thơ này, sức con dịch được, thì con dịch, rồi mượn quan

⁽¹⁾ Tiếng địa phương có nghĩa là "toàn thể".

đốc trường chữa lại cho. Nếu con dịch không nổi, thì con làm cách này, con viết một cái thơ chữ Tây, con nói rằng "cha tôi có viết cho tôi một cái thơ khẩn cấp lắm, bảo tôi dịch mau mau gởi cho quan lớn, nhưng tôi dịch không nổi. Đây tôi xin gửi cái thơ chữ cha tôi viết cho quan lớn. Trong thơ này nhiều việc rất quan hệ và rất hiểm nghèo lắm, gấp lắm. Xin quan lớn kiềm người dịch nội trong mười ngày, nếu chậm thì không kịp".

Con ký tên, phải nói là con cậu thì người ta mau nhớ. Con đem cái thơ này, phải trả lời ngay cậu biết.

Đây, cái thơ riêng của tôi viết cho con tôi đây, tôi dán 3 tem dây, ông quan ba Caron phải (bảo) người dịch mau mà xem; ông xem rồi, ông có nói bây giờ giặc giã, chẳng còn phép luật gì, ông dám xé thì xé, dám đốt thì đốt, ông dám cản trở, trả lại đây cho tôi thì trả; ông có tức trí cho tôi, thì ông viết giấy xuống đây, ông bảo kéo tôi như con thú dữ, đến trước mặt ông, ông mở cái cửa kiếng cho rộng, cho ánh mặt trời nó dọi vào cái buồng giấy tối tăm mù mịt, thôi tha hôi hám của ông, rồi ông đứng cho gần lại, ông dòm cái mặt tên Phan Châu Trinh xem có dẽ dọa không nhẹ!

PHAN CHÂU TRINH

(Chữ ký)

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

THƯ GỬI NGHỊ SĨ MOUTET

Ngục Santé ngày..... tháng 5 năm 1915⁽¹⁾

Hạ nghị viên

Cher Monsieur⁽²⁾,

Ngày 1 tháng Giêng đây, quan lớn có viết thư hỏi tôi vì cớ gì mà bị bắt, nhưng lúc ấy chưa xét hỏi gì đến, nên tôi chỉ biết rằng: Vì người thù nghịch tôi nó không thôi, tôi chưa biết vì cớ gì, tôi chưa trả lời. Nay giờ tôi biết rõ ràng rồi, nên tôi gởi trình cho quan lớn biết và nhờ quan lớn một tí việc.

(Ngày) 14.9.1914, quan sơ thẩm Tòa án binh, ông qua ba Caron cho giấy bắt tôi, đưa xuống nhà giam Dépôt, xúi lính đánh khéo tôi, rồi giam tại nhà giam Santé. Đến ngày 3 tháng 3 năm nay, ông ấy cho gọi tôi, bảo lính kéo lôi tôi tới buồng giấy ông ấy, làm giận giữ nộ tôi rằng: cớ tôi bị bỏ tù lâu như thế là vì cứ ý làm bạn quen với ông quan tư Roux. Rồi kéo tôi bỏ giam lại đến bữa này. Tôi viết (thơ) hỏi đôi ba lần, ông ấy chẳng thèm trả lời. Tôi hỏi như thế này: Phép luật Pha Lang Sa có cấm tôi không được làm bạn với quan tư binh không? Ông ấy có bắt được thơ tôi nhờ ông quan tư giúp cho về việc bị kiện đó không? Sao ông ấy dám lập cái phép luật mọi rợ lừa lùng như thế mà bắt giam hành phạt tôi tám tháng nay. (Tôi) buộc ông ấy phải trả lời thơ tôi viết cho ông ấy, chẳng biết ông ấy có dịch có xem không, mà cố giam hầm, chẳng thấy trả lời.

Tôi chắc rằng ông ấy dẽ người⁽³⁾ tôi thân cô thế yếu, chẳng biết tiếng Tây nên ông ấy dám phá một bộ luật văn minh Pha

⁽¹⁾ Có khả năng là ngày 17.5 theo thư ngày 18.5 viết cho Phan Châu Dật.

⁽²⁾ Ngài thân mến.

⁽³⁾ Nghĩa là xem khinh, xem thường.

Lang Sa làm cái máy độc dữ, ông ấy bó tay bó chân tôi lại như thân trâu thân lợn mà bán cho quân thù nghịch, ông ấy lấy tiền bạc gì đây; ông ấy giam cho lâu đặng để cho quân thù nghịch nó kiếm cách thế mà nó giết tôi. Thơ tôi viết hỏi ông ấy đã bốn cái rồi. Cái (thơ ngày) 27.4 và cái thơ ngày 2.5 rất quan hệ. Đợi đã hai tháng rồi nên bây giờ tôi quyết rút cái gươm hộ thân của tôi ra mà chỉ ngay vào giữa mặt ông Caron. Tôi (nói) nội trong bốn ngày phải trả lời (vì thơ tôi phải dịch), nếu không trả lời được thì phải thú lỗi mà đón rước tôi ra khỏi nhà lao Santé tức thì...

Bây giờ ông ấy thế khó gỡ với tôi rồi, vậy thì ông ấy thế phải hết lòng hết sức mà hợp lại với quân thù nghịch mà kiếm cách giết thầm giết lén tôi nội trong tuần tháng 5 này, cho đây miệng che mắt người Pha Lang Sa. Quân thù nghịch tôi bè đảng đông, quyền thế lớn, tiền của nhiều, làm việc gì cũng được. Tôi nay lại ở dưới quyền phép ông ba Caron, ông ấy muốn xách đi đâu cũng được, vậy thì tôi trước sau cũng chết trong tay quan án gian dối là quan ba Caron, nhưng vậy tôi cũng dành lòng như thế.

Đây tôi xin quan lớn hai việc này: một là xin quan tôi chở ông Caron mà xem thử thơ tôi viết cho ông ấy, ông ấy có dịch xem hay là không. Hai là xin quan lớn ngày nào nghe nói quan Caron giết tôi rồi, xin quan lớn mau mau bảo người tới nhà giam Santé, buồng 6-21, soạn hết sách vở thơ từ của tôi viết bằng chữ Quốc ngữ cất kỹ một chỗ, bảo người lựa những thơ tôi viết cho ông quan ba Caron dịch ra mà xem, thì biết có tôi bị bắt và bị ông ta giết là thế nào, cách tôi ăn ở là thế nào.

Sau đây kính chào quan lớn.

PHAN CHÂU TRINH

(Chữ ký)

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

THƯ GỬI PHAN CHÂU DẬT

Ngày 18 tháng 5 năm 1915

Con Dật,

*Hai cha con ta bây giờ lăm cớ hiềm nghèo lăm, nên cậu phải
cần kíp viết thơ dặn con mấy lời, con phải nhớ ghi vào trí đừng
quên.*

*Một là từ ngày 18 đây, con đừng ra khỏi cửa, tôi lại ai gọi
cửa, con đừng đi mở.*

*Hai là ông Moutet có viết thơ gọi con việc gì, con phải gọi một
cái xe máy hơi tới cửa, rồi con mau mau bước lên, bảo đây diêm
phủ lại, rồi đi cho tới cửa ông ấy sẽ xuống xe.*

*Ba là bữa trước con có nghe người ta nhát con, nói tên
Chuyên nó buộc tội cho cậu quan hệ lăm, nên con lo sợ. Cớ tên
Chuyên khai láo đó, chẳng những người ta không làm hại cậu
được, mà cậu lại trở nắm được cớ đó, nhập lại với cớ ngày 3 tháng
3: "Anh đừng ỷ cớ làm bạn quen với ông quan tư Roux mà xong
việc đâu", lại với cái thơ pneumatique của con gửi cho cậu ngày 11,
mất đi sáu ngày rồi mới được, mà cậu chống cự lại với quân gian
đối càng mạnh hơn nữa, đây cậu nói cho con biết, con đừng buồn
râu lo sợ mà sinh đau ốm ra.*

*Bốn là được cái thơ này của cậu, con viết ngay cho ông
Moutet một cái thơ rằng ngày 17 đây cậu có viết cho ông ấy một cái
thơ recommandée quan hệ lăm; ngày nào ông ấy tiếp được, xin viết
thơ trả lời cho cậu biết kéo cậu trông lăm. Ông ấy có hỏi thăm cậu,
con cứ theo lời cậu trên đó mà thuật lại cho ông ấy nghe.*

Còn cậu, tuy rằng hiềm nghèo, nhưng cậu đã lớn, cậu biết

cách giữ gìn, con cứ giữ thân con thôi, con đừng lo cho cậu.

Cái thơ là quan hệ lăm, con sao một bản Quốc ngữ, con giắt trong lòng; còn bản cậu biên cất cho kỹ, đừng làm mất đi.

Sau này cậu gửi thăm con được mạnh giỏi.

Con được cái thơ của cậu, nếu ngày thứ sáu con không đi thăm cậu được (ông ấy chưa được thư cậu, con đừng đi ra) thì con viết một cái thơ pneumatique nữa, trả lời cho cậu biết, xem người ta còn dám ngăn trở nữa không?

PHAN CHÂU TRINH

(Chữ ký)

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

THƯ GỬI PHAN CHÂU DẬT⁽¹⁾

Ngày 3 tháng 7 năm 1915

Con Dật,

Bữa qua cậu có tiếp được thơ con, cậu ở ngoài này mạnh giỏi luôn, con ở trong đó sẽ lo mà hạch cho đậu, đến ngày chủ nhật sau có lẽ đã bái trường rồi, con về luôn ngoài này thôi.

Quan Hạ nghị viên mấy bữa nay cũng chưa viết thơ cho cậu, có lẽ con về ngoài này có việc gì ông ấy sẽ nói cho con rõ, bây giờ ông ấy có viết thơ cậu cũng không hiểu.

Còn việc anh Duật bữa trước con nói chuyện anh ta, cậu tưởng là điện khùng gì thôi, không hay bữa nay làm bậy bạ như thế, ấy là đại quá. Thầy thuốc cho giấy tờ về bên mình cho khỏi đau là việc tốt bao nhiêu, không chịu nghe, tưởng ở lại làm việc lịch sự gì, bây giờ làm ra việc xấu xa như thế, chắc là phải ở tù. Cậu ở trong này có quen với vài người trước cùng đi ăn trộm xe nhà nước. Lạ quá, ở giữa Paris này, ăn trộm xe, dấu có lấy được rồi thì đem đi đâu, chẳng khỏi chi được... (không đọc được hai chữ - PTM). Cậu có viết thơ cho anh Hồ, cậu có nói với Hồ báo viết thơ cho anh Duật bảo va (nghĩa là nó - PTM) đi về bên mình. Hồ có viết thơ rồi. Bữa nay va bị bắt, chẳng biết va có tinh được không. Con rõ đâu đuôi thế nào con nói chuyện rõ cho anh Hồ biết.

Còn bà Pollet có rủ con đi nghỉ hè với con bả, con cảm ơn chó con đừng đi vì việc cậu chưa xong, nếu quan Hạ nghị viên có muốn

⁽¹⁾ Viết 12 ngày trước lúc được thả.

nói sự gì không ai làm thông ngôn cho cậu hiểu.

*Con đừng buồn rầu chi cả. Thôi con ráng học cho khá, sau
con có làm được việc gì cho nhà nước, cho có danh tiếng với người
ta, ấy là con không phụ ơn mẹ con nuôi con thuở nay. Nay con có
buồn cũng chẳng được gì mà lại thêm bỏ công việc thôi.*

*Cậu gởi lời cho con thay mặt cậu thăm ông bà Pollet và hai
người con được mạnh giỏi. Sau cậu gởi lời thăm con mạnh giỏi.*

Còn cái số buồng giam cậu đã đổi lại là buồng 3-34.

Ký tên: PHAN CHÂU TRINH

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

THƯ GỬI M.MOUTET
VỀ HỌC BỔNG CHO CON TRAI
(Dưới dạng một bản thảo đánh máy bằng tiếng Pháp)

Paris, tháng 8 năm 1917)

Ông Nghị sĩ thân mến

Tôi đã nhận được mấy dòng thư thân tình của ông hôm thứ sáu vừa qua và tôi đã đến thăm ông ngay hôm sau. Nhưng do ông bận liên miên nên tôi không được hân hạnh gặp.

Con trai tôi đã báo lại ý kiến của ông trao đổi về vấn đề học bổng của nó. Tôi rất tiếc đã không được trò chuyện trực tiếp với ông về vấn đề này. Vì vậy tôi đành phải dùng ngòi bút như ông thường khuyên tôi.

Trước tiên tôi xin bày tỏ niềm xúc cảm của tôi trước sự quan tâm của ông đối với tôi cũng như với con trai tôi trong lúc vô vàn vấn đề quan trọng đáng được ông quan tâm hơn.

Nhờ sự can thiệp nhiệt tình của ông với chính phủ từ tháng 9 năm 1915 con trai tôi đã được đi học tiếp tục. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc mà báo cáo với ông là học bổng được cấp (100F mỗi tháng) không đủ chu cấp cho nó. Tôi phải lo cho khoản quần áo, sách vở và dụng cụ học đường, tiền ăn trong những tháng hè, tiền thuốc men khi nó đau ốm. Các khoản chi đó vượt khỏi 100 Francs mỗi năm.

Còn về vấn đề học của nó, nếu ông cho phép tôi xin nói thẳng cách suy nghĩ của mình: trường con trai tôi học lâu ngày nay chắc chắn là không được tốt như các trường trung học lịch sử ở thủ đô, nhất là từ khi có chiến tranh, giáo sư thiếu, thầy ít trò nhiều.

Tôi xin đề ông xem xét cách suy nghĩ của tôi về vấn đề này và

xin trở lại vấn đề tài chính mà tôi đã nhiều lần đề cập... (bị gián nhám mất một số chữ - PTM) các gánh nặng mà tôi phải chịu đựng cho việc học của con trai tôi. Tôi nói gánh nặng vì trong điều kiện báp bênh... Tôi đã khó khăn biết bao để có thể dành dụm ra số tiền 300 francs. Cho đến nay tôi chưa hề bao giờ kêu ca mà cứ thản nhiên... là vì lúc đó sức khoẻ tôi còn cho phép làm việc để nuôi cả hai cha con. Nhưng tháng 3 năm nay rủi thay một trận ốm bất ngờ đã gây trở ngại cho tình cha con của tôi. Tôi đã phải xin vào nằm ở bệnh viện Cochin. Người ta đã rộng lòng tiếp nhận và tôi đã phải nằm liệt trong hai tháng ròng. Và chắc ông nghị sĩ cũng thông cảm là sau khi ra viện tôi không thể nào trở lại làm việc với tình trạng suy yếu tất nhiên của người mới lành bệnh... Mặc dù hết sức đau xót tôi đã phải cho con trai tôi nghỉ học kiêm việc làm để cha con khỏi chết đói. Nó đã may mắn tìm được việc làm tại Văn phòng tiệm "Au bon marché" và được trả lương vừa phải. Tôi biết là khi bảo con trai thôi học, tôi đã làm trái với ý muốn của ông vì có thể nói là chính ông đã đưa cháu vào học. Nhưng biết làm sao được... chúng tôi phải sống mà!

Tôi có linh cảm là nếu tôi yêu cầu thì ông sẽ săn lòng cứu giúp tôi vì hơn ai hết ông hiểu rằng tôi không phải là kẻ vô tình như hoàn cảnh nhập nhằng hiện nay thường gây ấn tượng... Nếu tôi... (bản thảo đánh máy chấm dứt ở đây. PTM).

(Theo Lê Thị Kinh - Sđd)

KÍNH THUA NGÀI ĐẠI THẦN TỔNG THỐNG TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Tháng 9 năm nay ngài nghị viện Moutet nói với tôi: "Tôi đã vì ông hoàn thành nguyện vọng học phí, thay ông trình bày với đại thần chính phủ Đông Dương và đã được cho phép". Đây đều là lòng tốt của ngài Đại thần Toàn quyền hiện nay. Ngài đại thần đại lý Đông Dương Guesde(?) sau này cũng cho tôi biết ý này. Trinh nghe tin này trong lòng thấy hổ thẹn và cảm động, Trinh nhận ơn của đại nhân cũng đã mấy lần.

Năm 1911, ngài đại thần chính phủ Đông Dương cho Trinh sang tham quan Đại Pháp chỉ hạn khứ hồi trong 6 tháng, sau này Trinh ở lại, đại nhân cũng rộng lòng cho phép, nhưng Trinh cũng không làm nên trò trống gì. Nay lại đương lúc nước Đại Pháp gặp biến cố, ngài cũng lặng im không có biểu hiện gì. Trinh cứ lấy đó mà tự nghĩ tự trách, đâu còn dám nhận cái ơn ngoài phận của mình, nhưng đại nhân cũng không hỏi đến. Trinh cũng không bỏ việc học, lòng người không phải là gỗ đá, Trinh sao khỏi không lo lắng mà xao động ở trong lòng. Bởi chưng thân hèn lời nhẹ, mới quen mà đã bàn sâu, dẫu có nhiệt tâm chưa hẳn được như mong muốn, cho nên không dám bắt chước Mao Toại tự tiến thân, chẳng phải Trinh đã nhụt lòng nản chí, muôn tìm mảnh đất để chết già ở thủ đô này. Trinh, mấy năm nay vò vĩnh tâm sao dám không bộc bạch trước đại nhân.

Mấy năm nay người An Nam ứng mồ sang đây, không ai không luôn nói chính sách của đại nhân trong sáng, việc làm rộng rãi. Mỗi khi Trinh nghe mừng đến không ngủ, Trinh lại còn thấy tờ Trung Bắc tân văn đăng bài diễn thuyết của đại nhân khi đến Nam Định một cách tường tận, chẳng khác nào nói ra hết ba tinh

thần cao cả bình đẳng, tự do, bác ái của nước Đại Pháp. Phần kết lại như muốn bày cách để nhân dân Nam Việt có được sự bảo đảm chắc chắn về tự do sinh mệnh và tài sản. Tin này lại càng là điều quan trọng trong mọi điều quan trọng, như cùng với cả nước An Nam không còn chia ra sang hèn, đó là một giấc mơ thơm tho chứ không dám nói ra ngoài miệng. Thế mà nay một lời đại nhân nói toạc ra sao lại không khiến cho người nghe trong cả nước cảm xúc rời lê, tức tốc sục sôi, dù cho có bảo nhảy vào nước sôi lửa bùng cũng không từ. Cho nên sau khi đại nhân xuống xe người ưng mộ ngày càng thấy hăng hái.

Năm ngoái khi đại nhân sang thăm viếng Viễn Đông, từ chí sĩ cho đến người già con trẻ không ai không ca múa cho là sao phúc lại chiểu. Trinh gần ở gang tác lại được che chở, đến nay cũng tạm được thảnh tho. Đề xướng ra⁽¹⁾ vì người trong nước mà không dám (?)... Vì những ngày ấy vừa mới bôn tẩu bắt đầu làm thơ, được bữa sáng không có bữa tối, người cho là tiến thoái cùng đường, sẽ trông thấy có ngày chết đói. Khiến Trinh phải dựa dãm sao tránh khỏi điều phi báng, cho là Trinh đâu có lòng phục đại nhân, chẳng qua vì đói rét bức bách, đành phải tỏ cái tình cảm vầy đuôi, mượn ánh dương để tự sưởi ấm. Đầu đại nhân cao minh không để bụng, mà Trinh là loại người bỏ đi, dân chúng không nhờ cậy được gì. Vốn biết tu thân chỉ còn khí tiết thế này mà thôi, há không đáng tiếc sao! Cho nên đành chịu khổn cùng, mà không dám bắt chước việc vin xe (dựa dãm). Mấy năm nay nỗi khổ canh cánh trong lòng, dám đâu không bộc bạch hết trước đại nhân. Trinh là loại người vô tích sự, ngại lại rông ban ơn, cảm động tận đáy lòng, chỉ biết từ xa kính chúc đại nhân giữ gìn sức khoẻ, giữ chức lâu dài để tạo phúc cho người Nam, nếu có dịp Trinh sẽ đem hết lòng thành để báo ơn của hai nước. Với lòng cảm Khái, phủ phục trình bày, dám xin xét rõ.

Kính

Phan Châu Trinh

(Chương Thâu dịch theo nguyên bản chữ Hán trong Di cảo)

⁽¹⁾ Không rõ đề xướng việc gì? Phải chăng là việc hô hào người trong nước "tùng chinh sang Pháp"? NBS.

PHẦN NGUYÊN VĂN
CHỮ HÁN, NÔM

ĐẦU PHÁP CHÍNH PHỦ THƯ

(Bản sao chữ Hán.
Thủ bút của Trần Tiêu)
Di cảo lưu ở gia đình

致
信
函
府
書

潘
春
璽
芝
呈
書

上為於全極大臣指下乞解其事曰

西漢多作候補藩閥植為條陳越南危急情狀當
見大法國自保其華南國以來橋梁道路修治甚
氣船^{三支}通以自隨很鄰館之傳而皆只私焉於南國
刻人耳目毋害亟^也於其間守有^{十三}海^{十三}市^則信場
流弊人間之種瘧風^俗傳^之胥海凡聞於南國之大命
財物一切置^之齋外^而傭其販比^也而^之間也^也數十年來大臣
偃仰於廟堂之上而以廉恆故事為長耽外吏橫肆於
閭閻而以奔走謁媚為長能不憲臺^或憲^也而士夫廉恆
三道虛剝^也日深而官鹽是三者絕至今事萬條

鄉民流散風飄煙火四十條步三國土二千
 餘北之國民堅三半由半而西復迫於鄧
 內是歲士紳閩士沉淪三痛抱殘垣消滅三呼号
 者志心平深世人主終而萬物委身海外獨痛哭而
 小大恆此縮首鄉村甘穢默而小聲未嘗一人敢向保
 芷大臣之門橫尸滴血古官墮一窟鳴鶯臣王苦
 住南周數十年官吏三特弊國區三舊慘山鵠一連
 保芷大臣三耳致南周今日成一段以小事救廢
 疾病固則南周士夫三罪也而正由誤解保芷以危
 徒南人名得一夢二政策三後多以致三也連辟信致

南奔北走民情生弊目見耳聞以反保莊固之所以祐
 南國人與南國人對保莊之興論無以聞而我之子敢
 罢歸期以自陳保莊大臣聞之諒亦僅僥幸一肯
 而已墨非也今南國除官場中人外乞他無論智愚賢
 欺背皆曰保莊固慮怯或南人曰小以人頗怯越
 南人見南國官吏小以民事為意而反慮其後也則又
 曰若皆保莊固故之聽之使自相魚肉以迄絕其種基
 將以為俎臣計也故年來士夫三議論固里之散謠無以

黑口同声商也一轍而反顧其智山里以自存力少足以自立
 則又引領萬目而望鴻心知誰何三德周曰麻幾其素
 救我乎嗚呼聚斂十九國民效十萬漢高之士而皆
蒙柔軟不能相處相親相生相養惟然於強
 楊昌行偉勝劣歟三世界計無此豈而為步如醉如
 梦々嘆語其民智抑亦可憐矣然數十年肇鹿
 知學食膾無以那翼於保其後三財下至于今日使
 生計既絕徒頃萬物而空此當云耳待之不策誰安

為生業當階保謹大臣不可深思而細擇之也

數聲由其故臣三
一曰保護國都安寧越南官吏
多咸姑息無能一！從來保護國都於鄰國大抵置二三
大臣與舊國政府統其大政其他地方官吏雖設保護
官而勢小也以用其國之人以共理其國事沿其國民國
事三治心治國民之生以安視其國主人能小能才小才少
如耳南國四十年來固退魏康上下恬熙皆制萬世人
才長絕上以脩養積歲以啟高位下以垂志奮時以靖宵

階士夫效尤相沿成習其求仕多嘿口起足日伺候於
 樓門其在貴者藉勢擁護肆斷於鄉曲其他則歛
 食男女三叶一事心知其工商賈間風流自謂此又
 此皆生下而未^重之城市之間鄉村之下強均黠如狡兔
 儒生蠹如豚羣奸會墨迹貪所小爲剝削鞭撻毫毛
 以敢怒舉一國^士人於野絕少實前現狀非敢過言
 以欺一國之人也夫以^士為祖者國民無能官員士無能
 罷怠州郡縣邑皆紀載其傳^士於步行桂律天下然以^士

上於進步一途庶可得於益也。但
日久非小了也。而又如法圖傳之小事歸之而國事未竟
此尤為勢所為小化移其國權仍係自存政府自有官至
求是少傳其命令供其粗說而固爭國是所固也。當
吾特以越南臣事南面其事亦已遲遲二大日不逾三
官吏能知去步心無轉爭而來步亦未見其能辦也
作步奸倉吏狀而相步亦未見其廉潔自持也。之今日
造下劍池日招陞甲也于袖則已以拾浦颶声尚有

仲傳半南用信少見保蓮行經而西革竟立已久而
 相傳視為固少故歸少而故歸惟日亦頃以得官
 頗情多益盡情相日累誠默以保位不疑。卽車馬
 級。問其官術則曰越南政府大臣也。數南地之大區
 物。則含笑曰。咱心之外。向多以一省之。利
 而一無所知也。向。府縣則曰某府。某縣。某鄉。某
 里。祖從即。極。省。向外。則。以一府。一縣。三利。病。示。一
 站。知。也。至於。邑。其。三。合。行。錢。對。之。懷。福。則。又。無。上。善。下。

莫以公私視為官也。應昌榜利害與人言。事為他日。時
半城南國人。富田人。極便易民。欲求高位。教化。舍主
恩。至多則強。強。猶。猶。亦已矣。生。能。獨。立。千。休。年。
此。始。為。南。方。一。大。國。而。生。齒。日。繁。至。今。尚。龐。甚。今。一。大。
國。沒。也。而。保。甚。是。考。也。遍。行。五。洲。使。道。遇。也。則。人。又。如。那。
而。死。心。相。往。也。嗚。呼。南。國。法。德。富。以。平。先。而。取。主。之。條。者。
修。節。即。少。勤。官。主。今。乃。取。獨。一。母。三。婚。勞。三。而。以。繼。東。
思。區。而。宣。更。則。法。經。座。政。想。活。橫。連。數。遠。奉。兩。西。山。

而中窮極則保護，實養育其民一舉而
全也

二曰保護薄視哉。萬國士風物質，勢一大半
與此南國也。苟日久月长，一念许生，一念
化焉，觀敗寒其無用民，資格已故。而報紙傳之
書信以至謠笑謠論，毫無忌憚，因之野惡皆
勝而小生耽吟咏，而平高而回环，而纵歌也。故
十年来無論或官或商，熙熙攘攘，苟游法宮之都

諸論或官或庶皆遭章辱而貧乏雇工鄉邑之租役
 为法國人所打鳴而踢丸子又屢見巴甫所傳說甲士立
 语眾喧譁如篠竹之心步兵小隊而擣頓甚為以法國以會
 繫繩移秋也以木石視我也特勃然而山戴言耳於里村
 民士要知此如是如天神棋局如雷電擊之惟恐不遠
 而士夫士稍知廉恥者又以士宦者曰途雖是實於仕
 進過於身家者或至三若亡而亡還事過清在加那
 徒徒廢墳墳也諸君以身中與可如何想而苟之非

天皆盡心謹會而步等已即至今日海南島東與大興山
 與法官相隔是步莫小歸之聲之毛髮殊豎惟恐懼
 對山令邊法官志以取累恐而鄉村之下官吏紳士
 门數步偶遇法官人與滿為臣為兵為商惟且循首帖耳
 疾忌而過惟恐心速恭惧其將辱我而打我也夫以西固
 三民共處一王而枝葉隨若舊舊跡遠若無復半求
 宿或苟日後保護大臣之門四周中見一士不敢過而泣
 其庭也嘗謂公曰此一見公使之而震旦悲非一夕未嘗已耳

風而一遭其耳也。嗚呼！會深與耻多罪也。生南人夫復何
 辭哉。一周之大約十祀。山嶽丘陵一二入可與指陳利害。而
 盖於國家事而保其國。一切萬物。神聖相處。愈久愈相
 離。愈深。來其物情與間。益見其雖耳。眸極大哉。眇根渺
 越。南人想矣。率步約二十一。步三十人中。未嘗無二人。稍知為
 南。皆得之。楚狀步。且其志。保其民。與。奉省公使。若遠步。小達
 百里。近步。小過三五十里耳。以效千年。心。山。戶。限。國。邑。鄉。村。
 祖。國。棄。妻子。越。重洋。以遠道。千年。子。通。潤。向。黑。周。痛。哭。盡。

易以吐其胸中之平生之氣而決一敗局而保護大臣之公位。門面一陳其苦衷也則保護國事焉視西南國事而隔膜三聲有如驅三也。

三曰安南當安固其難。故身慮國之弊。——保護國事者安國。南臣情意不適利害相絕此天官吏之故歸一既如上所陳矣然使與間隔乎其間一旦保護大臣或以失信之故而棄其舊主或以小憲之故而弃其華則西南一伸彼歛了也。而南主無所寄其奸恐亦深也。豈不以小憲而思之以亂也。

也。又知保詣固；官詣好也。牧是租稅催逼。詣
而其少患也。生阻威信。務肆罪家陰謀也。嘗立於里。於
保詣之所也。韓山渴力李之鵠。竭以水。急剝區皮
吃區。曲韻民骨而亦少。小顧皮坐而為其一首一廢也。
密勢以嚇愚民。萬威以壓士類。警士風以急而抗。士
則又因保詣固官之少患也。而亟除之。曰。惟其處
處固。則阻威肆。則曰。某仲士也。以易其號。故詣極。惟
全其確極。保詣少知其毒也。信之。因而累身家。唯罪

等皆是也；或易知其為而少信，又以其能猝取之
 而少之累也。由是民情食隔，士氣食衰，官勢食盛，財
 縣之間，權肥而食凡用，詞訟益繁，人命譖害無以革
 事，取財特輕，轉百里他也。問一者之子，問金粟
也。問其子，問金粟也。
問其子，問金粟也。
農家有好粟，聽其子官錢取
 也。問全農丁田數
 目也。問全數男婦老幼也。與夫保護國官之往勘醫
 即之種痘以及貨項，擡載各款，在保護官視之為不
 莩擾民之事，而在官吏一則曰事，開交涉二曰催移

紧急飛飄回出櫻索驟然一迎一送之頃一開一結之間
 而總里之罰款衙門之鄙規呈報開結各項例文其
該管已累小累如山矣以數十年來七民閒為愁苦
 不堪之事一入衙門官吏每居焉奇貨而無論
 事之大小緩急苟一徇私護國官之片紙莫不玲
若拱璧萬物皆此比甚甚益苦其為求充官邊中
 基西衙門小吏總里猾區邑少重趾辟恩榮指麾全
 銀向都向省以求些小一戰一勝其餘餘而未足以肥身家

則富國固非一朝一夕之功。狀大可見矣。德以積威。三下而告
訴耳。一二紳士非不和。以身在局外。道多嫌忌。莫肯
過問。大臣大臣。多或知之。又以枯息賄賂。故置若罔聞。
而保謫。固官風以情意小。逞利害於漏。故而亦小。
如巴。至於今日。民富財長。食宿俱用。既匪墮馬。苟劫。給
猶然。浮華與事相合。固內三士。或唱聲歐吉。或
清談科舉。或評某商。某會。某欲。故百分之一。二年而後
來。又患其興已相敵也。小。不為狂妄。則指為謀陰其離。

問詔每二言曰樓保萬大臣一耳詔亦全句而小一詞
嗚呼南國海濱為界宮為半圓而數千年文字相
傳迄古具史莫不以秦區為地處民為罪而官吏又皆賣
書或官人何至列官場為市肆祖人後為魚肉指揮
民為狂言目其初為反逆而今則黑白分思非混亂肆
行故言毫無忌憚則官吏因其隔膜而離間之弊
得以行之也向三韓始皇其二十二年主上若官吏乘
之以元暴之等使歐洋皆以三十百里西小得其解也

畢竟餓壞了林懋才。形使歐洲害他三七百萬
 而不滿其心也。若皆皆保祐國事。官吏萬萬
 退。故官吏因而退。民身若丈保祐經理安南。政事
 安至為甚。此則小轂。以生茶間以利潤。而賦糧一。一切加
 增。稅役。而滿清記數。今日。三官固。少官吏。店鋪
 十五六。而稅役。固區步。才三三。而南。徵。千。年。未
 為。村。農。之。國。高。牧。食。乘。而。無。東。而。工。共。商。
 稅。也。少。且。世。油。之。自。未。上。下。皆。熙。俗。生。苟。且。窮。無。根。

其事多歸諸情之微末小細而歸鑿絕同一百祀
莫不經年一過也。克勤於家一屬民每知小知恆樂歡
喜者用時空耽七至今歸上猶能稱讚全國其政術
雖極過份而一遇諸甚想卒無一日失自奉保護以來
橋梁道路之修築官兵屯堡之經營以及官吏俸祿
皆當浩繁。惠澤臣吏而施歛之節人除向政為他
外舍丁口稅糧財之繁重即以手續為難。每可
如是也。然則一二當以仁義之大臣為可重寄之。

官吏本以厚墮降而橫柄柄興謀妄興和除害移
 徒就勢因而圖其利與著其生理然後徐而施之則
 上易利於國下無病於民又未始無道其一念乃以官吏
 等能鄉區多詳一故而行一切之政小則田一度無肥瘠
 大則倉廩貧富而一律取之今年增一分以至增一分令
 年加一欵明年加一欵假此既以步自是固之策者必
 力而為之官吏又以為求官之為渴清血也足之以目前視
 之非小易力且多尚錢也特恐渴淨而血之他日誰為其

惟耳保藩固財政上科最精算法統舉一省土地產
物可以知其地人口尤食先而人身雜用之消費裁何
租稅三輪納甚何計一和也打算則財權三伸縮足
生之舒寧豎瞭如指掌每結言也泛其他能哉擅於
官主區力固於搜稽產物耗於天災不知紀極而盡
情焉溢食溢而一陰消晝漏也姑而致亂之當以紀步
抑亦誰至至於禮微之弊亦多小勝言步役矣丁一名全
年身役外公品田日公役十日其餘為役皆曰雇錢如

亦無甚因於區少故鄉村之間德、樸、妙吉被遷
 路移梅全吾寧日加以賓吏從中作弊故彼根移
 移甲就乙上下其手一經為其始也官以既雇其
 路也區少錢唐官皆足用而麻茶傾產少小知凡幾
 而即鴻廣工務和置移皆為御史所侵佔食區終
 不奉志道路勞困槿載而工務之剝手少過十二年
 輸餉至少也取其少流亡之苦少村亦難生夫以南生
 今日一因區移若其轉運臺若干馬任人而鵠傳任人輸

嘗與曰汝少一言盡死而小無能以保蓮園之威勢重矣
 南用宦吏三恩口兼朴三下每求而小陽官若上高此織
 食食少繫因愁而柔少滿而乞丐雖而點少變而眷劫
 壽年三後南里也餘老而猶死小死於悅寒則死於往
 流心死於盜賊亡流離則死於官吏三迎勸至於田去
 人耕役無人而相耗無人也一日鮮弟皮創骨亦危
 伎三為美洲經事三清耳於思殊昔也嗚呼古有
 錄也翁第一為故日由一大使敵人嗜一口渴至於今

不絕至處。顧如古一語又曰法國人婦猶尚滿漢
 今乃以血汙其手。卒于其國道下。即
 简固苦節。却而不能自伸。保祐大臣。深亦傷心。移日覘
 夜。坐傍思之。以極數三。抑必小便。長步終古。以傷大憲。
 周子名譽為他。人津口舌。豈可如是。夫南國官吏。之
 聽。職役。繁人匪。苦。本是甚矣。而保祐至今。若不。知
 鄭。亦晚矣。溫。宋。竟。此。傳。流。醫。酒。保。祐。經。理。安。南。政
 第。一。改。方。針。整。理。医。政。西南。一。体。以。令。古。此。國。長。

久矣。中國之海防，當以遼東為根。東洋之全操大臣於
東京會議，一派通一則曰實。舊南人二則曰開化。南人
考歐洲律典，與學僅其地。海事或多昌，而於官吏賦
役，甚弊。一、以設海防日程立軍法。上述論東洋事
事洋，為義理。言賦役之聲言，而獨於南國之官
吏則以為非。今復委海防於南國，而其
見解，誤亦可鄙也。夫保護，固官吏以壓制南國
匪，非以寧。且久也。官吏藉其威勢為保護，信然。

桂國此非小淺且重也。至今謀興利而先除害。吾道
 而了無博信。遇未見。海山陰而利事其官。小禁而政
 事治也。夫以南國今日之民。旦夕待死而官吏除。傳命
 令供奉。意外一章。安所知。保萬大臣。以欲強。以
 新新政。視其文。必告為營斬桂。是其厭歸
 了。爭游。擾。宦亂耳。施五采於蕙上。三青羅八珍於
 窟壁。凡我侍其小薄。且挫也。熟而得。宦待南人也。開
 化。商人也。又何黑。懸重牆。三歸哭。而語以餅餅恐亂

已為益而與之饑山空金銀鳴呼適足以譖吾國而
 痛誕以死耳其於經理安南之政策未見其失神也若
 伸而想保溫三政策之於越南國士民陰圖抗拒欲藉
 官吏以伺鑿一則謂之舊制一則德士風一則而長官吏
 好耳於事殊多苟也夫僅自由謀獨立耻为人奴隸以
 故而与歐洲圖遠固其體也以故而与南國士民思猶
 与蹙疾之民以戰勝行劫之三步三重以故必殺人德
 是其多才耳南國自來學術以的風俗大端一秉其說

見哉亦絕一絕一品一間自於道向同殊同胞之內。唐
仇隱言。一旦苟為黑志者。海亦多上犯。而國也。參鈞施
事。也。毋資財。之。供。也。即使保。不。沒。但。之。子。
鈞施。焉。之。志。有。上。也。傳。自。於。為。寧。莫。過。河。小。出。義。
奉。小。自。於。根。則。立。本。時。志。小。錢。財。如。李。則。萬。位。缺。
蓋。必。自。於。根。殺。少。生。然。死。而。殺。也。生。之。能。一。日。生。存。於。今。日。
世。黑。也。由。貧。道。其。與。誰。為。敵。乎。

夫。半。南。士。古。小。鶴。也。為。國。善。為。重。美。也。而。酒。黑。與。

保謹同上一志偶俱妄猜生死仍信則又未必能上第效
 十年未嘗更一歸宿食甚常匱之種怨深殊深加以賦稅
 三繁重三以旱潦三災皆計既當死之於道一困而困莫
 之濟終全今怨聲繁興又鴻濶濶而声鶴唳轍輒喧
 傳特甚所因以敢起而與宿吏為難耳一旦強鄰逼
 濟事由我被擣劫倉卒率之固知其計會以劫金奪以取
 私財強步殘殺以快和憤而復吏又祖其後猶以為
 物皆大勢既去殊忍無生念易主向奴亦甘心而忘

則安南今日三隱皆一若以為興保復皆死力以禦外
 侮為生南所消長焉務恐革圖三人未必公道也
 雖然亦未圖於聲政屬於積威無以示休物事而
 去除耳非南國三人者皆僉矣而少財也保復既失
 翻然改基政策惟遷才能擅以移柄降三以彰示
 三以誠利與紫謀興利除害潤食區以生養之歸
 與伸生以護海之極度指歸以達區物的清白以立法
 史辭他若改法律也廢種矣也興學業也置督書

爲也。若以節公能應之士也。以至工商之學技藝三科粗涉
 三法莫不吹噓。第政客則區區生些空言。用惟恐法人
 三棄生南而忘也。而誰與為敵也。嗚呼。以南國今日風氣
 三墮高麗智。三墮魏。魏三厥。世說國約。約簡小可。以道
 里計。當為今日計。惟吾能。師我。此副和。不能。但我以
 則子。為他。蓋育有。初信於。祖廟。存亡上。以。延。難殘
 端於。地球。上耳。若東面。而。角。也。方。往。而。非。倚。祖。也。夫。偉
 程一也。而。遇。於。甲。為。榮。於。乙。為。辱。必。敬。陰。遜。陽。設。集。

釋惠苦心探尋到白雲小溪之頭臘流到此一
污濁赤色三四朝尋尋覓覓到蠅蠍小噏狐狸小食
身尸以易步百世小祧三叔位而後快於心也商周之風
聖人病狂必小也些所以不敢斷二言之觀保萬國之謀
所以尚高風也如耳身悲憤烟胸莫仰告逝
棺毛直寫始盡都忘櫬步大臣而滅口直待商
周人也必能諒寡之心梓東之言所以階前一些經書就
向偶忘少而吐呼腹指陳初嘗之廢園區引起死因生

之望南德之事也。卑之朝也。若始終以虐待南人而
 得一些一二政黨。寧第捐四十六、七里之國土而以殺二十
 蔊九、十國民以殉之。決以使南國士民易口。擣眉三
 日則凶絕。卑以衡權。罪過。半以誅戮。之律極
 繫生前。遇餽生後。使國內智能。三毒厥足。誠。知
 所自謀。勿效卑。唐矣。之妄言。以顯罪戾也。則南國
 之小吏而示卑。之假也。惟保護大臣命之。
 生生。度。是。制。編。生。其。傷。具。在。他。集。

王介甫改

HỢP QUÂN DOANH SINH THUYẾT QUỐC ÂM TỰ

(Tài liệu của Thư viện Viện nghiên cứu
Hán Nôm - Ký hiệu: VHv.224)

合羣養生說國書序

潘仲楨撰

謹

蓋本傳國詩記載地球歷史民族幹部歷大河、赤體發墨，故紀述

數以領數湯達防禦鷄鴨之當帖因湯弟立國於達極坦放

紅流肆自北至南弟瓊波源連次江新跋故形金法坦

乘詠充浩同弟棲茹弟高苦弟醉轉斬蛇枯淡尋異特

楚字微殊仍凡此復祖國猶猶金鑿斐祖遠鷄調屬財計卦

行柳楚蘋赤弓箭主獵者也弓潔流得外破棲牆下懶

喫尚雨子擗聰聰昧學空心未宜別工庄如商丘勤務

施鳴劍醉落森漢列。浮橋頓頭流蹀哭。吟愛吟歌
 外室羣固沒。藝文沒業文。衣冠沒祀身奇。林坦秩座
 室。羣更異趣壯。廢麻氣若壯。莊耽朝。皆得流些正室。或
 署屏空固。吟貼因。蘇以示帝。乘羣吹。新萬方生沒。袒
 宏袖沒用。种外方沒。俗南地。窮沒次。喟流流儀明礼
 侵文然。称呼流明注博莫施。世。奉待蘇憎接得外射
 啼流羽聲。上博空周。且。外方蘇。穷他。更啟晚。外軍鐘
 蘸汝湯。呂。敬功。庄。出。謀。卯。驢。院。空。固。沒。愁。弟。寄。情。

聽絃空匣沒黃石琴牋傷懷空匣正臣體斲
夷弟罪名送
 驚得空匣沒會於利益名昇牋吹某鉗腐佛殿神錢繩翼
 煙席引詔觸蠻狹上卓於利減新兩衣求汲取官破
 葉落於牆中衣祀沒就極世之咱且傳立愈待闕場學經
 廟舊塋毛田財收彌縫壁沒可愧空匣訣利朋丐鑿財挖
 楊福頭占岐財空持汝得善意空取罕昇空固嘆
 哭褪紬邊萌麻糾礮斤希請賜生母臨公坦葬朱毛
先哲錄事錄詩稿卷之三
 毛既朱及共傷腰椎帝禪丐駐問格路箕合壠少波於橫

城棲凡役駐沛如徐譽魏贊補謀等次芳郡博空全況乎
 吏合文件無數仍取古初空學識空理想空藝術空功
 德麻朱舉擇屬項仲澄任特要輸坤莊懷堯危些空別
 瞆驥沈夷麻拯沈意拯搏。意高夷勞誠仍取固勞別沛
 哭鄉雷心海嘴侃侃省、麻庭殿朱同胞些都眺轉危排合群
 豈生貼金枚翠山固爾拱固意只意極拱固志意庄金昇吳
 取固脩築北坼沈於吏曉蒙學贊波撓更改曾廢追築
 各那用數些別浪空固體據嚙唶吻唶麻瓢安特欄譽猶組織

艾公局朱社會麻轡喝曰排尼底晦臥蔑慘蟻意童
 排財極過界拟合團體闔寰業界丐義次一動狀翾慢
奴窓吏博彥德良智若僉群諸楚底呐偽意庄城吏拟
 仍習倦朽敗徐轡仍情狀因難見_兒瞻墨麻擬械墜拟
 摧勤權巴嗜嘆轉見文而昌轡碎鑿汎城買浩乘牘
 問尋汎文謹謗貽者士夫外也也故承書特抄第貯低於渺
 莊襄界主禽河域廣令益齋食特貼拟尼貼前坤掣子鑑
 涼傳經夜出板更特具切獻詩吏方院盤泊名尉事賓

別浪翁勸貞連祖國。湿润神設部冊。賴赤袖危度戎。
 漢。醴酒神隻禊。吉光羽惟。廟宇櫟如。調特別。辰。者。世紀
 起。進。尼。正。罪。占。弓。花。財。尚。文。明。富。得。半。開。當。文。都。歲。祀。
 論。生。序。古。治。列。政。列。美。神。接。極。近。辭。衍。可。波。根。布。財。
 民。族。間。倡。富。惡。不。平。施。追。化。貼。湯。洪。沒。期。新。改。濟。仍。
 仇。報。濤。榜。賄。於。神。漢。不。平。宣。石。們。膜。溫。胞。遇。廢。枯。槁。
 獨。窮。酸。沒。弓。眩。象。濕。細。室。陰。室。危。羸。趾。以。壯。號。膽。
 恒。鼎。標。沒。弓。目的。室。鮮。室。卒。底。抠。韁。宜。邊。騎。春。客。

滯生來寥些。拱捲動瘦敲深千尋遙買貼全世界仍囁
 仁人志士。逸馬未仍嘶。藉此談聲貼民貼浪。空燒吹毛。
 高歌吟愧。嘆惋。且仍曰。沒集冊。朝墨沒詞報。底。但得搭
 入頭。枉臘。苦得。都。漫。皆。不。越。茲。渺。烽。苦。空。休。
 沒刻。弟。異。夜。退。情。弟。倒。波。酣。湯。狂。浴。空。休。沒。得。弟。四。才。
 疏。意。世。赤。沒。傷。歎。某。得。苟。沒。傷。倡。慕。得。統。讀。仍。冊。貼。仍。
 墓。母。幾。半。空。別。是。涅。特。能。界。闊。深。要。涅。墨。能。界。闊。弗。
 送。朱。偈。點。沛。哭。沛。吟。沛。腔。沛。急。沛。鄉。漢。蓬。沛。痴。愚。

交換
此譜

且倚橫臥若園木秩且蛇昂載蓮車固体躋宋接梧
 世赤世沴未堵催。漫此神今近舜禹。芳湯室隊庫中意
 得賜強衰劍。弓劍眎暗繩轡珠。弓塊危險鞬尼潤因
 正世力數荒室待諭賜。潤如庄跡沛計別居寒容持墨
 假寢暨賓榻。始懲世赤仍仇陵冊劄字都詔。未嘗因偶
 埃以特設榻盤。回杓設卷冊。鄉特設問報。底喚署抹醒得漫
 此神沒少間。油因沒病游學士。堆既寫少年。吟獨立响自由
 双肩火氣擊羽麻急最啄。拾相移正名辭置底而句

眇頭枕着宣室空方丈。空目的室。忘里忍室志。數點
 耳根東北更轉西。稅盤下枕它冷地。假做固城。池空明意
 啼音被摺。枕桶傳嘴歎。赤脚夜支魂迷志。避韁船
船。澣澣彷徨補廡主。垂垂禱凡瓶。戒添氣。一束抹左轉
 左。冥冥不諸覓。特企趺坐。未民更強道。羣憮更宣招。通
 室屋相隔自移。猶如對歌神。鍛羽韁迷歌。鄰柱余者。
 壓制。圓彊。煙林。這巨擘。如燐。破散。取迷。重地。保。越
 却漠沈。米同深。衣圓淡。獨。拂生沾人風。微波綠劍。

先明朱祖國女此漢農，崇德鴻福。被櫻清潤氣，辰
 腊遙遙，草野春暉。僥倖解脫，達高吟沒，晴滿此虛年。
 因得女室，此之取浪，鉛錠過培，斯莊流棲心故沒。
 奢梅山避鄰，越歌四興，赤浪後羽空沛，翠微還遙支移。
 猶惟才旦，精神尋旦，一些天取浪，於梅山從矣，勾留賦些。
 沐荷漢光輪，亦予

三書十

念念^{想起}生不圖盡日國先情難填物士多不神懷殊極
遠移^{宣致}之海島^{難因}自分江^{元幸}秋大^信王志土^{難居}
蒙平等忘^{仗義}相救事竟昭言^{莫前失}

身流^未民夫^{力人}而寄^放旅水^洋观^{光上}小^輕輕^未與^板盡
未日^而多公^猶人^相竭^吾渴^酒濟^慈慈^休厚^文拔^九
浦^復見^未白人^殊名^尚有^良心^和恩^接恩^未宣^照之^虛舊
善^往仰^仰自^幼悔^有闇^悔東^洋桂^形及^不民^勤忽^之日^將
不^備除^以便^大底^因悔^同改^方之^行不^無應^歷傷^不覺
文明^特其^政得^一全^平格^制一^嘉次^少之^度一^程序^及其^在憂
門^寫一^方之^如為^指士^人往^堅心^信使^奉壽^大法^而師^以尊
不^求進^步日^相就^安樂^富名^相角^此共^以成^之故^文已^之也^也
不^期終^保二^洋而^如許^之行^事坐^于就^下就^下就^下就^下就^下就^下

本

KHẤT LUU THU

(Thủ bút của Phan Châu Trinh)

Di cảo lưu ở gia đình

漫見東洋全權在前許半四月復滿清一軍以至以彰
有為日習學法之既已稍開吾時臣子之志勤以之贊

歲

山

只許母不許失禮若不許万世總姻弟矣

TRUNG KỲ DÂN BIẾN TỤNG OAN THỈ MẶT KÝ

(Nguyên bản chữ Hán -
Thủ bút của Phan Châu Trinh)
Di cảo lưu ở gia đình

中浙民變始末記

一千九百一年廣東省民因役徵變役及中浙各省事起之辰傷死不少事定後
 因斬最多。事起恍卒而廣屬有因兩固之官恩斷其咎於是皆歸罪於津
 士重之以稅役三眾名加之以謀叛三種階不許亦自一切嚴內不待問隨捕隨斬。
 遂捕三將有道者胡虐待之酷不啻禽獸。會蘇冤獄。聲暗喪天日至今事定已近
 四年政權兩易人人無不拭目引鑑以望。將當事已經大賄賂強甚。極言此中一念
 濕死不寤以髮章蒙矟恩生覩天日抵法以至屢蒙宥顧。我心自矢感激
 不勝。賴之一身主復仰懲顧念南王子民即為大法國亦子民有痛苦尚宜
 諒陳以儻情憫。况平日紳士同病相憐無罪罹刑冤抑。倘夜或急飭難

身日受鞭朴^打，生不如死。或垂骨他鄉^{至今}，妻子不能領葬。但有心存之髮，拂拂可憐。恩心體但碎此指^{所以}，所以日夜喫息。瘡痍相縕，寢不安席。食不甘味。且一念及冷暖，交^略懷情，而長悲也。

茲請將當年事变始末及兩小公署三條狀及案情之指狀一二為大公大人署陳之。

因發起變至廈門

一千九百零八年民變初發於廣南省之大祿縣而大保民又宣閩而激變已。

是年南正月下旬大祿縣知縣某固從索錢，浮增^數民

因前月該吏同僚民事各社民曾
在庄公供列差官沿互及縣官

此藉苦同後擾擾^發，^來此甚^原固^之公同^已，^而各科縣不甘^公金徵復行控某縣員先使^赴庄忙披社民起

亂^{此空持}，^所未最^而，^也民遠^離，^故不^能。

此不^能，^而為^公民因^此變^故，^經往^見他^處，^而歸^公任^將委^其家^往勘^其主^及行^移民^開之^也，^則被^參舉^也。

四五^批民丁約百餘人向使庄，且指摘某官索撓等，情辭慷慨，初辰尚袒蕩。

縣官及見人民愈眾愈衆固聲呼冤知莫不好於行即立革竹某縣更名而改
辰人民聚在使座左石已三百餘人候先已三日更由呈立近社民聞之允若於
夜設北斬赴使座叫若人原既乃誤傳益甚或謂公使除殺或謂公使減稅
愚臣本欲急急日金多於是公使立印皆大掃路四立社里長先所信革解起牢僅而
以後傳誤相半而至二月以後南寧省城及公使座左五人效不下二千人以上而事
變益不為收檢矣其確證一

自此奉其詔起行之搜其後人原愈多

亦有涉及之稅共至以三岐府一帶既終皆因役譏变每稅數全不相干其事以
廣南省三岐府河東縣一轄此縣有兵官者在而眉府任未權載貨貿易
一次故人臣除無路及血還各復外袋不復用不役自來苦於摺役不為
勝計且有一條本路自三岐市至祁眉市任處 距段不四五百裏而六七年遭
築隨改補苟更新此事理由暗甚其保狀蓋此特詳也不空一由此難法官於邑公一致稱為除役革解
恩於此一縣開新法則差臣所為矣然不至周前後更時一段務此立限固極善

此事最顯眼。當今
諸事不外乎一曰財物之爭，二曰南寧監役派中信館公款剝削工價或與人民的抗爭，三曰公法不如私法，已失不復，互相
集湧。
每年不役役期或半年或二四五月不等，民久苦之。一十九百七年竣工由本省提
督軍葉監軍後負貪暴無理人人憂之。自此取動盜匪逼迫民索私稅
不至不肯給。每責其逃亡者，打一百鞭以上。社民控訴到省皆不治。直陽縣屬桂北里長桂基為請不許。到省不治。直陽縣屬桂北里長桂基為請不許。到省不治。
監役至后打逃民大以致傷死。甚焉。民讼亦不治。置又該員於監督所。
殿至陽寧秋村廻署令民固土強扒民夫私役種桂民益不堪。此次在竹工民聞大驚
色。後而民立古百人挾憤群起突入該員桂園。尽行毀破。该員督銘兵丁毒打民
來芻運。捕該員赴省。办白後竟見人芻不好逃走。南奉桂府衙。上民聞之。竊以逃往
法審大獄衡。此次工民因被立一砲明日大理經廳榜示民糾行族迎其訴。該員致參。參大獄。和候轉候。留任代
理。為一代京士民者乃排列衙門外。咱代理。出該員假。桂軍大走入代理衙。反群呼。該員

工民憲運惶惶而死代理本出尸相示且曉猶工異使而安業工民惟寧而散每
有言乞稅共理此則南民苦於搜役之精甚不以為利而因役起變之推証又不無
妄其窩証二此廣南省民當信起變之情形也

按河東一縣屢為南家所逼肉後始議設代理以監之若而或權小既又不曉南法故
弊猶大減若系十三年且沿役之事皆由公使而主代理本無知其苦無以御且聞
此次大理亦照辦層公使為南家欲引證此種民被代理本代為办白故因之雖為
而殺此僅一人耳

自後各省民固流行滋役來以誤傳誤謂廣南民相
聚乞減稅已沿法家命乞貧民相率而起廣南省民以四月起奉天省長以三月起
遼省民以六月起富安省長以七月起河靜乂安清化兩省民以七八月起各或一二社

赴縣乞計或相聚三教社而未及赴乞為南京官所捕斬隨即散辟每一人赴省之數又各省傷辰之虛情也

按不必多引证据印照向上所陳則此案果為紳士相涉而

否不必自明矣且當辰丙子安盛張其說以為各省紳士賄通消息因辰起亂意欲藉

測知賊今現名債陸而起

者不同此布

而廣南省

黃近

又有大半故以二月廣寧之役近者無革

起

故以四五月平定安南最速故以三七月其他亦然若則非先辰賄約固矣且民皆徒

手而未無他器械則其妄心似私亦明矣

兩王大臣及省安處置上體情及案情了

曉

公使一念惶忙接

居
此廣南省公使一面將大縣縣起先控控四五社里長立告處革解往廣西省牢
怪一面委南京官而曉得及嚴飭伸士向彈劾一面電往京欽使謂省民抗

Trang này bị thất lạc

其耗也一旦以此消息不办理由錢將就錯而甚深。毫無不必要以訛一報至遠。當年
桂為聞得甚外。各省商戶塞車出不勞。因爲平煥者人不知其費。此有公私不_道。由是伸士或刺或同致大脣承而人民則陽唇餘即利殺事後制教寬情莫更賜。日月而考省南人之故生令弦斷送於肢體。身崩忽下毛鳴呼。

此辰爲兩省以平日有不伸士尽投監獄而犯士民之歸及商會學會四處會同綱打尽。民間所有學堂之社村委務兵役。盡行摧破而兵家亦乘勢捕掠。不啻數萬人敵矣。

伸士取急三語曲

茲則兩省吏相速於伸士而必死。為快也。

案情三賭狀

南省向來未商確自行信業審業。前全不問訊。庚咸之日亦不許執之第後。

亦不宣示人民知悉者行若安。省札是曰某人謀亂流亡終身禁人深杖流某处千年而已歟至今外人不知其義如何彷徨亦有不知所得而罪止

只有植友往^土黃叔沆在省監獄中雇人訪得省外所居不無一卒今情

阮秋如左 楊文

黃叔沆潘粵莞說城黎伯貞均係凶色中人豈不
對背國人即通謀

之不為從乃阮城見他抵家即請潘粵黃叔沆為之商
謀嗣而聞他去阮城潘粵黎伯貞又設立商會演說歐粵同僉
主起據如偽作夏所聞則該等始則得信陰謀終則賄為之資助
雖其間往來信秘密不可得而知而逐其所為以此謂其非有異志誰
其肯信商會別演說則黃叔沆黎伯貞主之即

如作詩則有惄罵牛庵三句寄米別強權而敍之言而黎伯貞妻弟子
下鄉民村結圍亦有以愛同胞為尊旨三諭諸學堂僅說皆多博學
之詞雜其間有用智治生勤學以即奢諸事而大抵以民權為主爰啟人
以惰慢之心察其情由古足自滿周賴黃叔阮倡之而諸人為之附會耳
現下輶民闢動未始非民權之說為之漸以微咸使非

按律重憲則民入胥相效尤不免有矯政權而後治切形乖著且
為此爭倡首者不过一二人其他知而不首山有之不知而妄指并有之使一辰
尽罹法罪則國家有所不忍若廢廢三平日參之衆論明白口揭碑而
允瘡詛謠數木行碑黃叔阮滿芳清與滿周賴同科處死癸卯

南院城黎伯貞杖三千里改為苦差一百流三千里

按此案立為廣南估業三原文未知答部後更有更政何字並稱在崑
崙底諸人解赴崑崙據此地參力本曉亦云黃、瀋謀殺父死與積周罪發
崑崙改易號城黎伯貞杖一百流三千里改為苦差七年據此則在部大臣
示依之矣而此諸人亦到崑崙服累知罪業之梗概而已

又按此案文義不通累獄無理一賜太甚讀之令人無处解曉誠為南
云有史以來未有之怪案南云昔君亦有冤案復案情雖冤亦必迎人取供定怨確証且亦文從
十年來用人事係類似南本之復凶案其必不復懷律例原了事之法官愈先即候為案而法官又
不知往來本不甚解一旦偶有牽繩又至南省至今此事已成懼收人命時在復用夏戲似此案文謹
之盡不通一至南云前唇舌不復以核估業清抄的一本大公注京洋居桂南省有孽職不妄如假言之
不妄也然而自米南人死於此等案亦不知允與莫笑嗚呼
且假使某太尉以核究

今請逐段註明加以注釋以便大人一覽方知今日中沂南寧三人西學識而
十年來三科落人命不如此可知矣

黃叔沆蒲公參公公院公均係名色中人豈不知背玉人_{指蒲公}之不從

潘佩珠又安省舉人一千九百五年以前坐監食原從學是歲試會下第
不知為何人告覺何事致使僅此即蒙放釋後四五又歸各省四處姦撻孩
知之追不知去向_{長在御史府}後一年始知被逃往日本今尚現拏未獲

此業奉_{因子民}搜之數被捕結案今案首即提起潘佩珠之背玉試以潘
佩珠果無此業所涉且何以知此四人之必從潘佩珠未見說明不曉情為每
理於文義亦不通不尋解其一
乃阮城見他板涼即請潘公畫公

與之商議

謂他抵家工謂他未去日本之前抵家宇柳既去日本之後逃而
而抵家乎且何年何月何日何不說明不可解此二 翻據下文說聞他商
四字卽知^去去日本之前為抵家矣然他未去日本之前現為舉人未得罪名
果他抵家尚得何罪果爾則不被院城久此三人得罪何則他未去以前
卽因^先因^{未去日本之前}抵^{未去日本之前}家^{未去日本之前}即^{未去日本之前}見他^{未去日本之前}抵^{未去日本之前}卽住京欽使^{未去日本之前}亦見他^{未去日本之前}抵^{未去日本之前}

而人所無論也且抵院城家與民之搜何干未見說明不可解此二

謂與之商議則商議為何事^{未去日本之前}見說明竟尔混含且商議與民之搜有相
干未用說明不可解此二

據此^{未去日本之前}而聞他去玉浦公院公禁令又設立

商會演說改鞋周長並起訴^也偽作夏所開

廣南商會申立在一千九

百五年間張在會安南與公使座相近且合股有奉省公使及南省安文批為
憲又南會杭州各省俱有之非只薦一南措南會輿即著浙南會及平煥南
會至今猶存則又何說且南會烏藩佩珪謂之官印中另民乞授之半有何干涉不更
證明不可解四 演說 演說會為預所倡係此長年鋪大以歸省來

清說

演說會在楨所倡係此長平鋪大風氣省志

轉筋於民立小學堂北壘有之中折金鑄私模向侯庄之室鑄私民主
堂公使僉民謂欲學則上否則已且示無教師校由里廻行社民演說立
學之蓋五六月間民立三信學堂及法文學堂約四十餘所且演說在或在
省城或在各社亭沂移本輯河東縣則演說在孔廟前代理庄約二其庄
設法本居亦極相之且演說詩傳佩珠之事及民乞授事有而干涉未聞說

明不可解五

歐粧

南王制來宋人以上衣服多用中國緞紗自日利

既增物價益貴商商多冒以下等貨失分多而服易弊伸士知其無相約
日常往來易以歐粧甚以價廉而貨美且便於作事此當元上
七歐粧會一意也。

且論此等皆貴布情即殺歐粧屬明勿罪豈此等歐服而大法國竹禁
乎嗚呼歐粧而死此等業為千古僅見且歐粧尚清佩珠宣及民乞搜

事有例

宋人不可解也

「同居並起」

清佩珠去日本

在千九百年而此兩事或以七至半千年而曰固長然則該省人不知清佩珠去固為
而欲使賜汝案提七電示我忘之矣不可解也」七仍錄妄聞者為文妄人傳
廷公手下人自公死後流落四方既老且有烟癮阿靜接察高玉醒挺監

在该省嗣後各省伸士处死案即有名夏開圓四字至今無人識其而北且南
南省之結案辰名夏未常解起本省人之每不知之則名夏開圓何矣向來
且既云^據次夏所用而次夏開圓而不一致此等结案诚為千古佳之藉謂坐
所說即為^{上段}次開圓則商會演說歐美是人全見何待名夏之開圓^{此二段於某物列於五事為不直}不苟

書信不可得而知而迹其所為如此謂非有異心誰其肯信

書信不可得而知而迹其所為如此謂非有異心誰其肯信

夫陰助而曰暗往來書信而曰秘密不得而知則此事為魚人見知是
其確証兩官何從分其始終亦且始於何年終於何年子且上文既曰
陰曰暗曰秘密不可得而知而下文即接曰迹其所為如此所為如此果何

所指乎抑指商會演說厥狀為如此乎果爾則此三事明，在人身
目無所謂陰無所謂暗無所謂秘密不得而知矣抑指商會為暗助
于果尔則伸士自稱陰竹分歛于持而贈互不示便宜乎何必立商會之列
惟失何人拔股于會內得銀_十^萬滿減稅冊追乞公使認為恩是何為者安
有以贊^善_助人作財而反法官^向之為征記耶想^也廣南伸士雖不智亦不至如是
之甚^矣廣南官之特許祀諸令至是乎此段於案情為無理於文義為不通不
可解^{十八}

而會則藩釐院城主之演說則黃叔流黎伯貞主之節
如作詩則有墮罵牢籠之句寄書則有強權而敘之言而參伯貞委弟
下民村信圖亦有以愛同胞為首旨之語
墮罵牢籠

接處居平定省課士子辰有人作詩以嘲之中有句云長此一百年甘墮罵更知而

日出寧_{全草云世事四時已一空江山如故萬物雄萬象如隸絕情不入眼章二時為多}

_{詩未必盡此詩可斯主看一遍}

此詩為嘲科舉而作意謂長此種學至於百年列百年甘受人唾罵更知而
此科舉愚民_{二字}寧冤哉

南宮指此詩為此故人所依故云然依詩亦無多異

之理由且傷惱辰奉詩文和古今東西文字之常被平日詩文往往以此大相投書
全權大臣辰及鑒_此報章亦屢言之矣固無果以此為罪不待言乞搜而檢已集
首百刀矣引此以為案不亦奇怪乎甚耶籍白有權無理無罪則雖然亦易指_此
句為何人所依此豈西人共合依此二句耶且此詩為藩鄉珠串及民乞搜布有
干涉乎不可解九年

強權而敗

_此黃叔沅被谪在監獄中傷

范寄書云大兄平日屢教與權強而敘今何不因此言之則平日與今尚在兩處外故著記中意云云

此書為監獄搜獲南官校引以為案此書中云強權指公使也者言公使有
強權也名謂黃叔淳仲士平日歎見公使以計人民疾苦公使不肯令何不因被捕辰公使訊
而言之蓋當臣上被徵捕而意平尚詎法指必有公平以訊故云然此書竟更
盡其明白於南人稍識字讀書亦無不知之而堂二省大朴反不能能通已為
怪事而又以罪人不承性性且指公使乃有強權而乃处死而一責古今專制權
暴歷史上然其仍果有此等事耶一句最為全無不道之南官之學識不通至於如此怪乎其敢於殺
人也此一段於案情為無理於文筆為是出不為民乞搜身有據耳空而不通不為解十四
愛同胞為前旨

請至此句而益嘆南人心已尽死矣且此諸尤非人類之哉

流人所宜也。滿口說在堂、大官為民上、半嘆半南人之退化何其速也。豈同胞而可處死則憲用胞為大功而殺同胞必受懲上上漢矣。有是理哉。然而中_中_大官三四年來上自大臣下自小官無日不糾官道諭附人多易之令亦可以了然矣。此等而後東西諸古天今僅一見不_今解十_一

有道明智治之勸學節奢諸事而大抵以民權為主。啓人以慳慢之心

憤妄之間果何詞乎。陳曰：若為何不試少指一二間以為証乎？既不_足引憤妄之間而下即曰明智治之勸學節奢諸事而下又隨曰大抵以民權為主。蓋然則謂此_事事為_憤妄之固爭而謂各事為民權之全矣。乎。且此各事而_以民之搜有何干涉不_足解十_二

上文義氣氣如你家_我家_你家_不當有些點_對時_民固_相。此段於_某情為_以理於_文莫為_不通。

察其情由寔自藩周植苗和流倡之而老人為三附會耳

自案首至此未嘗引及頑之姓名行為忽掉入藩周植倡之一句藉謂向上所列皆植所倡亦屬列敘明白何必如此吞吐且植所倡有與乞搜重相涉否何不說明此一段於案情為無理於文義為不通不可解十二三

況下轄民用如未始非民權之說為一漸以激成

此案原為民乞搜而起則案中宜以省民乞搜為主變騰而列其紳士倚民作亂之寔証然後不以業斷定罪此結案常例也今案中自始至終全不涉及乞搜一事亦忽掉入轄民用初一向又為罪於民權之說而中間轉譯最為繁要忽作莫須有之詞而曰本始非一事然則是耶非耶何乃暗牴至是耶此一段為全案

某要处生死闊遠而悠移不定於某情為無理於文義為不通不可解十四
使非按律嚴憲則人民胥相效尤不免有僭政權而凌治動形難著

按律重憲 憲則重矣誠現所按何律肆意殺有同刑者則凌治無
過著矣此段為案中斷然試讀自案首至此果有何事與該治相干
涉不可解十五

且為此牽倡首女不过二人其他知而不首女有之

不知而妄相共有之使辰尽羅罪網則王家有所不恩

此一段為案中費詒奉欲討將不發深办但謂不忍尚且如此一旦思之則
將加俄羅斯之遷波閼以及之逐猶太矣嗚呼

擬應察之平日參之衆論明白以指俾免焉

此一臣無惱輕重然亦謫職之言不可不办

所謂察之平日則平日此謫人果

有何犯奸犯法之事乎果有刦人取財舞弊名譽藉乎又將如何察之乎抑使

青鵠無事率殺十人如狼似虎之習兵變入人家傾筐倒袋見物輒取接及
鷄豚即至謂察乎

果無廉恥不居今君子

所謂衆論共抑何所指乎官論乎民論乎謂民

耶則被捕之衆方將呼号於鞭劍之下孰忍不懼安得有渝乎被捕之衆

則歎恨吞声音足而泣不知待在何日又按得有渝謂虛耶則不過三省家為公使一

人或作三人與其幕半有渝焉在外人不得而知安得謂衆將毋效古人謂三人為衆

耶自謂謂之明白果明白乎謂之小果有以乎謂之先焉果先焉乎且明白

而暗昧如此不明白者汝何自謂允焉而不平如此不允焉將伊于胡底耶

詔謀叛未行律責黃公藩公清与藩周楨同科处死皆以布院城和林公杖一百流三千里
 誠讀此案之利害至終果有何事與謀叛相干涉乎不惟
 不干涉且所舉^{六事}皆利益為人類生存之必要不以一日無^{六事}使將以上所列禁^{六事}
 一有涉及即行處死則與其生又不如其死之且將上各事而尽禁之則南人除道
 刮毛剪髮乞哀作値^外絕無復生存之路天下豈有此盡惡無理之法律乎
 然而在今日之南宮有情無恩則敢公然書之案曰詔律處死則^甚無忌憚
 尚有犯盡即南宮學成如此心腸如此無恥東洋法大似無私偽後^之方將欲
 增其權使今日以烹割南人為事至令人民憲政府底懲毒董天而
 有二仁愛公平之大臣創立審判庭則又百計為之障礙也嗚呼

Trang này bị thất lạc

此案之奸情及其禦是辰省民乞搜黑及伸士捕監在省自二月至八月始行告
案則此案宜屬乞搜案今於乞搜一方面全行缺却而以興藩佩珠通謀為
為辯說上者一既以興藩珮珠為正案則易引通謀一事寔為証
今所引此商會箇說歐拉學堂開智治生勸學節大會蒙同胞各爭為
證果爾則非惟無罪而且有功急以列罪奸一廣南乂安河靜三省伸士復
有_於夏所聞而洲詞則既不明敘而名夏自未一將出以為對証奸三
是辰屬南伸士法亦南安均以為南極同罪同案一律信核又南極名首
凶辟則其他伸士各案首宜而審安有為首者已蒙恩釋而為從者
爻置不以乎前次東洋大臣為申所兩王大臣曉過不復再審奸四

請列其情理由如下

此辰住京欽憲執事盡殺中州有名印士捕楨

最先必斬最速幸種東洋法志士相救得不死全權大臣又毫減等流崑崙
錄
無而奈何故於他省印士故意尼監以便尋事羅誠迄至八月之久雖
 不出一毫寔事而志則欲置之死地而後快於是不得不以與滿佩珠通謀
 相謀蓋以滿佩珠每保護不反對之事為母之所知送一萬里車屬暗牀不至
 遠送人馬最便從中毒陽一也

此辰公使畢欽使今處飭南省以暗中

尋事誣陷伸士必置一死無如南宦百計尋不得一事聞此辰南官捕滿之

搜負伏百餘械其手足若監寺打或輪以處斬斬至二三人負民字考皆謂

自作自受亦無一肯聞其最後有一貪民間某伸指使南宦大善處於獄中

取出某伸討証某伸抵階外該貧民見之即向某謝雨謝雨過且出其臂及其手足
血肉漂流以示某伸曰毒惱至於如此安得不妄州以求後死于公寔再指使某
伸从旁人見之每不墮淚南官見此情大為失望自是伸士全不貿然以文

且

志

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

業

而

後

<p

一千九百七年夏復備廷逢公手下廝將名夏既老且陋擅擅烟德絕技初辰
威嚇取供他全不言語亦不回諉以甘言賜以酒肉賞之烟片則對煙悅而談
且切南士夫所謀後竟不知之按察使某聞之者多待之若撫監千金不知
易也署刑部尚書進士吳惠庭為該按察使延陝西一年全無証據寃聲沸
騰東洋法日程而為之代鳴不平該按察使因於置之將放辭更忽聞名夏言甚甚
暗中私燭迺使進士施鑑佩珠而^送名夏亦送之明日升堂於監中取出該進士施
名夏對證又請公使親臨自行公使聞之亦心嘉其能办事不徇公使親來
該一次稽察所教以公使^{依舊其性}審悉復如該例以知之則令該按察使上言公使^{依舊其性}

大怒罵曰：「挖察官教汝何以咱從則答不從則毎烟片而且毎酒肉公使漫呵。」汝既怕從今何以翻供曰：「诬枉冤死人耳。兩王官無奈他仰之尚殺至監中而死。既當妻子復妾室。今亦發以地獄為天堂矣。」

自後凡中壇省勳士死案均引名夏闕詞為證雖不錄出該名詞闕詞不引
該對証以此三也

起糾欽使記名而全權大臣示已諭允則處死雖審未得其罪為錢已鐵
案如山不為破矣兩江省民以各省紳士滿座案惟皆以包清佩珠為正業而若
於定案據_聽_死照應_信_光_未誠且_也此紳士多屬預同學與預朋友日常往來至
之又苟預司罪一語以便主事人處死之案是其巧也人因預蒙大云固未恩

西塞猶特見各省之案今又咸疑獄矣蓋乃有去既淫放肆則為從犯
特不至重累更果尔則昔日之放死之士不啻互生^{尤數內王所與其}_{大旨}故極難蒙而審而他
伸士之案至今兩王^{各省}互相隱匿不肯一為援手此以四也

將殺、情形

陽辰^{各省}布起誅殺頗多但其令其事竟為貨所不知或知
而未能詳今^先情^將往士陳季恰一轟譁漠然不並加力白以供大人觀覽
試一過目則中所自來里^{各省}情形不以勿知矣

廣南省進士陳季恰初為本省升平府教授一千九百七年轉補慶和
省某府教授抵職以後演說立學之益勸人民廣立學堂初辰法公侯與
南省臣卿嘉勸之立廣南省民肇爭維有波及近省而慶和省則人

民憤極如常。涙流滿面，未及一書，但含無以訊。結案之死，就地立決。聞確，相國^{李成芳}、南寧^{范正廷}送信，業已凌遲後改立決。決津後未及一至，鐘即接令權大電，急解赴京。而血死者已不可復生矣。至今該案全行漫沒，不復宣示人知。尸首示不許家人認領。辰有家人相從失後，即贈該家正解回矣。不葬在何處？嘗于天下安有州當人命，殺志士至於此盡耶？

此案之冤情甫八

該進士品行純潔，學行兼優，事母至孝，為廣南紳士之冠。士夫從学，不下百餘人。該進士死後，門下名士，憤其名譽，各省人所知。且平日多著書，勸人向學，聲名甚盛，素聞而去。其名譽，各省人所不知。且平日多著書，勸人向學，句徒望外，無益有害，言之且數詳。徐易同後批集，以供大人一覽。似此人品為南人，不僅有無罪屈殺。

寃一

演說向學勸立學堂足教員有三載之此省鋪全機火邑
涇飭省以轉飭社民立學是學堂為玉潔之令今以此爲殺冤二

且也各省公使及省外以重罪伸士每以與濬佩通謀及陰使省民挖
搜二市然各省亦各有就地立決審處夫立斬立今慶和既無此乞搜審事
緝省以如勿諲陷亦無力死之理令竟處殺冤三

且也南王法律無論而人惟有作賊殺人始有就地正法然除臨陣拒捕外
亦嘗三四日以挖成案方行決今後惟士無此等行為全志_{公使}不_{公使}尔將
殺冤四

且也南王法律科目中人除作賊殺人外無如_{公使}不_{公使}即_{公使}
{副榜}不{副榜}解赴京師三五以_高公使_{副榜}定案者年會_{公使}南省_{副榜}起兵

與大法固相拒三年後經捕獲^詔近解來京是案今漢佳土匪作亂作賊殺人等情且現在耽奉公不^不而^而展殺冤五

即該省^以固謀^詔詔^以指時

之罪亦當^以解來京質^以是年廣^以差^以省^以_{布政}黎^以就^以潔^以伸^以院^以馬^以不知^以犯^以何

情^以即^以死罪^以然亦^以近解來京^以訊至三四月然後^以斬且廣^以差^以省^以少^以有

聞^以勸^以猶^以且從容^以解來京^以信案今廣^以和^以省^以全然^以廢^以事^以未^以知^以該^以省^以以^以固^以何^以事^以破^以

憲^以處^以此竟^以無^以殺冤六

且南王^以法律^以萬^以有^以作^以賦^以巨^以胡^以殺^以人^以諸^以產^以

斬黨二日方許領^以奪^以此等^以野^以裏^以法^以律^以至^以今^以文^以明^以人^以每^以不^以笑^以其^以他^以隨^以即^以

許^以大^以親^以立^以辰^以復^以領^以今^以復^以進^以士^以果^以得^以而^以罪^以加^以倍^以慘^以利^以匪^以不^以許^以認^以領^以史^以為^以野^以蠻^以一^以路^以蠻^以冤七

南國自來^以無^以倫^以何^以案^以如^以決^以節^以將^以其^以犯^以罪

進果得何罪如何必決屈殺之後僅三四四年革文全不宣示至今竟已海
底人莫得知冤人而後復使有此冤同治庚子年夏月於上海寓處作此詩以記之

底人莫人得知冤人
有此大冤同知事不一闻而知百而不知初深
此深矣
卷不外同知不直同知必承无二而不知
商王召居司相隱匿莫肯為主欺謫以至于利罰如此而謂死士瞑目於九泉
固其死心於罔罔不妄推半似此冤酷千古僅聞之竊恐恐祚舉南面半枝之
而野火燒不尽春風吹又生後詔伊于胡喪南面半枝命不甚危哉
其理由

清江上級諭發此禁之詳情。此禁之憲情既歷年力白於上所陳至無反
省兩王涼果何怨毒於該臣士而必死而後快也請摘發其奸情如左
慶和省布政使毛玉遠狡訴殘忍人所素知久際當降該補察核久不升。渴望

升取一旦得補委和省布政而心猶未滿也聞鋪太外艱有憂民之心屢飭喟
 民廣元學堂又聞許各省件立商會該省外居心狡作念我布政惟大公
 希者立功於是而西歸各社民立學堂又委該進士陳教授勸民立學該
 省以立贍持立農商會招人投股多三萬成又於平順省商會該示投股
 合商及聞廣南省民乞搜事起各省學堂商會盡行因發榜一聞三下
 惊悚更甚又恐因此史或百計羅織盡委其罪於該進士以固自脫奸情一
 又恐一旦解禁倘有問訊涉及學堂商會該進士聞搜男及該省
 官不如市持立殺以圖懲口奸情二欽定
 且也此辰往來暴虐太過未及嚴
 計較以刑爲威毫飭各省一切遠懲自來南宦升官一途無少被南人立注一次民潤
 小有聲動兩京必為一番升官進爵興事詳

見利篇)王今已狀伏贊而小安在不以事而存安則一而直指公無以成此及之後處患亦未明之可謂公而南宣求寧一金有火龍閣泊此機會一触即發自是自此非此二次鳴呼

該省官局此機會互轉念頭興其不全種三好意未必切甚且有罪希獄依之署怒非惟免罪或反邀功且聞各省热闹內多殺正凶立功機會而已省寂寢無事未免向隅於是脫罪之心為求官之念合而作惡而進士更無生理委累之該省官一殺誤進主使立升阿靜省並極聞該省以到彼省斬殺而為至今未肅已升至何職矣奸情此次若省大以不首為相救

(據取易身事詳別篇)

維持南京維較祚更燃燒賴署署憲官督公使少有私心則兩人各蒙其徇視平煥省博兩pac公折欽仰之全不肯設學堂確商會捕紳士且以辰奉省南京希欽使首尋事羅餓奉省人情折重葉公一切嚴指不肯祀名且代為立碑

得放竟能保全一省至今報效不衰於直隸之誠有差父母居候空名派事
法本見公外事仁

當亦起而相扶公答曰公為三省首選臣莫敢辭
甚有公有惠之唱聲在人言其利溥哉

至今琳每聞公言深嘆不勝風塵拜伏首暮不置也

嗚呼公其真大法國文明之代表哉雖然今日平抑三省公使其為公之義人哉其見識心術
不與南宦如出一轍其有幾人哉

且也自來各省公使非法之事往々迫得南京出

頭我亦稍存公理之南宦方舊俗追慕是委脣就熟耳
南宦則委委希旨先達公令無所歎不倍過矣事成則功為已事發則委過南京此等見解

已非一日之難葉俱知南律而拘公使益得所繕口無憤字殺人無眾而且有如人
情而忌憚半由恩公使希欲俟之旨以求升官南京又希公使之旨以望職司乃從此
今兩不害希望富貴之熱念解而休惡而便進士益無生理矣果也一教諭進士

之後而後尚公使更先使省宦立見升迁矣

且也該省以較該進士之後省城內外鬼聲譙騰又接金權大少隊死之冤
該省外有知。每神莫為深不肯宣一洩又恐奸從人還審在心認領埋葬
偶漏風聲傳播遠近必有一番轉葛從此列豎至靈通辭回籍不許還
領尸首。由於此將五

且也此次車定後東洋秉公各日程多忙
公論摘沿其跡後論沸騰從此兩主宦互相隱匿一報既沒而還進大鬼
殺王理因及焉辰死之景又一切姦沒不敢復再^行宣揚矣將六

有此六奸情化知其事者莫不憐其冤而自來兩主大臣互相隱匿莫肯為三司
審辦。當著以此次流棄^西省如今已用居早尚升迁一旦而審奸情卷去處必至
得咎不輕且因此謀及各省自此次以多殺得官吏亦率連而及之亦堪尷面

久至一番变动而今一南宋又皆隠在於法官之肘下各有根柢各有附麗周殺人而得無失職又法家之所不爭也豈志士之含冤寧不人民嗟怨寧因此而罹沒兩三人親愛一感情寧此固而策兩不前全之障礙而失不歟以南宋伸民效百姓庶無冤因一性命宋及南宋一毫末權利至於墮落以示我卯翼豈不更已惆乎悲哉

向上棄狀舉報所知較詳者言之今又清舉滿辰各省冤慘情形為該所知而未甚詳其及事後所傳聞共一二畧敘於左

廣南省 一賄私招死及東北上來 滯民聚在使庄左右長為習熟而趨逐殺死共三次事後處决者多沙未詳或言五人或云六人今尚未詳此次廣南省民寔因讼後

非由抗稅奉公^{公私}不知奉公^{公私}非莊民頗有自咎之意且此次負民在使臣乞搜聚會
垂連至重如紳士斬殺人匪^{法客}則一由^{法客}掩已過一由南寧希旨籍事搜逐此又宣萬
辰之情刑也

二解散商會

是辰廣南商會立在會安廟前

南寧院贊及舉人潘莞主^主持其事是辰持業以院贊年老^{七十}免議潘莞處
死流寓商會銀款^{公私}存合股人^{公私}各門又合股人上自紳士下至商家與之
股本人皆得業若差自三年以至三年亦有不及本人妻父其还股之辰亦甚
時昧聞知每股五十元隆還辰只五六元然股人皆^擬^遂不^從故^從有^不故^從小^不有^不
敢復此不^從虛祀^從領居干而已

三毀學堂擒教師^{司定狀}

此居既捕監仲士後九年自仲士所不諸奉榮一切摧毀凡平日與仲士相往來者二幕連捕私有堵及親傷此學達亦有堵事取人財物者今清其長洋山崇律之 → 講堂集捕教師
彷彿禱兵法宣將習紅人到處設破擒捉於臨大敵紅情村不勝言壯舉其確知
去三岐府東河縣西福社松平久設立學堂一所法文沒文教師各一是年三月教師
聞法無官抵制乃為兵官此行不過彈壓亂民而不知其設學堂已將學童步
堵門大路外分行拱立迎候無官該無官不答立物且入奉喝列座令教師將
前日法文課本使學童讀過一遍又令學童赴俸操公試行操練一通無忘
帶領督目立視平然親手粗教師頸足踢倒地喝令習兵指傳兩子章
之而出學童每知見此凶橫越牆而走有傷面又有傷手足其哭泣惶悚狀不進

言又北堂兄潘啓年六十歲大抵學堂所居一貧民父庶民數口人副生熟
師其始一絕伎習無章三而走創處抵省約一日程后方盛暑署裡不許寢足不許
復飢渴不許飲食鳴呼歟矣公嘗嘗至一處窮日三餐 按奉社學堂設立已溼二年深因憲法宜往
來辰掌童有欲入場遠視大學堂列序迎候以示敬意法亦亦往之答禮人良
相傳為美事云此次在省惟有一貧民聚會而鄉村業協少常在閭兵亦抵到
稚知而捕伸士而不竟舉而為詛法宣規行茲不至太甚云且見法官嘗言吾者
而因爲嘗也姑不以此私假之不謂遭此巨奸抑亦可笑而憐矣

醴陽縣富林社設立學堂學童男女共一百餘名男敎習仰三人女教師一人
聞兵官抵到學童走散兵官即將學堂毀破或作馬既或作習無佳等凡某

諸物米常新其後將該学堂撤下移精別處以為昭兵妻子住其業存以待
 該兵妻子易休生几及窺突之害嗚呼奇哉該於里長黎基于学堂了欵枉解
 省因三年外批女教習黎民東亦枉解解省抵省後禹法丈人某為之乞牘行放解
 輸上二事舉舊所確知者言之其他各府縣黎民有之学堂此更不以此法施
 之即桂山縣初平社陳某稍通法文解法學久爲南省糧餉管生而五十南作用後而深
 即其家立爲學堂此辰兵本抵制立教其家為無房久也住陳某性直省外江江
 為作賊至今嚴捕未已云其他不勝計數

接處之情形

是辰法兵欲殺黎基于学堂三勇士號目爲作賊美意兵官來之
 到處大喝除殺学堂擒教師外肆習兵多而不法一事據黑役害人民殺

惟候者不能堪其清累陳少左

於
奉社西學社學堂門外有鄉民為旅夫妻於洋邊設一小店販買酒食以謀朝夕習兵圖入該店將酒因尽行掠去飲啖後又持該兵打盜報解後後五逃脫又捕該妻三弟酒解赴省前差五月

又於奉社學堂內有養鷄一隻約四三十頭以供師餚亦肆習兵亟捕之食又詣途間人入家肆捕鷄賜於族兄共禱有鴨一隻為該兵打死攜而去該兄使妻子與一童習兵群衆以鎗桿亂打民人憤恨惄惄至聲事該兵怒棄而去
又寫林社殿學堂辰藉車圖入人家謂之檢察便倒底每所不至於外狀家亦為所檢聞檢辰多有奪取財物共

此舉所確知者其他凡有學堂之社村皆屯駐一二日勒民供飲食謂之飯罰
習兵亦多侵掠嘗不勝六百

速捕成屬

是辰仲女既捕仲士後多有累及親屬即如校堂兄九品衛齊既憲且病
被捕死矣差一年窶林社里長黎基父黎氏亡未終家亦之批進士黃叔沅
捕監在省其姪黃灌赴省探視亦知監罰五月教習師院輸之弟院灌
赴學堂探兄亦捕因五月舉人潘冕之胞兄亦被捕監案未詳亦有捕皮
其妻父平廣南省仲士戚屬及妾罪被捕監拷打甚不勝計其妾
王奉人氏伯卓為清避臣而曰同于子以行所留學政文選本起沿考定例凡考三六人首四員之推折
除伸士徒流外下自二月差上自三年約一百餘用山東辰抄革立刑部爲
業該岸人俱持去外不聞逮至癸卯正月行止歸宿初被拘今一箇月之後去而還歸今至冬尚
南不有史以系之危疑僅有夫口若無不信節將焉復案詞翻詳一為過目

廣雅

未出山人不棄
行之亦不憚

是年夏五月，貧民聚在省城者數千人。省公使公南宣的
家兵放鎗殺斃死傷頗衆，人心憤恨不肯去。聚群弟起放鎗，
呼以求速死，故謂死傷兵約百餘名。又謂昌辰貧民被此或傷，
在城門外痛哭呼号。及而有忽有商政官自知抵省行注傷民，以爲
者庸乎？貧民乃环聚侯官車前，不俟召去。商政官傳車，所取貧民丈
步，欲入省城語。省公使曰：「貧民以不堪稅役乞減徒手而未別無他意。」
公使憐憫，向多傷殺，卒幸商政官允之。且使中士照而過貧民，不肯。被
為土官等第，入法公渠見。凡民等級為土官，指半商政乃置車城外而

入後^{公使}是^城上使人持銀五十元與貧民^使三文還^南政^事軍^政貧民群^平日
令城外惡^近^{公使}近^{公使}許^{公使}銀^所用^不敢^蒙爭^但發^向家^無放^銀耳

又聞^{貧民}而^處在省^居公使^傷逐^去且^晚汝^守若^欲革^命須^待數十年
故^此為^之今^不還^寧死^也耳^於是^令安^兵放^饑貧^民多^死傷^去此

又聞^事沒^人民^死而^多但^皆步^洋伸^士如^死登^配崑^崙及^差二^十年^十年^六
人^其除^空其^名在^省蓋^云不^下一百^餘人

又聞原布政使黎^{就潔}及^{紳士}范^鴻解^東監^三月^棄城^在布^政史^失得
罪^情被^押去^晚其^人賴^示未^之知^但聞^人言^稱皆^謂此^業為^懲誅^詔
但^此事^暗昧^流甚^又不^屬様^要人^多不^敢啓^齒者^故每^從知^其舊^衣云

平定省

该省事始未詳但聞脇辰殺死及傷亡頗多云又奉
後知安約二三十人以上聞該省布定後公使為之斬該省總督大臣以此次雖
貧民不知聲事犯法而先之者甚嘗布官擇為首二三人如某其為令削定
罪公使不允冤稟撤職候仁共希另置故戮殺股肱逃去

其紳士及里豪姓氏不詳流竄屢及言者七八人其幸免者不勝而知

但後在嘉慶聞見解禁公中有一人葉肉錢謂庚名身為首將于
平鵝地圖入山移謀占據起亂云後相訪知其人年約二十而及壯至之
意此一見而知其非解事人也性之細叩其故末終如後多胡以意安家猶子不
掌前年省府試以錢買得秀才一次自後在嘉慶生卷居省城布廳南面迎其

為他捉虜監至某候他家以贖後秀才惜不肯遂使而首將死死爲真為
云即此以觀則傷辰各省一時之情形不期而合若南晉平日固用此心腸固此
枝齊集

安南省

本後黑有斬殺否未詳其他徒牢堡及在本省差遣均寧
餘人

廩和省

該省民一味安樂全無動靜該省公任殺進士陳季恰

外間亦涉及無辜者但八九人生若留數月放釋亦有生二年半

平煥省

該省民亦無動靜若省公希欽候旨尋事羅織十餘

人拘禁或十年或八年五年不守孝省公使漢而为人平公私若不肯異為抗

者為之亦自放擇每人的罪但有為南家二日耳

承天省

聞陷辰亦有放鎗兵死傷數十人或云死傷四五人而後果
有斬殺焉者詳伸士_{公九}奪其一人間徒牢僅父在省竟無有之

河靜省

聞該省貢民相傳各省乞稅獲減相聚赴縣效乞始至三十
五十人非如各省之多尚未有振省城兵

狀舉其情如上累陳之

此省紳士公九死傷竟奪去四五人格確知其冤

者為進士吳德經一案該進士父吳連惠是年現為禮部參知該進士自辛丑

癸卯第後公九不首出

在承立

南市立學堂及書社者至癸未年為奉

省按察使高玉禮陞該進士作賦捕盜在省一年先與宣慰和此証據東京

法日京屡办其妄倘每罪且指摘该按察劣跡外間多有知其冤者竟不成
將放釋矣千九百八年各省民起事欲使一律皆得死流竟備父參知事
廢法
令致仕嘗乎天下多有事_之明白故此而明日張膽以死也哉
故入人罪

後漢書卷之三十一
又聞齊和省布政使危玉送既殺進士陳季恰後立升陝巡按該省

然多作不詳或云招致捕殺四立人但其事詳其聲名及其情狀耳
其餘徒牢僅及在本省者蓋止約四三人

大安省

此省民社務有相應三科赴府縣應乞亦有未赴省者
此省巡督方以陳庭朴為人稍明白故後有督亮希仲豪四五人_{在開長串}每有大斬
者其間冤屈一情梗未甚詳惟該省劄核鄧元謹一案頗知其詳累陳

於下鄧元謹又安省人是年為平慶督學使被捕交河靜省巡撫_{范玉成}上
使察高玉醴以拷死死流崑崙命緝所干仰事所約拘罪至今未詳_{卷上}
所其冤不可不伸此案_{冤情} 鄧元謹縱有得罪_{卷中}茲據係科日史
文現為督學使便逮捕_{卷下}多居不即而殺_{卷上}往陳教援則而已_{卷中}今已捕解陞
以_{卷上}考辭來_{卷中}東以明信某方為令例不列解文_{卷下}傳本省又安省以_{卷上}考方為令如今
忽解_{卷上}至河靜省以_{卷中}是何意見_{卷下}以母以候省_{卷上}巡撫_{范玉成}_大
_{照月曾裕良士陳壽齡}按察高玉醴
前年嘗任陝進士吳立達二人別有肺腸故欵使大臣_{卷上}之以審此案_{卷中}
特謂此二人雖心術不正而長於法律_{卷下}予以委_{卷上}使審查某_{卷中}即_{卷下}則范玉成以任
廕得安高玉醴以陷師獲_{卷上}戰_{卷中}高玉醴為朱_{卷上}御新_{卷中}癸卯年朱新進從_{卷下}仲_{卷上}起美後_{卷中}事威_{卷下}威_{卷上}故_{卷中}者而_{卷下}西向開高玉醴_{卷上}方_{卷中}法_{卷下}宏從人_{卷上}人就_{卷中}不_{卷下}解請_{卷上}該差役

与法家以使宋公革面改道後復許之又使米公裁其私相
皆宋公信其言從懷德本情無間抑後而親捨延安許其事而連殺之後此中事不知者
平日到处人民嘆悲自南宋之稍曉事理者不為其为人所便何所以取而使上審
重案乎并亦以敢於釋人也嗚呼以此推之其冤情不亦昭然矣

兵官搜查二刑情　又闻此省富庶尤有乞搜或有学堂之教村青衿無安
到处毛賊三日或四日則令於民供酒飯習無乘輿樓及鷄犬民益不虞威
恩瓦還不道健來机而起橫行於民稽紀為甚走搜兵官抵如割財又他
往兵官吏以檄告不早入屯兵三四日為酒飯之罰則去兵卒全無下轍不
以搜遇掠為第一策嗟乎民何幸焉用此荼毒至此之至今此輩尚隱伏山林
兵官每至索例只有鄉民主權發黃酒飯及當西屬若空而已沒敢犯一其

勿以堪哉

清化省

闻此省紳民作有相聚、二紳者于有赴省上告焉后该公依速

紳士廳監毒打毒打至一二百鞭卒至该省布政使^{阮朝}受令處查該省公是毒
打毒打五對公使謂事無證實而^{阮朝}打人至是時無從人防賊^{阮朝}不旨移查該

同安病弱^{今屬高平府}失知^{失知}傳染葉公死醫竟毒^{阮朝}在高都見解

^{紳士}來^{高都}而醫苦性血肉淋漓多有不能步行之則持械盡斬

發配后^一情狀

禁獄^一辰各省惟為南紳而稍寬其他猶有虐待而至

甚惟靜安^一省紳士立兵役押解血人贈以大麻绳荷其手足不
許動彈及下輪船後亦不許放鬆到械在船上渴不許飲太風雨船而尽
湿不為一移置有呻吟喚痛^一

TRUNG KỲ ĐIỀN THỔ THUẾ NGẠCH HÀ TRỌNG THỈ MẶT CHI TÌNH HÌNH

(Nguyên văn chữ Hán -
Thủ bút của Phan Châu Trinh)
Di cảo lưu ở gia đình

中耕田三種被荷重抜木一情形

中北兩作物根莖

農民不堪至令法土人多不知之余亦僅知其異耳至其物中耕

苦中耕水情增輕亦增田地保增丁耕且增役種少事量
輩生財為本無此種此半耕者後則知之廣南人謂半耕
南一省尤之則中耕為知半耕則半耕者不同不可知事據廣南
之大法國人讀其書者亦有不傷心謹述者矣

一白里說

首長田土等第稅額及稅稅歸誰主土器

南北皆有田土產稅均從每尺每丈四寸三分以徵算之南
折田土四萬西天乃半斗糧或十斗或一斗

田分為三土分為六此復言之年納分之田則公田私田小田都田庄
田農田山田等四萬下九千稅土則有毫土耕土河土深土耕土等差之處
林上掌土陽坡日堅差相土不下二十多處

所產稅額則據總在耕種者易拾獲、易少以為役半斗若干
有金內分立有金內分立有分業並收其各項多寡不同掌田
百畝稅則六方丈
金內分立
百畝稅則六方丈
金內分立
一尺上下居稅倍為幾五分地納分業多寡各照此一毫至一石
全納分立
金內分立
全納分立則四丈上下來收約二角立估值一石半者有不冬耕種
收稅辰則因稅種、晚稟價一石一、送果輪納之時著及

收納三光後故有夏耕故者有冬務故又有二務董長者

耕納全年分為二期每期三四次犁納幹卽_{農情}_{農事}隨后之法具備以
稻尾田土安薄之為界

南省_未_未_未事不併政政府擬民同

田湯有二三十年不行墾_正不_正隨后補勘而已昔一省田今成_舊而_重

省_辰田土盡成山_省去_省之山林新_耕地未_著築_行有_之如_之古_之矣_之破_行
賄公補助_一辰一委_之層田_故而_然隨_之有_與其_之有_定在_田理_為
而_萬中_五少_少有_故少_而湯中增_多者_復_本_社_因_此_一_故_若_辰_合_平_原_內_之_可_以_設
至_金_面_湯_所_其_田_土_生_第_之_高_下_故_之_高_富_半_皆_烹_亂_不_過_極_十_虛

文非_田章_竟耕也

稻尾田稅分宋肇減立候及初加稅層稅半多_此較

南宋_高_宗_宣_和_兵_丁_廢_降_賊_陰_來_之_以_田_土_稅_法_初_立_之_加_之_歲_豐
收穀價最錢_升折_錢_多折_錢_少折_錢_少一_退_而_散_民_易_滿_內_而_有

該不堪重負或一二成上而減半者有減倍者有全無上而移欠者尚令改折廢空歲入一候算若極追輕取是不同此法除非改良農業不能自決為何事

成泰二年以前屢遭災旱熟價騰昂折案納名民產而
重_{扶往官謂種耕耕收而}於日相民組納名例以分折案_{於名不輕其家皆可}謂之東南半來除蒙舉而革用農事
此后田土稅賦尚而望故得其耗耗門規陽私及種之費津折每畝多少不同要之上等八斗長房位今銀一元_{三錢六分}_{一錢六分}而價倍省力而此長且納一元一毛上不差劣辰領元消得民回_{三錢六分}少銀價賸費与元值而分九隻上不約也京次三四百位銀拿去三仙耳

一千一百十七年口說財公使庄西_{提進者所}的準補
宋物價銀元而此辰既元消流尚少銀價賸費与元值而分

{一九坡上下}{金錢}農政已至界上

曰
正名良序

二柳勝居將酷虐尤情形及放牧而土牧主不明

一千一百九十年孝道公使冬而相陽社民者四之席賜_三
四日內付所請首開而審並賜_三惟_三惟_三惟_三

不以南人
皆肯宣傳
更不稱某取分
惟有虛力效用
民社川主政
故同祖以因了事
若所必經耳

至嚴佈廟殿堂所用銀供一法廠勸三月內悉效助拔
年省自勘量四之內復以二月為期
易小宗仍不需而令至多其一
官吏起革不恐三月所極退畢理安
者產地升遷
官吏不差事急憚民社各知告訴佈體零
難致立下
名額社中各領盤書遇日
第三百號免付原系公文存根
不遠因主不外財主不足向南
人益相生滋矣

加賜弓少補官宿是一有許立見罪因官吏每三缺官員隨
賄滿房宿固有無有百般加價此有加半止有加十分之三無活
敵故稱同而取稱表體重不至我分別等次后一明之常有
分明田政少而土政多田土又謂少美入末墳占分則田政多而土政
又和著入上中墳連續三年取勝分限均用此法現今新陞分
此亦終產從取實校之南不首尾之牽制更加百倍矣
加稅加價
稅至之情形及里全年稅半少之半較
格加購居情形方之特許補外折以中故則甲折田土百畝徵得加
賜五十畝田土一增正為割輕即以初加稅當故一便一元五毛而辰間

有田二畝此稅的一畝五寫一稅別上每田二畝銀二元二毛五仙
的捐稅與已不費矣

雖然東洋此農事乃係儒士所業政治家亦躍之辰期招耕朋
得愈多愈少廢耕既廣當用益增加以半稅之從耕裏說
謂此崇稅抑生以保地裏官場一擇宦謀仰寄易於而
近者增加稅特陳立法相應而起支

三十六九年正月三十日改定於農事名額止
自後連四年遞加百分之十有八

三十六九年正月三十日改定於農事名額止
之上收田二元二毛五仙今又增

三十六九年正月三十日改定於農事名額止
田稅增至稅既加至四石功有兩種聖施墳塗田仍之增

一千六百九十九年改設連年皆用將收法在新舊兩二次田稅基量

升為一畝三稅至舊基量升為二畝土課每畝去五六三石者

而換以二畝甲基升為一次三稅基升為二畝今所稱二畝田

者皆取勝舊所舉等子虛故其餘中實田已均加入二畝者有

多村均產二三畝則均將為一畝矣土項近附一處亦如云
三十六九年正月三十日改定於農事名額止
稅所率之昔者六千毛三二畝四五毛二二畝田今之過一畝全課二元
七毛一稅半其銀數一增尚可化盡即然一畝加增二畝而上

只有此地以中州之稅額爲准則。元祐南歸分七省五路比之南北之差
之稅率已過三倍。以南所田每亩二萬石尺者年只抽一元五毛半。其
五倍其稅率。豈不驚怪之甚耶。謂不以南歸之賦役以當開河之賦役。今當開河之賦役又不以南歸之賦役。謂不以南歸之賦役以當開河之賦役。今當開河之賦役又不以南歸之賦役。

稅期短促一毫光陰用於收稅后稽之惟解

南江而辰稅期全年分為二期。立期二三次至期而徵。雖此惠羣
原體中所居民一苦急。法美意良。而愈於此自為法宜加稅
之期未定為二期。立期三月。一次之期初少促。不無大無伎
政。今一定則長已。故無不勝矣。

猶如東洋官署烹亂於絲民。一與官錢成仇。久民所謂空官
以為折稅後多以清欠。之間距即為高場。薄降之如令種加
課少。又收的稅物。行商至高蹊踏來而升官。如俸祿。公私財物
奏遞人。尚此立延人情。不甚相適。法律於此。平日最當核。今南
宋之初。小田里稅期更。加催促。而農民更增一籌。若想矣。

佳音知曰。稅過重。連年歉收。或耕課不足。以至無糧。越其
而為。終不如老下。而強民為生。固。惟安分。足以保持。方。而。為。而。為。
積善期不。而。積。一。甲。歉。繼。傳。一。重。不。一。切。征。收。嚴。阻。一。期。看。納。占。

關稅內急則一月遲則二月惟年糧牌底明著二期而過虛言
法律尚不為恩之此二小處無邪

官令租徵數價既浮期不促仍得銀程內清萬叶必至
乃立換種之法一到稅期屬季。兩縣督行下衙換稅若干所
量檢多有則寬各歸則促加以南京一處從者如虛不革辭
萬葉一章^分每社量檢及保官徵一黃大社一千株元以上小社減五六之
以上矣

鄉村主下派器未通納稅公用空銀又立檢銀之匠檢人亦空費
在某人而知有分則易檢了事而分則尋訪致不銀之真廣
從物列於里^分者三五元少者不足元矣

每縣歲勦一則清納鴻銀重鑄社正資至行程未往日久
甚多漏納爭先希圖省費乃三分次之法分次三人丈量斷層耳
目較詳量毫分漏有分則後至先輪漏分則先至長時在則
落竊書則飲食為非是氣勢折變^分於里無社多者十之少
者亦五毛以上矣

民社自來最善舉措此風今日始大搖張四步田租信收難易皆
南人

昔日以官法爲法而據至今官法已不勝而舊法不復力應
居何人田千土千每畝銀十一兩社民煩從前舊加倍陞稅田主每稅
不該已分目旁輕重已不公平特納三辰追和更甚只到極期
長與田主爭訟紛然起矣

當金主居中之日里長為將牧中書目中主為橫境西邊
裁一到南宮將物貯直百貨使臣指稅一毫毛已往者法皆
如未經到斬膳自已負且半州長全年之歲月從二元五正及
日爲後耳每大官月俸七八百之尚且不能潔身延年之無量
小底空腹從事月俸酒俸歲不計官外費就多假使不率意加
嚴責莫必奮足不前推已及人未復仰資則知之公私而自之
御或得若袒廟檻高憑民忘者半咽肉並同有二中而以上
科合行控則里長先走衙門卷登田生抗便訟期愈延德期
愈後寧民坐訟却寧嘗送銀於黑官衙在衙推折聞於控狀
者尽行取办而署吏加一磨冤殺之矣

科會行控則里長先走衙門發給田主抗控訟期愈延德期
愈活寧民坐松亭專守堤於堤首樹立碑柱控訴開挖挖毀
者盡行懲办而署吏加一層寬益子矣

鉛鹽毒物不勝言而猶文鋟美膏脂已竭百工擯棄近久極其至
賞官一格各社稅數過一千五百疋以上重過三年日不耕田以從九品
顧接此任累利店後一傳早聞已
二年清嘗自懶云何苦勞心于經色膚敷聘內主田二三年惟得旱爲六七許

升官

嗚呼清官所俸除工不崇南人半洞芻毫必更甚一

聞此令鴻臚參先車內植私仍暮不作而農民東產十倍一
錢也

六年來每年不歛銀根種編其時田制
宜失耕熟者為之切貧富擅獨坐均計百施而度難
得田主而光納猶猶三令相催而下矣

惟里閭障安向無立業而生不第半死東洋廢耕者
惟有耕者惟有耕者

惟鳥相呼計糧生兩米每同日店家一降米即一

嚴飭府縣勒移民到期受侵田官督鑄油條以次侵逐佳利由
田主付稅均蒙有不堪者歸以官法曲均易病穀粒急情者當法
情下民嗟謔謔將破將去則不聞南民係糊一粒空佳穀未
熟且口而農民至僅一層。陽失矣

予人指笑百姓甚曷似此便直除那丘陵百步勿今不做至今年
最為一地輕法南面小蠻易好處可樂矣

然而民間現銀過年時少節省。稅額仍照舊萬民社債照仍
處為供奉呈東洋居業銀行。臣以熟由五那人呈手五倍南人
南民每年納稅百元共二月內更加納支那人二十之至
全年田土所出一概不家直接取其十三四東洋銀行人與五壁之間
接取其十分之一。某害脣橫仰而倚坐從非南人耐勞忍苦後
死復更^{去官道是城鄉}今日以侵母^{大少}一骨慘耶。尚欠丁稅一部移移
稚然此不還舉一方面言之耳其他直接以至利^{假使}岩區云不^{如云}
非徒四方而況秦之無田得其真相今請^因還舉^{如不則車}則^{黑面}
固^之現收儼然奉目文。

水利今昔一變^近在^遠實在等第及開於半^後輕重

中折全轉倚山臨海把第坡斜任直燒窓岸壁水階不利農田
種首尾人煙稀少林木繁盛沿山田故多水湧流農民煩苦以為
耕種加以高山峻嶺寒氣難于捺以侮氣但能喚雨農田勞利當
由於斯自往^上石碑引種新愈舉南工^上林木一葉政用人隨蓋
搭取至今^上近民房牆高牆水澆灌空隙不堵^去不^留半^上出
原^上不行間破山童小澗涌來更^上昔為肥田今成龜^齊折水利苦

本論於中皆矣

今前新舊所著田墾率無稽考從多分肥瘠等事推證以當
非水田之實在麻有確據耳

一曰水田 全年有水自省農業局 稚遇旱暵到務皆可耕作除災
旱大水大風皆為破壞甚損今假定為

二曰旱田

全年無水惟雨耕作如旱風寒及意外之災皆可幸免利此項今假定

為三墾田

三曰半旱交界田

冬務有水夏務半旱

以人為教之日十則耕種法一為旱田此項今假定為二墾田

據上三墾田算之中所有省情化乂安河靜高平廣南屬豐省

水田少而旱田多屬沾廣美三省水旱冬半水天半旱稚遇旱
故其數屬豐省然廣和省人稀地廣田畝奉闊平曠至少且全

年一務而已以此算之則中折現在之一墾田僅及十分之三耳

中附地帶相間故田地雖不甚相遠但廣南省在中折十二省中耕種
能易中折地勢相

之實在以作一證

何東體陽延祐三縣旱田革多數耕

水田多而旱田少云縣縣都有水田其轉接上連山多田少和達縣者

為負者下平岸枯土上布雜以山林田所惟少桂山縣水旱參半
由此理之則廣南二省小田多效示僅十分之四弱耳三卷一四四

卷一四四年今耕止十拿七

八農民其仰以堪耶

氣候令者之更互及關於農業之利害

卷一四四

中叶雨蒸全藉以風南風盛長大抵多日若自清化以南高山
崎嶇西北大海环其東南人民田土沿海而居向來氣由南風來至
高山寒处曉雨漁楨此風倒吹始能及而田畝尚在北風時雨
直走而入於蠻嶺名荒山至一年之半東風所占辰期最短而風
絕少十二月中無南北風所全占氣候頃辰八月至十月南北風代
為子雨辰期則雨大至十一月至二月北強南弱為小雨辰期則
小雨后至三月至七月南強北弱為多雨辰期遇有參差則
大小雨每二三次不等者唐農茶全賴於斯

卷一四四湖海系天氣一变一年中陰風逐空雨水期有至八月不雨者

月中旬收至七八月之交田禾正在結雨之辰兩一作期奉委委
死萬物隨之又貿易之期非雨澤全盛則大風全盛以風盛
辰節氣未到岸為所吹退故亦得雨南豐辰則雨入荒山雜雨亦

蓋身於農居田主

南風盛居無北風以制之赤道熱氣隨之而至雖無土日而同積
水為者所論猶言太旱亦致枯燥既害五七等則連年歉之
北風盛石無南風以制之北方高山氣寒隨之而至則亦方程會
危以樓三長不勝寒氣蓋葉含半萎解一狀富十二二等月連
年有之此皆風災最累四辰曰至今之為中許其性之相得而體
風大水大旱蝗蟲害之意外之災更復論矣

此其天名耳人事而然則亦有焉昔辰量山民居田政主高株木
茂盛其寒氣足以驛雨惟此風牽弱一經吹倒便入巖岫至
今隣兩三高山全在攀分^因界甚此風非盡強則雨界之二在
岱嵩山田政最邊少耳至^嘉今上嶽田政多因小利之此所以
謂德而後中州不尚^耕此則羌族徙政附一政若民之惰而天寒
之變示出一類著存因之

氣候之變而為所制至於林木難為人事所效又未免人力而整
至今不闻有林者舉指以聞今多曾因明增培於子皆空並無集
衆天后人兩三相佐仍奉于天豈此特奇^{東洋有深植竹南洋植白茅草}當品之甚事列為他第

穆朝鮮以優獎之。至日，率得至樂，以種植林木為經理。朝鮮人以爲
文明王於平壤之用心不苟也。是耶？

曹裕田注
大異於閩粵之利害

甲所自昔而今曰所謂冬夏二務之務指一墾小田言三疇其地土有
有冬務而無夏務尚為何者秋甲秋土是已至秋而雨拔禾也 諸侯
而後小早暮熟冬務一荒饑俄至至農民畏之日種一法
始相仿做夏淮頃多至今田地改重風旱相仍全年汗弊不足
自等不論何當田土二務皆有耕作二務之間以芋莧瓜蕷一務
又不啻三年而三矣

冬務自九月起耕至十一十二等遂菜三四等收穫夏務四五月起耕至七月遂菜九十一等治種者全宜石同故耕種期早絕不異常不甚相遠此其土界也

中所之質枯躁不及南北兩浙全年二務土質精養已渴等干勞苦過不憚炎蒸致熱疫室內汗暉蒸氣不眠生疔瘡促無少次仰挺而走滯氣成食道食道壅塞不能進食以飢故與天相競耳又加以田法粗熟種法之危險耶

耕法及糞法

南江農事不講以耕田制不重
之法俱往哲牧農田起土深少二西日淺者不效又如數歲歲除
之分故土而財令陰氣蒸質最薄^輕者不以物言不以耕度
為例實不以牛猪車輿雜小菜投主貧民之牛猪則以牛菜
物及葵條^{現金}糞原投之如農務勞政土質亦少當何莫立
見失利而此一故

冬耕之耕作

冬耕得八九月起耕正遇雨水辰期故而秋寫
下切防耕種惟塵二月間禾不正在舍芭吐種之辰一遭風旱則花穀
全失或半失耳

夏耕之耕作

夏耕以四五月起耕皆在禹季辰期而小
田則有取水方法而別有旱季種植法其後另附以下

取水之法

一百根堰法

若在山中或廢水道中亦可用此

水流為渠水道流唇處裁築引水入田昔后源大水澇至百畝以上
小者三百五十畝不等每千石需費半千錢倍或全開工築每千石需費
算計畝均大水澇三四百元小者五七元不等此法中上因深山田缺
多有之但今此本無少泉地短間一遇大旱無有此法亦無地

一日小車

江道小首保序渠置率机運以牛力小量每少隨

机大小九十五疊

以上小車五疊以上日子辰減半減倍此法得其省水

道省有二

赤有四間保機水疏置小車机運以人力潤之二故

川上日子辰減半減倍或為全涸

據此法雖小利而實害

農民命財退西年

居市右渠置率机運保三月天土

至四五五月天旱居

江水聽閑既無水為所阻不但公使遂行盡行停撤馬等

則無事當西水行或為所禁農民經賴不惟指顧

一日桔槔

川竹筒西取水器兩端各繫二長絕工机

之內下鑿高巾量大者七八箕虛小者三四箕虛平辰近水處一日夜
間一放半以上日子辰一放早辰減半減倍不等此法近江道省道
及泉水澗水多用此法遇日子辰乃用之

向土三法廣南一轍平辰^{日放}用六十五疊日子辰乃用之

車

日平耕法有二

一三四月間日未初上籠高

轆立行耕起耕者晒土質在地無水及遇雨土硬仰復而

經暑四五月土質不燥不濕先行耕平投以糞穀特旱種粟

于手行覆播而耕一次稟種後下復行耘平七八日稟之含
芽莖然出土一網即能稍長以利耕牛力輕耘二遍以便去雜
至月一二次不勞此煥法也。二层或五久不雨而農則已
到土塊不破仰以為種須用木桿或鋤頭逐塊打破立敵^四
人或^{七八人}其工費堅施不等土塊破後種出前復至雨
食水土者後^其危險有三。一待雨二期不能過久最遲則十五
日至二十日耳過久則寒移為旱氣所傷生氣已弱難活而
未^能不食^其蒼蓬行出土。二所當雨量有很若直內
連降中雨五天要大雨三次小雨更疊稟種致腐否則既反
太厚種傷鼻弱不能出土而稚竹已食熟之半矣。

三、然上所舉二害皆就種後言之又有土塊已經細者未
及下種連遇土雨土質變泥田若積水理宣殖苗已長先播後
待播苗而自根種以至成苗最遲亦須四十五日前長之苗蓋
為早以立乾固維立苗故稀而土塊堅硬小稚不下除水發^{時行三小雨連次矣}因更有何法。而上三害若就播種辰言一即使山澗^{當此者}流^{水行方}實而日放光無水行方應當年播一畝一天風旱不居春方設

官地石得種多在水澤不利於耕耳。至于下安有上墳田附
依頤若一至見仰而土與其論主之而皆為中早已尽致列而等
高田當缺不以四千尺而勝初無很三而无以上除非勞耕物以供皆租
一指后日土廣勝一指前及少勝後亦少一比較

南水前底田屬本紀田上主漏理者雖與但就中不無分利弊

一曰中水勝屬勝者一中水間相距五百步來中十三海田主漏理者度
之辰丈人承易所稱一脉二而帶丈道貨所致耳

一曰上游屬勝並理田有二一曰貨賄与中下遜同

二上游固於較晚者中水多聞而尚未足聞又南民湖田之事而對東
海而負民與其等山林鶴起耕種為生五年同限五七而人不勞農
至成田而忘其生也因之多受稅山林鶴雜土量既增而益塞
流區而易田工耕於其政實而役此

稱矣南北首尾滿田一律并置高處者入水之處也其名如指大門狀
不同不論何人皆為爭種又山林有主之土一禁為公人多有占據者土
土三三畝以上及水田而主者多為多者而有傳以山林者
有不審耳

以募理由理之則中下游所漏一放既而賄賂則多賄山海漏少賄者
少漏多賄者與然屬折少數百畝當消五六六畝上若半年
數則內外漏為半漏於閑指不宣及折裡五半則上略下半且
百畝當消十六放上略上半五百畝當消十五放五年中則田土半下漏
占十分之七底上地保十分之二月不耕以中收則全種每田有漏當
滿十畝當消八放耳今乃取勝至辰立而數取陽田五十畝上部
非加伐民尚石堪之以上中下將一律均取則中下則言倘至更不如
純盡上。

殺價高下之辰期及從法種期之利害

南於兩洲而偏數焉而道德滋當運示易南耕產集於苗而漏
量收則多漏少而殺價不至大收數收則多相轉從殺價量
持平中折則四放歸少直路銀淮全年所宗之數不過民間名相
望易歲里則知之皆有水人因之歲歉則必一高殺價如是求
豐山俱用其何以堪

一平三中殺價倍半居多亦宜

毛五仙或云仙賊則一毛止不責則二三毛不等

不等

一年之中殺貴數各半一辰各分為二期二月一下午為四月廿九日

一月等月已收蘿石碑第年皆以人工食鹽布等貯置小民。以上
物往來貿易得假故設價常貳豐則更甚或有無人省賣者
數則持平。有少長貴者。五六七八等月北穀之期已過。在
州縣名廟人皆省役故設價常貳豐則更甚有或無數可
買也。則持平或少貴。十二三等月又過半至秋穫至期
貧民者倍此充飢故設價而持平。若遇人民作物而數寡則設
價騰貴。二月七八月石價。

歲歉則殺資易消渴銀根易然積殺既少。浮利幾何。物價騰
昂日用更緊。中庸以下口務貪除料仰看飲食費及輸糧等外
所餘不足以供一日之需。且到耕作辰期皆行債貸而食民更
無論矣。歲豐則殺賸的銀量雖復貧民日用較寬。而
一切貿易以假代錢價既低賊後虧折必多。殺輕價長而隱銀
至少於數長況加以隠濶則其困苦乃初次耶。

中州十冬年無序不缺殺資。辰多故貧民困於殺賸其殺與鬻
於殺資者常多。力包子而殺價空。殺數則又以長繩牽制。若管
在嚴禁之辰終當凶立交累。貿易俱困而區得非前瘞。大不副

却心肉史

今清以故價貴幾一半與舊率互相比較則

其利實為立見也

一毫而取無愧焉。務為相平，長樂。

三十石方麥則十五石錢則三十石

丁一
卷二

卷之三

卷之三

今女稅則既收發期中則既償錢數收則既償畢
則無事新是納稅一率四分者以二十方止丁則以十八六而上
若遇豐歲徵價薄倘貸與行侵銀元則重累與不堪大失

然此地有殺者三耳然貧民每田仰給於縣勢必借貸貧富兩
以本錢償促之極占方以毛賈售及至耕作需錢居不向商客
借銀實難而昔多以一元錢售去今又以二元求買_士_{使利不外乎一元前後}一方耕種
折銀二毛劣等以此仍為生計此就以較換銀六文之差也是相
名之以銀價高下其甚累尚可言哉

商東洋屬銀行者目數供商行之士有利於天下有利於民者
非兩得也。特乎茲事人以至黑南人哉。雖然此東洋政令審入
物傳之為此。茲黑民更增一層至黑年。
東洋會銀行有利害事
徒生不然有事
後武

鈔價高下之理由及國稅稅厘稅期之利害

東洋幣制以銀元為母幣。以銀毛銅仙此高之例也。而此則銅
仙下附以新舊小銅錢。毫仙只替零散幣政條明已為一律。其
便深輸耗。則銀之三下則微。毫仙及舊辰銀分無有以錢效
商銀元。此銀每枚重五兩之
但二元耳。中則銀元及舊辰滿三兩六兩半銅
分俱為母幣。城市則毫仙及銅並用。鄉村則全為毫仙。固
流絕少。毫仙有二分用之
利也。此中則幣政局列。里點而銀價之高
下而生矣。

平辰銀多至樓層可通用。母幣額
見略。自有小家稅。準銀不分。率令一下而丁田稅率更增
一層重黑矣。

平辰銀價。僅南方七尖。高銀辰銀元
值七尖五兩。遇銀相接。辰八尖。高銀辰銀元
用今不同輕重亦異。一到稅期。銀貴。則銀不復為母幣。

而爻為母奇貨於是農民因稅驅債促之故以穀易分而輕錢
以分易銀而分不贍則百姓所圖矣

內

今收稅既在收種期則穀必賤稅又征終而用銀則銀必貴銀者
則有銀者居為奇貨以賤穀而易貴銀則苦必誰也於是以
無不以輕易分而以為易銀矣。今試以最賤之穀及最貴之
銀價率分為稅半至相抵後較則其利害不可立見矣。
輕價最賤居每方十兩銀價次貴居每元七只五兩為貴居
八只四二等每方三元銀次貴則用穀三十上方八升雖不銀最
貴則又瘦三十三方矣然中所自來降一過歉農虛凶耕池少
如舊土瘠更
中地畝以上不敢寒易賤售往之行侵心洞田稅任至二七月穀貴居
此出售以延侵額到后無不貴而五稻平則穀價所增占平歲
不及侵利所減之半則五見破產矣。

然此就中農有穀者本之差貧民十稅則債銀債雖皆空債制
官稅一清隱以寄俾今年工作不空忙侵本無信而不圖耳
按中州銀分運用常設萬社社主每年平日即收民間候用財物稅
辰仰不並取之盈加分別以致重累貧民籍謂不空歲空石但

以銀算不便收存且省局銅分各省使用既不相同茲將清法列
著此
 何不並買前分一切但銀銅仙小分一省可算利以便民用蓋
 那尽美哉

又樓半制十二省使用前省局銅分文不同若過
 一省殊易一色分應或一省之中各處縣使用亦不同此事最為
 商旅之累因本朝專制事本皇先為太宗帝取以錢故
內
 諸為善舉南小省而後雖以票不民勇於日加而省辰東民立
 政一而置之不居更改而後而為之累小市省然分辦如其示
 罷

24 諸省債例之苛重及開於稅法稅期之利害

南云諸省債例全件取三分利一例者元取利三丁不債銀物
 久亦取一卒一息則水債數毫常不拘幾年百元取利百元共二千
 元取利之重視之歐洲各國已六之倍矣

然而自來民間債貸但從惜憚乘恩取利不知犯盜而益
 害貧益貧向者只有分賤二債越傳鑄字良多不甚
和半則每貸必復益普用銀元
 又增銀項一欵加以銀價高下而民莫不堪封

有半
 普通債必有務債又有月債者有月債逐日零還其有異

債額則有

之分。債例則有債分還和債銀正銀債數還殺債分不銀分還。

殺債殺還銀分之割

年債取利二法。債銀分全年取利五分銀以元計分以只計年滿半計。越債^{本利}今年半分取利五二分不等殺以方計六月以上但以年計。則不啻六月而五之分未一。若債取利二法。海船半用銀分血榜取利三分殺則一月以上俱以舊計取利二分半三分亦有至五分者。餘分與年債不相上下的則不啻一月而三分五年不求。餘分與年債不相上下的則不啻一月而三分五年不求。餘分與年債不相上下的則不啻一月而三分五年不求。

年債務償還利之支法

一 債分還銀

債款現確分

辛亥紀平辰銀債值十元放債人知還債辰正遇殺期銀必高。令至債書券不寫債分辛亥却寫債銀十元到期還銀十五元。此遇銀債鴻濛辰正元辛亥至陌則^{本利}殺債^外來^{本利}九已折殺長銀價八隻則所當歸^{本利}至不復矣。

二 債銀還錢

微少債銀十元遇銀價鴻濛辰正元辛亥放債人知還債辰正遇銀價必高。令至債書券分不寫債銀十元却寫債分辛亥到期還分無論若無多替銀易銀變辰正元口以六隻八面算則每隻三分利足^{本利}計外^{本利}三十元發加至十八元矣而上塘為半債額半還。則每隻三分利足^{本利}計外^{本利}三十元發加至十八元矣而上塘為半債額半還。

有主 三債銀名還殺

假如平居銀價值分七隻債銀于

元或債分七十隻若放債人殺正殺不殺正銀分令受債務的不致
殺^殺一百方不^殺債長遇殺者半每方值分一尺則取利三分是為一
月以上而三分^他不殺^他債銀應半方一尺二寸^他以至五尺利又不啻百以
上而七八分^他債利至重而布犯革革即而至三岁例年債務復復
行之 月債取利^法有二 一月債月還 九債勿銀

七月三十日到期還清十分取利二分或二分半過期不還混利而零

二月債日還

取利^{與月還同}_{但波則次}

還清此則逐日零還三十日還清幸利相消不清^{和加倍}利

日債取利^{之法} 今日債明日還殺利三分過期^{加利}半加

年債務債之法 不拘所市外、有放債者有受債者

日債月還^{之法}因賊負民^{之法}債高民危

意^{之法}不放^{之法}

日債^{之法} 有^主計^之人^在、^之債^者皆^兩賊^也

賴主從仰村社改舉^之法 債不^主已^而債^主入^其視^之

見破產^矣

外債之害

外債主失些相失南人^有

債多以蒙生榮之債到深處；若於省債之加以前辰稅額充抵，並於又居經以續代為之復。故標局既爭執，則歸宿在公私之債破家者，得少緩耳。舊標局主徒以苗民人多歲豐，農民易少，至今後例遂減，標役三十年來，每年不缺，雖曾無中農以下人，每不富敵，人不空債。降半當前，陳相本種外，少至而滿家，雖債至清，更恐行名債矣。

銀債之害

銀債本非急急，稅未收銀以前，其害與名債同。自稅清而至債之作，公私而無用，銀由是貨害焉。不富銀而有銀之庫，乘虛射利，是絕短也。期銀價高，債利更空，當以下一墮深坑，十落九倒，致貧乏，速無逾此。

若居民間互相借貸，南人多一兩人的之稱，利害說方言也。千年以後，年差款的銀價昂貴，多以假空富，大抵賭銀四千數，每日不固，往往連貧富俱困。民間如銀不至，然新見外，不察，南人急借，則其利甚奇，其利甚為外人所知，而民更加重，日以爲常，而銀價一增，更倍多於前。債主

四二字每款三元

銀債全年取款，銀利一元五毛，若積則

月內利銀九毛日債則銀利銀三四五六毛不等

本債方額

正額

穀價則更是逐據上所指萬賈之穀價為最高。銀價相較則銀二元七八毛須二十七八方年債則六月以上預生利數十三四方稱債以三分算則月上已來利數七八方差以五分算則一月上已至十
三西方差而記重之以傳銀還分債者還銀後始名還數之法一層更甚一層耶。

茲此就短於多數者言之有名證矣而不至正異

六年以來中產士商因稅役屢傳固後萬產還債既首嘗推而退施善但劣銀也所出甚期短促民難過活而不宜更迫於升貳迫而望長不待收清全數受償一期傳納徐收還後利致由日主丁分產加入從半田基負擔俱累銀價之貴而稅額加重稅法抬銀種期緊促不啻湖南人富血半以入官半以入外人而半以入則僅獲全為無聊人所左右也則支即人而閭嬰人分肥終屬矣

按此等苦累中計為最廣南裏甚至七年前被民省為傳竹葉里長若無抵債之物甚至以前雇官湯折為支即人坐債後田地不收丁艮半故時被稅糧不名少償支即人催收不負民下牌債債或秋七八九或十殊人不勞令被民供銀其猶莫稽索不追此亦當

兩主客矣一曰所為吾即今本能為經勿東洋若某銀行民不欲立則莫利不立即人倒折財
後黨過半其財益富實亦特一葉未盡一千九百七年法布南
官垂緝嚴錫社民將指唇未為赴省抄納限月內立陪若史即
人勿用問核案候候至本廣兩本處屬素未為而未傳現處彼中
民狀為清坐為旁必還債取贖高即人立勿用賄賂高陽南
兩主客亦易謂恩利勇為吏居按見民社者累向古代許之而為
文即人索償法亦為南省本狀發路與民事不必鳴爭政次當至此尚
何妄哉

附東洋農業銀行始末記

南國舊居傳法既座經右稅加重後銀貴殺賊民益不堪于
光緒二年鋪大臣賈道經東洋農業銀行允民間事聞此農不者
咱且取總社審批赴所受債取利多以未詳大約全年百分取利
十六元視之首辰債利已輕三四分矣公其真於恤南人哉
然南人向來素不以債為法律事業為信用法國嘗辦華南人
無利一語人人亦即觸即知至今為社會普遍之理想民間固有債
急皆及問至相傍貸至亦向支那人乞是耳銀行三數更甚過

問矣

不肯往債之理由

南人自來凡遇法國公私人相交過

無不漫虧。水南縣局人迫人買酒，地頭剥削，無聊可活。古時有物，以賊富者，則無之。然今年事詳也。篇文出丁曰豐平酒及各稅政，皆公定有以追取。年已齒亡，張為他種，侵及糧。追索不屬計。平日除酒税而役外，不敢與富人相近。而所累滿於此，無以告訴之。債公缺。惟利半多耗

法律不復偶有參差，係黑率連不幾特親戚，仰鄰但沾入迷境，深渴失耶。

又民間借貸遇有多少，起債則法債立於利害之外，尚望公平判斷。十數一直至庚，今缺則安知法官不以難取。今稅丁主限報出之不幾。休論自傷以此二理而故專蒙前旨，不輕而矣。

不敵傳小宗銀行，輕利理所必為。大約是役。

於是送萬三使擅送。送家記帳爲坐債，銀行沒賄，所生股多主學文。是則允受債人先取慘里記押，而幸賴地方官革去。是恩情薄，內存人私有田土及主望抵肩抗債，立法更加審美，雖然頭痛矣。詎果有勿効而南人久有生計者，不敢過以縱放也？其理由有三：

南官衙門前同僚，康熙間交涉一到衙門，則有消息奏報，車輿俱墨費指印，貢貢上。自太宗、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐、太平、同治、光緒、宣統，至民國，人命苦刑，每有職權，每不憲服，或大或五十元，小或六七十元。至今民間人命苦刑，每有職權，每不憲服，或

和不敢使官闻之。谁敢以传贷私事向他大咤耶。

又民间田土争讼，到底及与法私人貿易其义望尚在。本人手中猶有
劣迹漏泄，而後已绝口。惟法利生者，人臣本分所任。今使指主犯挑
唆，又譖故情于与老狗_{（小畜）}，_{（被逐）}被逐耶？

且前此全无报赏，
數償今加倍之因果，不復姑具些微涂泽以身属性，今为既耶？人
之不脩政術，必於至仰足怪。

官法如炉，人心似鐵。虽惟高超
賴人熟入而相试耳。或假有文契以欺官司，或漫債主，后先而擇
保人折半分取档，斯詭隨而生法律，須嚴其如彼仰於里而銀行
為所擗者，工不少矣。

余嘗不取其放，五更人_{（日）}詣船南愈懲
此種重利，不受輕利。曰：南人所有，侵斯類鳴呼。南人誠詐主而詐
者，豈獨南人哉？_{（云皆）}重執輕人情之常也。南人豈真愚哉？抑有
扼其喉。抗其臂，而快其魄，而奪其心而使主不得不愚也。

自居後局銀號，口許友印人受債，而不復復聞。志印此以

債款亦非用云。譬生業不近，今年税期先向農業銀行借，去年

轉債，南人立六月十分取利三分一厘半，年息倍利而南人立注而

死房矣。

又按法不人多目。南人所詐均是債銀也。銀行總銀

而利輕一徑立即人則不從在銀行借久而利輕則作在外據假和重則不作在小處銀行法律在嚴賠候半里則作在外人萬里行商身外柄作甚易則作多示南人真遇耶

又有說此南人與立即人相少于餘年夙夜耽罔情意相洽無猜疑詭理或有之則南洋閩國人自來素不與南人相識而南人亦不之詣則又何況

又有說此南人係於外人而猶仍不棄棄用相債之事安得謂也然明南人集債屢教則放債次必遭虧折虧折必因第必裏足不前今則固漫不主業此士方抵省本海之而主即為固要人^之首任南人^之集債權日見從遠則又何況未他工人^之金力^之而^之南人以無津霍而自恣及無歸期^之而^之固欺人而掠此以例則不無南人愚而外人也不愚不獨南人而西外人也不作有是理哉嗚呼

又據此^之法人銀行屢袒南人財^之高^之二^之天^之外^之南人也有而之者其理由與上所指異同若法人往東洋必不視南人以^之為^之若法商貨行南人購貨一倍其門壁^之未^之不^之而^之所^之此^之南^之商^之此^之之^之法^之源^之權^之立^之於^之人^之上^之與^之而^之如^之卻^之至^之今^之法

國債一注支那人南人血不爭買而法人苦買者飾除解法諾
公等事及此事
名外底村人民每歲注公此昔在滿之支那人購於南學南理
而後南捐
尚且籍彼主子以與其消流之今海之支那人合群今本信萬
報人云歐南主所能者彼而不能主則東洋南學主能者真
主莫莫
賜負固不待更接故見耳智士察微知著況已而耶拉
大益人
東洋之南捐之固方而改強易撤而移弱以權之抑之如徒
之善不事
事更
一接東洋之事自來無常也西作也自是而發出此事件為難
也他日相傳集卷中之空話成一集以供人一目而別無甚失也勿望其
主上
33 銀相縮者三理由及開行農業稅法之利害

中所自系銀之價為母幣半后至陳稍昌而競自法經一折收銀而易
銀者多也故銀相縮係以歲為里差：不周也不過一分在同耳
民間銀錢悉歸于半后得銀俱退但到後期益形其短耳則母幣
主不是遞轉莫不見矣
每財時為半母名之歲次二字則自多為佳銀
後名益日經理所必然者年改維減銀並半入以補其闕銀之內
固而客少減為七只增銀二元別收銀近增多維減以解相準為易
濟足為多積存多有以此則輕縮了觀不為多銀久之
銀一輕縮以為新制則金行當歸回化物供退移而多常賦求過為侵

常責令平斯銀價當貴於南地西乾西財門少持至嘉慶道兩督
元上失此所至莫或之臣中所平辰七日上下奏后去矣戊戌年
來路去路及傳海之處二物被累相比較則其理由不勝為得掌
史事
母銀未歸者故从詩篇之六法異何大約有三

母銀未歸者故从詩篇之六法異何大約有三

一曰出人

二曰出人

三曰銀行出入

附外人銀

以言出人之則中所全種生也廣半得勿經未為支宗其他烟茶桂皮漆土
茶佛果羊革麻藤絲木鱗果葛牙等皆為貨物皆屬產物則
最少效而致大者民同立相自易出之云僅最少者別物半如耳
如而南人自來不知商紀多生一債者竊第南往生則但盈然貸
而所謂南者則猶多即人今則加以法南生即南之往南
情私相者就已賸買所利半南不及四之一若就收人情隨便而下
法南則一吐抑勒就之包買不許售海別人物價又如苗辰平陽從
近人民買賣不以價由之銀不歸各貨名私營金者有居移一馬即以交易
經之三者不以爲口是則母銀入之東陽南之所為本末之年
之公私則除洋金洋好序布及中國貨物為中產望三人能熟引其要良
間貢篇首用此中國貨則易計掌版正區等物為善用余若以推進使

洋貨則水牛油及土成布錦鴨茹而隨流南下而居

小利石頭河底泥水船木船等

湖稅某產貨價傳出一貨北而待列

此貨必經水道而得名

信火船著用客必經多且價昂之銀必尋一山一人而浮游南居中望

新南人不愛虧則送銀并空有去路而知未

此地亦貨言

主舟至此名一貨運于他省移非外貨而益利本為諸商所

信而異

又按南人不知商一故每事坐耗今日更甚所教苦店口

稅盡輕虧故特少勿任復不可以歲出不敷多故食居

此南人之貨

加重稅而南人商業實不能堪又以政事種種奸偽

此南人之貨

舊折立居士大指晚輩行委多者不^得不^得賤故南以贊後四利惟之以生

息一故每行批塊量令南人之債之利俱高而即今所尚金年方債一錢省

加一兩人不啻南人立居士接續債不察十倍之稅又為遠即人間積損貿

百倍之稅保漕小至為計則清吏其為南人侵令如哉

三子歲出則來洋住別籍不^得晚次在邑不出奉不^得一錢不^得外^{不得}水道

此南人之貨

年滿歲出中歲始大無有也

此南人之貨

二東薄公並沒此難公並沒東洋也惟不常立^立三款內十有三

歲支歲辟分為二 一曰法人歲辟 二曰南人歲辟

德宗歲僅十債在南省諸邑人日用以食大半賄之濟南人所向暮
歲少故耳且法人月債出入相高六種三月三百之半債歸耳他若三四
百元以上二月需還本半半者不取半條省為之銀行利底他還
銀法人日用飲食未半賄之法苟南人至貧而一丈三尺^{不及半}
宣久在東洋而因空數年後始成者並移取財一束^{事東洋他日之華新}
浮出三效則民間仰給為僅此最少效之半耳

至於南京歲僅則中折今年為安南歲出額僅九千萬^越

^三

萬^支歲

屢有所餘皆為凍僵僵太財借為別用則歲出至不取此效明甚

且南人月債最隱^天每月債件件空空日用則惟省官上稍足

耳府縣每月四五千一年所消僅供上省兩次賜禮或不足耳茲

而南家自未不以月債為輕重看所賴以日用及食並故有其者湖

外索債一財耳^{第詳列節}至今府縣一取於所則二三千元以上中折資

廣萬二千之多^支六九百元省府衙吏月債僅十元或三四五六元

不寄而南人主事^支多^支則七八百元以上亦四五五百元上下每稅有月

債尚有若干其至送於^天既不負至三百之以至千元以^支之此實

那墨冰紙為所沽不足以後所求被黑勿利而^支一至次債亦左右從事

之平日所取的費較少而收入較多，南寧相去不遠。據此以準則，每組由
南寧提出者不及一兩而南甯而去即以十倍耶？皆更歲修造，則為偶出
大弓雖今竟以此兵丁俸相等數出高不過半數，當足上納耳。
至於公差，數少徵召，修造道役，各事兼皆為便，名為常差，雖
而徵召一事甚其工事，故皆由法官（法官者，即縣令、副縣令及邑令也。）及包外人所為，至則為那人耳。徵
料耕種亦為一法，向南人所居之土石雜料及人工之數而粗工輕役者
有司用則南人派出，區間示僅十分之一。二十年且此多事，豈勞而不至
革車中州府州縣化全安兩支，貧弱者省有之，而首領於南九洲州府縣有
之，中州府縣惟廣東一省，省之州縣多益嘗更革為事辦別焉。若跨
則名省又有一級，廣西無省，毛上無及，故在桂東三道，略有併集
一有所無，別稱「海關」，以傳公款。南寧籍之以求民，名之曰作民，不沿用
此間移管之法，且因武直隸以美銀錢，不常立一號，則東寧俱某非
用一車馬，官門送錢了她的用一屬廝，擡了客至一用及民奉其混
鮮，名不正，次上考驗耳。然此物就用一公差，其三年，東寧
自來公差不數年用一私差，又有者而不用，但至歲終，則固當發
一歲歲富為常，將以半則公差，自是常五年，十二以積，則一歲

民間竹筒一效集為數耳

以言乎歲入則屬保豐

稅由主使十倍于前鹽稅則二十倍毫而稅亦無市稅則特別之國
價多故日增重疊加以政法未就之故小滿歲入十分而民間所失額
約三十萬分一也少數人惟富商之民間更甚何以種宋

以方半錢所主出則侵蝕者由_{東南}而_西于南人農民從之並移毫末

事則否也。即以恩寵人故後繼歿同耳。其出之非賴于玄穆
則用之移贊贍自系之前後以盡全業。及日用及食共則無空理。
有清及民間尤如是。以玄卒入永寧六月内还利十二分不

等則此母銀抑非無益於民也其去之又挾民間母銀三分之二復去則一空入庫商居半沾利而南人多不嘗其虧則母銀一不害

有志識而無才學更
據上參理由革之則東洋母銀
雖不常供奉而公私詔諭所存不外不計定官庫南歸
及亥年一月其後及民間土貨十分一四耳而此十而此用之然安祖利
之以實食得水用而還債數則國之以盡資本民間母銀確甚多
而平日所用皆取之不能生利之地民生疲弱不復哉

我此示範南洋文，再向上考証所傳字跟著城市商賈人及上
游產茶佳餚，茶葉初一至二月時分不至三月，茶葉已發芽，人所沽之茶葉一人則有上接參照其接
洽船，每一款的跟便以數向沽銀如意，否則少殺易多以不易
准往此熟折銀方，入手銀資則土柏益賊，吾儕不為受虧，
吾猶更除川北四傳與有辦法中所費民工，連負生面於此。
特此一啟，黃為申此而祈了大害，但舉得當口之源故及銀行送酒，
予急效橫車能詳辦事之未得詳細，今若函太法士人以科學，特二和道社
算則中附人氏生計，因難而有不陽之計。

答竊案等三理由及開示署回稅、并潔、

諸日奉承民之仰明為榮，能列為良善者，常有常心，如某者
無常心而妄求心，則被抑也所不為，主被革寫，上事對不相合，所
賴其法，省首知，省法則當化為莫差，不至艾々是藉不深，而陽和
云別又安言而作蓄，許鴻字，葉州秀而嘉苗，他隨子處而邑隸，復
如名竊，主附農民有更甚，小卑玉哭哉，王基如主農主鹽種者
果之外，更增此一層，如膚一病哉，為蟲此寄治失，將付非全而蟲
恨之不可化而為民上者有只客美、道既一使，一使其生、主乃斯民

威也。每一思之，悲之。博濟今有辱，吾深惜之。持筆為大人書，陳之。

南朝自宋至齊竟陵侯時
爲財主之私利得食祿而其防此等皆息。故若昔人之
所為不以私營一私營一私營一私營一私營一私營一私營
清舉廢棄則事皆得而更闢三十二等年而後高卑賤仍將移而
地民多苦。數十年來此事更甚。加以官吏之賦民多苦。所當革之。遂趣而
走陰當却。事既日不同。急而約則從。慢則舉。多聽難掌。事雖不展。間
發而民易防守。一旦事發掩匿。般難除。三省會所遇。多為安吏所
迫。勒外其他亦往。抵棄惟有少者竊流於民間。平日疏涉道際。曉
發五更不足。重輕其毫則涼薄。推固其事。則賄賂易為出入。重以資
爲袒護。由是而鄉村之下。每日各居不用。坐累矣。

南京衙門一毫無前古屢言之民間訴訟也論何事偏一涉足而多
不是而當劫人命、妻工最為生財之源至今等風氣又或為害甚
信占物別：精利主

傷占物別：精利至
傷有或有，插得毫刲解起，
附

社之本業當委之失主者而第資我營奉
省高廣利以復之惟失主者不以宗廟門面利
且也商不前至深失厚報無辭辭門一年營利萬萬均得為其威或不
嚴考終期均以盈滿故立事開省刻立廟門官吏往之隱匿不供
至今此年已歲惟快一切視之若以為不十已步其下既然不追猶揭
一空金業以討銅耳不然則豈不為妄乎無事矣

且其志在誠營則極盡躊躇志在沽錢仰所不為居而重浮不以盈
省高廣利者不以利也或失之生計而地賤或反倍歸里以支檢兩口多委焉
如許差別益為不安然身中安道服而有錢則吾何得焉上安效
生狀豈為懲而望又乃妄也如是矣
且也浙門遠不一樓立微人
如斯不苟此中机稍圖某所恩召以身名仰患而间接取錢之途法假
作盜賊日一盈訛賭中指使卒黑屬豪此種豪者亦有其族姓而其人非其族姓者或稱
乃貴賤或他為富主羽林四出便繁昌不數月坐望仰取其積次
是則豈不惟無罪而且有功歸咎又不以妄怒而事矣

舊謂仍不赴省赴公任庶以資明察督越省府麻縣始近省官輕少
撫貴賤省日量減廉而解內桂定之發此一府之土故已故十係金第一
省赴省百費俱無其例以應引承明脚尚且不苟先生必耶

特赴廬即自未初起烹茶飲酒所著出坐亦往之。省察至夜以嘗窮
空委府縣安能二時及酒肆游樂矣。但即候及未竟焉。則雖不若三
自知抵產飲食一貧不幾。輕財所失三十倍。耶。而沒半法。方橫。皆不假良
所也。一百文不以。南歸。一低頭。
於此。有所反其火。何

有資產。有權力。是明白事理。情愚。辰。并。底。無法。潤。之。樹。本。加。川。毒。打

點。他去。使。不敢。而。趙。當。也。一步。上。墨。也。

有資產。有權力。是事

理。不。甚。明。名。之。捕。獲。之。金。擴。不。許。貲。施。不。有。成。必。渴。至。急。而。休。已。利。假。
亦。相。或。不。如。入。境。者。中。宋。之。亦。或。計。殺。利。害。多。有。尽。展。營。營。日。
與。東。之。你。等。又。之。盡。還。不。可。得。過。且。過。則。捕。獲。之。居。則。假。易。放。耗。
妻。之。他。去。且。向。之。討。而。後。而。為。我。累。女。下。采。也。

苦。而。生。為。甚。累。已。所。最。苦。女。貧。第。日。民。耳。平。日。搜。員。賦。陞。既。壹。
又。每。田。百。计。乞。憐。怨。能。而。易。俗。以。一。以。革。故。稅。碌。碌。田。固。以。資。孺。種。
亦。或。十。年。辛。苦。安。子。是。飢。移。怀。些。小。少。游。貴。以。一二。年。續。或。而。富。家。
質。子。振。安。養。以。二。次。集。養。以。稻。生。屋。全。院。命。脚。但。贊。于。此。
一旦。家。沒。破。催。腰。塊。女。女。以。資。牛。役。男。不。沿。不。重。耕。就。是。日。五。
日。役。逃。而。為。活。假。而。視。其。田。固。故。月。牛。初。定。音。鍾。之。歲。利。不。風。而。

既不雨而漂泊往往夜亦仍抱蘆蔓而睡耳漫游而憩其間
則盡系在草樹傍而命一簞而不翼而飄不岐而逐船走
一息日暮酒及其渴也則皮肉痛耗水奉骨打岑寂了無
陳於喧鬧之市集甚以本島為寒區里寧有我而有法人而人多喜華
者故極力力排已所持者多實營利一年以全利及某之善到此則彼
病不但半病有在因如言同南人以此而居不更衣每夜長望村舍殊尚方島城
而冬其寒甚不可堪打毛筋想被尊松到家以革首期有嘗得良藥
以是之故此處甚少人堪支吾所相對局治之微幸
豈惟富人相處於其間後近謂但數之人相接不其生計
窮財而自出除非浪為人取不惟自尋危藉而已亦有見苦難不
能相憐身第到後遂顧慮起而與其妻懷他以並肉不差時錯就錯加人此固停其家
而反每稅吏復相報著此去住自由只有我累人與人累我只有人
防他而他防人且也若我主為匪之當刻必令之令我主為盜也則官
府云得此便宜有恃無恐大約憚而不敢也於是者為个事今
則相率而各人如瘡病之傳染如虎狼之繩連互相擊打至相
斗耳由是奸盜而水盜而奸盜相應恩相應不
敢於山中宿則初以半日之福累半日之敵人民爭忿立相擊打
敢到門庭有人有大劫手不自己賊相虎狼居衙門然見拒則他則全

家如僧舍亦雜然雜處有精妙無懈法子有御史等都仰用其聲
最喜拂風皆葛絺之薦也觀人家屋宇甚不圖為典之官僚
到某也挺齒沾濡葉也極為不服精曉事理其孰能以口舌相抗成
有不如而退却牀席大起宣札出高廣院除非出外諸物以戒情且
有和解一匝耳計是者脫離事外嘗獨坐於其旁而立其壁頭
半牋枯藤另打籬亦一下足

由是民間多爲之常錄更出陳而宣身改之所以勞力者被念而
未報者以類而布寫休止其書生之期五年之背後而竟無復爲念
矣

惟乎苦累至孤惄空民其妙仁德哉使終年也趣地耕種
之後即得安生財令不向至歲則遠者

至今人謂其人也固林沒土半耕荒廢或不种芋蔬而貧窮一民
均植一茶樹一鞋植一竹故一板此果惟方一至三莖耶

且見漢家或法人種禾民間見土地虛瘠則相之曰漢人惡也情也似
此便決不肯種植而生以游蕪躬耕半用且飢也

人宗有牛馬少稍富厚無稼尚能雇牛耕種耕者十數十
外而主閭相至行貧家相依為命人畜較少俱為至家後一

備百方貨價以求解免者而如是豈不亦
失之過甚

子环禡而肢伶宵不寐。牛浦被薦第一，生者死，游生而

年一月此界後為之至誠道之和

本草綱目見法家注，孔飭村民有年高宜剖道一百步，外包之，迎近人，疾行中坐有損，久知所忌，不當過。不之則，相害而南。

游也。而人行也。人高其岸。不以爲懼。越憚其病。則少
擣。南人自來。種青苔。而營茅舍。居少室。當寒暑。牛羊放。蓋。平。不。日。
二。歲。終。終。以。保。酒。築。茅。屋。而。東。滿。他。所。保。耕。田。者。蓋。多。為。械。不。廣。之。因。
現。篠。屋。而。是。亦。是。及。村。已。移。所。廿。年。一。而。或。有。征。旅。之。時。如。人。于。安。
有。之。其。固。猶。有。道。其。當。多。有。事。外。也。游。也。

鳴呼為政而不知民間疾苦反傷而使民日困弊死也

他種每倫皆以三坡土獲之。中沿河上土地肥沃，最宜稻集。
極便如此。農情而人民以奉行種植。則全年產稻，計年年有
之。當是二三年，至元政間全年所增利，約正三、四萬元。念蠶業
之故，更而種芋，全年無所獲，不及一二三茎，亦非不知也。其所
宜徒以成蟲，雖遇易折，亦無害。不被竊，則所失亦較少耳。
十餘年來中下坡，南以至北坡，極南崇側折葉，毫無所
破。山林中桂樹尚存，民口以之為營繕。至今日見者，遠而南人所

樹之桂以不堪為富，故太平舊之豐，固以劍峯而注地。利平
 委一外人矣。於是布有縣士，處此境，當不思擅而利權，得合
 此小坡木桂，植焉，桂又盛，叶繁茂，雖力增守御，令各就正，
 相防守，此法人臣之利，而王國之利也。乃一十九八年，^{庚戌}_{己未}，^{庚戌}_{己未}，^{庚戌}_{己未}，^{庚戌}_{己未}
 尤之被行，有立會証約，一安於村，其主客或投之，因圍或居之，
 闻行者日所植一桂木半矣，累至今，即村之民，莫不吹蕭，莫不
 以金本植桂為文，戒不敢侵及而土直丈利，竭盡，妻之，中丈人，
桂山之名，為中丈所植也。一而過矣，今不以男為子，但曰清集，多窮，多棄，多病，前
 南方限登三室，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}
 呷呼，南人惟曲屈，某，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}
 相催迫，而上平日加勉勵，使尚種，弊塞，終日為局，不困
 地利，以尽閭，而仰至不復，豫貢玉家，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}，^{壬辰}_{癸卯}
 不詣，一咎耶。

二曰丁役

• 南平苗族民丁宋税一文累

南平苗居丁役有產家出年二十歲以上現有富室登三等坐稅謂之壯丁至三十歲除名謂之出錢丁壯年或滿產家尚有者不堪受稅者由里長役開里長具結向起居已摘除名有餘丁可墮者登籍墮晉書別除其役半坐過濶是康煥嘗甲兵單列壯籍每斗存于尚進納稅于內流役開里改進稅率少者不堪而辭去除謂之開浦稅五年或六年開役一期謂尚進若社民有壯丁而久期未至而由官單開役謂之補役進者也還擇其而堪役也

• 戰半

一日別納

半年

不滿無不受稅役出耕之例丁役歲納金千桂千冬千布千席半各隨所業多寡不同又前內身稅一役正二陌以上不同或有全免者

一日止納
全年尚兵役役專丁一束四陌與石丈
二陌旁今照各一束五尺稱上下
其餘與婦老幼一陌免稅

吉安府設赤茶管謂外官為

始丁增稅辰役半糧至一比較後貧民重累之情形
一千八百零九年十七年改加稅辰役民丁不拘正別母子寔加稅半元定
官役四日所役半束役又捐出公役二日並計役十日準納銀一元一毛加人

丁稅共二元四毛伍仙加一毛五仙後連年不復丁田每平產加百分之十二至三十二不等至一千九百八年中州民家耕行停止耕一昔辰稅半也。

歲二十倍重

扶保耕有產業者充之則負良無不至

重累今仍以增田土麻毒毛手段行之由是而劣丁下戶多無儕生

更

加田一畝增丁廢妻兩官另開者從而再增

尚可空加沒殘喘屬之誰敢告渴官吏凶此何快少之妙乎寧

政審齊下有分則少無分則多有加保之有加半之有加十分之三四者昔日貧窮無一寸男類滿額以為延殘命今則去半墮天窮矣

洞耗苗例一葉空除老弱出健勦令媒督率七死絕半不除至今舊勞作村居民四散徙鄉或由田主雇或由里長賒貸償保累連牽扯不堪命之一波未平一波復起屢

際三債娶未清而增丁之全薄下於二四年歲以為常於是去者

流連忘返者如弊省於行方居立據員目加高徒委戶科閩室為身

禁耕本社首尾只有壯丁一百二十名至加至二百餘名是社會數何以九百多空但地以人為種耕輕便並到穀古役召之辰清瘦如柴而全赤色懸鷄半信賴游蕪居焉苦嘗饑日不覲視至今過年秋禾不如稻有少不知尚能活死復變以火休大法云

潘三恩奏

三曰役法。憲法令者「其異」

南不制某於耕道務農所備

禁兵不耕不作，小縣江蘇不名有之。倘有士役身被役局，惟有農隙役民三十日一法。而「累至役滿者，民力大耗，不可所用，不过百天，用以差往。

自來歲三凶次不定而已，然至秋歲四五次則無。蓋其耕事既已不堪，則明命
帝丙子御廣南，度阿速_{南王}忽達_{南王}等臣仰止。已有上傳隙言，亦嘗
嘗圖其地，參役民以歸送以客。海內多私弊而抑南不法澤之。所詳亦知
全自為保養，于多事者甚矣。以前西漢王莽一役視前已幾空後皇居
者，後主增而民_{南王}流離失所，已屢有所聞。至于吾古等三十七年而後方復安。
增而之後又繁，和唐是於良日競與。宋元之革，自英宗治平四年十月公
禮部尚書_{南王}公薦之。悉即引以委管，率至_{南王}而公固主張為定。庚子的銀
一元餘公摺一函，又猶念公蓋未_{南王}日事行館，一毫甚中不_{南王}已加人寸役，轉_{南王}則
庚子每件_{南王}公薦之。悉即引以委管，率至_{南王}而公固主張為定。庚子的銀
便已不_{南王}民生，轉_{南王}第_{南王}不健見而召臣_{南王}用大選_{南王}，竟更係加一層。至
後法一禁機

今請指正後，又為備考左

二曰耕役

法宜行采則迎送，積貯則為一權，載取則為一法，審則為一
所為食有養也。方其真，其後隨在隨地，時無不常，而為之不一設故

曰輔役

二曰公務役

還於山論卽居隨僕立到處有罰此為差給一役故曰公差

三曰雇役

耕種為役有修築惠好丁糧傍松日期多以隨官所定或

丁行山不沾稻田不淪卽展築僕立到處有罰

日用有役各日之火未當照

是工價此為雇子役隨

耕上所陳現主耕夫一陳其弊

一觀其方自不欲令人懷憚一基即以此役法之弊卽使法何據明一二而

一年一日月與人役不已序烹其革面考定約省財金石當日脚面走保鑿

常平官民固工價本定易勞苦食滿耶鳴呼其似患心至易哉

後期不付

南土自秦東方農工畢業每十令一之畢業者一役免之

隨之今茲不能是已卽令民一令而旁明定後期工價則其弊寧止不至

大甚今竟一奉一作嘗々南嘗薄量脩扒馬所為為隨意不工不事不至

妄見民當穗穢耕種之居官差一到令後出門彼乘基危止幸保至

周後沒強訟者不聞而為上培必殺且幸地死而活已以爲莫急至是即

耕後者累一重物

一日與匠

法嘗一初抵役及往來民不一也

西乃今惟秋民裡起耕地上所產者以經種熟而列耕耕植圃

而多有立望耕儀土候而耕賦或向土布冠但耕生候熟耕者多以成績

之多少希視其成績不以爲差使供以上太之十六上下小社三而次不赴

應二次而還者二三日後者四五六七日後者由民自供足不取其半補之。利
用其半補

若而欲長他於區區農業皆渺茫無依存有生計而預防良丁滿於府直如織
烏家織烏借過者五六人或十多人不走遠者或至四州或至五省其害而公私
財物對不相涉故不在此例而

二曰糧載

法國辦官津東引舊而論

督不曉初小有秋飴而復失其幸富公私貨及從事除了所有常隨多寡與

吾民役

役

與

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

其

借過者

南省

北省

其

其

其

其

其

其

<p

在物德長一情勢

在後所著例

後漢書

民宗

全蜀書

推卷呻吟寫入紙面將許工作之餘暇有不次意事或隨筆事打
或住至半生不至或至而不肯寫為難有不作一集告處半日後委
監役嘗知半萬內外限今日期半餘時相續而至忽於局恩不然則相
微恙醫後嘗為以目為忙後招於本縣湯公解文不所用漫題長卷

久不解僕去一望而知必有此疾矣。慮例而急之，而日以見危能
食人於市之嗚呼！

似奇例不必言其苦寒每不旬日必去

此例一言實除增工效簡繁淡期一月外其民已安分
為優縣家以本其賦少或待其期不計外以就向本者例言之

一里長解剖医生必於村内或買或販或為力一好札以奉優宣不然後
人不肯修護或耗盡中醫送二日則負民罪隨千日變之成其半敗
和便合則並我而有小脚及脚瘻_{本有三處}而至長方而立被回教_{青衣大頭巾黑腰帶}者_{青衣大頭巾黑腰帶}亦有病脚瘻者_{青衣大頭巾黑腰帶}故得稱_{青衣大頭巾黑腰帶}為回教_{青衣大頭巾黑腰帶}也

三月二十日上任五工於工程及設計等例會在四
私從事人全工民有薪水的咱員工新嘉坡三月二十二元不寫黑字則立許
意後此稱為僑社勿退身勿則或全佳貨不老或將薄德含首
除茅儲外瓦堂木可以值名其立另寫價走勿論二日退銀但此其在所

和後亦皆尋常利惡不倍於物而已

四曰虛情

監教一家有少無虎寧日所食不知有少一歲已到後期

四曰處待
當設一處有少頭鹿可日解其羣知有少鹿到後期
百計謀圖以免布設其負民力多其勞僕役入火以因做律耳故莫設
令全維下而為者寡於是之志次次在內而民力甘於樂助矣
務實一以制閑由是而於一富得妙計不至更或既居名位不肯寫於
或後期已患不詳移知或役期四日後治二日五即正月為役期
使一休一休於正月受飲食以若一或有四日而分为三班工或半
事毒打零一立在使主民不堪苦若過厚役者而害之則事皆
傳貨情來以因贍今年有不堪而逃去而縣猶持解來則事皆
甚計是分有若何傑出者不空後者亦其退者而故不熟而所寄而浮之
其在竹石後立首領者此之重畠當日愚民信其宿宿而得其惟名之
至^性也^{日舍足某主不}得早而初則營皮膚者當中際降鷹鷹過律故不復懼
其面目矣
五日勒增日一
陽沒^日未志不在路百行鹿
民以木内外及其得者既而而鹿猶未^日在所^日止民或買或逃于夜
一二起視除二令者有浮計墨在邊民往所患難半其籍晚半其公
任一而甚他擇其而却止不肯給其銀百兩勒使一增稅二日上陽
任一而甚他擇其而却止不肯給其銀百兩勒使一增稅二日上陽

然後效而不然則又自為出沒而發捉解則不復望生不無終

所謂公私財物不重視。八日十日後即刻在該所一黃色木箱

六日保上
向山歷險，苦切屬南京。情弊兩不省，即載至京。

既而嘗也至孔傳後一章將令子自上更無外為參定似此唐宋或猶

而防守者雖亦圖其所好而堅壁守待沈為公後卒日所修莫有
生之不啻是力盡於此矣

葉公使二子求之。鄉鄰之子數又多而赴焉。所售既空。而公羞之。

日向之方乃人上由是公使若由有官使一游傍东牛山至而日尽

年明年冬降及至承平而此陽氣方烈之不外而審傷發于肺
原不無一寒也
志在公私之憂二事一政謂之有成而南歸接之命里中道生

明早會平津。一早五點到，因天子有事，未詳。

唐設一法最為善故吾取一民吾為公

之深而行還反，使政治有變，庶萬人則於殷富農隙，在籍者

故民不以食不足为用而以不足为患。故以十倍之
增而自中州以至日墮里賈。如隆崇閭門之整齊者，中絕而利民
不變為害民。此其所以爲萬物之主也。蓋其無所有者，則無
所不與。即其無所有者，則無所有者也。

唐後一時以異於公蓋日復而不至寒處其則

情欲言之以自由耳。至審議當錄名之居民，見其果有奸詐也。
起此自然一理之令。本諭仰付城內丁家派人監察或許法。苟包
味追勸教民分於歸屬。飭飭如此。此中賜特不予以知。由是為首領無事。
為後事。後而種子情弊由山西而富。則民瘦亦從此生矣。其害深。
一宣。其一即公益後而又用事。海銀石則考。唐東甚。比一公。各一役。更確

一屬小矣矣

二日虎信
至熟

雄虎情形 如 大王情形 如 史記高祖本紀 陽侯

辰百事毒打底有不堪者明向監後退李人君認麻做銀十伍袋銀方
行折冲或促束人勒金實他便他牌化則免難計又從事人打路所自
立酒飯店賜高其價物平向他店次食果茶則免毒打且底名道
不延其價不則如某王是日處酒基他種一枝茶酒多屬文元自

卷之三

三日櫻工

海內外志

高
這事沒害及從事人連力脚化民不治而利及至發分限或短五年而
止或短二毛為一毛或二年至六年而民稍有瘳少則一毛多則二年打之使知
其疾而後皆勿口責以食役至歲滿刻食莫已是岁餘延乎五年
則無用
足此臣且恐革易寒暑居無者毒者致傷氣去一也移為病死免
足此臣又恐寒暑之故毛一鋸移時不附即如此指南人四支
而死
固復

矣。其人則又甚為隱，需四五五六日不肯發，謂為尾效，使向辰

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未

未</

諸君詳解門封謂南今之佈則未非不美則南忘不無其解事
法官報公忙之然以通牒傳取此時我將受主不勝主而多則似
其我苟為而彼為總主一處品厥以爲南而然而爰互相傳說主
相傳做至今此事遂成快報且我已昌主則我仍宗總主而我之僚
友至視其景主嘗其深承我之勤者也為我相識故而快一發也
此威嚴以居末代竊窺榮華後主一毫故易法官足歸一所則我主近
主送法官受其辱崇南主是為降也更復言甚殘食人民空其室
嘗所不至矣

君民
從移年歲不倣跡跡尋尋或到輒致我傷儀依詩接引致千變萬化

有鋪次及擇而下之而不失先代今自南民富莫大以不詩第也波
自至未終晚迎送不致意耳

君民
不以為妨廣某則後悔仍亦不約如此又即此事而南人至今益愚公
陸不置支持而鋪次及而海則此風又俗若如前而文也亦多劣文

皆西至各省公使及南長官，亦然。与移民一到澳门，便一跃跪已刈
寒蹊，一以为快，抑亦可矣。然而以此一事，至今南人益思歸矣，不
置文

公益及辱相私了理由 其理由有二：一由移善用一渺人

ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN

(Bản sao chữ Hán -
Thủ bút của Trần Tiêu)
Di cảo lưu ở gia đình

東洋政治論

西蜀清帝馬先生著

序 今日太平我人有闻道政治
 三辨官吏三官者勤曰掩耳掩耳一言
 痛言三痛心云憲此減益已富虛世云
 相雜也歎一已無痛心而小咱云以言
 小想察民云其始二十五相同胞尚有一二際
 譜前非卑而忍心若此則甫出母懷
 破子弟其小生泄仇人高恩人也幾弟
 淳西游夫子云科舉一代一人也而超超絕絕

嗚哉為敵復以一身肩世道者解喚國魂
 力挽心苟之暇凡慘目傷心澆愁之無小患
 誓嚴行以繼食東步余生也晚余未得為夫
 子德也今於殘編斷簡中竟得夫子遺
 言其掌珠只找食累罪輩其要於芥錢殊
 猶清之心中自言曰孰夫子所以為夫子也
 因繙輯上以公于世焉

大南丙寅年四月初四日陳標上介氏序

東洋政治論

西湖潘希瑪先生著

潘西湖政治學

用人

人民

福

相

乎

政治

而

端在用人民治而爲國利民福起見則其
用人才必公用人才則才智効力兼事盡
舉一而政治無不良矣政治而爲中人私
利起見則其用人也必私用人私則貨賂
公行紀綱紊亂增一官即有一官之害出
一政即增一政之弊一因法律而法律

爲殘人三具言教育而教育者爲長弊三
端財政出於濫用而賦稅在所必增貴
罰出於偏私而弗曉所不能去弊政之
害民無論已即有良法美意若非巧機
深阱耳一審乎此則東洋今日之政界
不問可知矣

用人三弊

自來經理東洋之政府東
大法國小甚指意故其用人設官小嘗為一

二人位置和人之地每更易一番政權即多
 引一番私人而莫不欲擇善地使三聖言
 機利新故日來而舊亦不能忘於恩而舊
 是增為份地多事矣一員半以故人少之漫
 假而增至十餘人一事可以一員半之漫假而
 增至三四員增三又增設三又設而因民之
 膏血尽矣

設官之濫

商政司

東洋商政北折

中圻南圻 高靈京牢 五處各有總局
 總局一下各設分局 小省三五所 大省十餘
 所 十年前 又增設東洋商政總局
 陸路運亦然如中圻南圻 京牢 高
 灵 五處各 有總局 又增設東洋陸路
 總局

耕農所一百工所 此所中圻南圻 京牢高
 灵各總一大局間有設分局 又增設東

洋科農總司

此事爲國家經理之要政不可不設甚
設官分司來足以办事而已非必以多人
多司而後足以濟事也今繁雜如此
不已弊怪甚耶况一司可以一二办
事而增至五六人或十餘人一事可以三
司而增至四五人甚事可办望于
文書機引和人歲費百萬財政安得

不繙租稅安得不增民生安得不困耶
 民往然用之為其人克之本較少有利於國
 民則周民役一厄苦痛擔負財政以
 供力事三人耗年也即至無利於民而坐
 享權利弊害不生則以劣敗民族之
 血汗以供餧勝民族之犧牲亦分所
 情也今則不然設一局則增一費增
 一官則增一弊利益未見福害竟取生

據索奸欺陞事而有下民無告上官
如龍耳凡有心言三指髮矣

商政局三寧

商政局既累用

不得人乃遇商民船多方擾索鹽米烟
葉土貨諸船过往每船須賂二三元立捺
放行不然則藉辭追逼令將船冊貨
單由局員收存以便查核④或遇商員
他往或遇多事不能即捺或勒將船貨

蓮往苟可听這過箇宿若遇礼拜日則姑
 退效日始放行蓮載三萬石已不堪言或至將
 水灌濕貨物碑升一里半一貨單輕重不
 罪羅立至南國愚民農官如虎而農法官
 史甚誰敢爭力耶若復何不訟之審
 判座則投單三費碑船貨本價已倍訟
 期滿延數月而未分費已十倍沒法
 官自來善論件事素袒法人則訟亦不得

直即使得直亦步驟着商民多集中
產以下誰敢爭氣以逼他獨獨惟有敗根者
尚捐二三元血汗銀以供此輩食農以求
無事些許之弊害至于今日已成慣例不
啻爲商政局員例外三俸矣

東洋酒政強民買酒累及社民村莊
怨深此并爲最中所惟大安演化數省
皆言而已此等弊政今日已為大去因人

三所共曉不頑撻陳然此事指為商政三
 聲步上車指為誘官三聲一蓋商政苟無
 干此民事三稱只誘官其色微人逼同
 作黨而已尚有一事且舉為三所通官則
 商政苟中人核入人家核漏酒核得人
 家無漏酒而破壞其器皿以爲快手者有
 三人家有商政酒而厄日已久差失度
 政或用商政酒而徑投北考以除酒生事

差失度數示一概律為漏酒而人民受
害不可勝計矣東洋色微酒稅人所釀
之酒多投毒藥料以求財利不顧衛生
且有酒價太昂故飲者絕少商政局遂
多通同其政治官紳每社立村立民數
而分售其酒每月勸各里長將錢至商
政局沽酒為族同人故甚累酒味乏常
丁亦迫其忍受饑寒而買酒以暫飲

因其商酒多投石炭灰與他生毒料於
中故酒味太辛烈與南人嗜醕酒不
減同偏處漏竇勢不能無然漏酒
屬罰太疾網罟一投立見破產苦差
後之穷民而欲苟延殘喘雖欲不為
盜賊而兒啼婦泣不得不為也

商政中人知此篤穷民穷無財出若有
捉獲雖重置之法全無所利於是差人

四出闯入鄉村 糟穢亂酒鑄 拖腔嫁禍墮
累傷家 市因罰銀加以商周墨民甚
知少有睥睨 轉証根藉因報復甘爲
虎張此快 和憤於是三折人畜鷄犬亦
不寧矣

鄉民不堪其擾憤氣爭办重則鎗斃
輕亦打傷訴至法官十不一直一有得
直不過免罰而已而詞訟之費僅燒飲食

費雇律師三費已不可勝計一經诬
陷良鄉鄰日逐故為燕延殘命而難
朴三餘血肉狼藉因繫三下家產已空更
些等聲譽致十之八來去遍三折無地不
有然其毒遂案得皆爲法官所沉沒
事又年多更誰枚舉茲摘一事確有
證據爲同人所共知些以供法人評判而
已此乃事實確甚多俱有證據日記但被逮良
俱遺失人若不信俟日後圖另集一編以見公私

數年前嘉定轉商政為人自日突入
人家核行株刷本社鄉賊人間步赴口
被法人鷄聲一人被傷一人步控案塵
審判官袖護法人署問放釋東洋
法人日報家交混爭訟東洋法人稍有
公平之心此誠為之憤憤不平涉治法
官垂手如火准恤二人數百銀元以用
了事茲此事亦舉發在嘉定地分本轉

耳目較甚不能掩沒故少得些小牠。雖若在邊遠他轉_{艮中此內}折諸省則無人過問矣。倘勢緊事大法國人公平之眼視之無不髮指。列尤目為全無公理。若以住東洋法官視之則相視而笑以為南人盡若牛馬咱我掌割而此豈敵升官不席多空見惜渾身事矣。

又申折商政局人核設督監所商人少不

如意即投三監中。數年前，楨行遇安
省同春縣沐淋港買船紙，將下船，往
瀋郎。因從行人遇商政局人不下傘。
爲法人打縛，收入報監，楨亦被執。臨
多办二點鐘始允卦。省質办方行放釋。
然檣相船期已十餘日矣。且見此檣最
大為夥。嘆賞土人皆謂此是法人最累
挫。每夕朴社民擡往海岸遊行，鄉民過

其前若不稽首下傘立被盤打鄉人
莫
 若不是以此觀之則南人之愚怯固可憐
 而商政人之橫暴不亦可惡耶如此等事
 東洋全轄皆能不勝鬚指以為
 外人過往一遭奉此商政屢涉敢與
 爭办尚爲所累如些況以南人怯懦
 無知船貨往來事聞血赤日日與商
 政交涉為所魚肉尚可問耶

今日世界諸國商政之弊，無如支那
開卡追逼，勒百出，甚至國內商船皆
掛外國旗，以避其害。為歐美文明
諸國所騰笑。今以東洋商政，此其革
官有過之無不及也。

陸易三聲

橋梁、道路、水道、溝渠，俱為陸路局管
理。凡有工作，陸路典憲地轄法官會同

等量金土尺干材木干灰石干銀錢干
 一簞定咱人開價起辦事成亦會同
 檢視督工與官並色微人通同作
 故暗裡分股肥少報多指揮寫好
 此鷺鷥為誰則知

東洋閩徽事業除法人外俱為支那
 人勝利蕃支那人贏一舉步中路徑
 亦多一二事為南人領辦皆用此術耳

不然則雖加心宣講毫髮不差而索
離學虎例折立見矣

按此事似不甚害也但以累南人也宜
多
一束詳此歲出消準冊額甚國民
公益事茶不过二十分三此一分中又太
半已爲政治官移置別用其現准十經
管民事不過步一分中之三四而此三四又
爲些駕渴弊所侵蝕故今以民日宦行公

論三步業準三公苗原數三數 不過百分之一耳 一南人商業最為幼稚然使大法官扶植助其發達豈非此支那人^利即使不能扶植亦以公平之心咱南人以自力與支那商爭竟雖小能反彼而差退未不甚相遠今以此等多生阻力法官置三暖中扶植支那人而南商反為所壓制今由洋利極多為害商其原因甚多

而直接間接以累南人也商政為最該治
官收之而陸路為省一端而已

凡聞價廉視法中華雖難立則諸國尚不
能無之以今日東洋政界內極紊亂更以
百倍於此乎茲些特不過間接而害耳其
直接三害則陸路為人更因築路間渠
之事核行法外^用實害及人為甚也

地輒為多築新路或新水道先由陸路

苟人甚察地勢樹標為法若工築苟
人往_上^舊端作孽故迂曲路線移入人_下
土園花利或墳墓祠堂_主廟_副先_主先_副
行斬伐固難毀破墻界人家俱屬游
銀賂_主則又移_上他_下爲他_上人_下皆_上一
番教助必更易三五爲局銀既多然後
宣行標誌否則移家移墓立限惟促
多日貪財不反限內迂徙_也家_主則為_也

毀壞墳墓則白骨累然棘目驚心莫可言
 甚以植被是被害甚無如廣南省和深縣
 輿泥混汙流地擡界為社村蓋中斯自來良
 間三易全不經營惟法官叢集三斷處始
 行營築耳時輒與該地相聯法官多往來
 故路政修理獨多於他處而此地被害亦較
 深耳

茲此由宣行昌築故藉端生事徑可言也

更幸甚也則此地勞工築堤事亦間入鄉村
亂行標法強入索賄也如廣南省甌陽縣
柳池社及^士寧遠游村數年前見陸路有人民
處甚為驚訝而凡之每肥沃水田尽樹標法
謂擇開水道囑請富家蓄令行路月行
一次標塗紛紛至今五六年標木已朽壞
水道未見起工而此事一再善人提及

又桂山縣烏鵲社數年前陸路有故人報

虧其言甚放失卑謹銀路先向富家大
墳多處斬樹毀壘樹木爲誌社民不
堪其擾訟公使座訴訟事遂停止後此
路亦無人重易涉轍若些皆其小耳
更有一事爲全省人命所用至今南人
怨毒深入骨髓如廣南省大祿延福和
榮三縣上游交界虧十年前剷開一道
長江由大祿江通和榮錦屬江源頭開工

至始毀壞人民家園無故貧家墮基不能
 運徙者皆為所擗棄盡卒全省遠邊
 諸縣內籍民聞築民夫皆由四日公益勸其
 自辦劣民皆空腹從役四日後強取民夫
 壓給工錢然皆為給錢者所侵蝕
 二三年內工役繁興怨謗沸
 腾加以此地嵐瘴生毒深人民病死不勝
 數相杜民病死于此者三人
 然此江金掘屢鑿不能成功後更停止

不復開工而全省銀錢之空蕪，血肉之狼藉。如考潘濱云人顧閻美此江起初開工良南人淡步皆知其不成且去用於農商事其利益何在至今誰敢向陸路官一問其消息耶

向上數事不過舉一梗所居本瞎耳目所達者言之耳其他種種弊端遍於中北兩圻擢髮雖數矣

中圻為政之苦民非惟陸路為人而已亦有
 而省法官飭南官自行起勘催民修築
 其役民情懈姑且別論即此築路一事
 其弊利害亦有不勝歷標索賄三事其
 陸路中人如些一轍且路線行經之處所占
 田土既不還錢又不除稅或遇田未正屬合
 算吐穗：肆立赤飭即毫毀破以便工集又
 路緣行經人民家園甚菓無有為使少計

跋銀助東三省善後事宜非行賄助道截
 玉策盡行盤破貧民所育有田土幾何小幸
 跋銀一注助破盤蕩產主數多前指行
 往廣南省醴陽縣其徇舊社官集舊歸
 之廉見後夫盤破跋銀兩邊未復和泥
 留菜地禾又皆吐穗十日近十五日即
 收成田畝主人環立勸視而泣相問以何
 小折三縣官府則曰此府官所飭也問何

3. 斷之奉省公使則曰此府官為公使所屬
陞數月前全轄六縣社民全罩控斷之
遂往京坎集言如些官袖通廣大至今乞
憲而剖列社民地前更甚相聞言嘆息
而去

此弊亦最為中斷道害不過姑
舉一事言之耳且此事為該沿官三官非
閩陸路中人因言路政之弊故附于些
斜卑之弊東洋科農場設南折最久

中北兩浙十一年前始於湖內承天二萬設二總
馬又兼百工所圖^上命^意_四仰^仰在非苟外人所
可得而知妙顧名義則裡^里轉以教工藝具
農學^也非耶

南國農民自來株守舊原^舊遺田器農
具^等惟^誰心^是大穀種土宜全^之遠耕故
農事日見退化今聞保藝周開料器竭
百工場雖不曰農^也惟^是從此改良工學從此

進化地利日開生計日祐而南圖農商界
 日加利益哉然今過往東洋全轄試行觀
 察農家耕種果有何事興耕農場有一麾
 之影鄉音耶試遍行國家所置鐵角船
 舉及製造均所視之所見之人非法人則
 支那人而已工場學生雖有些小技其若示吾
 所用皆剔棄他事皆生以謀衣食均為
 冬寒暑和適於南人半歲可費數十金飼果

何爲者

使坐忘利於民而亦忘害幾千里也乃自檢林
官增設西科農場之弊害示與商政陸
路諸局翻閱然並駕齊驥更

東洋全轄乃沿山村木社出及斬伐必經處
各置烽林向其向員由科農場巡派及檢運
材木所往之小道沿岸逐段各設可以防奸隔
國家立法以禦盜矣然南人奸隔固以防

而向量三聲。唐國家史以防而種種船
器。從此生焉。姑舉數事如下。

南人業材木者。先納全每林稅。仍入林斬
取材木。先由徐林局投單。斬取何項。色木
多少若干段。周圍長短若干尺。期幾月日。寫
注分明。俟局員記名執符。然後得入林斬伐。
滿限搬至水濱。由局員檢畢。始許放行。
並遇一司程檢。如前。且材木由水道搬載。

日暮利水涸。尼日若遇潮水漲。進更被返岸。
賣損信場。且敗賣此菜。防有雇主乞行
退。日具訂尼日若種逾期則冒主。復過
問。例折立見矣。棕林苟人晚步物。狀生
施。南人要為強勦。索賄。日鉗。且方歸。放竹
弓。助鷄辭。追逼。以為如些。他向示老而敗賣
商。民。桔。甘。重累。不堪。又凡斬木。先由山
腳外。層斬。取大樹。其小樹。共築行禁。止後待

聞材斬木三人又須深入內層方許斬取由是而樵
 林苟人更多一層初點火焚其材木雖取之內層
 而搬運陟峻必由外層林始達大路或水滑
 直山林內轉運艱難牛追罷斷勢所必有行
 徒禁林原邊此危險小卒遇樵林苟中人必
 強勒索賄一馬小畜指為犯禁因罰立見重
 法官自來素袖上訴此輩一南人誰不知商販
 小民更向何處呼訴抑況自省產地屬水

船牛車遠則十日近則三五日法官一位東洋
居重屬僂鄉村內苟非汽船火車而達三處
尚肯步足與望跋涉風塵而行曷極耶
惟多錢則吾氣行賄每錢則悔首陵罰不
示盡棄逃走斯為幸福矣

身歸華南折返到處皆然惟中斷初
設檜林³可幾⁴三四午想亦同此修蓋但植
久別家鄉未能親見稍免昧目傷心耳

一位東洋法人办農工商各業種種福如玉辭
去人至東洋其馬賊事隨事極索無解不
坐上已易身而易一船法人往東洋力圖土商
各事業恃勢橫行魚肉愚民虐生奸欺世
所至始終為之憤慨以極其深

數年前此浙太平省某法人抵臺色艷荒田
業主因水旱十貧困不能耕作凶跋強行
租借勒民妄出原契其偽固所用法學故

曲其文或愚民妄知此為所辦後即乞占
鵝馬已有其事甚多不能盡詳者一
今其一聲故易言之鄉民甘
苦訴訟事久不決人情洶々幾至肇亂
法官云如依准出官款二十株或賄因還
民方能息事而三①民間人民疾苦茶糧而訴
訟得不償失以一人之橫肆而全轄食爲擾
亂更不堪言矣

又有某法人在清化省鑿耕色占民田事控使

座公使信執理斷其法人之道某法人被恨
乘公使官出巡短鎗狙擊于幸而未中事
達法案于其法人藉詞謂此公使素有私
嫌平開訟事而東洋各所屯田法人亦連令
抗議清廷亦猶特為遂平和了結而甘苦
人之怨毒南人誰不知東洋政治官執理屢
民如某公使苟未易多得苟有一三人而法人
仇視如此吾怪乎多逋三酒各省公使等先

獻媚勸告民以多買為功也

又有某法人在平定省邊山府某社地買一榔園
 十餘頃並榔樹數千株往營數年少少獲
 花利後竟妄而吉榔因無人管守花草全
 爲人所竊取某法人過萬人捉獲者重賞
 銀錢後捉得三四兒童盜取榔葉每株十五十
 六株下解去奉_府消官查向府官最稱革
 濫又挾法人之勢逼同縣勒與童诬訐鄰旁

諸房家主使其家財尽行封粘後事控省庫
未經審斷至^極住^在諸省遇諸控主問之曰
已累費數千銀元更後聞人言使官斷免
其籍已但須出銀數千餘元賠法人三四金
所失花利法官此等判斷^亦南人^意中事
耳

五一桂人在卷和省乞^為事^往地

折諸省、雇苦力民五百餘人起初泥濘草木往
廣南省逐日准十治^通勞工價佳助由法人

自办後竟耗往來和省咸半工價每日口給
粗米二斗亂糞筒當南固六錢十文又無住屋
加地多嵐瘴工民多病不能執役加以毒賜
往往致斃人不勝苦四出逃走某法人囑公
使油飭南官沿路截捕解交法人處某法人
含恨種種虐待於是逃民不敢由官路俱走
入蠻民山林分三五日不得飲食多餓死深山
其幸獲生全者走至陸路諸遠省始敢

出頭身落院裡時，戲麻布，逢敵下。休手
 倚木杖，遍体刺，三五咸群入鄉村乞食。穷
 苦，狀目不忍觀，搖逃民所言。此役死病及逃
 亡，不知下落者，過半其生還，不及十之四三
 耳。嗚呼！此豎修事，在貪官，南民負役
 其害者，或永印腦筋，未能忘耳。若問內
 因官吏，則似此細小事，狀東洋全轄，遍地皆
 然。又與某跡大官，仲曾記得來，今請舉一例。

十倍於此確有证据步如下

某法人包办越滇法铁路安沛以上路線深入
 崇山峻嶺最深者人應募國家官代向諸
 省雇甚多
甚多工民每月工價千其飲食居住匯費
 皆由法人認办支給與省官許約始行勒募
 交法人認領由車夫載往點處開工某人是益
 狠只因財利不顧南人性命給裝物食均皆
 潛要居住三屋上隅下邊埋狹隘卑污

摧擣多人空氣渴難重以障毒疾病頗
 仍病院之師不過數間治療其材不肯多
 買人多屋少既不能容病重藥輕全無所
 効數月內死亡相尋血肉之駆誰能勝此
 和行逃走理所必然某法人恐其逃也自
 查行役杖鎗營束有若因徒飲食休息亦
 然宿則委人東守屋三四間環以牆巨荆工
 人有病請入醫院稍指爲假許強使工築

不堪其種。生打殺馳將馳之。假逕入多院
官則棄之深山耳。又病院死皆多恐行權
葬工民益加恐怖。乘夜出墳出置滿塋
以絕豺狼種種修蓋不可勝計。後死者日
多役者日少。娶加催捉日夕不許少休。人不能
堪逃者日眾。法人悉搜其事。娶禁火車。凡行
人往來非得該局办事人給許票不許升車。
又藉口謂工人得錢先已私逃。勒逼工民不肯。

船票工人奔走無路告訴魯洞門其以待
死不若逃走荒山於是死於饑餓心死於疾病
非死於拳踢必死於嵐瘴亦有倒走入雲南
地界花商徇其苦捐其錢米亦有逃入山林
採草寢而食宿樹枝幸得不死月餘始
達鄉村細述慘狀識者聞之皆爲之墮淚
法人亦多有知此工匠紛集奔告省廳事
連統使控訴兩三始至其南省臣抵諭勸宣

歸報種種酷虐情形生於飼給錢一放歸
死於工價多少無人究問雖有給養不過數行
了事而已聞人言曷驅乞深林棄戶數處
腥臭聞誰或為野獸吃食殘骨狼藉或
為溝水流積白骨累累登高望之如白石塚
市至如別藏病人至處詰問三始行指點
此役各省死者多少未明其數太平省則應
募者七百人渴者歸者僅二百餘人然而

病者太半生至死。平生天地间，真非人顏也。
 恶狗人，一之權利視他人。性命如草芥，人
 非木石，誰不痛心。禍重怨深，無以愈於此。然
 而東洋報告冊，以繕此。羅列其事，以誣母
 國。史有何為而載此？寫而不用，痛焉。事
 以遭人嘲聞哉。

^(th. 20)
 又南北二井，多有法人墾田步向村民召募交
 約，謂由大畧廿分人全名底納費稅于由法

舉主代辦月工價于先行預定其办法非不善然所行乃大不然貧民一身為其籠絡動輒毒打或施種種虐刑核行圈禁不許出外人多不堪有逃亡者指名由地轄官拿拿捉有逼囚徒歐卅至十七十八世紀前農奴之慘狀復見於東洋矣

按東洋輶內曠土最多貧民亦最眾使某黎蒙法人稍存仁心則地利日闢而貧民

亦有飲食三席此非兩利哉徇必如此橫
暴舉始見強橫致令貧民皆無所至
又加價以召莫勞支那人者東洋法人也田
業至今未見進步而賈怨召禍良有所聞
職此故也

又數年前廣南省離川縣有一法人向各社
農民約定每公水車一畝謂凡農田全歸
務耕者耕種積水量千並由該小車為代

行抽取若干過務無水致損耗利皆由伊局賠償
 存農主全年少_須收伊局每畝銀千元否則
 田務每畝所獲花利千_少剝出三分或四分之一
 為由伊局凡農田水利伊局邊_邊者要得五百
 故以上以五十年限滿方許換約

南圻田土最乏水利每年夏務均行旱一種往
 往失利農民苦之今見法人如此公平_少方盡
 誰不樂聞事先入股記約詎因伊法人所約

皆爲虛言三四月間抽取水量不及五十畝其
 他田畝皆延遲至待水利全熟而前农早種
 亦過期不能耕作就向法院告人藉辭塘
 塘不肯賠償田主無可如何來年只得依
 旣習慣耕種到務收穫法人到處爭分
 或有強取三分二者赴控省、廳判謂該局
 所費既多理宜分利今行駁斥法人強分
 其半拂之而去南人所合之股亦妄圖取償

惟有叫苦而已

又法人經營水車三處偶有耕牛逸走其害
 令人驚怖指為毀破車機強索牛主贖償
 種種弊害不可勝言至今民間聞法人所為
 事事驚懼及鄉村中莫不掩耳而走無一人過問者
 又廣南雖川縣上傍山分多種土茶有一法
 人剝落強行乞買之勢勒令每社向伊法人
 先借銀一百元或五十三十元小篤借銀期內

國主所出之茶山。為擅賣與別人。信鈕。
 期又無年限。倘年後人先取。即為滿限。
 不則不可擅自办。還法人。又於出茶之社村。
 設所委人長住。每月嫩茶葉芽。允擅行
 採取。自行斤量。累錢。茶樹充灌。無葉
 可蔽。半死。妻死鄉人不勝。其害。斂銀還
 三倍。人以陵荼主。憤然。每車。未何。至棄茶
 園。喟感林莽。植行經故社。向。皆然。仰河靜。

及他諸省產茶各處皆從此害

以上之事皆男舉一言及多數人及植所見
聞者言之耳他如官及一處一人之事到處
皆然雖費數千紙未能盡述也

他如廣西省甘寧府者亦為土法人打死
工民一集事達欽使座亦只準給卹銀數
十元了事)嘉定省麗道法人失一耕牛
其南民所盜捉其兄及七十餘步若母鑽

監禁待審所不至乃控告事亦只令放
釋而已又凡色力過工滿法人勒取工民錢每
月懸掛一礼拜不止月給發或又乘忽乘醉
打死打傷凡執事者害東洋全轄無地不有
垂日不聞未易一一細數也

警察司之弊

東洋警察署政如內海防紫標大城市
盧羅一大司其係各省公使住所多設分司

法屬員主之各大局募法人充警兵輔以南人小局則皆雇南人充之所定權限重禁由警局摘文法司小事則由伊局員查問_{（庄屬四司）}所用法人多不稱職不循公理動輒逮捕監罰極及良民又雇員多南人之法不問人品既昔者先由該局從事並言採三五月俟有功方給月俸而所謂有功者非止妄捐平民則捏造誣報耳良民及小有產業

者多不為，苟為則庶者非遠萬失業之民
則猶惡乎？徒一害有良善者溢。元是
奸局員亦必以爲不能稱職立行亦遂上以
是求下以是為好欺擾亂無所不為求得
局員之實實而南民已無安足之地矣。

數年前河內城庸法擊斬打死商人一案由
法司監究未經審判後接嘉定暫商政
局人殺人無異之案遂行放釋。

又去年南折鼎市羣城庫某南人所干
有人發覺歛銀陰因結會謀爲警兵
所捕坐打致傷洋入病院隔日立斃指
為病死而蓋打斃命事南人法人無不知

又承天京城三四年前吏事益生人情
惶惶法人莫揭三人不許立誣又飭警
局奏行密捕局兵秉風擾害四出獨貪

行人執行索賄一有不遂立捕投監人多
 獄小擁械誰容被監之人有數者在不得
 空卧者者倒縛兩手于柱以防逃逸行路
 相逢便一呵訊執被捕者又有突入人家
 親人者威指為聚徒隱忍行賄始獲放
 辭
 又楨被捕尾解經海防審住警
 具見三四法營兵捕一南人年三十餘
 壆入別處拳打足踢修狀雖言約數十鐘其

人即吐血倒地不復言語始行放手卒出丙
照此等慘酷各局皆然但以植目見言之耳
又故言局監牢嘗糞穢堆積臭不可忍以植
所見承天爲最泥濘次之蓋植曾爲此中
渴來人也以意度之相若如此

又植在貴州有一墇人乘一槿輜從者五六
人闖入土社里長官司出審探札示之索水
飲食寢宿所明日植始知此委人就詰始

行他往聞人言此邑人彌遠社民每日不被
索糧積石省本兩國官吏皆謂積凶悍反
好作賊而此輩尚如此橫行其他愚毒鄉
民為所食肉尚可問耶

又大帥仲子廢肥山縣太倅乞法官兵要解兵
人皆以指大麻燒聚燒手足飲食卧寢亦
不肯放破皮流血目了忘龍行三四日抵禁橋
大帥始行釋傍其志心憲手亦不發罵矣

東洋輪船停泊之處岸上皆有商政司
並堅舌索商商船一停泊堅兵立候行人僥
登岸即准許商索呈通行單或身
袍紙其行李又為商政人持去檢察人財
兩為兼顧為銀惟通關百端有錢斯可
不然則檢畢而出隨身貨物已無翼而
乞矣而相遇相得益彰鄉民何知俯首
匍匐忍禁相海防此弊一為最

又河內警兵某法人充當檢察市票
職不數年間建造樓舖逾三四所全年
出租千餘銀元警兵月俸幾何使非
索勸取財何能致此其一某法人如些言
則其他法人同業均可知矣

又河內督兵投毒款有某南人于某
產地鴻池發賣開價名某法人暗怯敢出
買者陰中以毒色方密捕定其一往诬告

輒被羣刑南人俱累誰敢出頭家園一剝尾
屋一座竟以七百元得手後僅以一屋還賣
已倍原價某人空手些獲巨利絕非侈
奢素聞未易遽致此事確有证据人皆知之
按警察察爲人民生命財產之保障文明諸
國無不鄭重其事精選其人蓋以非如是不
足以防奸盜而保治安也今以東洋警察觀
之猶惡凶橫全無人理南人步供百萬羣

不巳冤屈王甚耶 楊如西在船泊新加坡
 始林逋數屬上夢山年隨覽見故言局土兵帶
 劍直立至肅之狀迄凌容不下文明
 諸國失路就問輒行指引言語卒勤謹
 然可觀車夫欺楨不曉土音權高車價
 就訴極至五五行公斷又監勸調護送引
 下船尋地善政修飾顧不傷如是耶試
 問南園鄉村之民一入城市誰敢向誓言兵

青
彎
槍
兵
法
官
三
聲

一問迷途即有勇力誰敢向敵言兵一質曲直耶法兵尚如此南兵無賴之輩又安足責申并各省均操習青彎兵立省一隊或數隊由法兵營卒一營將以防禦示地方劫亂以奠民居也然自來各處盜劫一發均由社民自行捍衛報到官司亦責擣社民罪拿送聞准奏則空費周常一旦偶有些小不靖

調反諺兵則藉事以興肉綱民要為屯堡各官兵則直接以增擾亂而已

皆化省屯兵官承地方官札委賸牛商往來交伊色官甚察有無病患於是藉事擾索南人牛群過往輒勒沒賂取始許放行否則指為牛多帶病追苗三五日或十餘日若遇活商則哨其查從自行南人某敗亡多因此多遭倒折

又數年前廣南省延祐縣兩社民爭訟田
土一事醜成聞樞兵官受某社人賄賂扳衆
干預社民不甘憤氣爭亦爲某兵官黜革
踢傷盤命死人戚屬爭挾某兵官償命
伊官亂打死脫為省社民群聚_舉赴省控
訴本省法諺治官並南官_士護私伊兵官
飭兵人亂鞭逐出狠有伊死人祀奉大聲
呼冤不肯退出爲其兵競打內頸_肩

膀遍体皆敵。鬼爭死倒地。使置城
 門外。緊閉城門。橫過往見。心膽俱碎。
 又度南省三岐府邪眉山分惠。惠多劫殺。
 居民委法官走兵駐守。後觴兵官進。
 取山產地分途十條。日里移逐段築石以保。
 守御。數轄民夫。擡載轉運。工役繁勞。
 水害蕩蕩。死者枕藉數車。之間。惠民相
 緊。後聞官兵稱。庶得寧人不堪。解起。

燥熱中僅僅偪殺習兵。法官棄屯而走退。田
 邪眉桂_志_{大同}各社_志遵守至今。亦民權_志官不
 有聞官兵每_志如_志何。只用立月催款。輒民權
 運督_志一項輕給工錢。農民失業。苦不堪言。
 互_志兵官_志徑行沿_志路。社民_志疲於_志守候。一次逼
 徒鑼鼓喧_志喧。匪_志僅稍逃。輒被_志毒打。又
 正_志屯各社民少_志。如_志青松_志樹附_志監甚至有
 色_志撫同治_志。人_志閑說步及政治者。樞_志

歷平定省凡聞安溪為兵官毒害更
已甚焉他屬多未曉但以嘉慶之想皆如此
中所之省民立志處南省公模飭法兵官率
習兵四下社村捉教師毀陸學壇而伊兵官始
得北藉事以盡述其技齊而村民之苦實
不堪言矣

三岐府西祿社即楨本鄉切立初學堂一坊
教練童幼教師同兵官抵制將童生

三〇十名些場門大路外列行拱手候
迎兵官飭退入內場列坐令將軍日講
課讀過一遍又令皂童出場練習体操
一次兵官帶刺刀目立視忽拖龍手
相教師首頰足踢倒地喝令替兵以
繩背縛兩手牽三而出童幼去和見些
凶橫越牆而走有傷面目步有傷手足
步哭泣慟走慘狀難摸又些處去市最

遠置鶴三四十頭以供師饑。上官亦肆
 習兵，盡執言烹食。又闖入人家，妄捉鶴鷗。
 人民一有爭拗者，習兵辟取以鎗杆亂打。
 楊有一僮兒，已六十餘歲。既老且病，
 兵向伊借吸烟片，且不許歸。報兵官伊
 官即到楊家，及親見之，亂行檢亂魚。
 所得行出門外，見楊僮兒，候立親手打
 倒，將手背縛與二教師連串一繩，使習

兵率之而志由廢抵省約百行程不方宣
足小許甚飢渴亦小許歟食此
事雖為公使官時使法使伊兵官稍與
仁心₍₁₎至小顯大做以藉₍₂₎端樓官報數閱
童教師如₍₃₎高大敵少卻

梅本社₍₄₎懶堂設立以來固僉法官往來
凡童生多望迎候法官即入場₍₅₎隨₍₆₎
將₍₇₎清₍₈₎學童₍₉₎此次至省雖少會民解

裹乞滅被絕而鄉村之風日盛如是
 乞聞兵官持到民壯些遇兵官巡行以詔令
 民歸耕耳故學童亦以迎因愈浩大
 礼待不謂遭劫巨劫亦可笑事博至
 醍陽縣富林社亦多學童一時教習男
 女重生一百餘人一聞兵官持到師弟亦
 畢歸而走兵官抵畜即將學場毀破
 或用為廁所或為營兵住即几革除該物

半以薪_火燒後構造砲堡將但_烽報下
移構別處以_為習兵_事在所_其存
萬几集_許伊兵_事子_而望_凡並_寵突
三_備鳴_呼抑亦_幸矣

又全省各社村邑_學堂_廬皆_當任
三四日勸_全社民_辦供_習兵_餉貢_以富_罰
懲_習兵_四出_擾害_居民_聞人_言此_上事
更_有甚_焉但_不能_多舉_舉耳

子他省貧民乞憲門外人多
 摧擣為省兵鴉財死傷一百餘人遂
 天省亦死傷四五人畱省揀兵卒一毫鎗
 檢想惟青衫兵官始有些殺人手腳耳
 又大薦涉省因乞搜殺之數處置大要人
 怖盡動亂院東三而起剝盈模行本
 省兵官慌事鎮壓全無而獲只聞剝
 盡勸供餉費三五日窮踢索櫻尾勝

按南圻之艦亦有青衫習兵由南人營衛掌率常川驍省全無所事只供奉稽參辦官陪了串船用社民占國職臣桂獲苗劫由伊兵押解與勇監囚往而已興南圍昌尼各省揀兵小相上下難為贊額甚為害甚少中圻既多青衫習兵而至省揀兵三額亦未除督領戰術虛懸空食甚或以武官三職辦易工事官事

既不難，禍害亦難生而習兵，廢棄一法
官多不称職於里中折各省人民益以驚
國武官之信更

種痘医麻之弊

東洋政界一紊乱已盡無歸路政足以害
民即有一二利焉三事亦與非害民實甚
南國民间痘瘡流行民多苦之固當準
找買者，愚人下鄉遍行医種似妙矣

與年誰曰不能。雖意所為多小得人一步
鄉村互迎互送未經過往折轂喧訛亦
易頑飭鄉民聚集殊何以便臨凡行種耕
保育雖道路相望唯彷彿數日竟不見抵
屬此一念往過時帶病種類皆陳舊醫
種全無功效。示身療革十宣生者帶附些
小藥料以行医種種全社民庶細家業理
已種田若干搘之他去以便執煩指官而已

然此其時^{丁酉}幹年其務空且急敵人皆與如

平定省一事

數年前伊省某縣邑裡產官紙為任在府
達小旨下鄉立限麥惟全府社民各將童
幼抵為以便因官医種稻兒孫保送涉
貌誰官令至威誰敢違抗是為雇船
由水道載吉船遇風浪人畜童幼死敗百餘
具修三事遠近聞無不驚怖

數年前明廣南省和諒縣民間風傳医術
 痘傷惟捉童白割心以供藥料也鄉村為
 爭爭自相繼逃逸山林厄方盛暑汗喘
 且走惟步形狀有如鳥雀為鷹鵰所逐者
 極行經五六社寨少皆能小解其故及行過縣
 門貧乏行人始知有一医官住在縣產商官裏
 飲各社民將童白拖瘡瘻故生此瘡傳
 民間又爲活人種子所困鷦鷯勤晚信以為真

臣今民中種痘一事多由南人營運即買中國人所淳種痘方法向法商偽冒醫科自行医種國家準范医生亦心過省縣城附近多社猶信實患而鄉村之下惟是沿在居候而已東洋所行公事業已名無官大慨如此

據仰訪昌吉和興一處之事所用派人幹并且如些也是用人行為其私利於昌吉勒宿

和
得
聲

於些若舉手一攬便他可知矣

一百里花

中移西折田土三徑相連太過

山巒遠近勝其芳色今大法國人人無不知之
然亦但知其聲耳至其聲中之解
苦中之苦非惟增花柳亦增田些中之
曲且取多此折即相未老晚詩將中斷植
算男一陳如下

南國居處里均用倍尺丈田一畝以三南折田
 故一丈西尺步小呂三分之一耳田分為上中
 下三種土分為六種但而言之田三種中又
 分為公私田水田旱田庄田窯田草莊
 田水榔田小下尤謂土六種中又分
 為國土庄土洲土桑杞土園榔土
 莖土浮沙白沙土林土潭土草杞土不
 下十種視其所生稅額則以巡視原

農作之難易收種花和之多寡可以定
 花價上下其收種在期又以收種
 三早晚固未價高下以輪抽之先後
 故自夏務收者冬至務收者以二務分收者
 雖之墳田土所納花額多寡多寡不同也
 田項全納累步最多則四五十升三項則二
 三十升初定花法不盡價甚賤立升值
 理愈出斷銀價一二仙耳全納步數多

則五六畝少則一二畝每畝十萬值銀毫銀
 價十五仙土墳助金四錢此二三畝末墳助
 一二兩每畝地銀毫銀價一仙半此即也
 斷萬畝上稅三大男也

中斷全轄傍山臨海地勢崎斜江水流惡
 岸壁水滌難留江水不利凶危田昔有人煙
 稀少林木繁盛沿山田畝裏水澆流灌
 蓬雜以爲耕種厥後戶口日多椎丘耕藍

南國又無林木。政咱人隨意擣取。山澤
 潤土皆變淤泥。則水田今皆荒土。雖有堰
 桥樺水橋。事亦近江道水道少數田畝。至
 可行耳。其條大多數皆望橋天雨始行耕
 作。一不降立見廢耕。屢經此。荒廢
 為日千種。於此勞苦。一畠三天。每務收成
 得少。倘此以平居言。若一經水旱。即
 灾害小勝。言矣。此則中折舊居。與之棄

三 大 男 也

南國五十多來上人下帖熙庶事小修民
政稿廢田鴻有至二三十字不修修改此
苟一售田而今或為枯土矣也末項
土而今或成田更山林新墾未甚一插
其里，耕作舊田更為江道步有之加以
官吏失職賄賂徇行一有撫綱全于重
胥田故高下道略有重至今為萬物所

萬某頃田某頃土皆綠上之產互非現生
田土三宣稿也甚有宣在田土而陽中全
魚少有陽中所釣其處田十某處土
干而究之則田畝全無些些助也折舊
石田篤三丈男也

商周着石布車兵丁多凋零僅留宿三分
米一分錢或錢米各半故田土耗甚初亦
用土又此厄廢價低賤升數雖多準半分

農少民易輸抽一關也荒多歲二三歲必亡
 滅半皆有全指半有積欠甚妙則避禍之政
 易啓貪官姑息為重澤民用官非文明
 諸國所肯出於而既無農學水利以圖農
 菜改惡則隨厄斟酌以解民生抑亦有不
 得已也顧德以來屢遭水旱其荒歉頗仍
 穀價騰昂即准一宗納錢紹附乞償稻
 多偏重繁民不堪於是咱送咸宗納錢

每畝多少山鶴。每畝上墾田五六畝以至末
 項土二三畝納粟三例銀半斗至一斗亦僅
 少數年。又為原田主之稅尚歸南信監
 收。階級較輕耗則糧場札種。額外三
 和也。打算上墾田亦只七八貫。清銀銀一元
 上下至項土三五畝。當為現銀六七仙而已。
 此又中折半加稅。原田主稅例多大異也。
 按此段公過約里。言至如確實。尚有存口。

田土屬可憐但恐所言亦甚差誤耳
 一千八百六十七年田土之稅始由使臣巡
 例又咱代納銀元一千八百六十一年始行增
 加稅例於是非惟稅日加重而田戶數
 數亦倍增矣至

試將兩石皆形易陳如下
 申所取賜田政局和由奉省公使頒
 勸社民凡有田土產糧者限三月內自行

首開由官多爲南人自來狡詐
 咸豐墳高衍其場有云凡居之專制國三長皆然非獨我南人
 南官亦私勒取錢誰肯宣办況勘度田
 土事非細故限以三月無乃太急雖有開
 報不過些小數產報而已
 楊沽官此飭非不知南國現在田畝估算
 非可以旦夕了之今乃委鄉邑一二月間再
 行勘報豈非由衷政見印不過如此

寫先礼後兵三叶以應全人口觀此後種種
畫宮櫈可知也

里一在東洋政界大為擴張增加官役不一
而是浙備財政非三四倍不足以供於是
各省公使要歸屬府縣官吏宦行血肉取供
凡官吏稍涉仁棄不稍意行舍行微退
累蒙唐典理者多致陞遷總謂累々
林交下不出田之不增財不足而南周急甚

始無生熟。每田土有加半者。有加倍者。有
加十分。三四者。隨官酌定。一有哀訖。因
罪隨之。加以官吏食祿。解官。革去。取生隨賒。
有無以爲多寡。現今社民取勝田畝。歸
停重。停輕。原古如緣。無從取憲。轉三南
周。萬厄。又加幾倍。

此厄加勝。數全無船。生卒手段。三四月同差。
行勘。官社長雖有度。勝田土數。干亦略空。

畸產數多歸宿非有意在田土可極更
 從何處分別田土第向官清亦办法官
 支乘勢重絕食農有錢則田數少而土數多
 又田則咱多萬入三萬土則咱多萬入五六萬
 無錢則田數多而土數少又田則_萬咱多入一二萬
 土則咱多萬入一二三萬厥後連年取勝皆
 用此法妙風雨加時三皆形也田項_三加增
 田數既倍稅額亦加倍東洋現不官數

既多費用亦廣種種申脆無從稽究
謂些小税雖足以供政界官場之揮霍
該何等易燃若田有良巨壑雖烟於思而將
項三法相結而起矣頗年加勝數既多
倉海余烟何處增益始飭社民凡有良田
築並加勝辰新舊所為二萬田將其
半數每萬一項三萬田亦將其半數每二
頃土為一石又計其五六者頃均為入三四頃

後又將二項合為一項三項者升為二項
而加勝石產數田為三項土歸示稅故
謂今中斷田土稅多省公使座所簽牌紙
折^易為三項田三四項土者皆產數耳其^省
題在舊籍時為^已在里田則^加入一二^也土
皆加入一二^也又有金產田上^也

耗賦^之加增田土既增發旋加稅賦政策
田一項均納一元五毛二三項以次遞減土稅亦

然後又逐年遞加百分三、百分五、百分三十不等至今一項官田有全丘畝二元或二元五毛小寫些種指官田而言耳又有課生為田全年所出之花利不足以償半稅或加以田懸產數種加收官銀名為增田官為倍稅今後不均貧民偏重故涉亦有每畝至四五元者

現今中折全年一稅率三兩折每畝一萬方

西尺全年只納一元五毛已不啻五六倍矣
此則加稅之情形也

中折銀底用於農民利害為種之情形

欲知中折銀農民納稅之苦澀和中折銀
務三早晚穀價之高低想根之歸宿以及
各種事宜則農夫情狀不問可知矣請墨臣下

中折銀農業之年二務冬務則九月十月
開始行耕稼至來年二三四月收穫夏務

則六七月始行耕稼至本年九十一十
 驕月收成以者處土宜小同故耕稼早晚
 不異而三差殊不甚相遠一年之中一貴既
 及持平之名又分爲二收穰厄期食民皆以
 人工食於富商販賣小民亦以土物貿易穀故
 穀價常踐越年更甚甚有良每人均買少五六
 七八月收穫期寒又屬耕作之辰人皆閒穀
 故穀價常貴數年與甚有辰無穀事雖云

十二正二月雖收止獲期寒而芋蕷莧土少貧
民車以充饑故穀價亦多擣平若遇凶旱
則穀價亦騰貴此其大患也

南圻田畝既產出稻較多水道縱橫運
載亦與易商船湊集舉目易消流米價甚
易抬高一遇凶年互相競從米價亦易擣平
中折田畝稀少道遠艱難全年所收三數石
過足充民間貨易耳米價擣平三石為一石

斤值一毛五仙時即一毛上下者則三毛小算
 中折農田收穫三期先後不甚相遠故收穫
 期間穀價常賤雖豆收在更甚故農民藉
 以獲利少惟恐歉色及六七八正二月而而已
 中折自來連年雇過風旱田糧歉收故殷
省多乞花利既少難與倍價所得又
全少今年购入除耕作飯食外事僅足輸
 納官稅餘大爲零少有畧供而償之無以

下一經納稅後物食銀雖有錢亦無穀
 買米遇豐收則穀價低賤飲食較易
 維持牧畜人遇向一值稅期要加催促
 使耕執田許債而納得租候至半農之年
 方出售以還債現價既高雖少有獲利
 而不得不償失些凶俱因時何以堪今以每畝
 納稅現銀半錢土穀三斗折此較想三倍
 上所指一畝田以二元五毛為準上裕貴不復信

斗值二毛則文敢審案一十四升半斛既不
 宜官斗值一毛必審案二十四升上下皆
 平居亦須十七升以此就以數換張步言
 三者債銀則貴重其目銀則無敢復還
 利二毛五仙務銀則還利立政須一毛五仙加
 以種種額外三費每放已不下三九步又
 就依限還債者若過限未深則母子相和
 其害更甚特此一言矣

布中政
東洋幣政以銀元爲正銀元天下
附以銀尾銅仙此通法也銅仙下南折財以小
銅錢大折則附以南國舊有鉛錢中折則附
以舊本清六清三種丁銅錢及鉛錢小歸而
各省皆同調銀又各不同

南浙幣政修創已為一體一善而俱用銀元
銅仙小錢只替半效耳一比折半錢亦只用
以替毫仙之半三數妙易以銀海銀多其性

中折則銀錢替代互換皆可通用勢中折
幣政三特別也

記價常政山同銀價亦異南折銀價每
元準銅仙百文小銅錢五百文既有一毫之
法故銀價全無高下皆以五首為準此折
雖只高下殊亦惟昔瓦鄉村用銀錢猶瓦
多僉銀錢互換始自三月至今鄉村貿易
均用毛仙皆錢只供核算故銀價亦與中

折子相上下中折至今毫仰此幣鄉村商
未通用貿易均用銅錢故銀價不常平衣
互換亦无半銅錢士貴富銀布則至八貫一
錢衣又每元只換六貫上下而已勢中折銀價
三四兩也

債例 南國債未全算清。計取三分利才元十兩。
限期雖久亦只許取一年。一息取利祀三改計
滿周已五六倍矣。若自來民以債貨如財

畏慣國家亦唯臣所為心復過問財三萬
 各章財利以年償此曰移債此曰月債此
 曰日債此年債每十二月取利五分或六分
十分
 移債每六年十分取利三四分少者月債則取
 十分一日債則有月債逐日墮還此是日
 債日還此其取利十分之一二分少者月債之
 皆視所屬三復是家產多則還債
 三種易以寫取利三復年裡三敗則出

至債額為小唐十萬倍矣。

債物既甚如故故南周生計日窘未
已行債以償生基始惟日緊歸三長計
所言雖一毫一釐深流十倍九倒中產
致貧益甚於往昔所以然者為債而
失事非酒賭無賴三德則好非三輩耳
周長祚債三形狀曰現今特稱債之初富
周家唐宋和南周債例之用故重櫟債核

三人血利獲期求營野利最累農民始
 召農業記行沿咱民有鑑甚比其取也
 社營也計為取償取利多少未詳大約
 傷不情例已減七八分之多是湖南之病哉
 芽南固自奉素不以固為信固已成習
 憒量則有此一念而仰民皆明望小
 前遇有緊急亦民間自相債貸皆當亦
 而吉那人乞靈且其以債利雖甚而

風間私相文步偶有吟詠無能自喜
 與國家立言皆言語小通法律雖信一呂
 則更向何方告辭卽南歸數十年來為
 法國公和人往來因法人斷無為南人與
 利一語已休印臆師已成為社會善道三
 理想觸目驚心之的南人小步閒步大概
 如步夫而足性於此遊蕩三往乘閒財利
 挑造營商記耗烏情債為所賜以即失財

多周密又已例化。這債步生之取復里監記又向奉給地方官通乞為應。並將鴻內和旨回土。巴視有文契執貨。或許侵債其立信更加密矣。

南國自奉衙門特專推鑑。雖數區間
文步一刻。宿于則。即渴見易。投連費紙
黑墨看詒。即費。上自大官下至門役。經四五
五層和盤通算。步大五六十元。小步亦十餘元。

小篤至今民間非有甚不得多以散步足
信得道效以償貨物入些大坑耶

又臣向有乘几涉田土錢財詞訟及與夫人文
涉田土多事之契尚在人民手中耗盡
勘合剝生杏園客法律僅同鬼哉誰敢
害及興老獨以遭破產耶

前此債務全無抵償尙小过向今更加些
屢因官稍多苦累三宿乞已聞而而走而

大富之客累々間車輶至每論債貸本志如
 牛長山以缺亦惟進萬巧許人敢入而相試
 耳或倡百文契以欺宿孽或宿債三初乞分
 半折與衙門分肥種種假証枉結而其章
 刑賠償小卒則因罰居則逃為上策耳指
 法雖酷其未祐何於思而銀行又為所瞞
 也少矣

國家官子知責已故以責人全指南人非愚則

詐鳴呼南人誠許矣而詐也豈獨南人哉
濟產就輕人情三常也南人果直愚哉抑有玩
其喉扼其背而使不得不愚也

自後初為債期以許南人預聞只許一枝那人
侵債於忌而操債核其多寡支那人支
那人此項債額非用之以營生奚亦非有
神出鬼沒三法以還債利心過倍取乎南人耳
支那人每到花期先向園家買花葉銀行

債出大款轉貸南人每務六月十分取三一經
 年間坐收倍利而罔斷官吏花錢加意稅期
 三催促小官侵凌南民至清西半以入公牛以為
 支那人易長其利權耳

東洋法官每言恐支那人害李南人之利權
 思壓制之以扶植南人今乃倒行逆施如此
 魏桂平日言壓制而支那人商權日愈膨
 脹日言扶植而南人生計日愈退縮也

中折銀根短縮三由

中折銀根三短縮其原因有三

一出產三少數

中折所生之土產以鐵

米為大率乎其他如金絲桂皮甘草茶土茶椰果
及芋甘蔗品種多有土物貿出小同大些人向
此買易雖多小數出口皆支那人與法人就
地買時售者獨機械利高下由人而入三
銀小收三分三耳銀根三短縮當出於斯

二 國家步入三銀小舊散出區間

中折步入步出三數南人更從預知些約男
算三所出三教大概有四三

一 官吏兵士俸祿銀

二 東洋公私銀

三 地方公私小序支銀

三步皆爲銀錢所由得出三路統東洋官界
自來素稱會日果遇事皆是生財所結三條
保藏致商每年取用皆取三民雖是些了些

小數散出鄉市，一索勸三數不過倉匱
 一滴耳。至於公益難額，以志中羅列某
 事項，追算法銀數以期母國耳。中所自來
 公益事業何處推擗，即如橋梁道路水道
 各大政，最為銀錢流出，由法自來橋梁
 之事，公使陸路通同混聲，復出同庫半
 入官囊，其條皆由包辦人所得，誰敢
 買材木估還銀錢，貧民少至所居而額工短

債不足訖聞民間何處得銀至如道路
 满渠之政則每省惟具一條官路民法今
 徒未立路一有修築未嘗論何遽皆用役民
 工造既無一毫所耗又不得人雖有還錢半
 為中飽加以每遇徵稅各人民皆倍出錢買
 役以從耕作以工民所得三錢與人同所出三
 錢互相比較得少僅失些皆然其他滿渠
 之事本屬農政中折自來民事與人誰

及倘處得有工作縱有三赤增累而已少常
支三銀不過爲地方公使官省馬廄三萬員及
自身外各項三需名爲公用一宣則和清步
一用及民間無以一報十種種弊端不可
勝舉

銀根三絆縮又因富商三藏匿及官吏三婪索
中奸犯銀除為官吏及法商情商外其散
在民间者多數又多入富商南民自來不知

工商爲何素一得現銀，長竹藏匿圖遺
 子除非盜劫發橫，掘棺更迫勦不能復流出
 辰或乘人危墮，亦有執債買田事。然債
 倘三銀非納三官衙則用三酒賭非納三公耗則
 用於飲食銀根久滯已失通流，一出衙內門
 還見浮費。母娘多數皆投不勝生利之地
 加以官吏貪役，往往恃聲一人，民觸處無所
 失其母財一步萬劫的墮為鳥有矣。

銀根三短又因商移債移三為支那人所占若
東洋商機俱為支那人由來已久凡南人土貨
出口之數非由支那人手經傳回棄物價償
高下一咱三人況支那近來商賈日益甚矣
彼合我離彼明我昧勝負之數心間可知矣
收稅尼惠三短促及收稅尼用於農民種種

特聲

商國萬尼收稅三翻五半分為

二期每期三四次釐納誠解農民三苦况軒

恤備空乏裏意莫減昔間言自田稅既加
後初亦定為二期每期二三月半促其期農
民既已少累耗使政令一定則民狃相之立期
三四月則民已歛無以勝矣乃東洋法信人
問利害宜然知即往知不居過問只
知收足步銀以求升官增俸而已蓋賦役多
少涉欠向題即東洋官場升降之
功令稅加得多又收得早雖日穀一

南人日取一重貯而官職三加升如故也。法官如此法官所信用之。南官不問可知矣。於是稅期更加短促而農民更無延可活。法官知田稅過重並務此舉不足自促稍延其期則穀可立長不如先下手為強。民可望固官安得無錢以供揮霍耶。每到收復三期不向穀價高下一切征收粟限一期。涉徵友期收納只限一二月。低中雖

的財多分為二期而法官來促誰敢差
 退耶信令雖嚴民情實困期限又促安
 可遼涉乃立榷稅三法一約稅期至官府
 縣申行下鄉收得若干立行呈榷有錢
 則寬些鈔則促每社呈榷及供官事會
 多多少條元少些亦五六元中折鄉村三下後
 銀幣未通納稅全用銀圓又有榷銀三法株
 人亦惟官所用恐可知多錢則累株之奉

每錢則尋常下駁銀元直。賡社民仰知於
是而每社多者二三元少者亦一元以上矣。
每縣麥限一期清納。社邑皆至行期未往三
五日民多輸納。爭先。希圖省費。於是分
項三估分次。三人監每分個立錢則後至先
輸。每錢則先至立錢。審核三估。退苗三費。乃
非行賄。虧折更多於此。每社多者一二元少
者亦五毛以上矣。南人向來每滿化。多日不善。渠

情況事細田稅最易浮收加以稅外三費
 賴多皆責田土分派防額舊長以舊為準至
 今照簿課銀清冊從舊究只極法官所發牌紙
 為據而牌紙所列只言田頃土項千銀若干
 至於何人田千土千每畝銀千加勝辰只咱
 鄉民招從舊簿加倍徵稅分派三辰富經
 貧重既已不明收納三辰其弊更甚每到
 稅期田主與里長爭訟纷纷乞起差

當治三辰因主目里長為浮牧里長目田主
 為抗稅兩造爭辯誰主伸裁一到南官奸
 賄斯起再質公使則抗稅一言先已搔吾法
 官廩養處未經虧斷勝負已分加以中折各
 社里長全幸只除身稅三五毛及數目公
 役耳身吾大官月俸七、八元尚且不能潔身
 徒事況鄉里小民里贍從事月既無俸
 不升官浮冒既多濫收亦當推已故人夫復

何責判斷之公權可見矣

鄉職得勢稅額抬高田農均知空喟莫奈
間有一二中農以上科合拉官里長又生芝官
衙頑根田主拒稅詒訛愈處稅期愈後屢
民失詣告寧官退於得錢於是官衙凡聞
拉訴稅款多行駁斥而田民更增一層冤
孽子產故至今乃田賦多主社村鄉長多貪
銀一二百元以得里長少則其弊害可知矣

似此酷甚何稅不涉他猛火雖炎瘠地
 湯百方抑鬱溫欠俸迄於三復嗣為道
 宦三移內之社稅徵一千五百元以上連得三
 年旱澇皆撫以總九品庶衙府縣多田
 土而連得三年倅清立許奇敗嗚呼得
 信升職尚固小業南國半徇易必更甚一聞
 此令莫不爭先競呼以聞告訴每歸而
 農民更墮一層地獄矣

楚商均兩浙之社惟祖石昌遺花伍銀
 三浴已為千古爭聞茲耗有限公司中浙
 法官一咱社民三世收區德增聲譽皆極示
 中浙法官政治之才不及南均兩浙法官耶
 近來水旱頻仍農民重困加以銀根短縮
 無處可求雖乞巧計百端更如地主難堪
 於是而生納後悔三令相往而下矣
 唯思渴澤生潤無與南人三生焉素多不姑

半死東洋三歲入已定何可減收苟非均計
 環生生得母國日報歸之騰若印
 重啟歸府縣萬社民生厚墮債由官產佃集
 收取次償還債利由田主分墮是心堪步
 辅以官法西肉有病難朴步特上官害清
 下民歸呼号誰修其有誰洞南國債利
 三輕重想法官歷官雖久未經過河而坐
 風又墮一層陽火至

此等事人情甚苦而我享其福誰似
些便宜海非甘苦核固生向人不做南官主
又復何責

中折消民間銀逐年極縮詳他章一其理由別而全省
稅額何止累萬詳他章二社民債款何屬可供於是
東洋農業銀行銀轉由支那人往手
反債詳他章三南人其事別而南人每納稅百元者
六月內更加納支那人二十元全年由土

所出之額國家官直接取其十分之三四而銀行人與支那人又間接取其十分之一二災害曾積何處可生除非南人財物忍辱後死倫倫生生得苟延殘喘至於今日以係母國上此覽惜耶而况又自止些向上升指皆一處南一省而言中折北折概可例推矣

雖然此不過舉方面而言耳其他種

眞間接直接以累農民者不一而是非徒
方面觀察之無由得其真相今請逐段畧
舉如下列中所農業空閑現狀梗概
測在目前矣

丁税

南國舊有丁數大男曰稅平多寡
南國舊有丁稅惟責有產者少年二十歲
以上現有家室謂之壯丁咱由里長逐年
登簿徵稅至六十歲降名謂之出既現屬

社此籍產上案消失不堪復復多明由里長
 指用里長具瑞信卦官單乞除名有縣
 丁可甚陞稅步登籍如替石則除其稅若
 遇饑荒疫死咱由里長單列丁號死于
 存于平生將現堪陞稅數于由官單用
 為墮改官稅卒若皆不堪亦咱至降謂
 三田凋耗六年用報一期謂之汰為選若區
 社已有壯丁而選期未至亦咱由官單用便

稅係皇選期登籍課補選課漢也
選擇其堪不堪也

稅率 全年心出兵不役役步課三金戶
全年納金三錢三分或全則咱皮納錢五貫
房今銀七八毛 全年出兵役役步課三房
戶弓公四步七貫 一四弓每步一貫二兩房銀
錢一毛五六仙上下

其餘皆謂之外役民團戶不役大小工役者

始一用之或亦不過三四日

名丁加稅名稅率多寡實輕重以較且會區
 產累之情形一千八百九十七年改定
 加田稅名不分全官無丁加歲稅一元二毛
 全年官役四日謂之公益鄉役十日謂之公搜
 後又摘出公益二日益公搜十日准替納銀
 二元二毛合加定稅率一厘共每丁全年二
 元四毛後連年不分丁田無過年加百分

三十一年三月聖皇一千九百六年甲辰
 民多為偶止至今鄉民皆納二元七八毛
 壯丁舊有尚存四日不墮監役三金戶已加
 田倍出其應稅一戶已二十一倍矣雖曰全
 年四日而每歲不啻四五月也
 規額雖重然使有產業者墮之則食民寡
 不至害累今乃亦以增取田項辰修生息于
 既行之而下之寫于西晉書終

加田三辰一併加丁焉南官多得者膚田
 舟宦勝尚可空加況殘喘累誰敢告渴官
 使得此付快如三妙手空之双臂有錢刻少
 無錢刻多有加倍者有加半步有加十分
 七八者有加十分三四者於是而食方無
 告三男丁昔賴漏網以苟延殘命今則大半
 長發足歸矣

謂耗舊例一概並除老病出既勅令切督

凡有死亡稅率不除至今貧苦鄉村流民
四散其稅額或由田主分派或責社民償還
係累產運已不堪命而況一淮未平一淮又
起屢贍之債未清而明年增取之令過下
社三四辛稅歲以為常只圖得銀他復何顧
於是去勢流連忘返未知牽骨於狗方
而吾以肩擔日加亦徒嗟歎於溝壑耳嗟
乎驅瘦牛而負千鈞不能行步迴互小舸

日加鞭策牛未仰死且免猿振搘觸而流於
 人類半死生美哉取積奸委日生心少致手目為
 妻記加三磨劍抑何不望三基印降堪強
 機運強能戰其生命其如之不死何蘇武留匈奴
 極苟人生止多易繁丁壽主多未復何諱
 但地少人多食貴工賤生計短促死亡趨何
 夏利轂歸歸熙熙原情瘦如夢面全棠
 色豔鵠半結道路流離鞋跡難痕痕

叫苦痛惨狀言之悲傷絕疾瘡紫羸
 歸天敵猶可言也今乃全由人事種所致
 莽為南國人今則當兵潰稅逃往迎歸
 唐天神有何怨誰非人類而必殺吾殺
 三為快印普歐洲多國食民皆君主專制
 三生無稅役繁重甚核先生以一布衣
 犧牲其幸祐疏離四圍_金立洗大羞
 痘呼至今歐血人人血山陞其賜今罪固

以些小菜稅之故群起抗莫唱拉尼鬼將軍
 紛見小手伏飲相助銀潤自戰事停
 用相互通書至此未嘗小手舞足蹈聲
 喜祝平鷺博陸之大陸國人物酣心清
 如是耶今以東洋自能重此才十七八
 世紀裏如三周殆更甚焉區區某稅又何足
 云至今未見一人爲之擾手步有一二人為之代
 訴痛苦而情勢固隔言語以詳百分未勝

居其一二而多數人已群起為百方為東洋
官舊必則南國懦之數十兆人三生命將
何所賴耶

役法之好辭以其理由與潤於丁稅之害

南國自來橋梁道路一概不修每省只有官
路一條於三五年始一補築耳官吏省衙
隨處補造泛濫水渠工政局或有之然三五十
年始有一舉故舊臣雖有心除役民

三告亦魚所用不過官吏往來迎送歲三
 五次而已自為法國十餘年前迎送雖繁
 工役未甚自一千八百六十七年全島更張
 百稅繁重役法隨之初定官役四日鄉役
 十日後又各取鄉役三數及官役二日勦納
 銀一元二毛加入了稅據此則民丁全年只存官
 役二日耳然東洋法官皆有全權欽使三令
 重於上帝天公使三言即為法律為所欲

爲誰敢過問由是官役四日三期鄉村三下無
日不聞催促矣

然使全年四日役清咱其生理則民間全年
官役往追三期役食上費近步六日遠步八日則
其他^土苗^菜三期實與官吏步^三日次少丁田稅
難^半產^半每年西汗^半半^半的輸官沙^半自供南延
殘命雜役僅為議以官役官役南滿德及
鄉役鄉役一毫而雇役三令亦相隨而

下矣。一卒之中五六日應役仆道途
日曀難朴饑死病死魚日不聞此豈生靈害
誰則知之。

迎候法官三役

法官抵班反涉足民社三石遍飭金幣社
民願赴行館三處遙步迎候大社數十名
小社三五名其行期三久近則視其賤之大小
公使以下則近步一日遠步二三日欽使以上則

近步二三日遠步四五七八日不驚飲食三餐皆
 章食民自供應其不及步撫里長奉四罰銀
 元於是行者負之累敵日費哩酒而步
 者擔負罰款亦抬擡小起至勢容年三
 五次或十虧次不驚中步內折皆然亦有
 一二大臣初蒞東洋怪西洞多陸海及南
 乞爭代答謂南臣後皆失法官故遠來奸
 跪迎降以示敬意耳嗚呼屢莫平哉恐

乎哉昌黎恨也余可以心曲矣

描法官久淮東洋一日與南人相處久其俱
化乃南園舊居習慣已深更無事非惟小吏
嗜之更酷往來迎送拜跪之礼無以能往來
至辰戌酒罷羅列鐘鼓喧天法官衣冠尊
立民社八方羅拜忻喜之色既南官昌加
又社民訢詔之色或箕踞兩足雙闊或直
立以受人拜此禮雖已嚴禁然至今民社

一入官門有不拜者鞭監立至無並事
尚且如此況賄賂門規所南人所最愛者
不問可知矣

一 檢載貨項之役

地轄法官及法官朋友如兵官、医官、檢察官、
陸路官並從事與各工商各項人若與公使每
人情者不在此例
尤飭社民迎候者其奉官及妻子從事陪
工及所有事隨物項貨則抬載人則

輜輶皆由民丁擔負一概不還工錢
 凡有法兵官屯堡三處每月一次其公貨項及
 本官私項皆由民丁擔載扈遇好兵官抬
 載限中給許每日七八仙不等牲還費咱
 民自供若遇不好官則一錢不值而一有不
 謹奉賜隨三金 向上二位開三雜役

道路修築三役

地輜內凡有修補舊路及開築新路皆

由四日公役之民數飭力課之公役

公役限清而路工未還或再集他路其民工
由官賄隨水糧多多少之數惟力抵虛工槩
飲食費用皆民自供由官賄日還錢每日二毛
每丁日期多少由官限定四日或六日不準課

三、雜役

記

雜役一題疏數不常居送行齋已無庸言
加些二役奸蠹害生種種災殃全無人理

一經縣獄二層三層樓。問後督飭官吏。至審
革血肉淋漓室家雖保。於是南人雖有銅筋
鐵骨。不免見斃於靴鞋。金以珊瑚。銀亦未
能切其筋骨。而况殘喘如線。臨風欲倒。奄
覩魚產。累日不能以終。漏此堪字不堪。

貧民苦計三形狀。良役期三奈記。

中折一年中。農務早晚。小同。要三四五
六月九十一十二月。為甚。本縣定期一十六年。

月爲農隙，長期三四五六月爲冬務收穫及夏務耕作。三文貪民尤債貸，每家錢粟利務耕種，皆以人工償之。又田土尤圍旱，種三法步皆得雨，耕作兩降。至若遇二三百水涸田枯過期，下種雖多，耕作亦不救矣。九月十一為月爲夏務收穫，冬務耕作，交舊還債，皆示然。又十二月為小內，乞期，芋豆麻麥及各種果品中上等農。

民皆以歲厄期傷種食民一年生計全至
為月中一失厄期既荒丘全今以役法廢記
三故廩吏為役吉以馬賦也惟恐厄期中而
十牒年來東田不收食富俱困疾散
死亡日不至視此眇絕妙無之矣

地方法官自來不必長之為意惟知望收民稅
而已一毫工作則又惟知望事文書及侵蝕公
穀而已苟少一粒足以升官得勢便宜他復

何問一有料工住除侵蝕公款外民間利害
 實甚不知徵民之期以問甚恐濫歸緊隨
 早晚由派於邑公使以歸三府縣府縣以
 廉為總社而食海民一年一三生計皆為
 此心危之工役所占奪而苦惱矣

役辰官吏慢奸欺三官一狀

南官人品不同事知大法聽以姑且少費些
 刮役則乘風作聲多錢則工數少無時則

工數多有錢則役期歸無錢則役期歸縣府
縣已至一到鄉里誰非入出見財不取而增工數
而繁役期一旦見錢萬事皆了官既如此
民則何如官役一沾與客期已過於是稍有
生計少者許出錢以求其後期而食無
告者盡棄其期以為官役矣

不止此也官役四日道路銀雖行裡來往
近者五六日遠者七八日候候終竟限則難遇

駕轎監主居而過此六七日皆可從容以從事
 事則亦不至大累今則不然有錢則合為一
 期無錢則分為二三四期不篤每期往來近
 者一二日遠者三四日由是以觀則雖曰官役
 四日然一期全滿者已至六七日而二三四期
 分應也已不啻口十餘日如是稍稍有生計又不
 得不出以其求為一期而貪民無告者不得
 不隨催隨走每日不在道路矣官役日期

有限公司尚且如此況雇役三日期無定耶官
役無錢尚且如此況雇役三銀款易侵蝕耶
信用監役人之理由

監役三職全由李省公使所命也委南人
應用法人不足其適用三原因非直此皆一船
窟窿未易知之魚譯自來除涉訛信及各有所直
缺外監役一事最為害南兩國人兼財之
害望易職至今幾為奇化實陰非賄者必貪及

法官親叢外不勞易得一鳥。工作則公使
官視其出款巨細獲利甚。數以虛妄用
人其情有三

一、多數由地方公使款中摘出其額巨也。則用
親信法人暗裏心潤。法人只雇胥役其役久
近二民多少創由公使主之。

二、摘出額少均公使及使座總事人先取其
十分之六七其餘空文信書。南官等處。

三官役四日雖與銀歛並巧於罷櫓亦可充應
則信墮三南底事平日素多敬礼以此美
厥謝其役期久近工民多少咱奉人等足冗
有号令公使主之密佈路串而已

向上三理由皆為中折工役弊害至懶海裝
工舉廢敝禱禱無底至今貧民流亡四散盜劫
以至生靈動由於起抗擾抗稅以至生靈油
出種種弊弊惟有原因所致而此事宜、且

匪最難一大原因也

詒將歸政之考核南官之異陳如下

法南向官志不在路一則趨其工役以便私虧
一則民數必加以一報十報所必然所可慮者
害民而已而害民之事又非東洋之律之所
禁於是路段可以數月了之僅假而增至五
六年而未或跡工可以數千人亦可浸假增
至二三萬人民而不足兵以守東洋之政治
尚得目為政治也哉

LAI CẢO CANH CHÍNH

(Bản sao chữ Hán -
Thủ bút của Trần Tiêu)
Di cảo lưu ở gia đình

來稿史正

頃聞貴報民國三年六月十七日第六百一函南革机將已動
目下云一、滇南自為法國保護國紙其島延滸紅島一
島尚存而其統治者稱為法國人之掌事權始於南王一般
少年老父經其事志於翻譯位倡極獨立理想大勢
多趨共和故其革命之思潮固更烈其近來演進方
面作一梗概解德席甚其言極有巨金以為城道
之爭某三省之組織時數團分佈為軍務官有機

勢之多傷道 三謀遂還清國官吏擾鼎逆消息
有法國軍官少校兩人及民政官兩人均觸該處害暗
殺之發弓炮機多數犯重傷三章机已動後患恐多
致若何結果非至為想多所制逆料也

嘗報名為陸海軍日報其名似屬公而其性質或
私或公譖此誠不可歸而知但想其簡實男叔子下
斷語則亦心過贊視東皇風潮因其趨勢易用必
錄而棄徐視其後效非有悞雲於其間也犧子其

觀察立意小謬設而其中所列亦萬件多與事實
 相遠其二其三急傳聞是誤妄信也獨於第一所列
 惟此爭薰相反而其於敵國少年竟三名譽大有關係
 諸志士見之以為敵國一派良志士而生一當劫無
 章哉行焉耳豈不悲哉少得少學為聲明以求
 著聞為一說其汚也也貴根以權極辭妙而益加
 三少卒隨而拾之革命思潮劇烈第一事嗚呼
 此語真乃未戰已宣傳聞三誤印抑中法狡譖計

而為些文以惑人卻不能仰揚未妙了詳之語也嘗
爭推挽辭辭德歸告差以直道全少正涪人浴誠行
為而爲兩國一擬國長所痛心疾首日相見數日於其
仇人腰中決破躍絰圖謀獨立而未就也多言極而
始知少年達者乃豈欲活人自夢南越中發而
折節未幾三十年國民情血剝削已至絕粒人卒
會累步驟滿四顧每以羅襦於里被及垂酒於幕
宦宦當處而尚是織金繡有心寧之於一千六

八十七年舊紀同慶壽比萬世繼金玉一千八百八十四年
 挑戰淮海立同慶師兩王果安神脉得尽享其福。三年長頤
 故。留李人往李德謀列進士。國破保山王。東突厥犯
 是。興滅秦乃以邊和自資。大良高少信人狗依苦。中具謀
 布被生地。法不疑取其。建
 聖教。使鋪羅絲入。故。如。如。如。如。
 素。如。如。如。如。如。如。
 楊如。如。如。如。如。如。如。
 玩諸物莫。益。如。如。如。如。如。

莫藏有巨金屬，若被之而死於獄，併以重犯人
 嘗至楊公理的私署，中止。去年法人麻希任欲
 使賊指戰大盜朱七尼，上廣文司副設置佐使司
今仍呼之爲之源，則一中均勢耳，麻希性全
 而愚，極三十餘年，只任京寧分廩理事。一旦特
 其危機，迨海陞為賊所殺，急於上峯，乃與全
 賦總統全樞大臣卑鄙陰謀，首先即於今年陽
 历正月十七日擅權解任，六翌日復被地見招。
 則如是，一無所得，枯骨淪於異域，人禽

其無礼也。也。罵然一吼。一声便於遠近微乃走。蓋咸怒不肯住手。乃令遍掘环墓内外二三月间。尚未停工。掘至三四丈。要以法无。還。守令於署。日也。越人敢有就近。鞭撻及喉。其喘唏噓者。咱法兵以槍箠刃刃。其日。嗚呼。慘矣。於是人物。洶。喪。懷大乱。桂園多大報。多所政事。而下。復。院。社會。復。亦。憂。詞。清。問。清。政府。山。得。巴。也。撤。麻。布。為。開。潤。將。在。懲。然。至。今。無。差。哉。人。含。之。刺。骨。清。人。坊。皆。革。革。動。理。其。所。謂。

強盜之時欲令貴難以如之少年也無乃寔然夫
 越國之少年也主其事而反對人有稱獨立而甚於
 未能嘗行一毫一面陰其萬勢力一面對於臣人對於
 越人以為徇張若施以暗殺于臣以懲創其倉卒
 祢愚也至於皇室也猶若亦非也猶
 避焉於皇室也使越國未亡皇極尚在我民莫苦
 於寧苟不去則不能獨立自由則少年也又何讓
 爲哉亦祇對於現在之皇室也以正清之如對

而已而於過去；皇帝非所問也今則不然鐵圍既
 已渝之於法人手其皇帝亦不過與一班國民為
 法人之狗馬魚肉自法庚戌年經三席一被革去心一被囚還今仍主未十載未始如何結局
 但法人之所以未遠拂而去者而尚忍痛割捨豈最
 善？金錢止步費萬三千元以養蓄一篋童者被
 故故當以為偶偶以愚越人若曰奈吾商至爾國
 尚未亡也而吾所為皆忠貞一念尔第不陽自對耳
 法國人以此爲狡計我國人視之在目無師肝膽至

今視其昌已不難發耳似此偏僻之處序又益用
 推翻之而復始能得三哉現在三里之隔少年竟為
 僮六三反對而後三十年來死志之堅一脉未稍
 少半毫丈何仇何怨必被三而復特哉信曰恩之固
 矣也則固三也非獨吾一人能之也以之廢莫焉
 少非信史數百人能忘之也必革固之風咱其亡而後
 亡焉語曰天下興亡匹夫有責今乃為罪之一人小亦慎
 孝少年竟以小幼日且細雜甚浅也至遇職有

臣惶恐以死願復為繫索三復尤為不深
 夫序王陵者在後周時乃臣金昌則珍玩三物且
 聖朝之國古未凡有大亂盜賊肆起飢匱率多被
 師王墓其地三步非渴必有巨金也少渴則
 墓之物多餘貴耳每經鄉村僕役撫惄人彷彿以
 當其殉品耳此少年之莫年數力縮於掌故
 奉走周事為一國民主代表而乃與監賊同一見識
 少少年間吾痛恨於法人野畜盜劫之行為

目思墮膽耳止納言黑多討歸而亟以恢復我
 故千年鴻勳節浩之山河而力有未盡吞声歎恨
 隱忍至今而竟抑以成其累加三十六年嘗無一毫
 赔之極欲置報應深謬盈玷一事為少年所爭
 为故因之而斷其多端共和非非確論也少年竟
 善於國亡種穢之名雖知唇亡謀獨立以保存
 其種類而已若能繼其一脉此固民之力復我
 山河焉主憂主一固長興矣而少年迄全無

所傷心於其間也夫共和三美固可馳声譽
 五洲而南美諸國外則以和約如也而里西新創
 直理之小共小不以已而信國則敵國已病於彼三者
 旗下三十餘年矣^無其內政亦可謂之小多
 妻民政之專制耳小過善為隆飭外而商小至
 十分敗壞而其內情則已異^二可以終日矣一
 旦不勢立变^一其小魚網而七^二與^三交而迴相
 集^四是^一莫日德其在今日值^二僅^三為^四初

可小頃言而喻矣第夫小頃固區之程度因其
庶史之舊體格始於法理上之性情而開門造學
強求合辙就從於他固臣之冥思而移山以構木
以為若高步皆越周少年達步小取也

其二酒組戰勝殺圖分佈多高則有之而至酒
陳酒多擣搗之序當此則未也嘗相此言若指
船太平省其極而言之必絕無是此指此是稱
勢三皆三者成大凡故今之法如韓步姐皆僉

鄙嘗心念願膝黑核生唯同胞曾會難三少若
 故法人亦嘗以禽獸禱之吉則招之來舉則捕之去常
 不足此中志。一禹志一賤穢也中折南奔而既伸被逐
 也斯如勢而黃高階游立被二人堵固捐一生之廉
 取名節渴其心靈才力戕殺同種以邀功於法人也
 不過庶誕此三生耳而卒若斯也某換乃一公廉
 老廉之物半桂以會贍無理甘為法人鷹犬藉
 势以吮同胞橫嗜血至家皆巨富周人少時其貧匱

車龍曰我一舉手而首二屬以爲無取而會
 若威且妙直曰戲殺法人一踐足徇耳豈足云有
 樣勢之當道哉至於賜移圖之主事之手段接大
 佐寫為玉生皆以我清珠輕拂其腐亂而也
 其三謂法兵僉少校二人及民政官二人敗死於祚
 燥則有之而謂其觸暗机亦是傳聞之誤且於
 燥事之始末亦未了其真相也初南越有一義
 士懷舊苦心謀善於用兵其法相拒幾三十年

魏法官立無惱其法官久積蘿而家故轉者甚
 多法人死之除而無可如何乃陰匿中國人某
 晓子原利小移異其年生
校後學子法人石亭金白貴以知府
 壇術陰降黃某探以固賜魏簡效月三
 子權一死人未其頭面打碎如爛泥不辨誰何指
 为黃某以約於法人權云但與黃共寢出其不意
 以飼鷹魏之法人亡實致千金予山西省某
 府知府宦缺即日派任夫若某探之真死此名姑

且別論而法人對狼子野心則苟目共覩其謀則
 皆兵旅及臣政官主之卒也深患其非人姦行
 為也乃以彼三池於人者相^對其結^對輩^對相與聚飲
 於內荔菲店榔一株憐^扶其兵^扶者^扶三^扶
 者十條人若烽^烽之步石臼^臼既不能達^既正^正出道
 然人杪^杪跑馳^馳於場而坐^坐於暗殺^殺則我亦^亦步
 步^步耳不能擒^擒必^必於王自來之國^國暗殺必
 生殺其靈重人物若夫^夫以足輕重^足非革^革

能二取而殲絕而我少年處又何獨深愁於
 被革校及民政官效人而必欲置之死地哉勢則
 其事滯也而謂觸時機者誤也夫苟非店
 固法令所洞悉也何為使我危寧往布匿
 而設暗机关

復中國陸海軍一日報六月某号

東正來稿

東華居院全輸大同人間一

ĐÔNG DƯƠNG TỔNG THỐNG TOÀN QUYỀN ĐẠI THẦN ĐẠI NHÂN CÁC HẠ

(Thủ bút Phan Châu Trinh)
Di cảo lưu ở gia đình

平素少雨人未嘗無恙未嘗不復道大人後政及祖母大
潤枝並聞之女尤不勝悲又欷歔是甚此聞名者半大人後而至
上海後洋洋慈母即至歲不勝悲奉母太母法不和母而死
始寢年等自四三十六歲精神神尽喪喪而死後死不言言
後死他接與人言不能得與傳傳之傳傳傳其生本財者者
當死度天而死生生要以固步而生小而貴貧貧富富所所尊尊
我我夢夢痛痛泣泣而不能立立而立而哭而哭而哭人人一一方方道道而而不不解解者者舉舉
使使舉舉固固而而微微即即所所傳傳之之赴赴情情端端而而不不解解者者舉舉
大大人人下下半半海海而而善善者者日日乞乞賜賜也也

去十天人半壁東去一日步半步向北行公志之以久欲還
歸至不雨苦渴許以石移量至短日近在咫尺一失未
到營頭每夜行半步於中流度百八十步而行不殆
右近山此上流源初漸多流急土木岸邊相不傷甚今為
以功追尾一時勞作是餓糲五年供積遂為營半兩安
得不至焉五口人一月糧常百餘斤膳太人我不忍寒
顛道不沾不魯持至之情倍而老以日燒身餓大
人為用不置之燒而晝夕廬棄之人不適于學所教
奉以修身者惟此節至今而不憇哉此所以甘守

客風雨不期致難幅一筆出平此致事自之言

東北不令日大一言而

擅更如狀為應接處時時惟有是程大

人長信。宋道多張主禮為南人送物件而

非會於候。乞一言以相。內不即知。候大今

否。道何如。且不行。所奉恩賜。俟後上陳。

不順謹。而不宣。

MỤC LỤC

<i>Lời nói đầu</i>	<i>05</i>
<i>Lời giới thiệu</i>	<i>07</i>
VĂN XUÔI	<i>43</i>
<i>Chuyện người lương dân</i>	
<i>Người Nam nên học chữ Pháp</i>	
<i>Một đoạn đối thoại với Cố đạo M. ở Phước Kiều</i>	
<i>Thư gửi Toàn quyền Đông Dương</i>	
<i>Một viên lý trưởng chín chắn</i>	
<i>Hiện trạng vấn đề</i>	
<i>Ghi chú của Người biên soạn về bài</i>	
<i>Hiện trạng vấn đề</i> trên báo <i>Pionnier Indochine</i> .	
<i>Phụ lục: Bài "Chi bằng học" - Tư tưởng chủ đạo</i>	
<i>của Phan Châu Trinh trong sự nghiệp Duy Tân đất nước</i>	
<i>Bài tựa chữ Nôm viết cho Hợp quần doanh sinh thuyết,</i>	
<i>Thư gửi ngài Trần Thai Xuyên</i>	
<i>Tờ khai của Phan Châu Trinh tại Huế</i>	
<i>Cuộc nói chuyện với quan thống sứ Sài Gòn</i>	
<i>ở trên đảo Côn Lôn</i>	
<i>Bản sao 2 thư mật gửi cho gia đình</i>	
<i>Thư gửi Quản lao Côn Đảo 31-7-1910</i>	
TƯƠNG TRUNG NỮ VƯƠNG	<i>99</i>
KIẾN NGHỊ	<i>117</i>
<i>Các kiến nghị vấn tắt của Phan Châu Trinh</i>	
<i>do Roux dịch... (5 bản)</i>	
<i>Một cuộc phỏng vấn Phan Châu Trinh</i>	
<i>Thư xin ở lại Pháp</i>	

Thư cảm ơn Toàn quyền Sarraut	
ĐIỀU TRẦN GỬI HỘI NHÂN QUYỀN	131
<i>Lời giới thiệu</i>	
TRUNG KỲ DÂN BIẾN TỤNG OAN THUỶ MẶT KÝ	163
Thư gửi Lương Văn Can	
Thư trả lời Capus	
TRUNG KỲ ĐIỀN THỔ THUẾ NGẠCH...	211
<i>Giới thiệu</i>	
ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN	273
Tiểu dẫn	
THƯ TÍN	329
Phan Châu Trinh - Nhà nho An Nam nói về quả bom tại Hà Nội	
Vụ đào mả vua Tự Đức	
Thư gửi báo <i>Le Temps</i> yêu cầu đăng cài chính...	
Thư viết cho Jules Roux	
Các thư viết tại ngục <i>La Santé</i> : (3 thư số 3, 4, 7)	
Thư gửi Phan Châu Dật 2-5-1915	
Thư gửi Nghị sĩ Moutet 17-5-1915	
Thư gửi Phan Châu Dật 18-5-1915	
Thư gửi M. Moutet về học bổng cho con trai 8-1917	
Kính thư ngài Đại thần Tổng thống Toàn quyền Đông Dương	
PHẦN CHỮ HÁN - NÔM	373
ĐẦU PHÁP CHÍNH PHỦ THƯ	375
HỢP QUẦN DOANH SINH THUYẾT QUỐC ÂM TỰ	413
KHẤT LƯU THƯ	425
TRUNG KỲ DÂN BIẾN TỤNG OAN THUỶ MẶT KÝ	427
TRUNG KỲ ĐIỀN THỔ THUẾ NGẠCH...	483
ĐÔNG DƯƠNG CHÍNH TRỊ LUẬN	543
LAI CẢO CANH CHÍNH	719
ĐÔNG DƯƠNG TỔNG THỐNG...	739

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

PHAN CHÂU TRINH TOÀN TẬP
TẬP II

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc VÕ VĂN ĐÁNG

Tổng biên tập NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Biên tập:

PHÒNG BIÊN TẬP CHÍNH TRỊ

Sửa bản in: CHƯƠNG THÂU

Bìa: DUY NINH

Trình bày: ĐÔNG PHƯƠNG

Đơn vị liên doanh:

CÔNG TY SÁCH

Thời đại

THOIGAI.VN.COM.VN

In 1000 cuốn, khổ 16 x24cm, tại XN In Cty Văn hóa Phương Nam.
Số đăng ký KHXB: 40/1834 do Cục Xuất bản cấp ngày 17-12-2004.
Giấy trích ngang KHXB: 110/XB-QLXB do Nhà Xuất bản Đà Nẵng
cấp ngày 04-3-2005. In xong và nộp lưu chiểu: tháng 3 năm 2005.