

Hồng Ngọc

Lời gió hát



Chương 1

Mới sáu giờ sáng thứ hai, Đan Nghi đã khá thướt tha trong bộ quần áo dài gấm trắng muốt. Cô bé đi ra đi vào trong sân, miệng nhóp nhép nhai chewing gum.

Nhin vể nôn nóng của cô con gái, bà Huyền bảo:

- Ngồi một chỗ mà chờ vẫn còn hơn là đi tới đi lui, nhìn con mẹ chóng mặt quá.

Nghi càu nhau:

- Ngồi một chỗ con không chịu nổi! Phải làm một cái gì đó để đốt thời gian chờ mẹ.

Liếc nhìn đồng hồ, Nghi nguyễn rủa:

- Cái thằng bốn mắt này ngủ quên hay sao mà giờ này vẫn chưa ló mặt tới. Hừ! Mai mốt mẹ đừng bắt con đi với nó nữa. Đầu năm học đã phải dài cổ để chờ, coi chừng tới cuối năm con thành hươu cao cổ mất. Hừ! Thằng cặn này là quỷ!

Bà Huyền cau mày:

- Lớn rồi! Con không thay đổi cách xưng hô cho dễ nghe được hay sao Nghi? Mẹ chưa bao giờ nghe Khôi gọi con là nó, trong khi con

mở miệng là thằng này thằng nọ.

Đan Nghi xu mặt:

- Mồm mép nó... ủa quên mồm mép Khôi chả vừa đâu. Nó toàn gọi con là "đi ngang" không hà, sao mẹ không mắng nó chứ!

Bà Huyền bật cười:

- Có như vậy cũng vừa với con.

Đan Nghi chưa kịp nói tiếp đã nghe tiếng kèn xe ngoài cổng. Con bé chào mẹ rồi ào ào ôm cặp bước ra.

Giọng Nghi hầm hừ:

- Làm gì tới trễ dữ vậy... lão cận?

Vẫn thái độ trầm tĩnh ung dung như ông cụ non, Khôi đưa tay sửa gọng kính rồi nói:

- Trễ đâu mà trễ, tại... mấy người ham đi học sớm nên mới tưởng như vậy.

Ngồi sau lưng Khôi, Nghi bĩu môi:

- Xí! Ai thèm ham vào lớp sớm chứ!

Giọng Khôi lắp lủng thật dễ ghét:

- Ai thì người đó biết.

Nghi gân cỗ lên:

- Đầu năm đi sớm vẫn hơn.

Vẫn cái giọng ông cụ, Khôi chậm rãi nói:

- Học cả tuần, học quanh năm suốt tháng còn đầu năm gì nữa. Nghi muốn vào sớm chắc phải có vấn đề...

Thỗi chewing-gum nổ cái bóc, Nghi vờ vịt:

- Đúng là không có chuyện gì qua nỗi bồn mắt của Khôi. Chả là hôm nay Nghi hứa khao tụi con gái 1 chầu kem.

Khôi nhíu mày:

- Về chuyện gì nhỉ ?

Nghi vừa nhóp nhép kẹo cao su vừa trả lời ậm ỵ:

- Chuyện từ hồi hè ấy mà! Nhớ không ?

Khôi kêu lên:

- À, nhớ rồi! Bài thơ đã xưa như trái đất giờ lại bới móc lên để tồn tiền. Ngốc vừa vừa thôi!

Đan Nghi nỗi cáu:

- Tự nhiên mắng người ta ngốc. Ông quả là ngô, chả hiểu thế nào là câu "Quân tử nhất ngôn". Tui đã hứa với tụi nó nếu có bài đăng Mực Tím là khao. Chuyện xảy ra từ hè, nhưng chưa khao thì bây giờ phải nghiêm túc thực hiện vì danh dự của mình chứ!

Khôi tung ra 1 câu nghe thật dễ xa nhau:

- Người ta dễ chết chìm vì danh dự hão lăm.

Đan Nghi cụt hứng, cô bé nhai ngấu nghiến chewing-gum rồi tiếp tục thổi lốp bồm bên tai Khôi cho bõ ghét. Nghi biết cu cậu chúa ghét cái trò mà cu cậu gọi là lai căng này. Quả là Nghi không sai, cô phùng má cho bong bóng nổ chừng mới 1 phút thì đã nghe giọng Khôi bực tức:

- Đẹp cái trò du côn áy đi mà Nghi. Mình đã thỏa thuận rồi còn gì!

Đan Nghi vẫn nghiến răng:

- Vâng! Thưa... ông để con nuốt... nó cho vừa lòng ông ạ!

Khôi kêu lên thảng thốt:

- Trời ơi! Sao lại nuốt ?

- Chớ... phun xuống đất cho ông mắng là phá hoại môi trường thành phố hả ? - Nghi mát mẻ.

Khôi tấp xe vào lề ngay 1 thùng rác công cộng rồi hất hàm:

- Nhả... đại đi, không thì trễ thật đó!

Đan Nghi cười. Đúng là lão già khó chịu. Cô bé nhả vội miếng kẹo cao su vào thùng rác rồi leo lên xe cho Khôi chở tiếp.

Tới chân cầu chữ Y xe dồn cứng ngắc, Nghi chắt lưỡi:

- Tiêu đời rồi! Đã bảo phải đi sớm hơn mà không chịu nghe.

Khôi gắt:

- Đừng càu nhau nữa! Có cảnh sát ngay cầu, không kẹt đâu mà nhǎn.

Đan Nghi vẫn không ngậm miệng:

- Như vậy cũng đủ hít no khói rồi, nói chi tới chuyện kẹt cầu. Tôi nghiệp bộ áo dài mới, nó sẽ hôi rình mùi khói cho mà xem.

Rồi cả hai cùng thoát khỏi cái nỗi "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Ngồi đằng sau buồn miệng, Nghi chúm môi huýt sáo hàng lô hàng lốc những bài nhạc không đầu không đuôi và bài thơ "Qua cầu rớt dép" của mình.

Khôi làm thính không nói gì, nhưng Nghi cũng thừa biết "ông cụ" cũng đang bức cái trò du cô trong những trò du cô của cô.

Tính ra Nghi có đến hàng tỷ cái trò mà bọn con gái trong lớp thường nhăn mặt, bĩu môi như thấy Nghi thổi chewing-gum, phóng xe ào ào trên phố và huýt sáo ầm ĩ giữa giờ ra chơi, hoặc nhảy 1 lượt mấy bậc thang để tranh về sớm với tụi con trai...

Những lúc như vậy, Nghi thường hỏi Khôi ý nghĩa những cái trè nhún ấy. Anh chàng không trả lời mà sửa lại gọng kính rồi nhìn cô trách móc. Cái nhìn... thủy tinh của Khôi y như cái nhìn dè bỉu của bọn con gái, nó làm cô ghét thấu xương.

Nhưng hôm nay ngồi sau lưng Khôi, Nghi lúi lo huýt sáo liên khúc những bài tình ca, mà lão cận vẫn làm thính quả là điều lạ. Chẳng lẽ màng nhĩ của lão có vấn đề ? Không lý nào khi vừa mới đây Khôi đã

không chịu nổi âm thanh lốp bốp của bong bóng chewing-gum mà giờ đã khác ?

Chịu hết nổi thái độ hóa đá ấy, Nghi hậm hực thúc vào lưng Khôi:

- È... Bill Gates, làm gì câm như hến vậy ?
- Cảm đỗ Nghi huýt gió nghe cho đã... - Khôi ậm ỵ.

Đan Nghi búng ngón tay đánh tróc:

- Xì! Ông không cam phận dữ vậy đâu. Chắc là ông đang... tư duy chuyện gì rồi!

Khôi lắp lửng:

- À thì mình đang nghĩ tới chuyện lớp sắp có thêm bạn mới.

Nghi kêu lên:

- Bạn mới hả ? Boy or girl ?
- Boy ?
- Sao ông biết ?

Khôi ra vẻ bí mật:

- Hỏi làm chi. Nghe thế đủ rồi!

Đan Nghi vẫn không bỏ tật tờ mò, cô gân cổ lên:

- Nghi vẫn chưa đoán được tại sao Khôi phải suy nghĩ khi lớp có thêm bạn thì vui. A... tui hiểu rồi, Khôi không muốn có người lạ mặt ngồi kế bên chứ gì ? Ích kỷ vừa thôi Bill Gates à! Chỗ ngồi kế bên ông là chỗ công cộng mà!

Khôi chống chế:

- Không phải vậy đâu... Mà thôi! Nghi nghĩ sao thì tùy.

Vào lớp, Đan Nghi bị lũ con gái bao vây từ phía. Dầu biết bọn chúng thường ngày vẫn thường lườm nguýt sau lưng mình, nhưng vốn lòng dạ... bao dung, rộng lượng, Nghi chả để bụng làm chi. Cô muốn dịp này chứng tỏ cho tụi nó thấy Đan Nghi là người phóng khoáng, dù cô

biết rằng bọn chúng đang lợi dụng cơ hội đã qua để đòi khao.

Vừa nở nụ cười vờ khiêm tốn nhưng thật ra rất xấc xược, Đan Nghi vừa hào hứng nói:

- Giờ ra chơi mời các bạn xuống căn tin ăn kem mừng bài thơ đăng từ hè rồi của mình.

Cả tỗ vỗ tay rần rần. Nghi hả hê khi thấy mấy con nhỏ điệu... nhảy nhót của lớp cũng vui vẻ cười với cô.

Thế đấy, 1 bài thơ 4 câu đăng báo mục tím từ hồi năm đầu làm... uy tín Đan Nghi tăng lên gấp bội. Sao Nghi xem thường bọn con gái giả bộ ngoan hiền này quá!

Lớp Nghi vốn vẹn có 9 mồng con trai, còn bao nhiêu là gái hết, nhưng chỉ vài đứa là chơi được, nên dù không muốn Nghi vẫn thân với 9 thằng khác... đầu tóc hơn. Và để đầm những cái mồm bà Tám nhiều chuyện, thỉnh thoảng cô phải khao như thế này.

Mẹ vẫn nói:

- Đời người ta bạn bè thì nhiều, nhưng tri âm, tri kỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều ấy quả không sai.

Ngao ngán nhìn quanh, rồi quay ra sau nhìn Khôi đang chăm chú coi lại bài, Nghi chợt thắc mắc... Chẳng biết lão cận mọt sách có gương mặt khờ khờ như Bill Gates này có phải là tri âm, tri kỷ gì đó của nàng không.

Nghĩ cũng lạ, chả hiểu 2 đứa có nợ nần gì với nhau không mà cứ học chung. Từ nhà trẻ, tới mẫu giáo, cấp 1, 2, 3... Để cứ mỗi đầu năm học khi dò danh sách lớp, Nghi đều vái ông địa đừng bị học chung với thằng đeo hai mảnh đít chai ấy.

Thế nhưng bụt nhà không thiêng. Ông địa không đáp ứng với lời khẩn cầu thảm thiết của Nghi, cô lại tiếp tục bị Khôi kèm kẹp. Chả là

vì Nghi có nhiều thói hư tật xấu như của một thằng con trai, trong khi Khôi lại có rất nhiều ưu điểm của 1 cô gái ngoan hiền, lại đạo mạo, thâm trầm và chịu khó như 1 bà lão. Bởi vậy, Khôi luôn luôn tâu gởi với mẹ Nghi những tội trạng cô phạm trong lớp.

Đó là chuyện đời xưa chứ bây giờ Khôi đã thói mách lẻo rồi, nhưng anh chàng cứ y như 1 cô bảo mẫu suốt ngày để mắt tới Nghi rồi phê bình phán xét.

Mà có lẽ cũng chỉ mình Khôi chịu đựng nỗi Đan Nghi trong suốt bao nhiêu năm, khi những đứa bạn cứ chập chờn như những cái bóng phù vân, vừa thân đó đã chia tay. Mẹ vẫn bảo: "May mà mà có thằng Khôi, nếu không chẳng có đứa bạn nào ra hồn".

Lúc ấy Đan Nghi đã vênh váo:

- Mẹ nói thế nó sẽ lên mặt với con. Nhưng ngoài Khôi ra, con còn có khói thằng bạn khác còn thân hơn nữa kia!

Mẹ chép miệng: "Mẹ nói thế mà vẫn chưa hiểu ra. Mày đúng là ngốc".

Tới bây giờ Nghi vẫn chưa biết mình ngốc ở chỗ nào. Mà thôi! Nghĩ làm chi lời lảm cảm của mẹ. Mình không phải là con nhỏ tò mò, nhưng cũng muốn xem mặt... thằng bạn mới sắp vào lớp này coi tròn méo, cao lùn, đen trắng ra sao.

Lời gió hát

Chương 2

Chuông reo vào học. Cô chủ nhiệm dắt theo 1 gã đẹp trai làm bọn con gái ngẩn ngơ mắt vía.

Cô nói:

- Lớp mình có thêm Thiên Lãm. Cô mong các em sẽ là những người bạn tốt của nhau.

Đang lúc cả lớp vỗ tay chào mừng, bỗng có 1 chú chim sẻ lạc vào phòng. Chú đảo 1 vòng không may va vào cánh quạt trần rơi bịch xuống đất trước mặt Lãm. Anh chàng ngồi xuống, đặt chú chim bị thương vào lòng bàn tay, nhìn con vật tội nghiệp hồi lâu, Lãm mới ngước lên... nhả ra vỗ vẹn được 3 tiếng:

- Chào các bạn!

Cô chủ nhiệm bảo:

- Em tới ngồi kế Khôi ở bàn cuối. Lớp đã ổn định rồi, cô không thể xếp chỗ lại được.

Mỉm cười thật lịch sự, Lãm... ôm con chim sẻ hiên ngang đi xuống và ngồi phịch sau lưng Nghi trước mấy chục đôi mắt huyền ngưỡng mộ của bọn "Lady belle" trong lớp.

Không khí lớp bỗng lắng xuống như vừa trải qua 1 biến cố hết sức trọng đại. Đan Nghi liếc 1 vòng và thấy dường như cô nào cũng điệu đàng hơn thường ngày 1 chút.

Bích Tuyên kéo lại vạt áo, Diễm Uyển vuốt lại mái tóc cứng đơ vì vuốt gel, Hoàng Lan vờ quay ra sau lục lợi cặp nhưng thật ra là để nhìn trộm Lãm, còn Mai Ly thì điệu ra mặt khi cúi xuống soi gương. Chà! Xem ra trong mắt các cô nương gã Thiên Lôi, ý lộn, Thiên Lãm này phong độ dữ. Tự nhiên Đan Nghi thấy buồn cười khi nghĩ mấy con nhỏ này đã bị... sét đánh tập thể.

Giờ chơi đã đến. Nghi hăng hái đứng dậy chào cô trước rồi dỗng dạc:

- Nào! Tụi mình xuống căn tin.

Đáp lại lời mời của Nghi là những cái cười khách sáo, những ánh mắt vờ chú ý vào trang vở, những cái chớp mi rất tài tử.

Nhưng khi Lãm lôi chú chim non nhỏ từ hộp bàn ra thì rất nhiều đứa bước đến.

Giọng Cam Ly vang lên ngây thơ như đứa trẻ mẫu giáo chưa bao giờ biết chim chóc là gì.

- Eo ơi! Trông nó kìa, dễ thương làm sao!

Hoàng Lan dịu dàng, nhân ái hơn:

- Trông nó tội nghiệp quá! Chắc là gãy cánh rồi. Phải làm sao giúp nó bay chớ!

Lãm không nói lời nào. Anh chàng nhẹ nhàng kéo cánh con sẻ nhỏ ra.

Bích Tuyên mau mắt chìa miếng băng keo cá nhân lên bàn:

- Mình có băng cá nhân nè!

Lãm mỉm cười, nụ cười của kẻ quen được quan tâm, chìu chuộng trông khó ưa làm sao! Đan Nghi thấy tự ái... dồn cục khi bị bạn bè bỏ rơi. Cô bé nhún vai bước ra hành lang, lòng dâng lên nỗi ác cảm với gã lính mới một cách ghê gớm.

Đang quay quắt trong tức tối Nghi bỗng bị vỗ vai cái b López. Quay lại cô thấy chín thằng con trai trong lớp đang dàn hàng trước mặt mình.

Tuấn cười toé mồm:

- Bạn này xuống căn tin với tinh thần ủng hộ... sự nghiệp văn chương của Nghi có được không?
- Dĩ nhiên là được rồi! Thế mới là bạn bè chứ! - Đan Nghi buột miệng.

Dứt lời Đan Nghi ngông nghênh đi trước. Bạn lâu la tóc ngắn nối bước theo sau, trong đám đó dĩ nhiên có cả Khôi. Đúng là chuyện là vì tánh Khôi không thích tham gia những chỗ ồn ào nhất là ba cái vụ... ăn uống, còn thì kéo bè kéo lũ như vậy. Hay là hôm nay lão Bill tội nghiệp khi thấy cô bạn nổi tiếng bị đám con gái bỏ rơi?

Mà dù lý do gì chăng nữa, Khôi cũng đã phá lệ vì Nghi. Điều này khiến cô cảm động hết sức.

Vừa ngồi xuống ghế, Đức đã độc mồm phán một câu nghe “ý vị”:

- Tao có cảm giác lớp mình vừa mới được bổ sung một con công hay xèo đuôi sắc sỡ.

Thái “giám” gật gù:

- Nhận xét độc đáo thật! Tên đó màu mè đến mức che mờ nhỏ “Đi ngang” luôn.

Nghe Thái chĩa cả mũi dùi vào mình, Nghi phản ứng ngay:

- Nhảm nhò gì chuyện đó! Mỗi người đều có chỗ đứng riêng của mình chứ. Dù tên Thiên Lãm, Thiên Lôi gì đấy có màu mè sắc sỡ tới đâu thì bản chất cũng là thích xèo đuôi, chả ảnh hưởng gì tới tui.

Khôi vẫn im lặng, ánh mắt lơ đãng ngó đâu đó. Đá vào chân Khôi một cái, Tiến hỏi:

- È... Bill! Mày đã nói chuyện với nó rồi chưa?

Khôi chậm rãi đáp:

- Có chuyện gì đâu mà nói.

Tuấn vẫn cười hì hì:

- Thằng đó thích chim hơn thích người tụi bay ơi!

Thái lù mắt:

- Lại nhảm nhí!

Đan Nghi hát hảm:

- Nào! Kem hay yaourt, gọi đi chớ?
- Hai thứ càng tốt. Ăn nhiều ủng hộ nhiều. - Đức tham lam.

Nghĩa cà khịa:

- Mày bóc lột vừa thôi, không khéo nhỏ Nghi méo mồm, trông khiếp lắm!

Nghi hùng hồn:

- Cứ thoái mái! Đan Nghi không... chơi thì thôi, đã... chơi phải tới bến.

Dứt lời cô thấy mặt Khôi cau lại. Hù! Sắp giờ giọng bảo mẫu ra rồi đây, nhưng may mắn sao lão cận vẫn ngồi im cho Đức oang oang cái mồm:

- Chà! Câu nói này nghe giống của bợm nhậu quá! Tới bến đồng nghĩa với quắc cằn câu đó!

Mặt Nghi xù xuồng:

- Lại kiếm chuyện!

Nghĩa vuốt đuôi Nghi:

- Thằng Đức đúng là kiếm chuyện. Nhỏ Nghi là dân văn chương, nó muốn nói kiểu nào lại không được chứ!

Đứng dậy, Nghĩa nói:

- Đễ tao đi gọi yaourt.

Thái chống tay dưới cầm:

- Chẳng biết thằng đó từ đâu chuyển tới nhỉ?

Đan Nghi cười cười:

- Muốn biết cứ tới mà hỏi.

Thái bỉu môi:

- Xì! Ai mà thèm. Nó phải tự giới thiệu mình chứ!

Nghi liếc Khôi:

- Chắc là lão Bill biết đó!

Khôi khoát tay:

- I don't know!

Giọng Tiến có vẻ hằn học:

- Tao nhất định không... kết nạp con chim công đó vào nhóm chín thằng mình.

Thái “giám” rò cầm:

- Tao cũng vậy. Ý bọn bây ra sao?

Khôi... bác ngay:

- Không nên đâu. Dầu gì thằng Lãm cũng thuộc phe mày râu, làm sao để con gái nạp... nó được.

Tiến gân cổ lên:

- Bọn con gái... nạp nó cũng như mình kết nạp nhỏ “Đi ngang” này thôi. Hơn nữa tao thấy nó khoái mấy con mém ấy hơn bọn mình.

Khôi vẫn từ tốn:

- Là do mày thấy thế, biết có đúng không. Mà thôi, đừng bàn chuyện này nữa. Yaourt hết lạnh rồi kia!

Bưng hũ yaourt lên, Khôi nói:

- Chúc mừng... nhà thơ trào phúng Đan Nghi, tác giả của bài thơ “Qua Cầu rót dép”.

Cả bọn nhao nhao:

- Cầu nào vậy? Cầu chữ Y hả?

Vẫn là giọng cà khịa của Nghĩa:

- Đứa nào hỏi kỳ! Chả lẽ cầu chữ O?

Đan Nghi hí hửng cười. Cô không thèm giận câu nói móc hầu móc họng của Nghĩa. Cô thầm cảm ơn lão cận đã... lái bạn bè trở lại mục đích chánh của chầu yaourt hôm nay.

Chuông reo, cả bọn hỉ hả kéo về lớp. Nghĩa như quên mất chuyện con công hay múa vừa được bổ sung. Vào tiết toán được năm, mười phút, Nghĩa chợt nghe Khôi nhắc nhỏ:

- Nè! Đừng nhai chewing-gum nữa. Đang giờ học mà cứ nhóp nhép, người khác bị chi phối đó nghen.

Đan Nghi tưởng Khôi kiểm chuyện với mình, cô chưa biết phản ứng bằng cách nào thì nghe vang lêng mấy tiếng lốp bốp quen thuộc của bong bóng kẹo cao su cùng với giọng nói lạ hoặc:

- Những lúc như thế này mới cần chewing-gum cho thoải mái đầu óc chó!

Đan Nghi mím môi cười khi biết có thêm người thích... luyện tập cho gương mặt đang ngồi kế bên Khôi.

Hà! Hà! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Dễ gi “lão cận”... trị nỗi cái trò luyện tập cơ mồm của Lãm như đã làm với Nghĩa.

Thật ra Đan Nghi cũng chẳng hiền từ gì để Khôi ăn hiếp. Cô bé chỉ không nhóp nhép khi “lão cận” chở mình đến lớp. Đó là thỏa thuận nhỏ đầu tiên mà Nghĩa chấp nhận nhượng bộ Khôi thôi.

Bây giờ Lãm ngồi kế bên cứ thổi bong bóng nghe bập bôp, làm sao lão cận chịu nổi nhỉ? Thế nào một lát tan học về, Nghĩa cũng sẽ nghe Khôi càu nhau cho mà xem! Hà! Cứ đợi đấy!

Giờ tan học, Đang Nghĩa ngông nghênh bước ra trước như mọi khi.

Xuống sân, cô ngồi ghế đá, chờ Khôi lấy xe.

Môi chún lại, Nghĩa huýt gió quy nạp những âm thanh vi vu. Suy cho cùng hôm nay cô vui nhiều hơn buồn. Khởi đầu một tuần như vậy là tốt quá rồi!

Đợi sân trường vắng bớt, Nghĩa mới ung dung bước ra ngoài đường.

Cô đến gốc cây sao già chỗ Khôi đang ngồi trên xe chờ cô.

- Ra sớm chỉ sau thầy mà bây giờ mới thấy mặt. Nghĩa diễn vai gì

trong sân vậy. – Khôi càu nhau.

Đan Nghi hắt hám:

- Đếm là vàng được không?

Khôi rồ ga:

- Dư hơi!

Nghi léo nhéo sau lưng:

- Bực ai đâu lại đổ vào người ta. Dư hơi là sao chứ?

Khôi làm thính. Cái trò nhí nhố của Đan Nghi, Khôi chả lạ gì. Thôi thì nhịn cho yên nhà lợi nước, nếu không lại điếc con ráy.

Nhưng “cây muồn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Thấy Khôi phớt lờ sự khiêu khích của mình, Đan Nghi lại tiếp tục quấy rối.

- Nói gì đi chứ Bill? Sao trong giờ toán thì lải nhải bấy giờ lại im re.

Khôi buột miệng:

- Nhắc tới giờ toán mới nhớ. Nghi không được quên làm bài tập đó.

Đan Nghi ậm ỵ:

- Không quên đâu mà!

Rồi cô không dằn được thói lầm điều:

- Nè! Lúc nãy... lão hậm hụ gì với thằng nhóc ấy vậy?

- Thằng nhóc nào? – Khôi lừng khừng.

- Chắc! Sao chậm tiêu quá! Nhóc nào bấy giờ, “thưa ông”?

- Ạ! Thiên Lãm hả! Có gì đâu! Mình nhắc nó vài điều về nội qui lớp ấy mà!

Đan Nghi dài mồm:

- Tốt bụng quá nhỉ! Nó có phúc mới ngồi cạnh Bill Gates, người khôn ngoan nhất thế giới.

Khôi thản nhiên:

- Với ai Khôi cũng tốt hết. Ngày mai có tiết Văn, Nghi nhớ xem kỹ bài Vi Hành đó!

Đan Nghi nỗi cáu, cô làm một tảng:

- Biết rồi! Khổ lầm! Nhắc mãi! Chán!

Và cô ngao ngán khi nghĩ... chả biết từ hồi nào, Khôi đã biến thành một... ông vú em kè kè một bên Nghi như thế này.

Lời gió hát

Chương 3

Thầy toán phát bài kiểm tra và nói:

- Lớp có hai điểm mười duy nhất. Khôi, “Bill Gates” thì thầy biết rồi. Còn Thiên Lãm là em nào đâu?

Mặc cho bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình, Lãm bình thản đứng lên, miệng cười khoe cái răng khểnh thì nguy gấp bốn lần con gái, nhỏ Diễm Uyển đã trắng trợn bảo thề.

Thầy tỏ vẻ hài lòng:

- Bài số năm em giải hay và rõ ràng. Lên bảng sửa giúp thầy.

Với tác phong nhanh nhẹn cộng thêm chút bụi khá hay, Lãm lên bảng. Làm một loáng là xong, anh chàng ung dung về chỗ ngồi để lại sau lưng cả một... trời ngưỡng mộ của các cô nàng đã cảm Lãm sau câu chuyện chú chim sẻ con đầy ấn tượng.

Phải nói Lãm có một ngoại hình người mẫu, to cao, đẹp trai, môi luôn ngọt mịn... nụ cười phớt đờm khiến con gái khổ tâm.

Nhưng Lãm vốn lịch lâm như cái tên của mình, nên anh chàng chưa làm méch lòng ai trong lớp, dù Lãm cũng chưa thân thiện với riêng cá nhân nào.

Tự dưng Đan Nghi bị một dấu hỏi to đùng hành hạ. Cô bé tò mò muốn biết nhiều hơn về Lãm, nhưng cô đành nén thắc mắc của mình xuống vì thái độ dửng dưng của anh ta đối với cô ngày đầu vào học cho tới nay.

Dường như Lãm ghét cô. Điều này đúng thôi, vì cô là đứa con gái duy nhất trong lớp không thèm làm quen với anh ta trước.

Tội tình gì phải hạ mình như thế chứ! Không chơi với Lãm, Nghi vẫn còn chín thằng con trai hậu thuẫn cơ mà!

Giờ chơi.

Bọn con gái, chuyền tay nhau tờ Mực Tím rồi xì xầm đầy bí mật. Đan Nghi chợt nhớ ra cô chưa mua số báo mới này.

Nghiêng đầu về phía Bích Tuyên, cô vội hỏi:

- Có gì hay không?

Nhỏ Tuyên lơ lửng:

- Không những hay mà còn đặc biệt nữa. Bộ mày chưa mua hǎ?

Nghi gật đầu:

- Ủ! Tao quên!

Diễm Uyễn mỉa mai:

- Không có bài thì mua làm gì. Mượn coi là được rồi phải không?

Đan Nghi... sùng lăm. Cô đập ngay:

- Đừng nên suy bụng ta ra bụng người. Đãi bọn bây mấy chầu yaourt còn được, huống hồ chi mua một quyển Mực Tím.

Bích Tuyên khinh khỉnh:

- Vậy mới nói! Người ta được đăng bao nhiêu là truyện là thơ, được giới thiệu cả hình trên báo mà vẫn khiêm tốn làm thính. Ai như mày, có bài thơ hay đăng ở mục nhí nhố chả ra làm sao đã làm đình làm đám. Đúng là khua mõ trật chỗ.

Đan Nghi cau mày. Cô không hiểu hai cái con độc mồm này muốn nói tới người ta nào mà úp úp mở mở thế kia.

Nghi đang căng đầu suy nghĩ thì Lãm từ hành lang bước vào.

Với gương mặt đứng đong, anh chàng ngồi xuống chỗ mình, không quan tâm đến xung quanh. Ấy vậy mà mấy cái mép chua ngoa bỗng trở nên hiền dịu y như bước vào đèn thờ. Nhỏ Diễm Uyễn chớp lia lịa hàng mi điệu hạnh còn Bích Tuyên đã dạn dĩ và nhanh nhẹn hơn:

- Lãm nè! Trong số Mực Tím này, truyện ngắn Ngõ Vắng là tuyệt nhất.

Hoàng Lan ngồi ở xa cũng với lời góp vào:

- Đúng vậy! Mình chấm điểm mười đó!

Điểm Uyển trỗi giọng ngọt ngào:

- Từ trước tới giờ bọn mình vẫn thích đọc truyện ngắn trong Mực Tím. Còn mục Nhí Nhố, bọn mình chỉ lướt qua cho có lệ thôi, chứ thời gian đâu mà đọc ba cái thứ vô bổ đó!

Đan Nghi tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng không biết phải mở miệng thế nào cho bọn yêu tinh nhèn nhện này một trận.

- Truyện “Ngõ Vắng” cũng thường thôi! - Vừa lúc đó Lãm nhếch môi.

Bích Tuyên vuốt đuôi tóc dài của mình:

- Đâu có! Truyện ấy rất dễ thương. Tuyên thích cô bé có mái tóc dài ấy ghê, dù cô ta có hơi vô tâm.

Điểm Uyển vốn nổi tiếng dốt Văn, nhưng cũng... phát biểu như mình là một nhà phê bình thời đại:

- Nhân vật trong Ngõ Vắng hay lắm! Chắc tác giả có nhiều kinh nghiệm sống phong phú. Lời văn ngắn gọn nhưng đầy cảm động.

Đan Nghi cố nín cười. Chả biết truyện của ai mà được khen lắm thế. Nhưng làm gì bọn con gái lại xum xoe dữ vậy? Nghi bỗng thấy mình bị thừa và vô duyên khi ngồi trước Lãm.

Nghi lảng lặng bỏ ra hành lang và nghe giọng... bình văn của các “nhà phê bình văn học” vọng ra sang sảng, nhưng không nghe giọng Lãm. Gã ta cũng tiết kiệm lời nói như Khôi. Hả! Đúng là hai hòn đá ngồi cạnh nhau.

Đứng mãi chẳng thấy... thằng quái nào trong lớp, Nghi buồn tinh xuồng cắn tin mua chewing-gum.

Hừm! Những lúc như thế này đúng là cần chewing-gum mùi trái cây

thơm ngon. Mặc cho lão Bill cắn nhăn, Đan Nghi phải... chơi hết phong này cho thoái mái tinh thần mới được.

Hiên ngang vào lớp với cái miệng nhóp nhép, cái mặt hất lên trời kiểu dọc ngang chẳng biết trên... đời có ai. Đan Nghi ngồi xuống chỗ của mình.

Cái kiểu ngồi thẳng đuột vì sợ lưng tôm của Nghi vô tình che mất tầm nhìn đối tượng của Diễm Uyển. Thường ngày con nhỏ đã ong óng chồm lên rồi, nhưng sao hôm nay nó hiền thế nhỉ?

Vờ coi thế sự như pha, Nghi lấy vở sửa ra xem lại bài, nhưng đầu óc cứ để đâu đâu.

Ngoài cửa lớp Tuân “vẫu” xông vào, mồm ngoác lên:

- Sao ngồi buồn thế “Đi ngang”?

Trừng mắt nhìn Tuân, Nghi không thèm nói tiếng nào.

Anh chàng tiếp tục phá đám Thiên Lãm và bầy con gái bằng cách chĩa mũi dùi vào Nghi.

- Để mình đọc thơ cho Nghi dzui nhe!

Rồi chả cần biết cô bé có đồng ý hay không, Tuân đứng trước bảng rống to:

Bích Tuyên nhổng nhảnh qua cầu
Vờ rơi chiếc dép xuống đầu chàng... Bill
Rằng yêu thì nói là yêu
Chớ đừng tặng dép mà tiêu đời chàng.

Nghi khoái chí cười ha ha, bọn con gái cũng cười ré lên, chỉ có nhỏ Tuyên là nhảy đóng đòng:

- Dô diên vừa vừa thôi nghe! Tôi yêu cầu bạn phải thu hồi lại những câu thơ rác rưởi ấy đi.

Tuân vẫn trợn tráo:

- Từ xưa tới giờ tui chỉ biết thơ lăng mạn, thơ trào phúng chó hổng rành về thơ rác rưởi. Với lại khi tui đọc, thơ đã chắp cánh bay tới tận từng lỗ tai, thấm sâu vào máu thịt các bạn rồi, làm sao thu hồi thứ rác rưởi ấy lại được.

Diễn Uyễn khịt mũi:

- Nói như ông nghĩa là bọn tui trúng độc cả rồi hả?

Tuấn vênh mặt:

- Đúng vậy! Nhưng trước khi tui đọc thơ à nghen. Mấy bạn bị ngộ độc tâm hồn vì đọc truyện ngắn ấy!

Bích Tuyên giật chân:

- Ông tráo trả vừa thôi nghen!

Tuấn cười hì hì:

- Tráo trả cũng là một trong nhiều thủ thuật viết của các cây bút. Đúng không Thiên Lãm?

Đan Nghi nhấp nhôm chờ nghe anh chàng trả lời câu hỏi đá giò lái bất ngờ của Tuấn, mà trong bụng cứ thắc mắc không hiểu sao Tuấn “vẫu” lại bày ra trò này. Chuông vào lớp vang lên. Tuấn bèn... tắt đài trả về chỗ, trong khi Lãm vẫn chưa nói gì.

Cả lớp căm cúi ghi bài. Bọn con gái bàn trên lén chuyền nhau tờ Mực Tím. Đan Nghi ấm ức vì không biết truyện ngắn “Ngõ Vắng” ấy nói về cái gì mà làm cả lớp xôn xao như sóng ngầm vậy.

Vừa nghe cô giảng bài vừa lo ra, Nghi thấy mình không tiếp thu được chút nào hết. Điều này chắc phải mượn vở của Khôi. Lão cận ấy có óc tập trung cực kỳ tốt, chó không hay lảng vảng trời mây như Nghi.

Khôi học giỏi nhất lớp, thông minh nhất lớp nên mới được tặng danh hiệu “Bill Gates” người giàu có khôn ngoan nhất hành tinh, xứng đáng làm... vú em của Đan Nghi. Hôm nay nhất định Nghi sẽ bắt... vú

em khai tại sao biết chuyện Thiên Lãm chuyển lớp. Nếu vú em trả lời kiểu lơ lửng cố hữu thì Nghi sẽ giận cho mà xem.

Đang suy nghĩ miên mang Nghi giật thót người suýt rơi cả kẹp cao su trong mồm khi nghe giọng cô Sương giận dữ:

- Tờ Mực Tím này của ai?

Cả lớp im thin thít. Cả bàn của Bích Tuyên cúi gầm đầu trên vở, đầu cho cô vừa nhặt tờ báo ngay trên bàn con nhỏ.

Cô giáo dạy sử nổi tiếng nghiêm khắc. Giờ của cô ít đứa nào dám làm việc riêng, vậy mà bữa nay cô lôi ra quyền Mực Tím trong lớp, bảo sao cô không bực mình cho được.

Không khí đang căng thẳng, Lãm bỗng đứng dậy, giọng chững chạc, đàng hoàng:

- Thưa cô, của em ạ!

Cô Sương nghiêm giọng:

- Tôi trừ em mười điểm đạo đức về tội đem sách báo vào phòng đọc trong giờ học.

Khôi đứng dậy:

- Thưa cô, bạn Lãm mới chuyển từ trường khác đến nên không rõ nội quy, xin cô đừng trừ điểm bạn ấy!

Cô Sương lạnh lùng:

- Đầu học ở trường nào cũng phải hiểu không được làm như thế. Tôi sẽ trừ điểm luôn cả em vì tội bao che. Hừ! Ngồi xuống đi.

Nửa tiết học còn lại cả lớp bỗng ủ ê, thụ động đến mức chán ngán. Đứa nào cũng mong hồi chuông... Cứu mạng vang lên cho rồi.

Giọng cô Sương đầy chân tình:

- Đây là năm thi, cô phải khó với các em mới được. Có thể các em đang trách cô khô khan, không thông cảm với tuổi Mực Tím. Nhưng cô tin sau này lớn lên các em sẽ hiểu cô hơn.

Hết tiết.

Cả lớp nhao nhao, mỗi người một ý. Diễm Uyển bước tới chỗ Lãm, giọng sững nước như vừa mắng mưa:

- Sao Lãm lại nhận của mình? Có đáng làm thế không?

Khoát tay như người lớn, Lãm nói:

- Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa.

Rồi với cái túi đeo và vai, anh chàng khệnh khạng bước ra cửa lớp trước bao nhiêu cặp mắt triều mến của các nàng.

Hoàng Lan mắng Bích Tuyên:

- Mày đúng là hèn, để người ta nhận lỗi thay mà ngồi im như thóc.

- Phải làm sao cho Lãm đừng buồn đây? - Diễm Uyển thở dài ray rứt.

Ngồi ở dãy bên kia, Thái “giám” chĩa mồm qua:

- Ối dào! Các bà cứ quan trọng hóa vấn đề. Bill Gates cũng bị trừ mười điểm oan mạng kia, sao chả ai an ủi thằng nhỏ. Đúng là có mới nới cũ.

- Khỏi khác Lãm. Bạn ấy rất nhạy cảm. - Diễm Uyển chống chế.

Tuấn “vẫu” nhịp tay lên bàn:

- Bị trừ mười điểm đạo đức mà thành siêu sao thì có nhầm nhò gì. Đúng là trò tâm lý rẻ tiền của những thằng... nhạy cảm.

Hoàng Lan dài giọng:

- Hừ! Vậy sao lúc nãy ông không làm như Lãm để trở thành siêu

sao?

Hắt mái tóc ta-bu so le lên. Tuần “vẫu” bĩu môi:

- Đây đâu cần phải hạ mình như nó.

Đan Nghi hết hứng thú khi nghe đầu võ mồm. Cô xách cặp ra về. Đứng chờ ngoài cổng khá lâu Nghi mới thấy Khôi dẫn xe ra tới.

Nghi hỏi khi ngồi sau lưng Khôi:

- Sao lúc nãy Khôi lại làm thế?

Lão cận lấp lửng:

- Vì Khôi không thể im lặng được. Lãm là người mới mìnkh không muốn nó bị cô lập, vì không bạn bè bênh vực.

Đan Nghi liếm môi:

- Khôi từng biết nó trước à?

Giọng Khôi chắc nịch:

- Không có.

Tật tò mò bẩm sinh bỗng trỗi lên hành hạ Nghi, cô hỏi tiếp:

- Hai người đã nói chuyện với nhau chưa?

Vẫn không giảm tốc độ, Khôi hờ hững:

- Chưa!

Nghi kêu lên:

- Sao ông hà tiện lời dữ vậy?

Khôi nhún vai:

- Chẳng có gì để nói hết. Với lại nó có quan tâm tới ai đâu!

- Khôi nói vậy là không đúng. Nếu không quan tâm tới người khác thì lúc nãy nó không nhận tờ Mực Tím là của mình. – Đan Nghi phản ứng.

Khôi cười cười:

- Nghi nghĩ thế à!

Dứt lời cả hai lại im lặng. Nghi lại nhóp nhép bên tai, nhưng lão cận chẳng hề nhắc nhở dẹp cái trò dở ấy đi.

Cuối cùng cô bé phải lên tiếng trước.

- Bill nè! Lãm học khá đó chứ!

- Ờ, cũng khá!

Đan Nghi nhấn mạnh:

- Sao Khôi biết trước chuyện nó sẽ vào lớp mình học vậy?

- Mình tình cờ nghe cô chủ nhiệm nói. - Giọng lão cận khè khà.

Đan Nghi ngờ vực.

- Thật không?

Khôi càu nhau:

- Chuyện có gì bí mật đâu mà phải dối! Nghi nè! Làm ơn đừng thổi chewing-gum vào tai tôi nữa.

Đan Nghi vẫn ngoan cố:

- Nhưng nhai cho đỡ căng thẳng chắc lão OK chứ?

Khôi xääng giọng:

- Nghi làm gì mà căng thẳng?

Ngập ngừng một tí, cô bé nói:

- Ừ thì căng thẳng chuyện của lớp. Chả hiểu trong tờ Mực Tím có gì mà tụi nó chuyền nhau đọc cho sanh sụ.

Khôi ngạc nhiên:

- Ủa! Nghi chưa đọc à?

Cô bé âm ỵ:

- Chưa mới thắc mắc chứ!

- Thảo nào... – Khôi buông lửng.

Nghi thúc hông Khôi:

- Thảo nào cái gì?

Mặc cho Đan Nghi sốt ruột, Khôi nhẫn nha nhả từng tiếng:

- Thảo nào chả nghe Nghi góp lời góp vốn gì vào truyện ngắn “Ngõ Vắng” của tác giả Hoàng Thiên Lãm hết.

Đan Nghi nhồm người lên làm chiếc xe chao đi:

- Hoàng Thiên Lãm là... là... Lãm đó hả? Có bao giờ trùng họ trùng tên không vậy?

Thay vì trả lời Nghi, Khôi nói tiếp:

- Từ trước giờ Nghi vẫn thường khen truyện ngắn của Hoàng Thiên Lãm mà!

Nghi vẫn chưa chịu tin:

- Nhưng có đúng là Lãm này không?

Khôi lơ lửng:

- Cứ đọc đi rồi biết ngay mà!

Tự nhiên Đan Nghi thấy hụt hẫng. Một chút ganh ty về... tài năng bỗng đè nặng tim cô bé.

Hừm! Thì ra Lãm có vẻ lạnh lùng, khen kiêu là vì vậy. Nó từng được giới thiệu là một lá me với những tác phẩm đầu tiên gây được tiếng vang. Thật hư chưa rõ thế nào nhưng vừa rồi phiến lá mới này nỗi đình nổi đám bằng một hành động hết sức đáng... nêu gương.

Cô buột miệng:

- Giờ Nghi đã hiểu vì sao Lãm nhận quyền Mực Tím là của mình rồi. Nó đúng là ranh ma khi biết cách tự nâng giá bản thân.
- Nghi lại ganh ty rồi! - Khôi lắc đầu.

Bị đánh trúng tim đen, Đan Nghi chối biến:

- Tự nhiên lại ganh ty! Lão cận này vớ vẩn!

Rồi cô dè dặt:

- Hình như Lãm vẫn chưa quen ai trong lớp, dù có rất nhiều đứa muốn làm quen với nó.

Im lặng một hồi Khôi mới nói:

- Nghi có muốn làm quen không? Chỉ cần xoay mặt lại cười là quen ngay chứ gì?

Đan Nghi khó chịu:

- Sao Khôi lại nói thế nhỉ? Nghi đâu rẻ tiền như bọn Bích Tuyên, Diễm Uyển...

Khôi thản nhiên nói tiếp:

- Mình thấy Lãm có nhiều cái lạ, quen một người như nó, Nghi sẽ không thấy chán như quen với người như Khôi.

Đan Nghi chợt bực bội vì những lời của Khôi, cô nàng khịt khịt mũi:

- Ý kiến của Bill bao giờ cũng đáng giá, chắc Nghi phải suy nghĩ lại. Có thêm bạn thì tốt, nhất là bạn cùng... rơ, thích văn vẻ và thích nhai cả kẹo cao su. Sao từ trước đến giờ Nghi chưa nghĩ tới chuyện làm quen với Lãm nhỉ?

Hai đứa chả thèm nói với nhau thêm lời nào.

Tới cổng nhà Đan Nghi, Khôi tự giác lôi quyển vở sử:

- Chắc chắn Nghi ghi bài chưa đủ.

Nghi mỉm cười cầm lấy rồi nhìn theo cho tới khi Khôi khuất ở cuối phố.

Thêm một người bạn thì tốt hay xấu nhỉ?

Thật tình Đan Nghi không biết được. Điều cô bé quan tâm lúc này là cái truyện ngắn “Ngõ Vắng” ấy viết về điều gì mà cả lớp lại xôn xao đến như thế!

Lời gió hát

Chương 4

Đan Nghi vứt cuốn bài tập hoá qua một bên rồi đi tới kệ tìm cuốn Mục Tím có truyện ngắn “Ngõ Vắng” của Lãm.

Cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện viết về một cô nàng tiểu thư có mái tóc dài tuyệt đẹp và anh chàng bạn học cùng lớp nhà nghèo rớt mùng tơi. Anh chàng nghèo đến mức đêm nào cũng chở thúng bánh giò đi bán khắp phố. Bao giờ chàng đi ngang biệt thự của nàng, nàng cũng sai người làm ra mua vào ba cái. Cách giúp đỡ bạn bè tề nhị ấy của nàng đã khiến chàng cảm động. Đêm đêm khi còng lưng đạp xe bánh giò, chàng vẫn luôn nghĩ về nàng để thấy cuộc đời

vẫn đẹp sao, nhưng mỗi sáng khi đến lớp chàng lại khổ vì nhận ra giữa hai người là một khoảng cách vô tận về giàu nghèo. Thế là sang năm học mới chàng xin chuyển trường và chuyển cả con đường bán bánh giò của mình. Sự ra đi đột ngột không lời chia tay của chàng khiến cô nàng buồn bã. Đêm đêm nhìn con ngõ Vắng tanh, nàng thấy nhớ tiếng rao nê thường nhủ lòng sẽ tìm cho ra chỗ ở của chàng. Nhưng mỗi sáng khi vào lớp học với bạn bè giàu có của mình, nàng lại quên...

Cái kết thúc lơ lửng của câu chuyện làm bạn con gái bàn tán. Bản chất nhân vật nàng của Lãm quả là vô tâm, nhưng nhiều đứa lại bên vực, chúng bảo vì nàng còn quá trẻ con nên mới vô tình như thế. Có đứa hỏi thẳng: tại sao kết thúc lại lơ lửng? Lãm lắc đầu không trả lời. Bữa nay đọc lại “Ngõ Vắng” lần nữa, Nghi vẫn chưa tìm được chút nào con người của Lãm trong cả hai tuyển nhân vật.

Nếu là văn là người thì Lãm là ai nhỉ khi chắc chắn nó không thể là gã bán bánh giò bánh gai đáng thương kia.

Nghi uể oải đứng dậy, cô xuống bếp xin mẹ vào nhà sách để... bồi dưỡng tinh thần cho hăng lên một chút.

Bà Huyền hỏi:

- Con tự đạp xe à?
- Vâng!

Bà càu nhau:

- Đợi hôm nào có Khôi, nó chở cho.

Đan Nghi nhăn nhó:

- Cái gì cũng Khôi! Nó còn khôi việc riêng, hơn nữa con cũng muốn một mình cho thoải mái đôi chút. Đi đâu, làm gì cũng dụng mặt nó, chán muôn chết.

Bà Huyền dặn dò:

- Qua cầu cẩn thận đấy! Tốt nhất là xuống đất bộ.

Đan Nghi kêu lên:

- Trời! Cầu chữ Y chớ có phải cầu Mỹ Thuận đâu mẹ. Con dư sức qua, hơi đâu mà mẹ lo cho mệt!

Nghi phoc lên xe rồi lao thẳng ra đường, cô cười hì hì khi nghe giọng mẹ quát theo:

- Con ranh! Coi chừng ngã vỡ mặt bây giờ!

Nghi biết mẹ không an tâm cho cô đạp xe đến trường, hay ra đường một mình vì thói phóng xe ào ào của cô. Mẹ cứ nghĩ có Khôi kế bên nó sẽ giám sát cô hộ mẹ, nên đi đâu cũng bắt cô đi với nó. Hù! Mất tự do quá, đâu có được. Lão cận mà cứ lãi nhả mãi, có ngày sẽ mất chức bảo mẫu đấy!

Gởi xe, vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Đan Nghi tấp vào quầy sách văn học mà thoải mái đọc.

Đang say sưa với “Cuộc đời tự kể”, cô bỗng cảm giác có người nhìn mình.

Quay sang bên trái, cô thật bất ngờ khi nhìn thấy Lãm.

Anh chàng cười khoe răng khẽnh:

- Chào!

Đan Nghi đáp một cách dè dặt:

- Chào!

Lãm đặt quyển sách đang cầm trên tay vào kệ:

- Nghi đi một mình à?

- Sao Lãm lại hỏi thế?

Lãm nhún vai:

- Vì thường ngày tôi thấy Nghi luôn có... tài xế riêng.

- Nếu tôi có tài xế riêng, tôi vẫn thích có những lúc một mình như lúc này. – Nghi nói.

- Ơn chúa! Đây đúng là cơ hội của tôi. – Lãm kêu lên.

Nghi tò mò:

- Cơ hội gì vậy?

- Tôi muốn làm quen với Nghi.

Đan Nghi dài giọng:

- Ủa! Thì ra mình không phải là bạn cùng lớp sao?

Lãm hơi bối rối. Thái độ này Nghi chưa từng thấy ở nó bao giờ.

Dạo này Lãm đã quen hết lớp, nó trò chuyện rất thường với đám con gái, trừ Nghi. Khi đầu láo với các tiểu thơ, lúc nào Lãm cũng đĩnh đạc, khoan thai và đầy vẻ tự tin. Nhưng lúc này thì không.

Lãm ngập ngừng:

- Nhưng tôi ... tôi đã nói chuyện với Nghi lần nào đâu?

Nghi bắt bẻ:

- Sao ở lớp Lãm không nói?

Lãm có vẻ thành thật:

- Lúc nào cũng thấy đám con trai bên cạnh Nghi, nhất là Khôi. Tôi ngại ...

Đan Nghi che miệng cười. Đây là cử chỉ con gái hiếm thấy ở cô.

Hơi yếu điệu khác thường ngày một chút, Nghi nói:

- Tôi và Khôi học chung từ nhà trẻ, mẫu giáo, cho đến tận bây giờ, nhà lại chung đường nên vẫn đi học chung. Bạn bè thường nói đùa Khôi với Nghi như hình với bóng. Điều ấy đúng về hiện tượng còng bản chất thì lại hoàn toàn khác.

- Tôi cũng có những nhận xét như thế! – Lãm gật gù.

Và anh chàng tự nhiên hơn khi nghe Nghi giải thích.

Đan Nghi tò mò:

- Nhà Lãm gần đây à?
- Bên kia cầu chữ Y.
- Thật hả?

Lãm gật đầu:

- Có gì đặc biệt không?

Đan Nghi nói như reo:

- Có chứ. Nhà tôi cũng vậy ...

Lãm sáng rõ mắt:

- Nếu mỗi ngày tan học chúng ta về cùng đường thì sẽ rất vui.

Đan Nghi tủm tỉm cười:

- Lãm thích vậy à! Lớp mình còn nhiều đứa có cùng nhà bên ấy lăm. Hồi năm lớp 11, mỗi lần kẹt cầu, đi học trễ gần một phần ba lớp, thấy mà tội!

Liếc Lãm một cái, Đan Nghi nói:

- Bích Tuyên luôn cần một hộ vệ đi kèm đấy! Lãm nghĩ sao?

Lãm thản nhiên:

- Thấy tiếc rằng tôi không phải là vệ sĩ. À! Nghi thích loại sách nào?
- Truyện cổ tích!

Lãm hơi ngỡ ngàng:

- Tôi lại không nghĩ thế!

Đan Nghi nói:

- Tôi mê cổ tích vì nó luôn cho người ta một chỗ dựa, một niềm hy vọng.

Lãm cao giọng triết lý:

- Nhưng cuộc đời và cổ tích là hai vế của một bất phương trình không thể nào cân bằng được.
- Chính là vì thế nó mới dạy cho người ta nhiều điều chưa biết. Thú thật nhé, mỗi lần đọc lại truyện cổ Anđecxen, tôi đều khám phá ra những điều kỳ thú mới mẻ.
- Thí dụ như điều gì?

Đan Nghi cười ranh mãnh:

- Tại sao tôi phải nói khi mỗi khám phá đều có giá trị của nó. Bạn cứ tìm cổ tích mà đọc, rồi tự nhiên khám phá lấy. Sẽ thú vị lắm đó! Thôi! Mình về đây!
- Tôi cũng về nữa!

Hai chiếc xe đạp song song nhau trên con đường nhiều cây to và nhiều quán cà phê sinh viên.

Lãm lưỡng lự một lát mới nói:

- Tôi đưa Nghi về nhà nghen!

Đan Nghi lăm đầu nguầy nguậy:

- Không cần đâu! Tôi không quen đạp xe song song như vầy.

Dứt lời cô đạp nhanh lên trước, Lãm vội nhấn mạnh pedal vọt theo sau. Cả hai vắt vả lên dốc rồi như để bù lại, bây giờ nó tự động trôi xuống dốc cầu.

Nghi nghiêng đầu nhìn Lãm:

- Tới nhà tôi rồi! Thôi ... bye nhé!

Dứt lời Nghi rẽ vào con hẻm trước vẻ mặt ngơ ngác của Lãm.

Vào sân, cô thấy chiết Cub của Khôi dựng sát gốc mận, chum mồi lại huýt gió, Nghi nhún nhảy theo nhạc và bước vô nhà. Khôi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay lật quyển Tuổi Trẻ chúa nhật.

Cô cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Bill?

Mặt Khôi ấm áp sau cặp kính trăng:

- Ngày mai kiểm tra Lý ...

Nghi ngắt lời:

- Nghi biết rồi.

Giọng Khôi vẫn nhỏ nhẹ.

- Có mấy bài tập Nghi chưa làm, Khôi đoán thầy sẽ cho ngay phần đó ...

Đan Nghi ngẩy lên vì cái điệp khúc cũ rích ấy, thay vì cảm kích. Khôi lại còn dai hơn mẹ Nghi nữa. Rõ chán!

Khôi sững sờ nhìn Nghi rồi im lặng đứng lên:

- Không làm phiền Nghi nữa, Khôi về đây.

Khi Khôi dắt xe ra tới cổng, bỗng dừng Nghi buột miệng:

- Ngày mai trở đi, Khôi khỏi mắt công đón Nghi nữa, Nghi muốn đi một mình cho ... tự do.

Với nét mặt không hề thay đổi, Khôi nhỏ nhẹ:

- Tùy Nghi thôi ...

Đan Nghi ngồi xuống gốc mận, trong đầu cô bao nhiêu suy nghĩ mâu thuẫn đang đánh lộn với nhau chan chát.

Cô nhớ tới cuộc hội ngộ bất ngờ đầy lý thú với Lãm mà tẩm tẩm cười. Trò chuyện với anh ta thật thoải mái, chớ đâu như với Khôi cùng điệp khúc học nữa, học mãi của nó. Càng nghĩ Nghi càng thấy không có gì nhảm chán, cũ kỹ, nhạt nhẽo như Khôi.

Học giỏi nhất, khôn ngoan nhất vẫn chưa phải là nhất đâu Bill Khôi ơi! Bắt đầu từ hôm nay Bill đã thôi vai trò vú em với Đan Nghi cô nương này rồi. Bỗn cô nương sẽ rong ruổi một mình với con chiến mã sắt, tha hồ vui. Biết đâu chừng dọc đường gió bụi ấy cô nương

sẽ có người năn nỉ được làm bạn đồng hành. Hả! Hả! Lúc ấy Bill đứng...

Bà Huyền bước ra với chén chè đậu xanh:

- Ủa, Khôi đâu?

Đan Nghi gãi ót:

- Nó về rồi à!

- Sao về sớm vậy! Mẹ đã bảo chờ ăn chè rồi mà lại ...

- Nó bị con ... mắng nên tự ái biến mất rồi.

Bà Huyền ngạc nhiên:

- Sao con lại mắng nó?

Đan Nghi áp úng:

- Nó... nói nhiều quá.

- Khôi mà nói nhiều, chuyện lạ à! Lý do gì khiến nó phải nói nhiều.

Chắc chắn là tại con rồi.

Nghi giận dỗi:

- Mẹ thật bất công, lúc nào cũng bên nó dù chưa rõ nguyên nhân.

Dứt lời Nghi chạy tót lên phòng, đóng kín cửa lại không thèm ăn cả chè mẹ vừa đem ra.

Ngồi một mình giữa bốn bề vắng lặng Nghi tự kiểm lại lòng và thấy mình không hề sai. Cô cũng như Khôi chớ có gì kém cỏi mà phải bị nó kèm kẹp cơ chứ?

Từ giờ trở đi Nghi sẽ sống khác, sẽ làm theo ý mình thử xem Khôi làm gì được!

Nghĩ tới gương mặt ngơ ngác của nó mỗi lúc có chuyện bất ngờ, Nghi lại cười đắc ý.

Lời gió hát

Chương 5

- Đan Nghi này! Vắng tiết chót, sao mình không vào quán nhỉ? Tôi biết trên đường này có một quán nhạc... chiến đấu lắm.

Nghi vẫn thong thả đạp xe chở chưa vội trả lời Lãm. Lời đề nghị nghe khá hấp dẫn. Khôi chưa bao giờ rủ rê kiểu này. Kiểu như hai người đã là một, đã thân từ kiếp nào, thân tới mức lời nói của kẻ này là lời đại diện của người kia.

Kiểu rủ rê của những người đã trưởng thành biết làm chủ bản thân của Lãm làm Nghi thấy mình không còn là trẻ con nữa.

Cô hờ hững như người lớn:

- Nếu có nhạc hay, tôi không bao giờ từ chối.

Mặt vẫn tươi rói một nụ cười, Lãm nói:

- Vậy thì ... “go”.

Vào quán, Lãm gọi cà phê và hỏi:

- Nghi từng đi như vầy với Khôi chứ!

Nghi gật đầu:

- Bạn bè đi ăn uống là chuyện thường có gì đặc biệt đâu.

Lãm nheo mắt:

- Với tôi, thì đặc biệt vì Nghi là người bạn đầu tiên trong lớp tôi mòi.

Đan Nghi hóm hỉnh:

- Hân hạnh cho tôi quá nhỉ. Nhưng cà phê nào cũng đen và đắng hết.

Vừa lúc ấy trong loa vang vang: “Ngồi quán uống ly cà phê, nghe
nắng mưa đi về ...”

Giọng Lãm trầm xuống theo tiếng nhạc:

- Nghi có nghĩ đến lúc mình phải thành người lớn chưa?

Nghi lắc đầu:

- Chưa và để làm chi khi bây giờ Nghi thấy mình cũng chả còn bé
bỗng gi nữa?

Lãm có vẻ hơi tán tỉnh:

- So với các bạn gái trong lớp, Đan Nghi là người đặc biệt nhất!

Nghi thản nhiên:

- Vậy sao? Nhưng ở điểm nào?

- Ở tính cách.

Nghi phá ra cười:

- Hy vọng tôi không trở thành một nhân vật xấu xí nào đó của Lãm.

Thấy anh chàng hơi ngượng vì câu nói thẳng đuột của mình, Đan

Nghi liền lảng đi:

- Sao lâu quá không thấy truyện mới củ Lãm?

- Dạo này bạn học đâu dám cầm viết... - Lãm âm ỵ.

Đan Nghi trêu chọc:

- Phải vậy không, hay vì lý do khác?

Lãm mồm mép:

- Cũng có thể, nhưng vì lý do gì tôi chưa nghĩ ra.

Nghi tiếp tục hỏi:

- Trước đây Lãm học ở đâu nhỉ?

- Một trường bán công nào đó trong thành phố. Bố tôi lo ngại tôi ham
chơi hơn ham học nên đã xin chuyển trường. Ý ông là học trường
mới bạn mới vẫn thích hơn.

- Thế Lãm thấy sao?

Lãm cười:

- Người lớn bao giờ chả đúng.

Nghi nheo mắt:

- Bởi vậy Lãm đang mong mình thành người lớn hơn chưa?

Lãm bụng tách cà phê lên:

- Nghi thích nghe nhạc gì nhỉ?

- Dĩ nhiên là Rock.

- Sao giống tôi thế!

Nghi nói:

- Vì mình chưa già để thích nghe nhạc cổ điển.

Thiên Lãm hăng hái:

- Nhà tôi có khối nhạc của Eric Clapton, Snadra, Michael Jackson...

Tôi sẽ cho Nghi mượn. Cơ người cùng nghe một đĩa nhạc với mình, sẽ thấy tuyệt hơn mấy lần vì được chia sẻ.

Đan Nghi thở dài:

- Nhưng tôi lại hơi dốt ngoại ngữ. Nghe nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu.

- Khỏi lo, tôi sẽ phiên dịch cho Nghi. Dĩ nhiên là không thể hay như nhạc sĩ nhưng đủ để Nghi hiểu lời nhạc muốn nói gì.

Cô vò vịt dù trong bụng rất khoái:

- Như vậy tồn thời gian của Lãm lăm!

Lãm vồn vã:

- Có sao đâu! Đó là một trong nhiều cách rèn luyện ngoại ngữ mà!

Lắng nghe bài nhạc vừa được thay băng. Lãm hỏi:

- Nghi biết bài này không?

- Biết! "Love Me Tender".

Lãm gật gù:

- Một bản nhạc rất nổi tiếng của vua nhạc rock, Elvis Presley. Dù bản nhạc thuộc về nhiều thập niên trước kia nhưng nó vẫn bất tử như Elvis.

Rồi không đợi Nghi nói tiếp, Lãm say sưa kể về những huyền thoại của vua nhạc rock.

Cô bé nhâm nhi từng tí cà phê và khám phá ra đường như mình đang hợp rơ với Lãm hơn. Ở anh chàng này có nhiều điều hay hay mà Khôi không có và ngược lại. Phải chi Lãm và Khôi chỉ làm một người thì hay biết mấy.

Khôi luôn xem Nghi là trẻ con, trong khi Lãm lại rất bình đẳng với cô.

Dầu hai đứa cùng tuổi nhưng lão cặn rất thích lên mặt dạy đời, dặn dò hay lo lắng đủ thứ. Gần bên Khôi, Đan Nghi không tự tin như ở bên Lãm. Bây giờ cô đã thoát khỏi cái vòng Kim cô của Khôi rồi, thì

với bất cứ ai, Nghi cũng vênh váo tự tin như tính cách lâu nay của cô mà chả sợ bị mẹ mắng...

Lãm ngắt ngang suy nghĩ của Nghi:

- Cà phê ở đây không đến nỗi đắng nghét chứ?

Nghi chưa kịp trả lời thì thấy Thái và Tuấn bước vào. Cả hai đứa đều ngạc nhiên đến mức ngớ ra khi đụng phải Lãm và Nghi.

Thái xoa cái cằm không có lấy một cọng râu, giọng dài ra:

- Chà! Thật là vô cùng bất ngờ...

Đan Nghi tinh queo:

- Thì cũng như mọi người. Bọn mình vào đây uống cà phê và nghe nhạc. Nhưng tới giờ tụi này về rồi ...

Lãm thân mật vỗ vai Tuấn:

- Ở lại nhé! Quán này khá lầm!

Lên xe đẹp, Đan Nghi chợt thấy những vòng quay nặng chịch. Cô nghĩ đến Khôi và nhún vai ...

Sao lại tự ràng buộc mình thế! Lãm cũng là bạn như Khôi kia mà!

Chả lẽ đi uống cà phê với Lãm mà không có Khôi là sai?

Sáng hôm sau, bước vào lớp Nghi đã bắt gặp cái nhìn đầy ác cảm của bọn con gái.

Cô phớt tinh tới chỗ của mình và liếc nhìn về phía Khôi. Lão cận vẫn mãi chui mũi vào ba mó công thức toán. Thái độ tinh như ruồi của Khôi làm Nghi ám ức thế nào ấy.

Nhưng cảm giác đó mau chóng biến mất khi Lãm vào tới.

Lấy trong túi ra một compac disc bỏ túi và một xấp đĩa nhạc, Lãm nói:

- Nghi thử nghe xem, không thích thì tôi sẽ đổi đĩa khác.

Dù không bộc lộ ra, Đan Nghi có vẻ tự đắc trước bao nhiêu cặp mắt trố ra vì ganh tỵ của Diễm Uyển, Bích Tuyên, Hoàng Lan... Rất thản nhiên, Nghi cho đĩa vào máy và đeo headphone ...

Giờ ra chơi.

Khôi bỏ ra ngoài sau khi ném vào mặc Nghi một câu nặng nghìn cân:

- Đẹp cái trò chướng mắt đi, đừng làm Khôi thất vọng hơn nữa.

Lúc Nghi còn sững sờ vì câu nói ấy là Lãm bước tới, giọng thật dịu dàng:

- Tôi nghĩ Nghi về nhà hãy nghe tiếp. Sắp đến tiết cô Sương, chắc Nghi đâu nỡ để tôi đứng dậy nhận những thứ này là của mình chứ! Đan Nghi túm tím cười. Cô quên băng những lời khó nghe của Khôi và thấy mình quan trọng hơn với Lãm.

Ngày hôm sau Khôi xin cô chủ nhiệm chuyển chỗ qua dãy của Thái với lý do bàn chót xa quá, không trông thấy bảng.

Khi nghe Khôi nói thế trước lớp, Đan Nghi ngồi im và nhịp nhịp

những ngón tay. Cô không ngờ Khôi lại đành đoạn rời xa cái bàn mà nó đã gắn bó hơn hai năm trời với một lý do rất ... xạo.

Hừ! Chắc lão Bill không muốn ngồi gần Nghi nữa. Tự dưng cô bé thấy tự ái nhiều hơn là buồn.

Nhưng để chứng tỏ chuyện Khôi chuyển chỗ chẵng... xi-nhê gì với mình Nghi quay ra sau mỉm cười với Lãm. Anh chàng chộp lấy thời cơ dứt cho cô một phong chewing-gum.

Hà! Những lúc như thế này nhai chewing-gum có nên không nhỉ?

Khẽ liếc mắt về phía Khôi, Nghi thấy nó mãi nghiêm túc nhìn lên bảng nghe như nuốt từng lời, từng chữ của giáo viên. Thé đáy! Lão cận hết quan tâm đến Nghi rồi. Lão đang chạy đua nước rút cho sự nghiệp học nữa, học mãi không biết chán là gì.

Suy cho cùng Khôi đổi chỗ vậy mà hay. Nghi sẽ thân thiện hơn nữa với Lãm và không còn ngần ngại trước ánh mắt lạnh tanh của Khôi. Ngẫm nghĩ mà khổ! Thâm tâm Nghi luôn muốn được là bạn tốt của cả hai người. Nhưng thái độ của Khôi làm cô buồn quá.

Chẳng lẽ khi làm bạn với người này thì không được thân với người khác? Có lẽ Khôi nghĩ vậy nên mới vượt tuyến sang bên dãy bên kia thì đúng là chán thật!

- Đan Nghi lên bảng!

Đang nghĩ ngợi lung tung, cô giật nãy người vì bị gọi cả tên lẫn chữ lót. Nhìn đề toán, Nghi ngẩn ngơ như mới trên cung trăng vừa rời xuống.

Thầy có vẻ giận:

- Học không học mà lo ra! Ai giải được bài toán này? Sao? Lớp hôm nay ngủ hết rồi à? Hừm! Định gởi cả chữ nghĩa, công thức lại thầy cô chắc? Nào, Khôi hay Lãm lên đây giải vây cho công chúa đi chứ!

Đan Nghi cúi gầm đầu xuống. Chưa bao giờ cô bị quê độ như vậy.

Cả lớp im lìm đến mức nghe cả tiếng tí tít của đồng hồ đeo tay. Cuối cùng thầy chỉ Khôi. Lão cận sửa giọng kính rời trọng bước lên bảng.

Lão cận giải bài toán theo hai cách, cách nào cũng ngắn gọn, rõ ràng.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi mặt thầy tươi hẵn ra:

- Học như thế mới học chớ! Thằng Bill này giàu tài nhé!

Liếc nhìn sang phía Nghi, thầy hất hàm:

- Về chỗ với một...cây gậy!

Nghi buột miệng:

- Cám ơn thầy!

Thầy trợ mắt:

- Cám ơn cái gì?

Nghi liếm môi:

- Cám ơn thầy không cho em cắp... mắt kiếng ạ.

Hừm! Nếu cần mắt kiếng thì tới mà xin Khôi. Tôi cảnh cáo em và cho một cây gậy để chống. Tuần sau em sẽ được... đăng đàn nữa. Ráng tập chống gậy từ bây giờ đi!

Tan trường. Đan Nghi có ý chờ nhưng Khôi không thèm đếm xỉa gì tới cô. Nhớ tới mớ bài tập dày đặc trong vở, Nghi thở dài.

Cô đạp xe về. Lãm lặng lẽ theo một bên:

- Vẫn còn rầu vì cây gậy của thầy tặng à?

- Đâu có! Nghi đang nghĩ tới cà phê.

Lãm lắc đầu:

- Vào lúc này thì không nên vì mẹ đang chờ ở nhà.

Đan Nghi nhếch môi:

- Sao lúc nãy Lãm không lên bảng?

- Tôi không thích làm thế. Nhưng Nghi cũng đừng nên trách Khôi.

Cậu ấy bị chỉ định!

- Đồng ý! Nhưng có cần trổ tài Bill Gates giải hai cách như thế không?

- Nếu không giải hai cách, thầy sẽ coi thường lớp mình... Lãm nhỏ nhẹ.

- Lãm đừng nói nữa. Mình hiểu mà!

- Những lúc buồn Lãm thường làm gì? - Rồi cô ngập ngừng.

Lãm đáp:

- Tôi sẽ viết, nếu viết không thể thò lộ cùng ai. Viết rồi đọc lại sẽ nguôi ngoai.

- Những truyện ngắn của Lãm được ra đời trong những hoàn cảnh như thế à?

Lãm cười nhẹ:

- Nghi phỏng vấn tôi đấy hở?

Nghi hất mặt lên:

- Không được sao?

- Được chứ! Nhưng tôi không trả lời vào lúc này đâu!

Nghi im lặng. Hai đứa chạy xe song song. Đến gần ngõ nhà Nghi.

Lãm lại đưa một thanh chewing-gum:

- Để ... đi học thêm nhai cho đỡ buồn ngủ.

Đan Nghi lắc đầu:

- Với tôi hình như nhai chewing-gum hết ... phê rồi.

- Vậy sao! Nghi luôn là cô gái đặc biệt nhất của lớp.

Nghi hờ hững:

- Đặc biệt như tôi cũng chả hay ho gì. Thôi bye nghen!
Tới nhà. Cô thấy chiếc Cub của Khôi dựng ngay gốc mận, đúng y chỗ trước đây nó vẫn dựng. Hừ! Thì ra lão cận đã biết tội, nên mới ghé để nhận... khuyết điểm. Tự nhiên cô thấy mát ruột mát gan, nhưng cô vẫn... gầm gừ trong cổ:
 - Hừ! Dễ ghét thật! Cho ngồi đó luôn.
Mặc xác Khôi bơ vơ ngoài phòng khách, cô đi một mạch tới bếp làm bà Huyền ngạc nhiên:
 - Ủa! Khôi còn ngoài trước mà!
- Nghi lèo bàu:
 - Chờ con sao thấy con vào mà chả nói một lời? Đã vậy còn ngồi như ông cụ, chắc đợi người ta thưa mới chịu mở miệng quá!
- Bà Huyền lắc đầu:
 - Lúc nào cũng trách móc người khác. Nó không đợi mày thì ngồi làm gì? Có được mỗi đứa bạn thân mà không biết giữ thì thôi...
- Đan Nghi cãi:
 - Nó không phải là bạn duy nhất của con. Không có nó, con vẫn có khôi bạn khác.
- Bà Huyền có vẻ giận:
 - Nói vậy mà nghe được sao? Nếu được thì ra đuổi nó về ngay đi.
Đan Nghi gãi đầu. Đó là dấu hiệu mỗi khi cô rối trí. Mở tủ lạnh, cô uống cạn một ly đầy nước rồi từ từ trở ra.
Ngồi phịch xuống trước Khôi với vẻ bất đắc dĩ, cô koanh tay im lặng.
- Khôi chỉ đồng sách trên bàn:
 - Sách hướng dẫn bài giải toán, Nghi xem để tham khảo cách giải những bài tập thầy vừa cho. Tuần sau thầy sẽ gọi Nghi đó.
- Bỗng dung Nghi khách sáo một cách vụng về:
 - Cám ơn!
 - Không có gì! Khôi chỉ vì lớp thôi!
- Nghi chúm chím cười... lão vì ai cũng được, nhưng lão tới đây làm hòa trước xem như Nghi đã thắng. Điều đó làm cô... khoái.
Thấy Nghi cười bỗng dung Khôi buột miệng:
 - Sáng mai Khôi tới chở Nghi nha!
- Cô lắc đầu khi thoảng nhớ tới Lãm:
 - Nghi thích đi một mình.
- Rồi cô nói tiếp khi thấy mặt Khôi xùi xuống:
 - Đẹp xe cũng là vận động chứ phải không? Khôi vẫn chê Nghi lười vận động là gì?
- Khôi cười gượng gạo:
 - Năm nay học nhiều, chỉ sợ Nghi mất sức khi qua cầu mồi ngày.

Nghi tinh quái:

- Bữa nào mệt Nghi sẽ gọi điện thoại nhờ Khôi tới chở.
- Ủ! Ráng học đấy!

Nghi lại nhăn nhó:

- Lại điệp khúc cũ nữa rồi! Chán!

Khôi thủng thỉnh nhả chữ:

- Chán cũng phải nghe. Đạo này Nghi học sút lắm. Bớt vào quán đi!

Nghi nóng mặt:

- Khôi thì biết gì mà nói thế!

Khôi đứng dậy:

- Thôi không cãi nữa. Khôi về đây.

Buổi tối Nghi lấy quyển sách bài giải của Khôi ra xem. Từ trong sách rơi ra một tờ giấy có vẽ hình một gã thư sinh đang gắng sức chèo một con thuyền ngược nước. Phía dưới hình có ghi câu: "Học không tiến át lùi".

Đan Nghi tẩm tẩm cười. Lão cận này cứ y như cụ non. Thật tức cười! Quơ cây viết trên bàn, cô vẻ tặng cặp kính tròn vo cho gã thư sinh trói gà không chặt mà bày đặt chèo ngược dòng.

Vẽ xong Nghi cắm cúi ghi thêm: "Học không chơi như vệ tinh quay quanh trái đất. Không tiến, không lùi mà chỉ chạy vòng quanh".

Hài lòng với câu châm chích ngôn của mình, Đan Nghi búng tay thật điệu nghệ rồi mày mò vật lộn với đám bài tập, nhưng... mò không ra, dù đã có hướng dẫn sẵn trong sách.

Thế đấy, không có Khôi, đầu óc cô bỗng trở nên tăm tối chưa từng thấy. Nhưng dầu tối cỡ nào, Đan Nghi cũng phải cố đốt cho mình một ngọn nến.

Đốt không thèm cháy mới nản! Nghi tự mắng mình ngu dốt rồi nằm bò ra giường với suy nghĩ: "Đan Nghi không thể trở thành nhà toán học được. Nhưng nhà văn, nhà thơ thì có thể..."

Tự động viên để đừng tủi thân, Nghi nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảm giác đứng "chào cờ" một mình sáng nay trong giờ toán. Vùng dậy ngồi trước trang giấy trắng tinh, Nghi loay hoay viết rồi bôi xóa, bôi xóa rồi viết.

Mấy tiếng đồng hồ, Nghi mới... sáng tác hoàn chỉnh bốn câu thơ:

"Giờ toán thầy kêu lên bảng đen

Xóa ghi đáp số biết bao phen

Có đàn chim sẻ qua ngang cửa

Chở hết phương trình đi xứ quên"

Cô khoan khoái nhịp nhịp chân và đọc đi đọc lại siêu tác phẩm của

mình.

Nội dung bài thơ không chính xác so với sự kiện xảy ra trong lớp vì Đan Nghi mù tịt, chớ có giải được chút nào đề toán hóc búa ấy đâu mà "xóa ghi đáp số".

Còn nữa. Ngoài chú chim sẻ vô phúc sa vào lớp rồi bị cánh quạt đập trúng, rơi ngay trước mặt Lãm tới nay, hầu như chẳng có con chim thứ hai nào bay ngang lớp cô, nói chi tới "một đàn chim sẻ" để có thể chở cả "phương trình đi xứ quên". Chỉ có trong mơ ấy.

Nhưng văn nghệ sĩ nói chung là những người siêu tưởng, có thể biến không thành có, biến chó thành gà, biến cà ra quýt, biến mít thành sầu riêng, thì sao Đan Nghi cô nương này không sử dụng chất liệu sống thực có sẵn để nhào nắn nó thành bài thơ tuyệt cú mèo như vầy chứ?

Hí ha hí hửng, Đan Nghi đi tới đi lui trong phòng, nhảm đi nhảm lại từng chữ từng lời với tất cả niềm vui thích.

Có nên gởi... tác phẩm này cho Mực Tím không nhỉ? Chà! Điều này phải... tham khảo ý kiến của Lãm mới được.

Lời gió hát

Chương 6

Đọc xong bài thơ đầu tay của Đan Nghi, Lãm gật gù khen:

- Khá lăm! Thơ rất có hồn.

Khoái phỗng mũi, nhưng Nghi vẫn khiêm tốn:

- Lãm nói thế chứ, tôi thấy còn nhiều khuyết điểm không thật.

Ra vẻ một người giàu kinh nghiệm viết lách, Lãm nói:

- Trong văn chương, sự thật chỉ có ba phần, còn bảy phần kia điều là hư cấu. Nghi hư cấu như thế này là quá tốt rồi.

Đan Nghi do dự:

- Tôi chỉ sợ bị chê... xạo.

Lãm bật cười:

- Không phải xạo mà là tưởng tượng phong phú. Nghệ sĩ hơn người khác ở chỗ biết tưởng tượng. Tôi nghĩ Nghi nên gởi đăng báo bài thơ này.

Khác với những lần gởi bài cho mục Nhí Nhố, lần này Đan Nghi thấy ngại. Cô xìu giọng:

- Tôi sợ họ chê lắm!

Lãm xua tay:

- Bảo đảm họ sẽ không chê. Nghe lời Lãm đi, nếu Nghi cảm thấy ngại, tôi sẽ gởi hộ cho.

Đẩy tách cà phê đen về phía gần Đan Nghi, Lãm nói tiếp:

- Tôi không ngờ chuyển vào lớp này tôi lại gặp bạn thơ. Từ nay trở đi, tôi đã có người để trút cạn lòng mình qua thơ truyện rồi. Buổi cà phê hôm nay để đánh dấu sự việc trọng đại này. Đan Nghi uống đi!

Đan Nghi bỗng thấy mình thành một nhà thơ nữ sau những lời tán dương của Lãm. Cô cho rằng lãnh một... cây gậy để trở thành nhà thơ thì cũng xứng đáng lắm.

Phải cảm ơn thầy toán đã cho cô cảm xúc mới đúng hơn là trách thầy. Nếu bài thơ được đăng báo, Nghi sẽ có dịp nhìn những gương mặt ganh ty của các cô nàng trong lớp.

Rồi Khôi nữa. Nó sẽ không dám nghênh ngang bảo Nghi: "Dẹp cái trò chướng mắt ấy đi".

Hừ! Nghệ sĩ là người lập dị, ngông nghênh, cô chỉ mới nghe nhạc không chép bài mà Khôi đã lên lớp. Đến khi Nghi nổi tiếng như Đỗ Trung Quân, nó sẽ phải ân hận vì trước đây không chịu động viên cô, trái lại lúc nào cũng ép cô vào một khuôn mẫu cứng ngắt.

Chà! Biết đâu chừng cái khuôn mẫu ấy của Khôi bây lâu nay đã... ém

tài Nghi, làm cô không có "tinh anh phát tiết ra ngoài" được để làm thơ, viết truyện.

Phải chi Nghi làm bạn với Lãm sớm hơn, chắc bây giờ cô cũng là cây bút đầy tài năng và triển vọng rồi. Thật đáng tiếc lắm thay...

Bưng tách cà phê lên uống một ngụm như người sành điệu. Đan Nghi nói:

- Lãm vẫn chưa cho tôi biết mình viết truyện như thế nào đây!
- Nghi định lấn cả sang sân của tôi sao? - Lãm tigm tigm.

Đan Nghi nhún vai:

- Hồi cho biết vậy mà!

Lãm nheo nheo mắt:

- Rất dẽ! Tôi luôn bắt đầu công việc từ trái sang phải cho đến khi xong...

Nghi liếc Lãm một cái rõ dài. Lãm cười cười nói tiếp:

- Nhưng trước khi viết, tôi cũng như Nghi, tôi phải có cảm xúc, sau đó là hư cấu, tưởng tượng.

Đan Nghi dài giọng:

- Lãm phải... minh họa cụ thể, tôi mới hiểu chứ! Lãm có thể lấy truyện "Ngõ Vắng" để dẫn chứng.

Hơi ngập ngừng một chút, Lãm nói:

- Thật sự tôi có một thằng bạn nghèo, đêm đêm phải phụ gia đình đi bán bánh giò. Năm rồi nó không đến lớp nữa, tôi cho rằng nó đã nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn...

Còn nhân vật nữ trong truyện thì sao? - Nghi tò mò.

Lãm toe toét:

- Làm gì có nhở nào để ý tới nó. Tôi tưởng tượng ra mà.
- À! Tôi hiểu rồi! Lãm đã thay nhân vật ấy vào chỗ của mình để câu chuyện có phần cảm động, lăng mạn hơn. Đúng không ? - Đan Nghi gật gù.
- Đó là thủ thuật của người viết có kinh nghiệm. - Lãm có vẻ tự mãn.

Đan Nghi khen:

- Lãm giỏi tưởng tượng thật.
- Cũng không giỏi đâu. Chỉ nhờ tôi biết vận dụng bí quyết kế thừa trong văn học thôi.

Đan Nghi lùng bùng lỗ tai. Cô chả hiểu "Bí quyết kế thừa trong văn học" là gì, nhưng không tiện hỏi vì sợ Lãm chê kiến thức nghèo nàn.

Phải chi Lãm là Khôi, Nghi đã tha hồ thắc mắc. Thằng cận ấy dư sức biết kiến thức của cô có bao nhiêu, nên với nó, Nghi chả sỉ diện làm chi, để rồi ấm ức.

- Tôi có thể bật mí bí quyết ấy với Nghi. - Lãm hạ giọng.

Đan Nghi mừng rơn:

- Nó như thế nào vậy ?

Không trả lời Nghi, Lãm hỏi:

- Nghi có nhớ truyện Trương Chi - Mỹ Nương không nhỉ ?

Nghi gật đầu với tất cả vẻ hoang mang. Truyện ấy thì có liên quan gì tới "Ngõ Vắng" cơ chứ ?

Lãm ngân nga:

- Chuyện kể rằng chàng lái đò vừa xấu trai vừa nghèo khó tên

Trương Chi được trời phú cho giọng hát mà Quang Linh còn thua xa. Mỗi đêm khi thả thuyền trôi theo trăng, chàng thường cất giọng hát của mình. Tiếng hát ấy theo gió bay đi thật xa làm thốn thức biết bao trái tim con gái. Trong số các cô gái hay mơ mộng ấy có cả tiểu thư con nhà quyền quý - Mỹ Nương. Nàng Mỹ Nương say mê giọng hát và tưởng tượng người có giọng hát ấy phải là một trang tuấn tú, nên đã đâm ra ôm, tương tư rất nặng.

Lãm im lặng một chút mới kể tiếp:

- Cha Mỹ Nương sau khi tìm hiểu nguyên nhân đã không ngại ngần mời Trương Chi vào hát cho Mỹ Nương nghe. Trong cơn thập tử nhất sinh, cô tiểu thư nhiều mơ mộng đã bình phục nhờ giọng hát đầy mê hoặc ấy. Nhưng đến khi nhìn thấy chàng Trương, Mỹ Nương đã vỡ mộng vì Trương Chi không phải là Leonardo Dicaprio trong phim Titanic...

Lãm thở dài:

- Mà chàng ta xấu còn hơn thằng gù nhà thờ Đức Bà. Thế là Mỹ Nương nhanh chóng loại bỏ hình bóng lẩn tiếng hát Trương Chi ra khỏi tâm tưởng mình và vô tư sống trở lại những tháng ngày chưa biết thế nào là thương một người.

Đầu hơi cúi xuống buồn phiền, Lãm than:

- Chỉ tội nghiệp cho Trương Chi. Phải! Đúng là tội nghiệp Trương Chi. Gã lái đò cũng không thể sống như đã sống những năm tháng lặng lờ con nước trước đây. Gã bị nét thiên kiều bá my của cô tiểu thơ con nhà quan thâu mất ba hòn bảy vía rồi. Gã cũng lăn đúng ra ốm tương tư, mà cô nàng Mỹ Nương chẳng chút quan tâm. Thế rồi Trương Chi đã chết vì thất tình. Hận tình không tan nên hồn phách gã tụ lại tron tim. Thân xác hóa tro bụi nhưng trái tim lại biến thành khói ngọc. Người đời mang ngọc tạc thành chén. Đỗ nước vào chén sẽ thấy lung linh bóng thuyền Trương Chi. Dân gian truyền tụng nhau hai câu thơ:

Lệ tình biết trả cho ai
Khối tình mang xuống thuyền đài chưa tan.

Giọng ngậm ngùi, Lãm nói tiếp:

- Hai câu thơ đến tai My Nương cùng với cái chén ngọc. Nhìn thấy bóng thuyền Trương Chi trôi trong cõi mơ hồ kỳ ảo, My Nương đã nhỏ những giọt lệ ăn năn. Kỳ lạ thay, khi nước mắt nàng đầm đìa rơi xuống chén ngọc lại tan thành tro bụi ... Một cuộc tình thương đau, lăng mạn và đẹp tuyệt phải không Nghi?

Đan Nghi thắc mắc:

- Chuyện Trương Chi - My Nương có ăn nhập gì với truyện Ngõ Vắng chứ!

Lãm nói ngay:

- Có đấy! Nếu tinh ý một chút, Nghi sẽ nhận ra cấu trúc câu chuyện thuộc mô típ đó. Dĩ nhiên mỗi thời đại anh chàng Trương Chi và cô nàng My Nương phải khác đi cho phù hợp. Tôi đã kế thừa truyện xưa tích cũ để viết Ngõ Vắng. Cái kết thúc lơ lửng của tôi cũng phù hợp với xu hướng bây giờ.

Nghi chép miệng:

- Nhân vật nữ của Lãm vô tâm hơn My Nương gấp trăm lần.

- Vì người ta bây giờ đều sống như thế. – Lãm thản nhiên.

Đan Nghi không đồng ý với Lãm, nhưng cô làm thính chứ không tranh luận như mỗi lần bất đồng với Khôi.

Chóng tay dưới cằm, cô thắc mắc:

- Người bánh giò bánh gai của Lãm bây giờ ra sao rồi?

Lãm nhún vai:

- Tôi không thân với nó, nên đâu có quan tâm.

Định nói: “Vậy là Lãm cũng vô tâm như cô bé tóc dài trong truyện” nhưng Nghi kèm lại được. Nhìn gương mặt đầy vẻ tự đắc của Lãm,

trong lòng cô có một điều gì đó tương tự như là thất vọng.

Lãm sâu sắc lăm kia mà, sao lúc này nó lại nói như thế về bạn, cũng là nhân vật tạo cho mình cảm xúc để viết được một truyện ngắn làm mọi người yêu thích nhỉ?

Dường như Lãm đọc được những điều cô nghĩ nên nó ngần ngừ giải thích:

- Thật ra cảm xúc chỉ là một rung động thoáng qua rất nhanh. Chỗ được nó để viết thành bài thơ hay trong truyện ngắn rồi cảm xúc cũng tan biến đi. Nếu cứ nghĩ đến việc đã qua hoài, làm sao tiếp nhận rung động mới để viết nữa chứ !

Nghi nói:

- Điều này tôi thật sự không hiểu. Tôi luôn nghĩ khác về những người biết viết lách như Lãm.

Lãm xoay xoay cái tách cà phê:

- Nghi nghĩ như thế nào nhỉ?

Nghi bối rối:

- Nói ra làm chi?

Lãm ra giọng kẻ cả:

- Các cô hay thầm tượng hóa về những người cầm viết như chúng tôi. Nghi thấy rồi đó, tôi có khác gì các bạn trong lớp đâu ... Có chăng tôi viết ra được tưởng tượng của mình, còn các bạn thì không.

Nghi hỏi vặn lại:

- Chỉ là tưởng tượng thôi sao?

- Thì tưởng tượng dựa trên thực tế mà! – Lãm chống chế.

Nghi kêu lên:

- Phức tạp thật!

Giọng Lãm nhẹ nhàng:

- Đâu có gì phức tạp. Khi làm được bài thơ thứ hai, thứ ba Nghi sẽ hiểu thôi.

Cầm bài thơ trên tay, Lãm nói:

- Tôi sẽ gởi báo cho Nghi. Chờ tin vui đi.

Về nhà. Đầu óc lâng lâng vì nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa rồi, Nghi học không vô, cô đọc báo rồi xem tivi thoải mái mà quên bẵng ngày mai kiểm tra Sinh. Đến khi nhớ ra Nghi mới phát hiện một điều tệ hại hơn nữa là cô chưa chép bài, vì hôm đó mãi lo nghe nhạc trong lớp.

Mới ... ăn một cây gậy cách đây mấy ngày, lẽ nào lại ... ăn tiếp nữa. Nghi quýnh quáng nhìn đồng hồ.

Gần mười giờ rồi, ngoài Khôi ra, đâu còn ai ... vui lòng cho cô mượn vở vào lúc này.

Nhấp nha nhấp nhôm, Nghi rầu thúi ruột vì chả biết làm sao. Thật muối mặt nếu phải gọi cầu cứu Khôi về chuyện học hành bê bối của mình. Nhưng thà xấu hổ với Khôi còn hơn bị nêu tên trước lớp.

Nhắc điện thoại lên, Nghi nôn nóng chờ giọng lão cận “Alô” rồi hỏi ngay:

- Khôi học bài Sinh xong chưa?

- Xong rồi! Có chuyện gì không Nghi?

Cô liếm môi:

- Ơ ... chả biết quyền vở Sinh của Nghi lạc đâu mất nữa. Kiếm cả buổi mà không ra.

Nghi nghe giọng Khôi cười khẽ trong ống nghe:

- Coi chừng Nghi bỏ quên ở quán cà phê nào đó. Mà tới giờ này Nghi mới tìm vở học à? Khôi e muộn quá rồi. Khôi chẳng còn ngồi gần để đọc cho Nghi chép mỗi khi có bài kiểm. Thật đáng tiếc!

Dứt lời lão cặn gác máy nghe cái cúp. Đan Nghi tức đến nghẹt thở. Vậy là Khôi biết cô không chép bài nhưng không thèm nhắc nhở, không thèm cho Nghi mượn vở như lâu nay nó vẫn có bốn phần với cô.

Đi tới đi lui, Nghi nguyễn rủa thẳng nhãi bốn mắt không tiếc lời. Hừ! Từ giờ trở đi hai đứa không còn là bạn bè gì nữa hết.

Người ta bảo: “Tình bạn là tình yêu không có cánh”. Vậy mà cái tình yêu không có cánh ấy đã bốc hơi mất rồi. Suốt mươi hai năm ròng bên nhau, nào ngờ Khôi lại thay đổi kỳ cục vậy. Nếu đã thế thì thôi luôn. Không chơi với nó, Nghi vẫn còn Lãm cơ mà.

Lấy cuốn sổ điện thoại cá nhân ra, Nghi lầm nhầm đọc số của Lãm rồi nhấn máy.

Một giọng đàn bà khó chịu vang lên làm cô hết hồn:

- Kiếm ai?

Nghi ấp a ấp úng:

- Dạ cho cháu gặp Lãm ạ!

- Hừ! Con gái gì ... hư thế? Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi điện thoại kiếm con trai. Lãm ngủ rồi, làm gì một ngày tìm nó mấy lần vậy hả?

Nghi còn điếng người thì đã nghe tiếng gác máy. Cô tức tưởi ngồi phịch xuống xấu hổ. Ai tìm Lãm hồi nào, để làm gì không biết, Nghi mới gọi cho nó lần đầu đã nghe mắng. Đúng là xui tận mạng. Có thật nó đã ngủ rồi không, hay mẹ nó nói dối vì không muốn cậu quý tử bị làm phiền.

Mà với lý do nào đi chăng nữa, Nghi đã bị xúc phạm bởi cả Khôi lẫn

Lãm. Kẻ cũng đáng đời, ai bảo cô đênh đoảng, ham chơi hơn ham học làm chi. Giờ nên trách mình chớ đừng trách người khác.

Bà Huyền bước vào với quyền sô trên tay:

- Thằng Khôi nó đưa đây nè!

Mừng hơn bắt được vàng nhưng Nghi vẫn trề nhún:

- Tốt dữ à ...

- Không tốt sao lặn lội giữa khuya mang vở tới cho con mượn. Mà con làm gì tới giờ này mới mượn vở hả?

Nghi chối quanh quẩn:

- Tất cả cũng tại nó ích kỷ ...

Bà Huyền nhìn vào mắt con gái:

- Hai đứa bây vẫn còn gây nhau à?

- Đâu có... mẹ.

Bà Huyền hỏi tới:

- Vậy sao nó đến mà không vào nhà?

- Ờ ... tại vì khuya và tại nó ... sợ con ... đục bẽ mắt kiếng vì tội ...
tới bây giờ mới nhớ cho con mượn tập.

Bà Huyền thở dài:

- Ăn với nói. Lẽ ra mày phải là con trai mới đúng.

Nghi lắc đầu:

- Làm con gái như con sướng hơn nhiều chứ mẹ.

Bà Huyền chép miệng:

- Ôi dào! Chả biết sau này thằng vô phúc nào vớ phải mày.

Đan Nghi phụng phịu:

- Lúc nào mẹ cũng coi thường con gái mình. Có khối thằng vô phúc thấy hạnh phúc khi phục vụ cho con đó mẹ ạ.

Bà Huyền lắc đầu bước ra. Đan Nghi vội ôm quyển vở, kê lên gối và lầm nhầm đọc...

Trong vở lại rơi ra một miếng giấy, nhưng mảnh giấy này không có hình vẽ nào cả mà chỉ có một câu Anh ngữ:

“Everything I do, I do it for you”.

Chà! Cái lão bốn mắt khô như ngói ấy cũng bày đặt nghe nhạc nước ngoài nữa sao? Lão ấy ghi lời bài hát của Brian Adams ra làm gì nhỉ? Bộ định kiểm tra vốn liêng sinh ngữ của Nghi à? Hay là định chạy đua với Lãm?

Hơi khó hiểu đây, nhưng lúc này Đan Nghi không có thời gian tìm hiểu vấn đề của lão Bill. Cô bắt đầu tụng niệm vì không muốn lanh thêm gậy, cũng như không muốn cô chủ nhiệm gọi lên hỏi lý do vì sao...

Ngày mai trở đi Nghi phải siêng học hơn vì lão cận đã ... bay theo tình bạn bao nhiêu năm tưởng rất bền bỉ của hai đứa rồi. Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở, dặn dò Đan Nghi từng ly từng tí nữa đâu. Cô sẽ được “tự do” theo ý muốn. Nhưng ai dám bảo tự do ấy không phải là trả giá chứ!

Lời gió hát

Chương 7

Cả lớp hét to như vỡ chợ khi nghe lớp trưởng thông báo giờ Sinh nghỉ vì cô bị bệnh đột xuất.

Đan Nghi tươi cười mang vở đến để trên bàn Khôi:

- Cám ơn Khôi nha! Ôn chúa! Hôm nay cô bệnh rồi, nếu không Khôi ngồi xa quá làm sao đọc cho Nghi được.

Mặt của lão cận lạnh lùng, đứng dựng y như Bill Gates thứ thiệt đang chờ nghe phán xét sau cùng của tòa án về vấn đề độc quyền. Hãy đợi đấy đi Bill, để rồi xem Đan Nghi sẽ ... bảnh cở nào khi không bị lão kèm kẹp.

Tuấn “vẫu” nhảy nhót lên đứng trước bảng, thái độ lăng xăng như hè Xuân Hin đang hát chèo:

- Thầy giám thị không cho phép ra khỏi lớp, vậy mình sẽ ... xả hơi tại chỗ. Tui xung phong làm speaker điều khiển chương trình thư giãn cuối tuần. Các bạn có đồng ý không?

Nghĩa gân cỗ lên:

- Cứ ... vô tư đi, hỏi ý kiến, ý ruồi làm chi cho tốn thời gian. Ai thích thì nghe, thì nhìn, hỏng thích thì mở vở ra dò bài ... Nào! Bắt đầu nhanh...

Tuấn “vẫu” nghiêng người:

- Tuấn M.C... kính chào các bạn... xin một tràn pháo tay.

Đan Nghi đang tigm tigm nhìn Tuấn diễn trò thì nghe Lãm hỏi mình:

- Tuấn điều khiển chương trình thư giãn cuối tuần gì vậy?

Nghi quay xuồng giải thích:

- À! Lớp này vẫn thích văn nghệ, văn gừng, những lúc trống tiết thường diễn vài màn cho vui để hưng phấn học tiếp. Tuấn dẻo mồm lắm đấy.

Trên bảng, Tuấn bắt đầu mở cuốn Mực Tím ra và ỉ ỉ lấy Kiều:

- “Trăm năm trong cõi người ta
Bích Tuyên, Diễm Uyển khéo là ghét nhau
Đức “cống” có một... chùm dâu
Hai nàng tranh hái thật đau đớn lòng.
Chẳng cần biết ngọt hay không
Miễn sao dâu ấy nằm trong tay mình...

Bọn con trai cười rũ rượi trong khi Bích Tuyên hầm hầm đứng dậy xỉ vào mặt Tuấn:

- Bậy bạ vừa thôi nghen! Coi chừng ăn dép đó!

Tuấn tinh rụi:

- Ủa! Bà qua cầu rót dép rồi mà! Còn đâu nữa để hăm dọa.

Diễm Uyển nhỏ nhẹ nhưng hết sức chanh chua:

- Vừa vô duyên vừa phi nghệ thuật, xuống cho rồi. Lớp mìn dâu thiếu những tay văn chương. Mời người lên nói chuyện văn học không hay hơn sao?

Tuấn cười như không biết mình vừa bị mắng:

- Vâng! Ý kiến hay! Xin cảm ơn và xin mời phiến lá mới Hoàng Thiên Lãm tác giả truyện ngắn từng làm xôn xao bạn đọc lên... sân khấu để phục vụ những người ái mộ mình.

Mặc Tuấn nhắc lại lần thứ hai, Lãm thản nhiên ngồi nhai chewing-gum.

Tuấn “vẫu” không bỏ cuộc. Nó tăng hăng lấy giọng và chuyển hệ lưu loát... bác học chả thua gì Lại Văn Sâm:

- Vâng! Thưa các bạn. Người xưa thường nói “Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán” để ca ngợi tài nghệ văn chương của Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát. Ngày nay chúng ta cũng ca tụng “Văn như Ánh như Vinh” để khen tặng Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh, những cây bút quen thuộc của tuổi mới lớn.

Im lặng một ... giây để tập trung hơn nữa sự chú ý của cả lớp, Tuấn “vẫu” ... quay tiếp:

- Nhưng chúng ta có một người bạn được xem là cây bút trẻ tài năng trong mọi tài năng. Bạn ấy sẽ tỏ sáng như ngôi sao mai trên nền trời hoàng hôn. Tương lai không thua gì bậc đàn anh Vinh, Ánh. Đó chính là ... là ...

Bọn con gái ré mồm lên khi Tuấn “vẫu” vờ đưa micro về phía chúng:

- Hoàng Thiên Lãm!

Tuấn “vẫu” toét mồm:

- Vâng! Chính là anh, Hoàng Thiên Lãm. Cái tên ba chữ này nhắc chúng ta liên tưởng đến các tài danh cải lương như Kim Tử Long, Vũ Minh Vương... Nhưng anh không thuộc giới cải lương mà là nhà văn trẻ. Các bạn rất mong được giao lưu với Hoàng Thiên Lãm. Một lần nữa xin mời Thiên Lãm lên sân khấu.

Đan Nghi cười vì cái mép dẻo queo của Tuấn. Cái thằng có khiếu làm M.C. thật!

Quay ra sau, cô thì thầm:

- Lên đi Lãm...

Lãm nhìn Nghi:

- Nếu Nghi thích!

- Ờ! Nghi thích! Nói gì cho vui nhe!

Lãm khoan thai bước lên bục giảng. Kín đáo liếc về phía Khôi, Nghi thấy lão cặn cũn rồi mắt khỏi quyển tập dày cộm trên bàn để nhìn lên trên. Thế đấy! Hai người đang là đối thủ nặng ký của nhau, Nghi kiêu hãnh khi nghĩ họ kình nhau vì mình.

Lãm mỉm cười khiến bọn con gái đang xù xì phải im phăng phắc.

Tuấn “vẫu” xoa hai vai vào nhau:

- Lãm này! Bạn có thể cho lớp biết đôi điều về ... quá trình hoạt động văn học nghệ thuật của mình không?

Lãm chưa kịp trả lời đã nghe Nghĩa ré lên:

- Dao to búa lớn quá Tuấn ơi! Không khéo đứt tay, lõi đầu đó!

Bình tĩnh vững vàng như một tay chuyên nghiệp, Lãm nói:

- Đúng như Nghĩa nói. Tuấn dùng từ ... kêu quá khiến tôi ngại vì mình có quá trình hoạt động văn học nghệ thuật gì đâu ...

- Nhưng Lãm là một cây bút trẻ mà. Hãy nói vì sao bạn đến văn chương đi! – Mai Ly cắt ngang.

Lãm tủm tỉm cười:

- Tất cả do tình cờ thôi! Một sớm mai nào đó vừa thức dậy, tôi chợt thấy mọi vật chung quanh ta sao đẹp quá thế là tôi buột miệng:

“Vươn vai buổi sáng
Nắng trôi vào nhà
Đôi mắt nhắm lại
Thấy trời bao la
Vươn vai buổi sáng
Then cài giọt sương
Gió quên đóng cửa Giác mơ dang dở
Tràn ra mặt đường”.
(Thơ Phạm Tiến Ngọc)

Thế là tôi đến với thi ca.

Diễm Uyễn tấm tắc một cách thật ngây thơ:

- Một tình cờ mà không thể trong chúng ta ai cũng có được. Lý thú thật!

Bích Tuyền tờ mò:

- Thế còn truyện ngắn? Lãm đã viết bao nhiêu truyện rồi?

Đang Nghi có cảm giác mắt Lãm đang ấm áp dành cho riêng mình, dù nó đang đứng trước mấy chục đứa bạn. Cũng như những con nhỏ khác trong lớp, cô cũng háo hức nghe Lãm trả lời, và tiếc là sao trước đây, khi ngồi với nhau trong quán, cô chưa bao giờ nghĩ ra những câu cụ thể như vậy để ... phỏng vấn Lãm.

Với vẻ ung dung tự tại, Lãm trả lời:

- Thật tình tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu truyện, vì ngoài những tác phẩm được trình làng, tôi đã xé biết bao nhiêu tác phẩm không được sử dụng.

Hoàng Lan ô lèn tiếc rẻ:

- Sao lại xé uổng thế! Dầu thì cũng là chất xám cơ mà!

Nghĩa vọt miệng:

- Không phải chất xám. Nói theo kiểu nhà văn thì tác phẩm là máu thịt, là con cái ... Nhưng đồng con khổ mẹ, chất lượng kém dần khi số lượng tăng phải không?

Thấy Lãm lúng túng vì câu hỏi độc của Nghĩa, Bích Tuyền vội cứu bồ:

- Lãm thích truyện nào nhất trong những truyện đã viết?

Lãm chấn phấn thấy rõ, nói màu mè:

- Khi ý tưởng còn trong đầu, tôi đều thích chúng như nhau, nhưng khi đã trải lòng ra trên giấy, được đồng đảo người yêu thích, tôi lại thấy chán vì không hài lòng với những gì mình đã viết. Thú thật tác phẩm tôi yêu nhất vẫn chưa ra đời.

Đang Nghi chống tay dưới cằm. Cách trả lời này cô vẫn thấy nhanh trên các bài báo, chả chút gì đặc biệt, nếu không muốn nói là nhảm chán. Cô hướng mắt mình về phía Khôi và bắt gặp cái nhếch

mép của nó. Hừ! chắc là ganh ty rồi!

- Bạn đã viết “Ngõ Vắng” trong tâm trạng nào? – Hoàng Lan thắc mắc.

Lãm trầm giọng:

- Đó là một câu chuyện có thật hết chín mươi phần trăm. Hai nhân vật đều là bạn, tôi chỉ là người ghi chép lại những gì mình thấy.

Mai Ly tiếp tục phỏng vấn:

- Lãm nghĩ như thế nào về nhân vật nữ trong “Ngõ Vắng”?

Lãm cười duyên:

- Giống như mọi chúng ta, cô gái ấy thật vô tâm, nhưng dễ yêu. Nếu không anh chàng bánh giờ sẽ không thầm thương trộm nhớ.

Diễm Uyển tò mò:

- Thế cô ấy bây giờ ở đâu?

- Vẫn lẩn khuất đâu đó ... Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra cô ấy ngay.

Thái ... “giám” vỗ bàn:

- Nói dài, nói dai, và nói dỡ. Chuyển mục đi Tuấn ơi!

Bích Tuyên hậm hầm:

- Bất lịch sự!

Quay sang nhìn Lãm, Tuyên nói nghẹn ngào:

- Tụi mình rất muốn nghe Lãm đọc thơ ...

Bọn con gái nhao nhao:

- Đúng rồi, đọc thơ đi Lãm.

Mặc kệ cho bọn con trai khó chịu ra mặt, Lãm thản nhiên bám trụ. Nó từ tốn bảo:

- Tôi sẽ đọc thơ dịp khác, còn hôm nay tôi sẽ kể chuyện cười cho các bạn đỡ buồn ngủ.

Đan Nghi khá ngạc nhiên khi nghe Lãm nói thế. Cô không nghĩ nó thích chuyện tiểu lâm trong khi cô ghét. Mỗi khi ngồi chung, bọn con trai nhắc tới tiểu lâm là Nghi đứng lên ngay. Lãm không biết bọn con gái thích nó vì nó thuộc dạng lăng mạn hay sao? Kể chuyện tiểu lâm nó sẽ bị mất điểm ngay. Nhưng cũng tại lúc này Nghi bảo Lãm “Nói gì cho vui”. Nó muốn làm vừa lòng cô, và đang hạ giá mình mà không hay.

Nghi rất muốn ngăn Lãm nhưng chưa biết bằng cách nào, anh chàng đã cất giọng:

- “Trên một máy bay có năm người: viên phi công, Michael Jordan, Bill Gates, Đạt Lai Lạt Ma và một gã bụi đời có vẽ lăng đặng như một nhà thơ.

Nghe tới Bill Gates và nhà thơ bụi đời, bọn con trai bắt đầu chú ý. Lãm nắm được điều đó nên ung dung kể tiếp:

- Bỗng một bình oxy trong khoang hành lý phát nổ, khói lan khắp máy bay. Cửa buồng lại bật mở, viên phi công xộc vào trong khoang hành khách và hồn hển nói:

- Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho các người. Tin xấu là máy bay chúng ta sắp rơi. Tin tốt là có bốn cái dù và tôi đã mang một cái đây.

Dứt lời anh ta giơ tay chào và nhảy ra khỏi máy bay.

Michael Jordan vội bật dậy:

- Tôi là vận động viên vĩ đại nhất thế giới. Thế giới cần có những vận động viên vĩ đại. Tôi nghĩ vận động viên vĩ đại nhất thế giới nên có một cái dù!

Dứt lời anh ta chộp một cái dù nhảy nhanh qua cửa. Bill Gates đứng lên sửa gọng kính và nói:

- Tôi là người khôn ngoan nhất thế giới. Thế giới bao giờ cũng cần những người khôn ngoan. Tôi nghĩ người không ngoan nhất cũng nên có một cái dù.

Bill chộp lấy một cái và nhảy ra khoảng không.

Hai người còn lại nhìn nhau. Đạt Lai Lạt Ma nói:

- Này con trai, tôi đã sống một đời an lạc, đã giác ngộ lẽ vô thường. Con còn trẻ lắm, con hãy mang dù, để ta rọi theo máy bay.

Gã nhà thơ bụi đời tươi cười đáp:

- Ô! Thầy không phải lo. Người khôn ngoan nhất thế giới vừa nhảy ra ngoài với cái ba lô thơ của con..."

Đan Nghi là đứa cười to nhất. Vừa cười cô vừa liếc Khôi và thấy nó cũng cười, không chỉ để cười, nó còn đứng dậy vỗ tay khen Lãm, dù Lãm vừa chơi nó một vố khá đau.

Không ngờ Hoàng Thiên Lãm... thâm đến thế. Chuyện tiểu lâm nó vừa kể độc lăm chớ đâu phải vừa. Đan Nghi không hiểu lão cận đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bỗng dừng cô hết muốn cười. Đứng lên cô bỏ ra khỏi lớp trước cái nhìn ngạc nhiên của Lãm.

Giờ về. Lãm kè theo một bên xe Nghi. Giọng săn đón:

- Nghi sao thế?

Cô trả lời nhát gừng:

- Có sao đâu!

- Rõ ràng là không được vui.

- Sao lại không, lúc nãy tôi cười đau cả bụng, mỏi cả miệng.

Mắt Lãm sáng rõ:

- Nghi thích truyện đó chứ?

Đan Nghi lắc đầu:

- Không! Tôi thích những truyện vui thuần túy kia.

Lãm nhíu mày:

- Thế nào là chuyện vui thuần túy?

Đan Nghi nói:

- Đó là những chuyện để cười nhưng không mỉa mai, châm chọc ai.

Lãm nhẹ nhàng:

- Nghi muôn nói tới Khôi à? Thật ra tôi chả có ý gì mỉa mai, châm chọc bạn ấy cả. Tôi kể chuyện tiêu lâm cho vui như Nghi muôn, câu chuyện ấy đăng lên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ai cũng có thể đọc được.

Đan Nghi bướng bỉnh:

- Nhưng nếu Lãm kể một chuyện khác vẫn hơn.

- Lần sau tôi sẽ chú ý, vừa lòng Nghi chứ! - Lãm đâu dịu.

Hai đứa cùng cười, Đan Nghi biết ơn Lãm, cô có một vị trí quan trọng. Lãm tôn trọng cô chứ không như Khôi. Nghĩ tới lão Bill, Đan Nghi vẫn ám ức không nguôi.

Rồi thi bài thơ “Giờ Toán” của Đan Nghi cũng được lên báo. Lần này cô không làm đình, làm đám, đãi đằng như những lần trước nữa, mà lặng lẽ cùng Lãm vào quán cà phê để ... đàm đạo về văn chương. Cô cảm thấy mình người lớn hẳn ra và tức cười khi nhớ lại những trò trẻ con, ấu trĩ trước kia khi có bài đăng nhí nhố.

Với ai, Đan Nghi cũng ngẩng cao đầu hảnh diện, riêng với Khôi, cô vẫn thấy có điều gì đó như mặc cảm khi điểm số của cô ngày càng

một nhở dần.

Lão cận mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, lão tránh gặp Nghi. Đã đôi lần cô chủ động hỏi, Khôi cũng trả lời nhát gừng, kiều không chút hứng thú. Nó làm như ngoài nó ra, Nghi chẳng chơi với ai được.

Chắc Khôi cũng như mẹ, luôn nghĩ rằng “May mà Nghi có Khôi, nếu không...”

Hà! Bây giờ Đan Nghi có Lâm chẳng thích hơn sao? Ngoài cái rơ cùng mê nhạc Rock ra, mỗi lần trò chuyện với Lâm, cô đều hiểu thêm đôi điều gì đó về một nhà văn, nhà thơ. Ví dụ như trong vấn đề viết lách.

Nghi vẫn chưa đồng ý hết những lời Lâm nói. Nhưng với cô thế đã quá tốt, vì Khôi chẳng bao giờ quan tâm tới văn học nghệ thuật. Lão Bill chỉ là một con mọt sách dễ chán. Trong khi Lâm lại có khói cái hay cái lạ, đã vậy lại không bao giờ làm cô phật ý.

Người ta phải biết chọn bạn mà chơi. Khôi đã rẽ ngang, đã không chọn cô. Đã thế thì thôi, đâu sao chẳng nữa, Đan Nghi cũng vẫn là một đứa con gái kia mà. Sao Khôi lại chấp nhất con gái kia chứ?

Đan Nghi nuốt tiếng thở dài. Cô nhớ cách đây một tuần. Kẹt cầu chữ Y, cả hai cùng về trễ.

Đụng mặt nhau ở hành lang, Khôi đã nhận xét rất khẽ.

- Nghi đã thay đổi nhiều quá!

Cô chưa kịp hỏi:

- Thay đổi về mặt nào?

Hai đứa đã vào lớp.

Mãi tới hôm nay cả hai vẫn chưa tự nhiên, thân thiện lại với nhau như hồi lớp mười, lớp mười một.

Ôi! Cái thời ấy sao vui thế nhỉ?

Đang đạp xe ngon lành, Nghi vỗng thấy cái bàn đạp quay nhưng xe không đi.

Lại bể bi, hư bạc đạn hay hỏng con chó gì rồi!

Cô nhảy xuống đáo dác tìm chỗ sửa, nhưng chẳng thấy ai. Thế là dành dắt bộ qua cầu, cầu bao nhiêu mét, em rầu bấy nhiêu.

- Đan Nghi!

Nghe gọi, Nghi quay lại đúng lúc Khôi trời chiếc Cub cũ mèm tới:

- Xe hư hả?

Nghi thiểu não gật đầu. Khôi hỏi tiếp:

- Hư cái gì vậy?

Nhớ tới thái độ phớt tinh ăng-lê của lão cận hổm rày, Nghi bỗng giận.

Cô cộc lốc:

- Con chó!

Khôi sửa giọng kính:

- Cái gì?

Nghi gắt:

- Hư con chó!

- Vậy mà Khôi tưởng mình bị mắng chứ! – Khôi bình thản.

Đan Nghi bĩu môi:

- Ai dám đụng tới ông.

Vừa nói cô vừa hất mặt dắt xe đi nhanh hơn. Tan học, trưa nắng như đổ lửa, mới dắt xe chừng hơn một trăm mét Đan Nghi đã mệt muôn

xỉu. Nghĩ tới đoạn đường trước mặt mà kinh hãi.

Giọng Khôi dịu dàng:

- Đè xe đạp Khôi dắt, nghi lên chiếc Cub rồ đi!

Đan Nghi liếm đôi môi khô vì khát nước.

- Sao tự nhiên tốt thế lão cận?

- Từ nhỏ tới giờ Khôi luôn tốt với Nghi. Nào! Đưa xe đạp đây!

Đan Nghi dài mồm:

- Thôi! Tui không thẻ ... bóc lột ông.

Khôi gắt:

- Đừng nhiều lời nữa. Miệng để nhai chewing-gum vẫn hay hơn.

Dứt lời lão Bill xuống dựng chống và dần lấy ghi-đông xe đạp của Nghi.

Cô khoái rơn trong bụng nhưng vẫn múa mép:

- Tự Khôi chuốc lấy cái khổ chứ không phải tại Nghi nhe!

Lên xe chạy được một đoạn, Nghi dừng lại chờ Khôi và đề nghị:

- Hay là đè Nghi kéo Khôi?

Khôi lên ... đời cụ ngay:

- Vi phạm luật giao thông, Khôi không muốn.

Đan Nghi liếc xéo lão cụ non một cái rồi rồ ga. Về nhà, bà Huyền ngờ ngác khi thấy cô dẫn xe vào:

- Sao lại thế?

Nghi ngồi phịch xuống ghế:

- Xe con hư, Khôi dắt bộ về sau.
- Mày chỉ giỏi nước đày đọa thằng bé. – Bà Huyền lắc đầu.
- Nó tự nguyện chớ con không hề yêu cầu. – Nghi gân cỗ lên.

Thay quần áo xong, Nghi vào bếp làm hai ly nước cam to và nôn nóng ra sân đợi Khôi. Cả nửa tiếng sau mới thấy nó lót tót đẹp xe về.

Giọng Khôi từ tốn:

- Sửa xong rồi đấy!

Nghi ngạc nhiên:

- Khôi sửa à?
- Không, thợ sửa ấy chớ!
- Mất bao nhiêu tiền, để Nghi ... xin mẹ ...

Khôi xua tay:

- Chỉ đáng giá một chầu cà phê thôi. Cứ xem như Khôi và Nghi vừa uống xong cà phê không có nhạc.

Nghi ngập ngừng:

- Nhưng Khôi có uống tí nào đâu.

Cô ngập ngừng:

- Ngồi nghỉ mệt đi... Bill.
- Khôi đâu có mệt.

Nghi vênh mặt lên:

- Không mệt cũng nghỉ.

Trở vào bếp, Nghi bê hai ly cam vắt to đùng lên:

- Mỗi đứa một ly. Nay giờ Nghi khát muốn chết...

Mắt Khôi lấp lánh sau tròng kính:

- Sao Nghi không uống?

Đan Nghi cười dễ thương hơn bao giờ hết:

- Nghi chờ Khôi cùng uống không được hả?

Khôi ực một cái hết nửa ly, nó bảo:

- Xe chỉ sửa tạm thôi, thợ nói phải thay vài món, nếu không sớm muộn gì cũng hư nữa.

Bà Huyền bước ra truyền lệnh:

- Vậy thì ngày mai hai đứa đi chung. Con Nghi không được cãi mẹ đâu. Con đi học một mình mẹ chẳng yên tâm chút nào.

Giọng yếu xùi:

- Xe hư thì dành nhờ vả người khác thôi! Nhưng khi bố đi công tác về, con sẽ nhờ bố sửa ...

Bà Huyền trùng mắt:

- Có sửa xong, con cũng phải đi học cùng Khôi. Nghe chưa?

Đan Nghi ấm ức!

- Vâng!

Quay sang Khôi, bà Huyền nhẹ giọng:

- Ở đây ăn cơm nhé. Bác có nấu canh sườn dưa cải chua thích đấy!

Khôi từ chối:

- Dạ thôi ạ! Hôm nay bố cháu cũng đi công tác, cháu muốn ăn cùng mẹ cho vui ạ.
- Vậy bác không ép, nhưng chờ bác một tí.

Đợi mẹ vào khuất trong nhà, Nghi nói ngay:

- Nghi biết Khôi không thích chờ Nghi ...
- Khôi chưa nói vậy bao giờ.
- Cần gì phải nói, chỉ cần nhìn Nghi đã hiểu Khôi nghĩ gì trong đầu rồi. Hôm trước Khôi bảo “Nghi thay đổi nhiều quá”. Nhưng Khôi đã soi gương chưa? Người thay đổi không phải là Nghi đâu. Vào lớp Nghi vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn hòa đồng vui vẻ với tất cả ...

Khôi ngắt lời Nghi:

- Chính vì không thay đổi nên Khôi mới xin cô chuyển chỗ ngồi. Khôi không muốn thấy những chuyện chướng tai gai mắt...

Mặt Nghi nóng lên, cô gắt:

- Chuyện chướng tai gai mắt nào hở Bill. Lão ganh tỵ với Lãm phải không?

Khôi gằn:

- Không!

Bà Huyền xách cà-mêm canh chua dưa cải ra, giọng ngơ ngác:

- Hai đứa lại gây à?

Bưng ly nước cam chỉ còn đá không lên uống Đan Nghi lánh câu trả lời. Trong khi Khôi ấp úng nói dối:

- Vâng! Bọn cháu gây về ... bài văn sắp làm ạ.

- Bài văn ấy thế nào?

Nghi nhịp tay chờ nghe lão Bill nói láo, đây không phải nghề của chàng, thế nào cũng lời đuôi cuội.

Nào ngờ giọng lão Bill tĩnh queo:

- Cháu nhắc Nghi nhớ làm bài, Nghi bảo dễ òm, chỉ cần một tiếng trước khi đi ngủ là xong. Cháu cho rằng Nghi quá chủ quan vì không phải viết được một bài thơ, các truyện ngắn rồi xem thường những đề luận trong lớp của thầy cô.

Đan Nghi dẫy nảy:

- Con không có ý như vậy à!

Khôi tẩm tẩm:

- Thế thì tốt, hy vọng bài văn cô sắp phát ra Nghi sẽ được điểm tá.

Bà Huyền chép miệng:

- Có thể cũng um sùm! Đúng là trò trẻ con.

Bà dặn dò Khôi:

- Bác giao Đan Nghi cho cháu trông chừng. Nó ham chơi, lười học cháu phải thông báo với bác, cũng như nhớ nhắc nó học mỗi ngày.

- Làm như thế người ta bảo sao biết không? – Đan Nghi le lưỡi trêu Khôi.

Không đợi Khôi kịp trả lời, Nghi cao hứng đọc luôn hai câu Lãm từng đọc cho cô nghe:

“Chân mình lấm tấm bùn mêt
Mà cầm bó đuốc đi rê chân người”.

Bà Huyền mắng:

- Ranh con! ĐIÊN ngoa vừa thôi! Nào! Thằng Khôi về đi kéo mẹ mong.

Mang cà-mên ra giỗ xe, Đan Nghi hầm hừ:

- Ông nói dối như thật đấy. Ngày trước ngồi gần tôi, ông... hiền khô. Đúng là con người thay đổi khi... chỗ ngồi thay đổi.

Khôi điềm tĩnh:

- Nếu có thay đổi, Khôi cũng vì Nghi. Hôm qua phụ cô cộng điểm, Khôi thật thất vọng khi thấy trung bình đợt này của Nghi có bốn phẩy tám.

Đan Nghi tái mặt:

- Sao ... sao thấp dữ vậy? Chắc lão lộn với thằng Nghĩa rồi lão cận ơi!

- Thằng Nghĩa chẳng có cây gậy nào cả. Điểm kiểm tra Sử, Anh văn của nó toàn trên năm, Toán, Lý, Hóa, nó cũng không có điểm hai, ba. Nghi cứ ... để tâm hồn treo ngược trên cành cây mai, đến lúc hối hận cũng muộn rồi.

Đan Nghi nuốt nước bọt. Trung bình bốn phẩy tám. Thế thì ... tiêu tung. Nhớ tới những lời cằn nhằn thấu xương của mẹ, cô ớn lạnh. Rồi bố nữa, ông mà biết cô sắp đội sổ chắc bố buồn lắm.

Cô lo lắng nhìn Khôi:

- Giờ phải ... phải làm sao đây?

Khôi nhẹ nhàng:

- Học! Học nữa! Học mãi! Khôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Còn Nghi là người quyết định. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu “Chớ nói hôm nay không học còn có ngày mai”. Khôi e rằng ngày mai của Nghi đã thành ngày hôm qua, hôm kia mất rồi.

Rồ ga, Khôi còn dặn dò:

- Phải cố lên! Ngày mai kiểm tra mười lăm phút Hóa, Khôi về đây kéo Nghi lại nỗi nóng vì Khôi nói dai quá.

Lời gió hát

Chương 8

Đan Nghi rầu rỉ nhìn con số bốn góc cạnh được khoanh tròn, cùng hàng chữ đỏ chót của cô dạy văn: “Viết lan man không tập trung vào chủ đề ...”

Rõ là... nhục. Khi Khôi được điểm tám, Lãm bảy và cô lại là chót lớp. Điểm Uyễn hí hùng ra mặt khi nghe cô đọc điểm vô số.

Còn Bích Tuyên thì cười khinh khỉnh:

- Giờ tao mới biết nhà thơ cũng dốt văn như ai. Cuối cùng lão Bill cũng lại lớn điểm nhất chớ không phải Lãm. Hay là vì Lãm... chia chữ cho Đan Nghi nên mới bị kéo xuống như vậy kìa?

Tức tối, Nghi bỏ ra hành lang, mắt cay xè muôn khóc.

Lãm đến bên cạnh cô:

- Buồn vì con số bốn à?

Nghi âm ỵ:

- Không! Tôi buồn mình thì có!
- Thua keo này ta bày keo khác. Lo gì! – Lãm nheo mắt.

Đan Nghi chống cằm:

- Chống gậy của thầy toán không tức bằng nhận điểm bốn của cô văn. Đã vậy còn bị cười sau lưng.

Giọng Lãm chắc nịch:

- Điểm bốn văn không ảnh hưởng gì đến khả năng cầm bút của Nghi hết.

Định nói: “Nhưng ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình” song Nghi đã kịp thời ngậm miệng.

Cô tiếp tục nghe Lãm ba hoa:

- Tôi nghĩ trên... thế giới chắc ít nhất cũng hàng vạn nhà văn từng bị điểm bốn môn văn khi còn mài đũng quần ngồi trên ghế nhà trường.

Đan Nghi khoát tay:

- Nhưng tôi không phải là nhà văn như Lãm.

- Nghi là nhà văn như một nhà văn, chớ như tôi làm gì. Tôi tin chắc đây là điểm bối rối cuối cùng của Nghi trong năm nay.
- Không phải là tôi, sao Lãm dám chắc nhỉ?

Lãm thân mật:

- Vì tôi là bạn Nghi, tôi đặt niềm tin nơi Nghi, lẽ nào Nghi lại không tin chính mình. Nào! Thoải mái lên, làm gì mà căng thẳng dữ vậy! Giờ chót trống, mình uống cà phê để thư giãn nhé?

Đan Nghi ngần ngừ trước đề nghị của Lãm. Suốt tuần rồi Nghi đi học với Khôi nên ít khi trò chuyện với Lãm, cô cũng thấy thiếu vắng chút gì đó, nhưng không khiến Nghi bức bối đeo ray rứt như khi làm mặt lạnh với Khôi. Hai đứa đã bớt... găng với nhau, nhưng mỗi ngày hai lượt đi về ngồi sau lưng Khôi chả hiểu sao Nghi cứ thấy khó mở lời để nói nồng huyên thuyên nhăng cuội như trước, những cái trò gọi là côn đồ Khôi rất ghét không còn khiến cô hứng thú giờ tháo ra chọc Khôi.

Chẳng lẽ tới một lúc nào đó dù từng thân nhau cỡ nào người ta cũng khó gần gũi, tự nhiên như hồi còn bé?

Đan Nghi không biết nữa, cô trách Khôi thay đổi, nhưng tự bản thân hình như Nghi cũng đã có ít nhiều đổi thay.

Giọng Lãm lại vang lên:

- Nghi thấy sao nào? Tôi có một bài thơ mới, rất muốn đọc cho Nghi nghe.

Đan Nghi từ chối:

- Sắp thi học kỳ rồi, tôi phải chạy nước rút, hơn nữa ngày mai bài nhiều lắm.

Lãm nói:

- Tôi biết! Nhưng phải hết chiều, qua tối mới tới ngày mai. Thông minh như Nghi lo gì không có thời gian học bài.

Nghi gật gù:

- Phải, Noel rồi mới Tết, hết Tết mới tới tháng Năm, tháng Sáu thi Tú tài, tháng Bảy thi đại học. Nhưng tôi thấy mình chẳng còn bao nhiêu ngày tháng. Tôi tuy thông minh nhưng lại chậm hiểu nên phải lo học từ bây giờ.

Lãm mồm mép:

- Một buổi cà phê chưa ảnh hưởng đến chất lượng thi cử đâu.

Đan Nghi im lặng. Ngồi quán chưa phải là thói quen của cô, nhưng Nghi vẫn thích không khí quán xá, ở đó cô thấy mình tự do, thấy mình lớn hẳn ra.

Lãm lại rù rì:

- Học hành thì chúng ta có cả đời để học cơ mà. Hơn nữa học không... cà phê giết mòn tuổi trẻ đó!

Nghi bĩu môi:

- Hồng dám đâu! Thi rớt là tiêu đòn đấy. Tôi không thích thi tú tài hai năm.

Lãm nhún vai:

- Tôi lại không đặt nặng vấn đề thi mấy năm. Đôi khi tôi lại muốn thi hai năm để xem cảm giác “không ăn ớt mà cay” ra sao.

- Lãm dám à? – Đan Nghi cười khẽ.

- Sao lại không? Bộ Nghi chưa bao giờ nghe câu:

“Trăm năm Kiều vẫn là Kiều

Học trò thi lại là điều tất nhiên” sao?

Bị thi lại biết đâu có nhiều hứng thú để viết truyện. Thực tế đã chứng minh nếu Trần Tế Xương thi đậu, thì Việt Nam đã không có một Tú Xương lừng lẫy.

Đan Nghi tinh táo:

- Tôi vẫn không ngông đến mức như thế. Và tôi nghĩ cái điều “tất nhiên” như Lãm vừa nói chỉ xảy ra với những học trò kém cỏi như tôi. Còn học khá như Lãm, muôn rớt cũng khó.

Lãm chợt nghiêm nghị:

- Nói đùa cho vui thôi chứ làm sao chúng ta rớt được.

Nghi nói:

- Đúng vậy! Nhưng từ hôm nay tôi phải cố gắng để theo kịp Lãm, không thì quê độ lắm.

Lãm quay lại đề nghị cũ:

- Nhưng lát về, tụi mình sẽ đi uống cà phê một lần nữa trước khi tập trung tất cả cho việc học chứ?

Nhin đôi mắt chờ đợi câu trả lời của Lãm, Nghi không nỡ lắc đầu.

Cô ậm ỵ cho qua:

- Cứ đợi đấy!

Nghi suy nghĩ xem phải nói với Khôi như thế nào, để một lát cô sẽ về chung xe với Lãm.

Hết giờ.

Đan Nghi chờ Khôi bước ra hành lang là nói ngay:

- Khôi về trước đi, Nghi ở lại có tí chuyện.

Khôi nhíu mày:

- Rồi ai đưa Nghi về?

Cô khoát tay:

- Chuyện ấy Khôi không phải lo. Bạn bè về chung đường thiếu gì, tụi nó sẽ chở Nghi.

- Không được đâu, bác Huyền đã giao nhiệm vụ cho Khôi...

- Nhưng trưa nay Nghi không thích về với Khôi. Nghi có phải là con

nít đâu mà lúc nào Khôi cũng kè kè một bên để trông chừng. Nghi không cần Khôi làm thế! - Đan Nghi giật chân.

Giọng Khôi vẫn nhỏ nhẹ:

- Khôi không hề trông chừng Nghi và Nghi cũng không phải là trẻ con. Chúng ta là bạn. Dầu bây giờ mình không còn thân nhau như trước kia, nhưng những gì Khôi làm đều vì Nghi, dù Nghi bảo không cần. Nghi cứ thoải mái, đúng giờ tan học Khôi sẽ chờ Nghi ở chỗ cũ. Đã hứa với bác Huyền, Khôi phải làm tròn trách nhiệm.

Dứt lời Khôi quay đi.

Tự nhiên Nghi chẳng còn chút hứng thú vào quán khi cái bóng lão cận cứ đeo theo ám cô.

Lâm hăm hở bước tới với vẻ kiêu căng của một người chiến thắng:

- Quán Diễm Xưa nhé?

Nghi máy móc gật đầu rồi lê từng bước nặng nề theo Lâm. Nhưng vừa tới cổng trường cô chợt đổi ý:

- Xin lỗi! Tôi thật sự không muốn.

Cô đọc được trong mắt Lâm sự ngỡ ngàng lẫn với chút gì như bức dọc.

Giọng Lâm rời rạc:

- Tôi không ép. Nhưng tại sao vậy? Có ai đó gây áp lực với Nghi à!

Nghi gượng gạo:

- Làm gì có! Tại tôi không thích cái điểm bốn cứ nhảy trước mắt tôi mãi.

Khoanh tay trước ngực, Lâm ngạo nghẽ:

- Nghi chỉ trưởng thành khi biết giữ vững lập trường cũng như tự quyết định trước một vấn đề bất kỳ lớn hay nhỏ.

Để mặc Đan Nghi đứng tần ngần ngoài cổng. Lâm băng qua đường vào quán cà phê nó yêu thích.

Ôi chao là chán! Chả biết làm gì, Nghi trở vào trường, ngồi ghế đá ngoài sân và buồn thiu.

Thế đấy, sống cho mình thì dễ còn cho người khác mới khó làm sao!

Tự nhiên Nghi cảm thấy tủi thân, cô thèm được an ủi, vỗ về, thèm được sự quan tâm của ai đó.

Nhưng cả Khôi lẫn Lâm đều quay lưng cả rồi. Cả hai đứa đều không hiểu cô, người luôn bị trách là ngông nghênh, bướng bỉnh, muôn tật làm bằng được ý muốn của mình. Giờ lại thích làm vui lòng người khác mà không biết cách.

Lâm nói thế cũng đúng. Cô là đứa không có lập trường, nhưng huyên hoang tưởng mình tài giỏi với những trò bốc đồng ngốc nghếch.

Mà sao Lãm dám nói Nghi như vậy khi chính nó luôn ra chiêu ủng hộ cô, trước mọi việc cô làm?

Bất giác cô nhận ra một điều từ người gọi là thi hữu của mình. Lãm là người tốt nhưng cũng là người vô tư với bạn bè. Chơi với nó Nghi rất vui vì những câu chuyện trên trời dưới đất, Nghi thích những lời Lãm bốc cô lên tận chín tầng mây. Nó khéo ăn, khéo nói, khéo chiu chuộng, nhưng khéo cõ nào Nghi cũng thấy thiếu vắng một cái gì đó rất khó nói mà khi chỉ làm bạn với Khôi, Nghi mới thật sự có được.

Sắp thi học kỳ một rồi nhưng Đan Nghi vẫn chưa tập trung vào bài vở như cô luôn tự hứa với mình là: “ngày mai phải như thế này, ngày mai phải như thế nọ”...

Thói quen xấu phải có người nhắc nhở mới chịu học bài hoặc làm bài vẫn tồn tại trong Nghi.

Với Lãm, cô chưa bao giờ được quan tâm tới chuyện học hành, Lãm không thích... đàm đạo vấn đề văn học. Dường như nó xem đó là trách nhiệm, bỗn phận riêng của từng người mà đã lớn rồi, tự mình phải chu toàn lấy nên không nhắc cô như Khôi thường nhắc. Rồi nữa Lãm ... chơi với ai, nó chỉ biết một đứa đó. Chưa bao giờ Lãm hỏi thăm về gia đình Nghi, như cô vẫn quan tâm hỏi về gia đình nó. Lãm bất cần biết về bố mẹ, anh chị em Nghi là người như thế nào.

Lãm thích rong xe đưa Nghi về nhà, nhưng tới đầu ngõ là anh chàng tự động... biến chó không khi nào tỏ ý muốn vào nhà cô để thăm hỏi người lớn như Khôi. Ngược lại Lãm hay lấp lửng, hư hư ảo ảo khi trả lời cô những câu hỏi về gia đình nó.

Nghi quan tâm, nhưng có lẽ Lãm cho rằng cô tò mò muốn biết về gia cảnh mình, nên cách trả lời đầy khó chịu. Vì tế nhị và tự trọng mà Nghi chả thèm hỏi thăm nữa. hai đứa là bạn chỉ trên một phương diện nào đó thôi. Nghi chợt cười buồn khi nhận ra điều này.

Từ hành lang, Khôi xăm xăm bước tới, giọng ngạc nhiên:

- Đã xong “tí chuyện” đó chưa? Sao Nghi lại ngồi đây?
- Về thôi! Nghi thấy chán mọi thứ quá ! – Đan Nghi rầu rĩ.

Khôi kêu lên:

- Mới tức thời Nghi còn hăng hái lắm mà! Sao lại chán nhanh như trở bàn tay vậy?

Nghi buột miệng:

- Nghi có ba phải và thiếu lập trường không?

Bị hỏi bất ngờ, lão cặn ngớ ra rồi chậm rãi trả lời:

- Từ trước đến giờ Khôi toàn thua nếu gây lộn... à không nếu tranh luận với Nghi, điều đó chứng tỏ Nghi là người có lập trường vững

chắc và không hề ba phải chút nào.

Đan Nghi vẫn chưa hết băn khoăn:

- Nhưng ... nhưng Khôi toàn chê Nghi giỏi cãi chày cãi cối, ý yếu hiếp mạnh cơ mà.

Nghe thế Khôi tẩm tẩm:

- Người vũng lập trường mới giỏi cãi chày cãi cối, mới lấy yếu hiếp mạnh chứ!

- Vậy thì quyết định vừa rồi của Nghi là đúng. – Đan Nghi chớp mắt.

Khôi tò mò:

- Quyết định gì vậy?

Nghi nghiêm nghị nhắc lại câu hỏi của Khôi:

- Chớ nói hôm nay không học còn có ngày mai. Nghi phải phân đấu không có điểm bốn nữa.

Khôi bật cười khoan khoái:

- Có ... ý chí.

Dứt lời nó lấy trong túi áo ra một phong chewing-gum còn nguyên đưa cho Nghi và hóm hỉnh bảo:

- Giúp bạn tự tin hơn.

Đan Nghi nhận lấy rồi đưa cho Khôi hai thanh trên tổng số năm thanh chewing-gum.

- Cho Khôi nè!

Khôi lắc đầu:

- Khôi mua cho Nghi mà!

- Thì mỗi đứa phân nửa, Nghi nửa nhiều, Khôi nửa ít. Nhai đi... lão.

Khôi ngần ngừ:

- Tới giờ về rồi!

Nghi thản nhiên:

- Thì vừa đi vừa nhai.

- Khôi không quen.

Ấn hai thanh kẹo vào tay lão cận, Nghi làm mặt hình sự:

- Nhai rồi sẽ quen chứ gì. Nghi vẫn vừa đi vừa nhai, thậm chí thổi cho nó lóc bóc. Có mắc cổ mắt họng đâu mà sợ.

- Phải tập nhai cho Nghi coi. Còn quá trẻ mà đao mạo như ông cụ chán chết!

Nhin vẻ mặt ngầu của Đan Nghi, Khôi ngoan ngoãn bóc vỏ hai thanh gum cho vào miệng nhai.

Đan Nghi cười khúc khích:

- Ngon không?

Khôi nhăn nhó gật đầu. Hai đứa song song bước trên sân trường

ngập đầy hoa nồng đang lung linh với mấy khóm cườm thảo vàng tươi.

Lời gió hát

Chương 9

Bà Huyền bước vào phòng Nghi:

- Nay! Dậy đi ranh con. Khôi đợi ngoài sân kia.

Đan Nghi tung chăn ngồi dậy. Hôm nay chủ nhật, Khôi tìm cô làm gì nhỉ? Chả lẽ mới bừng mắt lão Bill đã tới kiểm tra vở của Nghi xem cô đã làm bài tập hay chưa à? Chà! Nếu đúng thế, lão cận có hơi ... bị siêng quá mức cần thiết rồi.

Khi Đan Nghi bước ra thì thấy Khôi còn thơ thẩn ngoài sân. Nó đang chắp tay sau lưng ngắm ngía mấy chậu kiểng còi cọc của bố Nghi.

Đúng là cụ non. Mới từng ấy tuổi đã khoái cây cảnh như mấy ông già.

Đan Nghi bỗng chua ngoa:

- Sao bỗng dung Khôi lại có hứng thú đến nhà Nghi ngắm kiểng vậy?

Khôi nhíu mày:

- Nghi nghĩ là Khôi tới để ngắm kiểng à?

Nghi hít một hơi thật sâu:

- Vậy Khôi tới để làm chi sớm thế?

Bước tới chiếc cub, Khôi lấy trong giỏ ra một chồng sách và một chậu xương rồng.

Đặt hai ... thứ ấy xuống cái bàn đá mài ngoài sân. Khôi nói:

- Đây là hướng dẫn giải toán, lý, hóa mới nhất Khôi mới vừa mua để hai đứa cùng học. Năm nay thi ... gǎng lăm đó!

Đan Nghi chớp mắt:

- Nghi biết rồi mà. Làm gì Khôi lo giữ vậy?

Khôi bứt rút:

- Thời gian qua, thơ thẩn đã ... ngốn hết tâm trí của Nghi, Nghi phải cố gắng hơn nữa, nếu đã quyết tâm loại bỏ điểm bốn.

Đan Nghi hơi xääng giọng:

- Nghi vẫn cố đó thôi.

Khôi hạ giọng như năn nỉ:

- Nhưng Nghi vẫn chưa dồn hết tâm trí, sức lực vào học. Nghi vẫn còn dễ dãi với bản thân. Không nên đâu Nghi, đừng lao vào những

chuyện vô bổ nữa.

Đan Nghi gắt:

- Chuyện gì là chuyện vô bổ chứ?

Khôi im lặng, mấy giây sau mới nói:

- Chuyện những bài thơ được làm dang dở trên những trang nháp nằm lẩn trong sách vở của Nghi. Nó không thể là những viên gạch lót đường đưa Nghi tới cổng trường đại học nào đâu.

Mặt Đan Nghi đỏ bừng. Cô giận cái tánh đoảng của mình quá.

Những bài thơ chưa thành khác nào những suy nghĩ thầm kín vậy mà cô lại bỏ rơi rớt lung tung cho lão Bill nhặt được, để bây giờ lên mặt với cô. Mà sao Khôi lại ... dám nói như vậy với Nghi chớ?

Đan Nghi mím môi:

- Thơ không thể là viên gạch lót đường vì nó mong manh lắm, nhưng nhờ nó mà tâm hồn người ta có thể bay bổng lên cao ...

Nghi bỗng ngập ngừng vì nhận ra cô đã lập lại những lời Lãm thường... ngân nga bên tách cà phê như một con vẹt.

Cũng vừa lúc đó, cô thấy Khôi hơi mỉm cười:

- Những lời này Khôi đã từng nghe một bạn trong lớp mình nói. Lúc ấy Khôi đã nghĩ một cách khôi hài rằng: Chắc chỉ có thi rớt mới làm cho thi sĩ ấy tinh mang mà rơi từ trên cao xuống. Khôi không muốn Nghi bị té chút nào hết.

Đan Nghi cáu lên:

- Thôi đủ rồi! Nghi không muốn nghe những lời thuyết giáo đâu. Khôi đem sách về đi.

Khôi nháp nháy đôi mắt sau tròng kính. Trông anh chàng thật buồn.

Sau cùng Khôi cũng lên tiếng:

- Biết chừng nào Nghi mới thôi cái trò giận dỗi để thành người lớn nhỉ? Trước đây Khôi rất dở khi rời xa Nghi chỉ vì nghĩ Nghi đã có bạn mới nên không cần Khôi nữa ...

Im lặng vài dây, Khôi nói tiếp:

- Thật ra, Khôi làm thế chỉ vì không vượt qua được bản thân mình. Giờ thì khác rồi, Nghi tha hồ giận dỗi, Khôi không cố chấp đâu, miễn sao Khôi thấy việc mình làm đúng là được rồi.

Gõ nhẹ vào chồng sách, Khôi bảo:

- Khôi sẽ về, nhưng sách và chậu xương rồng này Khôi để lại cho Nghi.

Rồi không đợi Đan Nghi nói thêm câu nào Khôi lầm lũi dắt xe ra, Nghi ngồi yên trên ghế đá và thấy ghét mình quá đỗi. Lúc nào cô cũng tự cao đến hổn hển, nếu tình trạng này lặp đi lặp lại vài lần nữa, có lẽ Nghi sẽ không còn người bạn nào cả.

Những tâm niệm phải thay đổi thế này, phải thay đổi thế khác bỗng chốc tan đâu mất, để cuối cùng Đan Nghi vẫn là Đan Nghi với biết bao nhiêu cái khó ưa, dễ ghét.

Bỗng dung Nghi lại nhớ mấy câu thơ. Khổ thật! Đường như thơ đã lâm vào người cô rồi:

“Tôi là ai giữa mùa thua thay đổi ấy
Sao nhớ nhung sao ngàn ngại thế này
Bên đường xuân trong tà áo xuân bay
Buồn ngập ngừng rồi buồn không dám tới”.

Có phải Nghi, Khôi và Lãm đang trôi giữa mùa thu thay đổi ấy không? Cô chẳng biết nữa. Nhưng rõ ràng cô đang sống ở thời gian lung chừng giao mùa rất khó chịu.

Xoay xoay chậm xương rồng nhỏ như cái chén trên tay, cô lặng lẽ ngắm màu xanh biếc của nó.

Khôi muốn nhăn nhủ gì khi gởi cô khỏi cầu tròn đầy gai góc này chứ?
Ôm sáu và chậm xương rồng vào nhà, Nghi đụng phải mẹ.

Bà kêu lên ngạc nhiên:

- Ô, chậm xương rồng này đẹp quá, ở đâu vậy?

Nghi càu nhau:

- Chẳng biết Khôi nghĩ gì mà đem cho con... cục xương rồng gai không thấy mà ghê.

Bà Huyền cười cười:

- Làm được thơ từng đăng báo như con lẽ nào không hiểu ý nó?

- Nó chê con chứ gì? Lão cận thâm thật. – Đan Nghi xùi mặt.

Bà Huyền khoát tay:

- Không phải vậy đâu. Khôi là đứa sâu sắc. Từ trước tới giờ con luôn chê nó là khô khan, là cụ non. Nó muốn nói tâm hồn nó như cây xương rồng kia. Đừng thấy gai góc, khô cằn mà chê. Đừng bao giờ nghĩ xương rồng khô khan, cằn cỗi sẽ không mọc hoa. Đúng lúc nào đó, nó sẽ nở hoa thật đẹp.

Đan Nghi tròn mắt nhìn mẹ. Không biết lão cận có nghĩ như mẹ không nhỉ?

Cô ngắm nghĩa ... quả cầu xanh rồi đưa tay đụng những gai nhọn như kim của nó ... Biết bao giờ xương rồng mới nở hoa đây?

Nghi tò mò cầm quyển sách đã được bao cẩn thận lên rồi bjiang khuông lật ra ...

Ngay trang đầu ở góc trái có ghi hàng chữ: “Everything I do, I do it for you”.

Nghi nghe ... ứcỷ lần bài hát này và cô hiểu rất rõ. Câu ấy nghĩa là: “Mọi điều anh làm, anh đều dành cho em”.

Vậy là tờ giấy kẹp trong quyển vở Sinh lần trước không phải là một tình cờ mà là hữu ý. Lẽ nào Khôi muốn nói tới...

Đan Nghi hấp tấp lật những quyển sách còn lại. Quyển nào cũng được nắn nót câu “Everything...” ấy vào ngay trang đầu.

Trời ơi! Lão cặn ấy trông tẩm ngầm tầm ngầm vậy mà ghê gớm thật. Đan Nghi nóng bừng cả mặt mày. Hừ! Ngày mai cô sẽ trả hết sách cho Khôi và mắng cho nó một trận ra trò mới được.

Nhưng cô lấy lý do gì để mắng Khôi đây? Chả lẽ vì cái câu “Everything...” mắc dịch ấy?

Hừ! Tại cô dịch quá ngọt nên nó mới trở nên lãng mạn thôi! Sao không nghĩ câu đó có nghĩa là:

“Mọi điều tao làm, tao đều làm vì mày”.

Nghe thô lỗ, cộc cằn thật! Hãy nhìn đơn giản rằng Khôi muốn nhắc tới những việc trước đây nó đã làm cho Nghi, kiểu như kể công ấy mà. Böyle giờ Khôi tiếp tục ... giúp đỡ cô nữa vì nó không muốn Đan Nghi trước vỏ chuối.

Nhưng đâu hiểu nghĩa câu ấy theo ý nào. Đan Nghi cũng cảm động. Cô suy nghĩ vẫn vơ vất mấy ngày trời vì câu “Everything...” quái ác đó.

Lời gió hát

Chương 10

Hoa cùorm thảo vàng vẫn rụng ngập sân trường. Bọn con gái nhặt cánh hoa về ép thành bướm kiểu như ép cánh phượng. Đan Nghi cũng muốn có những con... bướm vàng xòe đôi cánh ấy lắm, nhưng cô lại không thích điệu hạnh ra nhặt cánh hoa rơi thảy tung tóe vào nhau, trước khi ép chúng vào vở như bọn Bích Tuyên, Diễm Uyễn. Cái trò ấy không hợp với dân du côn như cô. Bởi vậy giờ ra chơi này Nghi cũng ở hành lang nhìn tụi bạn đùa với nhau như những giờ ra chơi trước.

Giọng Lâm vang lên:

- Nghi đang tìm thi hứng đấy à?

Đan Nghi nhếch môi:

- Tôi quên chuyện thơ thẩn lâu rồi!

Lâm gật gù:

- Những người làm thơ thường hay nói như thế.

Nghi khịt mũi:

- Lãm quen nhiều người làm thơ lắm à?
- Không nhiều, nhưng đủ hiểu chút chút về họ. Trừ Đan Nghi, bạn vẫn còn là một dấu chấm hỏi, khiến tôi luôn phải bận tâm.
- Trời! Đừng nói thế, tội nghiệp tôi mà Lãm!

Lãm cười”

- Sao lại hốt hoảng vậy? Tôi đùa mà!

Đan Nghi hóm hỉnh:

- Tôi cũng vậy. Mình đúng là những người thích đùa, đúng không?

Lãm bỗng hỏi:

- Nghi và Khôi dạo này ra sao rồi?

Đan Nghi thản nhiên:

- Vẫn bình thường, ngày hai buổi cùng nhau đến trường.

Lãm nhán mạnh:

- Nghĩa là vẫn có nhiều cái chung?

Nghi nói:

- Tụi tôi là bạn bè thân thiết từ trước tới giờ vẫn vậy. Sao tự nhiên

Lãm hỏi thế nhỉ?

Lãm ngập ngừng:

- Tôi thấy ngại khi Khôi chuyển chỗ ngồi và có lúc bỏ mặc Nghi đi về bằng xe đạp.

Đan Nghi bật cười:

- Chuyện ấy lâu lắm rồi sao bây giờ Lãm mới ngại?

Lãm ngập ngừng:

- Trước đây tôi không biết Khôi đổi chỗ vì lý do tôi quá thân với Nghi

...

Đan Nghi cắn môi làm thính. Lại chuyện ... yêu quái gì nữa đây? Hết Khôi lộn xộn bây giờ lại tới Lãm. Bọn họ sao rắc rối quá hè!

Cô nhăn mặt:

- Lãm nghĩ cái gì vậy?

Lãm đáp:

- Tôi nghĩ tới Nghi và tới mối quan hệ chúng ta. Cả hai đứa đều lớn rồi, không thể là bạn như thế này mãi được.

Đan Nghi cố tình hiểu sai ý Lãm:

- Đã là bạn nhau thì mười năm, hai mươi năm sau cũng là bạn. Sao lại không được nhỉ? Tôi và Khôi là bạn từ hồi mẫu giáo tới giờ, tính ra hơn mười năm rồi, vẫn tiếp tục là bạn dù tụi tui khắc khẩu, hay tranh luận.

Lãm liếm môi:

- Nhưng tình bạn giữa tôi và Nghi khác với giữa Nghi và Khôi.

Đan Nghi gật đầu:

- Có thể! Vì chúng ta chỉ vừa biết nhau đây thôi. Tôi rất muốn tụi mình là một bộ ba ăn ý. Lãm nghĩ sao?

Mắt Lãm khó chịu:

- Tôi thấy chẳng có gì hay, tay ba càng phiền phức hơn. Tôi hổng muốn theo đuôi Khôi.

Nghi nhún vai:

- Tôi không hiểu lầm ý của Lãm. Mỗi người có một cách riêng mà. Lãm im lặng trong khi xung quanh ồn ào. Giờ ra chơi vẫn đang cao điểm. Nghi thấy bọn học sinh lớp mười đang rượt nhau chạy vòng vòng quanh gốc bàng. Dường như tụi nó tranh giành món gì, như tờ Mực Tím thì phải. Ước gì Nghi được trở lại thời như tụi nó bây giờ nhỉ?

Lãm lấy trong túi áo ra tờ giấy gấp tư ngay ngắn đưa cho Nghi:

- Đây là bài thơ tôi định đọc cho Nghi nghe trong quán cà phê hôm trước. Nghi mang về nhà xem thử. Sắp thi rồi, chắc tôi cũng không dám thơ thẩn vẫn vơ nữa đâu. Lỡ đâu cành mềm đâu dám nhìn ai.

Nghi hóm hỉnh:

- Biết đâu nhờ thi rớt Lãm lại trở thành một Tú Lãm nổi tiếng chả thua gì Tú Xương.

Lãm gượng gạo:

- Tôi chỉ muốn là tôi thôi. Nào! Nghi có nhận bài thơ không?

Đan Nghi ngạc nhiên vì vẻ khác thường ngày của Lãm, cô đưa tay ra:

- Nhận chứ! Tôi sẽ đọc kỹ từng câu, từng chữ. Nhưng Lãm đừng bắt tôi cho ý kiến đó nha.

Lãm xa xôi:

- Chỉ mong Nghi cảm nhận hết tất cả những gì tôi muốn gửi vào thơ. Dứt lời Lãm đứng đinh vào lớp.

Mãi đến tối, khi ngồi vào bàn học, Đan Nghi mới sực nhớ đến bài thơ của Lãm.

Cô ngần ngừ một thoảng mới mở tờ giấy gấp tư ra đọc:

“Lưng chừng mùa thu tới
Lưng chừng lá vàng rơi
Lưng chừng em và tôi
Tình yêu hay tình bạn?”

Mắt Đan Nghi không rời bốn câu thơ ngắn được Lãm viết bằng mực tím với kiểu chữ thật bay bướm trên tờ giấy trắng.

Ôi! Sao Lãm lại ... dám viết cho Nghi như thế nhỉ?

Bài thơ ngắn với những từ nhẹ nhàng này xem ra nặng ký gấp mấy

lần câu “Everything...” của Khôi.

Nhưng có phải Lãm muốn hỏi Nghi điều tế nhị đó không? Hay đây là một bài thơ mới viết, nó đưa cho cô ... tham khảo giống như trước đây Nghi đã đưa bài “Giờ toán” cho Lãm xem để góp ý?

Nhưng dù thế nào điều cốt lõi Nghi muốn đề cập là ý tưởng. Lãm đã... rung động với... em nào để tiếng lòng có thể ngân nga như thi sĩ chính cống?

Đan Nghi xốn xang, ray rút với những cái lưng chừng của Lãm. Đây quả là một câu hỏi khó mà người đặt câu hỏi lẫn người bị hỏi đều không dám trả lời.

Nghi chưa thật lớn để phải thay tình bạn bằng một thứ tình cảm khác. Lãm phải hiểu như vậy chứ. Mùa thi sắp đến. Lần thi này rất quan trọng, nó đánh dấu một bước rẽ mới cho cuộc đời mỗi đứa sau mười hai năm đèn sách.

Ngưỡng cửa vào đời cao hay thấp, rộng hay hẹp cho từng người đều quyết định từ kỳ thi này. Không hiểu phải nhờ Khôi thường xuyên... tụng kinh gõ mõ những lời phải quấy vào tai Nghi hay không, mà cô đã nhận ra bỗn phận và trách nhiệm của mình. Đạo này Nghi rất ngoan, cô chăm chỉ học thật khuya và sáng cũng dậy thật sớm.

Nhưng tối nay chắc Nghi học không vào vì bài thơ như một lời “tỉnh tò” dịu êm này rồi.

Cầm quyển vở, Nghi vào phòng mẹ. Đang xem tivi, bà Huyền nhíu mày:

- Vào đây làm sao học bài được?

Nghi bó gối trên salon:

- Con học không vô mẹ à!

Bà Huyền dịu dàng:

- Có chuyện gì vậy?

Nghi rầu rĩ lắc đầu. Cô không biết phải thốt lộ những điều làm mình bận tâm như thế nào. Xưa nay mẹ quen nghĩ cô là con trai. Mà đã là con trai thì đâu có chuyện rúc vào nách mẹ để rỉ rả tâm tình.

Bà Huyền dò dẫm:

- Thằng ... cận và con lại gây lộn nữa hả?

Đan Nghi chép miệng:

- Phải cứ gây lộn hoài như ngày xưa thì đỡ khổ. Sao bọn con trai rắc rối thế cơ chứ!

Bà Huyền trợn mắt:

- Bọn con trai à? Còn đứa nào rắc rối nữa?

Thấy Nghi im, bà Huyền hỏi tới:

- Phải ... thằng hay điện thoại tới nói chuyện thơ văn với con không?

Đan Nghi ấp úng:

- Mẹ ... mẹ cũng biết nữa sao?

Bà Huyền phì cười:

- Mẹ có biết gì đâu ... nhưng mẹ dám chắc một điều là con đang gặp phiền phức gì với thơ văn đúng không?

Đan Nghi chống tay dưới cằm:

- Phải chi trước kia con chỉ chơi với con gái, và thân với tụi nó thôi thì bây giờ hay biết mấy!

Quay sang mẹ, cô ngập ngừng:

- Hồi đi học, mẹ thân với con trai hay con gái?

Bà Huyền trầm giọng:

- Ngày xưa con trai và con gái học riêng nên mẹ không có bạn trai như tụi con bây giờ để mà tao, mi tớ nghe loạn cả lên. Sao con lại hỏi mẹ chuyện này nhỉ? Mấy thằng bạn con có vấn đề à?

Đan Nghi nhìn lên màn hình:

- Có một đứa nó làm thơ và muốn con cảm nhận hết những gì nó muốn gởi vào trong thơ.

Bà Huyền hỏi:

- Thế con thấy sao?

Nghi liếm môi:

- Con sẽ bảo với nó bài thơ này khá, đăng báo được.

- Vậy thì còn gì không ổn mà con không học bài được?

- Con vẫn chưa biết nếu thân với con gái thì sẽ khác thân với con trai thế nào? - Nghi thắc mắc.

Bà Huyền mỉm cười:

- Đúng là người ta thường thân với bạn cùng phái hơn. Nhưng đã nói là bạn thì trai hay gái cũng tốt. Quan trọng là phải đối xử với nhau như thế nào để giữ tình bạn được trong sáng và lâu dài. Bạn bè thời cắp sách đến trường là dễ thương nhất. Mẹ nói thế không có nghĩa là tất cả những người bạn đều giống nhau.

Đan Nghi chớp mắt:

- Họ khác nhau ở điểm nào hả mẹ?

Bà Huyền ngần ngừ một chút rồi nói:

- Dĩ nhiên là ở cá tính rồi. Trời sinh mỗi người một tính cách. Những bạn bè hay còn gọi là tri âm tri kỷ là người chia sẻ với ta khi vui hoặc buồn. Nhưng có những người bạn chỉ đến với con khi con vui. Lúc con buồn hoặc gặp khó khăn sẽ chẳng đời nào thấy họ.

Nhin con gái, bà Huyền hạ giọng:

- Ngược lại có những người bạn không hề vội vội, thân tình, nhưng lúc nào họ cũng nghĩ tới con, âm thầm lo lắng cho con. Dẫu con gặp

bất cứ hoạn nạn gì họ cũng không bỏ mặc con. Đó mới đúng là tình bạn thật sự. Họ sẵn sàng tất cả chỉ vì con. Còn con? Con đối xử với chúng thế nào? Có đáng là một người bạn tốt chưa?

Bất ngờ với câu hỏi của mẹ, Đan Nghi áp úng:

- Con ... con đương nhiên là bạn tốt rồi. Nếu không tựi nó ... nghỉ con ra từ lâu.

- Mẹ nghĩ con nên tìm cho mình một đứa bạn gái thân để tâm sự những chuyện không thể nói với bọn con trai.

- Con cũng muốn, nhưng chưa tìm ra mẹ à?

Mắt lóe lên tia ranh mãnh, Đan Nghi nói:

- Tạm thời mẹ là bạn gái thân nhất của con đi. Được không mẹ?

Bà Huyền dẽ dãi:

- Được! Thế con muốn tâm sự gì đây?

Đan Nghi lắc đầu:

- Dạ đâu có mẹ. Con hỏi đùa mà! Nhưng mẹ nè. Nếu người ta muốn chuyển từ tình bạn sang một thứ tình cảm khác thì sao hả mẹ?

- Thì phải xem người ta của con là người như thế nào, và con suy nghĩ sao nữa. – Bà Huyền nheo mắt.

- Không phải người ta của con. Cái lão cận ấy khô như đá ... Con ưa không vô ... - Mặt đỏ ửng lên, Nghi chối.

Bỏ lửng câu nói, Nghi vơ vội quyển tập chạy về phòng.

Cô đọc lại lần nữa bốn câu thơ của Lãm và hiểu ra: sẽ không có một thứ tình cảm nào lưng chừng giữa anh chàng và Nghi hết. Với Lãm, Nghi chỉ có tình bạn đơn thuần. Lãm là người luôn chia sẻ với Nghi niềm vui và cả sự vinh quang hão huyền mỗi khi cô có thơ đăng báo. Trong đời ai cũng cần một người bạn đem tới cho mình những phút giây hứng thú như thế. Nếu không có Lãm, Nghi có thể còn có những người bạn khác gần giống anh. Nhưng nếu không có Khôi, cô sẽ khó tìm được... tri kỷ thứ hai.

Tự nhiên Đan Nghi buột miệng hát nhỏ:

“Everything I do, I do it for you”.

Vâng! Mọi điều tôi làm, tôi đều dành cho bạn. Dẽ yêu làm sao ấy! Có lẽ đó là điều Khôi muốn nhắn nhủ với vô. Riêng Đan Nghi thì sao?

Cô bâng khuâng nhìn cây xương rồng và tự hỏi không biết bao giờ nó mới nở hoa.

Đan Nghi đứng tần ngần mãi trước gương. Cô le lưỡi, hỉnh mũi cười với chính mình. Hôm nay sinh nhật thứ mười tám của Nghi và cô đang háo hức chờ đón nó.

Những lần sinh nhật trước mẹ hay cho tiền để cô rủ Khôi đi ăn kem và hát “Happy birthday to you” bằng giọng nghẹt mũi và lạnh.

Với Nghi như thế là đủ rồi, cô chẳng đòi hỏi gì thêm. Nhưng năm nay lại khác, Nghi rất muốn một điều gì đó mới lạ xảy đến với mình.

Nhưng đó là điều gì nhỉ? Có ngầm nghĩa mãi cô vẫn là Đan Nghi luôn thích ra vẻ ta đây nhưng lại chưa đủ sức, nên cuối cùng trẻ con vẫn hoàn trẻ con. Ôi chao! Sao cô buồn bã bản thân mình thế nhỉ?

Giọng mẹ chợt vang lên:

- Khôi tìm Nghi ơi!

Xỏ chân vào dép, cô nhẹ nhàng bước ra, chờ không ào ào trong gió như thường ngày. Dầu sao hôm nay cũng là sinh nhật cơ mà. “Phải dịu dàng đầm thắm, không sẽ hết duyên con gái”. Mẹ luôn nhắc Nghi vậy và bắt đầu từ hôm nay Nghi muốn mình phải như lời mẹ bảo. Cô không muốn … chết duyên con gái đâu.

Khôi đưa Nghi một gói nhỏ thật dễ thương. Mắt ám áp, giọng nồng nhiệt, lão cặn nói:

- Mừng Nghi thêm một tuổi khôn, một năm vui nhiều và tràn đầy hạnh phúc.

Cô chớp mi, giọng dài ra:

- Sao giống chúc tết quá vậy?

- Có khác ấy chó! Tết thì mọi người đều thêm một tuổi, nhưng hôm nay chỉ có mình Nghi thôi. – Khôi nói.

- Cái gì thế nhỉ? Nghi mở ra được không? – Đan Nghi săm soi gói quà.

- Của Nghi kia mà! Mở lúc nào lại không được.

Nhưng Nghi chưa kịp mở đã nghe điện thoại reo. Cô nhấc máy lên và nghe giọng Lâm thật rõ:

- Sinh nhật vui vẻ. Mong tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Nghi.

Cô ngập ngừng:

- Cảm ơn Lâm…

- Sao lại cảm ơn. Mình là bạn mà.

Nghi thở phào khi nghe Lâm nói thế.

- Ồ! Bạn tốt. Nghi rất quý tình bạn.

- Lâm cũng vậy! … Thôi nhé …

Nghi gác máy, cầm gói quà trong tay, cô nói:

- Mình đi ăn kem rồi! Nghi sẽ mở quà.

Khôi hỏi với một chút thắc thỏm:

- VỚI MỘT MÌNH KHÔI THÔI SAO?

Đan Nghi thản nhiên:

- THÌ NĂM NÀO CHẮNG VẬY.

- NHƯNG NGOÀI KHÔI RA, NGHI VẪN CÒN BẠN KHÁC.

- MỖI NGƯỜI BẠN ĐỀU CÓ MỘT VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG TÂM TƯỞNG CỦA

Nghi. Vị trí của Khôi không ai thay thế được đâu ... - Đan Nghi cong môi.

Nghi thấy lão cận cười. Nụ cười của lão khiến cô liên tưởng đến... quả cầu gai góc nằm trong chậu men đỏ nhỏ xíu trên bàn học. Cuối cùng cây xương rồng cũng ra hoa. Những cái nụ bé xíu của nó đã xòe tung những cánh hoa đỏ rực. Đó là điều tự nhiên của cuộc sống. Hoa xương rồng nở chứng tỏ chẳng gai góc khô khan tí nào. Năm nay, Lãm, Khôi, và Nghi đều mười tám tuổi. Giữa những vẫn đục, xô bồ của dòng đời xung quanh, trong tâm hồn nhạy cảm của cả ba vẫn đạt dào một tình cảm trong sáng, đầm thắm hồn nhiên, như vừa bắt chột có một chút gì của người lớn.

Hồng Ngọc Tủ Sách Lá Me

Nguồn: Thời áo trắng

Người đăng: Thành Viên VNthuquan

Thời gian: 27/12/2003 9:26:54 SA