

Trần Dân

Đi !

Đây Việt Bắc !

hung ca



NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN



Đi!

Đây Việt Bắc !

Copyright © Gia đình nhà thơ Trần Dần

Xuất bản theo hợp đồng sử dụng tác phẩm giữa Công ty Văn hóa
và Truyền thông Nhà Nam và gia đình nhà thơ Trần Dần, 2009.

Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp,
phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán
trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất
bản là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của nhà xuất bản
và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản
quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp.

Trần Dần

Đi!

Đây Việt Bắc!

hùng ca - lụa
1957



THAY LỜI NÓI ĐẦU

Nhật ký TRẦN DÂN 1954

Vào chiến tranh, tôi muốn Thơ tôi thế nào?

Có những ngày và nhiều ngày tôi không nghĩ
tới nữa. Lại cũng có những ngày tự dung tôi nghĩ
rất nhiều. Có lúc tôi tưởng như nắm chân lý trong
tay rồi. Có lúc tôi tưởng như mất cả cuộc đời !

Lúc tôi muốn một thứ Thơ dễ dãi. Lúc một thứ
Thơ không có văn. Lúc một thứ Thơ như một hạt
ngọc. Lúc một thứ Thơ kể chuyện. Lúc một thứ
Thơ gồ ghề. Lúc một thứ Thơ hiền lành, có cái
khỏe của những bắp thịt hồng. Lúc một thứ Thơ
na ná như của anh lính, nó mát mà lành, nó hiền
mà khỏe, nó thực tế. Lúc một thứ Thơ na ná như
bài nói của anh cán bộ, nó đà thông, nó giục giã,
nó lý luận.

Bây giờ tôi muốn một thứ Thơ như thế nào đó
giải quyết được một số những mâu thuẫn giữa tôi
với người ta và giữa tôi với tôi. Tôi muốn nhiều
nghĩa, mờ ảo, mà người ta muốn rõ nghĩa rành
mạch. Vì vậy tôi muốn một thứ Thơ nào đó có một
nghĩa rõ ràng và kèm theo muôn vàn nghĩa khác.

Tôi muốn một thứ Thơ không có văn, không có
kỷ luật – người ta thích Thơ dễ đọc, có văn. Vì vậy
tôi muốn một thứ Thơ nào đó rất tự do nhưng rất
có nhịp chắc chắn, cái nhịp đó có đủ sức mạnh và
âm điệu để cho tự nó có thể sinh tồn – chỗ có
văn, chỗ không có văn. Nó rất nhịp nhàng, nhưng
đó là một cái nhịp nhàng tạo nên bằng những cái
gõ ghẽ, khúc khuỷu, chối tai, rức óc. Nhưng mà
những cái đó lại nhịp nhàng. Nghĩa là tất cả những
cái xóc-hop lại thành cái êm. Một cái êm rất xóc.

Tôi thích Thơ phải có buồn có tủi, có suy nghĩ
có thầm thía, có chua xót có đau khổ, có bi kịch,
có máu có mồ hôi. Thơ đầm nước mắt. Giọt mực
là giọt máu, giọt mồ hôi.

Người ta muốn Thơ phải rõ ràng, phẫn khởi,
hồng hào, êm á.

Vì vậy bây giờ tôi muốn một thứ Thơ nào đó có
cái phẫn khởi của những giọt nước mắt, của mồ
hôi và máu đào. Phẫn khởi của những khói bụi,
đất cát, thuốc súng, xác chết, nhà thiêu, bãi cháy,
bom xé đạn thiêu. Phẫn khởi của những thất
vọng, những điêu tàn, những chia ly, tan rã và
thất bại. Tôi muốn một thang thuốc ngọt hợp bởi
những vị đắng và cay nhất của trái đất.

Tôi thích Thơ thời sự, theo sát cái hối hộp, lo lắng của Đảng tôi, dân tôi, triệu triệu quả tim dân chúng và quân đội, chiến sĩ và cán bộ, lãnh tụ và quần chúng.

Tôi lại cũng thích Thơ không thời sự, Thơ bao trùm đất nước và thời gian, Thơ ăn lấn sang mọi thế kỉ, và Thơ nhập cả vào cái biện chứng bao la của sự vật.

Vì vậy bây giờ tôi muốn một thứ Thơ nào đó lấy đề tài ngay ở nhịp đậm trước mắt của trái tim dân tộc Việt Nam. Nhưng trong đề tài đó tôi đào mãi đào mãi tới khi tôi tìm thấy quả tim Nhân Loại. Đó là thực sự mà cũng là ý muốn của tôi. Quả tim dân tộc tôi có nghĩa là quả tim Nhân Loại. Nhịp đậm của nó là nhịp đi của Biện Chứng. Cái ngày hôm nay là dồn ép của hàng triệu năm về trước và mở ra triệu thế kỷ về sau. Tôi muốn một thứ Thơ nào đó vạch ra được sự thực đó. Hạt bụi, sợi tóc mây là cả một vũ trụ. Một khoảnh khắc là cả lịch sử của trần gian. Một thắc mắc của em là tất cả lo âu nhân loại.

Tôi còn nói nhiều về Thơ nữa.
Không vội, tôi mới 28 tuổi.

Tháng 2 năm 1957...

Chương 1.

Đây !
Việt Bắc !

Sông Lô
nước xanh
tròng trành mảnh nguyệt !

Bình Ca
sương xuống
lạc
con đò !

Đây dạ thời gian
còn đọng
những tên,
Như
Nà Phạc
Phủ Thông
Đèo Thùng
Khau Vác.

Tôi nhớ
đồn Róm khi xưa,
nơi ta
ngã xuống.

Trời sao ấp ú ...

Nhớ
khe suối cạn

nơi
bạn ta nằm.

Chắc hẳn -
khu A.T.K
beo gầm
cỏ rậm.

Bản xưa
chim chóc
phục hồi chưa ?

Người khách đến ! -
Thuyền lên
bến lợ.

Mái vui
sương núi
trăng ghềnh.

Tìm đâu
dấu vết ngày xưa ?

Đâu
bom đạn tội tình
thuở ấy ?

Rừng chằng nói
lá rơi
vàng vỗ !

Thác bạc phơ đầu
mài gọt
đá xanh !

Nhưng hãy tin -
nhiều đêm
bên bếp lửa,

lũ trẻ đầu xanh
nghe
chuyện người xưa,

Cũng
mê mải
như ta
nghe cổ tích ! ...

Ở đây -

Ta đã long dong
chín mùa xuân xám lửa,

đạn

núi ruồi

bầu kín

gót chân đi !

Ở đây -

Lên Bắc

lại

về Đông

Vò vĩnh

chân trời

khẩu súng.

Mỗi đêm

từ biệt

một quê hương !

Ở đây -

Ta dãy nghiệp

nhọc nhằn.

Hai tay trắng

mưu cơ

tẩn tảo

mới làm nên
đất nước bây giờ.

Chính
chiếc nôi Việt Bắc
bể bồng ta

Qua
tất cả
tháng năm đầy lửa,

nuôi ta
nuôi cách mạng
lớn khôn.

Ta bàu bạn
củ khoai môn
nương sẵn.

Bạn
con chim mất ngủ
rừng già.

Bạn
sông Đà
sông Mã
chờ đầy sao.

Bạn hang núi
lá vàng rơi
khắc khoải.

Ở đây -

Muối mặn ta kiêng
thương xót
đời con khát nước.

Tương lai

ta thắt bụng
vì mày !

Ta đã nhịn

như
người lính nhịn.

Nhịn mùa xuân

lại đến
nhịn mùa đông.

Nhịn điếu thuốc

nhịn từng vuông vải.

Nhịn no

nhịn ấm
nhịn tình yêu !

Ở đây -

Mây sớm
quẩn
sương chiều.

Đầu bắn

hùm kêu
khản giọng

Đạn bom
chầu chực
bốn bên nhà.

Ta sống
giữa
bản hùng ca nguy hiểm.

Ở đây -
Manh áo vải
chung nhau.

Giấc ngủ
cùng chung
chiều đất.

Hành quân
chung
khói bụi đường trường ...

Con muỗi độc
chung nhau
cơn sốt.

Chiến trường
chung
dầu dãi đạn bom.

Tới khi ngã
lại chung nhau
đất mẹ.

Hãy chia sẻ cho nhau
gió bắc !

Chia
mưa phùn
nước lũ
cơm thiu.

Để đến lúc
mắc trùng vây địch,

lại chia nhau
những thời đạn
cuối cùng.

Ở đây -
Ta mắc nợ
núi rừng,
một món nợ
khó bề trang trải.

Việt Bắc
cho ta vay -
địa thế !

Vay từ
bó củi
nắm tén.

Vay cá

những hang sâu
núi hiểm.

Cá

trám bùi
măng đắng
đã nuôi ta.

Ta mắc nợ

những rừng sim bát ngát

Nợ

bản mường heo hút
chiều sương.

Nợ củ khoai môn

nợ
chim muông
nương rẫy.

Nợ

tre vầu
bung bít
rừng sâu.

Nợ con suối

dù trong
dù đục.

Nợ
những người
đã ngã
không tên !

Oi

thể kỉ muôn thương ngàn nhớ !

Nợ này
đâu dễ trả
mà quên !

Đi !

Tất cả ! -
Dù quen tay vỗ nợ

cũng chớ bao giờ
vỗ nợ
nhân dân !

Chương 2.

Đi!

Đi!

Đi ! -

Hãy làm

quân cảm tử

của

những rạng đông

chẳng trói

giữa

đêm tù !

Đi !

Đi !

Đi ! -

Nếu gấp sương mù

tia mắt

hãy cào

toang

sương đục !

Nếu mưa tuôn
ngàn vạn mũi tên buồn

Gió cay nghiệt
xiá
đường gươm tình tội,

ngực
hãy đau thương
làm mộc
đỡ đòn !

Nếu lũ mìn
cưa gãy cụt
đôi chân,

Hãy lê lết cùi tay
bò
bước một

Chỉ để
mỗi vệt máu đào
rơi rớt lại
đắng sau !

Nếu
bệnh lao
ăn luồng phổi -
vẫn đi.

Một người ôm bên ta dù hối hối,

vẫn còn
khả năng
cải tạo
địa cầu này !

Nếu ta ngã -
tiếng kêu lần cuối,
Vẫn rúc còi cay đắng
gọi người đi !

Nếu
vận lưỡi lê lừa lọc
cản đường
Tay dù gãy
cũng bẻ đi
băng hết !

Nếu ta bị
lũ quân thù
treo cổ,
hãy chỉ để
chúng treo lên
trên chiếc giá treo,
một
tiếng-rùa-ngàn-cân-thuốc-nổ !

Nếu

bom đổ

xót thương hàng triệu tǎn,

đạn-khuyển-ưng

dù kín

mọi con đường !

Hãy nhìn kỹ

trong rừng lửa đỏ

Bao giờ

vẫn có

một đường đi !

Đi !

Đi !

Đi ! -

Thế kỷ hai mươi

sẽ bẻ gãy

mọi lưỡi gươm dày dọa !

Hãy sống lại

ngàn tên bạo chúa,

Cũng không chém hết được
người đi !

Hãy biến
tháng năm
thành
một vạc dầu,

Cũng không bắt
thời gian
dừng lại được.

Hãy tập hợp
bóng đêm
ngàn chẽ độ,

cũng không
bung bít nổi
bình minh.

Tôi phải kể
chuyện
mùa đông 47

Hàng chục vạn quân
súng ống
đùng đùng

Vây kín đặc
nước Cộng Hoà
mới đẻ ...

Trên biên giới
Võ tướng Bô-phơ-rê

cưỡi
xe tăng
bừa nát núi.

Bắc Cạn
bị
lưỡi lê iêng hùng Sô va nhắc
đâm lưng !

Đoàn Com tuy nan
hỏi tội
giòng sông: -
“Sao chẳng chịu
làm tôi
nước Mẹ !”

Nòng pháo trận
nhắm ta
trúng ngực.

Đạn tranh mồi
chi chát đầu ta.

Trên không
lũ khu trục
ôm bom

ngả ta xuống
nhiều hơn
ngả rạ.

Ta chết kẹt
trong gọng kìm ghê gớm

Như
chết trong
chẽ độ dã man nào.

Quay phía Bắc
nhâu nhâu
súng đạn.

Nhin sang Nam
san sát trùng vây.

Cả Việt Bắc
đặt trôi
trong biển khói.

Và
chúng ta
xô lắc
bồng bềnh
những giọt nước
đu đưa
trong
sóng cá.

Đương đầu
với
đoàn quân bậc nhất,

nào chúng ta
đã kịp có gì đâu ?

Mới kịp có
lòng tin
và
chiếc gậy.

Chương 3.

Nếu số mệnh
đứng về phe
tàn bạo,

Tôi
sẽ là người
chỗng số mệnh
không nguôi.

Đi !
Đi ! -
Lồng ngực người ta
rất có thể
đem làm
lá chắn !

Đi ! -
Đạn bóng
dù
xiên
thủng ngực !

Chì sỏi
dù
rót
tuột da người !

Đi ! -

Dù biết

đến phiên ta

nằm xuống.

Chớ suy bì

ai ngã trước

ngã sau !

Hãy khinh bỉ

Ngòi - ong - viên - đạn - lửa !

Hãy lao mình

trong

chớp giật

sấm ran.

Chẳng võ khí nào

tối tân

bằng

võ khí: cà gan !

Người nô lệ

đã sẵn sàng

nổi giận.

Ta có thể

thản nhiên

vào trận,

khi con tim
 còn thủng
 lưỡi lê xiên,
khi
 tay gãy
 chưa người băng bó,

Khi sống lưng
 lìa đứt
 vẫn chưa hàn.

Ta có thể
 phá
 căn nhà
 ta dựng,

phá thân cẫu
 ta đã bắc
 ngang sông,

Phá
 cây quả
 mồ hôi ta tưới bón,

Phá cột đèn
 nghiêng ngà
 phổ hoa niên ...

Hãy biến quê ta
 thành
 một Sa-ha-ra đói khát !

Ánh sao
đừng rời đường thù !

Một hạt tấm !
Chớ chui vào bụng giặc !

Nước dòng sông ! -
Hãy cạn khô đi !

Hãy để chúng
như những tên tướng cướp,
chết gục đầu
sa mạc cát khô !

Ta có thể
mưa
tên thuốc độc !

Hãy đem thân
làm
một quả bom

lao
vào giữa
đoàn xe bọc thép !

Hãy nổ tung
quả thủy - lôi - người,

nhầm trúng
bụng
những con tàu hung dữ !

Hãy biến
bản rừng
thành sở sát sinh !

Hãy nghe chúng
rống lên
như
con bò bị búa nện !

Ta đã ôm
khẩu súng kíp
đi về,

Săn bắn giặc
như
săn thú dữ.

Bộ "tổng chỉ huy"
cắn nhau
gì nữa ?

Các ngài
tính toán
lầm to ...

Vì sao
hàng chục
trung đoàn trang bị tối tân

di
chiến bại
một
căn nhà vắng chủ ?

Vì sao
quân chiến thắng
bò vẽ

còn một nhúm
vài tên
què cụt ?

Thôi !
Hãy đi
tự tử
thì hơn !

Bạo lực
chỉ là
sự
yếu ớt ngụy trang
trong
cái vỏ
đạn - bom - vô - ích !

Nhưng
chúng có cái loa bịp lừa
chính trị !

Ai cấm
 trên đài phát thanh
 chúng thắng
 liên miên
 những thắng lợi giả vờ ?

Chương 4.

Ai dám bảo
đánh
một lần
tan hết giặc ?

Chiến tranh
đâu giống
chuyện
tuyên truyền.

Chỉ thấy thắng
không thua gì cả.

Quả đất lớn
mà
tâm địa nhỏ.

Nó chỉ li
từng
hạnh phúc đơn sơ.

Phải mất
trăm năm
gõ nợ
cuộc đời,

mới đòi được
một sét cơm
gạo hẩm.

Có khi
chắt
vài trăm sa mạc
mới thu về
lưng gáo nước
mà thôi.

Nhưng hãy đi đi ! -
Những ngày qua
không đáng sống !

Mùa xuân
bị hắt hủi,
mùa hạ
bị gạt lửa !

Rét băm chém
quê hương
đày ải.

Lưỡi-lê-mưa-dầm
xiên
thấu ngực
sang lưng.

Những ngày
mọi hoàng hôn
đều
ê ẩm
nhớ thương.

Mọi cơn gió
chẳng nín lời
than thở.

Những ngày
chân trời thấp
làm
cánh chim
hèn hạ

Chim nào
muốn
bay xia lên cao ...

Đều vấp phải
trần mây đè ập xuống ?

Những ngày
nô lệ ! -
Cả gan
bé hơn:
chịu đựng.

Tia mắt đèn thơ ngây
không dám
cào tan
hắc ám ban đêm

đành
hiu hắt

bên hè phỗ nhỏ.

hắt hiu
tia hy vọng tầm thường.

Đi !

Đi !

Đi ! -

Thế hệ đã qua
khác gì cái chết ?

Người ta

rất nên
chẽ tạo ra tương lai
trên trái đất tí hon này !

dù phải tổn

hang đại dương nước mắt !

Bao giờ nhỉ

đẻ không
băng huyết nữa ?

Để

xã hội

đẻ ra

ngày mai -
bằng cách đẻ không đau !

Bản tôi ở
non che
núi phủ.

Những cánh buồm mây
san sát
đẬU
quanh nhà.

Một biển sương lam
gió cuộn -
bỗng bỗng

Những hòn đảo nhà sàn
quanh năm
ướt át

Được một lão mặt trời
làm biếng.

Nửa ngày
mới cuộn
màn sương.

Con mắt chột
dụi vàng hoe
đình núi !

Đường lồng bông
phân trâu
bùn lội,

nắng chưa khô
sớm vội
lụi tàn.

Trâu chưa về
gõ mõ
chiều hôm,

mặt trời
đã
tênh ra
đi ngủ.

Chẳng bù -
lũ chúng tôi
căm cụi.

tóc trùm tai
quên lẵn tháng ngày.

Chẳng còn biết
thứ hai ?
thứ bảy ?

Có nhớ chẳng
chỉ nhớ
Hạ
hay Đông !

Đã nhiều buổi
chúng tôi
bực bội: -

Chẳng cách nào
dạy ông trời
cao tít mù kia,

sự

lao động đắng cay

trên mặt đất !

Chiều lạnh giá

tôi ngồi

đốt lửa.

Trong đồng công văn

còn

một nhúm trà.

Lửa đục vàng

ẩm nước

đang reo

Tôi đứng ở

cầu thang

gọi vọng,

qua biển sương mù

sang

khóm đảo bên kia.

"Hoàng Tích Linh ơ ơ ơ !

Sang uống nước !"

"Đừng quên

mang bánh thuốc lào !"

Bát trà đặc

hãm

vài hơi thuốc.

Ôi ! Những ngày

hạnh phúc
dễ tìm sao !

Một anh bạn già
đã
gặm nhấm bốn mươi xuân,
với tôi đó
ngồi trong kháng chiến,
tiệc tùng
khói thuốc
ngụm trà khan ...

Tôi
đã từng ăn
nhiều yến tiệc linh đình

mà
quên cả
món ngon
cùng kẻ dự !

Nhưng
những bữa
cuộc đời kham khổ ấy,
ai người
sớm quên bần tiện
cũng không quên !

Mười năm
đã
dắt nhau qua

tôi vẫn
nặng bên lòng:

Cảnh sống ấy
bạn bè thuở ấy,
với
nghĩa lớn tôi theo -
và
mãi mãi
còn theo !

Chương 5.

Tôi mất quê hương
từ khi
mới đẻ.

Mất
nước đỏ phù sa sông Hồng,

Mất vịnh Hạ Long ...

Mất Huế
con sông Hương tình tự

Mất
cửa biển Hải Phòng

Mất mũi Cà Mau !

Tôi mất
những mùa thu
không én liệng.

Mất
mùa xuân
nhạt nhẽo cành đào.

Ngày đã mất

những mặt trời
không ấm nữa.

Đêm

lại còn
mất nỗi
chiêm bao.

Tôi đói tự do

như
những bến tàu.

Đói hàng hoá

đói thuyền khơi
đói biển.

Có đến

vạn ngày
dạ dày khổng lồ tôi
chưa được
bữa nào no !

Tôi đã đói

những chân trời nắng sưởi.

Đói

những mái nhà
có
đôi chút
tình thương.

Đói

những hòn đảo
lắm nàng tiên
nằm trong hoa dại.

Đói
những chuyến tàu
đi thăm hiểm
trời xa.

Tôi đói -
mọi cái gì
tôi chưa biết,

mọi khát khao
hy vọng
loài người.

Có thể lầm !
Tôi xếp hàng
bên cạnh,

những ai
khốn khổ nhất
địa cầu ta.

Cũng không sao ! -

Tôi
đã dự trữ tình yêu
như
con lạc đà
dự trữ nước,

bò qua
sa - mạc - tháng - ngày,

Đi tìm
những
quê hương
nhiều bóng mát.

Chính Việt Bắc -

những người
đói khát
như tôi !

81

Đi ! -
Dù sức lực kiệt mòn

Tay hấp hối

vẫn giờ về
phía trước !

Digitized by srujanika@gmail.com

Như đạn
như tên
như đi vì hạnh phúc

Dj 1 -

Như đi
tìm vợ
tìm chồng !

Ta đã uống no nê
nước nghìn con suối bạc !

Chém ngã
vạn tre vầu !
ăn vãn vạn rừng măng !

Ôi ! Những ngày
trước mặt bom rình
sau lưng đạn núp.

Chân ta bước
chen nhau
vào lửa,

đòi
mọi cái gì
thiếu thốn nhất
đời ta,

như cõm áo
với
tình thương

như quê hương
và
bè bạn.

Anh đã đến
từ Hòn Gai - Uông Bí,

Nơi
mỏ hầm

đè dúi dụi
đời ta.

Anh đến
từ cánh đồng xa
Hưng Yên - Phù lý

Lưng
còn mang
vết đạn
ngang đường.

Và đây bị
chỉ còn
lăn lóc

hai chị em hạt gạo
gối đầu nhau !

Chị nữa đến
nữ sinh Hà Nội,

ngực non
đâu đã được
đạn chì ! .

Gót sen nhỏ
mới đi về
trang sách mịn,

Xin
cát bụi ngang đường
chiếu cõi
đến
da non !

Hãy từ biệt

con sông con
đãi đãng
tinh nhở !

Biệt

luỹ tre
đùi bọc
làng xưa.

Biệt

gốc sung
nơi mẹ già còm cõi.

Biệt ao hồ

lác đác sao rơi !

Hãy từ biệt

những con đường đại lộ,

nơi

lá vàng
e ấp
gót đôi ta.

Biệt Hồ Gươm

nơi
em mười sáu tuổi,

Áo tà

chưa bắt
bụi đầu tiên !

Hãy từ biệt

mọi cái gì
đau đớn nhất,

Như

thói quen chăn ấm,

như

vầng trăng hò hẹn người yêu,

như

bếp lửa căn nhà tổ phụ.

Đi !

Đi ! -

Trên đá nhọn tháng ngày,

Chẳng quay nhìn

vết máu

sau chân.

Đi ! -

Chẳng tính

khẩu phần hạnh phúc

liệu rồi

có sống được

mà chia ?

Đi ! -

Vì nghe

chân lí

gọi tên mình.

Chương 6.

Bản tôi ở
đang tàn xuân
lập hạ.

Biên giới hai mùa
vẫn
mù mịt sương mây.

Nhưng cao tí trên kia
con mắt chột
mặt trời

đã
le lé
vài ba tia
nắng ửng.

Từ vách núi
nứt ra
ngàn tổ bướm,

cánh trắng
ngu ngơ
bên kẽ đá
tập bay

như
ao ước
tuổi mười lăm mười bảy ...

Cánh vật ấy -
tôi quên
chẳng ngắm.

Chúng tôi
mải vào rừng
kiếm chút gì ăn.

Tôi vác dao đi
sách cổ
túm măng về

Rừng tôi ở
hãy còn độ lượng.

Có thể
nuôi
vài trung đoàn
vài tháng không cơm.

Nạn đói
như con ma
đang
bóp ruột bóp gan người.

Những ngày
gày gò
xiêu vẹo dắt nhau qua.

Tôi đã biến
thành
cái que gầy khẳng
giữa
bao nhiêu que củi
Bạn bè tôi.

Gạo trắng khu ba
súng
đạn
chặn đường,
không tới được
những nơi ta ở.

Tôi chẳng uống
trà khan
bên bếp nữa,

Đã
có nước sôi
nhắm với
măng vầu.

Tôi thành
nhà thám hiểm rừng sâu !

Xuyên rừng Bắc
tôi tìm
nâu
báng.

Xục rừng Nam
tôi kiếm nõn lau.

Dân đã nhường tôi
hết gạo
đến ngô.

Nay một hổ cùi mài
cũng hiếm.

Tôi lảo đảo
qua
ba cái dốc

Tới thung lũng
hãy còn lọt lưới
ít măng tre.

Con dao cầm tay
như cối đá
nặng è.

Hai hổ mắt
chớp vàng
chớp đỏ.

Trời xám xìn -
phải chăng trời luống tuổi ?

Lửa không còn
phục vụ chúng ta !

Cuối mùa xuân
tôi còn
đốt củi
trên sàn.

Sương từng cụm
vẫn ra vào
cửa ngỏ.

Mình đẫm máu -
thể ! Chúng tôi còn máu !

Ở rừng ra
như
hỏa tuyến
bị thương vỡ.

Con vắt cắn
kém gì
viên đạn.

Mỗi chút măng còm
dăm bảy đứa
cùng ăn.

Câu chuyện
nhắc
món ngon
từng nếm,

Phở Tàu Bay
bún chả Đồng Xuân.

Càng đói dữ !
Chao ôi !
Mơ mộng

không thể nào
cứu đói được người ta !

Công việc
vẫn nhiều
như
cây cối rậm trong rừng.

Hòn đá LiTô
không chịu nghỉ.

Ngoài tiễn phuơng -
đạn tựa beo gầm
bom như hổ rồng.

Người lính ăn rau
đang rát mặt
lửa công đòn.

Chiến lợi phẩm
chia về đoàn bộ,

Mười đứa
chen nhau
ăn vã
hộp thịt con,

Cũng quấy nhộn
như chen nhau
ra trận ...

Sương mù xuống
trắng nhở
bản nhỏ.

Đêm tàn xuân
tinh đầu
vẫn co ro

như chính giữa
mùa đông rét mướt.

Khoác chăn rách
tôi lê đi
tìm bạn.

Ba ngày rồi !
Chỉ có rau thô !

Duy được cái
nơi đây
nhiều củi lửa !

Mắt người ta âm ấm
cũng như lòng.

Chúng tôi ngồi
bên bếp lửa
lặng nhìn nhau.

Chao ôi !
Hố mắt bạn tôi
sâu như nấm huyệt

có thể chôn
một chiếc quan tài.

Những lúc này
người ta
mới hiểu ra

những chữ
đói ! -
Chữ
tình thương ! -
Chữ
bạn ! -

Chương 7.

Mùa hạ đã về
nhưng bắn nhỏ

ngày đêm
sương vẫn toả
nhạt nhòa

Hay là nắng
bị giam cầm
tít đâu
vũ trụ ?

Hay là
Bắc cực
dọn về đây ?

Nhưng
bỗng dưng
đúng ngọ -
nắng bừng ra

như
một đứa xổng tù
hốt hoảng

đùng đùng
chạy hút
biển vào sương ...

Tôi vẫn
ngày ngày
rình nắng

hơn thuở nào
mong đợi
người yêu.

Bên suối
bao phen
tôi
ôm ấp
nắng đào,

chưa sấy
được nắm sương
ẩm mục.

Nắng co quắp
trên sàn
lên cơn sốt.

Tôi rung
cả mái nhà -
hang cột lớn chao nghiêng,

Một biển rét -
con tàu say sóng ...

Tôi bị đẩy
lên
xứ giá băng,
đánh vật mãi
cùng
đen ngòm gió tuyết.

Tôi bóp cổ
một hòn băng -
cùng ngã xuống
lịm dần ...

Nắng bỗng đến -
vào thăm người ốm.

Chút quà lửa ấm
xứ nào xa ...

Cơn sốt vàng da
hành hạ
chúng tôi hoài.

Có anh
nuốt
từng đống giun
như đống rắn.

Xương cốt
lũ chúng tôi
tơi mủn.

Mắt vàng sâu
thành
những cục nghệ vàng.

Như ở một “suối vàng” nào
những tia mắt nghệ
lặng
nhìn nhau.

Nạn đói
kéo dài
ba tháng

Đêm hè
ngủ vẫn đắp chăn bông.

Bên đầu bàn
hở ngồi
kêu
ngán ngẩm.

Chúng tôi ra vào
như
một rừng cây,

trụi hết lá
trơ cành
khô khắc

Sương từng đống
chất ủn
bên ngưỡng cửa.

Năm giờ chiều !
Tôi ngã vật giữa cao nguyên !

Trong
sốt nóng
ngoài trời đổ rét.

Lửa bếp có bàn tay
an ủi

như
vòng tay âu yếm
nữ thần ...

Tôi húp
bát canh rau Tàu Bay
dành người ốm -
ưu tiên !

Chữa khỏi tất
là
tình thương tiên dược.

Khung cửa hé
hai vì sao sớm

như
cặp tình nhân
đi dạo
ven rừng.

Bên lửa
chúng tôi đàm
dăm câu chuyện không đâu

Cũng đủ ấm
đủ quên đi
tất cả !

Chương 8.

Mùa thu đến

xanh xao
rừng bắn.

Lá rơi

như những tiếng thở dài

theo gió thổi

bay vào
cửa ngỏ.

Đàn chim nhạn

lia chân trời
ảm đạm

bay về

xứ ảm nào xa.

Tôi chẳng muốn như chim
rời bỏ đất này.

Nhưng đến lúc
phải
giã từ bàn nhỏ.

Tôi đi giữa
khu rừng
trỗng trải,

nay là nơi
nghĩa địa lá vàng.

Những con đường
than vân
ánh trăng non.

Không khí
biếc xanh đi
như
mành tơ liễu rủ,

Đêm nào
sao sáng
biệt từ em.

Tôi nhìn
khắp chân mây
kiệt cùng đỉnh núi,

mái sàn
no đói
bấy lâu nay.

Ôi ! Biết bao phen
ta từ biệt
cảnh
người,

mà tim
chẳng
thành chai rắn được !

Chuyển đi nào
không
tầm tã nhớ thương ?

Tôi để lại
ánh đèn Hà Nội,
để
sao trời man mác Mộc Châu,
để
sông Thao nước đỏ đục ngầu,
để lại
khắp những nơi từng đã sống.

Mỗi nơi
một đợi máu đời tôi ...

Tôi ghê tởm
mọi cái gì
như nước đọng,

như mốc meo
như cái chết
như nấm i !

Nhung đêm nay
sắp sửa lên đường,

trời sao mọc
ngẩn ngơ hơn thường lệ ...

Dân bốn xung quanh
kéo đến
khóc ỗi ỗi.

Nơi đây
ngày nắng ít hơn mưa,

ngày nhịn hồn
nhiều hơn ngày đói !

Con người ta
nhiều bác mẹ
quá
quê hương ...

Nơi đây -
rồi
mỗi con đường
ôm mãi
vết chân ta

Như người gái
chết mòn
ôm kỉ niệm !

Rồi
bếp lửa
tương tư
người đi không trở lại !

Bản rừng
hấp hối
nhạc heo may !

Đi ! -
là gánh nhớ trên lưng
mang buồn đáy dạ !

Con thuyền đời
đầy
xác lá ngày qua.

Nhưng
hãy đi đi ! -
Đừng bò neo
lần nữa,

dù bến nào
dư dật ái ân.

Đi ! -
Hãy có gan mà nhớ

mỗi
đều
chắn ẽm người yêu !

Chẳng có gì
đau hơn
là cái sự ì !

Hạnh phúc
như
con tàu
chỉ biết nhổ neo,

Vừa đến
cổng kinh thành
ao ước

đã thấy
mọc lên
đèn lửa mới
triệu kinh thành

Hãy đi
như
loài người -
chân rướm máu
vẫn đi !...

Chương 9.

Tôi xéo gió
đường ra mặt trận,

Tít trên kia
phố lạnh
Ngân Hà.

Ai đã thắp
ánh đèn tinh dầu ?

Dưới đất
cửa rừng xanh
bỗng mở,

những đoàn quân
chờ đợi
sao lên,

đi như biển
đổ xô về
hoả tuyễn.

Những làn sóng
dân công
lượn sóng,

Chân người
nêm cối
thủng
chân mây.

Một lũ xe vận tải
gầm gừ

lội qua suối
bì bòm
trâu lội.

Mùi gió bụi
say hơn
ly rượu.

Cô văn công
thi hát
với
đường dài,

Có lẽ
ban chiều
cô hẹn
ánh sao mai,

sẽ hát mãi
tới khi
vầng nhật mọc.

Trời chớm chớp
vài tia
chớp đó.

Người lính tiền phàn
đang hứng
trận mưa bom.

Tôi leo lên
con đường vác núi
cheo leo,

lò bẽ mũi
lò bẽ tai
cùng thở.

Đêm
đã chuyển bàu sao
nghiêng ngà.

Gió càng lên
thổi tắt
ít tinh cầu.

Roi rét
quất tím bầm
mình mẩy đêm thâu.

Ngang ngọn núi
đoàn quân
pháo thủ

ôm hàng tấn sắt
trên lưng.

Không còn là người
toàn bắp thịt không

gân cốt
cuộn
từng búi thừng
búi chão !

Bốn người
một nòng pháo
khiêng lên

Cũng giản dị
như khi xưa
khiêng lợn !

Bên trời -
mấy vì sao
đi ngủ

như
những cô con gái
biếng lười.

Có biết đâu !
Dưới hạ giới này

núi
thi với con đường
thao thức mãi.

Gió ồi ồi
thôi thúc
người đi

Con suối song ca
cùng
lá rụng
ngập rừng.

Cả nước
thức
ngàn
ngàn
đêm trăng.

Mắt mở to
như cửa ngỏ
đen ngòm.

Người dân nước
đã hoá thân
cò
vạc

chui bờ
rúc bụi
sống vè đêm.

Ăn một chút
sương mai
gió bắc

Làm như
Hộ Pháp phải đi tù !

Ôi ! -
Vác núi

khiêng sông
chân trời lặn lội.

Đạn sôi
chì bóng
đổ lên đầu.

Trái phá
phạt người ta
như phạt cỏ.

Mìn cưa
chân gãy
vẫn lê đi !

Bọn thủ phạm
những ngày
ghê tởm ấy,

thở khói xì gà
sát khí
năm châu !

Đi ! -
Không để
chúng trên cao,

lừa gạt mãi
loài người !

Đi ! -
Cho hết
mọi chiến tranh
trên trái đất !

Chương 10.

Kháng chiến

đi nhanh
hơn vó ngựa,

Ngày đêm

băng qua
khung cửa ngỏ -
vội vàng.

Mưa nắng

thao trường
tầm tã.

Xuân

hè

hoá tốc
chạy
theo nhau.

Heo may nỗi !

Lại sang mùa chiến dịch ...

Việc quanh năm

như

con mọn

bỗng tay.

Cán bộ
giọng đèn
không ngủ.

Mắt hao
như
một đĩa dầu hao.

Tôi vừa ở
hội nghị ra
về bản.

Bấy ngày đường
nắng hạ
nấu nung ta.

Chưa kịp nghỉ
miệng thở ra
còn lửa.

Việc
đã hò đò
ơi ơi gọi tên tôi:

- "Chúng ta
thăng thêm
vài trận nhỏ
khu ba"

- "Ở Đồng Tháp

một cụ già
tay không
cướp súng".

Tôi bị gọi
nửa chừng
bản tin tức.

Một câu văn
dang dở nửa đời
nằm trên giấy
đợi tôi về
chắp nối.

Bên này núi
núi bên kia
nói thăm nghe rõ,

Mà leo qua ba dốc
mất non giờ.

Hội ý buổi chiều
về: -
lên đuốc bước đi.

Mấy triệu lỗ chân lông
thở dốc.

Óc loay hoay
mấy "vụ"

xảy vừa rồi.

"Khó xử quá !"

Chao ôi
tình ái !

Chỉ trong thơ

mới mơ mộng
mà thôi,

ngoài cuộc sống

người ta yêu
nhoe nhoét lắm.

Tôi giong

ngọn đèn khuya
làm việc.

Đồng chí Li-Tô

nhăn nhó
phàn nàn

hở những chữ

loăng ngoăng-bác sĩ.

Rồi

chớp mắt -
qua đi
những họp hành

những đêm trắng

oi nồng mùa hạ.

Lá lê đến

nằm bên ngưỡng cửa

thở than

như
người bị tử thương.

Gió lên !

Man mác
bốn chân trời,

người chiến sĩ

động lòng gió bụi.

Tôi biết -

mỗi lần
gió nổi

mỗi lần

gió ấy gọi ta đi.

Áo vải

mỗi lần
thêm bợt

Lá cờ

thêm
vết đạn chiến công.

Đi !

Đi ! -
Dù đi cần đếm xia

tuần mưa

cũ nắng
tuổi già !

Đi ! -
Biên giới
Phố Lu
Đèo Thùng
Khau Vác !

Những nơi
bác mẹ cây nhờ,

đồng đất
bởi bời
kêu cứu !

Đi ! -
Đừng để
chân trời
gọi mãi !

Đừng để
khói sương
mời mọc
đến hai lần !

Chương 11.

Tết ! -
Ơ thế, thêm một Tết !

Tôi
quẳng nó
vù vờ
vào một xó lòng.

Nơi đó
là kho đồng nát
một đống Tết xa nhà
đã gỉ han lên ...

Chao ôi ! -
Chuỗi ngày đêm
 thắt
 nút tất niên
đau
như
một nút thừng
 thắt cổ !

Vì đâu ? -

Con tàu cuộc sống

bỏ neo

lên bến nghỉ

hang năm ?

Có lẽ

cuộc đời

thầm mỏi !

Phải sửa sang

cái vỏ con tàu,

đây đó

ít nhiều

hoen rỉ ?

Đêm nay -

cái tối

tối ba mươi,

tối

như chẽ độ nào

bưng bít tối ?

Các vì sao

đi họp

cuối năm

để phô rõng trên trời

tắt điện.

Bên liếp cửa
rét
rình cơ hội,

lèn vào trong
ăn trộm
hơi người.

Chúng tôi ngồi.
Đống lửa ngồi bên.

Vò rượu mè
rót tràn sang
bát vại.

Mâm cỗ
linh đình.

Chỉ thiếu
ít khói nhang ?

Lại quên
khấn
người xưa
cùng bác mẹ ...?

Người ta
đốt
tràng pháo cười
vô tận.

Nhưng rồi
tiếng cười
gục xuống
quanh mâm.

Rồi
kỉ - niệm - mưa - dầm
lên tiếng gọi.

Rượu đã đau môi !
Men vào đắng phổi !

Tiệc tàn
xuân vẫn
chưa sang cho ...

Ngoài kia -
năm cũ sắp đi
tung cái lạnh
phá rừng
phá bản.

Tưởng như
quá khứ hết nhiệm kỳ

Còn phá tán
trước giờ
suy sụp hẳn.

Tôi chạy trốn
cảnh
tan hoang bàn tiệc.

Ngồi uống
trà khán
bên cửa sổ mở toang.

Lá rơi
như
tiếng nấc thời gian,

nấc ở
biên - thuỷ - năm - cũ.

Cái rét
làm đông
miếng tiết bầu trời !

Còn tội gì
đau hơn
là
tội nhớ thương ?

Hay là ngủ
như người lính trận

quật ngã tình riêng
như
quật ngã kẻ thù ?

Nhưng
chính đôi-môi-những-viên-đạn-dạn-dày

đêm trừ tịch
càng kêu
càng đắng !

Hay là khóc
như người con gái

hãy còn khóc được
mỗi khi đau ?

Nhưng ta không quen
châm chích
nhợt tim buồn

cho nó chảy
muôn dòng lệ đỏ!

Nước mắt
có bao giờ
khuây khoả được
người ta ...?

Hay là
rên rỉ giỗng heo may ?

Nhưng
gió ấy
đã đòi phen nức nở

làm đau thêm
trái đất khổ đau này !

Hay là
giang tay
bóp cổ
mọi lời than

như
một kẻ
sát - nhân - tình - cảm ?

Nhưng
bàn tay không chịu
rắn đanh !

Quà đắm
chối từ
không đắm ngực !

Người ta
chẳng thể lấy kìm
kìm kẹp nát
buồn thương ...

Hay là
đi giải trí ? -
Đánh lừa tim

vài điệu múa
đắm bản đàn nhộn nhịp ?

Nhưng
chính ta
là người

đi giải trí
người ta.

Cây đàn đó
thường khi
thôi thúc nhạc,

bỗng dừng nay
treo cổ
cuối gian nhà !

Tôi vốn
chuyên nghề
cung cấp
mọi niềm vui

mà chẳng thể
ba lợn
cùng
kỉ niệm ...

Tôi ngồi
hoá đá
giữa giao thừa

một pho tượng
đục bằng đau khổ.

Không ! -
Hãy đi đi ! -
Dù đi buồn đứt ruột.

Con tim
dù
hoen õ
nhớ thương !

Đi ! -
Dù biết
khổ đau còn là luật

của trái đất này
khi
nó chuyển mình đi !

Hãy thù ghét
mọi ao tù
nơi thân ta rửa mục,

mọi thói quen
nếp nghĩ -
mù loà !

Hãy sống như
những con tàu
phải lòng
muôn hải lý,

mỗi ngày
bỏ
sau lưng
ngàn hải - cảng - mưa - buồn !

Chương 12.

Điện Biên Phủ !
Võ công lịch sử !

Tiếng công
chấm hết
chiến tranh !

Bản hùng ca
rồng rã
viết
mười năm,

câu hát cuối
buông
như
tiếng bão !

Con ngựa thời gian
tung
bốn vó
bụi mù
mang tin
chạy
vòng quanh
trái đất !

Mây nhǎn gió
cất công đi
truyền đạt.

Vó chân giao thông
thi
với điện đài.

Tờ báo đến
một rừng tay
giờ đón.

Nơi bắn nhỏ
ngàn
ngàn
mi mắt lửa

đợi tin về
thao thức
thâu canh.

Dù bình tĩnh
như
người quen thắng trận,

cũng giang tay
đập
thùng thình
mặt - trống - con - tim.

Tôi sống thêm
vài chục mùa đông

vẫn nhớ
mùa đông năm ấy.

Con người ta
thành
lũ chuột
vàng râu.

Hầm hố
lửa thiui
bom đốt.

Mắt người
cháy xém
tựa ngô rang ...

Chúng tôi đến -
từ trăm cây sô bụi,

Từ
các nẻo rừng
man mác gió lên !

Đèo Khế
Sơn Dương
Đan Hà
Âm Thượng -

Đạn bom
ngăn chăn
bước người đi.

Đến đây -
máu chân
hoen
trên vạn dặm đường trường

thành
một vết son dài
trăng tãi.

Tôi đã biết
những đêm hồng rực lửa,

Quân ta
bỗng
hàng tấn pháo
lên non.

Trái phá bổ
người ta
như bổ củi !

Những đêm trăng thanh
đào
trăm cây số
đường hào.

Đầu dũi xuống
như
con duí đất.

Đạn đồng
ông ống
rốc
trên lưng !

Tôi đi khắp
hào ngang
hở dọc.

Một kinh thành
dưới đất -
tối hơn đêm.

Mỗi người lính nằm
tưng túc
một hầm con,

Như con nhộng
nằm ung
trong cái kén.

Hào - phố
chật
mà sâu
hốc hiểm.

Hẹp
như
một sự hẹp hòi.

Trăm mũi tên tre
chỉ chò
loạn đường

Anh liên lạc
ngắn ngợi
trong mạng nhện.

Hào hổ ấy
vây tròn
vạn giặc

Vây hùm
đâu phải dễ mà vây !

Khó khăn nhất
là đánh
bày cự - tử !

Trái phá chúng
ngả ta
như
ngả rạ !

Lửa thiui ta
thành
lũ vật vàng bò !

Tất cả
đạn bom
của
ngàn cuộc chiến tranh

trút lên ngực
mỗi chúng ta -
một tǎn !

Chương 13.

Tôi ngồi viết
trong hầm
căng bạt kín.

Con dom dom đèn
thiếu thở
mắt lim đิm,

Chỉ sáng đủ
đôi ba
dòng chữ.

Nếu như lọt
ra ngoài đêm
một tia sáng nhỏ

trái phá
sẽ
sầm sầm
xô đến
chôn ta !

Nơi đây -

hút thuốc
phải trùm chăn ...

Kéo

bom nghiến
rừng ta
thành
cám bụi !

Cái chết -

rình con người -
như
chế độ dã man

rình ta

cả
bữa ăn
cùng giấc ngủ.

Bên phía bắc -

đạn kêu
nhanh nhách

Sân bay

vài trận nhỏ
canh trừng.

Đằng xa kia -

đại bác
vung trùy

nên lưng lính
giữ đồi A1.

Tít trên cao
đám thanh nữ vì sao

đi ẩn trốn
những
viên đạn lạc ...

Những ngày ấy
bốn chân trời
chớp đó

Đất một gang
trăm lượt
giăng co ...!

Đạn bên địch
đạn ta
xung sát !

Pháo thù
giả miếng
pháo bên ta !

Nơi đây -
đã chết
ngọn Đồi - xanh.

Góc nọ -

một rừng cây
ngã gục

Con mẹ bà già

bám riết
sau chân.

Một sợi tóc

chẳng hòng
qua
mắt cú.

Hào hổ

xém thuỷ đi
đen vàng nhem nhém.

Chúng tôi nằm

trong
một biển chì sôi.

Đạn bóng rát

như
dùi nung
dùi thủng ngực !

Bom đẹp

cây rừng -
nhao nhác
sục tìm ta !

Đèn tắt ngầm

tôi ra ngoài hổ

Bốn bề
đò khé
khói sương.

Bỗng -
pháo sáng
lòe lên
như bạch nhật.

Từ hào trên
dầm người lính
trở về.

Mồm nhổ cát -
lưỡi
như răng
trắng nhởn.

Trắng nhở ra
cả
mắt lấm bùn khô.

Cuộc sống quanh tôi
mưa nắng
ngập hào.

Gian hầm nhỏ
nước vào
hôi hám,

Nầm cơm sôi
nhã nhoét
trộn đen ruồi.

Sống như đây -
đã chết
một mùa đông

Mùa xuân đến
cũng còn
đang ngắc ngoài.

Nhưng -
hào hố
xiết chặt thêm
thòng lọng ...

Cổ họng
đoàn quân xâm lược
nghẹn
phồng lên.

Tôi lắng tai nghe: -
đạn thù
yếu giọng

Bom rơi
ngao ngán
bốn bên trời

Kia ! -
Chúng bò
lồm ngồm Mường Thanh,

Bắn
như những
con ma đói khát ...

Bắt đầu
cuộc tổng tấn công !

Pháo ta phat
đứt
ngang lưng
pháo địch !

Đạn ta lao
đuổi đạn chúng
cóng đuôi !

Một rừng súng
kề lên
ngực chúng !

Lưỡi lê đưa
vừa vặn
tầm tim !

Quân ta lên
Chân - búa
nện
sầm sầm !

Tướng
Đờ-Cát
giơ cao
cờ trắng

Quân lồm ngồm
bò
các lỗ
chui ra.

Càng cua lớn cánh tay
giơ
nguêch ngoạc.

Chẳng gi
bẩn hơn
cái động tác qui hàng

Cả đoàn quân xâm lược
đã
hàng ta.

Chương 14.

Tất cả

mọi điều xỉ nhục

không đau bắng

cái nhục:

mốc meo !

Hãy cắt mọi giây neo

níu đời ta

ngừng đọng !

Hãy phạt gãy

mọi lưỡi lê tối tăm

đày đọa bình minh !

Hãy lồng lên

như viên đạn chì uất giận,

nếu ở đâu

còn

mảy bụi bất công nào !

Khi trái đất
còn đeo bom
trước ngực

thắt lưng
còn lựu đạn
bao xe;

Khi bạo lực còn khua
môi mõn mõc xì,
khẩu đại bác mỏi dù
vẫn sửa;

Khi bóng tối
còn đau
như máy chém

những lời ca đứt cổ
bị bêu đầu.

Lũ đao phủ
tập trung
hình cụ:

mặt trời lên
phải mọc giữa
rừng gươm.

Khi thẽ kí
còn rung chuông lừa bịp;

Những con gà
còn báo trượt
rạng đông.

Con rắn lưỡi
cắn người
như cắn ngoé; -

Khi xe tăng
chưa đi cầy
đi cầy,

Như một lũ tội nhân
cắn cải tạo; -

Khi
con thò lò ngày đêm
hai mặt đói meo
còn quay tít
trên
kiếp người hạ giá; -

Những khi ấy
sẵn sàng
nổi giận.

Loài người
còn tổ chức nhau đi !

Hãy đi mãi -
như những người cộng sản

Có thể mỏi mọi điều
không mỏi tần công !

Phải làm lại chúng ta
tất cả
không tha

Để đừng có
một ai lần lửa

khi nào
chân lí gọi tên đi !

Hãy đi mãi -
dù mưa bầm
nát mặt.

Sương rơi
hơn đạn xia
đau đầu.

Dù bốn mùa
nhưng nhức
nắng mưa

Mùa tuyết đổ
thể chân
mùa gió độc.

Hãy đi mãi -
dù mưa đông phục kích.

Hay lửa hè
đánh trộm
sau lưng.

Dù những đêm
buồn như
sa mạc hoang vu

Đoàn du mục tui thân
vùi bã cát.

Dù những ngày
mũi kiếm - heo - may
đi hành hạ
những tâm tư trần trộc.

Hay đi mãi -
dù trên biển cả
sóng
như
người - vật vã - đại dương.

Dù những con tàu
bỗng nhớ
bến bình yên

Còi then thét
những tiếng kêu rùng rợn.

Hãy đi mãi -
dù khi cần thiết

người ta cần
đói khát
vượt bình sa.

Ta bỗng có thể
nhịn lâu
hơn cả
lạc đà

đi đến tận
những kinh thành ao ước.

Hãy đi mãi -
dù khi trót ngã.

Hãy bỏ
đôi chân lầm lõ
mà đi !

Hãy tin chắc
rồi ta
xứng đáng

một vòng hoa đỏ nhất
phù quan tài.

Tôi

chưa có khi nào
quên táo bạo.

chưa khi nào

quên hát
quên đau.

Tôi yêu đất mẹ đây -
có cỏ hoa làm chứng

Tôi yêu

chủ nghĩa này
cờ đỏ cãi cho tôi.

Nhưng chẳng thể
rúc kèn cũ rich,

Vác loa mồm kêu:

" Hiện tại rất thiên đường ! "

Không !

Thiên đường chúng ta
là
nối đuôi nhau
vô tận
triệu thiên đường.

Đi mãi

chẳng bao giờ thỏa.

Tôi có thể
mắc nhiều tội lỗi
chẳng bao giờ
quá ngu đi
mắc tội:
năm i.

Hai gi
khác gì
cái chết ?

Chết con tim
không còn dám đau thương

Chết khϊi óc
không còn dám nghĩ !

Nếu
tôi chưa đến ngày
thổ huyết,

phổi tôi còn xâu xé mãi
lời thơ.

Tôi có thể
mắc thây
ngàn tiếng chửi tục tằn,
trừ tiếng chửi: "Sống không sáng tạo!"

Nếu tôi bị
gió sương
đầu độc,

một hôm nào
ngã xuống
dở đường đi.

Tôi ăn ngã
như
người lính trận

Hai bàn tay
chết cứng
vẫn ôm cờ.

Nếu vẫn nhật
thui tôi
làm bụi

nắng oan khiên
đốt lại làm tro.

Bụi-tôi ăn
cùng ta
vẫn sống,

vẫn chia nhau gió bắc,
xè mưa phùn.

Nếu
dĩ vãng
đè trên lưng
hiện tại

nặng nề
hang tạ đắng cay,

tôi sẽ nổ tung
hang kho đạn tiếng kêu,

tan xác pháo
mọi cái gì
cũ rích.

Nếu hàm răng chuột nhắt
của
gia đình

gặm nhấm
mọi tình yêu
cùng dự định.

Tôi thầm luyện
thân tôi
thành thép nguội,

Làm thất bại
mọi thứ rửa
đã quen rữa người
tròn trịa quá hòn bi.

Tôi chẳng thể làm sao
nhút nhát được.

Ở trong tôi
còn sức mạnh gì,

Chính
là sức
những ai
oan khố nhất,
những ai
đau khổ nhất
địa cầu ta.

Tôi vẫn nâng
chiếc đầu lâu
dãi dẫu sáng tạo

như nâng cao
một viễn - vọng đài

trên
cuộc - sống - hàng - ngày
nhi nhách.

Tôi vẫn cháy
ngọn hải đăng con mắt

ở trong
biển sống
từng đêm.

Tôi vẫn đóng những câu thơ
như
người thợ
đóng tàu
chở khách
đi về
phía trước.

Nơi
loài người
đã biết
sống chung nhau ...

Nơi cả nước
chẳng còn ai
bần tiện.

chẳng còn lo
cơm áo
nợ nần.

Tháng 9 năm 1957

ĐÔI DÒNG GHI SAU TÁC PHẨM ĐI ! ĐÂY VIỆT BẮC ! HÙNG CA-LỤA CỦA TRẦN DÂN

Di! đây Việt Bắc! ⁽¹⁾ tác phẩm mà tên gọi thể loại được tác giả Trần Dân đặt bằng cái tên kép “hùng ca-lụa”, – xuất bản lần này không phải lần đầu.

Được công bố sớm nhất của tác phẩm này là đoạn trích chương cuối, đăng tuần báo *Văn* (Hội Nhà văn Việt Nam) số 28, ngày 15/11/1957 với nhan đề *Hãy đi mãi*, và sau đó ít lâu là một đoạn trích khác, đăng tạp chí *Văn nghệ quân đội* số 12 (tháng 12/1957) với nhan đề *Đây! Việt Bắc*.

Ngay đầu thời đổi mới, một số chương tác phẩm này của Trần Dân lại được trích đăng trên các tạp chí *Tác phẩm văn học* ở Hà Nội, *Sông Hương* ở Huế, và nhất là tạp chí *Lang-bian* ở Đà Lạt: trong số ra tháng 2/1988, tạp chí này đã trích đăng 4 chương của *Đi! đây Việt Bắc!*

⁽¹⁾ Hùng ca *Đi! Đây Việt Bắc!* trong dí cao được chép thành nhiều bản dưới nhiều nhan đề: *Đây Việt Bắc*, *Đi! Bài thơ Việt Bắc*, *Đi! Đây! Việt Bắc* và *Bài thơ Việt Bắc*.

Cũng trong những năm đầu Đôi mới, tác phẩm này của Trần Dần lần đầu tiên được in thành sách riêng, dưới nhan đề *Bài thơ Việt Bắc* (Nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội, 1991), bao gồm hầu như tất cả các chương của tác phẩm này trừ chính cái chương từng xuất hiện 34 năm trước trên tuần báo *Văn*. Sau đó 17 năm, 3 chương của tác phẩm này được trích in vào một cuốn tuyển của tác giả Trần Dần mang tên *Thơ* (Nxb. Đà Nẵng, 2008).

Và chỉ đến tập sách bạn đọc đang cầm trên tay, toàn bộ tác phẩm mới được ra mắt toàn vẹn trong cùng một án phẩm.

Đã hơn 50 năm trôi qua kể từ khi *Đi! đây Việt Bắc!* được tác giả hoàn thành! Nhưng ta có thể chia sẻ cảm nhận của chính tác giả Trần Dần cách nay vài chục năm, chính xác là năm 1987, khi đem bản thảo gốc *Đi! đây Việt Bắc!* ra xem lại, trước mặt các con, – lúc ấy đã là những độc già trưởng thành, – ông vẫn thành thật bảo: “Hơn 30 năm mà nay đọc lại vẫn thấy mới như vừa viết ráo mực!”

Trong đời văn Trần Dần, *Đi! đây Việt Bắc!* thuộc vào giai đoạn sáng tác thứ hai. Người ta biết, năm 19 tuổi, khi nhà thơ trẻ này cùng bạn thơ Nam Định ra *Bản tuyên ngôn tượng trưng* và công bố những bài thơ đầu tiên của nhóm mình trên báo *Dạ dày* ở Hà Nội (tháng 11/1946), thì cũng là lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Ngay sau đó, ông đã tham gia bộ đội, dấn thân vào cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc. Ông sống và làm việc tại các chiến trường Tây Bắc, Việt Bắc, tham gia nhiều chiến dịch, nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã từng chia sẻ với đồng đội từng năm cõm thiu trong chiến hào, từng máu thuốc lúc nghỉ ngơi, từng viên đạn lúc giáp chiến quân địch. Ông đã hoạt động như một người

lính cầm bút, viết và vẽ, cỗ vũ cuộc chiến đấu giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Các tác phẩm của ông, – truyện, thơ, tiểu luận – thường xuyên xuất hiện trên *Sinh hoạt văn nghệ*, ấn phẩm sớm nhất của lực lượng văn nghệ quân đội, những năm 1953-1954. Những trang đầu tiên của tiểu thuyết *Người người lớp lớp* của Trần Dần, – cuốn tiểu thuyết viết sớm nhất về chiến dịch Điện Biên Phủ, – đoạn trích mang tên *Năm quân y*, đã xuất hiện ở những trang đầu và được dùng làm tên gọi chung cho ấn phẩm *Sinh hoạt văn nghệ* tháng 10/1954.⁽²⁾ *Người người lớp lớp* là dấu mốc đáng kể nhất của ngòi bút Trần Dần góp vào văn xuôi thời kỳ kháng chiến (1946-1954); nó gắn với Điện Biên, với Việt Bắc.

Chỉ ít năm sau *Người người lớp lớp*, Trần Dần đã trở lại với địa danh Việt Bắc, bằng một trường ca: *Đi! đây Việt Bắc!*

Nhà thơ Trần Dần viết *Đi! đây Việt Bắc!* trong thời điểm nào?

Như đã được ghi ngay ở cuối tác phẩm: trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9/1957.

Xảy ra hầu như cùng thời điểm Trần Dần đặt bút viết *Đi! đây Việt Bắc!* là sự kiện Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai (từ 20 đến 28/2/1957), với việc biểu dương văn nghệ cách mạng và kháng chiến; với đề án khuyến khích lập các hội chuyên ngành trong phạm vi Hội Liên

⁽²⁾ Trong các năm 1953-1954, "*Sinh hoạt văn nghệ*" là ấn phẩm của Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, mỗi số có thêm một tên, thường được đặt theo tên tác phẩm dài nhất in trong số ấy, ví dụ số tháng 9/54 mang tên "Luyện chắc tay súng" (kịch Hoàng Tích Linh), số tháng 10/54: "Năm quân y" (trích 'Người người lớp lớp'), số tháng 11/54: "Trở về quê cũ" (kịch hát Tử Phác), số tháng 12/54: "Trở về" (truyện Tử Bích Hoàng)...

hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Cũng có thể nói *Đi! đây Việt Bắc!* được viết cùng thời với sự ra đời Hội Nhà văn Việt Nam (tháng 4/1957), cùng thời với tuần báo *Văn* (10/5/1957 – 17/1/1958) của Hội nhà văn Việt Nam.

Trong thời gian bản trường ca đang thành hình dưới tay bút mình, tác giả của nó đôi lúc còn thong thả viết bài điểm tinh hình *Nhin lướt văn thơ gần đây* (*Văn* số 12, ngày 26/7/1957), chia sẻ cái nhận xét: “sự sáng tạo văn học với cuộc sống, nó đang còn so le, cách nhau quá”. “Nguyên do vì đâu? Tôi không đủ sức phân tích, vì nó phức tạp, ở mỗi cây bút mỗi khác. Người thì thiếu gan vượt qua những cái nhí nhách hàng ngày; người thì thiếu con mắt nhìn cho ra sự thực, hoặc thiếu bàn tay thơ, mạnh bạo mà khéo, để đúc tạc sự thực thành tác phẩm, v.v... Mỗi người thiếu một thứ, thế là văn thơ thiếu cái hơi thở lớn lao và bão táp của cuộc đời”.

Chương cuối viết xong, Trần Dần đưa đăng báo *Văn* (dưới nhan đề *Hãy đi mãi đã nói ở trên*), và sau đó, có vẻ như ông có thời giờ để tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt của Hội nhà văn. Tuần báo *Văn* số 29 (22/11/1957) cho thấy Trần Dần dự và có ý kiến ở hai cuộc sinh hoạt: câu lạc bộ của Hội với tiêu đề “Thơ và công chúng” (diễn ra ngày 4/11/57) bên cạnh những Tú Mỡ, Văn Cao, Vĩnh Mai, Phan Khôi, Vương Linh, Lê Đạt, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi, Huyền Kiêu, Xuân Diệu, v.v... và tọa đàm về văn xuôi ở ban nghiên cứu sáng tác của Hội (diễn ra ngày 9/11/57) bên cạnh những Huy Phương, Hoàng Trung Nho, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Khắc Dực, v.v... *Văn* số 31 (6/12/1957) *Lại thảo luận về thơ*, *Văn* số 33 (20/12/1957) *Tiếp tục thảo luận về thơ*, cho thấy Trần Dần góp lời bên cạnh những Ngân Giang, Trinh Đường, Phùng Quán, Tế Hanh, Hoàng Yến, Phan Khôi, Nguyễn Xuân Sanh, Văn Cao, Hoàng Cầm,

Nguyễn Đình Thi, Lê Đạt, Yên Lan, Phùng Quán, Vĩnh Mai, v.v...

Phải nhận rằng, khi những tay bút say nghề ngồi với nhau, họ đều dễ say chuyện đến nỗi sẵn sàng đổi vai phát ngôn cho nhau. Chẳng hạn, khi nghe Nguyễn Đình Thi tâm sự: lớp nhà văn mới chúng ta (hàm ý có cả ông Thi sinh 1924 lẫn ông Dần sinh 1926 – LNA ghi chú) cái biết về cuộc đời cũ, cuộc đời mới đều không đủ, cái biết về văn học thế giới, văn học dân tộc đều thiếu sót, chúng ta vào nghề không bằng con đường lớn là lao động lăn lộn thật sự để mà viết... Ông Thi còn chưa kịp nói đến con đường nhỏ đi vào nghề của lớp nhà văn này, thì Trần Dần “đối thoại” ngay với mạch nghĩ ấy: “đi con đường nào cũng phải thành tâm, gian khổ. Lãnh đạo văn học hiện nặng về sửa chữa, nhẹ về phần bồi dưỡng tích cực cho có sáng tác tốt. Phải tổ chức học tập chính sách. Chính sách như một thứ triết học của thực tế” (*Văn* số 29).

Ở cuộc thảo luận thơ, đề tài về lao động và trữ tình, cái chung và cái riêng, Trần Dần đề nghị: “... không cầm đoán đề cao gì từng loại đề tài. Nó nhu đất dụng võ, xét xem cách anh giồng hoa và tưới bón. Có thể anh làm thơ tiêu tư sản và còn công nông hơn anh làm thơ công nông. Đề tài tình yêu, đất nước, bị cày bao nhiêu đời. Đề tài lao động chiến đấu như đất phải khẩn hoang vì chưa ai thành công – nhà phê bình nên cẩn thận”. (*Văn*, số 33)

Ở cuộc thảo luận thơ và công chúng, Trần Dần bộc bạch: “Làm thơ hay phải đã nhuyễn sự sống vào mình rồi. Bản thân người làm thơ phải có kinh nghiệm ấy. Quy luật của hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi như thế. Thơ nào gọi là mới đều chiến đấu cho những tư tưởng tiền tiến nhất của thời đại. Cái mới ấy không thể chi lấy trong sách ra mà dù. Nó là một quá trình chiêm nghiệm cuộc sống

thật vật và. Bản sắc của tác giả chỉ có thể trưởng thành trong thực tế mới có tính chất đặc đáo. Thể nghiệm lâu dài bản sắc mới bộc lộ. Cho nên phải để cho người làm thơ tìm tòi lâu dài. Tăng cường sự giúp đỡ họ". (*Văn*, số 29)

Máy ý kiến vừa dẫn trong máy cuộc sinh hoạt câu lạc bộ Hội nhà văn mà phóng viên tuần báo *Văn* lược ghi, có thể cho thấy phần nào trạng thái ý thức nghệ thuật của tác giả trường ca *Đi! đây Việt Bắc!* – tác phẩm mà khi đó ông vừa mới hoàn thành.

Dù có chất “lụa”⁽³⁾ (= mềm mại), *Đi! đây Việt Bắc!* trước hết vẫn là một khúc hùng ca; nó ca ngợi biểu tượng Việt Bắc như đất phát tích cách mạng, ca ngợi những hy sinh gian khổ trong cuộc kháng chiến, những chiến tích từ bình thường đến kỳ vĩ đã làm nên chiến thắng. Cũng có thể gọi đây là lời kệ bao quát theo lối anh hùng ca (*épopée*, như chính tên gọi của tác giả) về tiến trình kháng chiến, nhất là từ thu đông 1947 đến trận Điện Biên lịch sử, – riêng sự kiện Điện Biên này đã chiếm tới 2/14 chương tác phẩm; nhịp hô “Đi!” luôn trở đi trở lại như điệp khúc thúc giục đi tới, vươn tới mãi, như là hiện thân tư tưởng cách mạng không ngừng của những người cộng sản.

(3)

Nhân đây xin lưu ý: chính tác giả Trần Dần vào tháng 9/1987 đã đánh dấu sao (*) vào mấy từ “hùng ca-lụa” ở phụ đề, để ghi chú thích xuống chân trang về tên thể loại tác phẩm này:

“*Epopée sur soie?* – duy nhất ngụy bối – tôi thêm hôm nay (9/1987) để đặc định hình thức của hùng ca... Còn tất cả... để nguyên như lịch sử nó đã thế? Trừ ám từ NXB Io. – T.D. – Tư mã Gãy”.

Xin lưu ý thêm: “*Epopée sur soie*” (hùng ca trên lụa) là chữ của Trần Dần, phóng tác từ nguyên gốc “*Peinture sur soie*” (tranh vẽ trên lụa).

Dùng chữ “lụa” để định tính cho hùng ca, Trần Dần cũng muốn tặng cho *Đi! Việt Bắc!* một đặc trưng của thể loại “tranh lụa” cổ truyền: hình vẽ trên lụa được rửa bằng nước, rồi lại được vẽ lại, rồi lại rửa... nhiều lần như vậy, cho đến khi mẫu ăn chặt vào từng thớ lụa, giặt cũng không đi.

Âm hưởng chung của trường ca này, thiên nghĩ, sẽ được thể hiện một cách thuận lợi khi con người tác giả đang cảm nhận mình như là người được xã hội chính thống tôn trọng với đầy đủ giá trị thông thường, ngang bằng những con người cũng là cán bộ hay quân nhân khác. Sẽ khó thể hiện âm hưởng này hơn, nếu tác giả viết nó chỉ sau đó một năm, khi danh dự đã bị tước mất, khi con người tác giả đã bị coi như đối tượng cải tạo. Tất nhiên một cây bút có bản lĩnh như Trần Dần, luôn giữ được ý thức về giá trị bản thân, hẳn cũng có thể tạo ra được một tâm trạng cần thiết để thực hiện những dự đồ nghệ thuật tương ứng. Song, tôi nghĩ, điều may mắn là âm hưởng hùng ca của *Đi! đây Việt Bắc!* đã kịp định hình vào thời điểm không thể muộn hơn của nó, vì nếu chỉ chậm đi dăm tháng, âm hưởng ấy khó mà kết tinh như ở dạng thức đã có. Chính dạng thức kết tinh của âm hưởng ấy xác nhận: tác giả đã viết nó với tư cách một thi sĩ cách mạng.

*Hãy tin chắc
rồi ta
xứng đáng*

*một vòng hoa đỏ nhất
phù quan tài.*

Trong đời thơ Trần Dần, *Đi! đây Việt Bắc!* cũng nằm ở đoạn chót thời kỳ mà thơ bậc thang với khẩu khí Maiakovski còn chưa thôi ám ảnh tác giả. Rồi Trần Dần sẽ bỏ qua thơ bậc thang, bỏ qua các dạng thức thơ dễ hiểu với đại chúng, trong đơn độc của tình trạng bị tách biệt với công chúng, đã đi vào thể nghiệm nghệ thuật ý niệm, thể nghiệm thơ thị giác và nhiều thử nghiệm khác. Nhưng lúc này, đầu năm 1957, ông vẫn còn vương vấn với thơ bậc thang.

Thơ bậc thang, nói gọn lại, tức là cái đáng lẽ là một dòng (chữ) thơ, lại được viết thành nhiều dòng (chữ) thơ với những vị trí lệch nhau tạo hình ảnh những bậc thang, – có thể là một dạng thức của thơ thị giác và sắp đặt, mặc dù nó dừng lại ở việc tạo ra đại trà những trang thơ với những dòng liên tục xuông hàng, chứ chưa tiến đến việc sắp đặt câu chữ mỗi bài thơ vào một hình dạng cá biệt duy nhất (điếc mà, chẳng hạn, Apollinaire ở Pháp đã làm hồi 1914 hay Nguyễn Vỹ và một số cây bút khác ở Việt Nam đã làm hồi những năm 1930).

Nhưng thơ bậc thang, dưới tay bút Trần Dần, thường nhiễm trong cái mà các bạn thơ của ông gọi là “khẩu khí Maiakovski”, – một biểu hiện của phong cách đa-đa hoặc vị lai, của tâm trạng cách mạng mà hiển thị trong diễn ngôn thi ca là sự xen kẽ của những âm chỏi, những sắc giọng khiêu khích, gây gỗ, đập phá.

Từ lâu Trần Dần đã rất hâm mộ Maiakovski. Năm 1955, nhân tưởng niệm 25 năm ngày mất Maiakovski (14/4/1930), Trần Dần đã có bài viết ngắn gọn súc tích về nhà thơ Nga Xô-viết lối lạc này.

“...thơ của Mai-a-kôp-ski không phải để vừa lòng những người quen xét thơ bằng những công thức. Những người rút rát e dè không thể hài lòng. Những người quen thả mình trong thơ cho nó êm à, nhẹ nhàng, sít soa tình cảm chủ nghĩa. Họ không mẫn ý, không hiểu nỗi Ma-a. Họ còn bị phạt ý, phản ứng mạnh nữa. Vì thơ Mai-a phủ nhận những quan niệm thơ và những lối sống ý eo, trì trệ, công thức, sơ sài, cảm tính. Thơ Mai-a luôn luôn tấn công vào những cái đó, – đánh liên tiếp vào mặt quân thù và những tàn tích cũ còn rót lại nặng nề. Chưa đâu bằng trong thơ Mai-a-kôp-ski, người ta thấy tinh thần của người cộng sản

tấn công mà sáng suốt, khốc liệt mà hiền từ, căm giận mà thương yêu, nghiêm khắc mà độ lượng, lốc bão mà bình tĩnh, dữ tợn mà từ bi. Thơ Mai-a thống nhất được nhiều mâu thuẫn. Không giản đơn một chiều, thơ Mai-a mang cả cái phong phú của cách mạng, mang cả những tình cảm lớn lao và cả những thương yêu buồn tủi thường tình của con người. Vì vậy thơ Mai-a càng đọc càng hay, càng đọc càng thấm. Hết như một người thầy, một người bạn, một người tình nhân giàu sáng tạo, mỗi ngày gặp lại tìm ra một điều mới. Không gặp thì nhớ. Băng đi lâu cũng không bao giờ quên được”.

“... Mai-a thù ghét tới ám ảnh kẻ thù và những chủ nghĩa của chúng (tri trệ, tiêu cực, công thức, nho lại...). Mai-a yêu tới nồng cháy giai cấp và cuộc đời cách mạng. Chính vì vậy Mai-a có một sức làm việc ghê gớm. Không phải 8 tiếng mà suốt 14, 16 tiếng, óc nhà thơ luôn luôn động: tìm tòi, nhận xét... Mai-a gom góp công phu “chất liệu thơ”, – như người ta gom góp vôi cát xây trăm ngàn thành phố lớn. Cho nên Mai-a có thừa thãi vốn liếng chất sống để làm những đề tài nóng hổi thời sự. Mai-a đặt một vần thơ nào là có cả một cái nền kinh nghiệm sống phong phú làm nền. Mà cũng vì Mai-a căm thù và thương yêu cao độ, nên tất cả những khó khăn thành kiến, thậm chí bất công và hiếu làm của xung quanh không làm ngã lòng thi sĩ. Mai-a can đảm, táo bạo sống và làm thơ. Cả cuộc sống, cả sự nghiệp thi ca của Mai-a là một cuộc tấn công mãnh liệt, không ngừng.

*Tất cả sức lực hùng tráng người thi sĩ
tôi hiến cho
giai cấp tấn công.*

Câu thơ đó của Mai-a là phương châm sống và viết của

thi sĩ Mai-a đã làm đúng như vậy. Ở gian buồng Mai-a ở xưa kia bây giờ thành nhà “Bảo tàng Mai-a-kôp-ski”, người ta ghi câu thơ đó bằng chữ lớn. Nhân dân Liên Xô nhớ những bài thơ Mai-a đăng trang đầu báo, nhớ hình ảnh Mai-a cao lớn, đi trong phô xá hơn mọi người hàn một đầu. Cả thế giới dân chủ kỷ niệm Mai-a ngày hôm nay. Người ta nhớ và thấy thiêú Mai-a. Chính vì Mai-a đã can đảm, táo bạo, tận tâm có mặt ở mọi chỗ cần yêu, cần ghét, cần khinh bỉ, cần bảo vệ, cần tấn công”...⁽⁴⁾

Đọc lại bài viết này, ta càng thêm tin chắc rằng, nếu thơ bậc thang kiểu Maiakovski dấu sao cũng chỉ ám ảnh một đoạn đời thơ Trần Dần, thì tình thần dấn thân và ý chí sáng tạo của con người nghệ sĩ kiểu Maiakovski sẽ còn ánh hướng sâu đậm tuy khó thấy hơn đối với toàn bộ quãng đời sáng tạo còn lại của Trần Dần.

Tất nhiên, Maiakovski làm thơ bậc thang bằng chữ Nga; Trần Dần đọc và cảm nhận sáng tạo của Maiakovski qua các bản dịch thơ Maiakovski ra chữ Pháp; đến lượt mình, Trần Dần làm thơ bậc thang bằng tiếng Việt chữ Việt. Thơ bậc thang của Trần Dần cũng như của các tác giả Việt Nam khác đều là những sáng tạo độc lập, dựa sát vào các đặc điểm tiếng nói và chữ viết của mình.

Đọc lại *Đi! đây Việt Bắc!* của Trần Dần và nghĩ đến văn chương Việt truyền thống, càng lúc tôi càng muốn đưa trường ca này xích lại gần những tác phẩm ngâm khúc nổi tiếng như *Tự tình khúc*, *Thu dạ lữ hoài ngâm*, *Chinh phụ ngâm*, *Cung oán ngâm*... Tôi đã có dịp nêu khái quát cơ cấu thẩm mỹ các tác phẩm thuộc loại này. Hoàn cảnh sáng

⁽⁴⁾

Trần Dần: *Vài nét về thi sĩ Mai-a-kôp-ski* // Sinh hoạt văn nghệ, H., s. 37 (15/4/1955), tr. 3, 5.

tác *Đi! đây Việt Bắc!* cũng như các mạch tự sự-trữ tình của tác phẩm này cho thấy nó cũng có một cơ cấu tương tự.

Các khúc ngâm truyền thống, dù dài ngắn khác nhau, dù biểu lộ những sắc thái tâm trạng khác nhau, tựu trung vẫn có một khía cạnh chung: 1/nhắc lại những điều như ý từng có; 2/tỏ rõ những điều bất如意 đang lâm vào; 3/tỏ hy vọng sẽ thực hiện lại những điều如意, kêu gọi thực hiện nó.⁽⁵⁾

Đi! đây Việt Bắc! được viết vào thời điểm từ kháng chiến chuyển sang thời bình, mà cuộc sống thời bình thì đang bộc lộ cái bộ mặt “văn xuôi” nhí nhách của cái hàng ngày, vừa như “mốc meo”, “ngung đọng”, lại vừa như “con thò lò ngày đêm / hai mặt đói meo / còn quay tít / trên / kiếp người hạ giá”. Cảm nhận tình thế ấy, nhân vật trữ tình của trường ca này nhớ về thưở kháng chiến đã qua, tuy gian khổ nhưng đầy tình người, đầy những hy sinh xả thân mà biểu tượng chung là Việt Bắc, là thiên hùng ca Điện Biên. Trường ca mở ra như mời gọi người đọc theo chân tác giả làm một cuộc đi trong tưởng tượng trở lại vùng đất Việt Bắc, nơi còn đọng lại trong “đáy dạ thời gian” cả một lịch sử thời cách mạng và kháng chiến. Mạch nhớ về quá khứ ấy được xen lẫn với đôi ba cảm nhận thoát nhói lên thoát lặng đi về hiện tại với đôi nét như “mùa xuân / bị hắt hủi / mùa hạ / bị gạt lừa”, v.v... Nhưng mạch hồi ức vẫn mạnh hơn, lần lượt hơn; và đồng thời với dòng hồi ức về quá khứ là sự nỗi dậy của điệp khúc “Đi!” như tâm tình, như khuyến nghị, như mệnh lệnh; “Đi!” như là phương cách hành động duy nhất giải thoát hiện tại “ý”, “mốc meo” và vô số sắc thái đáng ngán

⁽⁵⁾ Xem bài : *Các thể chúc năn, trữ thuật, và sáng tác nghệ thuật ở văn học trung đại Việt Nam*, in trong cuốn *Đọc lại người trước, đọc lại người xưa*, tiểu luận, tạp văn của Lại Nguyên Ân, Nxb. Hội Nhà Văn, H., 1998, tr. 30-32.

khác; “Đi!” như thời Việt Bắc đã đi qua gian khổ khó khăn giành chiến thắng. Ba mạch tự sự-xúc cảm kẽ trên là ba thành phần chính, đan xen nhau tạo nên dòng ngôn từ của trường ca *Đi! đây Việt Bắc!*. Nói rằng nó khá gần với thể tài ngâm khúc Việt truyền thống là vì thế. Chỉ khác một điều, ở các khúc ngâm Việt cổ điển, ba mạch trên tạo nên một “ngữ pháp văn bản” rạch ròi cho mỗi tác phẩm; còn ở bản trường ca của Trần Dần, ba mạch này như ba nét chính thường xuyên trở đi trở lại trong dòng tự sự-trữ tình đan dệt nên tác phẩm; dòng hồi ức chiêm dung lượng lớn ở các chương trước tuy lời giục gọi “Đi!” cũng đã vang lên ở ngay chương đầu; đến chương cuối thì dường như dòng tự sự hồi ức không còn, chỉ còn lời giục gọi “Đi!” là âm hưởng chính, đúng như cái tên *Hãy đi mãi* khi chương này được đăng riêng trên báo *Văn* lần đầu.

Vào thời trường ca này đang thành hình, trong thơ ca đương thời cũng đã vang lên không ít lời giục gọi “đi”. Song nếu lời hô “đi tới” ở một vài tác giả khác thường chỉ giới hạn trên bình diện xã hội-thời sự, thì ở trường ca này của Trần Dần, lời giục “Đi！”, “Hãy đi mãi!” lại chủ yếu được triển khai ở bình diện triết lý nhân sinh và lý tưởng thẩm mỹ, diễn đạt khát vọng vươn tới, tiến bộ mãi, hoàn thiện không ngừng sức sáng tạo của con người.

Rất có thể chính vì thế mà tinh thần và tư tưởng của bản trường ca này, trên những nét lớn, vẫn không bị cũ đi so với thời gian, dù đã trải qua hơn 50 năm từ lúc được tác giả hoàn thành, dù đến nay nó mới được ra mắt bạn đọc một cách thật trọn vẹn.

Hà Nội 29/5/2009

LẠI NGUYỄN ÂN

Sinh tại Nam Định. Năm 1946 cùng Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương... ông lập nhóm thơ tượng trưng «Đạ Đài». Năm 1948 ông tham gia nhập Vệ Quốc Đoàn, tham gia lập nhóm «Văn nghệ quân đội» đầu tiên, làm thơ bậc thang, vẽ tranh theo tinh thần lập thể. Năm 1954 ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, viết tiểu thuyết «Người người lớp lớp». Năm 1956 – 1958 ông tham gia nhóm «Nhân văn giai phẩm».

Trần Dần lao động và sáng tạo không ngừng. Những đóng góp của ông cho văn học cuối cùng đã được ghi nhận : tác phẩm «Công tinh» được xuất bản năm 1994 sau đó được «Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam», năm 2007 ông được truy tặng «Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật», năm 2008 giải «Thành tựu trọn đời» của Hội Nhà văn Hà Nội và năm 2009 tác phẩm «Trần Dần – THO» do Nhà xuất bản Đà Nẵng và Nhã Nam xuất bản năm 2008 được trao «Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô».



TRẦN DÂN (1926 – 1997)

ĐI! ĐÂY VIỆT BẮC

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

65 Nguyễn Du - Hà Nội

Tel & Fax: 38222135

E-mail: nxbhoinhavan@hn.vnn.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản

TRUNG TRUNG ĐỈNH

Chịu trách nhiệm bản thảo

TRẦN QUANG QUÝ

* Biên tập: NGUYỄN THỊ ANH THU

* Thiết kế bìa, trình bày: TRẦN TRỌNG VŨ

* Sửa bản in: KHÁNH PHƯƠNG

Liên kết xuất bản và phát hành:

CÔNG TY VĂN HÓA & TRUYỀN THÔNG NHÃ NAM

1B/IF1, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35146875 - Fax: 04.35146965

Website: www.nhanam.vn

Email: nhanambook@vnn.vn

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Nhà 015 Lô B chung cư 43 Hồ Văn Huê,
Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38479853 - Fax: 08.38443034

Email: nhanamhcm@hcm.fpt.vn

In 1.500 cuốn, khổ 15 x 23cm tại Công ty In và DVTM Phú
Thịnh. Căn cứ trên số đăng ký kế hoạch xuất bản: 485-
2009/CXB/27-34/HNV và quyết định xuất bản số 749/QĐ-NXB
HNV của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ngày 29.10.2009. In xong
và nộp lưu chiểu năm 2009.

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt cuốn sách làm giả
sách của Nhà Nam với chất lượng in thấp và nhiều sai lầm. Mong quý
độc giả hãy cẩn thận khi chọn mua sách. Mọi hành vi in và buôn bán
sách lậu đều vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của
tác giả và nhà xuất bản.

Tôi
chưa có khi nào
quên táo bạo.

Chưa khi nào
quên hát
quên đau.

Tôi yêu đất mẹ đây -
có cỏ hoa làm chứng

Tôi yêu
chủ nghĩa này
cờ đỏ cãi cho tôi.



Giá: 30.000đ

8 936024 913656